

نور والی چہرہ

Waargebeurde verhalen  
van kinderen

# Het Stralende GEZICHT

(DUTCH)



4 andere waargebeurde verhalen  
over het kwaad van videogames

Stichting Tarbiyat, Anis-e-Akbariyat  
oprichter van Dawat-e-Islami Alama Maulana Abu Bilal

**MUHAMMAD ILYAS**  
Attar Qadiri Razavi

www.dawateislami.net



## Het Stralende Gezicht

Een Nederlandse vertaling van 'Nur Wala Chehrah'



### ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN

Copyright © 2016 Maktaba-tul-Madinah

---

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of overgedragen, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder eerst schriftelijke toestemming van Maktaba-tul-Madina te hebben.

**Publicatiedatum:** Rabi'-ul-Awwal, 1438 AH (Dec, 2016)

**Uitgeverij:** Maktaba-tul-Madinah

**ISBN:**

**Aantal:**

---

### Du'a voor het lezen van een Boek

Lees de volgende Du'a (smeekbede) voor het bestuderen van een religieus boek of Islamitische les. U zult zich herinneren wat U bestudeert, **إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ**:

اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَأَنْشُرْ  
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

Vertaling: Ya Allah **عَزَّوَجَلَّ**! Open de poort van kennis en wijsheid voor ons, en wees barmhartig voor ons! O, de meest Eervolle en Voortreffelijke!

*(Al-Mustatraf, vol. 1, pp. 40)*

**Opmerking:** Reciteer Durud Sharif (Salat 'Alan Nabi) ﷺ een keer voor en na de smeekbede.

نور والا چہرہ

Nur Wala Chehrah

## Het Stralende Gezicht

Dit boekje is geschreven door Shaykh-e-Tariqat Amir-e-Ahle Sunnat, de oprichter van Dawat-e-Islami Allamah Maulana Abu Bilal Muhammad Ilyas Attar Qadiri Razavi دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَهُ in het Urdu. De Vertaalafdeling (Translation Majlis) heeft het vertaald in het Nederlands. Mocht u een vertaal- of een drukfout ontdekken, wilt u dan graag met de intentie om zegeningen te verdienen de Translation Majlis daarover informeren via de volgende contactmogelijkheden:

### Translation Majlis (Dawat-e-Islami)

Alami Madani Markaz, Faizan-e-Madinah, Mahallah Saudagran,  
Purani Sabzi Mandi, Bab-ul-Madinah, Karachi, Pakistan

**Contact:** ☎ +92-21-34921389 to 91 Ext No: 7213

**Email:** ✉ [translation@dawateislami.net](mailto:translation@dawateislami.net)

## Inhoudsopgave

### Het Stralende Gezicht

1. Een kind spuugde in een put.....	1
Uitstekend cadeau voor Liefhebbers van Salat'Alan Nabi..	3
2. Het Stralende gezicht .....	5
3. Gezegende handen en een zieke kameel.....	7
Acht verbazingwekkende wonderen van de gezegende.....	8
4. Alsof de vrouwelijke kameel sprak .....	12
Madani parels van dit ware verhaal .....	13
Uitleg van dit Kalam-e-Raza (bovenstaande gedicht) .....	14
5. De Lieve Profeet ﷺ stootte de grond met zijn hiel.....	15
Ik was verslaafd aan videospelletjes .....	17
Videospelletjes .....	19
Verlies van Religie en geloof door videospelletjes.....	20
Ziektes die videospellen veroorzaken.....	21
Verschrikkelijke Kwaden van videospellen.....	21
Videospellen leren Bloedvergieten.....	22
Erkenning van de Amerikanen .....	23
Veertien voorbeelden van vervloekte incidenten.....	24

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ  
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## Het Stralende Gezicht

### Een kind spugde in een put

Sayyiduna Shaykh Muhammad Bin Sulayman Jazuli رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ heeft gezegd: Ik was aan het reizen en het was tijd om te bidden. Op de plaats waar ik was, was er een put aanwezig, maar er was geen emmer en ook geen touw, ik maakte me zorgen. Ondertussen riep een meisje vanuit het dak van een huis: ‘Waar bent u naar op zoek?’ Ik antwoordde: ‘Een touw en een emmer.’ Ze vroeg mijn naam en ik antwoordde: ‘Muhammad Bin Sulayman Jazuli رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ.’ Het meisje zei verbaasd: ‘U bent degene die zo beroemd is, maar u kunt niet eens water uit een put halen!’ Vervolgens spugde ze in de put.

Het Stralende Gezicht

Plotseling steeg het water verbazingwekkend omhoog. Nadat hij رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ *wudu* had verricht, vroeg hij dat meisje: ‘O dochter! Vertel mij eerlijk, hoe heb jij dit wonder voor elkaar gekregen? Ze antwoordde: ‘Ik reciteer veel *Salat*-‘*Alan-Nabi*. Dankzij dat heeft dit wonder plaatsgevonden.’

Sayyiduna Shaykh Muhammad Bin Sulayman Jazuli رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ vertelt verder: ‘Onder de indruk van dat meisje had ik besloten om een boek over *Salat*-‘*Alan-Nabi* te schrijven.’ Hij رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ schreef toen een boek over *Salat*-‘*Alan-Nabi* genaamd ‘*Dalaail-ul-Khayrat*.’

(*Sa’adat-ut-Darayn*, blz. 159)

Moge Allah عَزَّوَجَلَّ zijn Barmhartigheid laten neerdalen op hem en ons zonder verantwoording vergeven, omwille van hen!

أَمِينَ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

## Uitstekend cadeau voor Liefhebbers van Salat 'Alan Nabi ﷺ

Lieve Madani kinderen! **سُبْحَانَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ** Heeft u gezien!  
Wat een geweldige gunst aan dat *Madani* meisje werd  
geschonken door de zegeningen van het reciteren van  
*Salat-'Alan-Nabi* (Durud Sharif, het sturen van  
vredesgroet naar de Geliefde Profeet **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ**).  
Ze spuugde in de put, en het water van de put steeg  
omhoog.

Lieve Madani kinderen! Houd het in uw gedachten,  
dat *Madani* meisje was gezegend met de bijzondere  
genade van Allah **عَزَّوَجَلَّ** daarom was zij in staat om  
het water van de put te laten stijgen door middel van  
haar spuug. Gewone mensen zoals wij, moeten niet  
in een zwembad, vijver of put spugen. Wij moeten

Het Stralende Gezicht

juist net als dat *Madani* meisje een gewoonte ervan maken om veel *Salat 'Alan Nabi* te sturen naar onze Geliefde en Gezegende Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

We dienen ons uiterste best te doen om *Salat 'Alan Nabi* zittend, staand, lopend of liggend te reciteren. (Regel: Als u *Salat 'Alan Nabi* of iets dergelijks liggend leest, moet u uw benen gebogen houden.)

*Zikr-o-Durud har ghari wird-e-zaban rahay*

*Mayri fuzul goi ki 'adat nikal do*

*Moge ik altijd Zikr doen en Salat 'Alan Nabi Reciteren  
Moge ik bevrijd worden van nutteloze gesprekken*

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ



# HET STRALLENDE GEZICHT

## Het Stralende Gezicht

De Geliefde en Gezegende Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ werd als eerst gevoed door Sayyidatuna Bibi Aminah رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا voor zeven dagen, daarna voor enkele dagen door Suwaybah رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا en vervolgens door Sayyidatuna Bibi Halima رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا tot de leeftijd van twee jaar. Met betrekking tot de heilige jeugd van de Geliefde en Gezegende Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ heeft Bibi Halimah رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا vermeld: Het knappe en glanzende gezicht van onze Geliefde en Gezegende Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ scheen 's avonds zo veel dat er geen behoefte was aan verlichting. Op een dag vroeg mijn buurvrouw Umm-e-Khawlah Sa'diyah aan mij: 'O Halimah! Er schijnt heel de nacht een helder en glanzend licht uit uw huis. Steekt u 's avonds vuur aan?' Bibi Halimah رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا antwoordde: 'Het is niet het licht van het vuur, maar van het glanzende gezicht van Muhammad صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.'

*(Afgeleid van: Tafseer Alam Nashrah, blz. 107)*

Lieve Madani kinderen! Allah ﷺ heeft zijn Geliefde en Gezegende Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ met *Noor* (licht) geschapen.

Onze Edele Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ is zonder twijfel een mens, maar hij is een mens die geschapen is met *Noor* en is de beste van de gehele mensheid.

*Noor wala aya hay han Nur lay kar aya hay  
Saray 'alam mayn yeh daykho kaysa Nur chaya hay*

*Degene met Noor is gekomen, heeft Noor met zich  
meegenomen  
En kijk hoe de gehele wereld is verlicht*

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

# GEZEGENDE HANDEN EN EEN ZIEKE KAMEEL

## Gezegende Handen en een Zieke Kameel

Sayyidatuna Bibi Halimah رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا heeft vermeld: Zodra ik mijn huis binnentrad met de Geliefde en Gezegende Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ, er begon muskus (geur die gebruikt wordt in parfums) te komen vanuit alle huizen van de stam *Banu Sa'ad*.

De harten van mensen waren gevuld met sympathie voor onze Geliefde Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. Ze ontwikkelden zo een sterk geloof in zijn zegeningen dat als iemand pijn had in een van zijn lichaamsdelen, zou hij de gezegende hand van de Geliefde Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ vasthouden en op de zere lichaamsdelen plaatsen. Onmiddellijk herstelden ze door de Genade van Allah عَزَّوَجَلَّ. Als een kameel of een geit van hen ziek werd, lieten ze de Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ het dier genezend aaien.

*(As-Sirat-ul-Halbiyah, deel. 1, blz. 135)*

## Acht verbazingwekkende Wonderen van de Gezegende Handen

Lieve Madani kinderen! U heeft de zegeningen van de gezegende handen van de Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ gezien. Ik zal jullie nog 8 wonderen van de Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ vertellen.

1. Tijdens een *ghazwah*<sup>1</sup>, raakte een pijl het oog van Sayyiduna Qatadah رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ, een geliefde metgezel, hierdoor kwam zijn oog uit zijn oogkas. De Genezer van alle Genezers, de Geliefde en Gezegende Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ nam zijn oog in zijn gezegende handen. Hij صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ verrichtte een *du'a* (smeekbede) en plaatste het oog terug in de oogkas.

---

<sup>1</sup> Een oorlog waaraan onze Geliefde Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ deel heeft genomen wordt Ghazwa genoemd.

Sayyiduna Qatada رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ had zijn zicht terug gekregen en kon met dat oog zelfs beter zien dan het andere oog.

2. Een qafilah (een groepje reizende mensen) kwam in het hof van de Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. Een van de reizigers van de qafilah was ziek en bezeten door een boze geest. De Nobele Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ tikte zijn gezegende hand op de rug van die patiënt en zei (terwijl de aanwezige 'kwade' van de patiënt aangesproken werd):

'Kom eruit! O vijand van Allah عَزَّوَجَلَّ!' Toen aaide de Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ het gezicht van de patiënt. Door de zegeningen hiervan was de patiënt volledig genezen en hij werd knapper en gezonder dan al zijn medereizigers.

3. Koning der Profeten صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ aaide een keer een gebroken scheen van een metgezel

Sayyiduna ‘Abdullah Bin ‘Atik رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ. De gebroken scheen herstelde en het leek alsof het nooit gebroken was.

4. De Geliefde en Gezegende Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ had een keertje het gezicht van zijn metgezel Sayyiduna Abyad Bin Hammal رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ, dat getroffen was door waterpokken, geaaid. Zijn gezicht herstelde per direct, zelfs de littekens van de waterpokken verdwenen.
5. Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ gaf op verschillende gelegenheden sommige metgezellen stokken of kleine takken van bomen met zijn gezegende handen en de stokken en/of takken veranderden in zwaarden.
6. Als de Geliefde Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ een gezicht van een persoon aaide werd het glanzend en knap.



7. Nobele Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ aaide een keertje een patiënt. Door zijn zegeningen werd het lichaam gezond en geurig.
8. Toen de Gezegende Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ de borst van Sayyiduna Usman Bin Abul Aas رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ aaide, kon hij sindsdien alles beter onthouden.

*(Al-Burhan, blz. 373 t/m 397, Mulakhkhasan)*

*Zara chehray say pardah to hatao Ya Rasoolallah*

*Hamayn didar to apna karao Ya Rasoolallah*

*Onthul uw gezegende en knappe gezicht,*

*Ya Rasoolallah*

*Geef ons een kans om u te schouwen,*

*Ya Rasoolallah*

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

# **ALSOF DE VROUWELIJKE KAMEEL SPRAK**

## Alsof de Vrouwelijke Kameel Sprak

Een neef en een metgezel van de Geliefde Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ, Sayyiduna Abdullah Ibn Abbas رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا heeft gezegd: In de kinderjaren, scheidde Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ een keertje van zijn grootvader Sayyiduna Abdul Muttalib رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ in een vallei van Mekka. De grootvader doorzocht de vallei en kwam uiteindelijk terug naar Mekka. Hij hield het gordijn van de *Ka'bah* vast en bad huilend voor de Geliefde Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ om terug gevonden te worden.

Ondertussen kwam Abu Jahl (een beruchte ongelovige) op een vrouwelijke kameel terug met zijn kudde geiten en zag de Geliefde Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. Abu Jahl liet zijn vrouwelijke kameel zitten. Vervolgens liet hij de Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ achter hem zitten en probeerde de kameel op te laten staan, maar zij stond niet op! Toen liet hij de Geliefde Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

voor hem zitten toen stond de kameel wel op. Het is alsof de kameel tegen Abu Jahl wilde zeggen: O dwaas! Hij صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ is de *Imaam* (Leider)! Hoe kan hij nou achter een *Muqtadi* (volger) zitten?!

Sayyiduna Abdullah Bin Abbas رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا zei verder: Zoals Allah عَلَّمَ نَبِيَّتَنَا وَعَلَّمَهُ الْقَلَمُ وَالسَّلَامَ Sayyiduna Musa عَزَّوَجَلَّ en zijn moeder door middel van de Farao had herenigd, had Allah عَزَّوَجَلَّ door middel van Abu Jahl onze Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ en zijn grootvader herenigd. (*Ruh-ul-Ma'ani, deel 30, blz. 532*)

## Madani Parels van dit Ware Verhaal

Lieve Madani kinderen! Heeft u de Kracht van Allah عَزَّوَجَلَّ gezien! Allah عَزَّوَجَلَّ heeft onze Gezegende Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ, door middel van Abu Jahl, zijn grootvader laten ontmoeten. Zeer zeker, Allah عَزَّوَجَلَّ doet wat Hij wilt. Het is ook duidelijk geworden dat zelfs de dieren de hoge status van de Heilige Profeet

Het Stralende Gezicht

صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ herkennen, maar moge die onwijze vervloekt worden die het niet realiseert. Een bekende Wali (Vriend van Allah عَزَّوَجَلَّ) en een ware volgeling en liefhebber van de Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ, 'Ala Hazrat Mawlana Shah Imam Ahmad Raza Khan عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمَنِ heeft in zijn boekje *Hadaiq-e-Bakhshish* op bladzijde 112 vermeld:

*Apnay Maula ki hay bas shan 'azim  
janwar bhi karayn jin ki ta'zim  
Sang kartay hayn adab say taslim  
payr sajday mayn gira kartay hayn*

### Uitleg van dit Kalam-e-Raza (bovenstaande gedicht)

Kijk de Glorie van de Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! Dieren respecteren hem, enorm veel stenen groeten hem en bomen buigen in *sajdah* voor hem.

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

De Lieve Profeet ﷺ stootte de  
grond met zijn Hiel en er  
Stroomde Bronwater uit

## De Lieve Profeet ﷺ stootte de grond met zijn Hiel en er Stroomde een Bronwater uit

De oom van de Geliefde Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Abu Talib zei: Een keertje was ik met mijn neefje op een plek genaamd ‘Zul-Majaaz’. Plotseling werd ik dorstig. Ik zei tegen Muhammad *Mustafa* صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: ‘O neefje! Ik ben dorstig.’

Ik zei dit tegen hem om mijn probleem te delen en niet om water te vragen want hij had het niet.

Abu Talib zei verder: Zodra Hij صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ mij hoorde, stapte hij direct van zijn paard af en zei: ‘O oom! Bent u dorstig?’ Ik zei: ‘Ja’. Na dit gehoord te hebben, stootte *Sayyiduna* Muhammad-e-Mustafa صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ zijn gezegende hiel op de grond en er kwam stromend water uit.

Het Stralende Gezicht

Hij صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ zei: ‘O oom! Drink nu.’ En toen dronk ik het water. (*At-Tabqat-ul-Kubra li-Ibn Sa’d, deel. 1, blz. 121: Ibn ‘Asakir, deel. 66, blz. 308*)

Het gewricht van de voet naar het been heet een enkel en de achterzijde van de voet, onder de enkel heet een hiel.

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

### Gezichtsvermogen wordt nooit zwak

Als een persoon na het verrichten van Wudu naar de hemel kijkt en Surah Qadr reciteert, dan zal zijn gezichtsvermogen **إِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ** (kracht om te zien) nooit zwak worden.



**Ik was verslaafd aan  
videospelletjes**

## Ik was verslaafd aan videospelletjes

Een Islamitische broeder van Shakargarh, Narowal, Punjab (Pakistan) heeft gezegd: In mijn jeugd verspilde ik ontzettend veel tijd aan videospellen. Ik verrichtte mijn Salah haast nooit. Maar het was geschreven in mijn lot dat mijn vader mij bij *Madrassa-tul-Madinah* zou inschrijven. Als eerste had ik de *Nazirah* (leren lezen) van de Heilige Quran voltooid daarna werd ik *Hafiz* van de Quran (iemand die de hele Quran uit zijn hoofd kent). Daarnaast leerde ik ook de Islamitische normen en waarden.

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ, door de zegeningen van *Madrassa-tul-Madinah* van *Dawat-e-Islami* ben ik regelmatig 5 keer per dag gaan bidden en draag ik de Sunnah Madani kleding. Degene die eerst al zijn gebeden miste, verricht vandaag zelfs *Nafl* (extra) gebeden zoals *Tahajjud*, *Ishraaq* en *Chaasht*.

Nadat ik de zegeningen van *Dawat-e-Islami* had ontvangen, gaf ik een persoonlijke uitnodiging tot het goede aan de vader van een kind, om ook zijn kind in te schrijven bij *Madrassa-tul-Madinah*. In het begin weigerde hij mijn verzoek. Maar toen ik hem mijn eigen voorbeeld gaf, hoe ik vroeger was en hoe ik nu ben geworden, werd hij geïnspireerd en liet hij zijn kind bij *Madrassa-tul-Madinah* inschrijven. Zijn kind heeft nu de *Nazirah* van de Heilige Quran voltooid en is nu bezig de Heilige Quran te memoriseren (uit het hoofd leren).

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ, ten tijde van het schrijven van dit verslag ben ik ook een student van *Dars-e-Nizami* bij de *Jamia-tul-Madinah*.

*Allah karam aysa karay tujh pay jahan mayn*

*Ay Dawat-e-Islami tayri dhum machi ho*

*Moge Allah ﷺ Dawat-e-Islami met zo veel gunsten  
zegenen  
Dat het overal glorieus wordt!*

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

## Videospelletjes

Lieve Madani kinderen! U heeft gezien dat een kind dat verslaafd was aan videospellen, begon te bidden, een goed en een vroom kind werd door de *Madani* omgeving van *Madrassa-tul-Madinah* van *Dawat-e-Islami*. Stapt u ook in de *Madani* omgeving van *Dawat-e-Islami*. Moge Allah ﷺ u behoeden als u de gewoonte heeft om videospellen te spelen. Probeer uw uiterste best te doen om dit op te geven.

## Verlies van Religie en Geloof door Videospelletjes

Zeer weinig kinderen zijn zich bewust van het feit dat de vijanden van de Islam de videospellen produceren om de nieuwe generatie van de Moeslims te ruïneren. Deze spellen zijn gericht om Moeslim kinderen zo veel mogelijk van de Islamitische leer te weerhouden. Ze veroorzaken haat in hun hart tegen de Islam. Bijvoorbeeld, sommige karakterfiguren in de spellen hebben de rol om de personen in de Islamitische kleding met baard, hoofddeksels of tulbanden te vermoorden. Soms worden Islamitische karakterfiguren als terroristen gebruikt en de gamer ziet al dit soort beelden voor zich op het scherm. Denkt u dat deze spellen de liefde van Islam zullen vergroten? Uw eigen hart kan hier het beste antwoord op geven.

## **Ziektes die videospellen veroorzaken**

Een gamer kan zijn gezichtsvermogen (kracht om te zien) verliezen, kramp in zijn spieren en hoofdpijn krijgen.

## **Verschrikkelijke Kwaden van videospellen**

Door regelmatig naar onfatsoenlijke geklede karakters te kijken, verdwijnt de zuiverheid en schaamte van de kinderen, het heeft tot gevolg dat ze voortdurend staren naar onreine personen en dingen. Verder hebben drugsdealers vaak ook makkelijk toegang tot de videogame ‘clubhuizen’ en vele kinderen worden hun prooi. Sommigen zijn zo erg in hun val gekomen dat ze er nu moeilijk van afkicken. Op zulke plekken worden vaak ‘vieze dingen’ gedaan met de kinderen. Degenen die zonder toestemming van hun ouders naar zulke slechte plekken gaan, worden heel makkelijk slachtoffer van deze misdadigers.

Onze kinderen zullen ook gebrek hebben aan goedhartigheid, tolerantie en niet meer sociaal zijn door de spellen die geweld, moord en vandalisme bevatten. Door de beïnvloeding van het kijken naar deze slechte karakterspellen, raken onvolwassen jongeren (van 13-19 jaar oud) betrokken bij de misdaden als diefstal, geweld, vieze dingen en zelfs moord.

### **Videospellen leren Bloedvergieten**

Vaak zijn er scènes van brutaliteit en wreedheid in videospellen. In sommige spellen zijn er zelfs karakterfiguren die knielen en smeken voor genade aan de 'held', maar uiteindelijk schiet hij hen genadeloos neer. Er is overal bloed en de gamer geniet van al dit soort onzin. In sommige spellen rijdt de karakterfiguur in een auto iedereen over, mensen worden onthoofd, huizen worden verbrand,

bruggen worden opgeblazen etc. Zijn al deze handelingen niet gevaarlijk voor de gevoelige gedachten van de kinderen? Natuurlijk zal het niet onzin zijn om te zeggen dat vele misdaden in onze maatschappij zijn te danken aan zulke videospellen.

### **Erkenning van de Amerikanen**

Volgens een onderzoek in Amerika blijkt dat 80% van de jongeren spellen met actie, geweld, gevechten en vandalisme leuk vinden.

Een Amerikaanse psycholoog heeft gezegd: Wij zien computerspellen als iets om de tijd door te brengen, maar helaas leiden ze onze maatschappij naar een verkeerd pad.

Door middel van computerspellen leren we onze kinderen al die kwade dingen heel snel, die door de andere middelen heel langzaam worden geleerd.



Kinderen worden niet alleen bekend met verschillende soorten van moderne wapens maar leren ook de mensheid en dieren te vermoorden.

### **Veertien voorbeelden van vervloekte incidenten vanwege Videospellen**

(De namen van de mensen en videospellen zijn weggelaten)

1. Twee studenten van 17 en 18 jaar van de Colombiaanse hogeschool vermoordden 12 studenten en een docent op 20 april 1999. Beide studenten waren verslaafd aan een videospel. Deze misdaad hebben ze precies op dezelfde wijze gepleegd hoe het ook in het spel afspeelde.
2. In April 2000 deed een Spaanse jongen een karakterheld van een spel na. Hij vermoordde

zijn ouders en een zus met een 'katana zwaard' precies zoals het in het spel gebeurde.

3. In november 2001 pleegde een 21-jarige zelfmoord. Zijn moeder merkte op dat hij erg verslaafd was aan een videospel.
4. In februari 2003 vermoordde een 16-jarige Amerikaanse jongen een meisje onder invloed van een videospel.
5. Op 7 juni 2003, onder invloed van een videospel, een 18-jarige jongen schoot twee politieagenten dood. Uiteindelijk was hij gearresteerd in een gestolen auto.
6. Op 25 juni 2003 vermoordden 2 stiefbroers van 14- en 16-jarige leeftijd een 45-jarige vrouw en een 16-jarig meisje werd verwond door een

geweer. Ze deden na wat ze in het spel hadden gezien.

7. In Leicester, England, een 17-jarige jongen nam een 14-jarige jongen mee naar een park. Hij vermoordde hem met herhaalde aanvallen van een hamer en een mes. Na onderzoek bleek dat hij verslaafd was aan een spel. Dit incident gebeurde op 27 februari 2007.
8. Op 27 december 2004, een 13-jarige jongen pleegde zelfmoord door te springen vanuit een gebouw van 24 verdiepingen. Voor zijn zelfmoord speelde hij continu 36 uur lang een spel.
9. In augustus 2005 speelde een Zuid-Koreaanse man continu een spel voor 50 uur, hij kwam te overlijden tijdens het spelen.

10. In januari 2006 hadden twee jongemannen van 18 jaar oud met elkaar gewed voor een autorace in de straten van Toronto, Canada. Ze deden een spel na. De autorace kostte het leven van een taxichauffeur.
11. In september 2007 speelde een Chinese man een online videospel voor 3 dagen lang. Uiteindelijk, de verslaving kostte hem zijn leven.
12. In december 2007 had een Russische man gewed voor een gevecht naar aanleiding van een videospel. Hij kwam om het leven in het gevecht.
13. Op 14 april 2009, een 9-jarige jongen deed een scene vanuit een videospel na en sprong van een gebouw in Brooklyn, New York. En als gevolg van een defecte parachute overleed hij.

14. Een 3-jarig meisje speelde met de pistool van haar vader. Zij dacht dat het een afstandsbediening van de playstation was, ze schoot ermee en uiteindelijk had ze haar eigen leven verloren.

(Al deze gebeurtenissen zijn van de **Generation Next** online tijdschrift (oktober 2010) overgenomen)

Lieve Madani kinderen! U heeft de Islamitische en wereldse nadelen van videospellen gelezen. Neem nu een beslissing en neem afstand van videospellen net als brave kinderen. Op deze wijze krijgt u niet alleen een beter Hiernamaals, maar bespaart u ook geld en tijd. Ya Allah **عَزَّوَجَلَّ**! Omwille van de Lieve, Mooie, Knappe & Perfecte Profeet **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ**! Verlos de Moeslims van de slechte gewoonten van het spelen, kijken en laten zien van videospellen.

*Video games say Khuda-e-Pak sab bachchay bachayn  
Naykiyan kartay rahayn achchay banayn sidhay banayn*

*O Almachtige, bescherm alle kinderen van videospellen  
Moge ze goede daden verrichten, vroom en eerlijk  
worden*

أَمِينٌ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

**Muhammad Ilyas Attar Qadiri**

7 Sha'ban-ul-Mu'azzam, 1434 AH

17 Juni, 2013