



101 Madani Parels (Dutch)

101 MADANI PARELS



Sheikh-e-Tarieqat, Ameer-e-Ahlesunnat
oprichter van Dawat-e-Islami Alama Maulana Abu Bilal

MUHAMMAD ILYAS

Attar Qadiri Razavi

کاتب القرآن
العقائده



101 مَدَنی پھول

101 Madani Phool

101 MADANĪ PARELS

Dit boekje is oorspronkelijk in het Urdū geschreven door Shaykh-e-Tarīqat Ḥaḍrat Amīr-e-Aḥl-e-Sunnat, de oprichter van Dawat-e-Islami, Allāmah Maulānā Abū Bilāl Muḥammad Ilyās Aṭṭār Qādirī Razavī دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَهُ. De ‘Vertalingsafdeling’ [Majlis-e-Tarājim] heeft dit boekje vanuit de Engelse vertaling vertaald naar het Nederlands. Mocht u ergens fouten vinden, informeert u ons dan op het onderstaande post- of e-mailadres met de intentie van beloning [Ṣawāb].

Majlis-e-Tarājim (Dawat-e-Islami)

Aalami Madani Markaz, Faizan-e-Madinah, Mahallah Saudagran,
Purani Sabzi Mandi, Bab-ul-Madinah, Karachi, Pakistan

UAN: ☎ +92-21-111-25-26-92 – Ext. 1262

Email: ✉ translation@dawateislami.net

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Du'āa voor het lezen van een boek

Lees de volgende Du'āa (smeekbede) voor het bestuderen van een religieus boek of Islamitische les. U zult *إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ* (met de Wil van Allāh de Meest Machtige en Voortreffelijke) onthouden wat u bestudeert:

اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَأَنْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

Vertaling:

Yā Allāh *عَزَّوَجَلَّ* Open de poorten van kennis en wijsheid voor ons en wees barmhartig voor ons! O, de Meest Eervolle en Voortreffelijke! (*Al-Mustaṭraf*, vol. 1, blz. 40)

Opmerking: Reciteer één keer Durūd Sharīf [Ṣalat 'Alan Nabī] (het sturen van Vrede en Zegeningen naar de Geliefde Profet *صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ*) voor en na de smeekbede.

Transliterationie Tabel

ء	A/a	ر	Ř/ř	ل	L/l
ا	A/a	ز	Z/z	م	M/m
ب	B/b	ژ	X/x	ن	N/n
پ	P/p	س	S/s	و	V/v, W/w
ت	T/t	ش	Sh/sh		
ٹ	Ṭ/ṭ	ص	Ş/ş	ه / ه / ة	Ĥ/ĥ
ث	Š/š	ض	Ḍ/ḍ	ی	Y/y
ج	J/j	ط	Ṭ/ṭ	ے	Y/y
چ	Ch	ظ	Ẓ/ẓ	َ	A/a
ح	Ḥ/ḥ	ع	‘	ُ	U/u
خ	Kh/kh	غ	Gh/gh	ِ	I/i
د	D/d	ف	F/f	و مدّه	Ū/ū
ڈ	Ḍ/ḍ	ق	Q/q	ی مدّه	Ī/ī
ذ	Ẓ/ẓ	ك	K/k	ا مدّه	Ā/ā
ر	R/r	گ	G/g		

Inhoudsopgave

101 Madanī Parels i

Du‘āa voor het lezen van een boek	iii
Transliteratie Tabel	iv
Voortreffelijkheden van het reciteren van Durūd Sharīf.....	1
Moeslims Groeten: 11 Madanī Parels	2
Handen schudden: 14 Madanī Parels	6
Praten: 12 Madanī Parels	10
Niezen: 17 Madanī Parels	13
Nagels Knippen: 9 Madanī Parels	18
Dragen van schoenen: 7 Madanī Parels.....	21
Het huis betreden en verlaten: 12 Madanī Parels.....	24
Aanbrengen van Kohl (<i>Surmah</i>): 4 Madanī Parels	29
Wakker worden en slapen: 15 Madanī Parels	31
Enkele verzoeken aan de Muballighīn en Muballighāt.....	35



الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

101 MADANĪ PARELS

Voortreffelijkheden van het reciteren van Durūd Sharīf [Ṣalat ‘Alan Nabī]

Eerbiedwaardige, Barmhartige en de Belichaming van Nūr, de Nobele Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ heeft gezegd: ‘Op de Dag des Oordeels zal er geen schaduw zijn behalve de schaduw van de Troon van Allāh عَزَّوَجَلَّ. Drie [categorieën van] mensen zullen in de schaduw van de Troon staan.’ Hierop werd gevraagd: ‘Yā Rasūlallāh صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ, wie zullen dat zijn?’ De Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ antwoordde: ‘Degene die mijn Ummati (volgeling) van een moeilijke situatie bevrijdt, degene die mijn Sunnah doet herleven en degene die veelvuldig Durūd Sharīf [Ṣalat ‘Alan Nabī] naar mij reciteert.’

(Albadūr-us-Sāfirah Fil-Umūr-il-Ākhirah, blz. 131, Ḥadīṣ 366)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

De Meester van de Zonen van Adam, De Genade voor beide Werelden, de Nobele Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ heeft gezegd: ‘Degene die van mijn Sunnah heeft gehouden, heeft van mij

gehouden, en degene die van mij heeft gehouden, zal met mij zijn in het Paradijs.’ (*Mishkāt-ul-Maṣābīh*, blz. 55, deel 1, *Hadīṣ* 175)

Sīnā tayrī Sunnat kā Madīnāḥ banay Āqā ﷺ
Jannat may paṛausī mujḥay tum apnā banānā

O Meester ﷺ, Laat mijn hart de woonplaats van uw Sunnah zijn.
Schenk mij uw nabijheid in het Paradijs

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

U zult nu over een aantal Madanī Parels lezen die betrekking hebben op verschillende zaken waarmee wij dagelijks te maken hebben. Sommige van deze vermelde Parels komen overeen met de *Sunnah* [Profetische manier], anderen zijn etiquettes en manieren gebaseerd op de adviezen van onze Grote Wijze Schriftgeleerden رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى. Geen enkele handeling kan de *Sunnah* van de Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ genoemd worden, tenzij bewezen is dat het daadwerkelijk een *Sunnah* is.

Moeslims Groeten: 11 Madanī Parels

1. Het is *Sunnah* om *Salām* te zeggen als je een Moeslim tegenkomt.
2. Hier wordt een samenvatting gegeven van een alinea uit pagina 102, volume 16 van *Bahār-e-Shari’at* gepubliceerd door *Maktaba-tul-Madīnāḥ*: ‘Een persoon zou *Salām* moeten zeggen met de intentie van dat de rijkdom, reputatie en waardigheid van die persoon onder zijn

bescherming (van degene die Salām geeft) valt en hij het ḥarām [onwettig] beschouwd om deze te schenden.’

(Bahār-e-Sharī’at, deel 16, blz. 102)

3. Salām zeggen tegen Moeslims bij elke ontmoeting is zegenrijk, zelfs als men herhaaldelijk/regelmatig de kamer binnentreedt of verlaat.
4. Als eerste Salām zeggen is Sunnah.
5. Degene die als eerste Salām zegt, heeft de nabijheid van Allāh عَزَّوَجَلَّ.
6. Onze Geliefde Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ heeft gezegd: ‘Degene die als eerste Salām zegt, is vrij van hoogmoed.’

(Shu’abul Īmān, deel 6, blz. 433)

7. Er zijn negentig zegeningen voor degene die als eerst Salām zegt en tien zegeningen voor degene die antwoordt.

(Kīmīyā-e-Sa’ādat)

Voor het zeggen van اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ ontvang je 10 zegeningen, 20 indien وَرَحْمَةُ اللهِ hieraan wordt toegevoegd, en 30 indien daaraan ook وَبَرَكَاتُهُ wordt toegevoegd. Sommigen voegen hier ook جَنَّاتِ الْمَقَامِ en دُورَةِ الْحَرَامِ aan toe, maar dit is niet juist. Tevens voegen sommigen hier spontaan andere woorden aan toe, hierover schrijft, Imām van Aḥl-us-Sunnah,

Mujaddid van de Ummah, Herlever van the Sunnah, Vernietiger van Bid'ah, Geleerde van het Heilige recht, Gids van Spiritualiteit, Bron van Zegeningen, 'Allamah, Maulana, Al-haj, Al-Hafiz, Al-Qari, Ash-Shah, Imam Ahmad Razā Khān عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن, in zijn Klassieke werk van Fiqh, Fatāwā Razawiyah: 'Men zou ten minste de woorden **السَّلَامُ عَلَيْكُمْ** moeten zeggen; Het is beter om hier **وَرَحْمَةُ اللَّهِ** aan toe te voegen, en het beste is om daaraan **وَبَرَكَاتُهُ** toe te voegen, maar niets meer dan dit. Degene die antwoordt geeft moet tenminste dezelfde woorden zeggen. Alhoewel, het is beter om de hiervoor genoemde woorden toe te voegen. Degene die antwoordt, moet ten minste dezelfde woorden herhalen. Echter, het is beter om de eerder genoemde woorden bij het antwoord toe te voegen. Bijvoorbeeld, indien iemand begroet wordt met **السَّلَامُ عَلَيْكُمْ** dan zou geantwoord moeten worden met **وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ**. Indien hij begroet wordt met **السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ** dan zou hij moeten antwoorden met **وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ** Indien iemand begroet wordt met **السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ** dan zou hij moeten antwoorden met precies dezelfde woorden en niets meer. (*Fatāwā Razawiyah (Jadid) blz. 409 deel 22*)

8. Degene die antwoordt kan ook 30 zegeningen verdienen door met **وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ** te antwoorden.

9. Het is *Wājib* [noodzakelijk] om de geveer van *Salām* direct in een goede verstaanbare stem met *Salām* te antwoorden.
10. Leer de juiste uitspraak van de *Salām*. Als eerst, zal ik het zeggen, dan kunt u het herhalen: *اَلسَّلَامُ عَلَیْكُمْ (اَس-سَلَامُ-عَلَي-كُمْ)*
 Nu geef ik het antwoord, herhaalt u dit ook: *وَعَلَیْكُمْ السَّلَامُ*
(و-ع-لَیْكُمْ-السَّلَامُ).

Voor het leren van verscheidene *Sunnah*'s [Profetische manieren], koop en lees de volgende boeken: *Bahār-e-Sharī'at*, deel 16, bestaande uit 312 pagina's en *Sunnatayn aur Ādāb* bestaande uit 120 pagina's. Beide zijn gepubliceerd door *Maktaba-tul-Madīnah*. Een van de beste manieren om de *Sunnah*'s [Profetische manieren] te leren, is door te reizen in de *Madanī Qāfilah* [Kennisvergarende Reis] van *Dawat-e-Islami* in het bijzijn van de Liefhebbers van de Geliefde Profet.

Om de Sunnah te leren, reis in de Qafilah

Om genade te zoeken, reis in de Qafilah

Om moeilijkheden op te lossen, reis in de Qafilah

Om zegeningen te verdienen, reis in de Qafilah

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

Lieve Islamitische Broeders, ter afsluiting van mijn Bayān (Toespraak) wil ik jullie vertellen over de voortreffelijkheid van de Sunnah [Profetische manieren] en enkele etiquettes.

De belichaming van Nūr, De Genade voor het Universum, De Nobele Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ heeft gezegd, ‘Wie van mijn Sunnah heeft gehouden, heeft van mij gehouden en wie van mij heeft gehouden, zal met mij zijn in het Paradijs.’

(Mishkāt-ul-Maṣābīh, blz. 55, deel 1, Ḥadīṣ 175)

*Sīnā tayrī Sunnat kā Madīnah banay Āqā صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
Jannat may paṛausī mujḥay tum apnā banānā*

*O Meester صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, Laat mijn hart de woonplaats van uw Sunnah zijn.
Schenk mij uw nabijheid in het Paradijs.*

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

Handen schudden: 14 Madanī Parels

1. Handen schudden en hierbij beide handen gebruiken, tijdens het zeggen van *Salām* is *Sunnah*.
2. Geef *Salām* bij het nemen van afscheid. Indien u wilt, kunt u ook de handen schudden.
3. Een gezegde van onze Geliefde Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: ‘Wanneer twee Moeslims bij hun ontmoeting elkaar de hand geven en aan elkaar vragen hoe het gaat, dan laat

Allāh عَزَّوَجَلَّ 100 zegeningen neerdalen. Hiervan zijn 90 zegeningen voor de persoon die vriendelijker was in de ontmoeting en op een meer aangename manier vroeg hoe het met de ander ging.’

(Mu'jam-ul- Awsaṭ, blz. 380 deel 5, Ḥadīṣ 7672)

4. Wanneer twee vrienden elkaar ontmoeten, met twee handen schudden en Durūd Sharīf [Salat ‘Alan Nabī] reciteren naar de Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ, dan worden hun voorgaande en toekomstige zondes vergeven voordat ze uiteengaan. *(Shu'ab-ul- Īmān, blz. 451, deel 6, Ḥadīṣ 8944)*
5. Reciteer als het mogelijk is, bij het geven van een hand, ook de volgende Du’āa na Durūd Sharīf [Ṣalat ‘Alan Nabī]:

يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ

Moge Allāh mij en u vergeven

6. De Du’āa die beide Moeslims reciteren tijdens het schudden van de handen zal إِنَّ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ geaccepteerd worden en beide zullen vergeven worden voordat ze elkaars handen loslaten إِنَّ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ.

(Musnad Imām Aḥmad, blz. 286, deel 4, Ḥadīṣ 12454)

7. Elkander de handen schudden, verwijdert vijandigheid.

8. De Meest Verhevene Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ heeft gezegd: ‘Een Moeslimbroeder die handen schudt met een andere Moeslimbroeder; waarbij beiden geen haat dragen in het hart voor elkaar, hun zondes worden vergeven door Allāh عَزَّوَجَلَّ voordat de handen los gelaten worden. Indien een broeder naar een andere broeder kijkt met liefde/respect en geen haat draagt in zijn hart voor hem, dan zullen beiden vergeven worden, nog voordat ze wegkijken.’

(Kanz-ul-'Ummāl, blz. 57, deel 9)

9. Elke keer als men elkaar ontmoet, kan men de handen schudden.
10. Van beide kanten met één hand schudden is geen Sunnaḥ. Het is Sunnaḥ om bij het groeten met twee handen te schudden.
11. Sommigen raken alleen elkaars vingers aan bij het schudden van de handen; ook dit is geen Sunnaḥ.
12. Het is Makrūḥ (ongewenst) om de eigen hand te kussen na het schudden van iemands hand. Zij die de gewoonte hebben om de palm van de eigen hand te kussen zouden hiermee moeten stoppen. *(Bahār-e-Sharī'at, blz. 115 deel 16)*
13. Indien iemand zich seksueel opgewonden voelt bij het schudden van de hand van een Amrad (een aantrekkelijke

jongen) dan is het schudden van zijn hand niet toegestaan. Zelfs het kijken naar de jongen is een zonde, als hierbij sprake is van lust. (*Durr-e-Mukhtār, blz. 98, deel 2*)

14. De Sunnaḥ van het schudden van de handen is dat beide handpalmen elkaar moeten raken. Hierbij moet niets tussen beide zijn, zoals bijvoorbeeld een zakdoek. (*Baḥār-e-Sharī'at, blz. 98, deel 16*) Voor het leren van verscheidene Sunnaḥ's [Profetische manieren], koop en lees de volgende boeken: Baḥār-e-Sharī'at, Deel 16, bestaande uit 312 pagina's en Sunnatayn aur Ādāb bestaande uit 120 pagina's. Beide zijn gepubliceerd door Maktaba-tul-Madīnah. Een van de beste manieren om de Sunnaḥs [Profetische manieren] te leren, is door te reizen in de Madanī Qāfilāḥ [Kennisvergarende Reis] van Dawat-e-Islami in het bijzijn van de Liefhebbers van de Geliefde Profet.

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

Lieve Islamitische Broeders, ter afsluiting van mijn Bayān (Toespraak) wil ik jullie vertellen over de voortreffelijkheid van de Sunnaḥ [Profetische manieren] en enkele etiquettes. De belichaming van Nūr, De Genade voor het Universum, De Nobele Profet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ heeft gezegd, 'Wie van mijn Sunnaḥ heeft gehouden, heeft van mij gehouden en wie van mij heeft gehouden, zal met mij zijn in het Paradijs.'

(*Mishkāt-ul-Maṣābiḥ, blz. 55, deel 1, Ḥadīṣ 175*)

Sīnā tayrī Sunnat kā Madīnah banay Āqā ﷺ
Jannat may paṛausī mujhay tum apnā banānā

O Meester ﷺ, Laat mijn hart de woonplaats van uw Sunnah zijn.
Schenk mij uw nabijheid in het Paradijs.

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

Praten: 12 Madani Parels

1. Ga een gesprek glimlachend en beleefd aan.
2. Met de intentie om Moeslims blij te maken, spreek respectvol jegens ouderen en vriendelijk tegenover jongeren. *إِنْ شَاءَ اللهُ* *عَزَّوَجَلَّ* naast dat zegeningen worden verkregen, wordt men tegelijkertijd ook gerespecteerd door zowel de ouderen als de jongeren.
3. Luid een gesprek voeren, waarbij het lijkt alsof je aan het schreeuwen bent, zoals de meeste vrienden onderling tegenwoordig vaak doen, is geen Sunnah.
4. Al is het een kind van één dag. Maakt u er een gewoonte van om respectvol/beleefd te spreken, zoals het aanspreken met 'U'. Uiteraard met goede en juiste intenties. Uw manieren zullen *إِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ* vooruit gaan en ook het kind zal goede manieren aanleren.

5. Tijdens een gesprek, zou men niet iets onbehoorlijks moeten doen. Zoals bijvoorbeeld het aanraken van de privédelen van het lichaam, met de vingers vuil van het lichaam verwijderen, het herhaaldelijk aanraken van de neus, de vinger in de oren of neus stoppen of herhaaldelijk spugen. Anderen stellen zulk soort handelingen niet op prijs.
6. Luister geduldig naar wat de andere persoon zegt. Iemand onderbreken gedurende een conversatie en zelf beginnen te praten is geen *Sunnah*.
7. Lach niet hardop tijdens het praten of wanneer dan ook, want de Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ heeft nooit hardop gelachen (d.w.z. lachen met geluid).
8. Overmatig praten en herhaaldelijk lachen beïnvloed iemands aanzien /gezag.
9. De Profeet van de Mensheid, De Bron van Rust voor onze Hart en Geest, de Meest Genereuze en Vriendelijke Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ zei: ‘Wanneer je iemand ziet die gezegend is met lusteloosheid voor de wereld en (de eigenschap van) weinig spreken, wees dan in zijn nabijheid en gezelschap, omdat *Hikmah* (wijsheid) aan hem geschonken wordt.’

(*Sunan Ibn-e-Mājah*, blz. 422, deel 4, *Hadīṣ* 4101)

10. Een gezegende Ḥadīš vermeld: ‘Degene die stil blijft, heeft verlossing gekregen.’ (*Jāmi’ Tirmizī, blz. 225, deel 4, Ḥadīš 2509*)

Mirā-tul-Manājīḥ vermeld: Ḥujja-tul-Islam Sayyidunā Imām Muḥammad bin Muḥammad Ghazālī عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْوَالِي vermeld: ‘Er zijn vier soorten gesprekken: (1) compleet schadelijk, (2) compleet voordelig, (3) voordelig en schadelijk, (4) niet schadelijk en ook niet voordelig. Het is noodzakelijk om weg te blijven van de compleet schadelijke gesprekken; spreek wel indien het compleet voordelig is. Indien het gesprek in de derde categorie valt, wees dan voorzichtig. Wel is het beter om hier geen tijd aan te besteden, want men zou geen tijd moeten verspillen aan dit soort gesprekken. Het gesprek wat onder de vierde categorie valt, is tijdverspilling. Het is moeilijk om onderscheid te maken tussen de vier gesprekken, daarom is het beter om stil te blijven.’ (*Na’imī, Mirā-tul Manājīḥ, blz. 464, deel 6*)

11. Er zou een gepast doel moeten zijn voor het gesprek. Praat altijd met mensen volgens hun niveau van wijsheid en verstand.
12. Vermijd schelden. Onthoud! Een Moeslim uitschelden zonder Shar’ī toestemming is zonder twijfel [Qat’i] ḥarām. Daarbij is het Paradijs ḥarām voor degene die zich schuldig maakt aan onfatsoenlijk gepraat.

(*Kitāb-uṣ-Ṣamt, blz. 204, deel 7, Ḥadīš 325*)

Voor het leren van verscheidene Sunnah's [Profetische manieren], koop en lees de volgende boeken: Bahār-e-Sharī'at, Deel 16, bestaande uit 312 pagina's en Sunnatayn aur Ādāb bestaande uit 120 pagina's. Beide zijn gepubliceerd door Maktaba-tul-Madīnah. Een van de beste manieren om de Sunnahs [Profetische manieren] te leren, is door te reizen in de Madanī Qāfilah [Kennisvergarende Reis] van Dawat-e-Islami in het bijzijn van de Liefhebbers van de Geliefde Profeet.

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

Lieve Islamitische Broeders, ter afsluiting van mijn Bayān (Toespraak) wil ik jullie vertellen over de voortreffelijkheid van de Sunnah [Profetische manieren] en enkele etiquettes. De belichaming van Nūr, De Genade voor het Universum, De Nobele Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ heeft gezegd, 'Wie van mijn Sunnah heeft gehouden, heeft van mij gehouden en wie van mij heeft gehouden, zal met mij zijn in het Paradijs.'

(Mishkāt-ul-Maṣābīh, blz. 55, deel 1, Ḥadīṣ 175)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

Niezen: 17 Madanī Parels

1. De Nobele Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ heeft gezegd: 'Allāh عَزَّ وَجَلَّ houdt van de nies en houdt niet van de gaap.'

(Ṣaḥīḥ Bukhārī, blz. 163, deel 4, Ḥadīṣ 6226)

2. De Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ heeft gezegd: ‘Wanneer men niest en الْحَمْدُ لِلَّهِ zegt, dan zeggen de Engelen رَبُّ الْعَالَمِينَ [Heer van het Universum]. Indien men [ook] zegt رَبُّ الْعَالَمِينَ: ‘dan zeggen de Engelen moge Allāh عَزَّوَجَلَّ genade hebben op jou.’ (*Mu'jam-ul-Kabīr, blz. 358, deel 11, Ḥadīṣ 12284*)
3. Laat je hoofd zakken als je niest, verberg je mond en nies op een zachte toon, aangezien hardop niezen onverstandig is. (*Rad-dul-Muḥṭār, blz. 308, deel 11, Ḥadīṣ 12284*)
4. Men moet na het niezen الْحَمْدُ لِلَّهِ zeggen, beter is om الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ te zeggen of الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Het wordt vermeld in Khazāin -ul-'Irfān op bladzijde drie met referentie naar Ṭaḥṭāwī dat het een Muakkadaḥ [benadrukte] Sunnaḥ is om Allāh عَزَّوَجَلَّ te prijzen [Ḥamd van Allāh] na het niezen.
5. Het is Wājib (noodzakelijk) op de luisteraar om onmiddellijk يَرْحَمُكَ اللهُ te zeggen in een hoorbare stem, zodat het voor de niezer te horen is. (*Bahār-e-Sharī'at, blz. 119 deel 16*)
6. Bij het horen van يَرْحَمُكَ اللهُ zou de persoon die geniest heeft, moeten zeggen: يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ (Moge de Vergiffenis van Allāh zijn voor ons en jullie) of يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحْ بِأَلْسِنَتِكُمْ (Moge Allāh jullie leiden en jullie situatie verbeteren.)

(*Fatāvā 'Ālamgīrī, blz. 326 deel 5*)

7. Degene die na het niezen **حَالٍ كُلِّ** **أَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ** zegt en met zijn tong over al zijn tanden heengaait, zal **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** beschermd zijn tegen tandziektes.

(*Mirāt-ul Manājīh*, blz. 396 deel 6)

8. De Moedige Metgezel, Sayyidunā ‘Ali **كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَجْهَهُ الْكَرِيمَ** heeft gezegd: ‘Degene die **حَالٍ كُلِّ** **أَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ** zegt na het niezen, zal nooit te maken krijgen met oor- en kaakpijn.’

(*Mirqā-tul Mafātīh*, blz. 499, deel 8, Ḥadīṣ 4539)

9. Degene die niest zou Allāh **عَزَّوَجَلَّ** moeten prijzen in een hoorbare stem zodat het gehoord en beantwoord kan worden. (*Rad-dul-Muḥtār*, blz. 684, deel 9)

10. Het antwoord **يَرَحْمُكَ اللَّهُ** is Wājib [noodzakelijk] m.b.t. de eerste nies. Indien de niezer na de tweede nies ook **أَلْحَمْدُ لِلَّهِ** zegt, dan is het niet Wājib maar Mustahab [gewenst].

(*Fatāvā ‘Ālamgīrī*, blz. 326, deel 5)

11. Het antwoord is alleen Wājib [noodzakelijk] als de niezer **أَلْحَمْدُ لِلَّهِ** zegt. Als hij dat niet zegt dan is er geen antwoord.

(*Bahār-e-Sharī‘at*, blz. 120 deel 16)

12. Men zou niet moeten antwoorden indien iemand niest tijdens de Khuṭbah [De Arabische preek van Jumu‘ah of ‘Eid. (*Fatāvā Qāḍī Khān*, blz. 377, deel 2)

13. Indien er vele Islamitische broeders aanwezig zijn en hiervan sommigen antwoord geven (op de Ḥamd/Lofprijzing), dan is dat voldoende voor iedereen, maar het is beter dat iedereen antwoord geeft.

(Rad-dul- Muḥtār, blz. 684, deel 9)

14. Als iemand aan de andere kant van een muur niest en **الْحَمْدُ لِلَّهِ** zegt dan moet degene die dit hoort een antwoord geven.

(Rad-dul- Muḥtār, blz. 684, deel 9)

15. Als iemand niest tijdens het gebed dan moet hij stil blijven; indien iemand wel de Ḥamd uitspreekt dan blijft zijn gebed geldig. Als de Ḥamd niet in het gebed uitgesproken werd dan moet na het gebed uitgesproken worden.

(Fatāvā ‘Ālamgīrī, blz. 98, deel 1)

16. Als u het gebed verricht en iemand anders niest, waarop u vervolgens met de intentie van ‘antwoorden op zijn nies’ **الْحَمْدُ لِلَّهِ** zegt, dan wordt uw gebed ongeldig.

(Fatāvā ‘Ālamgīrī, blz. 98, deel 1)

17. Indien een niet-Moeslim **الْحَمْدُ لِلَّهِ** zegt na het niezen, zou er **يَهْدِيكُمْ اللَّهُ** (Moge Allāh jou leiden) beantwoord moeten worden. *(Rad-dul-Muḥtār, blz. 684, deel 9)*

Voor het leren van verscheidene Sunnah's [Profetische manieren], koop en lees de volgende boeken: Bahār-e-Sharī'at, deel 16, bestaande uit 312 pagina's en Sunnatayn aur Ādāb bestaande uit 120 pagina's. Beide zijn gepubliceerd door Maktaba-tul-Madīnah. Een van de beste manieren om de Sunnahs [Profetische manieren] te leren, is door te reizen in de Madanī Qāfilah [Kennisvergarende Reis] van Dawat-e-Islami in het bijzijn van de Liefhebbers van de Geliefde Profeet.

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

Lieve Islamitische Broeders, ter afsluiting van mijn Bayān (Toespraak) wil ik jullie vertellen over de voortreffelijkheid van de Sunnah [Profetische manieren] en enkele etiquettes.

De belichaming van Nūr, De Genade voor het Universum, De Nobele Profeet heeft gezegd, 'Wie van mijn Sunnah heeft gehouden, heeft van mij gehouden en wie van mij heeft gehouden, zal met mij zijn in het Paradijs.

(Mishkāt-ul-Maṣābiḥ, blz. 55, deel 1, Ḥadīṣ 175)

Sīnā tayrī Sunnat kā Madīnah banay Āqā ﷺ

Jannat may paṛausī mujḥay tum apnā banānā

O Meester ﷺ, Laat mijn hart de woonplaats van uw Sunnah zijn.

Schenk mij uw nabijheid in het Paradijs.

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

Nagels Knippen: 9 Madanī Parels

1. Het is *Mustahab* [gewenst] om de nagels op vrijdag te knippen. Echter, men zou niet tot vrijdag moeten wachten indien de nagels lang zijn. (*Durr-e-Mukhtār, blz. 668, deel 9*) De Grote geleerde van Fiqh, Shaykh Muftī Amjad ‘Alī A’zamī عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِيّ heeft gezegd: ‘Het is overgeleverd dat degene die zijn nagels knipt op vrijdag beschermd wordt door Allāh عَزَّوَجَلَّ tegen ellende tot de volgende vrijdag en drie dagen daarna, dus in totaal 10 dagen. In een overlevering wordt vermeld dat degene die zijn nagels knipt op vrijdag, voor hem zal genade komen en zijn zondes zullen hem verlaten [d.w.z. hij zal vergeven worden].

(Rad-dul-Muhtār, blz. 220, deel 16, Ḥadīṣ 226)

2. Hier volgt een samenvatting van de voorgeschreven methode voor het knippen van de nagels (overgeleverd in boeken): Begin met de wijsvinger van de rechterhand en knip de nagels tot aan de pink. Ga nu naar de linkerhand en begin bij de pink en knip de nagels vervolgens tot aan de linkerduim. Als laatste, knip de nagel van de rechterduim. (*Durr-e-Mukhtār, blz. 193, deel 1*)
3. Er is geen voorgeschreven manier voor het knippen van de nagels van de tenen. Het is beter om hier te beginnen met de kleinste teen van de rechtersoet tot aan de grote teen van de rechtersoet. Daarna van de grootste teen van de

linkervoet tot aan de kleinste teen van de linkervoet. (*Durr-e-Mukhtār, blz. 193, deel 1*)

4. Het is Makrūh [ongewenst] om de nagels te knippen terwijl men in de staat van Janābat verkeert. Dit is wanneer Ghusl [Grote Wassing] verplicht is geworden.

(*Fatāvā 'Ālamgīrī, blz. 308, deel 5*)

5. Het is Makrūh [ongewenst] om de nagels te knippen door de tanden te gebruiken. De kans bestaat dat men met lepra te maken krijgt door dit te doen. (*Fatāvā 'Ālamgīrī, blz. 308, deel 5*)

6. Begraaf de geknipte nagels; maar ook als u ze weggooit dan is dat geen probleem. (*Fatāvā 'Ālamgīrī, blz. 308, deel 5*)

7. Het is Makrūh [ongewenst] om de nagels in het toilet of de badkamer te gooien, omdat dit ziektes veroorzaakt.

(*Fatāvā 'Ālamgīrī, blz. 308, deel 5*)

8. Knip de nagels niet op woensdag omdat dit lepra kan veroorzaken. Echter, indien er 39 dagen verstreken zijn na het knippen van de nagels en hierbij de 40ste dag op woensdag valt, dan is het Wājib [zeer noodzakelijk] om deze te knippen. Het is Makrūh Tahrimī [zeer ongewenst] om meer dan 40 dagen te wachten met het knippen van de nagels.

9. Lange nagels zijn een zitplaats voor satan, d.w.z. dat satan op de lange nagels zit. (*Ithāf-us-Sādat-liz-zubaydī, blz. 653, deel 2*)

Voor het leren van verscheidene Sunnah's [Profetische manieren], koop en lees de volgende boeken: Bahār-e-Sharī'at, deel 16, bestaande uit 312 pagina's en Sunnatayn aur Ādāb bestaande uit 120 pagina's. Beide zijn gepubliceerd door Maktaba-tul-Madīnāh. Een van de beste manieren om de Sunnahs [Profetische manieren] te leren, is door te reizen in de Madanī Qāfilāh [Kennisvergarende Reis] van Dawat-e-Islami in het bijzijn van de Liefhebbers van de Geliefde Profet.

Om de Sunnah te leren, reis in de Qafilāh

Om genade te zoeken, reis in de Qafilāh

Om moeilijkheden op te lossen, reis in de Qafilāh

Om zegeningen te verdienen, reis in de Qafilāh

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

Lieve Islamitische Broeders, ter afsluiting van mijn Bayān (Toespraak) wil ik jullie vertellen over de voortreffelijkheid van de Sunnah [Profetische manieren] en enkele Etiquettes. De belichaming van Nūr, De Genade voor het Universum, De Nobele Profet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ heeft gezegd, 'Wie van mijn

Sunnah heeft gehouden, heeft van mij gehouden en wie van mij heeft gehouden, zal met mij zijn in het Paradijs.’

(Mishkāt-ul-Maṣābīh, blz. 55, deel 1, Ḥadīṣ 175)

*Sīnā tayrī Sunnat kā Madīnah banay Āqā ﷺ
Jannat may paṛausī mujḥay tum apnā banānā*

*O Meester ﷺ, Laat mijn hart de woonplaats van uw Sunnah zijn.
Schenk mij uw nabijheid in het Paradijs.*

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

Dragen van schoenen: 7 Madanī Parels

1. Een Gezegde van de Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: ‘Draag vaak schoenen, omdat het dan is alsof men zich voortbeweegt middels een vervoersmiddel (d.w.z. men wordt niet snel moe, zolang hij de schoenen draagt).’
2. Klop de schoenen af alvorens ze te dragen, zodat eventuele insecten of stenen eruit gaan.
3. Bij het aantrekken van de schoenen: trek eerst de rechterschoen aan en dan de linker. Bij het uittrekken, trekt men eerst de linkerschoen uit en dan de rechter. De Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ heeft gezegd: ‘Wanneer één van jullie de schoenen aantrekt, laat hem dan beginnen met de rechter, en bij het uittrekken zou hij moeten beginnen

met de linker. Op deze manier is de rechterschoen de eerste bij het aantrekken en de laatste bij het uittrekken.

(*Ṣaḥīḥ Bukhārī*, blz. 60, deel 4, Ḥadīṣ 5855)

Nuzḥa-tul-Qārī vermeldt het volgende: bij het betreden van de Moskee betreedt deze met de rechterschoen en bij het verlaten ervan, verlaat deze met de linkerschoen. Dit maakt het volgen van de hierboven genoemde Ḥadīṣ moeilijker. Imām Aḥmad Razā Khān عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن legt de oplossing voor deze moeilijke kwestie uit: ‘Wanneer u de Moskee betreedt, trek dan de linkerschoen uit en leg uw voet op de schoen; trek daarna de rechterschoen uit en betreedt dan met de rechterschoen de Moskee. Bij het verlaten van de Moskee, steek de linkerschoen uit de deur en plaatst deze bovenop de rechterschoen, steek daarna de rechterschoen uit, trek de rechterschoen aan en daarna de linker.’

4. Mannen zouden mannelijke schoenen moeten dragen en vrouwen zouden vrouwelijke schoenen moeten dragen.
5. Iemand vertelde Sayyidatunā ‘Āishah رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا dat er een vrouw is die mannenschoenen draagt. Zij antwoordde hierop dat de Profeet van Allāh صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ de vrouw heeft vervloekt die probeert als een man te zijn.

(*Sunan Abī Dāwūd*, blz. 84, deel 4, Ḥadīṣ 4099)

De Grote geleerde van *Fiqh*, de geweldige Jurist, Muftī Amjad ‘Alī A’zamī عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِي heeft vermeld: ‘Vrouwen zouden geen

mannenschoenen moeten dragen. Verder, alle dingen die een onderscheid maken tussen de twee geslachten zijn verboden voor de andere, hetzij de manieren of verschijning. Mannen zouden geen vrouwelijke manieren moeten aannemen en vrouwen zouden geen mannelijke manieren moeten aannemen.’ (*Baḥār-e-Sharī’at*, blz. 60, deel 16)

6. Trek bij het zitten de schoenen uit, dit geeft comfort aan de voeten.
7. Een van de oorzaken van armoede is het op z’n kop laten liggen van een schoen, wanneer deze zo gevonden wordt. Het is geschreven in Daulat-e-bay-Zavāl [Onvergankelijke Rijkdom]: ‘Indien de schoen de hele nacht op z’n kop blijft liggen, dan komt satan hierop af en gaat erop zitten omdat dit zijn troon is.’ Als u een schoen op z’n kop ziet liggen, zet deze dan weer recht, d.w.z. met de juiste kant naar boven.

Voor het leren van verscheidene Sunnah’s [Profetische manieren], koop en lees de volgende boeken: Baḥār-e-Sharī’at, Deel 16, bestaande uit 312 pagina’s en Sunnatayn aur Ādāb bestaande uit 120 pagina’s. Beide zijn gepubliceerd door Maktaba-tul-Madīnah. Een van de beste manieren om de Sunnahs [Profetische manieren] te leren, is door te reizen in de Madanī Qāfilāh [Kennisvergarende Reis] van Dawat-e-Islami in het bijzijn van de Liefhebbers van de Geliefde Profeet.

Lieve Islamitische Broeders, ter afsluiting van mijn *Bayān* (Toespraak) wil ik jullie vertellen over de voortreffelijkheid van de *Sunnah* [Profetische manieren] en enkele etiquettes. De belichaming van Nūr, De Genade voor het Universum, De Nobele Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ heeft gezegd, ‘Wie van mijn Sunnah heeft gehouden, heeft van mij gehouden en wie van mij heeft gehouden, zal met mij zijn in het Paradijs.

(Mishkāt-ul-Maṣābīh, blz. 55, deel 1, Ḥadīṣ 175)

*Sīnā tayrī Sunnat kā Madīnah banay Āqā صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
Jannat may paṛausī mujhāy tum apnā banānā*

*O Meester صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, Laat mijn hart de woonplaats van uw Sunnah zijn.
Schenk mij uw nabijheid in het Paradijs.*

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

Het huis betreden en verlaten: 12 Madanī Parels

1. Lees bij het verlaten van een huis de volgende Du'āa:

بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

Allāh, met Zijn Naam begin ik, mijn vertrouwen stel ik in Allāh, er is geen macht en geen kracht buiten Allāh.

(Sunan Abī Dāwūd, blz. 42, deel 4, Ḥadīṣ 5095)

Als Allāh عَزَّوَجَلَّ het wilt, zult u zich door middel van deze *Du'āa* op het juiste pad bevinden, beschermd zijn tegen rampen/ellende, en Allāh's عَزَّوَجَلَّ hulp zal u vergezellen.

2. De *Du'āa* voor het betreden van het huis is:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوَاجِعِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللَّهِ وَلِجَنَّا وَبِسْمِ
اللَّهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللَّهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا

O Allāh عَزَّوَجَلَّ Ik vraag aan U het goede van in- en uitgangen. Allāh, met Uw Naam gaan wij naar binnen, met de Naam van Allāh عَزَّوَجَلَّ gaan wij naar buiten en wij vertrouwen onze Heer.

(*Sunan Abī Dāwūd, blz. 42, deel 4, Ḥadīṣ 5096*)

Na deze *Du'āa* geeft u de *Salām* aan uw gezin en presenteert dan uw *Salām* aan de Geliefde Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Lees nu *Sura-tul-Ikhlās*, عَزَّوَجَلَّ إِنَّ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ zullen er zegeningen in uw levensonderhoud zijn en het huis zal beschermd worden tegen conflicten.

3. Geef *Salām* aan de Maḥārim en Maḥārimāt. (d.w.z. uw moeder, vader, broersz, zussen, kinderen, vrouw etc.)
4. Degene die het huis betreedt zonder het noemen van de naam van Allāh عَزَّوَجَلَّ, bijvoorbeeld zonder بِسْمِ اللَّهِ te reciteren, dan betreedt met hem ook satan het huis.

5. Indien u een huis betreedt waar niemand aanwezig is (zelfs als dit uw eigen huis is), zeg dan:

السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ

Salām zij op ons en op de vrome dienaren van Allāh.

De Engelen zullen antwoord geven op deze Salām. (*Durr-e-Mukhtār, blz. 682 deel 9*) Of zeg het volgende:

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ

O' Nabī صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Salām zij op u.

Dit omdat de Heilige en Gezegende ziel van de Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ aanwezig is in de huizen van de Moeslims.

(*Bahār-e-Sharī'at, blz. 96 deel 16*)

6. Wanneer je iemands huis wilt betreden, zeg dan 'السَّلَامُ عَلَيْكُمْ' mag ik binnenkomen?'
7. Indien geen toestemming wordt verleend om binnen te komen, keer dan vrolijk terug zonder slechte gevoelens. Het kan zijn dat de bewoners in een moeilijke positie verkeerden.
8. Wanneer iemand op uw deur klopt dan is het Sunnah om te vragen: 'Wie is het?' De persoon die klopte zou zijn

naam moeten zeggen, bijvoorbeeld, Muḥammad Ilyās. Het is geen Sunnaḥ om Madīnaḥ te zeggen! Of ‘ik ben het’, ‘open de deur’, etc. te zeggen zonder uit te leggen wie je bent.

9. Sta aan de zijkant nadat u uw naam hebt uitgesproken, zodat u niet direct naar binnen zou kunnen staren wanneer de deur wordt geopend.
10. Het is niet toegestaan om bij iemand naar binnen te gluren. Soms is het interieur van een huis van bovenaf te zien, bijvoorbeeld via een balkon. Vandaar dat men voorzichtig zou moeten zijn bij het kijken vanaf het balkon naar een huis en niet naar binnen moeten gluren bij huizen van anderen.
11. Bekritiseer nooit onnodig de inrichting van iemands huis, omdat dit kwetsend kan zijn voor hen.
12. Verricht bij het vertrekken Du’āa voor de leden van het huis, bedank ze, geef ze Salām, en probeer ze een Sunnaḥ-Inspirerende boekje te geven (gepubliceerd door Maktabatul-Madīnaḥ, de publiceerafdeling van Dawat-e-Islami).

Voor het leren van verscheidene Sunnaḥ’s [Profetische manieren], koop en lees de volgende boeken: Bahār-e-Sharī’at, Deel 16, bestaande uit 312 pagina’s en Sunnatayn aur Ādāb bestaande uit 120 pagina’s. Beide zijn gepubliceerd door

Maktaba-tul-Madīnah. Een van de beste manieren om de Sunnahs [Profetische manieren] te leren, is door te reizen in de Madanī Qāfilah [Kennisvergarrende Reis] van Dawat-e-Islami in het bijzijn van de Liefhebbers van de Geliefde Profeet.

Om de Sunnah te leren, reis in de Qafilah

Om genade te zoeken, reis in de Qafilah

Om moeilijkheden op te lossen, reis in de Qafilah

Om zegeningen te verdienen, reis in de Qafilah

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

Lieve Islamitische Broeders, ter afsluiting van mijn *Bayān* (Toespraak) wil ik jullie vertellen over de voortreffelijkheid van de *Sunnah* [Profetische manieren] en enkele etiquettes. De belichaming van Nūr, De Genade voor het Universum, De Nobele Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ heeft gezegd, ‘Wie van mijn Sunnah heeft gehouden, heeft van mij gehouden en wie van mij heeft gehouden, zal met mij zijn in het Paradijs.

(Mishkāt-ul-Maṣābīh, blz. 55, deel 1, Ḥadīṣ 175)

Sīnā tayrī Sunnat kā Madīnah banay Āqā ﷺ

Jannat may paṛausī mujhay tum apnā banānā

*O Meester ﷺ, Laat mijn hart de woonplaats van uw Sunnah zijn.
Schenk mij uw nabijheid in het Paradijs.*

Aanbrengen van Kohl (*Surmaḥ*): 4 Madanī Parels

1. Het is overgeleverd in Sunan Ibn-e-Mājah: ‘De beste van alle kohl (*Surmaḥ*) is Išmid, omdat deze het gezichtsvermogen versterkt en de wimpers laat groeien.’

(Sunan Ibn-e-Mājah, blz. 115, deel 4)

2. Kohl (*Surmaḥ*) gemaakt van andere stenen kan ook gebruikt worden. Alhoewel het Makrūḥ [afkeurenswaardig] is voor een man om zwarte kohl met de intentie van make-up te gebruiken; indien dat niet de intentie is dan is het niet Makrūḥ. *(Fatāwā ‘Ālamgīrī, blz. 359 deel 5)*

3. Het is Sunnaḥ om voor het slapen, kohl (*Surmaḥ*) aan te brengen. *(Mirā-tul Manājīḥ, blz. 180 deel 6)*

4. Hier volgt een samenvatting van de drie overgeleverde manieren voor het aanbrengen van kohl (*Surmaḥ*).

- a) Breng drie keer aan op elke oog. (Dooop het ijzeren stokje in de kohl (*Surmaḥ*) doosje voor elk gebruik).
- b) Breng drie keer aan in de rechter en twee keer aan in de linkeroog.
- c) Breng twee keer aan op elk oog en voor het laatste keer aanbrengen, doop het ijzeren stokje in het flesje en gebruik dan hetzelfde stokje om een laatste keer op beide ogen aan te brengen. *(Shu’abul Īmān, blz. 218-219 deel 5)*

Voor het leren van verscheidene Sunnaḥ [Profetische manieren], koop en lees de volgende boeken: Bahār-e-Sharī’at, Deel 16, bestaande uit 312 pagina’s en Sunnatayn aur Ādāb bestaande uit 120 pagina’s. Beide zijn gepubliceerd door Maktaba-tul-Madīnāḥ. Een van de beste manieren om de Sunnaḥs [Profetische manieren] te leren, is door te reizen in de Madanī Qāfilāḥ [Kennisvergarende Reis] van Dawat-e-Islami in het bijzijn van de liefhebbers van de Geliefde Profeet.

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

Lieve Islamitische Broeders, ter afsluiting van mijn Bayān (Toespraak) wil ik jullie vertellen over de voortreffelijkheid van de Sunnaḥ [Profetische manieren] en enkele etiquettes. De belichaming van Nūr, De Genade voor het Universum, De Nobele Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ heeft gezegd, “Wie van mijn Sunnaḥ heeft gehouden, heeft van mij gehouden en wie van mij heeft gehouden, zal met mij zijn in het Paradijs.

(Mishkāt-ul-Maṣābīḥ, blz. 55, deel 1, Ḥadīṣ 175)

Sīnā tayrī Sunnat kā Madīnāḥ banay Āqā ﷺ

Jannat may paṛausī mujḥay tum apnā banānā

*O Meester ﷺ, Laat mijn hart de woonplaats van uw Sunnaḥ zijn.
Schenk mij uw nabijheid in het Paradijs.*

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

Wakker worden en slapen: 15 Madanī Parels

1. Alvorens u gaat slapen, maakt u het bed op en klopt u het goed af, zodat als er eventueel insecten etc. in zitten dan zullen deze daardoor verwijderd worden.
2. Reciteer deze Du'āa voor het slapen gaan:

اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا

Ya Allāh عَزَّوَجَلَّ, In Uw naam sterf en leef ik (d.w.z. slapen en wakker worden) (*Ṣaḥīḥ Bukhārī, blz. 194, deel 4, Ḥadīṣ 6365*)

3. Slaap niet na het 'Aṣr gebed, omdat de kans bestaat dat het verstand verloren kan gaan. De Nobele Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ heeft gezegd: 'Degene die na 'Asr slaapt en zijn verstand verliest, heeft dit aan zichzelf te wijten.'

(*Musnad Abī Ya' lā, blz. 678, deel 4, Ḥadīṣ 4897*)

4. Het is Mustahab [gewenst] om een beetje te rusten in de middag. (*Fatāwā 'Ālamgīrī, blz. 376, deel 5*)

De Grote geleerde van Fiqh, Het leidende Licht van Spiritualiteit Amjad 'Ali A'zamī عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَظِيمِ zegt: 'Het is waarschijnlijk voor hen die's nachts wakker blijven om het gebed te verrichten, Ṣikr van Allāh عَزَّوَجَلَّ te doen of religieuze boeken te lezen, en door even uit te rusten men weer op kracht kan komen. (*Bahār-e-Sharī'at, blz. 79 deel 16*)

5. Het is Makrūh [ongewenst] om aan het begin van de dag of tussen Maghrib en 'Ishā te slapen.

(Fatāvā 'Ālamgīrī, blz. 376, deel 5)

6. Het is Mustahab [gewenst] dat men slaapt in staat van reinheid.

7. Slaap eerst een tijdje op de rechterzijde met de rechterhand onder uw wang gericht naar de Qiblah en slaap dan op de linkerzijde. *(Fatāvā 'Ālamgīrī, blz. 376 deel 5)*

8. Gedenk het graf wanneer u gaat liggen om te slapen, omdat we alleen zullen zijn in het graf en niets anders zal bij ons zijn behalve onze daden.

9. Gedenk Allāh عَزَّوَجَلَّ op het moment van slapen en lees الْحَمْدُ لِلَّهِ of سُبْحَانَ اللَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ een persoon zal opstaan in dezelfde staat zoals hij was gaan slapen en op de Dag des Oordeels opgewekt zal worden in de staat waarin hij stierf. *(Fatāvā 'Ālamgīrī, blz. 376, deel 5)*

10. Du'āa wanneer men wakker wordt:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Alle lof aan Allāh عَزَّوَجَلَّ, die ons na de dood tot leven heeft gewekt en tot Hem zullen we terugkeren.

(Ṣaḥīḥ Bukhārī, blz. 196, deel 4, Ḥadīṣ 6325)

11. Maak een vastberaden intentie bij het wakker worden dat u Taqwā [vroomheid] in acht zult nemen en anderen niet zult lastigvallen. (*Fatāvā ‘Ālamgīrī, blz. 376 deel 5*)
12. Wanneer jongens en meisjes 10 jaar worden, dan zouden zij gescheiden moeten slapen. Een jongen van deze leeftijd zou zelfs niet moeten slapen met jongens van dezelfde leeftijd of oudere jongens/mannen. (*Durr-e-Mukhtār, blz. 629, deel 9*)
13. Wanneer de echtgenoot en echtgenote op hetzelfde bed slapen, dan zouden zij geen kinderen van 10 jaar of ouder bij zich moeten laten slapen. De regels voor mannen zijn van toepassing voor jongens wanneer deze volwassen genoeg zijn om (seksuele) lustgevoelens te hebben.
(*Durr-e-Mukhtār, blz. 630, deel 9*)
14. Gebruik Miswāk bij het wakker worden.
15. Om 's nachts wakker te worden voor het verrichten van Taḥajjud is zeer zegenrijk en een grote gunst. Verricht Taḥajjud door in de nacht wakker te worden, omdat het zeer zegenrijk is. De Barmhartige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ heeft gezegd: ‘Het beste gebed na de vijf verplichte gebeden is het nachtgebed (Taḥajjud).’ (*Ṣaḥīḥ Muslim, blz. 591, Ḥadīṣ 1163*)

Voor het leren van verscheidene Sunnaḥ’s [Profetische manieren], koop en lees de volgende boeken: Bahār-e-Sharī’at,

deel 16, bestaande uit 312 pagina's en Sunnatayn aur Ādāb bestaande uit 120 pagina's. Beide zijn gepubliceerd door Maktaba-tul-Madīnah. Een van de beste manieren om de Sunnahs [Profetische manieren] te leren, is door te reizen in de Madanī Qāfilah [Kennisvergarende Reis] van Dawat-e-Islami in het bijzijn van de Liefhebbers van de Geliefde Profeet.

Om de Sunnah te leren, reis in de Qafilah

Om genade te zoeken, reis in de Qafilah

Om moeilijkheden op te lossen, reis in de Qafilah

Om zegeningen te verdienen, reis in de Qafilah

Lieve Islamitische Broeders, ter afsluiting van mijn Bayān (Toespraak) wil ik jullie vertellen over de voortreffelijkheid van de Sunnah [Profetische manieren] en enkele etiquettes.

De belichaming van Nūr, De Genade voor het Universum, De Nobele Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ heeft gezegd, 'Wie van mijn Sunnah heeft gehouden, heeft van mij gehouden en wie van mij heeft gehouden, zal met mij zijn in het paradijs.

(Mishkāt-ul-Maṣābīh, blz. 55, deel 1, Ḥadīṣ 175)

Sīnā tayrī Sunnat kā Madīnah banay Āqā ﷺ

Jannat may paṛausī mujhay tum apnā banānā

*O Meester ﷺ, Laat mijn hart de woonplaats van uw Sunnah zijn.
Schenk mij uw nabijheid in het Paradijs.*

Enkele verzoeken aan de Muballighīn en Muballighāt

Lees, indien mogelijk, na elke Sunnah inspirerende lezing een aantal Sunnah's van de Geliefde Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ voor. Lees voorafgaand eerst paragraaf 1 en afsluitend paragraaf 2. Zusters dienen het stukje over de Qāfilah in paragraaf 2 over te slaan.

1. Lieve Islamitische Broeders, ter afsluiting van mijn Bayān (Toespraak) wil ik jullie vertellen over de voortreffelijkheid van de Sunnah [Profetische manieren] en enkele etiquettes. De belichaming van Nūr, De Genade voor het Universum, De Nobele Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ heeft gezegd: 'Wie van mijn Sunnah heeft gehouden, heeft van mij gehouden en wie van mij heeft gehouden, zal met mij zijn in het Paradijs. (*Mishkāt-ul-Maṣābīh*, blz. 55, deel 1, Ḥadīṣ 175)

U zult nu over een aantal Madanī Parels lezen die betrekking hebben op verschillende zaken waar wij dagelijks mee te maken hebben. Sommige van deze vermelde Parels komen overeen met de Sunnah [Profetische manier]; anderen zijn weer etiquettes en manieren gebaseerd op de adviezen van onze Grote Wijze Schriftgeleerden رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى. Geen enkele handeling kan de Sunnah van de Profeet genoemd worden, tenzij bewezen is dat het daadwerkelijk een Sunnah is.

2. Voor het leren van verscheidene Sunnah's [Profetische manieren], koop en lees de volgende boeken: Bahār-e-

Sharīʿat, Deel 16, bestaande uit 312 pagina's en Sunnatayn aur Ādāb bestaande uit 120 pagina's. Beide zijn gepubliceerd door Maktaba-tul-Madīnah. Een van de beste manieren om de Sunnahs [Profetische manieren] te leren, is door te reizen in de Madanī Qāfilaḥ [Kennisvergende Reis] van Dawat-e-Islami in het bijzijn van de Liefhebbers van de Geliefde Profet.

*Sīnā tayrī Sunnat kā Madīnah banay Āqā ﷺ
Jannat may paṛausī mujḥay tum apnā banānā*

*O Meester ﷺ, Laat mijn hart de woonplaats van uw Sunnah zijn.
Schenk mij uw nabijheid in het Paradijs.*

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ
تُوبُوا إِلَى اللَّهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ
صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

ZEGENINGEN VAN DE SUNNAH

حَسْبُكَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالصَّلَامُ de Sunnah's van de Heilige Profeet ﷺ, worden in veelvoud geleerd en onderwezen in de Omgeving van Dā'wat-e-Islāmī. Een wereldwijde, niet-politieke organisatie die de leer van Qurān en Sunnah verspreidt. Het is een Madanī verzoek om de hele nacht door te brengen in de Wekelijkse Sunnah Inspirerende Ijtima' (bijeekoms), in uw stad (in Babul Madīnah Karachi te Pakistan vindt de Ijtima elke donderdag na het Maghrib gebed plaats in Faizān-e-Madīnah).

Maakt u er een gewoonte van om te reizen in de Madanī Qāfilah tezamen met de liefhebbers van de Heilige Profeet ﷺ om de Sunnah's te leren en dagelijks Fikr-e-Madīnah (zelfreflectie van de daden verricht op die dag) te doen door het boekje Madanī In'amāt dagelijks in te vullen en dat boekje binnen de eerste 10 dagen van elk Madanī maand in te leveren bij de verantwoordelijke broeder van uw buurt.

Met de zegeningen die hieruit voortkomen, zult u met de Wil van Allah ﷻ, een Madanī gedachte en een diep verlangen ontwikkelen om uw geloof te beschermen door het eigen maken van Sunnah's en afkerig te zijn van zonden. Elke Islamitische broeder zou de Madanī gedachte moeten ontwikkelen dat 'Ik moet streven om mijzelf en de mensen van de hele wereld te verbeteren' **إِن شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى**. Om zichzelf te verbeteren moeten wij handelen volgens de Madanī In'amāt en om de mensen van de wereld te verbeteren moeten wij reizen in Madanī Qāfilah's **إِن شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى**.



www.dawateislami.net



MC 1286

**Alami Madani Markaz, Faizan-e-Madinah, Mahallah Saudagaran
Purani Sabzi Mandi, Bab-ul-Madinah, Karachi, Pakistan.**

UAN: +92 21 111 25 26 92 | Ext: 1262

Web: www.dawateislami.net | E-mail: translation@dawateislami.net