

HEMEN HALASIYLA BARIŞTI

(Turkish)



Shaykh-e-Tariqat, Ameer-e-Ahl-e-Sunnat
Founder of Dawat-e-Islami, Allamah Maulana Abu Bilal

MUHAMMAD ILYAS

Attar Qadiri Razavi

کاتبِ نبوی
انتقالیہ



باتھوں ہاتھ پھوپھی سے صلح کرلی

Hemen Halasıyla Barıştı

Bu kitapçık Tarikat Şeyhi ve Davet-i İslami'nin kurucusu Hazret-i Allame Muhammed İlyas Attar Kadiri Razavi دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَهُ tarafından Urdu dilinde yazılmıştır. İş bu kitapçık Meclis'in (Davet-i İslami'nin) tercümanı tarafından Türkçeye tercüme edilmiştir. Şayet tercümede bir hata bulunursa Meclis'in (Davet-i-İslami'nin) tercümanı ile irtibata geçmenizi rica ederiz ve siz de bunun karşılığında sevap kazanırsınız.

Majlis-e-Tarajim (Dawat-e-Islami)

Aalami Madani Markaz, Faizan-e-Madinah, Mahallah Saudagran,

Purani Sabzi Mandi, Bab-ul-Madinah, Karachi, Pakistan

UAN: ☎ +92-21-111-25-26-92 – Ext. 1262

Email: ✉ translation@dawateislami.net

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ

Kitap Okuma Duası

Dini bir kitabı veya dersi okumadan önce aşağıdaki duayı okuyunuz. *إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ*, okuduğunuz her şey aklınızda kalacaktır. Dua şöyledir:

وَأَنْشُرْ عَلَيْنَا جَمَّتَكَ افْتَحِ اللَّهُمَّ
وَالْإِكْرَامِ الْجَلَالِ يَا رَحْمَتَكَ عَلَيْنَا

Tercüme

Ey Allah'ım *عَزَّوَجَلَّ* bizlere ilim ve hikmetin kapılarını aç ve üzerimize rahmetini indir. Ey Azametli ve Bağışlayıcı olan!

(Mustaraf c 1 s.6.Darülfikir Beirut)

Not: Başlangıçta ve sonunda bir kez salat-u selam okuyunuz.

İçindekiler

Hemen Halasıyla Barıştı

Kitap Okuma Duası	ii
Transliteration Chart.....	Error! Bookmark not defined.
Salât u Selam'ın Fazileti	1
Hemen Halasıyla Barıştı.....	2
Kaynana Gelin Arasındaki Barışın Sırrı	2
Sıla-İ Rahim'in Tanımı (صِلَّةُ رَحْمِي).....	4
Akrabaların Mali Ve Ahlaki HaklarınıVeriniz.....	5
Sıl-İ Rahim'in 10 Yararı	5
Onlar Kopmaz, Bağlanır Ve Sıla-İ Rahim Ederler.....	6
En İyi İnsanın Özellikleri	6
Tilavet, Takva, İyiliğe Davet Ve Sıla-i Rahim.....	7
Ömür Ve Rızıkta Artışın Manası	8
İki Ferman-ı Mustafa ﷺ	9
Müminlerin Annesi Hazreti Zeynep رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ve Sıla-i Rahim ..	10
10 Bin Drahmi'yi Akrabalarına Dağıttı	10
Kasten Akrabalık Bağlarını Koparmayı Caiz Olarak Düşünmek	11
Öz Kardeşine Şunu Söylemek: "Sen Benim Kardeşim Değilsin",.....	11
Akrabalık Bağını Koparan Birinin Varlığında Rahmet İnmez	12
Kırgın Olan Akrabalarla Barışın	12
Akrabalık Bağını Koparan Birisi Mağfiretten Mahrumdur	13
Emanet Ve Sıla-i Rahimin Şikâyetiyle Yakalandı	13

Hemen Halasıyla Barıştı

İlişkileri Kesmenin Cezası (Hikâye).....	14
Hangi Akrabalara Sıla Vaciptir?.....	15
“Mahrem Akraba” Ve “Akraba”nın Anlamı	15
“İyi Davranmanın” Yedi Harfin (Arapça) Nispetiyle	17
(1) Hangi Akrabaya Nasıl Davranılsın.....	Error! Bookmark not defined.
(2) Akrabaya İyi Davranmanın Şekilleri...	Error! Bookmark not defined.
(3) Gurbette ise Mektup Yazmak	Error! Bookmark not defined.
(4) Gurbetteyken Ebeveynler Çağırırsa Gelmek Zorunda .	Error! Bookmark not defined.
(5) Hangi Akraba ile Ne Zaman Görüşün	Error! Bookmark not defined.
(6) Akraba İhtiyacını Söylerse Reddetmek Günâhtır	Error! Bookmark not defined.
(7) Sıla-i Rahim Şudur Ki O Koparsın Sen Yine De Bağlan.	Error! Bookmark not defined.
Hüsnü Zanı Devam Ettirmenin Yöntemi ..	Error! Bookmark not defined.
Cennetin Sarayı Ona Verilecek Ki O.....	20
Düşmanlığı Gizleyen Akrabaya Sadaka Vermek En Faziletlisidir	21
Akrabadan Çok Ciddi Acı Yaşatıldığı Zaman	Error! Bookmark not defined.

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ

Hemen Halasıyla Barıştı

Şeytan her ne kadar sizi tembelleğe iterse de siz bu risaleyi tam olarak okuyunuz. **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** sizlere en faydalı bilgiler verilecektir.

Salât u Selam'ın Fazileti

(Fazileti) صَلَّى اللهُ عَلَيَّ مُحَمَّدٌ

Hazreti Seyid Muhammed Bin Hayyam Semerkendi **عَلَيْهِ** رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَظِيمِ buyurdular ki; Bir gün ben yolumu kaybettim, birden bire adamın biri göründü ve bana “Benimle gel.” Dedi. Ben de onunla yürümeye başladım. Kendi kendime bu Hazreti Hızır **عَلَيْهِ** olabilir diye düşündüm ve kim olduğunu sordum. Kendileri isminin Hızır olduğunu söylediler. O'nun yanında büyüklerden biri daha vardı. Onun ismini sorduğumda ise Hazreti İlyas **عَلَيْهِ** olduğunu söylediler. Ben de: Allah'ın rahmeti üzerinize olsun, siz ikiniz Hazreti Peygamberimiz Muhammed Mustafa'yı **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ** gördünüz mü? Diye sordum Onlar da “Evet” dediler. Ben de Hazreti Peygamberimizden **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** duyduğunuz bir Hadisi söyleyin ki ben sizden rivayet edeyim dedim. Onlar da buyurdu ki biz Hazreti Peygamberden **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** şunları duyduk ki bana salât u selam okuyanın kalbi kumaşın sudan temiz çıktığı kadar nifaktan temiz edilir. Ayrıca **صَلَّى اللهُ عَلَيَّ مُحَمَّدٌ**

Hemen Halasıyla Barıştı

diye salavat-ı şerife okuyana 70 rahmet kapısı açılır. (El Kavil el Bedii sayfa 277, Cezb el Kulub sayfa 235)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

Hemen Halasıyla Barıştı

Muhterem kardeşlerim! Günümüzde insanlar akrabalarıyla bağıni sık sık kolayca kesivermektedirler. Akrabalar arasında sevgi bağıni korumanın ve akrabalara güzellikle muamelede bulunmanın önemine binaen şu hadiselerle bir bakalım. Ebu Hureyre رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, bir defasında Hz. Peygamberimiz صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ in mübarek hadisini zikredip: ‘Akraba bağıni kesen bizim meclisimizden kalsın.’ dedi. Bir genç kalkıp yıllardan beri kavgalı olan halasına gitti. Her ikisi de bir biriyle barıştıktan sonra halası o gence: ‘Git ve Ebu Hureyre’ye neden böyle söylediğini sor.’ dedi. Genç de huzuruna varıp sorunca Ebu Hureyre رَضِيَ اللهُ عَنْهُ dedi ki: ‘Hz Peygamberimiz صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ in şöyle buyurduğunu işittim: ‘İçlerinde akrabalık bağıni koparan kimsenin bulunduğu bir topluluğa Allah’ın rahmeti inmez.’ (ez-Zevacir an İktirafil-Kebair, 2. Cilt, Sayfa 153)

Kaynana Gelin Arasındaki Barışın Sırrı

Sevgili İslam Kardeşleri! Gördünüz mü?! Bizden önceki Müslümanlarda Allah عَزَّوَجَلَّ korkusu nasıldı! Bahtıyar bir genç Allah عَزَّوَجَلَّ korkusundan dolayı hemen halasına gidip nasıl barıştı. Hepimiz akrabalarımızdan kimlerle küs olduğumuzu düşünmeli ve dini açıdan bir sakınca yoksa bir

an evvel küs olduğumuz akrabalarımızla barışmalıyız. Ağırımıza gitse bile Allah عَزَّوَجَلَّ rızası için hoşgörölü olmalıyız. إِنَّ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ böyle yapmakla saygınlığımız artacaktır. Peygamberimiz صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Bir Hadisi şerifte şöyle buyurmuştur: مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ اللهُ “Allah عَزَّوَجَلَّ rızası için tevazu göstereni Allah u Teâla yüceltir.” (Şuab el İman cilt 6 sayfa 276 Hadis 8140)

Evimizi ve toplumu huzura kavuşturmak için Davet-i İslami'nin hoş kokulu Manevi atmosferine bağlanmalıyız ve her ay en az üç günlüğüne Medeni kafile ile Sünnetler dolusu yolculuk yapmalıyız. Ayrıca, ıslahî amel risalesine göre hayatımızı yaşamalıyız. Geliniz bu konuda azim ve kararlılığımızı arttırması açısından şu hayat hikayesine bir bakalım. Karaçide ikamet eden bir kardeşimiz şöyle anlatıyor. ‘Uzun zamandır eşim ve validem yani kaynana ve gelin arasında bazı kırgınlıklar vardı. Sonunda eşim küsüp babasının evine gittmişti. Bu durum beni çok üzmüştü. Sorunu nasıl çözeceğimi bilemiyordum.

Bu haldeyken Davet-i İslami'nin yayın kuruluşu Mektebetül Medine'nin yayınladığı multimedya ortamındaki ‘Konuşma Adabı’ adlı sohbet serisinin ‘Evde huzuru hakim kılmak’ başlıklı videosu elime geçti. Konuyu görünce büyük umutlarla sohbet videosunu izledim, valideme de izlettim. Sohbetin bir kopyasını eşimin ailesine de gönderdim. Validem sohbetten öyle etkilendi ki tekrar izledi ve hayret verici bir üslupla bana: ‘Haydi oğlum! Kayınlarına gidelim.’ dedi. Rahat bir nefes aldım. Bütün çabalarımaya rağmen muvaffak olamadığım bu konuda sohbet videosu işe

Hemen Halasıyla Barıştı

yaramıştı. Kayınlarıma vardığımızda validem büyük bir şefkat göstererek eşimin gönlünü aldı ve onu evimize getirdi. Diğer taraftan eşim de büyük olgunluk gösterdi ve eve geldikten sonra ertesi gün kaynanasına yani benim valideme: ‘Anneciğim! Odam oldukça büyük. Diğer aile efradının kaldığı oda ise biraz küçük. Sen benim odamı al. Ben de küçük odada kalayım.’ dedi.

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ Kaynana-gelin çekişmesine sahne olan evimize Davet-i İslami’nin sayesinde huzur geldi. ‘Konuşma Adabı’ sohbet serisinin ‘Evde huzuru hakim kılmak’ başlıklı videosu, Mektebetül Medine’den hediye olarak alınabilmekte, Davet-i İslami’nin internet sitesi www.dawateislami.net’ten dinlenebilmektedir.)

Sıla-İ Rahim’in Tanımı (صِلَّةُ رَحْمِي)

Sıla’nın anlamı: ‘اِئْتِصَالُ نَوْعٍ مِّنْ أَنْوَاعِ الْإِحْسَانِ’ Yani “herhangi bir şekilde iyilik ve ihsanda bulunmak”. (*Er Revacir En Uftiraf el kibair cilt 2 sayfa 156*) Ve رَحْمٌ rahim: Yakınlık, akrabalık demektir. (*Lisan el Arab cilt 1 sayfa 1479*) “Bahar-ı Şeriat’ta: صِلَّةُ رَحْمٍ Sıla-i-Rahim’in anlamı: Bağları korumaktır yani akrabalara iyilikle davranmak. (*Bahar-ı Şeriat cilt 13 sayfa 558*) Allah rızası için akrabalara sila-i rahim ve onların kötü davranışlarına karşı hoşgörü göstermektir ki bu da büyük bir ahlaki özelliktir ve Allah عَزَّوَجَلَّ katında bunun sevabı da çok büyüktür.

صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ

Akrabaların Mali Ve Ahlaki Haklarını Veriniz

15. Cüz isra suresi 26. Ayetinde Allah عَزَّوَجَلَّ buyuruyor:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ

Ve akrabalara onların hakkını ver. (Cüz 15 Süre İsra ayet 26)

Hazreti Allame Muhammed Naimuddin Muradabadi عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْهَادِي “Hazain-ül-İrfan” da bu ayet için: Onlara sıla-i rahim et. Sevgi ve muhabbet ile onlarla görüş. Hal ve hatırlarını sor. Ve yardıma ihtiyacı olursa yardım ve şefkat göster. Mesela: Eğer mahremlerden (yani yakın akrabalar ki onlar; erkek ve kadınlarla nikâh düşmeyen, baba, anne, oğul, kız, erkek kardeş, kız kardeş, amca, hala, dayı, teyze, erkek yeğen ve kız yeğen vs.) olan bir akraba muhtaç duruma düşerse onların harcamalarını üstlenmek de durumu müsait olan akraba için bir görevdir.. (Hazain el İrfan sayfa 530 yayın Mektebet-ül-Medine)

Sıla-i Rahim'in 10 Yararı

Hazreti Ebu Leys Semerkandi عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِي buyurdular ki: Sıla-i Rahim'in 10 yararı vardır:

- (1) Allah rızası elde edilir.
- (2) İnsanların mutluluğuna vesile olur.
- (3) Melekler sevinir.
- (4) Müslümanların övgüsü ve iltifatına ulaşır.
- (5) Şeytan bundan mutsuz olur.
- (6) Ömür uzar.
- (7) Rızıkta bereket olur.

Hemen Halasıyla Barıştı

(8) Ölmüş ecdatlar (yani Müslüman baba ve dede) sevinir.

(9) Aradaki sevgi ve muhabbet artar.

(10) Öldükten sonra sevabı artar çünkü insanlar onun için dua eder. *(Tenbih El Gafilin sayfa 73)*

Onlar Kopmaz, Bağlanır Ve Sıla-İ Rahim Ederler

13. Cüz Ra'd suresi 21. Ayetinde Allah عَزَّوَجَلَّ şöyle buyuruyor:

وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ

Ve onlar ki, Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyi (akrabâlar ve mü'minler arasında olması gereken bağı) birleştirirler.

Hazreti Allame Seyid Muhammed Naimuddin Muradabadi *عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْبَهَادِي* "Hazain-ul-İrfan" da bu ayeti kerime için : "Allah'ın عَزَّوَجَلَّ tüm kitapları ve O'nun tüm Resullerine iman ederler. bazılarını inanıp bazılarını da inkâr etmez ve onlar arasında ayırım da yapmazlar." veya : "Akrabalık haklarına riayet ederler ve bağlarını koparmazlar. Buna hazreti peygamber *عَلَيْهِ السَّلَام* 'ın akrabaları ve imandan gelen yakınlıklar da dâhildir. Seyitlere saygı ve Müslümanlara sevgi, ihsan ve onlara yardım, onlar adına müdafaa, onlara şefkat, selam, dua ve Müslüman hastaları ziyaret, kendi arkadaşlarının, hizmetkârlarının, komşularının haklarına riayet de buna dâhildir." Buyurmaktadır. *(Hazain el İrfan sayfa 482 yayını Mektep El Medine)*

En İyi İnsanın Özellikleri

Bir defasında Efendimiz صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ minberde otururken bir Sahabe رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ : "Ya Resulallah صَلَّى

الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ insanların en hayırlısı kimdir?” Diye sordu. Efendimiz صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ şöyle buyurdu: “Kur’an’ı çok okuyan, Allah عَزَّوَجَلَّ den çok korkan,(takva üzere hayat süren), iyiliği emreden(davet eden) ve kötülükten meneden ve sıla-i rahim’i çok (yani akrabalarına iyi davranan) yapandır”. (Müsned-i İmam Ahmed cilt 10 sayfa 402 Hadis 27504)

Tilavet, Takva, İyiliğe Davet Ve Sıla-i Rahim

Değerli kardeşlerim! Çokça sevap kazanmak için yukarıda zikredilen mübarek hadisin ışığında salih amele davetle ilgili bu rivayette takvaca en üstün olanın dört vasfı şöyle beyan edilmiştir:

1. Çokça Kur’an okuyan.
2. Çokça ibadet eden.
3. İyiliği en çok emredip, kötülükten men eden.
4. Akrabalara sıla-i rahim yapan.

Gerçekten de bunların dördü en güzel vasıflardır. Allah عَزَّوَجَلَّ bu vasıflara sahip olmayı ve aşağıdaki bu dört vasfın faziletlerini idrak etmeyi nasip etsin.Âmin. Bu dördünün faziletlerine hep beraber bir bakalım.

1. Hz. Ebu Hureyre رَضِيَ اللهُ عَنْهُ in rivayetine göre, Resulü Ekrem Efendimiz صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ şöyle buyurdu: ‘Kıyamet günü Kur’an getirilecek ve şöyle diyecek: ‘Ey Rabbim beni okuyup benimle hayatını yaşayan bu kulunu giydir.’ O kimseye keramet tacı giydirilecek. Sonra Kur’an diyecek ki:

Hemen Halasıyla Barıştı

'Artır ya Rabbi.' İkrâm olarak elbise de giydirilecek. Sonra Kur'an diyecek ki: 'Ey Rabbim ondan razı ol.' Allah عزوجل de ondan razı olacak. Denilecek ki: 'Ey kul oku ve yüksel.' Böylece okuduğu her bir ayetle iyilik, sevap ve mükâfatları artırılabacaktır.'

(2) Takva sahiplerine ahiret için müjde vardır. Nitekim 25. Cüz Zuhurif Süresi 35. Ayette buyurmuştur:

وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ
لِالْمُتَّقِينَ

Âhiret ise, Rabbinin katında takvâ sâhibleri içindir.

(3) Hazreti Ka'b ul Ahbar رضي الله تعالى عنه: "firdevs cenneti 'أَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ' iyiliği emredip kötülükten meneder içindir." Diye buyurmuştur. *(Tenbih El Muattirin sayfa 236)*

(4) Hazreti Muhammed Mustafa صلى الله تعالى عليه وآله وسلم buyuruyor ki: Ömrünün uzamasını ve rızıkının artmasını isteyen kimse ana babasına iyi davransın ve sila-i rahim yapsın. *(El Tergib ve El Terhib cilt 3 sayfa 217 Hadis 16)*

Ömür Ve Rızıkta Artışın Manası

Davet-i İslami'nin yayın kuruluşu Mektebet-ül-Medine'nin yayınlamış olduğu kitabı "Bahar-ı Şeriat" adlı kitabın 3. Cilt 560. Sayfasında geçtiği üzere büyük alimlerden Mevlana müftü muhammed Emced Ali Azmi عليه رحمة الله

أَلْقَوَى şöyle der: Hadiste belirtildiği üzere sıla-i rahim ile ömür uzar ve rızıkta artış olur.” Bazı Alimler bu Hadis’i zahiri anlamda yorumlamışlar, yani hadisin zahiri anlamına dikkat çekmişlerdir. Burada kaza-i muallak(değişebilir) kastedilmiştir. Çünkü kaza-i mübrem(hiçbir surette değişmez) kaçınılmazdır. *(Burada kazanın anlamı kısmettir, kazanın çeşitleri ve detaylarını öğrenmek için Mektebet-ül-Medine’nin yayınlamış olduğu Bahar-ı Şeriat 1. Cilt sayfa 14-17’yi okuyunuz. Özellikle Meclis El Medinet-ül-İlmiye tarafından verilen haşiyeler eşsiz ve çok sayıdaki vesveselerin tedavisidirler.)*

إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا
يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا
يَسْتَقْدِمُونَ

Ecelleri geldiği zaman, artık ne bir saat geri kalabilirler, ne de öne geçebilirler! *(Yunus: 49)*

Ve bazı Alimler رَحِمَهُمُ اللَّهُ السَّلَام ömrün uzun olmasından kastın, hayattayken yapılan hayırlı amelin sevabının öldükten sonra sahibine ulaşmaya devam etmesi olduğu görüşündedirler. Yani hayattayken yapılan hayırlar kalıcı olup, sevabı öldükten sonra da hanesine yazılmaya devam eder. *(Redd El Muhtar 9. Cilt sayfa 678)*

İki Ferman-ı Mustafa ﷺ

- (1) Allah’a ve ahirete iman eden sıla-i rahim etsin *(Buhari 4. Cilt sayfa 136 Hadis 6138)*
- (2) Kıyamet günü Allah’ın Arş’ının gölgesinde üç çeşit insan olacaktır, Bunlardan birisi de Sıla-i rahim

Hemen Halasıyla Barıştı

edendir. *(El Firdevs bima Sor El Hitab 2. Cilt sayfa 99 Hadis 2526)*

Müminlerin Annesi Hazreti Zeynep رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ve Sıla-i Rahim

Müminlerin Annesi Hazreti Ayşe رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا buyuruyor ki: Ben Hazreti Zeynep'ten رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا daha dindar, daha takvalı, daha doğrucu, daha sıla-i rahim eden ve daha çok sadaka veren başka hiçbir kadın görmedim. *(Müslim sayfa 1325 Hadis 2442)*

10 Bin Dirhemi Akrabalarına Dağıttı

Emir-ül-Müminin Hazreti Ömer-i Faruk رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ Müminlerin Annesi Hazreti Zeynep'e رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا 10 bin Dirhem para gönderdi ve kendileri de bu parayı akrabalarına dağıttı. *(Asad El Gabat 7. Cilt sayfa 140 Mülhasa)*

Akrabalarla İrtibatı Kesmekten Sakının

Kuran-ı Kerim'de Allah عَزَّوَجَلَّ şöyle buyurdu:

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ

Kendisi(nin adı) ile birbirinizden dilekte bulunmakta olduğunuz Allâh(a isyan)dan da, rahimler(in tesis ettiği akrabalık bağlarını zâyi etmek) den de hakkıyla sakının! *(Nisa 1)*

Bu ayeti kerime'ye göre "Tefsir-i Mazhari"dedir: Yani akrabalarla bağları koparmaktan sakının. *(Tefsiri Mazhari 2. Cilt sayfa 3)*

Kasten Akrabalık Bağlarını Koparmayı Caiz Olarak Düşünmek Küfrdür

Hazreti Peygamberimiz صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ buyurdular: Akrabalık bağını kesen cennete giremez. *(Buhari 4. Cilt sayfa 97 Hadis 5984)* Hazreti Allame Aliyyül Kari عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْبَارِي bu Hadis-İ şerif için: Bu demektir ki, hiçbir sebep ve şüphe olmaksızın akrabalık bağını koparmanın haram olduğunu bildiği halde bunu caiz olarak düşünen birisi kâfirdir, ebediyen cehennemde kalır ve cennete giremez. Veya şu demektir ki ilk cennete gireceklerle olmayacak ya da şu demektir ki, azaptan kurtulanlarla da olmayacak. (Yani önce cezasını çekecek ondan sonra girecek). *(Yerkat 7. Cilt 4922. Hadis'e göre)*

“Tefhim-ul-Buhari”de şöyle geçer: Sıla-i Rahim vaciptir ve bunu kesmenin büyük günah olduğunda ihtilaf yoktur. Sıla-i Rahim'in bazı dereceleri vardır. En düşük derecesi; kırgınlığı terk etmek ve selamı ve kelamı (yani iyi davranılsın) devam ettirmektir. Kudret ve hacet ihtilafından doğan sılanın (yani iyi davranmanın) değişik durumları vardır. Bazı durumlarda sıla-i rahim vaciptir ve bazılarında ise müstehaptır. Bazı durumlarda sıla-i rahim yüzeysel yapılır, tam olarak yapmadıysa da buna (en azından bağı) koparmak denmez. *(Tefhim El Buhari 9. Cilt sayfa 221)* (Bir bilgilendirme fetvasını okuyun, Fetava Razaviya 13. Cilt sayfa 647-648'dedir:

Öz Kardeşine “Sen Benim Kardeşim Değilsin” demek

Soru: Eğer Zeyd öz kardeşi Bekir'e bir mecliste yüksek sesle Yeminle derse ki: “Sen benim kardeşim değilsin”, bu durumda Zeyd Şeriatça bir miktar kefaret ödemek zorunda mıdır? Eğer öyle ise ne ve ne kadar?

Hemen Halasıyla Barıştı

Cevap: Eğer onun kardeşi ona kardeşliğe sığmayacak bir muamele yapmışsa, bunu demesinden dolayı ona bir şey yoktur çünkü bu inkârdan dolayı hakikat değişmez. Eğer öyle değilse ve hiçbir şer'i neden yokken böyle söylemişse üç büyük günah işlemiştir:

- (1) Açık bir yalan söylemek
- (2) Akrabalık bağı koparmak
- (3) Bir Müslüman'a eziyet etmek,

bunun için tövbe farzdır ve kardeşinden af dilemesi lazımdır. وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ

Akrabalık Bağını Kesenin Olduğu Yere Rahmet İnmez

Tabrani'de Hazreti A'meş رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ in aktardığına göre: Hazreti Abdullah İbn Mesud رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ bir keresinde sabah namazında cemaate teşrif etti ve: içinizde akrabası ile bağı kesen varsa yanımızdan kalksın ki Allah-u Teala'dan bizi bağışlaması için mağfiret dileyebilelim. Zira akrabası ile bağı koparan kimsenin olduğu yerde dua kapıları kapalı kalır. Yani o burada oldukça rahmet inmez ve duamız kabul olmaz." Dedi. *(El Muacem el Kebir 9. Cilt sayfa 158 No: 8793)*

Kırgın Olan Akrabalarla Barışın

Sevgili İslam Kardeşleri! Önemsiz nedenlerden dolayı kız kardeşleri, kızları, halaları, teyzeleri, dayıları, amcaları, yeğenleri vb. ile akrabalık bağlarını koparanlar için yukarıda bahsedilen Hadis-i şeriften alınacak çok ibret vardır. Benim Medeni bir istirhamımdır, eğer bir akrabanızla kırgınlığınız varsa ve bunda o akrabanızın kusuru varsa bile barışmak

için siz öncülük yapın ve siz önce adım atarak muhabbetle onunla buluşup ilişkilerinizi düzeltin.

Akrabalık Bağını Koparan Mağfiretten Mahrumdur

Efendimiz ﷺ: Pazartesi ve Perşembe günleri insanların amelleri Allah'a عَزَّوَجَلَّ arz edilir ve Allah عَزَّوَجَلَّ aralarında husumet olanları ve akrabalık bağlarını koparanlar dışında herkesi mağfiret eder. Buyurdu. *(El Muacem El Kebir Lil Tabrani 1. Cilt sayfa 167 Hadis 409)*

Emanet Ve Sıla-i Rahim şikayet veya şefaaf eder

Hazreti peygamber efendimiz ﷺ: “Emanet ve Sıla-i Rahim gönderildikleri zaman, onlar sırat köprüsünün sağında ve solunda dururlar.” (Şefaaf ettiklerini cehenneme düşmekten kurtarırlar) *(Müslim sayfa 127 Hadis 329)*

Meşhur Müfessir Hekim-ul-Ümmet Hazreti Müftü Ahmed Yar Han ﷺ bu Hadis-i şerif için buyuruyor ki: “Bu her iki vasfın son derece büyük Önemi vardır. Zira bu ikisi şefaaf ve şikâyet için sırat köprüsünün etrafında dururlar ki bunların şefaafıyla necat(kurtuluş), ve bunların şikâyetiyle de yakalanma(azap) olur.” Bu Hadis'ten anlaşıldı ki insan (emaneti yerine versin, güvenilir) emin olsun ve akrabalarının da hakkını muhakkak eda etsin. Çünkü bu iki amelin ihmalinde çok sert ceza vardır. Bunların şefaafıyla cehennemden necat olunur. şikâyetiyle de oraya(cehenneme) düşer. *(Merat El Menaceh 7. Cilt sayfa 424)*

İlişkileri Kesmenin Cezası (Hikâye)

Hazreti Fakih Ebu Leys Semerkendi **عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْكُورَى** “Tenbih-ül-Gafilin”de şöyle naklediyor, Hazreti Yahya Bin Selim **عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى** buyuruyor ki: Mekke-i Mükerrreme’de **زَادَهَا اللَّهُ شَرَفًا وَ تَعْظِيمًا** Horasan’lı iyi bir zat varmış. İnsanlar emanetlerini ona bırakırlarmış. Adamın birisi on bin Eşrefi parasını ona emanet edip ihtiyacı için bir yolculuğa çıkmış. Adam geri geldiği zaman ise Horasan’lı vefat etmişti. O da Onun ailesinden emanetini istemiş. Fakat ailesi de bilmediğini söylemiş. Emaneti veren şahıs Mekke-i Mükerrreme’nin âlimlerine ne yapacağını sormuş?

Onlar da: “Biz ümit ediyoruz ki o Horosani cennetlidir. Sen zezem kuyusuna git ve orada ona ismiyle seslen ve ona sor.” demişler. O da üç gece devamlı bunu yapmış fakat oradan hiçbir cevap alamamış. Bunun üzerine tekrar ulemaya gidip durumu söylemiş. Onlar da **إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ** ‘ **رُجْعُونَ**’ diyerek demişler ki: “Korkarız ki o cennetliklerden değildir.” Sen Yemen’e git, orada Burhut adındaki bir vadide bir kuyu vardır. Oraya varınca aynı şekilde orada ona seslen. O şahıs da oraya gidip aynısını yapmış ve daha ilk seslenişinde cevap almış. “ben emanetini aileme bırakmadım, emanetini filanca yere gömdüm. Oğluma git ve o yeri kazıp sana göstereyim, sen emanetini orada bulacaksın.” demiş. Nitekim o da aynısını yapmış ve malını bulmuş. Emaneti olan şahıs diyor ki ben Horasani’ye sordum, sen çok iyi bir insandın, sen buraya nasıl düştün? O da dedi ki: Benim akrabalarım Horosan’daydı ve ben de onlarla akrabalık bağlarımı koparmıştım, bu durum devam ederken ecelim geldi. Bu sebepten dolayı Allah **عَزَّوَجَلَّ** bana bu cezayı verdi ve bu yere ulaştırdı.” (*Tenbih-ül-Gafilin sayfa 72 Mülhasa*)

Hangi Akrabalara Sıla-i Rahim Vaciptir?

Daveti İslami'nin yayın kuruluşu Mektebet-ül-Medine'nin yayınlamış olduğu kitabı, "Bahar-ı Şeriat"ın 3. Cilt 558-559. Sayfasında: Sıla-i Rahimin vacip olduğu akrabalar kimlerdir? Sorununa Ulemadan bazıları mahrem olanlardır derken, bazıları da: mahrem olsun veya olmasın bütün akrabalardır demişlerdir. Bu ikinci kavil olduğu hadislerden anlaşılmaktadır. Hadislerde mutlaka yani hiçbir sınırlama olmaksızın akrabalara sıra yani iyi davranış emri verilmiştir. Kuran-ı-Kerim'de mutlaka yani hiçbir sınırlama olmaksızın Zu Rahim Mahrem yani akrabalar denmiştir. Fakat bu kesindir ki akrabalığın değişik dereceleri vardır. Aynı şekilde sıra-i rahmin de yani akrabalara iyi davranmanın derecelerinde de farklılıklar vardır. Ana-babanın derecesi herkesten daha üstündür, onlardan sonra ise mahrem akrabalar gelir (yani öyle akrabalar ki onlara yakınlıktan dolayı ebediyen nikâh caiz değildir), onlardan sonra da derecelerine göre diğer akrabalar gelir (akraba yakınlık tertibine göre). *(Redd El Muhtar 9. Cilt sayfa 678)*

"Mahrem Akraba" Ve "Akraba"nın Anlamı

Meşhur Mufessir Hazreti Müftü Ahmed Yar Han عَلَيْهِ رَحْمَةٌ
اللَّهُ الْخَنَّانُ Bakara Süresinin 83. Ayeti

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي
الْقُرْبَى

"Ve ana-baba'ya iyilik yapın ve akrabalara"

bu ayete göre “Tefsir-i Naimi”de şöyle yazıyor: Akrabanın anlamı yakınlıktır. Yakınlarınıza(akraba) ihsan edin çünkü yakınlık (akrabalık) bağı ana-baba yoluyla oluşur. Onlara ihsan da ana-babaya göre daha az olur. Dolayısıyla onların hakkı da ana-babadan sonradır. Bunun için de birkaç nokta vardır:

Birinci nokta: **ذَوِي الْقُرْبَىٰ** öyle kişilerdir ki onlar ana-baba’dan dolayı akrabadırlar ve onlara “ذِي رَحْمٍ” mahrem akraba denir. Bunların üç çeşidi vardır: Birincisi babanın akrabaları mesela dede, babaanne, amca, hala vb. İkincisi ise annenin akrabaları mesela dede, annenin annesi, dayı, teyze, üvey kardeşler (yani babaları ayrı fakat anneleri aynı olan erkek ve kız kardeşler), üçüncüsü ise her ikisinin akrabaları mesela, erkek ve kız kardeşler. Bunlardan hangisinin akrabılığı daha güçlü ise onun hakkı daha önce gelir.

İkinci nokta: Akrabaların iki çeşidi vardır. Birincisi, nikâh düşmeyenler. Onlar “ذِي رَحْمٍ مَحْرَمٍ” erkeğin ve kadının nikâhı birbirine hiçbir zaman düşmez mesela baba, anne, oğul, kız, erkek kardeş, kız kardeş, amca, hala, dayı, teyze, erkek ve kız yeğenler vb. Mesela amca, hala, dayı, teyze vb. Gerektiği zaman onlara hizmet etmek farzdır, etmeyen ise günahkâr olur. İkincisi ise nikâh düşenleridir mesela hala, dayı ve amca çocukları, onlara da ihsan etmek ve iyi davranmak sünneti müekkededir ve çok sevabı vardır. Fakat akraba olan herkese hatta her Müslüman’a iyi davranmak lazımdır, ve onlara eziyet etmek haramdır.

(Tefsiri Azizi)

Üçüncü Nokta: Eşin akrabaları “ذِي رَحْمٍ” değildir. Fakat onlardan bazıları mahremdirler mesela kaynana ve

sütanne. Bazıları ise mahrem de değil fakat onların da bazı hakları vardır. Fakat onlar bu ayete dâhil değildirler çünkü burada mahrem ve akrabalar demektir. *(Tefsiri Naimi 1. Cilt sayfa 447)*

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

Akrabayı Gözetmeye İlişkin 7 Tavsiye

Geliniz! Davet-i İslami'nin yayın kuruluşu Mektebetül Medine'nin yayınladığı 1197 sayfalık 'Bahar-ı Şeriat' adlı kitabın 3'üncü cildinin 550 ila 560 sayfaları arasında yer verilen akrabayı gözetmeye ilişkin yedi tavsiyeye bir bakalım.

1. Hangi Akrabaya Nasıl Davranmalı?

Hadislerde akrabaları şartsız ve koşulsuz olarak gözetme emri verilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de نُوي الْقَرْبِي kan bağı olan akrabalar belirtilmiştir. Akrabalar arasında yakınlık uzaklık dereceleri olduğu için onlarla sıla-ı rahim yani güzel bağlar kurma önceliği de farklılık arz etmektedir. Anne-babanın yakınlık derecesi herkesten daha fazladır. Onlardan sonra nesebe dayalı kan hısımlığını ifade eden 'Zû rahim mahrem' رَحْمٍ مَحْرَمٍ denilen yani (Kendisiyle evlenilmesi ebediyen haram olan hısımlar) gelir. Onlardan sonra ise sıla-ı rahim geri kalan akrabaların mertebesine göredir yani (akrabalıkta yakınlığın tertibine göredir.) *(Reddül Muhtar, 9. Cilt, Sayfa 678)*

2. Akrabaya Davranış Şekilleri

Hemen Halasıyla Barıştı

Sıla-i rahimin (yani akrabalara davranışın) değişik şekilleri vardır. Bunlar, hediyeleşmek, herhangi bir konuda ihtiyaçları olduğunda yardım etmek, selam vermek, görüşmeye gitmek, onlarla oturup kalkmak, sohbet etmek, lütuf ve ikramda bulunmak vesairedir.

(Dürer, 1. Cilt, Sayfa 323)

3. Gurbetteki Akraba İle İletişim Kurmak

Gurbette olan bir kimse akrabalarıyla bağlarının kopmaması için mektup vesaire ile onlarla iletişimi sürdürmeli, yazışmaya devam etmelidir. Telefon veya internet üzerinden de iletişim sürdürülebilir. Mümkünse memleketine gelip akrabalarıyla ilişkilerini tazelemelidir. Böyle yapmakla sevgi ve muhabbet artar.

(Reddül Muhtar, 9. Cilt, Sayfa 678)

4. Gurbette Olan Kişi, Anne-Babası Çağırıldığında Gelmelidir

Gurbette olan kişi, anne-babası çağırıldığında gelmelidir. Sadece yazışarak iletişim yeterli değildir. Anne-baba onun yardımına ihtiyaç duyduğunda onlara hizmet etmelidir. Yakınlık derecesi bakımından babadan sonra dede ve ağabey gelir. Ağabey mertebe itibarıyla baba yerine geçer. Abla ve teyze de anne yerine geçer. Bazı alimler amcanın baba gibi olduğu görüşündedirler. **عَمُّ الرَّجُلِ صِنُّو أَبِيهِ ‘Kişinin amcası babası gibidir.’ hadisinden de aynı netice çıkmaktadır. Bunların dışında başkalarıyla yazılı iletişim kurarak yetinmek veya hediye göndermek yeterlidir. *(Raddül Muhtar, Sayfa 678)***

5. Akrabalarla Hangi Zaman Aralıklarıyla Görüşmeli?

Akrabalarla belli zaman aralıklarıyla görüşmeye devam etmeli, görüştükten sonra hemen ertesi gün tekrar yanına gitmemelidir. Yani bu şekilde hareket edilirse aradaki sevgi ve muhabbet artar. Hatta akrabalarla Cumadan Cumaya veya ayda bir görüşmek iyidir. Yani akrabalar birlik olmalıdır. Akrabaların, başkaları karşısında haklı oldukları durumlarda onlara destek vermelidir. *(Dürer, 1. Cilt, Sayfa 323)*

6. İhtiyacını Dile Getiren Akrabayı Geri Çevirmek Günahdır

Bir akraba ihtiyacını söylerse, onun ihtiyacını gidermelidir. Onu reddetmek kat-ı rahim yani akrabalığı kesmek olur. *(Dürer, 1. Cilt, Sayfa 323)* (Unutmayalım ki! Sıla-i rahim vaciptir, kat-ı rahim ise haram ve cehenneme götüren bir ameldir.)

7. Sıla-i Rahim, Akriba Bağını Kesse de Onunla Bağ Kurmaktır

Sıla-i rahim yani akrabaları gözetmek, 'O bize iyi davranırsa biz de ona iyi davranalım' anlayışı değildir. Aksi halde çıkarıcılık olur. Yani onun gönderdiği bir şey karşılığında ona bir şey göndermek ya da o bize geldiğinde, bizim de ona gitmemiz gibi olur. Aslında sıla-i rahim, akraba bağını kesse de onunla tekrar bağ kurmaktır. O bizden ayrılmak istese ve

Hemen Halasıyla Barıştı

**bizi hiçe saysa da onun akrabalıktan doğan haklarına riayet
etmektir. (Reddül Muhtar, Sayfa 678)**

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

Hüsn-ü Zannı Korumanın Yolu

Kıymetli kardeşlerim! Yukarıda bahsedilen yedi husus son derece önemlidir. Özellikle yedinci maddede, iade-i ziyaretten bahsedilmiştir. Günümüzde bu iade-i ziyaret konusu hayli yaygındır. Bir kimse akrabasını düğüne çağırırsa kendisi de ancak o zaman çağırılıyor. Birisi onu çağırmadıkça kendisi de çağırıyor. Birisi davete daha çok kişi çağırır da diğeri daha az kişiyi çağırırsa çok dikkat çekiyor, hemen eleştiriler yöneltiyor, gıybetler yapılıyor. Aynı şekilde birisi çağırıldığı düğüne gitmezse, davet eden kişi de onun düğününe gitmiyor. Böylece aradaki mesafe daha da açılıyor. Halbuki birisi bizim düğünümüze katılmamışsa onunla ilgili birçok açıdan hüsn-ü zanda bulunulabilir.

Örneğin davete icabet etmeyen kişi hastalanmış, unutmuş, çok önemli bir işi çıkmış veya kendi açısından açıklayamayacağı bir mecburiyeti doğmuş olabilir. Davete icabet etmeyen kişi, mazeretini ister söylesin isterse söylemesin bizler hüsn-ü zannımızı koruyarak sevap kazanmanın ve cennete gitmenin vesilelerini aramalıyız. Nitekim Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa صَلَّى اللهُ حُسْنُ الظَّنِّ مِنْ (حُسْنِ الْعِبَادَةِ) 'Hüsn-ü zan güzel bir ibadettir.'

(Ebu Davud, 4. Cilt, Sayfa 388, Hadis 4993)

Ümmetin alimlerinden meşhur müfessir Müftü Ahmed Yar Han **عَلَيْهِ اللهُ رَحْمَةٌ** bu mübarek hadisin anlamlarını beyan ederken, Müslümanlarla ilgili hüsn-ü zanda bulunup, su-i zanda bulunmamanın bir ibadet olduğunu belirtir. *(Miratul Menacih, 6, Cilt, Sayfa 621)*

Cennette Kendisine Köşk Verilecek Olanlar

Bir akrabamızın üşengeçliğinden veya herhangi bir sebepten dolayı bilerek ziyaretimize gelmediğini ya da bizi davet etmediğini, hatta bize kötü davrandığını varsaysak bile yine de tahammül göstererek ilişkilerimizi devam ettirmeliyiz. Übey bin Ka'b **عَنْهُ اللهُ رَضِيَ** iki cihan Sultanı Hz. Peygamberimiz **وَسَلَّمَ وَالِهِ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى** in şu hadisini rivayet etmiştir: 'Cennette kendisine köşk yapılmasını ve yüksek dereceler bahşedilmesini isteyen, kendisine zulmedeni affetsin, malını esirgeyene ihsanda bulunsun, aramayan, sormayan ahbabını, akrabasını gözetsin.' *(Hakim, el-Müstedrek, 3. Cilt, Sayfa 12, Hadis 3215)*

İçinden Kin Besleyen Akrabaya Verilen Sadakanın Fazileti

Biri bize ister iyi davransın isterse davranmasın, biz her hâlükârda iyi davranmaya devam etmeliyiz. İmam Ahmed bin Hanbel'in 'Müsned' adlı eserinde geçen

hadis-i şerifte: إِنَّ أَفْضَلَ

الْمَدَقَةَ الْمَدَقَةَ عَلِيَّ ذِي

الرَّحِمِ الْكَاشِحِ 'Sadakanın en

faziletlisi içinde sana karşı gizli düşmanlık duygusu besleyen akrabaya verilen sadakadır.'

buyurulmuştur. (Müsnedi İmam Ahmed Bin Hanbel 9. Cilt sayfa 138 Hadis 23589)

Akrabanın Verdiği Büyük Üzüntü

Müminlerin Emiri Hz. Ebubekir-i Sıddık عنه الله رضي ihtiyaçlarını karşıladığı teyzesinin oğlu; fakir, yoksul, muhacir ve Bedir Sahabesi Hz. Mistah عنه الله رضي tarafından çok büyük bir üzüntü yaşamıştı. Zira o Hz. Ebubekir Sıddık عنه الله رضيın sevgili kızı, Müminlerin annesi Hz. Aişe عنها الله رضي ya iftira atanlara katılmıştı. (Bu uzun bir hadise olup tarihe 'İfk (İftira) Hadisesi' olarak geçmiştir. Bu olaydan sonra Hz. Ebubekir-i Sıddık عنه الله رضي Mistah'ın ihtiyaçlarını karşılamamaya yemin etmişti. Bunun üzerine Nur Suresinin 22'nci ayeti nazil oldu. Bu mübarek ayet şöyledir:

وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ
مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا
أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ
وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ □ وَلِيَعْفُوا وَلِيَصْفَحُوا
أَلَا تَحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ
لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

'İçinizden varlık ve servet sahibi kimseler yakınlarına, düşkünlere ve Allah yolunda hicret edenlere (kendi mallarından bir şey) vermeyeceklerine yemin etmesinler. Onlar affetsinler, vazgeçip iyi muamelede bulunsunlar. Allah'ın sizi bağışlamasını arzu etmez misiniz? Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.'

Hz. Peygamber وَسَلَّمَ وَالِهِ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى bu ayeti okuduğu zaman Hz. Ebubekir-i Sıddık. عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ 'Şüphesiz Allah عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ a yaptığım yardımı hiçbir zaman kesmeyeceğim.' dedi. Nitekim maddi yardımı devam ettirdi. Bu ayetten anlıyoruz ki bir şeyi yapmayacağına yemin eden ve sonra o işi yapmanın daha iyi olacağını öğrenen kişi, yeminini bozarak o işi yapmalı ve yeminin kefarecini ödemelidir. Sahih hadiste de aynen böyle varid

Hemen Halasıyla Barıştı

olmuştur. Ayrıca bu ayet, Hz. Ebubekir Sıddık عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ in fazilet sahibi olduğunun da ispatıdır. Bundan onun nasıl büyük bir mertebeye sahip olduğu anlaşılmaktadır zira Allah-u Teala Kur'an ayetinde onun fazilet sahibi olduğuna işaret etmiştir. *(Hazainül İrfan, Sayfa 563)*

Allah عَزَّوَجَلَّ nin rahmeti onun üzerine olsun. Onun vesilesiyle bizlere de mağfiret edilsin.

وَسَلِّمْ وَأَلِّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ الْأَمِينِ صَلَّى النَّبِيِّ بِجَاهِ أَمِينِ

*Mertebesini hangi dille anlatayım
Allah'ın Mahbubu'nun mağara arkadaşı Sıddık'ı Ekber'in
Sıddık'ı Ekber'in huzur içinde dinlenme ve uyku yeri
Allah'ın Mahbubu'nun yanı oldu
صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ*

Cennet El Firdevs'te
Hazreti Peygamber'in komşuluğuna talip
16 Muharrem El Haram 1436 H
10.11.2014

Sünnetin Baharı

الحمد لله عاهد كuran ve Sünnet tebliğinin dünya çapındaki gayri siyasi hareketi Davet-i İslam'ın güzel ve Medeni (Medineli) bir atmosferinde çok sayıda sünnet öğrenilip öğretilmektedir. Her Perşembe akşam namazından sonra şehrinizde yapılan Davet-i İslam'ın sünnet dolusu haftalık toplantısında sabahlamamanızı rica ederiz. Aşkani Resul'un Medeni (Medineli) kafilesiyle sünnete uygun terbiye için yolculuk yapmak amacıyla ve her gün Fikri Medine'nin vesilesiyle Medeni (Medineli) ödüllerin formunu doldurup bölgenizin sorumlusuna teslim etmeyi alışkanlık haline getiriniz. **إن شاء الله عاهد** bunun bereketiyle sünnete uymak, günahlardan nefret etmek ve imanı muhafaza etmek için çarpınma düşüncesi kafanıza yerleşecektir.

Her İslam kardeşi kafasına şu fikri yerleştirsün ki "ben kendimin ve bütün dünya insanların için çalışacağım."

إن شاء الله عاهد ben kendi islahım için Medeni (Medineli) ödüllere uymak ve bütün dünya insanların için çalışmak amacıyla Medeni (Medineli) Kafileleriyle yolculuk yapacağım. **إن شاء الله عاهد**



ISBN 978-969-631-329-8



0109518



MC 1238

Aalami Madani Markaz, Faizan-e-Madinah, Mahallah Saudagaran
Purani Sabzi Mandi, Bab-ul-Madinah, Karachi, Pakistan.

UAN: +92 21 111 25 26 92 | Ext: 1262

Web: www.dawateislami.net | E-mail: translation@dawateislami.net