



برے خاتمے کے اسباب

ΑΙΤΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΚΟ ΤΕΛΟΣ

(Greek)

Shaykh-e-Tariqat, Ameer-e-Ahl-e-Sunnat
Founder of Dawat-e-Islami
Allamah Maulana Abu Bilal

MUHAMMAD ILYAS
Attar Qadiri Razavi رحمۃ اللہ علیہ



NO. 1288

بُرے خاتمے کے اسباب

Buray Khatmay ka Asbab

ΑΙΤΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΚΟ ΤΕΛΟΣ

Αυτό το φυλλάδιο γράφτηκε στα ουρντού (πακιστανικά) από τον Σαίχ-ε-Ταρίκατ Αμίρ-ε-Άχλ-ε-Σούννατ, ιδρυτή της Δάβατ-ε-Ισλάμι, Αλλάμα Μολάνα Αμπου Μπιλάλ **Μουχάμμαντ Ιλιάς Αττάρ Κάδρι Ραζαβί** دَاعَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَهُ. Το Συμβούλιο Μεταφραστών έχει μεταφράσει αυτό το φυλλάδιο στην ελληνική γλώσσα. Αν βρείτε οποιοδήποτε λάθος στην σύνθεση ή την μετάφραση, σας παρακαλώ ενημερώστε το Συμβούλιο Μεταφραστών στην ακόλουθη διεύθυνση ή e-mail και λάβετε ανταμοιβή. (Ευλογίες)

Συμβούλιο Μεταφραστών (Δάβατ-ε-Ισλάμι)

Alami Madani Markaz, Faizan-e-Madina, Mahalla Saudagran,
Purani Sabzi Mandi, Bab-ul-Madina, Karachi, Pakistan

Phone: ☎ +92-21-34921389 to 91

Email: ✉ translation@dawateislami.net

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Δου'ά για την ανάγνωση του βιβλίου

Διαβάστε την παρακάτω δου'ά (προσευχή) πριν την ανάγνωση ενός θρησκευτικού βιβλίου ή Ισλαμικού μαθήματος: *إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ* θα θυμόμαστε όλα όσα διαβάσετε.

اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

Γιά Αλλάχ *عَزَّوَجَلَّ*! Άνοιξε για μας τις πύλες της γνώσης και της σοφίας και δείξε μας έλεος! Ω Εσύ που είσαι ο πιο Αξιότιμος και Ένδοξος!

(Αλ Μουσταταράφ, τόμος 1, σελ. 40)

Σημείωση: Απαγγείλτε Σαλάτ Αλαν-Ναμπί μια φορά πριν και μετά την προσευχή.

Περιεχόμενα

ΑΙΤΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΚΟ ΤΕΛΟΣ

ΔΟΥ'Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ.....	ii
ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΑΠΑΓΓΕΛΙ ΤΟ ΣΑΛΑΤ-ΑΛΑΝ-ΝΑΜΠΙ	1
ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΟΚΑΛΕΣΕΤΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΠΙΣΤΟ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΣΑΣ.....	2
ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΓΡΑΦΕΤΕ ✎ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΛΑΤ.....	2
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ.....	3
ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΑΙΤΙΕΣ ΕΝΑ ΚΑΚΟ ΤΕΛΟΣ.....	4
ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΑΔΥΝΑΜΙΩΝ.....	6
ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΣΚΥΛΩΝ.....	7
Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΛΙΟΥ.....	8
ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΜΕ ΤΟ ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΛΙΟ?.....	8
Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΖΗΛΕΙΑΣ.....	10
Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΖΗΛΕΙΑΣ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ.....	11
Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΟΥΤΜΠ-Ε-ΜΑΔΙΝΑ.....	11
Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΜΟΥΑΖΖΙΝ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΑΡΕΣΑΝ ΟΙ ΑΓΕΝΕΙΟΙ ΝΕΟΙ.....	12
ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΣΕΜΝΟΥ ΝΤΥΣΙΜΑΤΟΣ.....	13

ΑΙΤΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΚΟ ΤΕΛΟΣ

ΝΑ ΚΟΙΤΑΣ ΕΝΑΝ ΑΜΡΑΔ ΜΕ ΛΑΓΝΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΧΑΡΑΜ.....	14
70 ΔΙΑΒΟΛΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΑΡΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΓΕΝΕΙΑΔΑ.....	15
Η ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΤΖ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΙΤΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ.....	16
ΦΟΒΟΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΚΟ ΤΕΛΟΣ Γ΄ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΜΙΛΑΕΙ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥ ΑΖΑΝ.....	16
ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΣΤΟ ΑΖΑΝ ΕΙΣΗΛΘΕ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ..	17
ΠΥΡΙΝΟ ΒΟΥΝΟ.....	18
ΤΟ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΑΝΕΝΤΙΜΟ ΖΥΓΙΣΜΑ.....	19
ΤΟ ΑΙΣΧΡΟ ΤΕΛΟΣ ΕΝΟΣ ΣΕΪΧΗ	19
Ο ΠΡΩΗΝ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ	20
Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ ΣΑΣ.....	20
ΜΙΑ ΣΤΑΓΟΝΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΓΩΝΙΕΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ.....	21
Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΦΙΛΩΝ.....	22
ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΣΕ ΕΜΑΣ;.....	22
ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΑΣ ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ.....	23
ΜΑΔΑΝΙ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΤΕΛΟΣ.....	24
ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΙΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΑΝΑΤΟ ΜΕ ΙΜΑΝ	24
ΠΥΡΙΝΑ ΚΟΥΤΙΑ.....	26
Η ΤΑΠΕΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ.....	27

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ^ط

ΑΙΤΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΚΟ ΤΕΛΟΣ*

Ίσως ο σατανάς να μην σας επιτρέψει να διαβάσετε αυτό το μικρό βιβλίο. Για να αντιληφθείτε τις επικίνδυνες επιθέσεις του σατανά, διαβάστε αυτό το βιβλιαράκι απ' την αρχή έως το τέλος.

ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΑΠΑΓΓΕΛΕΙ ΤΟ ΣΑΛΑΤ-ΑΛΑΝ-ΝΑΜΠΙ

Λέγεται ότι μια φορά κάποιος είδε στο όνειρό του έναν πεθαμένο ο οποίος φορούσε το καπέλο ενός φωτιολάτρη στο κεφάλι του. Αυτός που ονειρεύοταν του ρώτησε την αιτία. Εκείνος ανταποκρίθηκε: «Όποτε άκουγα ή ανέφερα το ευλογημένο όνομα του Αγαπητού Προφήτη صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ, δεν συνήθιζα να απαγγέλω Δουρουδ Σαρίφ. Αυτή η αμαρτία έχει προκαλέσει την απώλεια της πίστης μου και της εσωτερικής μου γνώσης.»

(Σαμπ'α Σανάμπιλ, σελ. 35, Μάκταμπά Νουριφια Ραζαβίγιαχ, Σαχάρ)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

*Στις 23 του Ραμπί-ουλ-γάους, 1419 ΜΧ, αυτή η ομιλία αναμεταδόθηκε από την Σάρτζαχ στους συμμετέχοντες του εβδομαδιαίου Σούνναχ-Εμπνευστικού Ιτζτιμά της Δάβατ-ε-Ισλάμι που έγινε στο διεθνές Μαδανί Μαρκαζ, Φαϊζαν-ε-Μαδίνα, Μπάμπ-ουλ-Μαδίνα, Καραάτι. Σας παρουσιάζετε σε γραπτή μορφή με τις απαραίτητες τροποποιήσεις.

ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΟΚΑΛΕΣΕΤΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΠΙΣΤΟ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΣΑΣ

Αγαητοί μου Μουσουλμάνοι αδελφοί! Είδατε πόσο τρομακτικές μπορούν να αποβούν οι συνέπειες των αμαρτιών! Κινδυνεύετε να χάσετε την πίστη σας ως αποτέλεσμα αυτών των αμαρτιών. Εδώ είναι ένας σημαντικός κανόνας που πρέπει να έχετε κατά νου: Παρόλο που ένα κακό όνειρο σχετικά με κάποιον είναι ανησυχητικό, το όνειρο οποιουδήποτε μη-Προφήτη δεν είναι μια επαρκής απόδειξη σύμφωνα με το Σαρί'αχ και κανένας Μουσουλμάνος δεν μπορεί να ανακηρυχθεί Κάφιρ (άπιστος) εξαιτίας ενός ονείρου. Ακόμη κι αν κάποιος πεθαμένος Μουσουλμάνος εμφανιστεί στο όνειρό σας με σημάδια Κούφρ (απιστίας) ή ο ίδιος ο πεθαμένος Μουσουλμάνος να ενημερώνει αυτόν που ονειρεύεται ότι έχει χάσει την πίστη του, ακόμη και τότε δεν μπορεί να αποκαλεστεί Κάφιρ.

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΓΡΑΦΕΤΕ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΛΑΤ

Ο Σαδρ-ους-Σαρί'αχ, Μπαδρ-ουτ-Ταρίκαχ, Αλλάμα Μούφτι Άμπζαδ Αλί Άζαμι رحمته الله تعالى عليه έχει δηλώσει: «Είναι Φάρδ (υποχρεωτικό) για έναν Μουσουλμάνο να απαγγείλει το Σαλάτ-Αλαν-Ναμπί τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του. Σε μια συνάντησή, είναι Βάτζμπ για ένα άτομο να απαγγείλει Σαλάτ είτε αναφέρει ο ίδιος το όνομα του Αγαητού Προφήτη صلى الله تعالى عليه وآله وسلم είτε το ακούσει από κάποιον άλλο.

Ακόμα και αν κάποιος ακούσει το όνομα του Αγαπητού Προφήτη صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ εκατό φορές σε μια συνάθροιση, πρέπει να απαγγείλει το Σαλάτ για καθεμία απ'αυτές. Εάν κάποιος αναφέρει ή ακούσει το ευλογημένο όνομα του Αγαπητού Προφήτη صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ και δεν απαγγείλει Σαλάτ εκείνη τη στιγμή, πρέπει να το κάνει οπωσδήποτε κάποια άλλη στιγμή. Σύμφωνα με κάποιους μελετητές, όταν κάποιος γράφει το όνομα του Αγαπητού Προφήτη صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ, είναι Βάτζιμπ να γράψει από δίπλα και το Σαλάτ. Κάποιοι άνθρωποι συντομεύουν το Σαλάτ-Αλαν-Ναμπί και γράφουν ص, عم, صلعم ή (SAW) ή (PBUH). Αυτή είναι μια ανεπίτρεπτη πράξη και αυστηρώς Χαράμ. Παρομοίως, κάποιοι άνθρωποι γράφουν αντί να γράψουν رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ και رَحِمَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ. Αυτό επίσης πρέπει να αποφεύγεται.» (Μπαχάρ-ε-Σαρίγιατ, μέρος 3, σελ. 101-102, Μάκταμπά-τουλ-Μαδίνα, Καράτσι) Όταν γράφετε το ιερό όνομα του Αλλάχ عَزَّوَجَلَّ, μην γράφετε μόνο ج δίπλα του. Γράψτε πλήρως جَلَّ جَلَالُهُ ή عَزَّوَجَلَّ.

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ

Αγαπητοί μου Μουσουλμάνοι αδελφοί! Η προηγούμενη παραβολή περιέχει τον απολογισμό ενός ονείρου σχετικά με τον θάνατο ενός άντρα που δεν συνήθιζε να απαγγείλει Σαλάτ όταν ανέφερε ή άκουγε το ευλογημένο όνομα του Αγαπητού Προφήτη صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. Και εμείς θα έπρεπε να φοβόμαστε την Θεϊκή Αδιαφορία και το Κρυφό Σχέδιο του Αλλάχ عَزَّوَجَلَّ. Δεν

ΑΙΤΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΚΟ ΤΕΛΟΣ

πρέπει να είμαστε τόσο απρόσεκτοι ώστε να μην απαγγέλουμε το Σαλάτ-΄Αλαν Ναμπί.

Είναι πιθανό να μην έχετε απαγγείλει το Σαλάτ στο παρελθόν ενώ ακούσατε ή αναφέρατε το όνομα του Αγαπητού Προφήτη صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. Αν ναι, τότε απαγγείλτε τώρα εκμεταλλεύοντας την ανάπαυση που επιτρέπει ένα άτομο να απαγγείλει το Σαλάτ αργότερα, αν δεν το απήγγειλε τη στιγμή που άκουσε ή ανέφερε το ευλογημένο όνομα. Στο μέλλον να προσπαθήσουν όλοι να απαγγείλουν το Σαλάτ μόλις ακούσουν ή αναφέρουν το ευλογημένο όνομα, αλλιώς να το απαγγείλουν αργότερα.

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΑΙΤΙΕΣ ΕΝΑ ΚΑΚΟ ΤΕΛΟΣ

Είναι δηλωμένο στο Σάρ-χους Σουδούρ ότι υπάρχουν τέσσερις αιτίες για ένα αισχρό τέλος:

1. Τεμπελιά στην προσφορά του Σαλάχ
2. Η κατανάλωση αλκοόλ
3. Η ανυπακοή των γονέων
4. Πρόκληση ζημιάς σε Μουσουλμάνους

(Σάρ-χους Σουδούρ, σελ. 27, Δάρ-ουλ-Κουτουμπουλ Ιλμιγιά, Μπεϊρούτ)

Είναι θέμα μεγάλου ενδιαφέροντος για τα αδέρφια που δεν προσφέρουν Σαλάχ ή το προσφέρουν ως Καδά (αφού η καθιερωμένη χρονική στιγμή έχει περάσει) ή δεν ξυπνούν για το Σαλάχ του Φάτζρ ή προσφέρουν το Σαλάχ στο σπίτι παρά στο Μαστζίδ με Τζαμά'ατ. Τι θα γινόταν αν αυτή η τεμπελιά οδηγούσε στην απώλεια του Ιμάν κάποιου. Παρομοίως, εκείνοι που καταναλώνουν αλκοόλ, ανυπακούουν τους γονείς τους και βλάπτουν τους Μουσουλμάνους, είτε με την γλώσσα είτε με τα χέρια τους, να επιζητήσουν ταπεινά για μετάνοια.

Ο Μολάνα Σαϊγίδ Μουχάμμαδ Ναΐμουδδίν Μουράδάμπάδι رحمته الله تعالى عليه έχει δηλώσει: «Στην πραγματικότητα η μετάνοια είναι να στρέφεται στον Αλλάχ عَزَّوَجَلَّ.

Η μετάνοια έχει τρεις στήλες:

1. Αποδοχή αμαρτίας
2. Συναίσθημα ντροπής
3. Αποφασιστικότητα για την εγκατάλειψη της

Αν η αμαρτία είναι αποζημιώσιμη, τότε είναι απαραίτητο να αποζημιωθεί. Για παράδειγμα, αν κάποιος έχει χάσει πολλά Σαλάχ, τότε αντί να αναζητήσει μόνο μετάνοια, θα πρέπει να προσφέρει ως Καδά και τα Σαλάχ που έχει χάσει. (*Χαζαίν-ουλ-Ίοφάν, σελ. 12, Βομβαή*) Κι αν έχει παραβιάσει τα δικαιώματα των άλλων, να τα εκπληρώσει αντί να αναζητά μονάχα μετάνοια. Για παράδειγμα, αν έχει πληγώσει τους γονείς, τα αδέρφια, τη

ΑΙΤΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΚΟ ΤΕΛΟΣ

γυναίκα, τους φίλους ή οποιονδήποτε, να τους ζητήσει συγγνώμη με τέτοιο τρόπο που εκείνοι να τον συγχωρέσουν. Δεν αρκεί να λες απλά «συγγνώμη» σε κάθε ζήτημα.

ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΑΔΥΝΑΜΙΩΝ

Είναι δηλωμένο στο Μινχάζτ-ουλ-Άμπιδίν ότι ο Σαϊγιδουνά Φουδαίλ μπιν Ίγιαδ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ κάποτε επισκέφτηκε έναν απ'τους μαθητές του που ήταν κοντά στο θάνατό του. Κάθισε δίπλα στο μαθητή του και άρχισε να απαγγέλει το Σούραχ Γιασίν. Ο μαθητής του είπε: «Σταμάτα να απαγγέλεις το Σούραχ Γιασίν.» Μετά ο Σαϊγιδουνά Φουδαίλ μπιν Ίγιαδ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ έκανε Ταλκίν (δηλαδή του υπενθύμησε) να απαγγείλει το Καλιμάχ αλλά εκείνος του ανταποκρίθηκε: «Δεν θα απαγγείλω ποτέ αυτό το Καλιμάχ και δεν έχω να κάνω τίποτε μ'αυτό.» Ξεψύχησε λέγοντας αυτά τα λόγια. Εξαιρετικά δυστυχισμένος από το κακό τέλος του μαθητή του, ο Σαϊγιδουνά Φουδαίλ μπιν Ίγιαδ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ έκλαιγε για 40 ημέρες στο σπίτι του. Μετά την 40^η ημέρα, είχε ένα όνειρο στο οποίο είδε αγγέλους να σέρνουν τον μαθητή του προς την κόλαση. Τον ρώτησε: «Γιατί στερήθηκες από τη μυστικιστική σου γνώση; Εσύ κατείχες υψηλή θέση ανάμεσα στους μαθητές μου.» Ο μαθητής του ανταποκρίθηκε: «Αυτό μου συμβαίνει εξαιτίας τριών κακών συνηθειών. Η πρώτη συνήθεια ήταν το κουτσομπολιό. Έλεγα άλλα στους συμμαθητές μου και άλλα σε εσάς. Δεύτερη η ζήλια· ζήλευα τους φίλους μου και τρίτη η κατανάλωση

αλκοόλ. Στη συμβουλή ενός γιατρού έπινα ένα ποτήρι αλκοόλ κάθε χρόνο για να θεραπευτώ από μια ασθένεια». *(Μινχάτζ-ουλ-Αμπιδίν, σελ. 165)*

Αγαπητοί Μουσουλμάνοι αδελφοί! Να τρέμετε με θεικό φόβο και υποκληθείτε ταπεινά στο προαύλιο του Αλλάχ **عَزَّوَجَلَّ** για να Τον ευχαριστήσετε. Αλίμονο! Ο μαθητής ενός σπουδαίου αγίου άρθρωσε λόγια Κουφρ (απιστίας) την ώρα του θανάτου του λόγω του κουτσομπολιού, της ζήλιας και της κατανάλωσης αλκοόλ.

Ο Ολάμα Μούφτι Άμτζαδ Αλί Άζαμι **رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** έχει δηλώσει «Εάν κάποιος αρθρώσει λόγια απιστίας την ώρα του θανάτου, δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε τον κανόνα της απιστίας σ'αυτόν τον άνθρωπο επειδή ίσως τα είπε λόγω του αφόρητου πόνου του θανάτου σε κατάσταση αναισθησίας». *(Μπαχάρ-ε-Σαρίγιατ, μέρος 4, Μάκταμπα-τουλ-Μαδίνια, Καράτσι)*

ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΣΚΥΛΩΝ

Δυστυχώς, το κουτσομπολιό έχει γίνει τόσο κοινό που πολλοί άνθρωποι είναι ανίδεοι γι'αυτή τη κακή πράξη τη στιγμή που τη διαπράττουν. Η φλυαρία είναι εξαιρετικά καταστροφική για τη μεταθάνατο ζωή ενός ατόμου. Ο Ρασούλαλλάχ **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** έχει δηλώσει: «Οι άνθρωποι που κακολογούν πίσω απ'την πλάτη των άλλων, που κοροϊδεύουν τους άλλους, που κουτσομπολεύουν και βρίσκουν ψεγάδια στους αθώους ανθρώπους, θα αναστηθούν

ΑΙΤΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΚΟ ΤΕΛΟΣ

(την Ημέρα της Κρίσεως) στην μορφή σκύλων». *(Ατ-ταραχίμπ Βατταραχίμπ, τόμος 3, σελ. 325, Δαρ-ουλ-Κουτουμπούλ Τλμγια, Μπείρουντ)* Αναφέρεται σε άλλο ένα Χαδίθ ότι αυτός που κουτσομπολεύει δεν θα εισέλθει στον Παράδεισο. *(Σαχί Μπουχάρι, τόμος 4, σελ. 115, Χαδίθ 6056, Δαρ-ουλ-Κουτουμπούλ Τλμγια, Μπείρουντ)*

Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΛΙΟΥ

Είναι απαραίτητο να αποφύγουμε τα Μουχλικάτ, δηλαδή τις αμαρτίες που οδηγούν στη καταστροφή. Ένας τρόπος να τις αποφύγουμε είναι να αποκτήσουμε τη γνώση και τη κατανόηση αυτών των αμαρτιών. Αυτός είναι ο ορισμός του κουτσομπολιού: «Ο Αλλάμα Αϊνί عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِيّ έχει αφηγηθεί από τον Ιμάμ Ναβαβί عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِيّ «Η μεταφορά των λόγου κάποιου σε κάποιον άλλον με την πρόθεση πρόκλησης κακού ονομάζεται κουτσομπολιό.» *(‘Ονμδα-τουλ-Καρί, Χαδίθ 216, τόμος 2, σελ. 594, Δαρ-ουλ-Φικρ, Μπείρουντ)*

ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΜΕ ΤΟ ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΛΙΟ?

Δυστυχώς, στις μέρες μας οι συζητήσεις των περισσότερων ατόμων περιλαμβάνουν κουτσομπολιά και κακολογίες πίσω απ’τις πλάτες των άλλων. Είτε είναι ένας κύκλος φίλων είτε μια συγκέντρωση ατόμων μετά από μια θρησκευτική συνάντηση, ένας γάμος ή κηδεία, μια συνάντηση με κάποιον ή ομιλία στο τηλέφωνο. Οι περισσότεροι άνθρωποι ενδίδονται στις αμαρτίες του κουτσομπολιού και της κακολογίας. Αν κάποιος ευαίσθητος

άνθρωπος με θρησκευτικές γνώσεις αναλύσει έστω και μια σύντομη συζήτηση μεταξύ δύο ατόμων, ίσως βρει δεκάδες «κουτσομπολιά» επιπροσθέτως με άλλες αμαρτωλές λέξεις.

Αλίμονο! Τι θα συμβεί σε μας; Διαβάστε για ακόμη μια φορά αυτό το Χαδίθ. «Αυτός που κουτσομπολεύει δεν θα εισέλθει στον Παράδεισο». Μόνο εάν εφαρμόζαμε αυστηρά το Μάδανι φυλαχτό στη γλώσσα μας αποφεύγοντας τα περιττά λόγια. Είναι πολύ δύσκολο για εκείνους που παραμένουν στη παρέα πολύλογων και κακών φίλων να αποφύγουν τα κουτσομπολιά και τις κακολογίες. Δηλώνεται εδώ σε ένα Χαδίθ ότι αυτός που μιλάει υπερβολικά, κάνει και πολλά λάθη. Κι αυτός που κάνει πολλά λάθη, διαπράττει και πολλές αμαρτίες· κι αυτός που διαπράττει πολλές αμαρτίες είναι περισσότερο άξιος της Κόλασης. *(Χίλιγια-τουλ-Ολίγια, τόμος 3, σελ. 87-88, Χαδίθ 3278, Δαρ-ουλ-Κουτουμπούλ Ιλιμια, Μπείρουτ)*

Ο Αγαπητός και Ευλογημένος Προφήτης صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ έχει δηλώσει: «Καλά νέα για εκείνον που απέχει από τα περιττά λόγια και ξοδεύει αυτό που περισσεύει στο πλούτο του». *(Αλ Μουτζαμιουλ Καμπιό, τόμος 5, σελ. 71-72, Δάρ Ιχγιά-ουτ-Τουράσ-ουλ-Αραμπί, Μπείρουτ)*

Ένας ευλογημένος σύντροφος رَجُلٍ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ έχει δηλώσει: «Κάποιες φορές που ένα άτομο μου λέει κάτι και θέλω να του απαντήσω πιο πολύ και από την επιθυμία ενός δειψασμένου ανθρώπου για κρύο νερό. Κι όμως αποφεύγω να του απαντήσω φοβούμενος μην είναι ανώφελη ομιλία.» *(Ιτιχάφουσσάδα-τιλ-Μουττακίν, τόμος 9, σελ. 159, Δαρ-ουλ-Κουτουμπούλ Ιλιμια, Μπείρουτ)*

ΑΙΤΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΚΟ ΤΕΛΟΣ

Αγαπητοί Μουσουλμάνοι αδελφοί! Αυτός ο σύντροφος رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ απέφυγε ακόμα και την επιτρεπόμενη ομιλία επειδή φοβόταν μήπως είναι ανώφελη. Ενώ εμείς επιδιδώμαστε σε μη αναγκαίες ομιλίες κακολογώντας, κουτσομπολεύοντας, βρίσκοντας ελαττώματα στους άλλους και θέτοντας ψευδείς ισχυρισμούς για αυτούς. Αλίμονο! Τι θα απογίνουμε; Ο Αλλάχ عَزَّوَجَلَّ να μας ευλογήσει με καλή λογική, επιτρέποντας μας να αποφύγουμε αμαρτωλές ομιλίες και να εφαρμόσουμε το πραγματικό Μάδανι φυλαχτό στη γλώσσα μας. أَمِينَ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

Αγαπητοί Μουσουλμάνοι αδελφοί! Η προηγούμενη παραβολή δείχνει ισοπεδωτικές συνέπειες της ζήλειας. Η αρρώστια της ζήλειας είναι πολύ διαδεδομένη. Αναφέρεται σε ένα Χαδίθ «Η ζήλεια καταβροχθίζει τις καλές πράξεις όπως η φωτιά καταβροχθίζει το ξύλο». (Σουναν Ιμπν Μάτζαχ, τόμος 4, σελ. 473, Χαδίθ 4210, Δάφ-ουλ-Μα'ρίφαχ, Μπείρουτ)

Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΖΗΛΕΙΑΣ

Ο ζηλιάρης ονομάζεται «Χάσιδ» και το άτομο τον οποίο ζηλεύει κάποιος ονομάζεται «Μαχσούδ». Αυτός είναι ο ορισμός της ζήλειας αποσπασμένος από το βιβλίο Λισάν-ουλ-Αραμπ, τόμος 3, σελ. 166

الْحَسَدُ أَنْ تَتَمَنَّى زَوْالَ نِعْمَةِ الْمَحْسُودِ إِلَيْكَ

«Χασάδ (ζήλεια) σημαίνει ότι να επιθυμείς να χαθεί το αγαθό (χάρη) που έχει ο Μαχσούδ και να αποκτήσεις το ίδιο αγαθό για τον εαυτό σου.»

Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΖΗΛΕΙΑΣ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ

Αγαπητοί Μουσουλμάνοι αδελφοί! Αυτός ο ορισμός δείχνει ότι αν ένα άτομο επιθυμεί την απώλεια ενός αγαθού που έχει κάποιος άλλος και να αποκτήσει το ίδιο αγαθό για τον εαυτό του, αυτή η επιθυμία του είναι η ζήλεια. Για παράδειγμα, αν κάποιος επιθυμεί λόγω μίσους ότι ο τάδε και τάδε περίφημος και σεβαστός άνθρωπος να δυσφημιστεί και να γίνει αυτός φημισμένος, αυτή η επιθυμία είναι η ζήλεια. Επίσης αν κάποιος επιθυμεί ο τάδε πλούσιος άνθρωπος να γίνει φτωχός και να γίνει αυτός πλούσιος, τέτοιου είδους επιθυμία είναι επίσης ένα παράδειγμα ζηλείας.

Ο Αλλάχ عَزَّوَجَلَّ απαγόρευσε. Η νόσος αυτή έχει εξαπλωθεί πάρα πολύ. Σήμερα πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να καταστρέψουν τις επιχειρήσεις των άλλων εμπόρων. Οι άνθρωποι κατηγορούν ο ένας τον άλλον και προσπαθούν να βρουν ελαττώματα στα προϊόντα ο ένας του άλλου. Οδηγούμενοι από την ζήλεια λένε ψέματα, κακολογούν, κουτσομπολεύουν, δυσφημούν και άλλες παρόμοιες αμαρτίες. Αλίμονο! Οι περισσότεροι Μουσουλμάνοι χάνουν το πνεύμα της Ισλαμικής αδελφότητας. Μπορούμε να διαπιστώσουμε πόσο ενάρετοι ήταν οι Μουσουλμάνοι των παλαιών χρόνων διαβάζοντας την παρακάτω παραβολή.

Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΟΥΤΜΠΙ-Ε-ΜΑΔΙΝΑ

Ο χαλίφης του Άλα Χάζρατ, Κουτμπ-ε-Μαδίναχ, Σαΐγιδουνά Ζιά-ουδ-Δίν Άχμαντ Κάδιρί Ραζαβί رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ είχε εγκατασταθεί

στην Μαδίναχ από την «Τουρκική Περίοδο Υπηρεσίας». Έζησε στην ευλογημένη πόλη της Μαδίνα για σχεδόν 77 χρόνια και ο ευλογημένος του τάφος βρίσκεται στην Τζάννατ-ουλ-Μπακί. Κάποιος ρώτησε μια φορά τον Κουτμπ-ε-Μαδίνα رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ «Ω Σαΐγιαδι! Πώς ήταν ο λαός της Μαδίναχ στις παλιές εποχές; (πιθανόν στους καιρούς των Τούρκων) Εκείνος رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ του ανταποκρίθηκε: «Μια φορά ένας πλούσιος Χάτζι πήγε σε ένα μαγαζί με υφάσματα και ζήτησε μια συγκεκριμένη ποικιλία υφάσματος σε μεγάλη ποσότητα για να το διαμοιράσει στους φτωχούς. Ο έμπορος απάντησε: «Διαθέτω την ποσότητα που επιθυμείς αλλά σου ζητώ να αγοράσεις το ύφασμα από το μαγαζί που βρίσκεται απέναντι απ'το δικό μου. الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ, σήμερα είχα πολύ καλές πωλήσεις. Όμως ο διπλανός μου δεν είχε και πολλή δουλειά.» Ο μεγάλος άγιος رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ του είπε μετά: «Έτσι ήταν ο λαός της Μαδίναχ στα παλαιά τα χρόνια». Ο Αλλάχ عَزَّوَجَلَّ να τους ευλογεί και να μας συγχωρέσει για χάρη τους.

Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΜΟΥΑΖΖΙΝ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΑΡΕΣΑΝ ΟΙ ΑΓΕΝΕΙΟΙ ΝΕΟΙ

Ο Σαΐγιδουνά Αμπδούλλαχ μπιν Αχμαντ Μουάτζζιν رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ έχει δηλώσει: «Ήμουν απασχολημένος κάνοντας ταβάφ του Κάμπαχ όταν η ματιά μου έπεσε σε ένα άτομο που κρατιόταν πάνω στο κάλυμα του Κάμπαχ και επανειλημμένα έκανε αυτήν την προσευχή: «Ω Αλλάχ عَزَّوَجَلَّ! Άσε με να αποχωρήσω ως

Μουσουλμάνος απ' αυτό το κόσμο». Τον ρώτησα: «Γιατί δεν κάνεις άλλη προσευχή εκτός απ' αυτή;» Εκείνος ανταποκρίθηκε «Είχα δύο αδέρφια. Ο μεγάλος αδερφός έλεγε το Αζάν σε ένα Μαστζιδ χωρίς πληρωμή για 40 χρόνια. Την ώρα του θανάτου μας ζήτησε να του φέρουμε το ευλογημένο Κοράνι. Εμείς του φέραμε ένα αντίγραφο του Ιερού Κορανίου ώστε να λάβει ευλογίες από εκείνο. Κρατώντας το Ιερό Κοράνι είπε: «Όλοι εσείς είσαστε μάρτυρες ότι δυσπιστώ σε όλα τα δόγματα και τις εντολές του Κορανίου και γίνομαι Χριστιανός.» Λέγοντας αυτό, πέθανε. Ο άλλος μου αδερφός έλεγε Αζάν στο Μαστζιδ για 30 χρόνια χωρίς κάποια πληρωμή, όμως κι εκείνος πέθανε ως άπιστος. Γι' αυτό και ανησυχώ για το τέλος μου και συνεχίζω να κάνω αυτήν την προσευχή για έναν καλό θάνατο (με Ιμάν).» Ο Σαϊγιδουνά Αμπδουλλάχ μπιν Αχμαντ Μουάζζιν رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ρώτησε: «Ποιες φρικτές αμαρτίες διέπρατταν τα αδέρφια σου;» Εκείνος ανταποκρίθηκε: «Ενδιαφερόντουσαν για Να-Μαχραμ γυναίκες (εκείνες με τις οποίες επιτρέπεται να παντρευτούν) και κοίταζαν με λαγνεία τα αγόρια χωρίς γένεια.»

(Ρουδ-ουλ-Φάικ, σελ. 17, Δάρ-ουλ-Κουτουμπούλ Ιλμγια, Μπεϊρούτ)

ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΣΕΜΝΟΥ ΝΤΥΣΙΜΑΤΟΣ

Αγαπητοί Μουσουλμάνοι αδελφοί! Μεγάλη συμφορά! Ακόμη και τώρα δεν θα σώσουμε τους εαυτούς μας απ' το αποκαλυπτικό ντύσιμο και τις άτυπες ομιλίες με Να-Μαχραμ γυναίκες; Δεν θα διαφυλάξουμε τα μάτια μας από τις Να-Μαχραμ γυναίκες συμπεριλαμβανομένου και τις θείες και κουνιάδες μας;

ΑΙΤΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΚΟ ΤΕΛΟΣ

(Σύμφωνα με το Σαρί'αχ και εκείνες είναι Να-Μαχραμ γυναίκες)

Με τον ίδιο τρόπο και τα ξαδέρφια πρέπει να διαφυλάξουν τον εαυτό τους. Παρομοίως και οι κουνιάδοι και κουνιάδες. Ένας Να-Μαχραμ Πίρ και η μαθήτριά του πρέπει να διαφυλάξουν τον εαυτό τους. Μια μαθήτρια δεν μπορεί να φιλήσει το χέρι του Να-Μαχραμ Πίρ της.

ΝΑ ΚΟΙΤΑΣ ΕΝΑΝ ΑΜΡΑΔ ΜΕ ΛΑΓΝΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΧΑΡΑΜ

Να προσέχετε! Ένας Αμραδ (ελκυστικό αγόρι χωρίς γενειάδα) είναι σαν τη φωτιά. Η στενότητα και η φιλία μαζί του, οι πλάκες και τα αστεία, οι αγκαλιές και η σωματική επαφή μαζί του είναι πράξεις που μπορούν να οδηγήσουν έναν άνθρωπο στη Κόλαση. Θα είστε ασφαλείς αν μείνετε μακριά από τέτοια παιδιά αν και το ίδιο το παιδί δεν φταίει σε τίποτα. Μην τον πληγώσετε επειδή είναι Αμραδ.

Ωστόσο, είναι άκρως απαραίτητο να μείνετε μακριά του. Μην αφήσετε έναν νεαρό χωρίς γένεια να καθίσει μπροστά σας στο σκούτερ αλλά ούτε και πίσω. Ακόμη κι όταν δεν υπάρχει πόθος, υπάρχει η πιθανότητα ότι αυτό μπορεί να μετατραπεί σε κάποιου είδους δοκιμασία. Το να ανταλλάζετε χειραψίες, να τον αγκαλιάζετε και σύμφωνα με κάποιους μελετητές το να κοιτάζετε έναν νεαρό με πόθο είναι Χαράμ(απαγορευμένο).

(Ταφσίρ-ε-Αχμαδιγιάχ, σελ. 559, Πισάβαρ)

Διαφυλάξτε τα μάτια σας και αποφύγετε να κοιτάξετε οποιοδήποτε μέρος του σώματος του ή ακόμα και τα ρούχα του. Εάν κάποιος γίνει λάγνος σκέφτοντας ή φαντασιώνοντάς τον, τότε αυτό πρέπει να αποφευχθεί. Εάν κάποιος νιώσει κάποια έλξη από τα γράμματά του ή τα προσωπικά του αντικείμενα, τότε αυτός να διαφυλάξει τον εαυτό του. Μ'αυτήν την υπόδειξη δεν θα έπρεπε καν να κοιτάζουμε ούτε το σπίτι του. Εάν κάποιος πιστεύει ότι κοιτάζοντας τον αδερφό ή τον πατέρα αυτού του νεαρού θα νιώσει πόθο, τότε θα ήταν καλύτερο να αποφύγετε να τους κοιτάτε.

70 ΔΙΑΒΟΛΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΑΡΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΓΕΝΕΙΑΔΑ

Προσπαθώντας να μας επιγνώσει από τα κακόβουλα σχέδια του σατανά, ο Ά'λα Χάδρατ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ έχει αναφέρει: «εξιστορείται ότι με τη γυναίκα υπάρχουν 2 διάβολοι ενώ με έναν νεαρό χωρίς γενειάδα υπάρχουν 70 διάβολοι.» (Φατάβά-ε-Ραζαβίγιαχ, τόμος 23, σελ. 721)

Οπωσδήποτε, είναι εξαιρετικά απαραίτητο να μείνουμε μακριά από τις Να-Μέχραμ γυναίκες και να αποφύγουμε να τις κοιτάμε. Αλλιώς έχετε ήδη διαβάσει πόσο τραγικά και ανησυχητικά βρήκαν το θάνατό τους τα δύο αδέρφια που φαινότουσαν ευσεβείς.

Σας ζητώ να ρίξετε μια ματιά στο μικρό φυλλάδιο «Αμραδ Πασανδι κι Ταμπάχκάριγιάν» διαθέσιμο από το Μάκταμπα-τουλ-Μαδίνα.

ΑΙΤΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΚΟ ΤΕΛΟΣ

*Ναφς μπε λαγάμ το γουνάχον πε ουκσάτά χε
Τόμπαχ τόμπαχ καρνε κί μπί άδατ χονί τσάχιγε*

*Το ανεξέλεγκτο Ναφς μας υποκινεί προς την αμαρτία
Γι' αυτό πρέπει να αναζητούμε ακόμη συχνότερα τη συγχώρεση*

Η ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΤΖ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΙΤΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ

Ο Ευγενής Προφήτης صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ έχει προειδοποιήσει: «Ο άνθρωπος που έχει τα μέσα να εκτελέσει το Χατζ και εκείνος που δεν έχει φαινομενικά εμπόδια κι ούτε κάποιον καταπιεστικό κυβερνήτη κι ούτε κάποια ασθένεια που να τον αποτρέπει, ακόμη και τότε, αν πεθάνει χωρίς να έχει εκτελέσει το Χατζ, μπορεί να πεθάνει ως Εβραίος ή ως Χριστιανός.» *(Σουνάν Δάριμί, τόμος 2, σελ. 45, Χαδίθ 1785, Μπάμπ-ουλ-Μαδίναχ, Καράτσι)*

Αυτό δείχνει ότι εκείνος που πεθαίνει χωρίς να έχει εκτελέσει το Χατζ παρόλο που είναι Φαρδ γι' αυτόν, βρίσκεται σε μεγάλο κίνδυνο να έχει ένα κακό τέλος.

ΦΟΒΟΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΚΟ ΤΕΛΟΣ Γ΄ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΜΙΛΑΕΙ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥ ΑΖΑΝ

Με αναφορά στο Φάταβα-ε-Ραζαβιγιά, ο Σαδρ-ους-Σαρί'αχ, Μπαδρ-ουτ-Ταρίκαχ, Αλλάμα Μουφτί Μουχάμμαδ Αμτζαδ Αλί

Άζαμι عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِي έχει δηλώσει: «Όποιος συνεχίσει να μιλάει την ώρα που λέγεται το Αζάν, βρίσκεται σε κίνδυνο να έχει ένα αισχρό τέλος. Ο Αλλάχ عَزَّوَجَلَّ το έχει απαγορέψει.» *(Μπαχάρ-ε-Σαρίγιατ, Μέρος 3, σελ. 41, Μάκταμπα-τουλ-Μαδίνα, Καράτσι)*

ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΣΤΟ ΑΖΑΝ ΕΙΣΗΛΘΕ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ

Αγαπητοί Μουσουλμάνοι αδελφοί! Όταν ξεκινάει το Αζάν, να σταμάτε ότι κάνετε και να απαντάτε στο Αζάν. Όμως αν κάποιος περπατάει προς το Ματζιδ ή κάνει Βουδού, μπορεί να συνεχίσει αυτό που κάνει απαντώντας και στο Αζάν. Αν λέγονται πολλά Αζάν, αρκεί και μόνο να απαντήσετε στο πρώτο Αζάν, αλλά το καλύτερο είναι να απαντάτε σε όλα τα Αζάν.

Όντως! Αυτοί που απαντούν στο Αζάν είναι πολύ ευλογημένοι! Είναι δηλωμένο στο Τάριχ-ε-Διμισκ, τόμος 40, σελ. 412, «Ο Σαϊγιδουνά Αμπού Χουραίρα رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ έχει διηγηθεί ότι πέθανε ένας άντρας ο οποίος προφανώς δεν είχε κάνει και πολλές καλές πράξεις. Ο Αγαπητός Προφήτης صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ είπε στους ευλογημένους του συντρόφους: «Ξέρετε ότι ο Αλλάχ عَزَّوَجَلَّ έκανε αυτόν τον άνθρωπο να εισέλθει στον Παράδεισο;» Οι ευλογημένοι σύντροφοι του Αγαπητού Προφήτη صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ είχαν εκπλαγεί επειδή προφανώς εκείνος ο άντρας δεν είχε κάνει καμία διαπρεπή πράξη. Αργότερα, ένας απ'τους συντρόφους του Αγαπητού Προφήτη صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ πήγε στο σπίτι του

ΑΙΤΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΚΟ ΤΕΛΟΣ

θανόντος και ρώτησε τη γυναίκα του αν αυτός ο άνθρωπος έκανε ποτέ του κάποια ιδιαίτερη ενάρετη πράξη. Εκείνη του ανταποκρίθηκε: «Δεν γνωρίζω για κάποια ιδιαίτερη πράξη, όμως αυτό που ξέρω είναι ότι είτε ήταν μέρα είτε ήταν νύχτα, κάθε φορά που άκουγε το Αζάν, συνήθιζε πάντα να το απαντάει.»

(Τάριχ-ε-Δμισοκ από τον Ιμπν 'Ασάκιρ, Τόμος 40, σελ. 412, Δαρ-ουλ-Φίρο, Μπείρουτ)

Ο Αλλάχ عَزَّوَجَلَّ να τους ευλογεί και να μας συγχωρέσει για χάρη τους!

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς του Αζάν και τις απαντήσεις που πρέπει να δίνετε, αναφερθείτε στο βιβλίο «Οι Ευλογίες του Αζάν» το οποίο είναι διαθέσιμο από το Μάκταμπά-τουλ-Μαδίνα.

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

ΠΥΡΙΝΟ ΒΟΥΝΟ

Ο Σαϊγιδουνά Μάλικ μιν Δινάρ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ καθόταν μια φορά δίπλα από έναν άντρα ο οποίος ήταν έτοιμος να ξεψυχήσει. Ο μεγάλος άγιος رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ τον συμβούλεψε συνεχώς να απαγγείλει το Κάλιμαχ αλλά εκείνος συνέχισε να λέει «Δέκα, έντεκα! Δέκα, έντεκα!». Όταν του ρωτήθηκε γιατί έλεγε αυτά τα νούμερα συνεχώς, αυτός απάντησε: «Υπάρχει ένα πύρινο βουνό μπροστά μου. Κάθε φορά που προσπαθώ να διαβάσω το

Κάλιμαχ, το βουνό αυτό με πλησιάζει για να με κάψει.» Ο μεγάλος άγιος رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ τότε ρώτησε τους ανθρώπους τι πράξεις συνήθιζε να κάνει αυτός ο άντρας σ'αυτό το κόσμο. Εκείνοι απάντησαν ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν τοκογλύφος και δεν ζύγιζε τίμια τα αγαθά [όταν τα πούλαγε]. *(Ταζκιραχ-τουλ-Ολιγάχ, σελ. 52-53, Τεχεράνη)*

ΤΟ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΑΝΕΝΤΙΜΟ ΖΥΓΙΣΜΑ

Αλίμονο! Καταστροφή περιμένει αυτούς που παίρνουν τόκους και κλέβουν στο ζύγισμα. Ω εσείς που τολμάτε να ρίξετε τους εαυτούς σας στις καυτές φλόγες της Κόλασης για λίγα πενιχρά νομίσματα! Ακούστε! Είναι δηλωμένο στο Ρούχ-ουλ-Μπαιγιάν, «Ο άνθρωπος που ζυγίζει ανέντιμα θα ριχτεί στα βάθη της Κόλασης την Ημέρα της Κρίσεως, κι έχοντας αναγκαστεί να καθίσει ανάμεσα σε δύο πύρινα βουνά, θα διαταχτεί να τα ζυγίσει. Όταν θα τα πλησιάσει, η φωτιά θα τον κάψει.» *(Ρούχ-ουλ-Μπαιγιάν, Τόμος 10, σελ. 364, Κόιτα)*

ΤΟ ΑΙΣΧΡΟ ΤΕΛΟΣ ΕΝΟΣ ΣΕΪΧΗ

Αναφέρεται ότι μια φορά συναντήθηκαν ο Σαϊγίδουνά Σουφιάν Σαουρί رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ και ο Σαϊγίδουνά Σαιμπάν Ρά'ι رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ. Όταν ο Σαϊγίδουνά Σουφιάν Σαουρί رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ έκλαψε όλη τη βραδιά, ο Σαϊγίδουνά Σαιμπάν Ρά'ι رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ τον ρώτησε τον λόγο για τον οποίο έκλαιγε, εκείνος του απάντησε «Θρηνώ επειδή φοβάμαι μην έχω ένα κακό τέλος την ώρα του θανάτου

ΑΙΤΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΚΟ ΤΕΛΟΣ

μου. Έλαβα την Ισλαμική μου εκπαίδευση από έναν μεγάλο σεΐχη για 40 χρόνια. Εκείνος λάτρεψε για 60 χρόνια στο Μαστζιδ-ουλ-Χαράμ αλλά πέθανε σε κατάσταση Κουφρ (απιστίας).» Ο Σαΐγιδουνά Σαιμπάν رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ είπε: «Ω Σουφιάν! Αυτή ήταν η συνέπεια των αμαρτιών του· δεν πρέπει ποτέ να ανυπακούς τον Αλλάχ عَزَّوَجَلَّ.» (Σαμπ'α Σανάμπιλ, σελ. 34, *Μάκταμπά Νούριγιαχ Ραζαβιγιαχ, Σαχχαρ*)

Ο ΠΡΩΗΝ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Αγαπητοί Μουσουλμάνοι αδελφοί! Ο Αλλάχ عَزَّوَجَلَّ είναι σίγουρα αδιάφορος. Κανείς δεν γνωρίζει τα Κρυφά σχέδια του Αλλάχ عَزَّوَجَلَّ. Κανένας δεν πρέπει να καυχείται για την γνώση ή την λατρεία του. Ο διάβολος τον λάτρεψε για χιλιάδες χρόνια και είχε γίνει ο 'Δάσκαλος των Αγγέλων' οφειλόμενος από την γνώση και την λατρεία του. Αλλά καταστράφηκε από την αλαζονεία του και έγινε άπιστος. Τώρα δεν σταματάει τις προσπάθειές του να παραπλανήσει τον κόσμο. Όταν κάποιος πλησιάζει στο θάνατό του, ο Σατανάς, εκτός απ'το να δημιουργεί μέσα του παραπλανητικούς ψίθυρους καθ'όλη τη διάρκεια της ζωής του, κάνει τα πάντα για να τον κάνει να χάσει το Ιμάν του.

Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ ΣΑΣ

Είναι δηλωμένο ότι όταν ένας άνθρωπος πλησιάζει τον θάνατό του, δύο διάβολοι έρχονται και κάθονται στη δεξιά και αριστερή

του μεριά. Ο διάβολος στα δεξιά υποδύεται την μορφή του πατέρα του και λέει: «Ω γιε μου! Κοίταξέ με, είμαι ο ευγενικός και στοργικός σου πατέρας. Σε συμβουλεύω να αποδεχθείς τον Χριστιανισμό πριν πεθάνεις επειδή αυτή είναι η καλύτερη θρησκεία.» Ο διάβολος στα αριστερά του λέει: «Ω αγαπητό μου παιδί! Σε κράτησα στη μήτρα μου. Σε έθρεψα με το γάλα μου και σε πρόσεχα στην αγκαλιά μου. Ω γιε μου! Σε συμβουλεύω να γίνεις Εβραίος πριν πεθάνεις επειδή ο Ιουδαϊσμός είναι η καλύτερη θρησκεία.» *(Ταξίριχ από τον Ιμάμ Κουρτουμπί, σελ. 38, Δάρ-ουλ-Κουτουμπ-ουλ-Ιλμιγιαχ, Μπεϊρούτ)*

ΜΙΑ ΣΤΑΓΟΝΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΓΩΝΙΕΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

Αγαπητοί Μουσουλμάνοι αδελφοί! Προφανώς αυτή είναι μια πολύ ανησυχητική κατάσταση. Όταν κάποιος υποφέρει από κρυολόγημα ή πονοκέφαλο, δυσκολεύεται να πάρει μια σαφή απόφαση. Οι αγωνίες του θανάτου είναι εξαιρετικά επώδυνες. Είναι δηλωμένο στα Σαρχ-ους-Σουδούρ ότι αν πέσει μια σταγόνα απ' τις αγωνίες του θανάτου σε όλους αυτούς που ζουν στον ουρανό και στη γη, όλοι τους θα πεθάνουν. (Σαρχ-ους-Σουδούρ, σελ. 32, Δάρ-ουλ-Κουτουμπ-ουλ-Ιλμιγιαχ, Μπεϊρούτ) Πόσο δύσκολο θα είναι να παραμείνει κάποιος σταθερός στο Ισλάμ αν ο Σατανάς στη μορφή των γονιών αυτού που πεθαίνει, έρθει να τον παραπλανήσει σε μια τέτοια κρίσιμη κατάσταση! Είναι δηλωμένο στο Κίμιγιά-ε-Σα' άδατ: «Ο Σαϊγιδουνά Αμπού Δαρδαχ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ έχει δηλώσει: «Από τον Αλλάχ عَزَّوَجَلَّ! Κανείς

δεν μπορεί να είναι σίγουρος αν θα βρει τον θάνατο με το Ισλάμ ή χωρίς.» (Κίμυιά-ε-Σα' άδατ, Τόμος 2, σελ. 825, Τεχεράνη)

Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΦΙΛΩΝ

Ο Χούτζα-τουλ-Ισλάμ Χάζρατ-ε-Σαϊγίδουνά Ιμám Μουχάμμαδ Γαζάλι رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ έχει δηλώσει: «Την ώρα του θανάτου, έρχεται ο Σατανάς μαζί με τους συνεργούς του στη μορφή φίλων και συγγενών του ατόμου που πεθαίνει. Του λένε όλοι, «Αδερφέ! Έχουμε ήδη γευτεί τον θάνατο πριν απο εσένα. Γνωρίζουμε πολύ καλά τι συμβαίνει μετά τον θάνατο. Τώρα είναι η σειρά σου. Σε συμβουλεύουμε ειλικρινά να υιοθετήσεις τον Ιουδαϊσμό επειδή αυτή είναι η μόνη θρησκεία που αποδέχεται ο Αλλάχ **عَزَّوَجَلَّ**.»

Αν το πρόσωπο που πεθαίνει δεν αποδεχτεί αυτά που λένε, τότε αυτοί οι διάβολοι εμφανίζονται στην μορφή άλλων φίλων και του συμβουλεύουν, «Υιοθέτησε τον Χριστιανισμό επειδή αυτή η θρησκεία ακύρωσε τον θρησκεία του Μωυσή.» Μ'αυτόν τον τρόπο, διάφορες σατανικές ομάδες στη μορφή φίλων και συγγενών συμβουλεύουν τον άνθρωπο που πεθαίνει να αποδεχτεί ψευδείς αιρέσεις (και πιστεύω). Γι'αυτό λοιπόν, όσοι για τους οποίους είναι γραφτό στην μοίρα τους να στραφούν μακριά απ'την αλήθεια, αποδέχονται άλλες ψευδείς θρησκείες την ώρα εκείνη και αποκηρύττουν το Ισλάμ.» (δουρ ραχ-τουλ-Φάκιραχ, Δάρ-ουλ-Κουτουμπ-ουλ-Ιλμιγιαχ, Βηρυτός)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΣΕ ΕΜΑΣ;

Ο Αλλάχ عَزَّوَجَلَّ να μας δείξει έλεος στην ελεεινή μας κατάσταση. Δεν γνωρίζουμε τι θα μας συμβεί την ώρα του θανάτου. Έχουμε διαπράξει πολλές αμαρτίες και δεν έχουμε καμία καλή πράξη. Ω Αλλάχ عَزَّوَجَلَّ! Σου προσευχόμαστε να αποτρέψεις τον Σατανά να έρθει σε εμάς την ώρα του θανάτου και ευλόγησέ μας με την όραση του Αγαπητού Σου Προφήτη صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΑΣ ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ

Αγαπητοί Μουσουλμάνοι αδελφοί! Κάθε Μουσουλμάνος πρέπει να παραμένει πάντα έντρομος από την αδιαφορία και το Κρυφό Σχέδιο του Αλλάχ عَزَّوَجَلَّ. Δεν γνωρίζουμε ποια κακή πράξη μπορεί να προκαλέσει την οργή του Αλλάχ عَزَّوَجَلَّ θέτοντας σε κίνδυνο το Ίμάν μας. Πρέπει πάντα να δείχνουμε ταπεινότητα και μετριοφροσύνη ενώπιον του Αλλάχ عَزَّوَجَلَّ. Κρατήστε την γλώσσα σας υπό έλεγχο διότι η πολυλογία, μερικές φορές, μπορεί να οδηγήσει κάποιον στο να εκφέρει λόγια απιστίας χωρίς να το προσέξει. Είναι απαραίτητο να παραμένουμε πάντα ανήσυχοι για τη προστασία του Ίμάν μας. Ο Ά'λα Χάδρατ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ έχει δηλώσει ότι οι Μουσουλμάνοι μελετητές έχουν πει, «Αυτός που δεν φοβάται μήπως χάσει το Ίμάν του (ενώ είναι ακόμη ζωντανός), βρίσκεται σε εξαιρετικό κίνδυνο να χάσει το Ίμάν του την ώρα του θανάτου.» *(Μαλφούζ Σαρίφ, Τόμος 4, σελ. 390, Χαμίδ Α.Ε., Λαχώρη)*

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

ΜΑΔΑΝΙ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΤΕΛΟΣ

Αγαπητοί Μουσουλμάνοι αδελφοί! Μεγάλη Λύπη! Θα έπρεπε να ανησυχούμε σε μεγάλο βαθμό επειδή δεν γνωρίζουμε το Κρυφό Σχέδιο του Αλλάχ عَزَّوَجَلَّ για μας και δεν ξέρουμε πώς θα είναι το τέλος μας. Ο Χούτζα-τουλ-Ισλάμ Σαϊγίδουνά Ιμám Μουχάμμαδ Γαζάλι رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ έχει δηλώσει, «Αν επιθυμείτε να μείνετε ασφαλείς από ένα αισχρό τέλος, περάστε την ζωή σας υπακούοντας τον Αλλάχ عَزَّوَجَلَّ, απέχοντας από κάθε είδους αμαρτία. Είναι απαραίτητο να έχετε τον ίδιο φόβο σαν και τους Άριφίν (αυτοί που βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα αγιότητας) ώστε να θρηνεύτε πολύ και να είστε λυπημένοι. Εκείνος رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ έχει δηλώσει, «Πρέπει πάντα να κάνετε προσπάθειες ώστε να έχετε ένα άισιο τέλος. Να είστε πάντα απασχολημένοι στο Ζικρ του Αλλάχ عَزَّوَجَلَّ. Αφαιρέστε την αγάπη του κόσμου απ' τις καρδιές σας. Φυλάξτε το σώμα και την καρδιά σας από τις αμαρτίες. Όσο το δυνατόν, αποφεύγετε να κοιτάτε τους κακούς ανθρώπους διότι η καρδιά επηρεάζεται απ' αυτό και ο νους σας μπορεί να στραφεί σ' αυτούς.» *(Ιλχιγιά-ουλ-'Ουλούμ, Τόμος 4, σελ. 219, Μπεϊρούτ)*

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΙΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΑΝΑΤΟ ΜΕ ΙΜΑΝ

Μια φορά ήρθε ένας άντρας στο σεβαστό προαύλιο του Ά'λα Χάδρατ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ και ζήτησε απ' τον μεγάλο άγιο να κάνει Δου'ά (προσευχή) ώστε να έχει ένα άισιο τέλος με Ιμάν. Ο Άλα Χάζρατ έκανε Δου'ά γι' αυτόν και του έδωσε τις παρακάτω συμβουλές:

1. Να διαβάζεις **يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ** 41 φορές καθημερινά το πρωί, διαβάζοντας το Σαλάτ 'Αλαν Ναμπί μια φορά στην αρχή και μια φορά στο τέλος.
2. Πριν κοιμηθείς, να απαγγέλεις το Σούραχ Κάφιρούν αφού έχεις απαγγείλει όλες τις επικλήσεις σου. Έπειτα πήγαινε για ύπνο χωρίς να μιλήσεις σε κάποιον. Αν χρειαστεί όμως μπορείς να μιλήσεις, αλλά να απαγγείλεις ξανά το Σούραχ Κάφιρούν. **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ**, θα πεθάνεις με Ιμάν.
3. Να απαγγέλεις **اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا تَعْلَمُهُ** **وَنَسْتَغْفِرُكَ لِأَلَا تَعْلَمَهُ** το πρωί και το απόγευμα τρεις φορές το καθένα. *(Μαλφούζ Σαρίφ, μέρος 2, σελ. 234, Χάμιδ Α.Ε., Λαχώρη)*
4. Να απαγγέλεις **بِسْمِ اللَّهِ عَلَى دِينِي بِسْمِ اللَّهِ عَلَى نَفْسِي وَوَلَدِي وَأَهْلِي وَمَالِي** το πρωί και το απόγευμα τρεις φορές το καθένα. Θα αποκτήσεις την προστασία της θρησκείας σου, της πίστης σου, της ζωής σου, του πλούτου σου και της οικογένειάς σου. *(Σάτζραχ-ε-Κάδριγιαχ Ραζαβίγιαχ, Μάκταμπά-τουλ-Μαδίναχ, Καράτσι)*

[Η χρονική περίοδος απ'τα μεσάνυχτα μέχρι την λάμψη της πρώτης ακτινοβολίας του ήλιου ονομάζεται πρωί, ενώ η χρονική περίοδος απ'την αρχή της ώρας του Ζουχρ μέχρι την δύση του ήλιου ονομάζεται απόγευμα.]

ΠΥΡΙΝΑ ΚΟΥΤΙΑ

Αγαπητοί Μουσουλμάνοι αδελφοί! Όποιος άτυχος πεθάνει σε κατάσταση Κουφρ (απιστίας), θα συνθλίφτει τόσο άγρια απ'τον τάφο του που τα πλευρά του θα μπούν το ένα μέσα στο άλλο. Θα υπάρχουν κι άλλα ανυπόφορα βασανιστήρια για τους άπιστους. Εκείνοι θα περάσουν την πενήντα χιλιάδων ετών Ημέρα της Κρίσεως σε εξαιρετικά τρομακτικές καταστάσεις. Έπειτα θα συρθούν πάνω στα πρόσωπα και θα πεταχτούν στη Κόλαση.

Θα βγάλουν και τους Μουσουλμάνους που θα έχουν εισέλθει στη Κόλαση, αφήνοντας στη Κόλαση μόνο εκείνους που θα έχουν πεθάνει με Κουφρ. Εν τέλει, θα κλειδώσουν κάθε άπιστο σε ένα κουτί φτιαγμένο από φωτιά που θα έχει το μέγεθος του σώματός του. Θα κλειδώσουν το κουτί με ένα φλεγόμενο λουκέτο. Έπειτα θα βάλουν το κουτί σε άλλο πύρινο κουτί και ανάμεσα τους θα ανάψουν μια φωτιά. Ξανά θα τοποθετηθεί κι άλλο φλεγόμενο λουκέτο. Μετά θα το βάλουν σε άλλο φλεγόμενο κουτί που θα κλειδωθεί ξανά με ένα φλεγόμενο λουκέτο. Θα φέρουν τον θάνατο στη μορφή ενός πρόβατου και θα σφαγιαστούν ανάμεσα στον Παράδεισο και την Κόλαση. Απο'κεί και πέρα κανένας δεν θα ξαναπεθάνει. Οι άνθρωποι στον Παράδεισο θα ζήσουν στον Παράδεισο για πάντα και οι άνθρωποι στην Κόλαση θα ζήσουν στην Κόλαση για πάντα. Οι άνθρωποι στον Παράδεισο θα είναι γεμάτοι χαρά και οι άνθρωποι στην κόλαση θα είναι γεμάτοι μετάνοια. *(Μπαχάρ-ε-Σαρί'ατ, Μέρος 1, σελ. 88, 91, 93, Μάκταμπά-τουλ-Μαδίναχ, Καράτσι)*

Ω Αλλάχ عَزَّوَجَلَّ! Σε ικετεύουμε να μας ευλογήσεις με έναν θάνατο με ειρήνη και Ιμάν, θάνατο με μαρτυρία στην ευλογημένη πόλη της Μαδίναχ, ταφή στο Τζαννατ-ουλ-Μπακί και συνοικία με τον ευλογημένο Σου Προφήτη صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ στο Τζαννατ-ουλ-Φιρδος. Αγαπητοί Μουσουλμάνοι αδελφοί! Μην χάσετε ποτέ την ελπίδα σας στο έλεος του Αλλάχ عَزَّوَجَلَّ. Αν ταξιδεύετε τακτικά με τα Σούνναχ-εμπνευστικά Μάδανι Κάφιλα της Δάβατ-ε-Ισλάμι, θα αναπτύξετε την νοοτροπία να προστατεύετε το Ιμάν σας, إِنَّ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ. Όταν θα έχετε αναπτύξει την νοοτροπία της προστασίας του Ιμάν, θα ενδιαφερθείτε σοβαρά και θα κάνετε Δου'ά στον Αλλάχ عَزَّوَجَلَّ και θα επικαλέσετε τον Αγαπητό Προφήτη صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

Τού νε Ισλάμ διγιά τού νε τζαμά'ατ μαιν λιγιά

Τού Καρίμ αμπ κόνι πχιωτά χε ιτιγιάχ τέρα

*Εσύ με έχεις ευλογήσει με το Ισλάμ και, στη δικιά σου στάνη, μας
έχεις συμπεριλάβει*

*Εσύ είσαι ο γενναιόδωρος και δεν θα πάρεις πίσω το δώρο που
μας έχεις δώσει*

Η ΤΑΠΕΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ﷺ

Βάζοντας ένα χέρι παρηγοριάς στους γδούπους της καρδιάς σας, ακούστε πόσο ανησυχεί ο Αγαπητός και Ευλογημένος Προφήτης صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ για την προστασία του Ιμάν μας. Είναι δηλωμένο στο Ρούχ-ουλ-Μπαιγιάν ότι μια φορά ήρθε

μεταμφιεσμένος ο Σατανάς κρατώντας ένα μπουκάλι νερού στο προαύλιο του Αγαπητού Προφήτη صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ, στο ένα του χέρι είχε ένα μπουκάλι νερό και του είπε: «Την ώρα του θανάτου πουλάω αυτό το μπουκάλι στους ανθρώπους με αντάλλαγμα το Ιμάν τους.» Μόλις το άκουσε αυτό, ο Αγαπητός Προφήτης صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ έκλαψε τόσο πολύ που ακόμη και οι ευλογημένοι Του συγγενείς άρχισαν να κλαίνε. Ο Αλλάχ عَزَّوَجَلَّ έστειλε μια αποκάλυψη, «Ω Αγαπητέ Μου [Προφήτη] صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! Μη στεναχωριέσαι. Προστατεύω τους δούλους μου την ώρα του θανάτου τους από τις Σατανικές απάτες.» (Ρούχ-ουλ-Μπαιγάν, Τόμος 10, σελ. 115, Κόιτα)

Δώστε αυτό το βιβλιαράκι σε κάποιον άλλον αφού το διαβάσετε οι ίδιοι

Μοιράστε βιβλία, εκδοτημένα από το Μάκταμπα-τουλ-Μαδίνα, κατά την διάρκεια γάμων, περιόδους θλίψης, Ιτζτιμά'άτ και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις και ανταμειφθείτε. Υιοθετείστε την συνήθεια να διατηρείτε βιβλιαράκια στο κατάστημά σας και δώστε το σε αγοραστές δωρεάν. Δώστε βιβλιαράκια σε αυτόν που μοιράζει τις εφημερίδες για να το διαμοιράσει στην γειτονιά σας. Δώστε ένα νέο βιβλιαράκι κάθε φορά και κερδίστε αμοιβές για την προώθηση του καλού.

Segnung von Sunnah

الْحَمْدُ لِلَّهِ! In der wunderschönen (Madani) Atmosphäre der internationalen unpolitischen Bewegung vom Koran und Sunnah "Dawat-e-Islam" werden zahlreiche Sunnah gelernt und auch unterrichtet. Es ist unsere Madani Iltidscha (Bitte), donnerstags nach dem Maghribgebet an der Versammlung von Sunnah in Fairan-e- Madina Mohallah Saudagran Purani Sabzi Mandi Karachi teilzunehmen. Diese Versammlung setzt sich die ganze Nacht fort. Bitte bemühen Sie sich für die Madani Qafilas (Predigensreisen) der Liebhaber vom Prophet Muhammad **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** in denen zahlreiche Sunnah gelernt und unterrichtet werden.

Bitte bemühen Sie sich auch das Heftchen von Madani Inamat (Belohnungen) mit Fikr-e-Madina (Selbstanalyse) auszufüllen und innerhalb der ersten zehn Tagen des islamischen Monats dem Zuständigen abzugeben. **بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ** mit deren Segnung wird Ihre mentale Verfassung zum Ablehnen von Sünden, Beschützen vom Iman und Beharren von Sunnah aufgebaut. Jeder Muslim sollte sich dieses Madanimotiv einprägen:

"Ich muss streben, mich selbst und andere Menschen der ganzen Welt zu verbessern," **بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ** Um sich zu verbessern, müssen wir die Madani Inamat fortführen und um andere Menschen zu verbessern, müssen wir die Reise von Madani Qafila unternehmen. **بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ**

