

Η Συμφωνία ενός Ουράνιου Παλατιού (Greek)

Σαίχ-ε-Ταρίкат Αμίρ-ε-Άχλ-ε-Ιούννατ,
ιδρυτή της δάβατ-ε-ισλάμι, Αλλάμα Μολάνα
Αμπου Μπιλάλ Μουχάμμαντ Γιας
Αττάρ Κάδιρι Ραζαβί



جَنَّتِي مَحَلَّ كَا سَوْدَا

Jannatī Maḥal kā Saudā

Η Συμφωνία ενός Ουράνιου Παλατιού

Αυτό το φυλλάδιο γράφτηκε στα Ουρντού (Πακιστανικά) από τον Σαίχ-ε-Ταρίκατ Αμίρ-ε-Άχλ-ε-Σούννατ, ιδρυτή της Δάβατ-ε-Ισλάμι, Αλλάμα Μολάνα Αμπου Μπιλάλ **Μουχάμμαντ Ιλιάς Αττάρ Κάδιρι Ραζαβί** دَاعِيَتُ بَرَكَاتِهِ الْعَالِيَةِ. Το Συμβούλιο Μεταφραστών έχει μεταφράσει αυτό το φυλλάδιο στην ελληνική γλώσσα. Αν βρείτε οποιοδήποτε λάθος στην σύνθεση ή την μετάφραση, σας παρακαλώ ενημερώστε το Συμβούλιο Μεταφραστών στην ακόλουθη διεύθυνση ή e-mail και λάβετε ανταμοιβή. (Ευλογίες)

Majlis-e-Tarājim (Dawat-e-Islami)

Aalami Madani Markaz, Faizan-e-Madinah, Mahallah Saudagran,
Purani Sabzi Mandi, Bab-ul-Madinah, Karachi, Pakistan

UAN: ☎ +92-21-111-25-26-92 –Ext. 1262

Email: ✉ translation@dawateislami.net

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Δου'ά για την ανάγνωση του βιβλίου

Διαβάστε την παρακάτω δου'ά (προσευχή) πριν την ανάγνωση ενός θρησκευτικού βιβλίου ή Ισλαμικού μαθήματος إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ θα θυμόσατε όλα όσα διαβάσετε.

اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

Γιά Αλλάχ عَزَّوَجَلَّ! Άνοιξε για μας τις πύλες της γνώσης και της σοφίας και δείξε μας έλεος! Ω Εσύ που είσαι ο πιο Αξιότιμος και Ένδοξος!

(Αλ Μουστατράφ, Τόμος 1, σελ. 40)

Σημείωση: Απαγγείλτε Σαλάτ Αλαν-Ναμπί μία φορά πριν και μετά την προσευχή.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η Συμφωνία ενός Ουράνιου Παλατιού

Δου'ά για την ανάγνωση του βιβλίου	ii
Η Υπεροχή του Σαλάτ-'Αλαν-Ναμπί	1
1. Η προμήθεια των πουλιών	9
Τι είναι το Ταβάκκουλ;.....	10
2. Καλύτερο και απ'τον κόσμο και ό,τι υπάρχει σε αυτόν.....	10
3. Αυτοί που κάνουν οικονομίες για την κοσμική ζωή δεν είναι.....	11
4. Ζήστε στον κόσμο ως ένας ταξιδιώτης.....	11
5. Οι εχθροί δεν θα φοβούνται πια	12
6. Η αγάπη του κόσμου – ένα συντριβάνι από αμαρτίες.....	14
7. Η αξία της κοσμικής ζωής σε σύγκριση με τη μελλοντική ζωή.....	14
8. Νεκρό πρόβατο.....	16
9. Ο κόσμος–πιο κατάπτυστος και απ'το φτερό ενός κουνουπιού	17
10. Μακριά απ'την λατρεία	17
11. Η αγάπη του κόσμου οδηγεί σε απώλειες στη μελλοντική	18
12. Το φαγητό μίας ημέρας	18
13. Ο κόσμος είναι καταραμένος	18
14. Ο Αλλάχ <small>عَزَّوَجَلَّ</small> κάνει τον άνθρωπο να αποφύγει τον κόσμο	19
15. Ο άνθρωπος με πλούτο είναι καταραμένος	19
17. Ο κόσμος – μια φυλακή για τους Μουσουλμάνους.....	20

Η προσωπική προσπάθεια είναι Σούνναχ.....	20
Η σημασία της προσωπικής προσπάθειας.....	20
Η αμοιβή για το κάλεσμα προς τον ορθό δρόμο	22
Η αμοιβή λατρείας ενός χρόνου	23
Αξιοσημείωτα περιστατικά προσωπικής προσπάθειας	23
Ο εχθρός που έγινε φίλος.....	26
Ο οδηγός που εμπνεύστηκε απ' την προσωπική προσπάθεια	28
Δύο συμβουλευτικά ρητά του Αγαπητού Προφήτη.....	30
1. Καμία εκτίμηση για τις μη αναγκαίες κατασκευές.....	30
2. Δεν υπάρχει κανένα καλό στις ανώφελες κατασκευές	31
Οι συμβουλευτικοί στίχοι του βασιλιά των Όλιγιά	31
Οι Όλιγιά και οι κατασκευές σπιτιών	32
Ένα γεγονός προς παραδειγματισμό.....	33
Προετοιμασία εκατό χρόνων, αλλά καμία σιγουριά ούτε για μία	33
Είναι ένας τόπος διδασκαλίας.....	35
Μπήκε στο ασανσέρ, αλλά δεν υπήρχε κανένα ασανσέρ!	35
Στίχοι προς διδασκαλία.....	36
Να σκέφτεστε τη μελλοντική σας ζωή	38
Καλύτερο και απ' την λατρεία εξήντα χρόνων.....	39
Πτώμα 70 ημερών.....	39



أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Η Συμφωνία ενός Ουράνιου Παλατιού

Αν και ο Σατανάς θα προσπαθήσει να σας κάνει να αισθανθείτε τεμπέλης, διαβάστε αυτό το φυλλάδιο απ'την αρχή μέχρι το τέλος. Θα σας κάνει να ενδιαφερθείτε για τη μελλοντική σας ζωή, إِنَّ هَذَا اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ.

Η Υπεροχή του Σαλάτ-'Αλαν-Ναμί

Ο Προφήτης της Ράχμαχ, ο Μεσολαβητής του Ούμμαχ, ο Ιδιοκτήτης της Τζάνναχ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ έχει πει: «Όταν συναντιούνται εκείνοι που αγαπούν ο ένας τον άλλον για τη χάρη του Αλλάχ عَزَّوَجَلَّ και ανταλλάσσουν χειραψία στέλνοντας Σαλάτ στον Αγαπητό Ρασούλ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ, οι παλιές και οι μελλοντικές τους αμαρτίες συγχωρούνται πριν αποχωριστούν [ο ένας απ'τον άλλον]. (Μουσαδ Αμιτί Για'λά, σελ. 95, Τόμος 3, Χαδίθ 2951)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

Στην Μπασρά, ο Σαϊγιδουνά Μάλικ μπιν Δινάρ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَقَّارِ πέρασε μια φορά έξω από ένα παλάτι το οποίο ήταν υπό κατασκευή. Μπήκε μέσα στο μεγαλοπρεπές παλάτι και είδε έναν όμορφο νεαρό άντρα που ήταν απασχολημένος δίνοντας οδηγίες στους εργάτες για την κατασκευή. Ο Σαϊγιδουνά Μάλικ μπιν Δινάρ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَقَّارِ τράβηξε την προσοχή του συντρόφου του, του Σαϊγιδουνά Τζα'φαρ μπιν Σουλειμάν عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْحَنَّانِ, προς τον άντρα που ήταν εξαιρετικά απασχολημένος στην κατασκευή του παλατιού. Είπε ότι ήθελε να προσευχηθεί στον Αλλάχ عَزَّوَجَلَّ να απελευθερώσει τον νεαρό άντρα από αυτή την κατάσταση, τότε ίσως ο νεαρός άντρας καταφέρει να εισέλθει στον Παράδεισο. Έπειτα πλησίασε τον νεαρό άντρα μαζί με τον Σαϊγιδουνά Τζα'φαρ μπιν Σουλειμάν عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْحَنَّانِ και είπε Σαλάμ. Αρχικά, ο νεαρός άντρας δεν αναγνώρισε τον Σαϊγιδουνά Μάλικ μπιν Δινάρ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَقَّارِ. Όταν του συστήθηκαν, ο νεαρός άντρας φέρθηκε με σεβασμό στον Σαϊγιδουνά Μάλικ μπιν Δινάρ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَقَّارِ και ρώτησε ταπεινά τον σκοπό της επίσκεψής τους.

(Κάνοντας προσωπική προσπάθεια) Ο Σαϊγιδουνά Μάλικ μπιν Δινάρ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَقَّارِ ρώτησε πόσα χρήματα σκόπευε να δαπανήσει για την κατασκευή και τη διακόσμηση του μεγαλοπρεπούς παλατιού. Εκείνος απάντησε: «Εκατό χιλιάδες διρχάμ.» Ο Σαϊγιδουνά Μάλικ μπιν Δινάρ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَقَّارِ είπε: «Αν δώσεις εκατό χιλιάδες διρχάμ σε εμένα, σε διαβεβαιώ για ένα τόσο έξοχο παλάτι το οποίο είναι πιο όμορφο και πιο γερό απ'αυτό. Το χρώμα του παλατιού θα είναι από μόσχο και

σαφράν και δεν θα γκρεμιστεί ποτέ. Μαζί με το παλάτι, θα υπάρχουν υπηρέτες, παρθένες, ένας τρούλος από ρουμπίνια καθώς και όμορφα πεδία. Το παλάτι δεν χτίστηκε από κάποιον εργάτη αλλά από τη θεία διαταγή – Κουν (γίνε)!»

Ο νεαρός άντρας ζήτησε απ’τον Σαϊγιδουνά Μάλικ μπιν Δινάρ **عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَقَّارِ** να του δώσει χρόνο για μια νύχτα ώστε να σκεφτεί το θέμα. Ο Σαϊγιδουνά Μάλικ μπιν Δινάρ **عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَقَّارِ** συμφώνησε. Όταν η συζήτηση είχε τελειώσει γύρισαν πίσω. Η σκέψη του νεαρού άντρα έτρωγε το μυαλό του Σαϊγιδουνά Μάλικ μπιν Δινάρ **عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَقَّارِ** όλη τη νύχτα και αυτός συνέχισε να προσεύχεται για εκείνον.

Το επόμενο πρωί, όταν ο Σαϊγιδουνά Μάλικ μπιν Δινάρ **عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَقَّارِ** έφτασε στο παλάτι, είδε ότι ο νεαρός άντρας τον περίμενε. Καλωσορίζοντας τον Σαϊγιδουνά Μάλικ μπιν Δινάρ **عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَقَّارِ** με ανοιχτή αγκαλιά, είπε ταπεινά: «Θυμόσαστε τι μου προσφέρατε χτες;» Ο Σαϊγιδουνά Μάλικ μπιν Δινάρ **عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَقَّارِ** απάντησε: «Ναι, φυσικά.» Μετά, δίνοντας εκατό χιλιάδες διρχάμ στον Σαϊγιδουνά Μάλικ μπιν Δινάρ **عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَقَّارِ**, ο νεαρός άντρας είπε ότι αυτές ήταν οι οικονομίες του. Έπειτα έδωσε μια πένα, ένα μελανοδοχείο και ένα χαρτί στον Σαϊγιδουνά Μάλικ μπιν Δινάρ **عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَقَّΑ**.

Παίρνοντας την πένα και το χαρτί στα χέρια του, ο Σαϊγιδουνά Μάλικ μπιν Δινάρ **عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَقَّΑ** έγραψε ένα συμφωνητικό πώλησης με τα εξής λόγια: «**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** Ο (Σαϊγιδουνά) Μάλικ μπιν Δινάρ **عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَقَّΑ** στέκεται ως εγγυητής για ένα

μεγαλοπρεπές παλάτι που θα δοθεί στον τάδε άνθρωπο από τον Αλλάχ **عَزَّوَجَلَّ**, σε αντάλλαγμα για το κοσμικό του παλάτι. Αν υπάρχουν και άλλες πολυτέλειες στο παλάτι, θα είναι η αμοιβή του Αλλάχ **عَزَّوَجَلَّ**. Έχω κάνει μια συμφωνία για ένα ουράνιο παλάτι με τον τάδε άνθρωπο σε αντάλλαγμα για αυτά τα εκατό χιλιάδες διρχάμ. Το ουράνιο παλάτι θα είναι πιο ευρύχωρο και θαυματουργό από το κοσμικό του σπίτι και είναι υπό την σκιά του ελέους του Αλλάχ **عَزَّوَجَلَّ**.»

Έχοντας παραδώσει το συμφωνητικό στον νεαρό άντρα, ο Σαϊγιδουνά Μάλικ μπιν Δινάρ **عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَقَّارِ** πήρε τα εκατό χιλιάδες διρχάμ και τα μοίραζε στους ζητιάνους και τους φτωχούς μέχρι το απόγευμα. Σχεδόν μετά από 40 χρόνια, βγαίνοντας απ'το Μαστζίδ μετά το Σαλάτ-ουλ-Φατζρ, ο Σαϊγιδουνά Μάλικ μπιν Δινάρ **عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَقَّارِ** είδε ένα χαρτί κοντά στην αψίδα του Μαστζίδ. Ήταν το ίδιο συμφωνητικό που είχε γράψει για τον νεαρό άντρα. Η εξής δήλωση ήταν γραμμένη στο πίσω μέρος με μελάνι: «Αυτό είναι το γράμμα της ελευθερίας για τον Μάλικ μπιν Δινάρ **عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَقَّارِ** από τον Αλλάχ **عَزَّوَجَلَّ**. Ευλογήσαμε τον νεαρό άντρα με το παλάτι που του εγγυήθηκες στο όνομά Μας, και το αυξήσαμε περισσότερο από 70 φορές.»

Παίρνοντας το χαρτί, ο Σαϊγιδουνά Μάλικ μπιν Δινάρ **عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَقَّارِ** πήγε γρήγορα στο σπίτι του νεαρού άντρα όπου και άκουσε κλάματα. Όταν ρώτησε, του είπαν ο νεαρός αυτός άντρας πέθανε την προηγούμενη ημέρα. Ο Γασσάλ (αυτός που πλένει το σώμα ενός αποθανόντος) δήλωσε: «Κάνοντας τη

διαθήκη του, ο νεαρός άντρας μου ζήτησε να τον πλύνω. Έπειτα μου έδωσε ένα κομμάτι χαρτί για να το βάλω στο σάβανό του.» Γι'αυτό, η ταφή του έγινε σύμφωνα με τη θέλησή του. Όταν ο ο Σαϊγιδουνά Μάλικ μπιν Δινάρ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَفَّارِ του έδειξε το χαρτί που βρήκε στην αψίδα του Μαστζίδ, ο Γασσάλ είπε αυθόρμητα: «Μα τον Αλλάχ عَزَّوَجَلَّ! Είναι το ίδιο χαρτί που είχα βάλει στο σάβανό του με τα ίδια μου τα χέρια.» Έχοντας μάθει όλο το συμβάν, ένα άλλο άτομο πρόσφερε διακόσιες χιλιάδες διρχάμ στον Σαϊγιδουνά Μάλικ μπιν Δινάρ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَفَّارِ σε αντάλλαγμα για ένα συμφωνητικό πώλησης ενός ουράνιου παλατιού, όμως εκείνος αρνήθηκε λέγοντας: «Αυτό που ήταν προορισμένο έχει συμβεί, ο Αλλάχ عَزَّوَجَلَّ, κάνει αυτό που επιθυμεί.» Μετά ο Σαϊγιδουνά Μάλικ μπιν Δινάρ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَفَّارِ έκλαψε πολύ αναπολώντας τον αποθανόντα νεαρό άντρα.
(Ραούδ-ουρ-Ριγιάχιν, σελ. 58-59)

Είθε ο Αλλάχ عَزَّوَجَلَّ να τους ελεήσει και να μας συγχωρέσει χωρίς λογοδοσία για χάρη τους!

أَمِينٌ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

Τζις κο Χουδά-ε-Πάκ νε δι χους νασίμπ χε,

Κιτνί 'αζίμι τσίχ χε δόλατ γιακίν κί

Καλότυχος είναι αυτός που τον ευλογεί ο Αλλάχ عَزَّوَجَلَّ

Πόσο σπουδαίος είναι πράγματι ο θησαυρός της πίστης!

صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ

Το Μεγαλείο των Ολιγιά

Αγαπητοί Μουσουλμάνοι αδελφοί! Ο Σαϊγιδουνά Μάλικ μπιν Δινάρ **عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَظِيمِ** ήταν από τα άτομα που έζησαν την ίδια χρονική περίοδο με τον Σαϊγιδουνά Χασαν Μπασρί **عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَظِيمِ**. Έκανε μια συμφωνία για ένα ουράνιο παλάτι σε ανταλλάγμα για ένα κοσμικό σπίτι, δείχνοντας προφανώς ότι οι δυνάμεις και οι αρχές του έχουν παραχωρηθεί από τον Αλλάχ **عَزَّوَجَلَّ**. Αναμφίβολα, οι Ολιγιά του Αλλάχ **عَزَّوَجَلَّ** είναι ευλογημένοι με θεϊκές δυνάμεις. Διαβάστε το ακόλουθο Χαδίθ και δείτε τη δόξα και το υψηλό αξίωμα των Ολιγιά. Ο Αγαπητός και Ευλογημένος Προφήτης **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** έχει πει: «Ακόμη και η ελάχιστη Ριγιά (επίδειξη) είναι Σιρκ, και ο εχθρός του Βαλί του Αλλάχ **عَزَّوَجَلَّ** μάχεται εναντίον του Αλλάχ **عَزَّوَجَلَّ**. Οι ενάρετοι, οι ασκητικοί και οι μετριόφρονες είναι οι φίλοι του Αλλάχ **عَزَّوَجَلَّ**. Κανείς δεν τους αναζητά όταν χαθούν, κανείς δεν τους δίνει αξία όταν είναι παρών. Οι καρδιές τους είναι τα λυχνάρια της Χιδάεγια [καθοδήγησης] και αυτοί βγαίνουν από κάθε σκοτεινό και σκονισμένο [πράγμα].» *(Μισάτ-ουλ-Μασάμπίχ, σελ. 269, Τόμος 2, Χαδίθ 5328)*

Τιμήστε κάθε ενάρετο άνθρωπο

Αγαπητοί Μουσουλμάνοι αδελφοί! Είναι φανερό ότι η κοσμική δόξα και φήμη δεν είναι προϋπόθεση για να γίνει κάποιος Βαλί (φίλος) του Αλλάχ **عَزَّوَجَلَّ**. Αντιθέτως, μόνο οι ειλικρινείς γίνονται φίλοι του Αλλάχ **عَزَّوَجَلَّ** ακόμη κι όταν κανένας στον κόσμο δεν τους φέρεται με σεβασμό. Κανένας δεν τους

αναζητά όταν χαθούν, κανένας δεν τους θρηνεί όταν πεθάνουν και κανένας δεν τους φέρεται με σεβασμό όταν βρεθούν σε μια συγκέντρωση. Όπως και να 'χει, πρέπει να τους σεβόμαστε και να τιμάμε κάθε αφοσιωμένο ακόλουθο της Σαρί'αχ και της Σούνναχ. Αν δεν μπορούμε να τους φερθούμε με σεβασμό, δεν πρέπει ποτέ να τους υποτιμάμε γιατί ίσως κάποιοι άνθρωποι να μην είναι γνωστοί αλλά μπορεί να είναι άγιοι και να κρύβονται απ'τους ανθρώπους. Μπορεί να μην το γνωρίζουμε και κάποιες φορές η ασέβεια μπορεί να οδηγήσει στην καταστροφή.

Ο χαμός ενός αναιδή άντρα

Η βροχή είχε σταματήσει, ο αέρας ήταν ψυχρός και φύσαγε μια παγωμένη αύρα. Ένας ενάρετος άνθρωπος, (χαμένος στη σκέψη του Αλλάχ **عَزَّوَجَلَّ**) που φορούσε κουρελιασμένα ρούχα και παπούτσια, πέρασε από μια αγορά. Όταν πέρασε μπροστά απ'το μαγαζί ενός ζαχαροπλάστη, ο ζαχαροπλάστης του παρουσίασε με πολλή αγάπη και τιμή ένα ποτήρι με ζεστό γάλα. Καθιστός και απαγγέλλοντας **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**, εκείνος ήπια το γάλα, ευχαρίστησε τον Αλλάχ **عَزَّوَجَلَّ** και προχώρησε.

Μια ιερόδουλη καθόταν έξω απ'το σπίτι της μαζί με τον σύντροφό της. Υπήρχε λάσπη στους δρόμους λόγω της βροχής. Ο ενάρετος άνθρωπος πάτησε ανοικειοθελώς στη λάσπη και πιτσίλισε και βρώμισε το φόρεμα της ιερόδουλης. Έξαλλος, ο σύντροφός της χαστούκισε τον ενάρετο άντρα. Έχοντας χαστουκιθεί, εκείνος ευχαρίστησε τον Αλλάχ **عَزَّوَجَلَّ** και είπε: «Ω Αλλάχ **عَزَّوَجَلَّ**! Είσαι τελείως αδιάφορος. Κάποιες φορές παίρνω

γάλα και άλλες φορές παίρνω χαστούκια. Παρ'όλα αυτά, είμαι χαρούμενος με το θέλημά σου.» Έχοντας πει αυτό, συνέχισε την πορεία του.

Μετά από λίγη ώρα, ο σύντροφος της ιερόδουλης ανέβηκε στην ταράτσα όπου γλίστρησε και έπεσε με το κεφάλι του στο έδαφος και πέθανε. Όταν ο ενάρετος άντρας πέρασε ξανά απ'το ίδιο μέρος, ένας άντρας του είπε: «Τον καταράστηκες, γι'αυτό πέθανε.» Ο ενάρετος άντρας του απάντησε: «Ορκίζομαι στον Αλλάχ **عَزَّوَجَلَّ** δεν τον καταράστηκα.» Εκείνος αντέδρασε για την αγαπημένη του και τον χαστούκισε. Γι'αυτό ο Αλλάχ **عَزَّوَجَلَّ** εκδικήθηκε για τον αγαπημένο Του.

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

Στα μάτια των Ολιγιά δεν υπάρχει τίποτα σημαντικό στον κόσμο

Αγαπητοί Μουσουλμάνοι αδελφοί! Η παραβολή με τον τίτλο «Η Συμφωνία ενός Ουράνιου Παλατιού» δεν μας δείχνει μόνο τη δόξα των Ολιγιά αλλά επίσης μας φανερώνει την αδιαφορία τους για τον κόσμο καθώς και το ιερό ζήλο για την αναμόρφωση του Ούμμαχ. Παρέμεναν πάντα ανήσυχοι λόγω της αδιαφορίας των ανθρώπων για τη θρησκεία και λόγω του κόσμου αυτού που τους γοητεύει. Αναμφίβολα, στα μάτια των Ολιγιά δεν υπάρχει τίποτα σημαντικό στον κόσμο. Δεν ήταν ποτέ απρόσεκτοι σχετικά με τα Χαδίθ που καταδικάζουν τον κόσμο.

Ακούστε τα 17 Χαδίθ για την καταδίκη του κόσμου.

1. Η προμήθεια των πουλιών

Ο Αμίρ-ουλ-Μουμινίν Σαϊγιδουνά ‘Ουμαρ Φάρουκ Α΄ζαμ رضي الله عنه صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ έχει πει ότι άκουσε τον Ευγενή Προφήτη να λέει: «Αν εμπιστευέστε (δηλαδή έχετε Ταβάκκουλ) τον Αλλάχ عَزَّوَجَلَّ όπως θα έπρεπε να Τον εμπιστεύονται, θα σας δώσει προμήθεια όπως δίνει στα πουλιά που πεινάνε το πρωί και γυρνούν με τα στομάχια τους γεμάτα το απόγευμα.» *(Σουναν-ουτ-Τιρμιζί, σελ. 154, Τόμος 4, Χαδίθ 2351)*

Ένας φημισμένος ερμηνευτής των Χαδίθ και του Κουράν, ο Μουφτί Αχμαδ Γιάρ Χάν عليه رحمة الله العتقان έχει πει: «Το δίκιο της εμπιστοσύνης είναι να πιστέψετε στον Αλλάχ عَزَّوَجَلَّ ως τον πραγματικό Προμηθευτή.» Κάποιοι άλλοι μελετητές έχουν δηλώσει: «Παλεύοντας κι έπειτα αφήνοντας το αποτέλεσμα στο θέλημα του Αλλάχ عَزَّوَجَلَّ είναι το δίκιο της εμπιστοσύνης. Ένας πρέπει να δουλέψει σωματικά αλλά να έχει εμπιστοσύνη στον Αλλάχ عَزَّوَجَلَّ. Είναι επίσης αποδεδειγμένο γεγονός ότι αυτοί που εμπιστεύονται τον Αλλάχ عَزَّوَجَلَّ δεν πεθαίνουν ποτέ από την πείνα.»

Θα πρέπει να έχετε στο νου σας ότι τα πουλιά βγαίνουν απ΄ τις φωλιές τους για να βρουν τροφή. Ωστόσο, επειδή τα δέντρα είναι ακίνητα, παίρνουν νερό και λίπασμα κτλ. Όταν ένα μωρό κοράκι εκκολάπτεται, το χρώμα του είναι λευκό εκ φύσεως και γι΄ αυτό οι γονείς του απομακρύνονται από φόβο. Με τη

διαταγή του Αλλάχ **عَزَّوَجَلَّ**, ένα συγκεκριμένο είδος μικρών εντόμων μαζεύεται γύρω απ'το ράμφος του και το μωρό κοράκι τρέφεται με αυτά. Όταν το φτέρωμά του γίνει μαύρο, τότε οι γονείς του γυρνούν πίσω. *(Μιράτ-ουλ-Μανάτζι'χ, σελ. 113-114, Τόμος 7) (Μιράτ, σελ. 156, Τόμος 9, Χαδίθ 5299)*

Τι είναι το Ταβάκκουλ;

Ο Άλά Χαδρατ Μολανά Σαχ Ιμάμ Αχμαδ Ραζά Χάν **عَلَيْهِ سَلَامُ** έχει πει: «Το Ταβάκκουλ δεν σημαίνει να εγκαταλείψεις τις πηγές αλλά σημαίνει να μην έχεις εμπιστοσύνη στις πηγές.» *(Φατάβά Ραζαβιγιάχ, σελ. 379, Τόμος 24)* Με άλλα λόγια, ένας θα πρέπει να χρησιμοποιεί τις πηγές αλλά να μην εμπιστεύεται τις πηγές.

2. Καλύτερο και απ'τον κόσμο και ό,τι υπάρχει σε αυτόν

Ο Ευγενής Προφήτης **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** έχει πει: «Ο χώρος που καλύπτει ένα μαστίγιο στον Παράδεισο είναι καλύτερος απ'τον κόσμο και ό,τι υπάρχει σε αυτόν.» *(Σαχίχ Μπουχάρι, σελ. 392, Τόμος 2, Χαδίθ 3250)*

Σχολιάζοντας αυτό το Χαδίθ, ο Άλλάμαχ Σέιχ Άμπδουλ Χακ Μουχάδδιθ Διχλβί **عَلَيْهِ سَلَامُ** έχει δηλώσει: «Ένας μικρός τόπος στον Παράδεισο είναι καλύτερος από τον κόσμο και ό,τι υπάρχει σε αυτόν. Το μαστίγιο αναφέρεται σε ένα έθιμο των παλαιών εποχών όταν ένας ιππέας πέταγε το μαστίγιό του στο σημείο που ήθελε να κατέβει για να μην κατέβει κάποιος άλλος εκεί.» *(Ασι'α-τουλ-Λαμ'άτ, σελ. 433, Τόμος 4)*

Ένας φημισμένος ερμηνευτής των Χαδίθ και του Κουράν, ο Μουφτί Αχμαδ Γιάρ Χάν عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْكَرِيمِ έχει δηλώσει ότι το μαστίγιο αναφέρεται σε ένα μικρό κομμάτι του Παραδείσου! Πράγματι οι ουράνιες χάρες είναι αιώνιες ενώ τα κοσμικά πράγματα είναι θνητά. Οι ανέσεις του κόσμου έρχονται μαζί με μεπελάδες, ενώ οι ουράνιες χάρες είναι αλώβητες (χωρίς μεπελάδες). Τα πράγματα του κόσμου είναι κατώτερα ενώ αυτά του Παραδείσου είναι ανώτερα. Γι'αυτό λοιπόν, ο κόσμος δεν μπορεί να συγκριθεί έστω και με ένα μικρό κομμάτι του Παραδείσου. *(Μιράτ-ουλ-Μανάτζιχ, σελ. 447, Τόμος 7)*

3. Αυτοί που κάνουν οικονομίες για την κοσμική ζωή δεν είναι σοφοί

Η Σαϊγιδатуна ‘Αισαχ Σιδδίκαх رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا, η μητέρα των Μουσουλμάνων, έχει αφηγηθεί ότι ο Αγαπητός Προφήτης صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ έχει πει: «Ο κόσμος είναι η οικία εκείνων που δεν έχουν κανένα σπίτι, και είναι ο πλούτος εκείνων που δεν έχουν πλούτο, και αυτός που κάνει οικονομίες για αυτόν δεν είναι σοφός.» *(Μισκάτ-ουλ-Μασάμπιχ, σελ. 250, Τόμος 2, Χαδίθ 5211)*

4. Ζήστε στον κόσμο ως ένας ταξιδιώτης

Ο Σαϊγιδουна ‘Αμπδούλλαх μπιν ‘Ουμαρ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا έχει αφηγηθεί: «Ο Αγαπητός Προφήτης صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ κράτησε μια φορά τον ώμο μου και είπε: “Ζήσε στον κόσμο σαν ένας ξένος και ταξιδιώτης.”» Ο Σαϊγιδουна Ιμπν ‘Ουμαρ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا

έχει πει: «Αν είσαι ζωντανός το πρωί, τότε μην περιμένεις το απόγευμα και το αντίστροφο, και κάνε προετοιμασίες για την αρρώστεια και τον θάνατό σου στην υγεία σου και στη ζωή.»
(*Σαχίχι Μπουχάρι, σελ. 223, Τόμος 4, Χαδίθ 6416*)

5. Οι εχθροί δεν θα φοβούνται πια

Ο Σαϊγιδουνά Σομπάν رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ έχει έχει αφηγηθεί ότι ο Αγαπητός και Ευλογημένος Προφήτης صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ έχει πει: «Είναι πιθανό τα άλλα έθνη να στείλουν προσκλήσεις το ένα στο άλλο [για να σας επιτεθούν] όπως ένας άνθρωπος που τρώει [προσκαλεί] άλλους προς το ποτήρι του.» Κάποιος ρώτησε ταπεινά: «Θα είμαστε λίγοι σε αριθμό;» Ο Ευγενής Ρασούλ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ απάντησε ότι θα είσαστε πάρα πολλοί αλλά θα ρέετε σαν μικρές ράβδους κτλ. στα πλημμυρισμένα νερά. Αυτό σημαίνει ότι, η γενναιότητά, η ανδρεία και η δύναμή σας θα λάβουν ένα τέλος, και ο Αλλάχ عَزَّوَجَلَّ θα βγάλει τον φόβο σας απ'τις καρδιές των εχθρών σας και θα βάλει τεμπελιά και αδυναμία στις καρδιές σας. Κάποιος ρώτησε: «Για Ρασούλαλλάχ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! Τι είναι το Βαχν;» Ο Ρασούλλλάχ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ είπε: «Η αγάπη για τον κόσμο και ο φόβος του θανάτου.» (*Σουναν Αμπί Δάβουδ, σελ. 150, Τόμος 4, Χαδίθ 4297*)

Σχολιάζοντας το προηγούμενο Χαδίθ, ένας φημισμένος ερμηνευτής των Χαδίθ και του Κουράν, ο Μουφτί Αχμαδ Γιαρ Χάν عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَلِيمَان έχει πει: «Οι διάφορες δυνάμεις των άπιστων, των Χριστιανών, των Εβραίων, των Πάρσοι κ.ά. θα

ενωθούν προκειμένου να σας αφανίσουν απ'το πρόσωπο της γης, και θα προσκαλέσουν ακόμη και ο ένας τον άλλον για να καταπιέσουν, να σκοτώσουν και να εξολοθρεύσουν τους Μουσουλμάνους.» Η στιγμή αυτή έχει φτάσει! Δείτε, οι Εβραίοι και οι Χριστιανοί είναι εχθροί μεταξύ τους αλλά έχουν ενωθεί για να αφανίσουν τους Μουσουλμάνους απ'τη γη και τους υποστηρίζουν και οι υπόλοιποι άπιστοι. Κάθε λέξη που έχει πει ο Αγαπητός Προφήτης صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ είναι αληθινή. Οι άπιστοι θα φτάσουν ακόμα και στο σημείο να μη μας φοβούνται επειδή θα είμαστε λίγοι εκείνη την εποχή; (Όχι) Σήμερα, είμαστε πολλοί, κάτι που πιέζει τους άπιστους. Με άλλα λόγια, θα είσατε σε σχετικά μεγάλους αριθμούς, αλλά θα είσατε σαν μικρές ράβδους στον ωκεανό λόγω της επίδειξης, της δειλίας, του διχασμού, της ανησυχίας, της ραθυμίας, του φόβου, του θανάτου, της έλλειψης σοφίας και της αγάπης για τον κόσμο. *(Μιρκάτ, σελ. 232, Τόμος 9, Χαδίθ 5369)* Θα βγάλουν τον φόβο σας απ'τις καρδιές των άπιστων λόγω αυτών των ελλείψεων. «Βαχν» εστί τεμπελιά, αδυναμία, αστάθεια ή σκληρή δουλειά. Εδώ σημαίνει τεμπελιά ή αδυναμία. Ο Αλλάχ عَزَّوَجَلَّ έχει πει στη Σούραχ Λουκμάν, μέρος 21:

حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ

Η μητέρα του τον κουβάλησε [στα σπλάχνα της] περνώντας από αδυναμία σε αδυναμία. *Κανζ-ουλ-Ίμάν (Μετάφραση του Κουράν)*
(Μέρος 21, Σούραχ Λουκμάν, εδάφιο 14)

Ομοίως, ο Αλλάχ έχει πει στη Σούραχ Μαριάμ, μέρος 16:

رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي

Ω Ραμπ μου, έχουν αποδυναμωθεί τα κόκαλά μου. *Κανζ-ουλ-Ιμάν (Μετάφραση του Κουράν) (Μέρος 16, Σούραχ Μαριάμ, εδάφιο 4)*

Αυτό σημαίνει ότι θα είστε αδύναμοι και νωθοί και θα συρρικνωθείτε απ'το Τζιχάδ. Υπάρχουν δύο αίτια για την τεμπελιά και την αδυναμία. (1) Το ενδιαφέρον για τον κόσμο και (2) ο φόβος του θανάτου. Το έθνος που υποφέρει απ'αυτά τα δύο ελαττώματα δεν μπορεί να ζήσει μια αξιοπρεπή ζωή. Να θυμάστε! Η αγάπη αυτού του κόσμου και το μίσος για τον θάνατο είναι στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους. *(Μιράτ, σελ. 173-174, Τόμος 7)*

6. Η αγάπη του κόσμου – ένα συντριβάνι από αμαρτίες

Ο Σαϊγιδουνά Χουζέφαχ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ έχει αφηγηθεί ότι μια φορά άκουσε τον Αγαπητό Προφήτη صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ να λέει στην ομιλία του: «Το κρασί είναι ο συλλέκτης των αμαρτιών (οδηγεί σε άλλες αμαρτίες), οι γυναίκες είναι τα σχοινιά του Σατανά και η αγάπη του κόσμου είναι ο αρχηγός όλως των αμαρτιών.» *(Μισαράτ-ουλ-Μασάμπιχ, σελ. 250, Τόμος 2, Χαδιθ 5212)*

7. Η αξία της κοσμικής ζωής σε σύγκριση με τη μελλοντική ζωή

Ο Σαϊγιδουνά Μουστοριδ μπιν Σαδδάδ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ έχει αφηγηθεί ότι ο Ευγενής Προφήτης صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ έχει πει:

«Μα τον Αλλάχ **عَزَّوَجَلَّ**! Σε σύγκριση με τη μελλοντική ζωή, αυτός ο κόσμος πολύ μικρός, σαν το άτομο εκείνο που βουτά τα δάχτυλά του στον ωκεανό και βλέπει πόσο νερό έχει μείνει στα δάχτυλά του.» *(Σαχίχ Μουσλιμ, σελ. 1529, Χαδίθ 2858)*

Σχολιάζοντας το προηγούμενο Χαδίθ, ένας φημισμένος ερμηνευτής των Χαδίθ και του Κουράν, ο Μουφτί Αχμαδ Γιάρ Χάν **عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْكَرِيمِ** έχει πει: «Η σύγκριση που αναφέρεται στο Χαδίθ είναι μόνο για λόγους επεξήγησης, ή αλλιώς, ο θνητός και παροδικός (κόσμος) δεν μπορεί καν να συγκριθεί με την αθάνατη και αιώνια μελλοντική ζωή όπως και η υγρότητα ενός βρεγμένου δάχτυλου με τον ωκεανό.»

Να θυμάστε! Ο κοσμικός τρόπος ζωής που προκαλεί απροσεξία της αιώνιας ανάμνησης, είναι κακός, ενώ η κοσμική ζωή ενός σοφού ή ενός Άριφ είναι η φάρμα της μελλοντικής του ζωής. Η κοσμική του ζωή είναι εξαιρετικά καλή, ενώ ακόμη και η Σαλάχ που προσφέρεται από έναν απρόσεκτο άνθρωπο για επιδεικτικούς λόγους θεωρείται [κομμάτι του] κόσμου. Απ'την άλλη, το φαγητό, το νερό, ο ύπνος, το ξύπνημα, η ζωή και ακόμη και ο θάνατος ενός σοφού, θεωρούνται όλα ένα κομμάτι της θρησκείας του διότι αυτές οι πράξεις είναι η Σούνναχ του Αγαπητού και Ευλογημένου Προφήτη **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ**. Ένας Μουσουλμάνος πρέπει να τρώει, να πίνει, να κοιμάται και να ξυπνάει με την πρόθεση να ενεργεί σύμφωνα με την Σούνναχ. Υπάρχει μια ξεκάθαρη διαφορά ανάμεσα στη ζωή του κόσμου, στη ζωή στον κόσμο και στη ζωή για τον κόσμο. Η ζωή που

είναι μέσα στον κόσμο αλλά για την μελλοντική ζωή, όχι για τον κόσμο, είναι ευλογημένη. Σας παρουσιάζω ένα δίστιχο.

Αμπ δαρ κιστί χαλάκ-ε-κιστί αστ

Αμπ ανδερ ζαιρ-ε-κιστί παστί αστ

Θα είσαστε ασφαλείς αν το πλοίο είναι στο ποτάμι, αλλά θα υποφέρετε αν το ποτάμι μπει στο πλοίο

(Μιράχ, σελ. 3, Τόμος 7)

8. Νεκρό πρόβατο

Ο Σαϊγιδουνά Τζάμπιρ رحمى الله تعالى عنه έχει αφηγηθεί ότι ο Αγαπητός Προφήτης صلى الله تعالى عليه وآله وسلم πέρασε μια φορά κοντά από ένα νεκρό πρόβατο (νεαρό πρόβατο) και είπε: «Θα το έπαιρνε κάποιος από εσάς έναντι της τιμής ενός διρχάμ;» Εκείνοι απάντησαν ταπεινά: «Δεν θα θέλαμε να το πάρουμε έναντι καμίας τιμής.» Μετά αυτός είπε: «Μα τον Αλλάχ عز وجل! Ο κόσμος είναι ακόμα πιο άξιος περιφρόνησης για τον Αλλάχ عز وجل απ'ότι είναι για εσάς.» *(Μισκάτ-ουλ-Μασάμπίχ, σελ. 242, Τόμος 2, Χαδίθ 5157)*

Σχολιάζοντας αυτό το Χαδίθ, ο Μουφτί Αχμαδ Γιάρ Χάν عليه السلام έχει πει: «Κανείς δεν αγοράζει ένα νεκρό πρόβατο ούτε για 25 παίσα γιατί το δέρμα του είναι άχρηστο και το κρέας του είναι Χαράμ. Ένας θα πρέπει να θυμάται το νόημα του κόσμου που μόλις αναφέρθηκε. Οι Σούφι λένε ότι ακόμα και όλοι οι άγιοι στον κόσμο δεν μπορούν να ανορθώσουν αυτόν που αγαπά τον κόσμο ενώ όλοι οι Διάβολοι δεν μπορούν

να παραπλανήσουν έναν καλό Μουσουλμάνο. Αυτός που αγαπά τον κόσμο κάνει ακόμα και καλές πράξεις για τον κόσμο, ενώ ένα θρησκευόμενο άτομο παίρνει μέρος στις κοσμικές δραστηριότητες για τη θρησκεία.» (Μιράχ, σελ. 3, Τόμος 7)

9. Ο κόσμος–πιο κατάπτυστος και απ’το φτερό ενός κουνουπιού

Ο Σαϊγιδουνά Σαχλ μπιν Σα’δ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ έχει αφηγηθεί ότι ο Αγαπητός Προφήτης صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ έχει πει: «Αν η σπουδαιότητα του κόσμου ήταν ίση έστω και με το φτερό ενός κουνουπιού για τον Αλλάχ عَزَّوَجَلَّ, Εκείνος δεν θα έδινε ούτε μια γουλιά νερό στους άπιστους για να πιούν.» (Σουναν-ουτ-Τιρμιζί, σελ. 143, Τόμος 4, Χαδιθ 2327)

10. Μακριά απ’την λατρεία

Ο Σαϊγιδουνά Μα’κिल μπιν Γιασάρ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ έχει αφηγηθεί ότι ο Ευλογημένος και Αγαπητός Προφήτης صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ έχει πει: «Ο Δημιουργός σας έχει πει: “Ω γιε του Αδάμ! Απελευθερώσου για να με λατρέψεις, θα γεμίσω την καρδιά και το χέρι σου με Γανά (αδιαφορία) και προμήθεια, και ω γιε του Αδάμ! Μην πάψεις να με λατρεύεις, (αλλιώς) θα γεμίσω την καρδιά και το χέρι σου με στέρηση και θα σε απασχολώ στις κοσμικές εργασίες.» (Αλ-Μουσταδρακ, σελ. 464, Τόμος 5, Χαδιθ 7996)

صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ

11. Η αγάπη του κόσμου οδηγεί σε απώλειες στη μελλοντική ζωή

Ο Σαϊγιδουνά Αμπού Μούσά Ασ'αρί رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ έχει αφηγηθεί ότι ο Ευλογημένος και Αγαπητός Ρασούλ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ έχει πει: «Αυτός που αγαπά τον κόσμο του προκαλεί κακό στη μελλοντική του ζωή και αυτός που αγαπά τη μελλοντική του ζωή προκαλεί κακό στον κόσμο του, γι'αυτό (εσείς) να προτιμάτε την αθάνατη (μελλοντική ζωή) από την θνητή (κοσμική ζωή).» *(Αλ-Μουσταδρακ, σελ. 454, Τόμος 5, Χαδιθ 7967)*

12. Το φαγητό μίας ημέρας

Ο Σαϊγιδουνά Όμπαιδουλλάχ μπιν Μιχσαν Χατμί رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ έχει αναφέρει ότι ο Ευγενής Ρασούλ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ έχει πει: «Όποιος από σας είναι υγιής το πρωί, η καρδιά του είναι ευχαριστημένη και εκείνος έχει το φαγητό μιας ημέρας, γι'αυτό (είναι όπως) ο κόσμος έχει μαζευτεί για αυτόν.» *(Σουναν-ουτ-Τιρμιζί, σελ. 154, Τόμος 4, Χαδιθ 2353)*

13. Ο κόσμος είναι καταραμένος

Ο Σαϊγιδουνά Αμπού Χουрайραχ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ έχει αφηγηθεί ότι ο Ευγενής Ρασούλ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ έχει πει: «Επιφυλαχθείτε! Ο κόσμος και ό,τι υπάρχει σε αυτόν είναι καταραμένα εκτός απ'την ανάμνηση του Αλλάχ عَزَّوَجَلَّ, και απ'αυτό που φέρνει κοντά στον Ραμπ (Αλλάχ عَزَّوَجَلَّ) και στον (θρησκευτικό) δάσκαλο και στον (θρησκευτικό) μαθητεύομενο.» *(Σουναν-ουτ-Τιρμιζί, σελ. 144, Τόμος 4, Χαδιθ 2329)*

14. Ο Αλλάχ عَزَّوَجَلَّ κάνει τον άνθρωπο να αποφύγει τον κόσμο

Ο Σαϊγιδουνά Μαχμούδ μπιν Λουμπαϊδ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ έχει αφηγηθεί ότι ο Προφήτης της Ράχμαχ, ο Μεσολαβητής του Ούμμαχ, ο Ιδιοκτήτης της Τζάναναχ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ έχει πει: «Ο Αλλάχ κάνει τους δούλους Του να αποφύγουν τον κόσμο όπως κάνετε τον [ασθενή] σας να αποφύγει τα [επιβλαβή] φαγητά και ποτά.» *(Σου'αμπ-ουλ-Ιμάν, σελ. 321, Τόμος 7, 10450)*

15. Ο άνθρωπος με πλούτο είναι καταραμένος

Ο Σαϊγιδουνά Αμπού Χουραϊραχ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ έχει αφηγηθεί ότι ο Αγαπητός Προφήτης صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ έχει πει: «Καταραμένος είναι ο άνθρωπος των διρχάμ και των Δινάρ.» *(Σουναν-ουτ-Τιρμιζί, σελ. 166, Τόμος 4, Χαδίθ 2382)*

16. Η καταστροφή που προκαλείται από την αγάπη για τον πλούτο και τη δόξα

Ο Σαϊγιδουνά Κα'μπ μπιν Μάλικ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ έχει αφηγηθεί ότι ο Αγαπητός Προφήτης صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ έχει πει: «Δύο πεινασμένοι λύκοι απο αμολύνονται σε ένα κοπάδι με κασίκες δεν προκαλούν τόσο μεγάλη απώλεια όπως προκαλεί στη θρησκεία του ανθρώπου η λαίμαργία για πλούτο και δόξα.» *(Σουναν-ουτ-Τιρμιζί, σελ. 166, Τόμος 4, Χαδίθ 2383)*

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

17. Ο κόσμος – μια φυλακή για τους Μουσουλμάνους

Ο Σαΐγιδουνά Αμπού Χουραΐρα رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ έχει αφηγηθεί ότι ο Ευγενής Προφήτης صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ έχει πει: «Ο κόσμος είναι μια φυλακή για έναν Μουσουλμάνο και ένας Παράδεισος για έναν άπιστο.» *(Σαχίχ Μουσλιμ, σελ. 1582, Χαθίθ 2956)*

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

Η προσωπική προσπάθεια είναι Σούνναχ

Αγαπητοί Μουσουλμάνοι αδελφοί! Διαβάζοντας την πρώτη παραβολή, θα έχετε παρατηρήσει πόσο πολύ έκανε προσωπική προσπάθεια ο Σαΐγιδουνά Μάλικ μπιν Δίνάρ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَظِيمَا. Βοήθησε τον νεαρό άντρα που ήταν ενασχολημένος στην κατασκευή ενός κοσμικού σπιτιού να διαμορφώσει μια Μαδανί νοοτροπία και έκανε μια συμφωνία μαζί του για ένα ουράνιο παλάτι. Πράγματι η προσωπική προσπάθεια παίζει έναν σημαντικό ρόλο στην εκτέλεση του έργου που καλεί προς τον ορθό δρόμο. Όλοι οι Προφήτες عَلَيْهِمُ السَّلَام συμπεριλαμβανομένου ακόμα και του Αγαπητού και Ευλογημένου Προφήτη صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ έχουν κάνει προσωπική προσπάθεια καλώντας προς τον ορθό δρόμο.

Η σημασία της προσωπικής προσπάθειας

Αγαπητοί Μουσουλμάνοι αδελφοί! Περίπου το 99% του Μαδανί έργου της Δάβατ-ε-Ισλάμι εξαρτάται απ'την προσωπική προσπάθεια. Η προσωπική προσπάθεια έχει αποδειχθεί να είναι

πιο αποτελεσματική από την συλλογική προσπάθεια. Συχνά παρατηρείται ότι οι Μουσουλμάνοι αδελφοί που παρευρίσκονται στα εβδομαδιαία Ιτζτιμά για πολλά χρόνια και κάνουν προθέσεις, σε ανταπόκριση στα Μπαιγιανάτ που προσπαθούν να τους πείσουν, να ενεργήσουν κάνοντας καλές πράξεις όπως είναι η προσφορά της Σαλάχ μαζί με το Τζαμά'ατ πέντε φορές την ημέρα, η νηστεία στο Ραμαδάν, το τουρμπάνι, τα γένεια, τα μαλλιά σύμφωνα με την Σούνναχ, τα λευκά Μαδανί ρούχα, η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου των Μαδανί Ιν'άμάτ κάθε μέρα κάνοντας Φικρ-ε-Μαδίναχ, η συμμετοχή στα μαθήματα της Μαδανί Ταρμπίγιατ όπως αυτά που διαρκούν 63 ημέρες, το 41-ήμερα μαθήματα για τα Μαδανί Κάφιλαχ, τα ταξίδια με τα Μαδανί Κάφιλαχ για 12 μήνες, 30 ημέρες, 12 ημέρες ή 3 ημέρες κτλ., αλλά πολλοί αποτυγχάνουν να ενεργήσουν σύμφωνα με τις προθέσεις τους. Απ'την άλλη όμως, αν ένας Μουμπάλλιγ (υπεύθυνος) της Δάβατ-ε-Ισλάμι, κάνοντας προσωπική προσπάθεια σε έναν τέτοιο Μουσουλμάνο αδελφό, τον πείσει σωστά με ειλικρίνεια και ευγένεια, υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες να ανταποκριθεί και να αρχίσει να ενεργεί πάνω στα Μαδανί έργα. Με άλλα λόγια, το σίδηρο ζεσταίνεται με συλλογική προσπάθεια κι έπειτα σφυρηλατείται για να του δοθεί η Μαδανί μορφή με προσωπική προσπάθεια.

Να θυμάστε! Η προσωπική προσπάθεια είναι εξαιρετικά εύκολη σε σύγκριση με την συλλογική προσπάθεια, διότι ο καθένας δεν είναι ικανός ρήτορας ώστε να παραδώσει μια πολύ καλή ομιλία μπροστά σε χιλιάδες ανθρώπους, ενώ όλοι έχουν την

ικανότητα να κάνουν προσωπική προσπάθεια ακόμη κι αν δεν κατέχουν τις επιδεξιότητες ενός ρήτορα. Κερδίστε τον θησαυρό της ανταμοιβής καλώντας τους ανθρώπους προς τον ορθό δρόμο κάνοντας προσωπική προσπάθεια.

Η αμοιβή για το κάλεσμα προς τον ορθό δρόμο

Λέει στο εδάφιο 33, της Σούραχ Χά-Μίμ Ας-Σατζδάχ, μέρος 24:

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾

Και ποιός είναι καλύτερος ομιλητής από αυτόν που καλεί προς τον Αλλάχ **عَزَّوَجَلَّ** και κάνει το καλό και λέει: «Είμαι Μουσουλμάνος.»

Κανζ-ουλ-Ίμάν (Μετάφραση του Κουράν)

Ο Αγαπητός και Ευλογημένος Προφήτης **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** έχει πει: «Μα τον Αλλάχ **عَزَّوَجَلَّ**! Αν ο Αλλάχ **عَزَّوَجَلَّ** δώσει Χιδάεγιαχ [καθοδήγηση] έστω και σε ένα άτομο μέσω εσάς, για εσάς είναι καλύτερο και από τις κόκκινες καμήλες.» *(Σαχίχ Μουσλιμ, σελ. 1311, Χαδίθ 2406)*

Ο Σαϊγιδουνά Ανας μπιν Μάλικ **رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ** έχει αναφέρει ότι ο Προφήτης της Ράχμαχ, ο Μεσολαβητής του Ούμμαχ, ο Ιδιοκτήτης της Τζάνναχ **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** έχει πει: «Εκείνος που οδηγεί [κάποιον] σε μια καλή πράξη είναι σαν αυτόν που κάνει την καλή πράξη.» *(Σουναν-ουτ-Τιρμιζί, σελ. 305, Τόμος 4, Χαδίθ 2679)*

Ο Σαΐγιδουνά Αμπού Χουραΐραχ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ έχει αναφέρει ότι ο Αγαπητός Προφήτης έχει πει: «Αυτός που καλεί [τους ανθρώπους] προς την καθοδήγηση και το καλό θα του δοθεί αμοιβή ίση με την αμοιβή αυτών που ακολουθούν εκείνο το καλό και δεν θα υπάρξει καμία μείωση στην αμοιβή εκείνων [που κάνουν το καλό]. Αυτός που καλεί [τους ανθρώπους] προς την απόκλιση [από την πραγματική Ισλαμική διδασκαλία] θα έχει αμαρτία ίση με την αμαρτία αυτών που αποκλίνουν και δεν θα υπάρξει καμία μείωση στην αμαρτία εκείνων [που αποκλίνουν]». (*Σαχίχ Μουσλιμ, σελ. 1438, Χαδιθ 2674*)

Η αμοιβή λατρείας ενός χρόνου

Μια φορά ο Σαΐγιδουνά Μούσά Καλίμουλλάχ عَلَى تَرْبِيَّتَا وَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ ρώτησε ταπεινά τον Αλλάχ عَزَّوَجَلَّ: «Ω Αλλάχ عَزَّوَجَلَّ! Ποιά η αμοιβή για αυτόν που διατάζει τον αδερφό του να κάνει ενάρετες πράξεις και τον αποκλίνει απ'το κακό;» Ο Αλλάχ عَزَّوَجَلَّ απάντησε: «Καταγράφω λατρεία ενός χρόνου για κάθε πρόταση που αρθρώνει απ'το στόμα του, και ντρέπομαι [έχω Χεγιά] να τον τιμωρήσω με την τιμωρία της Κόλασης.» (*Μουκάζσιφα-τουλ-Κουλούμπ, σελ. 48*)

Αξιοσημείωτα περιστατικά προσωπικής προσπάθειας

Αγαπητοί Μουσουλμάνοι αδελφοί! Η προσωπική προσπάθεια έχει παίξει έναν ζωτικό ρόλο στην πρόοδο της Δάβατ-ε-Ισλάμι. Ακούστε από τον ίδιο τον Αμίρ-ε-Αχλ-ε-Σούννατ أَمِيرَ كَائِهِمُ الْعَالِيَةِ

τα δύο περιστατικά που του έχουν συμβεί σχετικά με την προσωπική προσπάθεια.

1. Όταν είχε πρωτοξεκινήσει η Δάβατ-ε-Ισλάμι, πήγαινα σε σπίτια, σε γραφεία και μαγαζιά ανθρώπων μόνο για να κάνω προσωπική προσπάθεια. Εκείνες τις ημέρες, έκανα Ιμάματ στο Νουρ Μαστζίδ, στην αγορά χαρτιού στο Καράτσι. Μια φορά ένας ξυρισμένος νεαρός δυσαρεστήθηκε από εμένα λόγω κάποιας παρεξήγησης και έπαψε ακόμα και να προσφέρει Σαλάχ στο Μαστζίδ στο οποίο ήμουν Ιμάμ. Μια μέρα τον αντίκρυσα καθώς στεκόταν σε μια άκρη με τον φίλο του. Του είπα το Σαλάχ αλλά εκείνος δεν απάντησε και γύρισε το πρόσωπό του από την άλλη πλευρά. Έπειτα, λέγοντας το όνομά του είπα «Φαίνεσαι πολύ δυσαρεστημένος.» και τον αγκάλιασα. Ο θυμός του λιγόστεψε και εξέφρασε την αντίρρησή του στην οποία απάντησα ευγενικά. Έπειτα αναχώρησε με τον φίλο του.

Μετά από λίγες ημέρες, είδα τον φίλο του ίδιου δυσαρεστημένου άτομο ο οποίος μου είπε ότι εκείνος είχε πει: «Ο Ιλιάς είναι ένας καλά εξεζητημένος άνθρωπος. Πρώτα αυτός μου είπε Σαλάχ αλλά γύρισα το πρόσωπό μου από την άλλη. Αντί να φανεί συναισθηματικός, όταν με αγκάλιασε, ένιωσα το μίσος για αυτόν να αποχωρεί και να παίρνει τη θέση του η αγάπη. Τώρα θα γίνω μόνο δικός του Μουρίδ (μαθητής).» Και έτσι, **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ**, όχι μόνο έγινε ένας 'Αττάρί και ένας που αγαπά τον Αμίρ-ε-Αχλ-ε-Σούννατ **وَأَمَّتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** αλλά άφησε και γένεια.

*Χε φαλάχ-ο-κάμράνι ναρμί-ο-άσάνι μαιν
Χαρ μπανά κάμ μιγκάρ τζάτά χε ναδάνι μαιν
Δούμπ σακτί χί ναχίν μοτζον κι τουγι-άνι μαιν
Τζις κί καστί χο Μουχάμμαδ κι νιγεμπάνι μαιν
Η επιτυχία βρίσκεται στην τρυφερότητα και την ευκολία
Κάθε καλό αγαθό διαλύεται στη δυσκολία
Το καράβι που σώζει ο Μουχάμμαδ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
Δεν μπορούν να βουλιάξουν τα ισχυρά κύματα*

صَلِّ اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ

2. Σε εκείνες τις ημέρες, ήμουν ο Ιμάμ του Σαχίδ Μαστζίδ Χαραδάρ στο Καράτσι, και συνήθως επισκεπτόμουν διάφορες περιοχές του Καράτσι προκειμένου να συστήσω την Δάβατ-ε-Ισλάμι στους ανθρώπους μέσω των ομιλιών μου. Με το έλεος του Αλλάχ عَزَّوَجَلَّ, το έργο της Δάβατ-ε-Ισλάμι πρόοδευε σταδιακά αλλά ήταν ακόμα σαν ένα αδύναμο φυτό.

Ζούσα στην Λεωφόρο Μούσα, στο Λιγιάρι του Καράτσι. Ένας γείτονας δυσαρεστήθηκε πολύ μαζί μου λόγω κάποιας παρεξήγησης και ήρθε στο Σαχίδ Μαστζίδ. Δεν ήμουν στο Μαστζίδ εκείνη την ώρα γιατί είχα πάει κάπου για να παραδώσω μια ομιλία. Μίλησε με κακία για'μένα μπροστά σε άλλους ανθρώπους και απείλησε να με δυσφημίσει. Έχοντας ενημερωθεί για αυτό, δεν τον εκδικήθηκα ούτε και έχασα το

κουράγιό μου αλλά παρέμεινα ενασχολημένος στο Μαδανί έργο όπως συνήθως.

Μετά από μερικές ημέρες, γυρνώντας στο σπίτι μου, είδα τον ίδιο άνθρωπο ο οποίος στεκόταν μαζί με κάποιους άλλους στην άκρη του δρόμου. Ήταν η ώρα της δοκιμασίας. Βρήκα το κουράγιο και του είπα Σαλάμ αλλά εκείνος γύρισε το πρόσωπό του απ'την άλλη. **الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ!** Δεν θύμωσα. Αντιθέτως, τον αγκάλιασα και είπα το όνομά του με στοργή. Έπειτα είπα: «Είσαι πολύ θυμωμένος!» Καθώς έλεγα αυτά τα λόγια, ο θυμός του εξαφανίστηκε και είπε αυθόρμητα: «Όχι αδελφέ Ιλιάς, δεν είμαι πια θυμωμένος μαζί σου!» Έπειτα κρατώντας το χέρι μου είπε: «Ας πάμε στο σπίτι μου και ας πιούμε ένα αναψυκτικό.» **الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ!** Με πήγε στο σπίτι του και με κέρασε!

*Χε φαλάχ-ο-κάμρανι ναρμί-ο-άσάνι μαιν
Χαρ μπανά κάμ μιγκάρ τζάτά χε ναδάνι μαιν
Δούμπ σακτί χί ναχίν μοτζον κι τουγι άνι μαιν
Τζις κί καστί χο Μουχάμμαδ κι νιγεμπάνι μαιν
Η επιτυχία βρίσκεται στην τρυφερότητα και την ευκολία
Κάθε καλό αγαθό διαλύεται στη δυσκολία
Το καράβι που σώζει ο Μουχάμμαδ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
Δεν μπορούν να βουλιάξουν τα ισχυρά κύματα*

Ο εχθρός που έγινε φίλος

Αγαπητοί Μουσουλμάνοι αδελφοί! Να βαστάτε στο νου σας την αρχή ότι η βρωμιά δεν πλένεται με βρωμιά αλλά με καθαρό

νερό. Γι'αυτό λοιπόν, να είστε ευγενικοί και επιεικής ακόμα και όταν κάποιος δεν σας φέρεται σωστά. **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** Θα χαρείτε όταν δείτε τα θετικά αποτελέσματα αυτών των ενεργειών. Μα τον Αλλάχ **عَزَّوَجَلَّ**! Αυτοί που ρίχνουν το κακό με το καλό συγχωρώντας τους καταπιεστές αντί να τους εκδικηθούν είναι πολύ τυχεροί. Σχετικά με την πειθώ της αντιμετώπισης του κακού με το καλό, λέγεται στο εδάφιο 34 της Σούραχ Χά-Μίμ Ας-Σατζδάχ, μέρος 24:

إِدْفَعْ بِالتَّيِّبِ هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴿٣٤﴾

Αποκρούστε το κακό με το καλό, τότε εκείνος με τον οποίο είχατε έχθρα θα γίνει σαν να ήταν ένας θερμός σας φίλος.

Κανζ-ουλ-Ιμάν (Μετάφραση του Κουράν)

Έχω αναφέρει μόνο δύο προσωπικές μου εμπειρίες¹ για να πείσω τους Μουσουλμάνους αδελφούς μου. **الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ**, υπάρχουν πολλές παρόμοιες ιστορίες. Σίγουρα αυτός που ειδικεύεται στην προσωπική προσπάθεια είναι πραγματικά ένας ολοκληρωμένος Μουμπάλλιγ της Δάβατ-ε-Ισλάμ.

¹ Η διήγηση προσωπικών εμπειριών προκειμένου να πείσουν τους μαθητές και τους ακολούθους είναι ένα παλιό έθιμο των αγίων μας, αλλά δεν είναι σωστό να το κάνουν και οι κοινοί Μουμπάλλιγ.

Ο οδηγός που εμπνεύστηκε απ'την προσωπική προσπάθεια

Οι υπεύθυνοι της Δάβατ-ε-Ισλάμι ενεργούν επίσης σύμφωνα με την Σούνναχ της άσκησης της προσωπικής προσπάθειας, ανάβοντας το κερί της ευλάβειας του Αγαπητού Προφήτη στις καρδιές των ανθρώπων. Μερικές φορές, αυτοί οι υπεύθυνοι μου γράφουν σχετικά με τις ευλογίες της προσωπικής τους προσπάθειας. Σας παρουσιάζω μια περίληψη ενός γράμματος που έλαβα από έναν λάτρη του Ρασούλ. Για να συμμετάσχουν στα εβδομαδιαία Σούνναχ-εμπνευστικά Ιτζτιμά' της Δάβατ-ε-Ισλάμι τα οποία γίνονται το απόγευμα κάθε Πέμπτης, χιλιάδες Μουσουλμάνοι αδελφοί έρχονται στο Μαδανί Μαρκάζ της Δάβατ-ε-Ισλάμι, στο Φαϊζάν-ε-Μαδίναχ, Μπάμπ-ουλ-Μαδίναχ Καράτσι, με λεωφορεία τα οποία παρκάρονται σε ένα συγκεκριμένο μέρος.

Περνώντας απ'το χώρο του πάρκινγκ, είδα έναν οδηγό ο οποίος κάπνιζε όπιο και άκουγε τραγούδια μέσα στο άδειο λεωφορείο. Μίλησα ευγενικά στον οδηγό. **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ**, με την ευλογία της συζήτησής μας, έκλεισε αμέσως το κασετόφωνο και εξαφάνισε το τσιγάρο. Με ένα χαμόγελο, του έδωσα μια Σούνναχ-εμπνευστική κασέτα της ομιλίας με τον τίτλο «Η πρώτη νύχτα στον τάφο» την οποία έβαλε αμέσως στο κασετόφωνο για να ακούσει. Κάθισα και εγώ δίπλα του για να ακούσουμε μαζί την ομιλία μιας και αυτός είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να τους πείσεις. **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ**, εντυπωσιασμένος από

την ομιλία, μετανόησε για τις αμαρτίες του και ήρθε στο Φαϊζάν-ε-Μαδίναχ μαζί μου για να παρακολουθήσει το Ιτζτιμά'.

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

Αγαπητοί Μουσουλμάνοι αδελφοί! Καταλάβετε πόσο αποτελεσματική και χρήσιμη είναι η προσωπική προσπάθεια! Πρέπει να μιλάμε προσωπικά σε κάθε Μουσουλμάνο και να τους πείθουμε να προσφέρουν η Σαλάχ. Όποτε έρχεστε για να παρακολουθήσετε το Ιτζτιμά' κτλ. με πούλμαν ή λεωφορείο, να ζητάτε απ'τον οδηγό καθώς και απ'τον εισπράκτορα να παρακολουθήσουν το Ιτζτιμά'. Αν δεν θελήσουν, δώστε τους ένα CD/DVD/κασέτα ζητώντας τους θερμά να το ακούσουν. Πάρτε πίσω την κασέτα όταν την έχουν ακούσει και δώστε τους άλλη.

Βάλτε τα δυνατά σας για να τους πάρετε τα CD/DVD/κασέτες που περιέχουν τραγούδια για να γράψετε ομιλίες σ'αυτά και επιστρέψτε τα. Μ'αυτό τον τρόπο, θα εξαφανιστούν μερικές αμαρτωλές κασέτες, *إِنَّ هَٰذَا لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ*. Δεν πρέπει ποτέ να πάψετε να κάνετε προσωπική προσπάθεια και να συμβουλευέτε άλλους. Ο Αλλάχ *عَزَّوَجَلَّ* έχει πει στην Σούραχ Ζάριγιατ, εδάφιο 55, μέρος 27:

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٥﴾

Και να συμβουλευέτε, γιατί οι συμβουλές επωφελούν τους Μουσουλμάνους.

Κανξ-ουλ-Ιμάν (Μετάφραση του Κουράν)

Δύο συμβουλευτικά ρητά του Αγαπητού Προφήτη

Αυτοί που παραμένουν απασχολημένοι με τις ανώφελες διακοσμήσεις του σπιτιού και του μαγαζιού τους να ακούσουν ή να διαβάσουν με επεξήγηση αυτά τα δύο ρητά του Ευγενή Προφήτη صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ και να λάβουν τα Μαδανί μαργαριτάρια της νουθεσίας.

1. Καμία εκτίμηση για τις μη αναγκαίες κατασκευές

Ο Σαϊγιδουνά Χαμπάμπ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ έχει αφηγηθεί ότι ο Ευγενής Προφήτης صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ έχει πει: «Δίνεται αμοιβή σε έναν Μουσουλμάνο για κάθε δαπάνη εκτός απ'αυτό το χώμα.»

(Μισκάτ-ουλ-Μασάμπίχ, σελ. 246, Τόμος 2, Χαδίθ 5182)

Σχολιάζοντας το προηγούμενο Χαδίθ, ένας φημισμένος ερμηνευτής των Χαδίθ και του Κουράν, ο Μουφτί Αχμαδ Γιάρ Χάν عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْكَرِيمِ έχει πει: «Ένας Μουσουλμάνος λαμβάνει ανταμοιβή όταν δαπανά χρήματα για φαγητό, νερό, ρούχα κτλ. [με καλές προθέσεις] γιατί είναι η πηγή της λατρείας αλλά δεν υπάρχει καμία ανταμοιβή στις μη αναγκαίες κατασκευές του σπιτιού. Γι'αυτό, να μην είσαστε λάτρες των όμορφων σπιτιών διότι είναι μια σπατάλη χρόνου και χρήματος.

Να θυμάστε! Εδώ οι μη αναγκαίες κατασκευές κοσμικών κτιρίων έχουν καταδικαστεί. Όμως η κατασκευή των Μασάτζιδ και των Μαδάρις [με καλές προθέσεις] είναι ένα είδος λατρείας διότι είναι μέσα για αιώνια ανταμοιβή. Παρομοίως, η κατασκευή ενός σπιτιού με καλές προθέσεις όπως με την πρόθεση να

λατρέψετε τον Αλλάχ **عَزَّوَجَلَّ** σε ένα ειρηνικό και αδιάλειπτο περιβάλλον είναι επίσης μια ενάρτητη πράξη. Εδώ οι άνθρωποι που ανακαινίζουν συχνά και άσκοπα τα σπίτια τους σύμφωνα με τους καινούριους ρυθμούς έχουν καταδικαστεί.» *(Μιρκάτ, σελ. 19, Τόμος 7)*

2. Δεν υπάρχει κανένα καλό στις ανώφελες κατασκευές

Ο Σαϊγιδουνά Ανας **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ** έχει αφηγηθεί ότι ο Ευγενής Προφήτης **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** έχει πει: «Όλες οι δαπάνες είναι για τον Αλλάχ **عَزَّوَجَلَّ** εκτός απ'την οικοδομή κτιρίων γιατί δεν υπάρχει κανένα καλό σ'αυτή.» *(Σουναν-ουτ-Τιρμιζί, σελ. 218, Τόμος 4, Χαδιθ 2490)*

Ο Μουφτί Αχμαδ Γιάρ Χάν έχει πει: «Η οικοδόμηση αναπαραίτητων κοσμικών κτιρίων είναι Ισράφ, το οποίο είναι η σπατάλη χρήματος.» *(Μιρκάτ, σελ. 20, Τόμος 7)*

Σεχέδ διχάε ζαχαρ πιλάε κάτιλ δά-ιν σοχαρ κους
Ις μουρδάρ πε κιγιά λαλτσάεγιά δουνιγιά δέχι μπάλί χε
Γιατί επιθυμείτε τον νεκρό κόσμο την δολοφόνο του συζύγου;
Μια μάγισσα που τάζει μέλι αλλά δίνει φαρμάκι

Οι συμβουλευτικοί στίχοι του βασιλιά των Όλιγιά

Ο αγαπητός Βαλί του Ραμπ, ο μοναδικός Πίρ Σείχ Αμπού Μουχάμμαδ 'Αμπδούλ Κάδιρ Τζιλάνι **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ** πέρασε μια

φορά εξώ από ένα σπίτι το οποίο ήταν ακόμα υπό κατασκευή.
Διάβασε τους εξής στίχους:

أَتَّبَنِي بِنَاءَ الْحَالِدِينَ وَإِنَّمَا مَقَامَكَ فِيهَا لَوْ عَقَلْتَ قَلِيلًا
لَقَدْ كَانَ فِي ظِلِّ الْأَرَاكِ كِفَايَةً لِمَنْ كَانَ يَوْمًا يَفْتَفِيهِ رَحِيلٌ

Μετάφραση: Έχετε την εντύπωση ότι θα ζησετε για πολύ στο σπίτι που χτίζετε; Στην πραγματικότητα, μόνο η σκιά ενός δέντρου αρκεί για τον ταξιδιώτη που πρέπει να μείνει μόνο για μία ημέρα και να φύγει την επόμενη. *(Τανμπίχ-ουλ-Μουγκαρίν, σελ. 110)*

Οι Όλιγιά και οι κατασκευές σπιτιών

Όταν ο Σαϊγιδί Αλί Χαβάς عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الرَّزَّاقِي έβλεπε έναν ενάρετο άνθρωπο να χτίζει το σπίτι του, καταδίκασε την πράξη αυτή και έλεγε: «Δεν θα λάβεις ποτέ ικανοποίηση και γαλήνη ακόμη κι αν ξοδέψεις τεράστιο χρηματικό ποσό στην κατασκευή αυτού του σπιτιού.» *(Τανμπίχ-ουλ-Μουγκαρίν, σελ. 1110)*

Ούντσε ούντσε μακάν θε τζιν κε
Τανγκ καμπρόν μαιν άτξ άν παρέ
Ατξ βοχ χαιν να χαιν μακάν μπάκι
Νάμ κο μπι ναχίν χαιν νισάν μπάκι

Αυτοί που είχαν ψηλά κτίρια
βρίσκονται τώρα στους σιενούς τους τάφους
Ούτε αυτοί ούτε και τα σπίτια τους
υπάρχουν πια ούτε και το όνομά τους

Ένα γεγονός προς παραδειγματισμό

Ένας νεαρός από το Μουλτάν έφτασε σε μια ξένη χώρα όπου και έβγαλε πολλά χρήματα τα οποία έστειλε στην οικογένειά του για την κατασκευή ενός μεγαλοπρεπούς σπιτιού. Ο νεαρός έστειλε χρήματα για αρκετά χρόνια. Τελικά, η κατασκευή και η διακόσμηση του σπιτιού ολοκληρώθηκε. Όταν ο νεαρός αυτός γύρισε, οι προετοιμασίες για το πολυτελές σπίτι ήταν στο αποκορύφωμά τους, αλλά δυστυχώς! Ο νεαρός απεβίωσε μια εβδομάδα πριν μετακομίσει στο καινούριο του σπίτι. Τον μετακόμισαν στον τάφο του αντί στο μεγαλοπρεπές σπίτι.

Τζαχάν μαιν χαιν μπρατ κε χαρ σου ναμούνε

Μαγάρ τουτζ κο ανδά κιγιά ρανγκ-ο-μούνε

Καμπί γόρ σε μπι γιεχ δέχα χε τού νε

Τζο αμπάδ θε βοχ μακάν αμπ χαιν σούνε

Τζαγάχ τζί λαγάνε κι δουνιγιά ναχίν χε

Γιεχ μπράτ κι τζα χε ταμάσα ναχίν χε

Υπάρχει παντού παραδείγματα σ' αυτό τον κόσμο αλλά το χρώμα

και το άρωμα σας έχουν τυφλώσει

Δεν βλέπετε τα σπίτια στα οποία κατοικούσαν χαρούμενα κάποτε οι

άνθρωποι και σήμερα είναι έρημα;

Προετοιμασία εκατό χρόνων, αλλά καμία σιγουριά ούτε για μία στιγμή

Αλίμονο! κάποιες φορές, ένας άνθρωπος είναι απρόσεκτος αλλά δεν γνωρίζει τι επιφυλάσσεται για αυτόν. Είναι δηλωμένο

στο Γουνιγιά-τουτ-Τάλμπιν: «Τα σάβανα πολλών ανθρώπων έχουν πλυθεί ήδη και είναι έτοιμα αλλά οι άνθρωποι που θα φορέσουν αυτά τα σάβανα περιπλανιούνται στις αγορές. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι των οποίων οι τάφοι έχουν ήδη σκαφτεί και είναι έτοιμοι αλλά εκείνοι οι άνθρωποι των οποίων η ταφή θα γίνει σ'αυτούς έχουν χαθεί στην ευτυχία. Κάποιοι άνθρωποι γελούν αλλά η ώρα της καταστροφής τους είναι κοντά. Η οικοδόμηση πολλών σπιτιών θα ολοκληρωθεί αλλά η ώρα του θανάτου των ιδιοκτητών τους έχει φτάσει και αυτή.»

(Γουνιγιά-τουτ-Τάλμπιν, σελ. 251, Τόμος 1)

Αγάχ απνί μοτ σε κόϊ μπασαρ ναχίν

Σαμάν σο μπαρας κά χε παλ κί χαμπαρ ναχίν

*Κανένας άνθρωπος δεν γνωρίζει για τον θάνατο του οποίο κανείς
δεν μπορεί ποτέ να σταματήσει*

*Εσείς προετοιμάζετε για εκατό χρόνια, αλλά δεν γνωρίζετε την
επόμενη στιγμή*

Αγαπητοί Μουσουλμάνοι αδελφοί! Για πόσο ακόμα θα ζήσουμε σ'αυτό τον κόσμο χωρίς να προσέχουμε; Να θυμάστε! Πρέπει να αφήσουμε αυτό τον κόσμο ξαφνικά. Οι όμορφοι κήποι, τα πολυτελή σπίτια, τα ψηλά παλάτια, ο πλούτος, τα διαμάντια, τα μαργαριτάρια, ο χρυσός, το ασήμι, η δόξα, οι κοσμικοί πόροι δεν θα σας επωφελήσουν. Θα σηκώσουν το εύαλωτο σώμα απ'το μαλακό στρώμα και θα το κατεβάσουν στον τάφο στον οποίο δεν υπάρχει ούτε μαξιλάρι.

Ναραμ μπισταρ γαρ χί παρ ρεχ τζάεν γκε

Τουμ κο φαρς-ε-χάκ πε δαφνά άεν γκε

*Στο σπίτι θα μείνουν τα μαλακά κρεβάτια
Σε ένα κρεβάτι από κόμα θα σας θάψουν*

Είναι ένας τόπος διδασκαλίας

Αγαπητοί Μουσουλμάνοι αδελφοί! Για την ανάμνηση του θανάτου, ακούστε τα ακόλουθα τρία περιστατικά που δημοσιεύθηκαν σε μια εφημερίδα. Να θυμάστε ότι η διάλυση ενός ανθρώπου είναι ένα παράδειγμα προς τους άλλους.

1. Σύμφωνα με μια εφημερίδα, ένα δεκαεξάχρονο κορίτσι που ζούσε στη Λαχώρη, έβραζε γάλα όταν το μαντήλι της έπιασε φωτιά και κάηκε ζωντανή επιτόπου.
2. Μια κυρία που μαγειρεύει στην κουζίνα, πέθανε από έκρηξη λόγω βλάβης στον φούρνο.
3. Η πορεία ενός πολιτικού κόμματος ήταν σε εξέλιξη σε μια πόλη. Δύο άτομα είχαν ανέβει στην οροφή του τρένου για να δουν τον αρχηγό του κόμματος. Δυστυχώς! Το κεφάλι τους χτύπησε στην γέφυρα που βρισκόταν από πάνω και ως αποτέλεσμα πέθαναν ακαριαία.

Μπήκε στο ασανσέρ, αλλά δεν υπήρχε κανένα ασανσέρ!

Ένας Μουσουλμάνος αδελφός έχει δηλώσει: «Μια κυρία μιλούσε σε κάποιον περιμένοντας το ασανσέρ στον τέταρτο όροφο ενός κτιρίου στο Καράτσι. Η πόρτα του ασανσέρ άνοιξε και εκείνη πάτησε μέσα με το πόδι της μιλώντας σε κάποιον,

χωρίς να κοιτάξει, αλλά το ασανσέρ δεν είχε ανέβει ακόμα.
Έπεσε στο έδαφος απ' τον τέταρτο όροφο και πέθανε.»

Στίχοι προς διδασκαλία

*Κανείς δεν παρέμεινε ζωντανός στον κόσμο
Ο βασιλιάς και ο ζητιάνος έχουν φύγει και αυτοί
Ο Σικάνδαρ ήθελε να κατακτήσει ολόκληρο τον κόσμο
Αλλά αναγκάστηκε να τον αφήσει με άδεια χέρια
Τα πράσινα λιβάδια θα υποφέρουν
Τα εντυπωσιακά περιβόλια θα αφανιστούν
Για πόσο ακόμα θα μυρίζετε τα άνθη της χαράς;
Για πόσο ακόμα θα μείνετε ζωντανοί σ' αυτό το σύμπαν;
Μην κυνηγάτε τον πλούτο του κόσμου
Είναι άχρηστος στη μελλοντική ζωή
Ο κοσμικός πλούτος είναι ένας μπελάς στον κόσμο αυτό καθώς
και στη μελλοντική ζωή
Δεν θα σας βοηθήσει όταν παρουσιαστείτε ενώπιον του Αλλάχ
Ο καθένας παλεύει για να βελτιώσει τη ζωή του
Δυστυχώς! Ποιός θα σπεύσει να κάνει ενάρετες πράξεις;
Πώς θα πάτε στον Παράδεισο αν κάνετε αμαρτίες;
Θα πρέπει μόνο να μετανιώσετε και τίποτε άλλο
Αποβάλλετε απ' τις καρδιές σας την αγάπη του κόσμου
Φωτίστε τις καρδιές σας με το φως της αγάπης του Προφήτη*

*Μην χύνετε τα δάκρυά σας για τον κόσμο αυτό
Αλλά να χύνετε αμέτρητα δάκρυα στη θλίψη του Προφήτη
Ω Αλλάχ **عَزَّوَجَلَّ**, είθε να αποκτήσουμε την αγάπη που είχε ο
Μπιλάλ*

*Είθε να απελευθερωθούμε απ'την παγίδα του πλούτου
Ω Παντοδύναμε, δείξε έλεος στον Αττάρ
Διώξε απ'την καρδιά του την αγάπη του κόσμου*

Που βρίσκονται τώρα τα πολυτελή σπίτια;

Αγαπητοί Μουσουλμάνοι αδελφοί! Δυστυχώς, η πλειονότητα των ανθρώπων δείχνει να έχει ερωτευτεί τον κόσμο, αλλά η αγάπη για την μελλοντική ζωή δεν εμφανίζεται πουθενά. Φαίνεται πως όλοι ενδιαφέρονται για τον κοσμικό πλούτο, τα οικόπεδα και τα πτυχία. Μόνο ελάχιστοι άνθρωποι αναζητούν τον αιώνιο πλούτο των ενάρετων πράξεων, της συγχώρεσης, της αφοσίωσης στον Προφήτη και της Τζαννατ-ουλ-Φιρδός, που είναι μια μεγάλη χάρη του Αλλάχ **عَزَّوَجَلَّ**. Ω εσείς που αναζητείτε τα πολυτελή σπίτια αυτού του κόσμου και τα μαγευτικά παλάτια! Ακούστε τι λέει το Ιερό Κουράν. Ο Αλλάχ **عَزَّوَجَلَّ** έχει πει στα εδάφια 25-29 της Σούραχ Αδ-Δουχάν, μέρος 25:

**كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٢٥﴾ وَ زُرُوعٍ وَ مَقَامِرٍ كَرِيمٍ ﴿٢٦﴾ وَ نَعْمَةٍ
كَانُوا فِيهَا فَكِهِينَ ﴿٢٧﴾ كَذٰلِكَ ۗ وَ اَوْرَثْنٰهَا قَوْمًا اٰخِرِينَ ﴿٢٨﴾ فَمَا بَكَتْ
عَلَيْهِمُ السَّمَآءُ وَ الْاَرْضُ وَ مَا كَانُوْا مُنظَرِيْنَ ﴿٢٩﴾**

Πόσους κήπους και πηγές, άφησαν πίσω τους. Και χωράφια με καλαμπόκια και όμορφες κατοικίες. Και ανέσεις τις οποίες απολάμβαναν. Και έτσι, κάναμε άλλον λαό να κληρονομήσει αυτά τα αγαθά. Κι ούτε οι ουρανοί μήτε η γη έχυσαν δάκρυα για εκείνους, ούτε τους δόθηκε αναβολή. *Κανζ-ουλ-Ιμάν (Μετάφραση του Κουράν)*

Ο Αλλάχ عَزَّوَجَلَّ έχει πει στο εδάφιο 5 της Σούραχ Φάτιρ, μέρος 22:

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ

فَلَا تَغُرَّتْكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ^{فَنَف} وَلَا يَغُرَّتْكُمْ بِاللَّهِ الْعُرُورُ ﴿٥﴾

Ω άνθρωποι! Αναμφίβολα, η υπόσχεση του Αλλάχ عَزَّوَجَلَّ είναι αληθινή, γι'αυτό μην αφήσετε ποτέ την ζωή αυτού του κόσμου να σας εξαπατήσει, και μην αφήσετε τον μεγάλο απατεώνα να σας εξαπατήσει ως προς την εντολή του Αλλάχ عَزَّوَجَلَّ.

Κανζ-ουλ-Ιμάν (Μετάφραση του Κουράν)

Να σκέφτεστε τη μελλοντική σας ζωή

Αγαπητοί Μουσουλμάνοι αδελφοί! Να σκέφτεστε πολύ! Γιατί μας έστειλαν σ'αυτό τον κόσμο; Ποιός είναι ο στόχος της ζωής μας; Πώς έχουμε ζήσει τη ζωή μας μέχρι σήμερα; Αλίμονο! Τι θα συμβεί με'μας την ώρα του θανάτου, στον τάφο, την Ημέρα της Κρίσεως, στη ζυγαριά και στην γέφυρα του Σιράτ; Τι θα συμβαίνει στους τάφους των φίλων και συγγενών μας που άφησαν αυτό τον κόσμο πριν από εμάς; Αν σκεφτούμε μ'αυτό

τον τρόπο, θα απαλλαχθούμε από τις κοσμικές απολαύσεις και τις μεγάλες ελπίδες και θα έχουμε το κίνητρο όχι μόνο να κερδίσουμε μεγάλες ανταμοιβές, αλλά και να κάνουμε καλές πράξεις λόγω της ανάμνησης του θανάτου, *إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ*.

Καλύτερο και απ'την λατρεία εξήντα χρόνων

Ο Αγαπητός Προφήτης *صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ* έχει πει: «Το να σκέφτεστε [τη μελλοντική ζωή] για λίγο είναι καλύτερο και απ'την λατρεία εξήντα χρόνων.» (*Αλ-Τζάμι'-ους-Σαγίρ, σελ. 365, Χαδίθ 5897*)

Πτώμα 70 ημερών

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ, η Δάβατ-ε-Ισλάμι, μια διεθνή μη-πολιτική θρησκευτική κίνηση για τη διδασκαλία του Κουράν και της Σούνναχ, προσφέρει μια ευκαιρία να συμπονέσετε άλλους Μουσουλμάνους και να λάβετε ευλογίες στην κοσμική αλλά και στη μελλοντική ζωή. Εκατομμύρια άνθρωποι που πνίγονται στον ωκεανό των αμαρτιών σώζονται από την Δάβατ-ε-Ισλάμι η οποία είναι μια μοναδική Μαδανί κίνηση της Αχλ-ε-Χακ [σωστά καθοδηγημένων ανθρώπων].

Επιτρέψτε μου να σας πω ένα θαύμα του Μαδανί περιβάλλοντος της Δάβατ-ε-Ισλάμι το οποίο αναζωογονεί την πίστη. Έγινε ένας μεγάλος σεισμός στο ανατολικό Πακιστάν, το Σάββατο, 3 του Ραμαδάν, 1426 Μ.Χ. (8 Οκτωβρίου, 2005). Χιλιάδες άνθρωποι υπέφεραν απ'αυτό το μεγάλο σεισμό. Ανάμεσα στα

θύματα υπήρχε η δεκαεννιάχρονη μάρτυρας, η Νασρίν ‘Αττάριγιάχ Μπιντ-ε-Γουλάμ Μουρσαλίν του Μίράτασολιάν στη Μουζαφφαραμπάδ (Κασμίρ). Συνήθιζε να παρακολουθεί τα Σούνναχ-εμπνευστικά Ιτζτιμά’ της Δάβατ-ε-Ισλάμι. Για κάποιους αναπόφευκτους λόγους, ο πατέρας της και οι υπόλοιποι συγγενείς της έπρεπε να ανοίξουν τον τάφο της γύρω στις 10 μ.μ. το βράδυ της Δευτέρας στις 8 Ζουλ-Κα’δα-τουλ-Χαράμ, 1426 Μ.Χ. (10 Δεκεμβρίου, 2005). Όταν άνοιξαν τον τάφο, οι παρευρισκόμενοι μύριζαν ένα πολύ ευχάριστο άρωμα το οποίο πήγαζε απ’τον τάφο της. Το σάβανο της Νασρίν ‘Αττάριγιάχ ήταν στην αρχική του κατάσταση και το σώμα της ήταν ακόμα φρέσκο, ακόμα και μετά από 70 ημέρες της μαρτυρίας της. Ο Αλλάχ عَزَّوَجَلَّ να την ελεήσει και να μας συγχωρέσει χωρίς λογοδοσία για χάρη της!

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

Συμβουλευώ όλους τους Μουσουλμάνους αδελφούς και τις Μουσουλμάνες αδελφές να συμπληρώνουν το ερωτηματολόγιο των Μαδανί Ιν’άμάτ κάνοντας Φικρ-ε-Μαδίναχ και να το δίνουν στον/ην υπεύθυνο/η Μουσουλμάνο/α αδελφό/ή μέσα στις δέκα πρώτες ημέρες κάθε Μαδανί μήνα. Περαιτέρω, ταξιδέψτε με τα 3ήμερα Μαδανί Κάφιλα κάθε μήνα και κάνοντας προσωπική προσπάθεια, ενθαρρύνετε και άλλους να ταξιδέψουν με τους λάτρεις του Ρασούλ. Θα λάβετε τις ευλογίες αυτών των πράξεων, إِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ

Η ΑΝΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΟΥΝΝΑΧ

Με το έλεος του Αλλάχ ﷻ, οι Σούνναχ μαθαίνονται και διδάσκονται στο Μάδανι περιβάλλον της Δάβατ-ε-Ισλάμα, μια διεθνή μη-πολιτική κίνηση για τη διδασκαλία του Κοιράν και της Σούνναχ. Είναι μια Μάδανι παράδοση να περάσετε όλη τη βραδιά με καλές προθέσεις στο εβδομαδιαίο Σούνναχ-Εμπνευστικό Ιτζτιμά' που λαμβάνει μέρος μετά το Σαλάτ-ουλ-Μαγγρίμπ κάθε Σάββατο στην πόλη σας, για την ευχαρίστηση του Αλλάχ ﷻ. Με την πρόθεση να κερδίσετε ανταμοιβή, διαμορφώστε τη συνήθεια να ταξιδεύετε με τα Σούνναχ-Εμπνευστικά Μάδανι Κάρφια με τους ακολούθους του Ρασούλ, να συμπληρώνετε την κάρτα των Μάδανι Ινα'αμάτ καθημερινά κάνοντας Φικρ-ε-Μάδνα και να την υποβάλλετε στον υπεύθυνο Μουσουλμάνο αδελφό μέσα στις πρώτες 10 ημέρες κάθε Ισλαμικού μήνα. Μέσω των ευλογιών που θα αποκτήσετε, θα διαμορφώσετε τη νοστινιά και τη θέληση να υιοθετήσετε τις Σούνναχ, να μοιείτε τις αμαρτίες και να προστατέψετε την πίστη σας. **إِنَّمَا نَقَدُّهُ لَكُمْ**. Κάθε Μουσουλμάνος αδελφός πρέπει να διαμορφώσει το σκεπτικό ότι «Πρέπει να προσπαθήσω να ανορθώσω τον εαυτό μου και τους ανθρώπους όλου του κόσμου» **إِنَّمَا نَقَدُّهُ لَكُمْ**.

Για να ανορθώσουμε τον εαυτό μας, πρέπει να πράξουμε σύμφωνα με τα Μάδανι Ινα'αμάτ και για να ανορθώσουμε τους ανθρώπους όλου του κόσμου πρέπει να ταξιδέψουμε στα Μάδανι Κάρφια. **إِنَّمَا نَقَدُّهُ لَكُمْ**.

