

ΩΚΕΑΝΙΟΣ ΤΡΟΥΛΟΣ (Greek)

(Τα δικαιώματα των γονιών στο Ισλάμ)



Σαίχ-ε-Ταρίкат Αμίρ-ε-Άχλ-ε-Ιούννατ,
ιδρυτή της δάβατ-ε-ισλάμι, Αλλάμα Μολάνα
Αμπου Μπιλάλ Μουχάμμαντ Γιας
Αττάρ Κάδιρι Ραζαβί



سَمُنْدَرِي گُنْبَد

Samundari Gumbad

ΩΚΕΑΝΙΟΣ ΤΡΟΥΛΟΣ

(Τα δικαιώματα των γονιών στο Ισλάμ)

Αυτό το φυλλάδιο γράφτηκε στα Ούρντου(Πακιστανικά) από τον Σαίχ-ε-Ταρίκατ Αμίρ-ε-Άχλ-ε-Σούννατ, ιδρυτή της Δάβατ-ε-Ισλάμι, Αλλάμα Μολάνα Αμπου Μπιλάλ **Μουχάμμαντ Ιλιάς Αττάρ Κάδιρι Ραζαβί** دامت بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَهُ. Το Συμβούλιο Μεταφραστών έχει μεταφράσει αυτό το φυλλάδιο στην ελληνική γλώσσα. Αν βρείτε οποιοδήποτε λάθος στην σύνθεση ή την μετάφραση, σας παρακαλώ ενημερώστε το Συμβούλιο Μεταφραστών στην ακόλουθη διεύθυνση ή e-mail και λάβετε ανταμοιβή. (Ευλογίες)

Majlis-e-Tarajim (Dawat-e-Islami)

Aalami Madani Markaz, Faizan-e-Madinah, Mahallah Saudagran,
Purani Sabzi Mandi, Bab-ul-Madinah, Karachi, Pakistan

UAN: ☎ +92-21-111-25-26-92 – Ext. 1262

Email: ✉ translation@dawateislami.net

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

Δου'ά για την ανάγνωση του βιβλίου

Διαβάστε την παρακάτω δου'ά (προσευχή) πριν την ανάγνωση ενός θρησκευτικού βιβλίου ή Ισλαμικού μαθήματος· θα θυμόσαστε όλα όσα διαβάσετε.

اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَاذْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

Γιά Αλλάχ **عَدَّوَجَلَّ**! Άνοιξε για μας τις πύλες της γνώσης και της σοφίας και δείξε μας έλεος! Ω Εσύ που είσαι ο πιο Αξιότιμος και Ένδοξος!

(Αλ Μουστατράφ, τόμος 1, σελ. 40)

Σημείωση: Απαγγείλτε Σαλάτ Αλαν-Ναμπί μια φορά πριν και μετά την προσευχή.

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ΩΚΕΑΝΙΟΣ ΤΡΟΥΛΟΣ

Ο σατανάς θα χρησιμοποιήσει κάθε του κόλπο για να σας αποτρέψει να διαβάσετε αυτό το βιβλίο, αλλά θα φοβηθείτε πολύ αφού το διαβάσετε *إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ*.

Αυτός που απήγγειλε το Σαλάτ-Αλαν-Ναμπί δυνατά συγχωρέθηκε

Ένας ηλικιωμένος ευσεβής άντρας είδε στο όνειρό του ένα άτομο που είχε πεθάνει και του ρώτησε «Πώς σου φέρθηκε ο Αλλάχ *عَزَّوَجَلَّ*;» Εκείνος είπε «Ο Αλλάχ *عَزَّوَجَلَّ* με έχει συγχωρέσει.» Ο ευσεβής άνθρωπος ρώτησε «Για ποιόν λόγο;» Εκείνος είπε «Συνήθιζα να γράφω Χαδίθ στην παρουσία ενός Μουχάδδιθ κι όταν εκείνος απήγγελνε το Σαλάτ στην Ενσάρκωση του Νούρ, στο Έλεος των δύο κόσμων, στον Αγαπητό του Αλλάχ *عَزَّوَجَلَّ*, τότε κι εγώ απήγγελνα το Σαλάτ-Αλαν-Ναμπί δυνατά. Όταν το άκουγαν όλοι τότε κι εκείνοι απήγγελναν το Σαλάτ-Αλαν-Ναμπί. Γι'αυτό, λόγω της υπεροχής αυτής της πράξης, ο Αλλάχ *عَزَّوَجَلَّ* έχει συγχωρήσει όλους μας.» *(Αλ Κόλ-ουλ-Μπάδρ, σελ. 204)*

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

Ο Αλλάχ عَزَّوَجَلَّ έστειλε μια αποκάλυψη στον Σαϊγιδουνά Σουλειϊμάν عَلَيْهِ السَّلَام διατάζοντάς τον να επισκεφθεί την όχθη του ωκεανού για να μαρτυρήσει την διαδήλωση της δύναμής Του. Ο Σαϊγιδουνά Σουλειϊμάν عَلَيْهِ السَّلَام πήγε εκεί με τους συντρόφους του αλλά δεν είδε κάτι αξιοσημείωτο. Γι'αυτό διέταξε ένα τζίν να βουτήξει στον ωκεανό και να φέρει γεγονότα απ'τα βάθη. Αφού βγήκε απ'τον ωκεανό, το τζίν είπε: «Δεν μπόρεσα να φτάσω τον πυθμένα του ωκεανού κι ούτε είδα κάτι αξιοσημείωτο.» Εκείνος عَلَيْهِ السَّلَام διέταξε ένα πιο ισχυρό τζίν. Εκείνο το τζίν πήγε δύο φορές πιο βαθιά από το πρώτο τζίν αλλά ούτε και εκείνος μπόρεσε να φέρει κάποια πληροφορία. Τότε εκείνος عَلَيْهِ السَّلَام διέταξε τον σοφό του υπουργό Σείχ Άσιφ μπιν Μπάρχια رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ.

Πολύ σύντομα ο Άσιφ μπιν Μπάρχια رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ έφερε ένα μεγαλοπρεπές καμφορικό τετράπορτο λευκό Τρούλο στο ευλογημένο προαύλιο του Σαϊγιδουνά Σουλειϊμάν عَلَيْهِ السَّلَام. Η μία πόρτα ήταν φτιαγμένη από μαργαριτάρια, η δεύτερη από ρουμπίνια, η τρίτη από διαμάντια και η τέταρτη από σμαράγδια. Δεν υπήρχε ούτε μία σταγόνα νερού παρά τις τέσσερις πόρτες που ήταν ανοιχτές. Μέσα στον Ωκεάνιο Τρούλο υπήρχε ένας πολύ όμορφος νεαρός ντυμένος με πεντακάθαρα ρούχα, ενασχολημένος στην προσφορά του Σαλάχ.

Όταν ολοκλήρωσε το Σαλάχ του, ο Σουλειϊμάν عَلَيْهِ السَّلَام είπε Σαλάμ σε εκείνον και ρώτησε τα μυστικά αυτού του Ωκεάνιου Τρούλου. Εκείνος είπε: «Ω Προφήτη του Αλλάχ عَزَّوَجَلَّ! Ο πατέρας μου

ήταν ανάπηρος και η μητέρα μου ήταν τυφλή! Τους υπηρέτησα για 70 χρόνια. Η μητέρα μου προσευχήθηκε πριν πεθάνει: «Ω Αλλάχ **عَزَّوَجَلَّ**! Χάρισε στον γιο μου μια μακρά και ενάρετη ζωή.» Πριν πεθάνει, ο αγαπητός μου πατέρας εκλιπάρησε: «Ω Αλλάχ **عَزَّوَجَلَّ**! Δώσε στον γιο μου την δυνατότητα να σε λατρέψει σε ένα τέτοιο μέρος όπου ο σατανάς δεν θα μπορέσει να τον ενοχλήσει.»

Είδα τον ωκεάνιο τρούλο αφού ήρθα στην όχθη του ωκεανού μετά την κηδεία του πατέρα μου και μπήκα μέσα του. Έπειτα ήρθε ένας Άγγελος και πήγε αυτόν τον τρούλο στα βάθη του ωκεανού.» Απαντώντας την ερώτηση του Σαϊγιδουνά Σουλειμάν **عَلَيْهِ السَّلَام** εκείνος είπε ότι μπήκε εκεί μέσα τον ευλογημένο καιρό του Ιμπραχίμ **عَلَيْهِ السَّلَام**. Ο Σουλειμάν **عَلَيْهِ السَّلَام** σηνειδητοποίησε ότι έχουν περάσει δύο χιλιάδες χρόνια κι όμως αυτός παραμένει νέος. Ούτε μία τρίχα απ'τη γενειάδα του δεν είναι άσπρη.

Σχετικά με το φαγητό του εκείνος είπε: «Κάθε μέρα ένα πράσινο πουλί μου φέρνει κάτι κίτρινο κρατώντας το στο ράμφος του. Το τρώω. Περιέχει την γεύση όλων των πριμοδοτήσεων του κόσμου. Εκπληρώνει την πείνα και την δίψα μου. Επιπρόσθετα παραμένω ασφαλής από την θερμότητα, το κρύο, τον ύπνο, την τεμπελιά, την υπνηλία, την μοναξιά, τον φόβο και τον τρόμο.» Έπειτα, κατόπιν αιτήματος εκείνου του νεαρού και της δαιταγής του Σουλειμάν **عَلَيْهِ السَّلَام**, ο Σείχ Άσιφ μπιν Μπάρχια **رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** σήκωσε τον ωκεάνιο τρούλο και τον πήγε πίσω στα βάθη του ωκεανού.

Μετά απ'αυτό ο Σουλεϊμάν عَلَيْهِ السَّلَامُ είπε: «Ω άνθρωποι! Ο Αλλάχ **عَزَّوَجَلَّ** να βρέξει τις ευλογίες Του πάνω σας. Παρατηρήσατε σε πόσο μεγάλο βαθμό ακούγονται οι παρακλήσεις των γονέων; Να απέχετε από την ανυπακοή των γονέων σας.» (*Ραούδ-ουρ-Ριγιάχιν, σελ. 233*) Το έλεος του Αλλάχ **عَزَّوَجَلَّ** να επισωρευθεί πάνω τους κι εμείς να συγχωρηθούμε για χάρη τους.

Αγαπητοί Μουσουλμάνοι αδελφοί! Καταλαβαίνουμε ότι να υπηρετείς τους γονείς σου είναι μια μεγάλη τιμή. Αν χαρούν και προσευχηθούν για μας, θα επιτύχουμε. Ακούστε ακόμη μια αφήγηση που διαφωτίζει την πίστη και ανθίστε από χαρά.

Πληγωμένο δάχτυλο

Ο Σαϊγιδουνά Μπάγιαζίδ Μπιστάμι **قُدَّيسَ سِرُّهُ السَّالَى** λέει ότι μια παγωμένη βραδιά του χειμώνα, η μητέρα μου μου ζήτησε να της φέρω νερό. Της έφερα ένα ποτήρι νερό αλλά είχε ήδη κοιμηθεί. Δεν ένιωσα σωστό να την ξυπνήσω και γι'αυτό στάθηκα δίπλα της περιμένοντας να ξυπνήσει και να της δώσω το νερό. Πέρασε αρκετός χρόνος που στεκόμουν όρθιος και λίγο νερό είχε τρέξει και είχε παγώσει στο δάχτυλο μου.

Παρ'όλα αυτά... Όταν η μητέρα μου ξύπνησε, της παρουσίασα το ποτήρι με το νερό. Όταν ξεκόλλησε το δάχτυλο που είχε παγώσει πάνω στο ποτήρι, βγήκε και το δέρμα και άρχισε να ματώνει. Μόλις το είδε η μητέρα μου, ρώτησε: «Τι είναι αυτό;» Της είπα όλη την ιστορία. Τότε εκείνη σήκωσε τα χέρια της και προσευχήθηκε: «Ω Αλλάχ **عَزَّوَجَلَّ**! Είμαι ευχαριστημένη μαζί του.

Να είσαι και Εσύ ευχαριστημένος μαζί του.» (Νουζχά-τουλ-Ματζάλις, σελ. 261, Τόμος 1) Το έλεος του Αλλάχ عَزَّوَجَلَّ να επισωρευθεί πάνω τους και εμείς να συγχωρηθούμε για χάρη τους.

صَلِّ اللّٰهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ

Φιλήστε καθημερινά το κατώφλι του Παραδείσου

Οι τυχεροί των οποίων οι γονείς ζουν ακόμη, θα πρέπει να φιλούν τα πόδια και τα χέρια των γονιών τους τουλάχιστον μία φορά την ημέρα. Υπάρχει μεγάλη ανταμοιβή στον σεβασμό των γονέων. Ο Αγαπητός Προφήτης صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ έχει πει: أَلْحِنَّةٌ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأُمَّهَاتِ «Ο Παράδεισος βρίσκεται κάτω από τα πόδια των μητέρων σας.» Γι' αυτό το να είστε ευγενικοί μαζί τους σας ανταμείβει την είσοδο στον Παράδεισο. Είναι δηλωμένο στο Μπαχάρ-ε-Σαρίγιατ, τόμος 16, σελ. 88, διαθέσιμο από το Μάκταμπα-τουλ-Μαδίνα: «Αυτός που φίλησε τα πόδια της μητέρας του, είναι σαν να φίλησε το κατώφλι του παραδείσου.» (Δουρ-ρου-Μουχτάρ, σελ. 606, Τόμος 9)

صَلِّ اللّٰهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ

Ελευθέρωσε δύο σκλάβους επειδή ύψωσε την φωνή του μπροστά στην μητέρα του

Όποτε δείτε τον πατέρα ή την μητέρα σας να έρχεται, σηκωθείτε για ένδειξη σεβασμού. Μην τους μιλάτε κοιτάζοντάς τους κατάματα. Όποτε σας φωνάξουν, απαντήστε αμέσως

Λαμπαϊκ (είμαι παρών). Να τους προσφωνείτε με όμορφα λόγια (και ποτέ μην υψώνετε την φωνή σας μπροστά τους). Ημητέρα του Σαϊγιδουνά Αμπδούλλαχ μπιν Άνς رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ τον φώναξε και ενώ την απαντούσε, ύψωσε λίγο παραπάνω την φωνή του απ'τη δικιά της. Ως αποζημίωση ελευθέρωσε δύο σκλάβους. *(Χιλιγιά-τουλ-Όλιγια, σελ. 35, Τόμος 3, Ρακάμ 3103)*

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

Κερδίστε την αμοιβή του Χάτζ-ε-Μαμπρούρ (αποδεκτό Χάτζ) ξανά και ξανά

رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى μας τους γονείς τους και πόσο μεγαλοπρεπής ήταν η Μάδανι σκέψη τους. Πού θα βρούμε δύο σκλάβους! Αλίμονο! Σε τέτοιες καταστάσεις ξεχάστε ακόμη και τα δύο κοτόπουλα. Δεν έχουμε καν το θάρρος να θυσιάσουμε έστω και δύο αυγά στον δρόμο του Αλλάχ عَزَّوَجَلَّ. Ο Αλλάχ عَزَّوَجَلَّ να μας δώσει την ικανότητα να κατανοήσουμε την σπουδαιότητα των γονέων. Αμήν!

Ας κερδίσουμε άφθονα βραβεία εντελώς δωρεάν και χωρίς να ξοδεύουμε κάτι. Κοιτάξτε τους γονείς σας με συμπάθεια και αγάπη. Πόσο όμορφο είναι να κοιτάζετε τους γονείς σας με ένα φιλεύσπλαχνο βλέμμα! Ο Αγαπητός Προφήτης صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ έχει πει: «Όταν τα παιδιά κοιτάζουν τους γονείς τους με μια φιλεύσπλαχνη ματιά ,α, ο Αλλάχ عَزَّوَجَلَّ γράφει κάτω την αμοιβή του Χάτζ-ε-Μαμπρούρ (αποδεκτό Χάτζ) για κάθε ματιά.» Οι

Άγιοι Σύντροφοι των ρώτησαν «Ακόμη κι αν κάποιος τους κοιτάξει εκατό φορές την ημέρα;» Ο Αγαπητός Προφήτης صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ είπε: «Ναι. Ο Αλλάχ عَزَّوَجَلَّ είναι ο Μεγαλύτερος και Ατιγιάμπ (ο πιο Αγνός).» (Σουάμπ-ουλ-Ιμάν, σελ. 186, Τόμος 6, Χαδίθ 8756)

Αναμφίβολα ο Αλλάχ عَزَّوَجَلَّ μπορεί να κάνει τα πάντα. Μπορεί να δώσει όσο Εκείνος عَزَّوَجَلَّ επιθυμεί. Εκείνος عَزَّوَجَلَّ δεν είναι περιορισμένος ή υποχρεωμένος καθόλου και από κανέναν. Γι'αυτό λοιπόν όποιος κοιτάξει τους γονείς του με μια φιλεύσπλαχνη ματιά ακόμα και εκατό φορές την ημέρα, Εκείνος عَزَّوَجَلَّ θα του δώσει το βραβείο των εκατό αποδεκτών Χάτζ.

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

Σύντροφος στον Παράδεισο

Μια φορά ο Σαϊγιδουνά Μουσά عَلَيْهِ السَّلَام ρώτησε τον Αλλάχ عَزَّوَجَلَّ: «Ω πιο Επεικική απ'όλους! Δείξε μου τον σύντροφο που θα έχω στον Παράδεισο.» Ο Αλλάχ عَزَّوَجَلَّ είπε: «Πήγαινε στην τάδε πόλη. Θα βρεις τον τάδε χασάπη εκεί πέρα· εκείνος θα είναι ο σύντροφος σου στον Παράδεισο.» Επομένως ο Μουσά πήγε στον χασάπη· (ακόμη και χωρίς να τον γνωρίζει και θεωρώντας τον ταξιδιώτη και επισκέπτη) εκείνος τον προσκάλεσε. Όταν οι δύο τους κάθισαν να φάνε, εκείνος έβαλε ένα μεγάλο καλάθι από δίπλα του. Ο ίδιος έτρωγε μία μπουκιά και έβαζε άλλες δύο μπουκιές σ'εκείνο το καλάθι. Εν τω μεταξύ, κάποιος χτύπησε την πόρτα.

Ο χασάπης σηκώθηκε και πήγε έξω. Ο Μουσά عَلَيْهِ السَّلَام κοίταξε μέσα στο καλάθι και είδε ότι υπήρχαν ένας ηλικιωμένος κύριος και μια ηλικιωμένη κυρία. Μόλις κοίταξαν τον Μουσά عَلَيْهِ السَّلَام, ένα χαμόγελο εμφανίστηκε στο πρόσωπό τους. Έδωσαν μαρτυρία για την Προφητικότητα του Μουσά عَلَيْهِ السَّلَام και πέθαναν αμέσως. Όταν ο χασάπης γύρισε και κοίταξε τους νεκρούς γονείς του μέσα στο καλάθι, κατάλαβε όλη την υπόθεση και φίλησε τα χέρια του και είπε: «Φαίνεται ότι είστε ο Μουσά عَلَيْهِ السَّلَام ο Προφήτης του Αλλάχ عَزَّوَجَلَّ. Εκείνος ρώτησε: «Πώς με αναγνωρίσατε;» Εκείνος είπε: «Οι γονείς μου προσευχόντουσαν ταπεινά κάθε μέρα «Ω Αλλάχ عَزَّوَجَلَّ! Χάρισε μας τον θάνατο την ώρα που θα κοιτάζουμε τον Μουσά عَلَيْهِ السَّلَام.» Στον ξαφνικό τους θάνατο κατάλαβα ότι εσείς πρέπει να είστε ο Μουσά عَلَيْهِ السَّلَام.» Ο χασάπης είπε περαιτέρω: «Κάθε φορά που η μητέρα μου έτρωγε φαγητό, προσευχόταν για μένα με μεγάλη χαρά με τον εξής τρόπο: «Ω Αλλάχ عَزَّوَجَلَّ! Κάνε τον γιο μου τον σύντροφο του Μουσά στον παράδεισο.» Ο Μουσά عَلَيْهِ السَّلَام είπε: «Συγχαρητήρια! Ο Αλλάχ عَزَّوَجَلَّ σε έχει κάνει σύντροφό μου στον Παράδεισο.» (Νούζχα-τουλ-Ματζάλις, σελ. 266, τόμος 1) Το έλεος του Αλλάχ عَزَّوَجَلَّ να επισωρευθεί πάνω τους και εμείς να συγχωρηθούμε για χάρη τους.

Ο ανυπάκουος στους γονείς τιμωρείται ακόμη και στην επίγεια ζωή

Αγαπητοί Μουσουλμάνοι αδελφοί! Είδατε; Πόσο αποδέχονται οι προσευχές των γονιών για τα παιδιά τους! Αν οι γονείς θυμώσουν και προσευχηθούν αρνητικά για τα παιδιά τους, ακόμη κι αυτές

οι προσευχές θα εκπληρωθούν. Γι'αυτό πρέπει να κρατάτε τους γονείς σας χαρούμενους. Ο Αγαπητός Προφήτης صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ είπε: «Οι γονείς είναι η κόλασή σας και ο Παράδεισός σας.»

Σε άλλα σημεία ο Αγαπητός Προφήτης صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ έχει πει: «Αν ο Αλλάχ عَزَّوَجَلَّ θελήσει, μπορεί να καθυστερήσει την τιμωρία για κάθε αμαρτία μέχρι την Ημέρα της Κρίσεως αλλά τιμωρεί τον ανυπάκουο των γονιών σε αυτόν τον κόσμο.» (Αλ-Μουσταδρακ, σελ. 216, Τόμος 5, Χαδίθ 7345)

Ένας κουφάθηκε επειδή δεν απάντησε στην μητέρα του

Λέγεται ότι μια μητέρα φώναξε τον γιο της αλλά εκείνος δεν της απάντησε. Γι'αυτόν τον λόγο η μητέρα του τον καταράστηκε και εκείνος κουφάθηκε. (Μπιρ-ουλ- Βαλιδαίν Λιτ Ταρτούσί, σελ. 79)

Οι γονείς να απέχουν από τις κατάρες

Αγαπητοί Μουσουλμάνοι αδελφοί! Παρατηρήσατε! Αυτός που δεν απάντησε στο κάλεσμα της μητέρας του κουφάθηκε στη στιγμή. Υπάρχουν πολλά Μάδανι μαργαριτάρια που προειδοποιούν τους ανυπάκουους των γονιών αλλά υπάρχει και ένα μεγάλο ζήτημα όπου και οι γονείς πρέπει να σκεφτούν. Ειδικά οι μητέρες που καταριούνται τα παιδιά τους λέγοντας «Να καταστραφείς. Να πάθεις λέπρα» κλπ., θα πρέπει να ελέγχουν τις γλώσσες τους. Μπορεί να είναι η ώρα της αποδοχής την

στιγμή που το λένε και η παράκληση τους να γίνει αποδεκτή και μπορεί να συμβεί κάτι κακό στο παιδί. Τότε η μητέρα θα στεναχωρηθεί. Γι'αυτό ο καλύτερος τρόπος να προσεύχεστε για τα παιδιά σας είναι να προσεύχεστε υπερ τους.

Θα πρέπει να γυρίσετε... ακόμη κι αν είστε στο εξωτερικό

Αναμφίβολα είναι μεγάλη τιμή να ταξιδεύετε με τα Μάδανι Κάφιλα της Δάβατ-ε-Ισλάμι μαζί με τους λάτρεις του Αγαπητού Προφήτη صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ για να μάθετε Σούνναχ. Είναι επίσης μεγάλο προνόμιο να ταξιδεύετε με τα Μάδανι Κάφιλα της Δάβατ-ε-Ισλάμι και να εξαπλώνετε το Μάδανι έργο, να ταξιδεύετε στο εξωτερικό και να μένετε εκεί για 12 ή 25 μήνες· αλλά αν οι γονείς θυμώσουν γι'αυτόν τον λόγο επειδή μπορεί να χρειαστεί να αντιμετωπίσουν πολλά προβλήματα, τότε μην ταξιδέψετε καθόλου. Ο σκοπός της εξάπλωσης του έργου της Δάβατ-ε-Ισλάμι σε όλο το κόσμο δεν είναι η επίτευξη της αυτοικανοποίησης αλλά η επίτευξη της ικανοποίησης του Αλλάχ عَزَّ وَجَلَّ και η ικανοποίηση του Αλλάχ عَزَّ وَجَلَّ δεν μπορεί να επιτευχθεί πληγώνοντας τα αισθήματα των γονιών.

Επιπλέον, οι άνθρωποι που δουλεύουν σε άλλες πόλεις ή χώρες, να ταξιδεύουν υπακούοντας τους γονείς τους. Κρατήστε στο νου σας ότι είναι γραμμένο στο Μπαχάρ-ε-Σαρίγιατ, τόμος 16, σελ. 202, διαθέσιμο από το Μάκταμπα-τουλ-Μαδίνα: «Εκείνος (ο γιος) είναι στο εξωτερικό και οι γονείς τον καλούν. Τώρα

εκείνος πρέπει να γυρίσει πίσω σ'αυτούς. Ένα γράμμα δεν θα είναι αρκετό. Παρομοίως, αν οι γονείς του ζητήσουν να τους υπηρετήσει, εκείνος πρέπει να γυρίσει και να τους υπηρετήσει.»

Το βρέφος μίλησε!

Όποτε σας καλούν οι γονείς σας, μην αργείτε να τους απαντήσετε χωρίς κάποιο ιδιαίτερο λόγο. Πολλοί άνθρωποι είναι αμελείς σ'αυτό το θέμα και ο Αλλάχ عَزَّوَجَلَّ να τους φυλάξει. Δεν θεωρούν καν ότι αυτή είναι μια κακή πράξη. Εάν η πέραν του δέοντος (Νάφλ) Σαλάχ προσφέρεται και οι γονείς δεν το γνωρίζουν και σας φωνάξουν, τότε εσείς θα πρέπει να σπάσετε το Σαλάχ και να τους απαντήσετε. (Όμως είναι Βάτζιμπ να προσφέρετε αργότερα αυτό το Νάφλ Σαλάχ)

Αυτοί που πληγώνουν τα αισθήματα των γονιών τους αγνοώντας το κάλεσμά τους χωρίς λόγο γίνονται πολύ αμαρτωλοί και αξίζουν την φωτιά της κολάσεως. Παρ'όλα αυτά η μητέρα είναι μητέρα. Κάποιες φορές λόγω σύγχισης κάτι κακό βγαίνει απ'το στόμα της για τα παιδιά της κι αν είναι η ώρα της αποδοχής της παράκλησης τότε τα παιδιά αντιμετωπίζουν προβλήματα. Σχετικά μ'αυτό αναφέρεται μια ιστορία ενός ηλικιωμένου άντρα από το Μπανί Ισραήλ στο βιβλίο Μπουχάρι Σαρίφ.

Γι'αυτό, ο Αγαπητός Προφήτης صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ έχει αναφέρει: «Υπήρχε ένα άτομο με το όνομα Τζουραϊτζ στο Μπανί Ισραήλ. Πρόσφερε Σαλάχ την ώρα που ήρθε η μητέρα του και τον φώναξε αλλά εκείνος δεν απάντησε. Είπε: «Να προσφέρω το

Σαλάχ ή να της απαντήσω;» Η μητέρα του ήρθε ξανά (και τον καταράστηκε επειδή δεν της απάντησε): «Ω Αλλάχ! Μην του χαρίσεις τον θάνατο μέχρι να δει το πρόσωπο μιας άσεμνης γυναίκας.»

Μια μέρα ο Τζουραϊτζ ήταν στο μέρος της λατρείας. Μια γυναίκα είπε: «Θα τον ξελογιάσω.» Γι'αυτό ήρθε και άρχισε να μιλάει στον Τζουραϊτζ αλλά εκείνος αρνήθηκε. Τελικά πήγε σε έναν βοσκό και του παραδόθηκε. Ως αποτέλεσμα γέννησε ένα παιδί και το σύνδεσε με τον Τζουραϊτζ. Οι άνθρωποι ήρθαν στον Τζουραϊτζ και διέλυσαν το μέρος που λάτρευε και τον κακοποίησαν και τον έδιωξαν. Ο Τζουραϊτζ πλύθηκε και πρόσφερε Σαλάχ κι ύστερα πήγε στο παιδί και είπε: «Ω παιδάκι! Ποιός είναι ο πατέρας σου;» Εκείνος ανταποκρίθηκε «Ο τάδε βοσκός.» Μεταγενέστερα οι άνθρωποι έκαναν μια προσφορά στον Τζουραϊτζ: «Θα σου χτίσουμε έναν οίκο λατρείας από χρυσό.» Εκείνος είπε: «Όχι. Κάντε το όπως ήταν παλιά (από χώμα).» *(Σαχί Μπουχάρι, σελ. 39, τόμος 2, Χαδίθ 2482, Σαχί Μούσλιμ, σελ. 1380, Χαδίθ 2550)* Το έλεος του Αλλάχ **عَزَّوَجَلَّ** να επισωρευθεί πάνω τους και εμείς να συγχωρηθούμε για χάρη τους.

Περπατώντας έξι μίλια πάνω σε καυτές πέτρες με την μητέρα στους ώμους

Οι γονείς έχουν τόσα πολλά δικαιώματα και εμείς ποτέ δεν μπορούμε να τα εκπληρώσουμε. Γι'αυτό ένας απ'τους άγιους συντρόφους είπε στο προαύλιο του Αγαπητού Προφήτη

صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «Υπήρχαν εξαιρετικά καυτές πέτρες σε έναν δρόμο που αν άφηνες ένα κομμάτι ωμό κρέας πάνω τους, θα ψηνόταν! Περπάτησα για έξι μίλια κουβαλώντας την μητέρα μου στους ώμους μου. Έχω απαλλαγεί από κάποιο δικαίωμα της μητέρας μου;» Ο Αγαπητός Προφήτης صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ είπε: «Αυτή η πράξη μπορεί να είναι η αποζημίωση σε έναν από τους επώδυνους πόνους που είχε κατά την διάρκεια της γέννησής σου.» (Μουτζάμ Καμπίρ, σελ. 96, Τόμος 10, Χαδιθ 652) Το έλεος του Αλλάχ عَزَّوَجَلَّ να επισωρευθεί πάνω τους και εμείς να συγχωρηθούμε για χάρη τους.

Τι θα γινόταν αν ο άντρας έπρεπε να γεννήσει ένα παιδί στη θέση της γυναίκας

Αγαπητοί Μουσουλμάνοι αδελφοί! Αναμφίβολα μια μητέρα αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες για το παιδί της. Μόνο μια μητέρα μπορεί να καταλάβει τους πόνους της γέννας. Πόσο εύκολο είναι για έναν άντρα ο οποίος δεν χρειάζεται να γεννήσει.

Ο Άλα Χάδρατ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ λέει στο Φαταβάχ Ραζαβιγιαχ Σαρίφ, τόμος 27, σελ. 101: «Ο άντρας παίρνει μονάχα την ικανοποίηση αλλά η γυναίκα αντιμετωπίζει ταλαιπωρίες για πολύ καιρό. Κουβαλάει το παιδί στη μήτρα της για εννιά μήνες και αντιμετωπίζει δυσκολίες στο περπάτημα, στο να σηκωθεί, στο να κάτσει και με κάθε σύσπαση κατά την διάρκεια της γέννας αντιμετωπίζει τον θάνατο. Τότε η γυναίκα που κάνει γκριμάτσες και φέρει τον πόνο της αιμορραγίας μετά την γέννα είναι

ανίκανη να κοιμηθεί λόγω των διάφορων πόνων που έχει. Γι'αυτό ο Αλλάχ عَزَّوَجَلَّ λέει:

حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِضْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ط

«Η μητέρα τον κουβάλησε στην μήτρα με δυσκολία και τον γέννησε με δυσκολία· και τον βάσταξε και ο θηλασμός του διαρκεί τριάντα μήνες.» *(Κεφάλαιο 26, Αλ-Αγκάφ, εδάφιο 15; Κάνζουλ Ιμάν [Μετάφραση του Κορανίου])*

Γι'αυτό η γέννα κάθε παιδιού είναι τρία συνεχόμενα έτη σκληρού μόχθου για μια γυναίκα. Αν ο άντρας έπρεπε να γεννήσει έστω και ένα ποντίκι, δεν θα το έκανε ποτέ ξανά στη ζωή του. *(Φαταβά Ραζαβιγιάχ (Τζααδίδ) σελ. 27, Τόμος 101)*

Η γυναίκα αξίζει την συμπάθεια

Αγαπητοί Μουσουλμάνοι αδελφοί! Το ευλογημένο Φάταβα του Άλα Χάδρατ رحمته الله تعالى عليه δεν επισημαίνει μόνο την σπουδαιότητα μιας μητέρας αλλά και μιας σύζυγου. Ο σύζυγος οφείλει να είναι πιο ευγενικός στην σύζυγό του κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης. Να την βοηθά σε όλα. Να μην την αφήνει να κάνει κάποια σκληρή δουλειά. Να μην την αγχώνει φωνάζοντας ή με άλλους τρόπους. Αντιθέτως να την αφήσει να ξεκουραστεί όσο το περισσότερο δυνατόν. Κάθε φορά που θαυμάζει το παιδί του, να κοιτάζει και την μητέρα του παιδιού με μια φιλεύσπλαχη ματιά για να δει πόσες δυσκολίες πέρασε για να γεννήσει αυτό το αγαπητό παιδί.

Επεξήγηση του κανόνα του θηλασμού

Το εδάφιο απ' το Κοράνι που έχει αναφερθεί στο Φαταβά του Άλα Χάδρατ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ «Και ο θηλασμός του διαρκεί τριάντα μήνες» σχετίζεται με την καθιέρωση της σχέσης του γάλακτος με την αγαγόρευση του Νικάχ. Αναφέρεται στο Μπαχάρ-ε-Σαρίγιατ, τόμος 2, σελ. 36, διαθέσιμο από το Μάκταμπα-τουλ-Μαδίνα ότι: «Τα βρέφη πρέπει να θηλάζονται για δύο έτη (σύμφωνα με τα χρονικά του Χίτζρι). Δεν επιτρέπεται περισσότερο απ' αυτό, είτε το παιδί είναι αγόρι ή κορίτσι. Και είναι φημισμένο ανάμεσα στους ανθρώπους ότι το κορίτσι μπορεί να θηλαστεί για δύο χρόνια και το αγόρι για δυόμιση. Αυτό είναι λάθος.

Αυτός ο κανόνας (των δύο ετών) είναι μόνο για τον θηλασμό και για να γίνει Χαράμ το Νικάχ, η χρονική περίοδος είναι δυόμιση χρόνια. Δηλαδή, μολονότι ο θηλασμός μετά από δύο χρόνια είναι Χαράμ, αλλά αν θηλάσει μέσα σε δυόμιση χρόνια (σύμφωνα με τα χρονικά του Χίτζρι), τότε η Χούρματ-ε-Νικάχ θα ισχύει, αλλά αν συνεχίσει να θηλάζει και μετά απ' αυτό τότε η Χούρματ-ε-Νικάχ δεν θα ισχύει αν και αυτό δεν επιτρέπεται.

Είναι υποχρέωση να είσαι υπάκουος ακόμα και σε βίαιους γονείς

Ο Σαϊγιδουνά Αμπντούλλαχ μπιν Αμπάς δηλώνει ότι ο Αγαπητός Προφήτης صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «Αυτός του οποίου το πρωινό ήταν τέτοιο που αυτός υπάκουσε τους γονείς του, γ' αυτόν ανοίγονται δύο πύλες του Παραδείσου το πρωί κι αν

έστω και ένας απ'τους γονείς του είναι ζωντανός, τότε ανοίγει μία πύλη. Κι αυτός του οποίου το απόγευμα ήταν τέτοιο που αυτός ήταν ανυπάκουος στον Αλλάχ **عَزَّوَجَلَّ** για τα δικαιώματα των γονέων του, γι'αυτόν ανοίγονται δύο πύλες της Κολάσεως απ'το πρωί κι αν ένας απ'αυτούς είναι ζωντανός τότε ανοίγει μόνο μία πύλη.» Ένας ρώτησε: «Ακόμα και αν τον τυραννούν;» Εκείνος **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ανταποκρίθηκε: «Ακόμα και αν τον τυραννούν. Ακόμα και αν τον τυραννούν. Ακόμα και αν τον τυραννούν.» *(Σου'άμπ-ουλ-Ιμάν, σελ. 206, τόμος 6, Χαδίθ 7916)*

Αγαπητοί Μουσουλμάνοι αδελφοί! Αναμφίβολα ο άνθρωπος που κρατά τους γονείς του χαρούμενους είναι πολύ καλότυχος. Και αυτός που δυσαρεστεί τους γονείς του, δεν υπάρχει τίποτα άλλο γι'αυτόν εκτός από την καταστροφή. Ο Αλλάχ **عَزَّوَجَلَّ** λέει στο 15^ο κεφάλαιο, Μπανί Ισραήλ, εδάφια 23-25:

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾ ۖ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا ﴿٢٤﴾
رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ۗ

«Συμπεριφερθείτε στους γονείς σας με ευγένεια. Αν ένας απ'τους δύο ή και οι δύο φτάσουν στα γεράματα στην παρουσία σας, μην τους πείτε ούτε «ούφ» (οποιαδήποτε προσβλητική έκφραση) και

μην τους αρνηθείτε και μιλήστε τους με απόλυτο σεβασμό. Και χαμηλώστε το κεφάλι σας ταπεινά γι'αυτούς, με έλεος, και προσευχηθείτε «Κυρίε μου! Δείξε έλεος και στους δύο με τον τρόπο που αυτοί με ανέθρεψαν όταν ήμουν νέος.» Ο Κύριός σας είναι Ενήμερος γι'αυτά που βρίσκονται στις καρδιές σας.»
(Κεφάλαιο 15, Μπανί Ισραήλ, εδάφια 23-25) (Μετάφραση Κάνζουλ Ιμάν)

Η μητέρα καθαρίζει τα περιπτώματα του παιδιού της όταν εκείνος είναι μικρός

Αγαπητοί Μουσουλμάνοι αδελφοί! Στα εδάφια που αναφέρονται από πάνω, ο Αλλάχ **عَزَّوَجَلَّ** έδωσε εντολή να είστε ευγενικοί με τους γονείς σας και τόνισε ειδικά να τους προσέχετε στα γεράματα. Σίγουρα τα γεράματα των γονέων βάζουν έναν άνθρωπο σε δοκιμασία. Κάποιες φορές στα γεράματα, οι γονείς εκκρίνουν στο κρεβάτι τους και τα παιδιά αηδιάζουν αλλά να θυμάστε! Το να υπηρετείς τους γονείς σου όταν βρίσκονται σε τέτοια κατάσταση είναι απαραίτητο.

Παρ'όλα αυτά, και μια μητέρα καθαρίζει τα περιπτώματα του παιδιού της στην παιδική του ηλικία. Λόγω γήρατος και διάφορων ασθενειών, όσο ταραγμένοι και να γίνουν, όσο υπέργηροι και να γίνουν, όσο και να γκρινιάζουν χωρίς λόγο για ένα ζήτημα, όσο και να τσακωθούν, αν και θα κάνουν την ζωή σας ταλαιπώρη, εσείς πρέπει να παραμείνετε υπομονετικοί, υπομονετικοί και υπομονετικοί και να τους σεβαστείτε. Ξεχάστε την ασέβεια και τις κραυγές, δεν επιτρέπεται καν να τους πείτε

«ούφ» αλλιώς μπορεί να βρίσκεστε σε μεγάλη απώλεια και η καταστροφή στους δύο κόσμους μπορεί να γίνει η μοίρα σας γιατί αυτός που πληγώνει τα αισθήματα των γονέων του ταπεινώνεται και καταριέται σε αυτόν τον κόσμο και γίνεται άξιος των βασάνων της μετά θάνατον ζωής.

Πάψε να πληγώνεις τα αισθήματα των γονιών

Αλλιώς θα είσαι σε μεγάλη απώλεια

Ο γαίδaros που παρίστανε τον νεκρό

Ο Σαϊγιδουνά Αββάμ μπιν Χοσάμπ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ (ο οποίος ήταν ένας απ'τους Ταμπά Τάμπαϊν και πέθανε το 148 Χίτζρι) λέει: «Μια φορά πέρασα έξω από ένα νεκροταφείο που βρισκόταν στις παρυφές ενός χωριού. Μετά το Σαλάχ του Άσρ, άνοιξε ένας τάφος και βγήκε ένας άντρας του οποίου το κεφάλι ήταν σαν το κεφάλι ενός γαϊδουριού και το υπόλοιπο του σώμα ήταν σαν του ανθρώπου. Γκάριξε τρεις φορές σαν ένα γαϊδούρι και μπήκε στον τάφο και ο τάφος έκλεισε. Μια ηλικιωμένη κυρία έραβε βαμβάκι. Μια κυρία μου είπε: «Βλέπεις εκείνη την κυρία;» Εγώ είπα: «Τι τρέχει μ'αυτήν;» Μου είπε ότι η ηλικιωμένη κυρία είναι η μητέρα αυτού που βρίσκεται στον τάφο. Ήταν ένας αλκοολικός. Όποτε έπινε και γυρνούσε σπίτι το απόγευμα, η μητέρα του τον συμβούλευε: «Ω παιδί μου, να φοβάσαι τον Αλλάχ عَزَّوَجَلَّ. Πότε θα αφήσεις αυτό το χείριστο πράγμα!» Εκείνος συνήθιζε να της απαντά: «Γκαρίζεις σαν ένα γαϊδούρι.» Πέθανε μετά το Σαλάχ του Άσρ. Από τότε που πέθανε, καθημερινά μετά το Σαλάχ του

Άσρ, ο τάφος του ανοίγει και αυτός γκαρίζει τρεις φορές σαν ένα γαϊδούρι και πηγαίνει πίσω και ο τάφος κλείνει.» (Ατ-Ταοχίμπ βιτ-Ταοχίμπ, σελ. 226, τόμος 2, Χαδίθ 17)

Η λατρεία του ανυπάκουου δεν γίνεται αποδεκτή

Αγαπητοί Μουσουλμάνοι αδελφοί! Μετανοούμε στο ευλογημένο προαύλιο του Αλλάχ **عَزَّوَجَلَّ** του πιο Εύσπλαχνου και Επικεική και Τον ικετεύουμε για προστασία στην μετά θάνατον ζωή.

Αχ! Να πληγώνει κάποιος τα συναισθήματα των γονέων του είναι αιτία στέρξης και θα οδηγήσει σε μαρτύριο. Είναι δηλωμένο σε ένα χαδίθ ότι: «Το μαρτύριο του τάφου είναι πραγματικότητα.» Κάποιες φορές βλέπουμε και γρήγορες ματιές αυτής της πραγματικότητας σ'αυτόν τον κόσμο για να διδαχθούν ένα μάθημα οι άνθρωποι. Ο Άλα Χάδρατ **رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** σε απάντηση σε μια απ'τις ερωτήσεις που του υποβλήθηκαν σχετικά μ'αυτόν που δεν υπακούει τον πατέρα του λέει ότι: «Η ανυπακοή στον πατέρα είναι ανυπακοή στον Αλλάχ **عَزَّوَجَلَّ** και η οργή του πατέρα είναι η οργή του Αλλάχ **عَزَّوَجَلَّ**. Εάν ένας άνθρωπος ευχαριστεί τους γονείς του τότε εκείνοι είναι Παράδεισος για εκείνον. Αλλά αν τους δυσανεστεί, τότε εκείνοι είναι η κόλασή του. Κανένα απ'τα Φάρδ (υποχρεώσεις), Νάφλ (πέραν του δέοντος) ή καλές πράξεις δεν θα αναγνωριστούν μέχρι δεν ικανοποιήσει τον πατέρα του. Εκτός από το μαρτύριο στην μετά θάνατον ζωή, θα του συμβούν σοβαρές καταστροφές σ'αυτόν τον κόσμο και υπάρχει ο κίνδυνος την ώρα που

πεθαίνει να μην μπορέσει να απαγγείλει το Κάλιμα Σαρίφ (το άρθρο της πίστεως).

Ο Αλλάχ **عَزَّوَجَلَّ** να το αποτρέψει, ακόμα κι αν οι γονείς είναι Κάφιρ (άπιστοι), οφείλουμε να είμαστε ευγενικοί μαζί τους σύμφωνα με τους όρους του Σαριά. Ο Σαδρ-ουσ-Σαριά, Μπαντρ-ουτ-Ταρίκαχ, Αλλάμα Μαουλάνα Μούφτι Μουχάμματ Άμτζαδ Αλί Άζαμι **رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** γράφει σε αναφορά στο Αλαμγκίρι στο Μπαχάρ-ε-Σαριάτ, τόμος 2, σελ. 452, διαθέσιμο από το Μάκταμπα-τουλ-Μαδίνα: «Αν οι γονείς ενός Μουσουλμάνου είναι Κάφιρ (άπιστοι) και του ζητήσουν να τους πάει σε έναν ναό ειδωλολατρείας, τότε δεν πρέπει να το κάνει, αλλά αν του ζητήσουν να τους φέρει πίσω, τότε μπορεί να τους φέρει πίσω. (Φαταβάχ Αλαμγκίρι, σελ. 350, τόμος 6)

Αυτός που κακοποιεί την μητέρα/ τον πατέρα του

Εκείνοι που συνηθίζουν να κακοποιούν τους γονείς άλλων ανθρώπων είναι πολύ ελεεινοί. Ο Σαδρ-ουσ-Σαριά, Μπαντρ-ουτ-Ταρίκαχ, Αλλάμα Μαουλάνα Μούφτι Μουχάμματ Άμτζαδ Αλί Άζαμι **رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** γράφει στο Μπαχάρ-ε-Σαριάτ, τόμος 16, σελ. 95, διαθέσιμο από το Μάκταμπα-τουλ-Μαδίνα: «Ο Αγαπητός Προφήτης **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** είπε: «Είναι ανάμεσα στις μεγάλες αμαρτίες να κακοποιεί κάποιος τους γονείς του.» Οι άνθρωποι τον ρώτησαν «Για Ρασούλλαλλαχ **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ**! Υπάρχει ακόμα και κάποιος που κακοποιεί τους γονείς του;» Εκείνος απάντησε «Ναι, όταν εκείνος κακοποιεί τον πατέρα

κάποιου άλλου, κακοποιεί τον πατέρα του και όταν εκείνος κακοποιεί την μητέρα κάποιου άλλου, κακοποιεί την μητέρα του.»

Μετά την αφήγηση αυτού του Χαδίθ, ο Αλλάμα Μαουλάνα Μούφτι Μουχάμμαντ Άμτζαδ Αλί Άζαμι رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ λέει: «Οι άγιοι σύντροφοι που είχαν δει την εποχή της άγνοιας δεν κατάλαβαν γιατί κάποιος να κακοποιήσει τους γονείς του (π.χ. μπορεί κάποιος να κακοποιήσει τους γονείς του!)` αυτό ήταν αδιανόητο. Ο Αγαπητός Προφήτης صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ περιέγραψε ότι αυτό σημαίνει να κακοποιείσαι από άλλους και τώρα έχει φτάσει η στιγμή που μερικοί άνθρωποι κακοποιούν οι ίδιοι τους γονείς τους και τους παραβλέπουν.» (Μπαχάρ-ε-Σαριyat)

Αυτοί που κρέμονται από φλεγόμενα κλαδιά

Ο Σαϊγιδουνά Ιμάμ Άχμαντ μπιν Χάτζρ Μάκκι Σάφί رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ αφηγείται: «Ο Αγαπητός Προφήτης صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ είπε: «Την νύχτα του Μιράτζ (Ανάβαση) είδα κάποιους ανθρώπους που κρεμόντουσαν από φλεγόμενα κλαδιά. Γι'αυτό ρώτησα: «Ω Τζιμπρίλ! Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι;» Εκείνος απάντησε «Αυτοί είναι εκείνοι οι άνθρωποι που κακοποιούσαν τον πατέρα και την μητέρα τους στον κόσμο.»

Τόση χόβολες όσες και οι σταγόνες της βροχής

Έχει αναφερθεί: εκείνος που κακοποιεί τους γονείς του, πέφτουν τόσες χόβολες στον τάφο του όπως πέφτουν οι σταγόνες της βροχής από τον ουρανό.

Ο τάφος συνθλίβει τα πλευρά

Λέγεται ότι όταν θάβεται κάποιος ανυπάκουος στους γονείς του, ο τάφος τον σφίγγει τόσο πολύ που τα πλευρά του χώνονται το ένα μεσ' το άλλο (αφού συνθλιφτούν).

Δεν θα εισέλθει στον Παράδεισο

Έχει αναφερθεί από τον Σαϊγιδουνά Αμπδούλλαχ μπιν Ουμαρ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ ότι ο Αγαπητός Προφήτης صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ είπε: «Τρεις άνθρωποι δεν θα εισέλθουν στον Παράδεισο:

1. Ο ανυπάκουος στους γονείς
2. Ο Δαιγιούς (εκείνος που δεν επιμένει η σύζυγός του να μην αποκαλύπτει το πρόσωπό της
3. Η γυναίκα που υιοθετεί την ομοιότητα ενός άντρα»

Αν οι γονείς τσακώνονται, τι πρέπει να κάνουν τα παιδιά

Ο Άλα Χάδρατ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ λέει: «Αν οι γονείς καυγαδίζουν, τα παιδιά δεν πρέπει να υποστηρίζουν ούτε την μητέρα ούτε τον πατέρα. Δεν πρέπει να είναι σκληροί με τον πατέρα λόγω της αγάπης τους για την μητέρα. Να πληγώνεις τον πατέρα σου, να τον απαντάς με αγένεια ή να του μιλάς με ασέβεια κοιτώντας τον κατάματα είναι Χαράμ και είναι ανυπακοή στον Αλλάχ عَزَّوَجَلَّ. Δεν επιτρέπεται στα παιδιά να υποστηρίζουν την μητέρα ή τον

πατέρα μ'αυτόν τον τρόπο. Κι οι δύο είναι η κόλαση και ο παράδεισός τους. Όποιον και να πληγώσει, θα του αξίζει η κόλαση.

Κανένας δεν πρέπει να υπερβεί σε τέτοιου είδους ανυπακοή που μπορεί να κορυφώνει την ανυπακοή στον Αλλάχ عَزَّوَجَلَّ. Για παράδειγμα, αν μια μητέρα ζητήσει στο παιδί της να ασελγήσει εις βάρος του πατέρα του με οποιοδήποτε μέσο και εκείνος δεν το κάνει, δηλαδή δεν πληγώσει τον πατέρα του και γ'αυτόν τον λόγο θυμώσει η μητέρα, τότε εκείνος οφείλει να την αφήσει μόνη στην οργή της και να μην την ακούσει καθόλου σ'αυτό το θέμα. Το ίδιο ισχύει και για την ανάλογη περίπτωση με τον πατέρα. Μελετητές έχουν κάνει τέτοιες διακρίσεις πούσε θέματα φροντίδας η μητέρα έχει την προτεραιότητα και σε θέματα σεβασμού ο πατέρας. Διότι ο πατέρας είναι και ο αρχηγός της μητέρας.

Αν οι γονείς διατάξουν να ξυρίσετε τα γένια, μην τους υπακούσετε

Τώρα μαθαίνουμε ότι αν οι γονείς σας ζητήσουν να κάνετε κάτι παράνομο (κάτι που έρχεται σε εναντίωση με το Σαρίαχ), να μην τους υπακούτε. Να τους υπακούτε σε παράνομες πράξεις είναι αμαρτία. Για παράδειγμα, οι γονείς σας ζητούν να πείτε ψέματα, να ξυρίσετε τα γένια ή να τα κόψετε λιγότερο από μια γροθιά, τότε μην τους υπακούσετε καθόλου όσο και να εξοργιστούν. Δεν θα θεωρηθείτε ανυπάκουοι. Κι αν συμφωνήσετε μαζί τους (σε παράνομες πράξεις) τότε σίγουρα θα θεωρηθείτε ανυπάκουοι στον Αλλάχ عَزَّوَجَلَّ.

Παρομοίως, αν οι γονείς είναι διαζευγμένοι, δεν έχει σημασία πόσο κλαίει η μητέρα και σας προστάζει να μην συναντήσετε τον πατέρα σας, δεν θα υπακούσετε σ'αυτή τη προσταγή. Θα πρέπει να συναντάτε τον πατέρα σας και να τον υπηρετείτε. Κι αν είναι χωρισμένοι, η σχέση με τα παιδιά δεν τελειώνει. Τα παιδιά πρέπει να υπηρετήσουν εξίσου τα δικαιώματα και των δύο γονιών.

Τι πρέπει να κάνει κάποιος αν οι γονείς του πέθαναν ενώ ήταν δυσαρεστημένοι μαζί του;

Εκείνος του οποίου οι γονείς πέθαναν ενώ ήταν δυσαρεστημένοι μαζί του, πρέπει να εκλιπαρεί ασταμάτητα για την συγχώρεσή τους, γιατί το μεγαλύτερο δώρο για τους αποθανόντες είναι η προσευχή για την συγχώρεσή τους και θα'πρεπε επίσης να τους διαβιβάζει Σαβάμπ εκ μέρους του. Ελπίζω ότι οι πεθαμένοι γονείς θα γίνουν ευχαριστημένοι μαζί του αν τους στείλει δώρα από καλές πράξεις συνεχώς.

Είναι δηλωμένο στο Μπαχάρ-ε-Σαρίατ, τόμος 16, σελ. 197, διαθέσιμο από το Μάκταμπα-τουλ-Μαδίνα ότι: «Ο Αγαπητός Προφήτης صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ είπε: «Οι γονείς κάποιου πέθαναν σε κατάσταση που εκείνος ήταν ανυπάκουους σ'αυτούς. Τώρα εκείνος πρέπει να ζητήσει την συγχώρεσή τους τόσες φορές ώστε ο Αλλάχ عَزَّوَجَلَّ να γράψει το όνομά του ανάμεσα στους ενάρετους ανθρώπους.» (Σου'αμπ-ουλ-Ιμάν, σελ. 202, τόμος 6, Χαδίθ 7902)

Αν υφίσταται η δυνατότητα, αγοράστε όσα βιβλία και φυλλάδια μπορείτε από το Μάκταμπά-τουλ-Μαδίνα. Διότι μπορείτε να τα μοιράσετε με την πρόθεση του Ισάλ-ε-Σαβάμπ. Αν θέλετε να τυπωθούν τα ονόματα των γονιών σας ή η διεύθυνσή σας πάνω στα βιβλία και φυλλάδια με σκοπό το Ισάλ-ε-Σαβάμπ, παρακαλώ επικοινωνήστε με το Μάκταμπά-τουλ-Μαδίνα.

Εξοφλήστε τα χρέη των γονιών

Ο Αγαπητός Προφήτης صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ είπε: «Εκείνος που εκπληρώνει τον όρκο των γονιών του μετά τον θάνατό τους και εξοφλεί τα χρέη τους και δεν τους βασανίζει βασανίζοντας τους γονείς των άλλων, τότε εκείνος θα γραφτεί ανάμεσα σε εκείνους που μεταχειρίζονται όμορφα τους γονείς τους ακόμα κι αν ήταν ανυπάκουος σ'αυτούς (κατά την διάρκεια της ζωής τους) κι εκείνος που δεν εκπληρώνει τον όρκο των γονιών του και δεν εξοφλεί τα χρέη τους και τους βασανίζει βασανίζοντας τους γονείς των άλλων, εκείνος θα γραφτεί ως ανυπάκουος ακόμα κι αν συνήθιζε να τους μεταχειρίζεται όμορφα όσο ζούσαν.» *(Μου'τζάμι Οσάτ, σελ. 232, τόμος 4, Χαδιθ 5819)*

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

Η ανταμοιβή για την επίσκεψη στον τάφο των γονέων την ημέρα της Παρασκευής

Ο πιο Αγαπητός Προφήτης صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ έχει πει: «Εκείνος που επισκέπτεται τον τάφο και των δύο γονιών ή οποιουδήποτε

απ'τους δύο κάθε Παρασκευή, ο Αλλάχ **عَزَّوَجَلَّ** θα συγχωρέσει τις αμαρτίες του και εκείνος θα γραφτεί ανάμεσα σ'εκείνους που περιποιούνται όμορφα τους γονείς τους.» *(Τζάμι Τίριμιζι, σελ. 97, Χαδϊθ 130)*

Το Μάδανι Channel θα φέρει Μάδανι ανατροπές σε κάθε σπίτι

Αγαπητοί Μουσουλμάνοι αδελφοί! Προκειμένου να φυλάξετε τον εαυτό σας από την ανυπακοή των γονιών σας και να πάρετε το ζήλο της υπακοής τους και επιπλέον να ανάψετε την φλόγα της αγάπης του Αγαπητού Προφήτη **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** στις καρδιές σας και να κάνετε τις καρδιές σας το κέντρο της αγάπης του Αγαπητού Προφήτη **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ**, μείνετε συνδεδεμένοι με το Μάδανι περιβάλλον της Δάβατ-ε-Ισλάμι. Με τις ευλογίες αυτού του Μάδανι περιβάλλοντος θα έχουμε το προνόμιο να ενεργήσουμε πάνω στο Σούνναχ, κάνοντας καλές πράξεις, απέχοντας από τις αμαρτίες και διαφυλάσσοντας την πίστη μας.

Για την εκμάθηση της Σούνναχ υιοθετήστε την συνήθεια του ταξιδιού σε τριήμερα Μάδανι Κάφιλαχ κάθε μήνα με τους λάτρεις του Αγαπητού Προφήτη **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ**. Ξοδέψτε μέρες και νύχτες της ζωής σας σύμφωνα με τα Μάδανι Ινα'αμάτ που παρέχονται από το Μάδανι Μάρκαζ. Επίσης, κάθε νύχτα, κάντε Φίκρ-ε-Μαδίναχ για τουλάχιστον 12 λεπτά και συμπληρώστε την κάρτα των Μάδανι Ινα'αμάτ! Θα είσαστε επιτυχημένοι και στους δύο κόσμους. Και τώρα για να καταλάβετε

τις ευλογίες του Μάδανι περιβάλλοντος της Δάβατ-ε-Ισλάμι, διαβάστε ένα Μάδανι θαύμα.

Η περίληψη του απολογισμού, παρουσιασμένη από έναν Μουμπάλλιγ-ε-Δάβατ-ε-Ισλάμι από το Μίρπούρ 11 (Ντάκα, Μπαγκλαντές), είναι: Μια φορά συνάντησα κάποιον ενώ πήγαινα κάπου. Μόλις με είδε είπε: «Ξέρεις που πηγαίνω με την γυναίκα και τα παιδιά μου;» κι έπειτα απάντησε ο ίδιος: «Εγώ και οι γονείς μου είχαμε διαφωνίες μεταξύ μας. Με την υπεροχή της παρακολούθησης του Μάδανι Μπαιγιάν «Μα μπάπ κε Χουκούκ (Τα δικαιώματα των γονιών)» στο Μάδανι Channel διαπίστωσα ότι έχω διαπράξει μια μεγάλη αμαρτία μη υπακούοντας τους γονείς μου. Γι'αυτό πηγαίνω στο προαύλιο των γονιών μου με την γυναίκα και τα παιδιά μου για να ζητήσω συγχώρεση. Ο Αλλάχ عَزَّوَجَلَّ να προσδώσει επιτυχία στην Δάβατ-ε-Ισλάμι και στο Μάδανι Channel αματωδώς.»

Ράχ-ε-Σούννατ παρ τσαλά καρ σαμπ κο Τζάννατ κι ταράφ

Λε τσαλέ μπας ικ γιεχί χε Μάδανι Channel κα χαδαφ

Υα Χουδά عَزَّوَجَلَّ χε ιλιτζά Αττάρ κι

Σούννατεν απνάε σαμπ Σαρκάρ ﷺ κι

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

Κόπηκε το πόδι λόγω της κατάρας της μητέρας

Αγαπητοί Μουσουλμάνοι αδελφοί! Απ'αυτό το Μάδανι θαύμα γνωρίζουμε τα οφέλη του Μάδανι Channel. Σ'αυτό το Μάδανι

Μπαχάρ, «Τα δικαιώματα των γονιών» συζητούνται και χωρίς καμία αμφιβολία είναι πολύ δύσκολο να τα εκπληρώσεις. Ο καθένας πρέπει να προσπαθεί να τα εκπληρώνει κατά τη διάρκεια της ζωής του και να προσπαθήσει να διαφυλάξει τον εαυτό του από την οργή των γονιών του. Οι άνθρωποι που πληγώνουν τους γονείς τους έχουν ένα αισχρό τέλος και σ'αυτόν τον κόσμο.

Γι'αυτό ο Σείχ Αλλάμα Καμάλ-ουδ-Δίν Δαμαίρι رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ αφηγείται ότι: «Ο Ζαμαχσαρί (που ήταν γνωστός σπουδαστής της Μου'ταζιλί αίρεσης) είχε κομμένο το ένα πόδι. Στις ερωτήσεις των ανθρώπων αποκάλυψε: «Αυτό είναι εξαιτίας της κατάρας της μητέρας μου. Το συμβάν έγινε όταν ήμουν παιδί και έπιασα ένα πουλί και έδεσα μια κλωστή στο πόδι του. Ξαφνικά το πουλί πέταξε και μπήκε μέσα σε μια χαραμάδα σε έναν τοιχώ αλλά η κλωστή κρεμόταν. Τράβηξα με δύναμη την κλωστή και το πουλί βγήκε έξω με σπασμωδική κίνηση με έντονους πόνους και το πόδι του είχε κοπεί απ'τη κλωστή. Η μητέρα μου είδε αυτή τη επώδυνη σκηνή και αγχώθηκε από την αγωνία και με καταράστηκε λέγοντας: «Ο Αλλάχ عَزَّوَجَلَّ να κόψει το πόδι σου όπως και εσύ σ'αυτό το αθώο πουλί.»

Κι έτσι ακριβώς έγινε. Μετά από λίγο καιρό ταξίδεψα στο Μπουχάρα για να μάθω Ιλμ-ε-Δίν και έπεσα από τον ίππο μου και το πόδι μου τραυματίστηκε σοβαρά. Όταν έφτασα στο Μπουχάρα έκανα πολλές θεραπείες αλλά ο πόνος δεν καλυτέρευε. Μετά από όλα αυτά έπρεπε να μου κόψουν το πόδι.» (Και έτσι η κατάρα της μητέρας πραγματοποιήθηκε).

(Χαιγιάτ-ουλ-Χαιβάν-ουλ-Κουμπρά σελ. 163, τόμος 2)

Ζητήστε συγχώρεση απ'τους γονείς σας πέφτοντας στα πόδια τους

Αγαπητοί Μουσουλμάνοι αδελφοί! Αν οι γονείς σας ή ένας απ'αυτούς είναι εξοργισμένοι, χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις, ικετέψτε για συγχώρεση κλαίγοντας, ενώνοντας τα χέρια σας μπροστά τους και πέφτοντας στα πόδια τους. Εκπληρώστε τις νόμιμες απαιτήσεις τους γιατί μέσα σ'αυτό βρίσκεται η επιτυχία και για τους δύο κόσμους. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των γονιών παρακολουθήστε τα εξής VCD:

1. «Μά Μπάπ κε Χουκούκ (Τα δικαιώματα των γονιών)»
2. Το VCD του Μάδανι Μουζάκαραχ που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του Ιτικάφ του Ραμαδάν-ουλ-Μουμπάρακ (1430 Χίτζρι) και ονομάζεται «Βαλιδέν κε Να-Φαρμάνον και Αντζάμ (Οι συνέπειες της ανυπακοής των γονιών) διαθέσιμο από το Μάκταμπά-τουλ-Μαδίνα.

*Διλ δουχάνα τσόρ δαιν μά μπάμ κα
Βαρνάχ ις μαιν χαι χασάραχ άπ κα
Κινάχ-ε-Μούσλιμ σε σίναχ πάκ καρ
Ιττιμπά-ε-Σάχιμπ-ε-Λολάκ καρ
Για Χουδά عَزَّوَجَلَّ χαι ιλιτιζά Αττάρ κι*

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

3. Σούνναταιν απνάε σαμπ Σαρκάρ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ κι
4. Πάψτε να πληγώνετε τις καρδιές των γονιών σας
5. Αλλιώς θα είστε σε μεγάλη απώλεια
6. Καθαρίστε τις καρδιές σας από την μοχθηρία των Μουσουλμάνων
7. Ακολουθήστε τα βήματα του Αγαπητού Προφήτη صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ του Αλλάχ عَزَّوَجَلَّ
8. Ω Κύριε! Η παράκληση του Αττάρ είναι
9. Ο καθένας να υιοθετήσει το Σούνναχ του Ευγενή Προφήτη صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

Αγαπητοί Μουσουλμάνοι αδελφοί! Έρχοντας προς το τέλος του Μπαιγιάν, θα έχω το προνόμιο να αναφέρω τις ευλογίες της Σούνναχ και μερικά Σούνναχ και Ισλαμικούς τρόπους. Ο Άγιος Προφήτης صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ έχει πει: «Εκείνος που αγαπά το Σούνναχ μου αγαπά Εμένα και εκείνος που αγαπά Εμένα θα είναι μαζί Μου στον Παράδεισο.»

15 Σούνναχ και τρόποι περπατήματος

1. Ο Αλλάχ عَزَّوَجَلَّ λέει στο κεφάλαιο 15, Σούραχ Μπανί Ισραήλ, εδάφιο 37, μετάφραση από το Κάνζουλ-Ιμάν Σαρίφ

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا

إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ﴿٢٤﴾

«Και μην περπατάτε αλαζονικά πάνω στη γη· δεν μπορείτε να σχίσετε τη γη και ούτε μπορείτε να αποκτήσετε το ύψος των βουνών»

2. Το ευώδες ρητό του Αγαπητού Προφήτη صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ έχει διηγηθεί στο Μπαχάρ-ε-Σαρίατ, τόμος 16, σελ. 78, διαθέσιμο από Μάκταμπά-τουλ-Μαδίνα: «Ενας άντρας περπάταγε αλαζονικά καλυμμένος από δύο κομμάτια υφάσματος και ένιωθε περήφανος για αυτό. Η γη τον κατάπιε και θα συνεχίσει να τον καταπίνει μέχρι την Ημέρα της Κρίσεως.» (Σαχί Μούσλιμ, σελ. 5465)
3. Ο Αγαπητός Προφήτης صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ συνήθιζε να κρατά τα χέρια των συντρόφων του μερικές φορές στο ευλογημένο Του χέρι όταν περπάταγε. (Μου'τζάμι Καμπίρ, σελ. 162, τόμος 7) Κανένας δεν πρέπει να κρατά το χέρι κάποιου Αμράδ (ελκυστικό αγόρι). Να κρατάτε το χέρι του ή να ανταλλάσσετε χειραψία μαζί του ή να τον αγκαλιάζετε με πόθο είναι Χαράμ και μια πράξη που οδηγεί στην πυρά της Κόλασης.
4. Όταν ο Αγαπητός Προφήτης صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ περπάταγε, έγερνε λίγο μπροστά σαν να χαμηλώνει το ύψος του. (Σαμάλ-ε-Τίριμιζι, σελ. 87, Χαδίθ 118)

5. Ποτέ μην περπατάτε αλαζονικά φορώντας χρυσές ή άλλες μεταλλικές αλυσίδες με ανοιχτά τα κουμπιά για να επιδείξετε. Αυτός είναι ο τρόπος των ασύνετων, περήφανων, και ανθρώπων που καταπατούν. Είναι Χαράμ για τους άντρες να φορούν χρυσές αλυσίδες στον λαιμό κι επίσης δεν επιτρέπεται να φορούν άλλα μεταλλικά αντικείμενα.
6. Αν δεν υπάρχει δυσκολία, περπατήστε στην άκρη του πεζοδρομίου με μέτριο ρυθμό. Ούτε τόσο γρήγορα ώστε οι άνθρωποι να αρχίσουν να σας κοιτούν σκεπτόμενοι γιατί είστε σε τέτοια βιασύνη και ούτε τόσο αργά ώστε να νομίζουν ότι είστε άρρωστος.
7. Δεν είναι Σούνναχ να κοιτάτε εδώ και εκεί (άσκοπα) ενώ περπατάτε. Περπατήστε με αξιοπρέπεια με το βλέμμα σας χαμηλά. Ο Σαϊγιδουνά Χασσάν μπιν Σινάν رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ πήγε για το Είδ Σαλάχ. Όταν γύρισε σπίτι, η γυναίκα του τον ρώτησε: «Πόσες γυναίκες είδατε;» Εκείνος σιώπησε. Όταν εκείνη επέμεινε, τότε είπε: «Κοίταζα τα μεγάλα δάχτυλα των ποδιών μου από την έξοδο μέχρι τον γυρισμό σε σένα.» *(Κιτάμπ-ουλ-Βαρά μα Μαουσου'άχ Ιμám Ιμπν Αμπί Ντούνιγιά, σελ. 205, τόμος 1)*
8. Οι λάτρες του Αλλάχ عَزَّوَجَلَّ δεν κοιτούν εδώ και εκεί άσκοπα την ώρα που περπατούν' ειδικά όταν υπάρχει μεγάλο πλήθος διότι μπορεί να δουν κάποιον τον οποίο δεν επιτρέπεται σύμφωνα με το Σαριάχ. Αυτή ήταν η ευσέβεια των αγίων μας. Ο κανόνας είναι ότι αν δείτε

κάποια γυναίκα καταλάθος και μετακινήσετε αμέσως το βλέμμα σας, τότε δεν θα είστε αμαρτωλοί.

9. Δεν είναι σωστό να κοιτάτε ανώφελα το μπαλκόνι ή τα παράθυρα κάποιου.
10. Την ώρα που περπατάτε ή ανεβοκατεβαίνετε τις σκάλες, βεβαιωθείτε ότι τα παπούτσια σας δεν κάνουν θόρυβο. Ο ήχος που δημιουργείτε απ'τα παπούτσια δεν άρεσε στον Αγαπητό μας Προφήτη صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
11. Αν δύο γυναίκες έχουν σταματήσει ή πηγαίνουν κάπου σε έναν δρόμο, μην περάσετε ανάμεσά τους. Ένα ευλογημένο Χαδίθ απαγορεύει τέτοια πράξη.
12. Δεν είναι καλή συμπεριφορά να φτύνετε, να καθαρίζετε την μύτη σας, να βάζετε το δάχτυλο στην μύτη, να ξύνετε τα αυτιά σας, να καθαρίζετε τις λάσπες απ'τα ρούχα με τα δάχτυλά σας, να ξύνετε τα γεννητικά σας όργανα και ούτω καθεξής την ώρα που περπατάτε, κάθεστε ή στέκεστε μπροστά από άλλους ανθρώπους.
13. Κάποιοι άνθρωποι έχουν την συνήθεια να κλωτσάνε ότι βρουν μπροστά τους. Αυτή είναι μια πολύ αρρωστημένη πράξη. Υπάρχει και ο κίνδυνος να τραυματίσετε το πόδι σας. Επίσης είναι αγενής να κλωτσάτε εφημερίδες ή κουτιά, πακέτα και άδεια μπουκάλια εμφιαλωμένου νερού τα οποία έχουν επιγράφες.

14. Την ώρα που περπατάτε υποταχθείτε στους νόμους που δεν παραβιάζουν το Σαριάχ. Για παράδειγμα, όταν διασχίζετε έναν δρόμο, προσπαθήστε να τον διασχίσετε από την διάβαση πεζών ή από την γέφυρα.
15. Διασχίστε τον δρόμο κοιτάζοντας προς την κατεύθυνση κυκλοφορίας. Εάν βρίσκεστε στη μέση του δρόμου και πλησιάζει κάποιο όχημα, τότε αντί να τρέξετε, μείνετε εκεί γιατί είναι μια ασφαλέστερη επιλογή. Επίσης το να περνάτε τις γραμμές του τρένου την ώρα που περνούν τα τρένα είναι σαν να προσκαλείτε τον θάνατό σας. Εκείνος που θεωρεί ότι τα τρένα βρίσκονται μακριά θα πρέπει να έχει κατά νου τον κίνδυνο να μπλεχτεί στα καλώδια στη βιασύνη και να πέσει κάτω και το τρένο να περάσει από πάνω του και υπάρχουν κάποια μέρη όπου απαγόρευεται η διέλευση πεζών από τις γραμμές του τρένου. Τηρήστε αυτούς τους νόμους ειδικά στις στάσεις.
16. Περπατήστε κάθε μέρα για 45 λεπτά κάνοντας Ζίκρ και απαγγέλοντας Σαλάτ'Αλαν Ναμπί με την πρόθεση να αποκτήσετε δύναμη για να προσευχηθείτε. Θα παραμείνετε υγιής. Ο καλύτερος τρόπος είναι να περπατήσετε γρήγορα για τα πρώτα 15 λεπτά, με μέτριο ρυθμό για τα επόμενα 15 και ξανά γρήγορα για τα τελευταία 15 λεπτά. Μ'αυτη τη άσκηση θα γυμναστεί ολόκληρο το σώμα. Το πεπτικό σύστημα θα είναι σε καλή κατάσταση και θα προστατευτεί από καρδιακές παθήσεις και άλλες αρρώστιες.

Προκειμένου να μάθετε χιλιάδες Σούνναχ, αγοράστε και διαβάστε τα δύο παρακάτω βιβλία:

1. Μπαχάρ-ε-Σαρίατ, Τόμος 16
2. Σουνναταίν ορ Αντάμπ (διαθέσιμο από το Μάκταμπά-τουλ-Μαδίνα)

Άλλη μια εξαιρετική πηγή για να μάθετε τα Σούνναχ είναι να ταξιδέψετε με τους λάτρεις του Αγαπητού Προφήτη صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ στα Μάδανι Κάφιλαχ της Δάβατ-ε-Ισλάμι.

*Λούτναι ράχματαιν κάφιλε μαιν τσαλό
Σίχνε σούνναταιν κάφιλε μαιν τσαλό
Χον γκι χαλ μούσκιλαιν κάφιλε μαιν τσαλό
Χατάμ χον σάματαιν κάφιλε μαιν τσαλό*

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

Ευλογισ Του Σουνναχ

Αλχάμδου-Λιλλάχ το Σούνναχ του Ιερού Προφήτη διδάσκεται και μαθαίνεται στο Μαδανί περιβάλλον Δάβατ-ε-Ισλάμι, ένα διεθνές μη-πολιτικό προπαγανδιστικό κίνημα για το Κοράνι και το Σούνναχ. Το εβδομαδιαίο Ιτζτιμά στην Αθήνα (Ελλάδα) γίνεται κάθε Σάββατο (Το καλοκαίρι μετά την Προσευχή του Άσρ και τον χειμώνα μετά την Προσευχη του Μάγκριμπ στο ΦΑΙΖΑΝ-ε-ΜΑΔΙΝΑ, ΜΑΚΡΥΤΙΑΝΝΗ15, ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗΣ. Αυτή

είναι μια Μαδανί παράκληση να συμμετάσχετε σε αυτό το Ιτζτιμά και να προσπαθήσετε να περάσετε τη νύχτα στο ΦΑΙΖΑΝ-ε-ΜΑΔΙΝΑ(τζαμί)

Κάντε το συνήθεια να ταξιδεύετε με τους λάτρεις του Ιερού Προφήτηστα Μαδανί Κάφιλα και ενώ κάνετε ΦΙΚΡ-ε-ΜΑΔΙΝΑ, να γεμίζετε την κάρτα των Μάδανι Ινα'αμάτ σας ημερησίως και να την δίνετε ιδιοχείρως στο τοπικό σας υπεύθυνο μέσα στις πρώτες δέκα ημέρες του νέου Ισλαμικού μήνα.

Αν θελήσει ο Αλλάχ **عَزَّوَجَلَّ**, με την ευλογία αυτής της πράξης θα ξεκινήσουμε να δρούμε στο Σούνναχ του Αγαπητού Προφήτη **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** και να έχουμε μίσος προς τις αμαρτίες και θέληση να προστατέψουμε την ΠΙΣΤΗ μας. Κάθε Μουσουλμάνος αδελφός πρέπει να έχει τον σκοπό ότι πρέπει να προσπαθήσω να ανορθώσω τον εαυτό μου και τους ανθρώπους ολοκλήρου του κόσμου, Αν θελήσει ο Αλλάχ **عَزَّوَجَلَّ**.Για να ανορθώσουμε τους εαυτούς μας, θα ενεργήσουμε με τα Μάδανι Ινα'αμάτ και για να ανορθώσουμε ολόκληρο τον κόσμο θα ταξιδέψουμε στα Μαδανί Κάφιλα - Αν θελήσει ο Αλλάχ **عَزَّوَجَلَّ**!

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد

Table of Contents

Δου'ά για την ανάγνωση του βιβλίου..... ii

ΩΚΕΑΝΙΟΣ ΤΡΟΥΛΟΣ..... 1

Αυτός που απήγγειλε το Σαλάτ-Αλαν-Ναμπί δυνατά συγχωρέθηκε.....	1
Πληγωμένο δάχτυλο.....	4
Φιλήστε καθημερινά το κατώφλι του Παραδείσου	5
Ελευθέρωσε δύο σκλάβους επειδή ύψωσε την φωνή του μπροστά στην μητέρα του	5
Κερδίστε την αμοιβή του Χάτζ-ε-Μαμπρούρ (αποδεκτό Χάτζ) ξανά και ξανά	6
Σύντροφος στον Παράδεισο.....	7
Ο ανυπάκουος στους γονείς τιμωρείται ακόμη και στην επίγεια ζωή	8
Ένας κουφάθηκε επειδή δεν απάντησε στην μητέρα του	9
Οι γονείς να απέχουν από τις κατάρες.....	9
Θα πρέπει να γυρίσετε... ακόμη κι αν είστε στο εξωτερικό.....	10
Το βρέφος μίλησε!.....	11
Περπατώντας έξι μίλια πάνω σε καυτές πέτρες με την μητέρα στους ώμους	12
Τι θα γινόταν αν ο άντρας έπρεπε να γεννήσει ένα παιδί στη θέση της γυναίκας	13

Η γυναίκα αξίζει την συμπάθεια.....	14
Επεξήγηση του κανόνα του θηλασμού.....	15
Είναι υποχρέωση να είσαι υπάκουος ακόμα και σε βίαιους γονείς....	15
Η μητέρα καθαρίζει τα περιττώματα του παιδιού της όταν εκείνος είναι μικρός.....	17
Ο γάιδaros που παρίστανε τον νεκρό	18
Η λατρεία του ανυπάκουου δεν γίνεται αποδεκτή.....	19
Αυτός που κακοποιεί την μητέρα/ τον πατέρα του.....	20
Αυτοί που κρέμονται από φλεγόμενα κλαδιά	21
Τόση χόβολες όσες και οι σταγόνες της βροχής.....	21
Ο τάφος συνθλίβει τα πλευρά	22
Δεν θα εισέλθει στον Παράδεισο	22
Αν οι γονείς τσακώνονται, τι πρέπει να κάνουν τα παιδιά	22
Τι πρέπει να κάνει κάποιος αν οι γονείς του πέθαναν ενώ ήταν δυσαρεστημένοι μαζί του;	24
Εξοφλήστε τα χρέη των γονιών	25
Η ανταμοιβή για την επίσκεψη στον τάφο των γονέων την ημέρα της Παρασκευής	25
Κόπηκε το πόδι λόγω της κατάρας της μητέρας	27
Ζητήστε συγχώρεση απ' τους γονείς σας πέφτοντας στα πόδια τους	29
15 Σούνναχ και τρόποι περπατήματος.....	30
Ευλογισ Του Σουνναχ.....	35

Η ΑΝΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΟΥΝΝΑΧ

Με το έλεος του Αλλάχ ﷻ, οι Σούνναχ μαθαίνονται και διδάσκονται στο Μάδανι περιβάλλον της Δάβατ-ε-Ισλάμ, μια διεθνή μη-πολιτική κίνηση για τη διδασκαλία του Κοιράν και της Σούνναχ. Είναι μια Μάδανι παράδοση να περάσετε όλη τη βραδιά με καλές προθέσεις στο εβδομαδιαίο Σούνναχ-Εμπνευστικό Ιτζτιμά' που λαμβάνει μέρος μετά το Σαλάτ-ουλ-Μαγγρίμπ κάθε Σάββατο στην πόλη σας, για την ευχαρίστηση του Αλλάχ ﷻ. Με την πρόθεση να κερδίσετε ανταμοιβή, διαμορφώστε τη συνήθεια να ταξιδεύετε με τα Σούνναχ-Εμπνευστικά Μάδανι Κάφιλα με τους ακολούθους του Ρασούλ, να συμπληρώνετε την κάρτα των Μάδανι Ινα'αμάτ καθημερινά κάνοντας Φικρ-ε-Μαθίνα και να την υποβάλλετε στον υπεύθυνο Μουσουλμάνο αδελφό μέσα στις πρώτες 10 ημέρες κάθε Ισλαμικού μήνα. Μέσω των ευλογιών που θα αποκτήσετε, θα διαμορφώσετε τη νοστινιά και τη θέληση να υιοθετήσετε τις Σούνναχ, να μοιείτε τις αμαρτίες και να προστατέψετε την πίστη σας. **إِن شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى**. Κάθε Μουσουλμάνος αδελφός πρέπει να διαμορφώσει το σκεπτικό ότι «Πρέπει να προσπαθήσω να ανρθώσω τον εαυτό μου και τους ανθρώπους όλου του κόσμου» **إِن شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى**.

Για να ανρθώσουμε τον εαυτό μας, πρέπει να πράξουμε σύμφωνα με τα Μάδανι Ινα'αμάτ και για να ανρθώσουμε τους ανθρώπους όλου του κόσμου πρέπει να ταξιδέψουμε στα Μάδανι Κάφιλα. **إِن شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى**.



MC 1288

Aalmi Madani Markaz, Faizan-e-Madinah, Mahallah Saudagaran
Purani Sabzi Mandi, Bab-ul-Madinah, Karachi, Pakistan.

UAN: +92 21 111 25 26 92 | Ext: 1262

Web: www.dawateislami.net | E-mail: translation@dawateislami.net