



DAWAT-E-ISLAMI

ضیائے دُرُود و سَلام (Dutch)

Vredesgroet naar de **Profeet** ﷺ



Sheikh-e-Tarieqat, Ameer-e-Ahlesunnat
oprichter van Dawat-e-Islami Alama Maulana Abu Bilal

MUHAMMAD ILYAS

Attar Qadiri Razavi

آٹار قادری رازی
اتقائے حق



ضیائے دُرود و سَلام

Ziya-e-Durood-o-Salaam

Vredesgroet Naar De Profeet ﷺ

Dit boekje is oorspronkelijk in het Urdū geschreven door Shaykh-e-Ṭarīqat Ḥaḍrat Amīr-e-Aḥl-e-Sunnat, de oprichter van Dawat-e-Islami, Allāmah Maulānā Abū Bilāl Muḥammad Ilyās Aṭṭār Qādirī Razavī دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ. De ‘Vertalingsafdeling’ [Majlis-e-Tarājim] heeft dit boekje vanuit de Engelse vertaling vertaald naar het Nederlands. Mocht u ergens fouten vinden, informeert u ons dan op het onderstaande post- of e-mailadres met de intentie van beloning [Šawāb].

Majlis-e-Tarājim (Dawat-e-Islami)

Aalami Madani Markaz, Faizan-e-Madinah, Mahallah Saudagran,
Purani Sabzi Mandi, Bab-ul-Madinah, Karachi, Pakistan

UAN: ☎ +92-21-111-25-26-92 – Ext. 1262

Email: ✉ translation@dawateislami.net

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Du'āa voor het lezen van een boek

Lees de volgende Du'āa (smeekbede) voor het bestuderen van een religieus boek of Islamitische les. U zult *إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ* (met de Wil van Allāh de Meest Machtige en Voortreffelijke) onthouden wat u bestudeert:

اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَأَنْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

Vertaling:

Yā Allāh *عَزَّوَجَلَّ* Open de poorten van kennis en wijsheid voor ons en wees barmhartig voor ons! O, de Meest Eervolle en Voortreffelijke! (*Al-Mustaṭraf, vol. 1, blz. 40*)

Opmerking: Reciteer één keer Durūd Sharīf [Ṣalat 'Alan Nabī] (het sturen van Vrede en Zegeningen naar de Geliefde Profeet *صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ*) voor en na de smeekbede.

Inhoudsopgave

Du‘āa voor het lezen van een boek i

Vredesgroet naar de Profeet ﷺ 1

De voortreffelijkheid van het doorgeven van veertig Overleveringen 1

Veertig Overleveringen van de Heilige Profeet ﷺ 2

8 Overleveringen van de Geliefde Profeet ﷺ over de nadelen van het **niet** reciteren van Ṣalāt 14

5 uitspraken van de Metgezellen عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان 16

Er zijn verschillende Ṣalāt die gereciteerd kunnen worden. Hieronder worden een aantal als voorbeeld gegeven:18

Alle zondes vergeven 18

Goede daden voor 1000 dagen 18

70 poorten van Barmhartigheid 19



أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

Vredesgroet naar de Profeet ﷺ

Tallose keren zal satan proberen te voorkomen dat u dit boekje leest. Lees dit boekje van begin tot eind en versterk uw Imān (overtuiging).

De voortreffelijkheid van het doorgeven van veertig Overleveringen

De Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ heeft overgeleverd: ‘Degene die veertig Ḥadīṣ (Overleveringen) uit zijn hoofd leert om het aan mijn Ummah door te geven, zal op de Dag des Oordeels als een Schriftgeleerde opstaan door de gunst van ALLĀḤ عَزَّوَجَلَّ. Op de Dag des Oordeels zal ik صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ zijn Pleiter en Getuige zijn.’ (*Shu’ab-ul-Iman, Deel 2, Blz. 270, Ḥadīṣ 1726*). Hiermee wordt bedoeld dat veertig Overleveringen aan anderen worden doorgegeven ook als men het niet meer uit zijn hoofd kent. (*Ashat-ul-Ma’at, Deel 1, Blz. 186*)

Met de intentie om zegeningen van de voorafgaande Ḥadīṣ te verkrijgen, worden nu veertig Overleveringen van de Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ betreffende de voortreffelijkheden van het sturen van Vrede en Zegeningen naar de Geliefde Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ vermeld. Het sturen van Vrede en Zegeningen naar de Geliefde Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ wordt Ṣalāt ‘Alan-Nabī صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ of Durūd Sharīf genoemd.

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

Veertig Overleveringen van de Heilige Profeet ﷺ

1. ALLĀĤ عَزَّوَجَلَّ stuurt 10 Barmhartigheden naar degene die één keer Ṣalāt naar Mij stuurt. (*Sahih Muslim, Blz. 216, Ḥadīṣ 408*)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

2. Op de Dag des Oordeels zal diegene het meest Mijn nabijheid hebben die in het Wereldse leven veel Ṣalāt naar Mij heeft gezonden. (*Tirmizi, Deel 2, Blz. 27, Ḥadīṣ 484*)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

3. ALLĀH ﷺ stuurt 10 Barmhartigheden naar degene die één keer Ṣalāt naar Mij stuurt. Ook worden 10 goede daden bijgeschreven in zijn dadenboek.

(Tirmizi, Deel 2, Blz. 28, Ḥadīš 484)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

4. Zolang een Moeslim Ṣalāt blijft sturen naar Mij, blijven de Engelen Barmhartigheden sturen naar hem. Het is nu zijn keuze of hij veel of weinig stuurt.

(Ibn-e-Majah, Deel 1, Blz. 490, Ḥadīš 907)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

5. Degene die na het gebed ALLĀH ﷺ prijst en Ṣalāt stuurt naar Mij, tegen hem wordt gezegd: ‘Smeek, het zal worden geaccepteerd. Vraag, het zal worden geschonken.’

(Sunan Al-Nisai, Blz. 220, Ḥadīš 1281)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

6. Jibrā’īl عَلَيْهِ السَّلَام heeft tegen Mij gezegd dat ALLĀH ﷺ vermeldt: ‘O Muḥammad صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! Bent U niet

tevreden met het feit dat wanneer Uw volgeling één keer Salām (Vredesgroet) stuurt dat WIJ **عَدَّوَجَلَّ** diegene dan **10** keer Salām sturen?’ (*Sunan Al-Nisai, Blz. 222, Ḥadīṣ 1292*)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

7. ALLĀĤ **عَدَّوَجَلَّ** stuurt **10** Barmhartigheden naar degene die één keer Ṣalāt naar Mij stuurt. Ook worden zijn **10** zondes verminderd en stijgt zijn status met **10** gradaties.

(*Sunan Al-Nisai, Blz. 222, Ḥadīṣ 1294*)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

8. ALLĀĤ **عَدَّوَجَلَّ** laat **10** Barmhartigheden neerdalen op degene die één keer Ṣalāt reciteert en ALLĀĤ **عَدَّوَجَلَّ** laat **100** Barmhartigheden neerdalen op degene die **10** keer Ṣalāt reciteert. En ALLĀĤ **عَدَّوَجَلَّ** schrijft tussen de beide ogen van degene die 100 keer Ṣalāt reciteert dat hij vrij is van hypocrisie en het Helle Vuur en dat hij op de Dag des Oordeels tot de martelaren zal behoren.

(*Mu'jam-ul-Awsaṭ; Deel 5, Blz. 252, Ḥadīṣ 2735*)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

9. Op de Dag des Oordeels zal Ik صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ‘Muṣāfaḥah’ doen (d.w.z. handen schudden) met degene die op één dag 50 keer Ṣalāt stuurt naar Mij.

(*Al-Qurbatu ila Rabil ‘Alamin, Blz. 90, Ḥadīṣ 90*)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

10. Degene die op een dag 1000 keer Ṣalāt naar Mij stuurt, zal niet overlijden voordat hij zijn plek in het Paradijs heeft gezien. (*Attarghib fi Fadailil A’mal, Blz. 14, Ḥadīṣ 19*)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

11. Degene die uit liefde voor Mij, drie keer overdag en drie keer in de avond Ṣalāt reciteert, ALLĀH عَزَّوَجَلَّ zal zijn zondes van die dag en nacht vergeven.

(*Mu’jam Kabir, Deel 18, Blz. 362, Ḥadīṣ 928*)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

12. Stuur Ṣalāt naar Mij ongeacht waar je bent omdat jouw Ṣalāt Mij bereikt. (*Al-Mu’jam Kabir, Deel 3, Blz. 82, Ḥadīṣ 2729*)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

13. Zeer zeker jullie namen tezamen met jullie identiteiten worden aan Mij gepresenteerd. Stuur daarom Vrede en Zegeningen naar Mij in mooie en prachtige woorden.

(Muṣannaf ‘Abdur Razzaq, Deel 2, Blz.140, Ḥadīṣ 3116)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

14. Zeer zeker, Jibrā’īl عَلَيْهِ السَّلَامُ gaf mij het goede nieuws dat: ‘ALLĀĤ عَزَّوَجَلَّ 10 Barmhartigheden stuurt naar degene die Ṣalāt stuurt naar U. En ALLĀĤ عَزَّوَجَلَّ stuurt zegens van bescherming op degene die Salām (Vredesgroet) stuurt naar U.’ *(Musnad Imam Aḥmad Bin Ḥanbal, Deel 1, Blz. 407, Ḥadīṣ 1664)*

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

15. Ḥaḍrat Ubay Bin K‘ab رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ heeft gezegd dat: ‘(Ik zal alle andere vormen van Ṣikr laten) en ik zal al mijn tijd spenderen in het sturen van Ṣalāt.’ Hierop zei de Heilige Profeet صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: ‘Door deze daad zal je verlost worden van al je problemen en het zal jou zondes doen vergeven.’ *(Tirmizi, Deel 4, Blz. 207, Ḥadīṣ 2465)*

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

16. Ik zal op de Dag des Oordeels pleiten voor degene die 10 keer overdag en 10 keer in de avond Ṣalāt stuurt naar Mij.

(Al-Majma’ul Zawaid, Deel 10, Blz. 163, Ḥadīṣ 17022)

17. Stuur veelvuldig Ṣalāt naar Mij. Zonder twijfel het sturen van Ṣalāt is een manier om jezelf te reinigen.

(Musnad Abi Ya'la, Deel 5, Blz. 458, Ḥadīṣ 6383)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

18. Wanneer twee Moeslims omwille de liefde van ALLĀH ﷻ elkaar ontmoeten, ‘Muṣafaḥa’ doen (d.w.z. handen schudden) en Ṣalāt sturen naar de Heilige Profeet صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ, dan voordat zij de handen loslaten, worden hun zondes vergeven. *(Musnad Abi Ya'la, Deel 3, Blz. 95, Ḥadīṣ 2951)*

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

19. Degene die Ṣalāt stuurt naar Mij middels de recitatie van:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

’ وَ أَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.¹

Voor diegene wordt Mijn bemiddeling wājib (noodzakelijk). *(Mu'jam-ul-Kabir, Deel 5, Blz. 25, Ḥadīṣ 4480)*

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

¹ O ALLĀH ﷻ! Laat Zegeningen neerdalen op de Geliefde Profeet ﷺ en schenk Hem صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ op de Dag des Oordeels een verheven positie in UW Hof

20. Degene die Ṣalāt schrijft in een boek, voor hem zullen de Engelen ‘Istighfār’ (smeekebede voor vergiffenis blijven vragen) doen zolang Mijn naam in dat boek zal zijn.

(Al-Maudjam Al-Ausat, Deel 1, Blz. 497, Ḥadīṣ 1835)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

21. O mensen! Zonder twijfel, op de Dag des Oordeels zal diegene makkelijk berecht worden en de zware, moeilijke momenten van de Dag des Oordeels bespaard blijven, die in het wereldse leven veelvuldig Ṣalāt reciteerde.

(Al-Firdaws bima Sawr-ul-Khaṭṭab, Deel 5, Blz. 277, Ḥadīṣ 8175)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

22. Stuur veelvuldig Ṣalāt naar Mij, want zeer zeker het sturen van Ṣalāt zal jouw zondes doen vergeven.

(Ibn Asakir, Deel 61, Blz. 381)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

23. Degene die één keer Ṣalāt reciteert, krijgt een beloning van één Qirā’at van ALLĀH عَزَّوَجَلَّ en Qirā’at is in hoeveelheid gelijk aan de berg Uḥud.

(Musannaf Abdur Razzaq, Deel 1, Blz. 39, Ḥadīṣ 153)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

24. Zeer zeker, ALLĀĤ عَزَّوَجَلَّ heeft een Engel op Mijn Graftombe geplaatst die de bekwaamheid (kracht) van ALLĀĤ عَزَّوَجَلَّ heeft gekregen, om het geluid van alle schepselen te kunnen horen. Deze Engel presenteert Mij de namen van mensen en de namen van hun vaders, die Ṣalāt sturen naar Mij. Hij zegt: ‘die en die zoon van die heeft Ṣalāt gereciteerd’. Tot de Dag des Oordeels zal die Engel dit blijven doen. (*Musnad Bazzar, Deel 4, Blz. 255, Ḥadīṣ 1425*)

شِخْنِ اللَّهِ! Wat een voorrecht hebben de mensen die Ṣalāt reciteren dat hun naam en hun vaders naam worden genoemd in het Hof van de Heilige Profeet صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. Nog een ander feit dat onze Imān (overtuiging) doet versterken en dat is dat de Engel die bij de Graftombe van de Geliefde Profeet صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ aanwezig is, de zachte stemmen kan horen van honderdduizenden mensen waar ook ter wereld die op hetzelfde moment Ṣalāt reciteren.

Als dit het niveau en kracht is van het hoorvermogen van de knecht van het Hof! Dan wat zal dan wel niet de status zijn van de bekwaamheid en kracht van de Koning van Makkah en Madīnah, de Geliefde van ALLĀĤ عَزَّوَجَلَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. Dus waarom zal dan de Heilige en Geliefde Profeet صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ zijn dienaren niet herkennen, hun aanroepingen kunnen horen en hun helpen met de wil van ALLĀĤ عَزَّوَجَلَّ!

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

25. Degene die wil dat ALLĀĤĤ عَزَّوَجَلَّ tevreden is met hem wanneer hij in het Hof van ALLĀĤĤ عَزَّوَجَلَّ wordt gepresenteerd, dan moet hij veelvuldig Ṣalāt sturen naar Mij. (*Al-Firdaws bima Sawr-ul-Khaṭṭab, Deel 2, Blz. 284, Ḥadīš 6083*)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

26. Verricht je verplichte Ḥajj. Zonder twijfel, het brengt meer beloningen met zich mee dan de deelname aan 20 Heilige oorlogen en het sturen van Ṣalāt naar Mij heeft dezelfde beloning. (*Aeda, Deel 1, Blz. 339, Ḥadīš 2484*)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

27. Op de Dag des Oordeels zal er geen schaduw zijn behalve die van de Troon van ALLĀĤĤ عَزَّوَجَلَّ. Drie soorten personen zullen in de schaduw van de Troon van ALLĀĤĤ عَزَّوَجَلَّ zijn:

- Degene die een zorg (probleem) van mijn volgeling oplost.
- Degene die mijn Sunnah in leven houdt.
- Degene die veelvuldig Ṣalāt reciteert.

(*Al-Budur Assafirtu Lis-Suti, Blz. 131, Ḥadīš 366*)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

28. 70 Engelen zullen tot 1000 dagen goede daden blijven schrijven voor degene die ¹ *جَزَى اللَّهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ أَهْلُهُ*,¹ reciteert. (*Al-Maudj Al-Ausat, Deel 1, Blz. 82, Ḥadīṣ 235*)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

29. Stuur Ṣalāt naar Mij, ALLĀḤ *عَزَّوَجَلَّ* zal Barmhartigheid naar jou sturen. (*Al-Kamil Labin Adi, Deel 5, Blz. 505*)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

30. Wanneer je Ṣalāt naar de Profeten *عَلَيْهِمُ السَّلَام* stuurt, stuur dan Ṣalāt ook naar Mij. Zonder twijfel, Ik ben de Boodschapper van jouw Heer voor heel het Universum.

(*Jam-ul-Jawame Lis-Suti, Deel 1, Blz. 320, Ḥadīṣ 2354*)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

31. Degene die de Heilige Qurān reciteert, ALLĀḤ *عَزَّوَجَلَّ* prijst en Ṣalāt stuurt naar de Geliefde Profheet *صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ* en dan zijn Schepper *عَزَّوَجَلَّ* om vergiffenis smeekt dan heeft hij goeds ontvangen vanaf zijn plek.

(*Shu'ab-ul-Iman, Deel 2, Blz. 373, Ḥadīṣ 2084*)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

¹ O ALLĀḤ *عَزَّوَجَلَّ* schenk namens ons de Geliefde Profheet ﷺ zo een beloning die zijn status waardig is.

32. Versier je bijeenkomsten door Ṣalāt te reciteren, het reciteren van Ṣalāt zal op de Dag des Oordeels Nūr (licht) zijn voor jou. (*Firdaws Al-Akhbaar, Deel 1, Blz. 422, Ḥadīṣ 3149*)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

33. Stuur op donderdagavond en op de dag van vrijdag veelvuldig Ṣalāt naar mij omdat uw Ṣalāt dan aan mij wordt gepresenteerd. (*Mu'jam-ul-Awsaṭ, Deel 1, Blz. 84, Ḥadīṣ 241*)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

34. Stuur veelvuldig Ṣalāt naar mij op donderdagavond en de dag van vrijdag (dus donderdag vanaf zonsondergang tot vrijdag zonderondergang) want ik zal op de Dag des Oordeels pleiten en getuigen voor degenen die dit doen.

(*Shu'ab-ul-Iman, Deel 3, Blz. 111, Ḥadīṣ 3033*)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

35. Op donderdag stuurt ALLĀH ﷻ Engelen met zilveren papier en gouden pen. Zij schrijven de namen op van mensen die op de dag en avond van donderdag veelvuldig Ṣalāt reciteren.

(*Al-Firdaus Bimasur Al-Khitab, Deel 1, Blz. 184, Ḥadīṣ 688*)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

36. Het sturen van Ṣalāt naar mij is Nūr (licht) voor jou op de brug van Sirāt. Zondes van 80 jaar worden vergeven van degene die op vrijdag 80 keer Ṣalāt naar Mij stuurt.

(Aeda, Deel 2, Blz. 408, Ḥadīṣ 3814)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

37. Ik zal op de Dag des Oordeels pleiten voor degene die op vrijdag Ṣalāt reciteert.

(Jam-ul-Jawame Lis-Suti, Deel 7, Blz. 199, Ḥadīṣ 22352)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

38. Degene die op vrijdag 100 keer Ṣalāt naar Mij stuurt, zal op de Dag des Oordeels zoveel licht hebben dat als dat licht verdeeld zou worden over alle schepsels dan nog zou het voor iedereen voldoende zijn.

(Hilya-tul-Awliya, Deel 8, Blz. 49)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

39. ALLĀH عَزَّوَجَلَّ vervult 100 wensen van degene die op donderdagavond en op vrijdag 100 keer Ṣalāt stuurt naar Mij. 70 wensen van het Hiernamaals en 30 van het Wereldse leven worden vervuld. (Shu'ab-ul-Iman, Deel 3, Blz. 111, Ḥadīṣ 3035)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

40. Zondes van 200 jaar worden vergeven van degene die op vrijdag 200 keer Ṣalāt stuurt naar Mij.

(Jam-ul-Jawame Lis-Suti, Deel 7, Blz. 199, Ḥadīṣ 22353)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

8 Overleveringen van de Geliefde Profeet ﷺ over de nadelen van het niet reciteren van Ṣalāt

1. Als mensen een bijeenkomst verlaten zonder de Žikr (herdenking) van ALLĀĤ عَزَّوَجَلَّ te doen en zonder Ṣalāt te sturen naar de Geliefde Profeet صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ, dan is het alsof zij een stinkende en vieze plek hebben achtergelaten.

(Shu'ab-ul-Iman, Deel 2, Blz. 215, Ḥadīṣ 1570)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

2. Als voor iemand over mij werd gesproken en hij heeft geen Ṣalāt gestuurd naar Mij, dan heeft hij de weg naar het Paradijs verlaten. *(Mu'jam-ul-Kabir, Deel 3, Blz. 128, Ḥadīṣ 2887)*

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

3. Moge die persoon vernederd worden die Mijn Naam hoort maar geen Ṣalāt reciteert. *(Tirmizi, Deel 5, Blz. 320, Ḥadīṣ 3556)*

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

4. Degene die Mijn Naam heeft gehoord maar geen Ṣalāt heeft gereciteerd, is de meest gierige persoon onder jullie.

(Musnad Imam Aḥmad Bin Ḥanbal, Deel 1, Blz. 429, Ḥadīṣ 1736)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

5. Mensen die bijeenkomsten houden maar de Zikr van ALLĀH عَزَّوَجَلَّ niet doen en geen Ṣalāt sturen naar Mij, zij zullen spijt hebben op de Dag des Oordeels wanneer zij de beloning ervan zullen zien, zelfs als ze het Paradijs binnentreden. *(Aeda, Deel 3, Blz. 489, Ḥadīṣ 9972)*

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

6. Degene die na het horen van Mijn Naam geen Ṣalāt reciteert, heeft onrecht gepleegd.

(Musannaf Abdur Razzaq, Deel 2, Blz. 142, Ḥadīṣ 3126)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

7. Degene die geen Ṣalāt reciteert na het horen van Mijn Naam is waarlijk een ongelukkige.

(Amlul Yaumi Wal-Laylati, Blz. 336, Ḥadīṣ 381)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

8. Mensen die de Zikr van ALLĀH ﷺ niet doen en geen Ṣalāt reciteren in hun bijeenkomsten, zullen op de Dag des Oordeels spijt hebben van hun bijeenkomst. Als ALLĀH ﷺ wilt, zal HIJ hun straffen en als HIJ wilt, vergeeft hij ze. (Tirmizi, Deel 5, Blz. 247, Ḥadīṣ 3391)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

5 uitspraken van de Metzgezellen عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ

9. Sayyidunā Abū Bakr رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ heeft vermeld: ‘Ṣalāt sturen naar de Geliefde Profeet صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ verwijdert jouw zondes zo snel, dat zelfs water het vuur niet zo snel kan laten doven en het sturen van Salām (vredesgroet) is beter dan het bevrijden van slaven.’

(Tareekh-e-Baghdad, Deel 7, Blz. 172)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

10. Sayyidatunā ‘Āishah Ṣiddiqah رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا heeft vermeld: ‘Versier je bijeenkomsten met het sturen van Ṣalāt naar de Koning der Profeten صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.’

(Tareekh-e-Baghdad, Deel 7, Blz. 216)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

11. Sayyidunā ‘Umar Fārūq رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ heeft vermeld: ‘Zeer zeker de smeekbede (Du’āa) blijft tussen hemel en aarde en niets stijgt naar boven totdat men Ṣalāt stuurt naar de Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.’

(Tirmizi, Deel 2, Blz. 28, Ḥadīṣ 486)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

12. Sayyidunā ‘Ali كَرَّمَهُ اللهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيمِ heeft vermeld: ‘Iedere smeekbede blijft gesluierd, totdat hij Ṣalāt stuurt naar de Geliefde Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.’

(Mu’jam-ul- Awsaṭ, Deel 1, Blz. 211, Ḥadīṣ 271)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

13. Sayyidunā ‘Abdullāh Ibn ‘Amr bin ‘Āṣ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا heeft vermeld: ‘ALLĀH عَزَّوَجَلَّ en ZIJN Engelen sturen 70 keer Barmhartigheid naar degene die één keer Ṣalāt stuurt naar de Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.’

(Musnad Imam Aḥmad Bin Ḥanbal, Deel 2, Blz. 614. Ḥadīṣ 6766)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

Er zijn verschillende Ṣalāt die gereciteerd kunnen worden. Hieronder worden een aantal als voorbeeld gegeven:

Alle zondes vergeven

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ

Sayyidunā ‘Anas رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ overlevert dat de Geliefde en Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ heeft vermeld: ‘Als een persoon deze Durūd Sharīf leest terwijl hij staat, zijn zondes zullen worden vergeven voordat hij zal zitten en mocht hij dit reciteren terwijl hij zat, zijn zondes zullen worden vergeven voordat hij zal staan.’

Goede daden voor 1000 dagen

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ أَهْلُهُ

Sayyidunā Ibn ‘Abbās رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا overlevert dat de Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ heeft vermeld: ‘Voor de reciteerder van deze Du’āa zullen zeventig (70) Engelen voor 1000 dagen goede daden schrijven.’

70 poorten van Barmhartigheid

صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

Degene die deze Durūd Sharīf één keer reciteert, zeventig (70) poorten (deuren) van Raḥmah (Genade) gaan voor hem open

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ
تُوبُوا إِلَى اللَّهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ
صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

يَا عَزِيزُ

Reciteer dit eenenveertig (41) keer voordat men bij een heerser of een ambtenaar gaat (voor een toegestaan en wettig doel). De heerser of ambtenaar zal **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** goedwillig en sympathiek zijn.

ZEGENINGEN VAN DE SUNNAH

حلّ افطال عتو والو صلّم de Sunnah's van de Heilige Profeet ﷺ, worden in veelvoud geleerd en onderwezen in de Madani Omgeving van Dawat-e-Islami. Een wereldwijde, niet-politieke organisatie die de leer van Quran en Sunnah verspreidt. Het is een Madani verzoek om de hele nacht door te brengen in de Wekelijkse Sunnah Inspirerende Ijtima (bijeenkomst), in uw stad (in Babul Madinah Karachi te Pakistan vindt de Ijtima elke donderdag na het Maghrib gebed plaats in Faizan-e-Madinah).

Maakt u er een gewoonte van om te reizen in de Madani Qafilah tezamen met de liefhebbers van de Heilige Profeet ﷺ om de Sunnah's te leren en dagelijks Fikr-e-Madinah (zelfreflectie van de daden verricht op die dag) te doen door het boekje Madani In'amaat dagelijks in te vullen en dat boekje binnen de eerste 10 dagen van elk Madani maand in te leveren bij de verantwoordelijke broeder van uw buurt.

Met de zegeningen die hieruit voortkomen, zult u met de Wil van Allah عزوجل, een Madani gedachte en een diep verlangen ontwikkelen om uw geloof te beschermen door het eigen maken van Sunnah's en afkerig te zijn van zonden. Elke Islamitische broeder zou de Madani gedachte moeten ontwikkelen dat 'Ik moet streven om mijzelf en de mensen van de hele wereld te verbeteren' **إِنِّي أَعَالِمُ الْعَالَمِينَ**. Om onszelf te verbeteren moeten wij handelen volgens de Madani In'amaat en om de mensen van de wereld te verbeteren moeten wij reizen in Madani Qafilah's



ISBN 978-969-631-676-3



0125418



MC 1286

Aalmi Madani Markaz, Faizan-e-Madinah, Mahallah Saudagaran
Purani Sabzi Mandi, Bab-ul-Madinah, Karachi, Pakistan.

UAN: +92 21 111 25 26 92 | Ext: 1262

Web: www.dawateislami.net | E-mail: translation@dawateislami.net