



اَمْوَالِ بَيْرِے

Onschatbare Diamanten

(Dutch)



Shakhs-e-Tariqat, Amara-e-Ahlesunnat
epitaph van Dawab-e-Islami Khatma Maulana Abu Bilal

MUHAMMAD ILYAS

Attar Qadiri Razavi



الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Smeekbede voor het lezen van een boek

Reciteer de volgende Du'a (smeekbede) voor het lezen van een religieus boek of Islamitische les en u zult **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** onthouden wat u leest:

اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَأَنْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

Vertaling:

O Allah **عَزَّوَجَلَّ** Open de deuren van kennis en wijsheid voor ons, en heb genade op ons! O Hij die de meeste Eervolle en Glorieuze is!

(Al-Mustatraf, vol. 1, pp. 40)

Opmerking: Reciteer Durud Sharif (Salat-'Alan-Nabi ﷺ) één keer voor en één keer na de smeekbede.

آنمول ہیرے

Anmol Heeray

ONSCCHATBARE DIAMANTEN

Dit boekje was in het Urdu geschreven door Shaykh-e-Tariqat Amir-e-Ahl-e-Sunnat, de oprichter van Dawat-e-Islami, Allamah Maulana Abu Bilal Muhammad Ilyas Attar Qadiri Razavi **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَهُ**. De vertaalafdeling van Dawat-e-Islami heeft dit boekje vertaald naar het Nederlands. Indien u fouten ontdekt in de tekst of opbouw, gelieve, met de intentie van het verkrijgen van Sawab (zegeningen), contact opnemen met de vertaalafdeling via onderstaand adres of e-mail.

Majlis-e-Tarajim (Dawat-e-Islami)

Aalami Madani Markaz, Faizan-e-Madinah, Mahallah Saudagran,
Purani Sabzi Mandi, Bab-ul-Madinah, Karachi, Pakistan

UAN: ☎ +92-21-111-25-26-92 – Ext. 7213

Email: ✉ translation@dawateislami.net

ONSCHATBARE DIAMANTEN

Een Nederlandse vertaling van 'Anmool Heeray'



ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN

Copyright © 2016 Maktaba-tul-Madinah

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, of overgedragen worden, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Maktaba-tul-Madinah.

1st Publication: Rabi'-ul-Awwal, 1438 AH – (Dec, 2016)

Publisher: Maktaba-tul-Madinah

Quantity: -

ISBN: -

DONATIES

Wees vrij om ons te benaderen als u een bijdrage wilt leveren in het uitgeven van een Islamitisch boek of risalah voor Isal-e-Sawab van uw overleden familieleden.

Maktaba-tul-Madinah

Aalami Madani Markaz, Faizan-e-Madinah Mahallah Saudagran,
Purani Sabzi Mandi, Bab-ul-Madinah, Karachi, Pakistan

✉ **Email:** maktabaglobal@dawateislami.net – maktaba@dawateislami.net

☎ **Tel:** +92-21-34921389-93 – 34126999

🌐 **Web:** www.dawateislami.net

INHOUDSOPGAVE

Onschatbare Diamanten..... 1

Voortreffelijkheid van Salat-‘Alan-Nabi ﷺ	1
Momenten van het leven zijn onschatbare diamanten.....	3
Het leven is kort	4
De Ketting van ademhalingen.....	4
Aankondiging van de Dag	5
Meneer of Wijlen	5
De dood komt plotseling	6
Zelfs in het Paradijs betreuren	7
Punt van de pen	7
Boom planten in het Paradijs	8
Voortreffelijkheid van Salat-Alan-Nabi ﷺ	8
Beter dan 60 jaar aanbidding.....	9
Vijf voor vijf.....	10
Twee gunsten.....	11
Schoonheid van Islam	11
Waarde van onschatbare momenten	11
Uitspraken van degenen die tijd waardeerden	12
Maak een tijdschema.....	14
Zegeningen van de ochtend.....	15
15 Madani Parels van wijsheid met betrekking tot slapen en wakker worden.....	17

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Onschatbare Diamanten*

Ongeacht hoe lui Satan u zal proberen te laten voelen, lees dit boek van begin tot eind om de misleiding van Satan te weerstaan. U zult de zegeningen in dit leven en in het hiernamaals ervaren
إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

Voortreffelijkheid van Salat-‘Alan-Nabi ﷺ

A’la Hazrat Imam-e-Ahl-e-Sunnat Maulana Shah Imam Ahmad Raza Khan رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ heeft in *Fatawa Razaviyyah*, deel 23, blz. 122 overgeleverd: Sayyiduna Abul Mawahib رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ zei: Ik zag de Meest Gezegende Rasul صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ in mijn droom. Rasulallah صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ zei tegen mij, ‘u zult voor honderdduizend mensen op de Dag des Oordeels pleiten.’ Ik vroeg, ‘Ya Rasulallah صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! Hoe komt het, dat ik

* Deze toespraak (Bayan) werd gegeven tijdens Dawat-e-Islami’s 3-daagse Sunnah-Inspirerende Ijtima’ in Sehra-e-Madinah, Bab-ul-Madinah, Karachi (Pakistan) op 25 Safar-ul-Muzaffar, 1430 AH. Het wordt schriftelijk gepresenteerd na de noodzakelijke correcties. [Majlis Maktaba-tul-Madinah]

zo'n hoge status krijg?' Rasulallah صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ zei, 'Omdat u Salat reciteert en de beloning ervan naar mij stuurt.'

(Al-Tabqat-tul-Kubra lish-Sha'rani, blz. 101)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

Om zegeningen van Salat-‘Alan-Nabi te versturen, kunt u tijdens het reciteren van Salat-‘Alan-Nabi de intentie in uw hart vormen om de zegeningen te versturen, of u kunt vóór of na Salat-‘Alan-Nabi zeggen, ‘Ik stuur de beloning van deze Salat aan de geliefde Rasul صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

Er wordt gezegd dat een koning een keer samen met zijn gezelschap langs een tuin (fruitteeltbedrijf) liep. Hij zag iemand stenen gooien; één van de stenen raakte zelfs de koning. Hij gaf een bevel aan zijn slaven om die persoon naar hem te brengen. De slaven brachten de dorpsbewoner, die stenen gooide, naar de koning.

De koning vroeg: Hoe kom je aan deze steentjes? De angstige dorpsbewoner antwoordde: ‘Ik zag deze mooie stenen toen ik langs een verlaten plek liep en ik stopte deze stenen in mijn zak. Toen kwam ik in deze tuin en gebruikte ik de steentjes om fruit uit de bomen te slaan.’ De koning vroeg: ‘Ken jij de waarde van deze steentjes?’ Hij antwoordde, ‘Nee’. De koning zei: ‘Deze kleine steentjes zijn eigenlijk, onschatbare diamanten die je uit onwetendheid hebt verspild.’ Toen de

dorpsbewoner dit hoorde, had hij veel spijt, maar zijn treurigheid was nutteloos, want hij had de onschatbare diamanten voor altijd verloren.

Momenten van het leven zijn onschatbare diamanten

Geachte Islamitische broeders! Ook de momenten van ons leven zijn onschatbare diamanten. Als we deze momenten in nutteloze activiteiten verspillen, dan zullen wij niets krijgen behalve verdriet en teleurstelling op de Dag des Oordeels. Allah عَزَّوَجَلَّ heeft de mens voor een beperkte periode en om een specifiek doel te bereiken, naar deze wereld gezonden. Daarom wordt vermeld in Surah Muminun, Vers 115:

أَفْحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿١١٥﴾

Dus denk je dat Wij je onnodig hebben geschapen, en dat je niet hoeft terug te keren naar Ons?

[Kanz-ul-Iman (Vertaling van de Quran)] (deel 18, Surah Mominoen, vers 115)

Ten aanzien van dit vers wordt geschreven in *Khazain-ul-'Irfan*: Moet je niet worden opgewekt voor beloning op de Dag des Oordeels! Je bent geschapen voor de aanbidding die verplicht is voor jou, zodat je kunt terugkeren naar ons en wordt beloond voor je daden. De uitleg van het doel van de schepping van leven en dood wordt vermeld in Surah Mulk, Vers 2:

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ط

Degene Die de dood en het leven heeft geschapen, om u te testen wie onder u de betere daden bezitten.

[Kanz-ul-Iman (Vertaling van de Quran)] (deel 29, Surah Mulk, Vers 2)

Het leven is kort

Beste Islamitische broeders! Het doel van de schepping van de mens is niet alleen beschreven in deze twee verzen, maar ook in vele andere verzen. De mens heeft een zeer beperkte periode om te leven in deze wereld. In dit korte leven, moet hij de voorbereidingen doen voor het graf en de Dag des Oordeels. Daarom is de tijd die we op dit moment hebben, zeer waardevol. De tijd gaat erg snel. Het kan niet worden gecontroleerd of worden gestopt. De adem die je hebt uitgedemd, zal nooit meer terugkeren.

De Ketting van ademhalingen

Sayyiduna Hasan Basri رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ vermeldt: ‘Schiet op, schiet op! Wat is de realiteit van je leven - je leven bestaat uit slechts een paar ademhalingen. Als zij ophouden, zullen je acties en daden waarbij je de Tevredenheid van Allah عَزَّوَجَلَّ krijgt, ook ophouden. Moge Allah عَزَّوَجَلَّ genade hebben op de persoon die terugkijkt op zijn daden en een paar tranen werpt tijdens het

herinneren van zijn zondes! Vervolgens reciteerde hij **رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** vers 84 van Sura Maryam:

Wij voltooien alleen hun tellen.

إِنَّمَا نَعُدُّهُمْ عِدًّا

[Kanzul Iman (Vertaling van de Koran)]

Hujja-tul-Islam Sayyiduna Imam Muhammad Bin Muhammad Ghazali **رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** zei: Dit tellen verwijst naar het aantal ademhalingen. (*Ihya-ul-'Ulum, Deel. 4, blz. 205*)

Aankondiging van de Dag...

Sayyiduna Imam Bayhaqi **رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** heeft geschreven in Shu'ab-ul-Iman: De Profeet van Rahmah, de Bemiddelaar van de Ummah **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** zei: 'De dag doet dagelijks de volgende aankondiging op het tijdstip van de zonsopgang: 'Als je vandaag een goede daad wilt verrichten, doe het, want ik zal nooit meer terugkomen.'

(Shu'ab-ul-Iman, Deel. 3, blz. 386, Hadis 3840, Dar-ul-Kutub-ul-Ilmiyah, Beiroet)

Meneer of Wijlen

Beste Islamitische broeders! We moeten zo veel mogelijk goede daden verrichten om voordeel te hebben van iedere dag van ons leven omdat we op elk moment onze dood kunnen ontmoeten. Het kan zijn dat de mensen die ons vandaag met de titel 'meneer' roepen, ons morgen met het woord 'wijlen' zullen herinneren.

Het is een onmiskenbaar feit dat we heel snel naar onze dood toe gaan, of we dit beseffen of niet. Zo wordt vermeld in Surah Inshiqaq, Vers 6:

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ ۚ

O mens, voorwaar je moet zeker komen in de richting van uw Rab, om hem te ontmoeten.

[Kanz-ul-Iman (Vertaling van de Koran)] (deel 30, Surah Inshiqaq, Vers 6)

De dood komt plotseling

O mensen die hun kostbare tijd verspillen met nutteloze activiteiten! Sta stil, bedenk je en weet dat ons leven heel snel afloopt. U heeft zeker meerdere malen gezien dat een gezond mens plotseling sterft. We weten niet wat er gebeurt met hem in het graf. Hoe dan ook wordt de realiteit van het leven onthuld aan hem. O, degenen die verlangen naar de rijkdom van deze wereld! O, degenen die het verkrijgen en vermeerderen van hun rijkdom zien als het enige doel van hun leven! Schiet op! Bereid u zich voor op het Hiernamaals voor het geval u morgenochtend in het donkere graf wordt geplaatst, terwijl u gisteravond nog normaal sliep. In de naam van Allah عَزَّوَجَلَّ ontdoet u zich van de sluier van achteloosheid. Allah عَزَّوَجَلَّ heeft in het eerste vers van Surah Anbiya geopenbaard:

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ﴿١٧٠﴾

*De afrekening van de mensen is nabij, terwijl ze zich in
achteloosheid afwenden!*

[Kanz-ul-Iman (Vertaling van de Koran)] (Deel 17, Surah Anbiya, Verse 1)

Zelfs in het Paradijs betreuren

Beste Islamitische broeders! Het is noodzakelijk voor ons om het belang van onze tijd te realiseren. Nutteloze besteding van de kostbare momenten van het leven is een groot verlies, zoals de Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ zei: ‘De mensen van het Paradijs zullen nooit treuren om iets van de wereld, behalve de momenten die ze zonder het gedenken van Allah عَزَّوَجَلَّ hebben doorgebracht.’ *(Mu’jam Kabir, Deel. 20, blz 93-94, Hadis 172, Dara-Haya-ul-turas Al- ‘Arbi, Beiroet)*

Punt van de pen

Hafiz Ibn ‘Asakir رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ heeft geschreven in *Tabyin-u-Kazib-il-Muftari*: Wanneer de pen (van hout) van Sayyiduna Salim Razi رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ (een grote geleerde van de vijfde eeuw) versleet als gevolg van overmatig gebruik, begon hij رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ met de Zikr van Allah عَزَّوَجَلَّ tijdens het slijpen van zijn pen (hoewel het slijpen van een potlood voor Islamitische geschriften zelf al een deugdzame daad is). Daarmee had hij dubbel voordeel van zijn tijd.

Boom planten in het Paradijs

Men zou de waarde van tijd kunnen beseffen door het feit dat men binnen een seconde van dit sterfelijke leven, een boom kan planten in het Paradijs. De methode om een boom te planten in het Paradijs is erg makkelijk zoals blijkt uit een Hadis in *Ibn-e-Majah*: Een boom zal worden geplant in het Paradijs voor degene die een van de volgende woorden reciteert:

1.	سُبْحَانَ اللَّهِ	2.	الْحَمْدُ لِلَّهِ
3.	لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	4.	اللَّهُ أَكْبَرُ

(*Sunan Ibn-e-Majah, vol. 4, pp. 252, Hadis 3807*)

Voortreffelijkheid van Salat-Alan-Nabi ﷺ

Beste Islamitische broeders! Kijk maar hoe gemakkelijk het is om een boom in het Paradijs geplant te krijgen voor uzelf! Als een van de genoemde woorden wordt gereciteerd, zal voor u één boom worden geplant en als alle vier worden gereciteerd zullen vier bomen worden geplant in het Paradijs. Probeer nu het belang van tijd te realiseren; bomen worden geplant voor ons in het Paradijs door enkel het gebruik van onze tong.

We zouden hemels geplante bomen kunnen krijgen door het reciteren van 'سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ' in plaats van onze tijd te verdoen aan nutteloze gesprekken. Maakt niet uit of we staan,

lopen, zitten, liggen of zelfs werken, we moeten proberen Salat-‘Alan-Nabi in overvloed te reciteren, aangezien de beloning ervan enorm is. De Geliefde en Gezegende Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ zei: ‘Degene die Salat (vredesgroet) één keer reciteert op mij, Allah عَزَّوَجَلَّ laat 10 barmhartigheden op hem dalen, 10 van zijn zondes worden vergeven en zijn rang wordt met 10 gradaties verhoogd.’ (*Sunan Nasai, p. 222, Hadis 1294, Dar-ul- kutub, Beiroet*)

Vergeet niet! Wanneer u ligt en u wilt iets reciteren, dan moet u uw benen gebogen houden.

Beste Islamitische broeders! We moeten op deze manier een gewoonte ervan maken om voor een gesprek even na te denken over wat we gaan zeggen: wat ik ga zeggen, heeft dat enige wereldse en religieuze voordeel of niet? Als het nutteloos blijkt te zijn, moeten we Salat-‘Alan-Nabi reciteren of de Zikr van Allah عَزَّوَجَلَّ doen in plaats van ons over te geven aan doelloze gesprekken zodat we de schat van beloningen kunnen verzamelen. Of we kunnen ‘اللَّهُ أَكْبَرُ’, ‘لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ’, ‘الْحَمْدُ لِلَّهِ’, ‘سُبْحَانَ اللَّهِ’ reciteren zodat bomen worden geplant voor ons in het Paradijs.

Beter dan 60 jaar aanbidding

Als u niet iets wilt reciteren, dan nog kunt u beloning (Sawab / Hasanaat) verdienen, zelfs in stilte. In plaats van dat u denkt aan nutteloze wereldse zaken, gedenk Allah عَزَّوَجَلَّ en zijn Geliefde Rasul صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. Denk na over Islamitische kennis of de moeilijkheden van de dood, de eenzaamheid in

het graf en de vreselijke situatie op de Dag des Oordeels. Op deze manier verspilt u geen tijd en zal elke ademhaling als aanbidding worden geteld **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ**. Het wordt vermeld in *Jami'-us-Saghir* dat de Geliefde Profeet **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** zei: 'Een moment zelfreflectie (met betrekking tot het Hiernamaals) is beter dan 60 jaar aanbidding.'

(Al-Jami'-us-Saghir, p. 365, Hadis 5897, Dar-ul-Kutub Ilmiah, Beiroet)

Vijf voor vijf

Beste Islamitische broeders! Zonder twijfel, het leven is erg kort. In feite, de huidige tijd is de enige tijd die wij in de hand hebben. Hoop op de tijd in de toekomst is niets anders dan bedrog. Het is heel goed mogelijk dat we het volgende moment geconfronteerd worden met onze dood. Rasulallah **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** heeft gezegd:

**إِغْتَنِمَ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ: شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ
وَعِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ**

Waardeer vijf (dingen) voordat andere vijf (dingen) aankomen: (1) jonge jaren voor ouderdom, (2) gezondheid voor ziekte, (3) rijkdom voor armoede, (4) vrije tijd voor drukte en (5) leven voor de dood.

(Al-Mustadrak, Deel. 5, blz. 435, Hadis 7916, Dar-ul-M'arifat, Beiroet)

Twee gunsten

De Profeet van de mensheid, de Vrede van ons hart en onze geest, de meest Generieuze en Vriendelijke صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ zei: Er zijn twee van dergelijke gunsten waarover veel mensen in bedrog zijn. Een daarvan is gezondheid en de andere is vrije tijd.

(Sahih Bukhari Deel. 4, blz. 222, Hadis 6412, Dar-ul-Kutub Ilmiah, Beiroet)

Beste Islamitische broeders! Een zieke persoon kan de waarde van gezondheid beter waarderen in vergelijking met een gezonde persoon en een zeer drukke persoon kent de waarde van tijd. Degenen die veel vrije tijd hebben, zijn gewoonlijk niet bewust van het belang van deze kostbare momenten. Waardeer uw tijd en gebruik het op de best mogelijke manier, neem afstand van onnodig praten, nutteloze handelingen en nutteloos gezelschap van vrienden.

Schoonheid van Islam

Het wordt vermeld in *Tirmizi Sharif*: De zegening voor het Universum, de Meeste Geachte Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ zei: 'Jezelf onthouden van datgene (handeling) wat jou niet voordelig is, is een van de deugdelijkheden die de mens krijgt door de schoonheid van Islam. *(Jami' Tirmizi, Deel. 4, blz. 142, Hadis 2344, Dar-ul-Fikr, Beiroet)*

Waarde van onschatbare momenten

Beste Islamitische broeders! Het leven bestaat uit een beperkt aantal dagen, uren en momenten. Elke ademhaling is een

onschatbare diamant. Was het maar zo dat we elke ademhaling waardeerden en elk moment voor het uitvoeren van goede daden gebruikten! Als we onze tijd verspillen in nutteloze en zondige activiteiten, dan is het mogelijk dat wij tranen van verdriet zullen laten vloeien en spijt zullen hebben op de Dag des Oordeels, als gevolg van het zien van ons Boek van Daden, dat ontnomen is van goede daden. U moet rekening houden met elk moment van uw leven en nadenken over hoe u uw tijd doorbrengt. Probeer elk moment van uw leven met nuttige en goede daden door te brengen. Onthoud u zich van het verspillen van tijd in grappen en nutteloze zaken, anders zullen we dat betreuren op de Dag des Oordeels.

Uitspraken van degenen die tijd waardeerden

1. Amir-ul-Muminin Sayyiduna ‘Ali **كَرَّمَ اللهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيم** zei: ‘Deze dagen zijn de pagina’s van uw leven, versier ze met goede daden.’
2. Sayyiduna ‘Abdullah Ibn Mas’oed **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ** zei: ‘Ik voel me verdrietig en beschaamd voor de dag die ik zonder het verhogen van mijn aantal goede daden heb doorgebracht.’
3. Sayyiduna ‘Umar Ibn Abd-ul-‘Aziz **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ** zei: ‘Uw leven is elke dag aan het verkorten, dus waarom bent u achteloos in het uitvoeren van goede daden!’ Een keer zei iemand tegen hem, ‘Ya Amir-ul-Muminin! Stel dit werk uit tot morgen.’ Hij **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ** zei: ‘Het werk van één dag

kan ik nauwelijks afronden, en als ik het werk van vandaag uitstel tot morgen, hoe zal ik dan in staat zijn om het werk van twee dagen in één dag af te ronden?’

4. Sayyiduna Hasan Basri رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ zei: ‘O mens! Je leven bestaat uit dagen. Als er een dag voorbij gaat, dan gaat ook een deel van je leven voorbij. (*Tabqat-ul-Kubra lil Manawi, Deel. 1, p. 259, Dar Sadr, Beiroet*)
5. Sayyiduna Imam Shafi’i رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ zei: ‘Voor een bepaalde tijd bleef ik in het gezelschap van vrome mensen en kreeg ik geestelijke voordelen. Ik leerde twee belangrijke zaken in hun gezelschap: (1) tijd is net als een zwaard, je moet het snijden met goede daden of anders zal het jou snijden (door jezelf bezig te houden met nutteloze dingen) en (2) beveilig uw Nafs (ego), als je het niet bezighoudt met goede daden, dan zal het jou bezighouden met slechte daden.’
6. Imam Razi رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ zei: ‘Ik zweer bij Allah عَزَّوَجَلَّ! Ik heb heel veel verdriet op het moment van eten, want ik moet religieuze activiteiten (schrijven of studeren) dan laten. Tijd is een zeer waardevol bezit.’
7. Hafiz Ibn Hajar رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ schreef over Sayyiduna Shams-ud-din Asbahani رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ (een grote Shafi’i geleerde van de 8^e eeuw): Hij رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ at heel weinig uit angst voor de verspilling van tijd aan toiletbezoeken. (*Ad Dar-ul-Kalimah ‘Asqalani, Deel. 4, blz. 328, Dar Aḥaya-ul-Turas Al-‘Arbi, Beiroet*)

8. ‘Allamah Zahbi رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ heeft geschreven in *Tazkira-tul-Huffaz* dat Khatib-e-Baghdadi رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ zich bezighield met studeren, zelfs tijdens het lopen (zodat de tijd die het kost om van de ene plaats naar de andere plaats te gaan niet wordt verspild).(*Tazkirah-ul-Huffaz, Deel. 3, blz. 224, Dar-ul-Kutub Ilmiah, Beiroet*)
9. Sayyiduna Junaid Baghdadi عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْهَادِي reciteerde de Heilige Koran op het tijdstip van zijn overlijden. Iemand vroeg verrassend: ‘Recitatie zelfs op dit moment?’ Hij antwoordde: ‘Mijn boek van daden zal worden gesloten, dus ik probeer snel wat goede daden toe te voegen.’
(*Sid-ul-Khatir Ibn-ul-Jauzi, blz. 227, Maktabah nazar mustafa-ul-Baz*)

Maak een tijdschema

Beste Islamitische broeders! Indien mogelijk maak een dagindeling. Ten eerste, probeer binnen twee uur na het aanvangen van Sala-tul-Isha te slapen. Chatten en roddelen met vrienden in restaurants, enz. is een groot verlies. In *Tafsir Ruh-ul-Bayan*, Deel 4, pagina 166 is vermeld, ‘Een van de oorzaken van de vernietiging van het volk van Profeet Lut عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام was dat ze langs de weg zouden zitten en zouden lachen en grappen maken’.

Beste Islamitische broeders! Ongeacht hoe vroom uw vrienden lijken, u moet dergelijk gezelschap vermijden die u achteloos maakt jegens Allah عَزَّوَجَلَّ en berouw hebben. Slaap vroeg na het

verrichten van uw religieuze activiteiten van de nacht, omdat de nachtrust beter is voor de gezondheid en ook natuurlijk is. Het wordt vermeld in Surah Qasas, Vers 73:

وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمْ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَ لِتَبْتَغُوا
مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾

En met Zijn genade maakte Hij de dag en nacht voor jullie, zodat jullie kunnen rusten tijdens de nacht en zoek Zijn vrijgevigheid tijdens de dag, en opdat jullie dankbaar zijn.

[Kanz-ul-Iman (Vertaling van de Koran)] (Deel 20, Surah Qasas, vers 73)

In een verklaring op het voorgaande vers heeft Hakim-ul-Ummat Mufti Ahmad Yar Khan رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ geschreven op pagina 629 van *Nur-ul-'Irfan*: 'Dit vers maakt duidelijk dat 's nachts rusten en overdag het verdienen van levensonderhoud beter is. Blijf 's nachts niet onnodig wakker, noch moet u de dag doorbrengen in nutteloze activiteiten. Echter, als iemand overdag slaapt en tijdens de nacht werkt vanwege zijn werk, dan kan het geen kwaad om dat te doen.'

Zegeningen van de ochtend

Het is ook belangrijk om tijdens het maken van de planning rekening te houden met de aard van uw werk. Bijvoorbeeld, de Islamitische broeders die vroeg slapen, zijn fris in de ochtend. Daarom is de ochtend erg goed voor academische activiteiten. De

volgende smeebede van Rasulallah صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ is vermeld in Tirmizi: Ya Allah عَزَّوَجَلَّ voeg zegeningen toe in de tijd van de ochtend, voor mijn Ummah. (*Jami Tirmizi, Deel 3, blz. 6, Hadis 1216*)

Ten aanzien van deze overlevering, zei Mufti Ahmad Yar Khan رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: ‘Dit betekent, (O Allah عَزَّوَجَلَّ) zegen alle religieuze en wereldse taken die mijn Ummah uitvoert in de ochtend (bijv: reizen, op zoek gaan naar kennis, handelen, enz.).’

(*Mirat-ul Manajih, Deel. 5, blz. 491*)

Plan al uw dagelijkse routines goed vanaf het moment van wakker worden tot het slapen. Bijvoorbeeld: Tahajjud op die en die tijd, academische activiteiten, Fajr (en alle andere Salah (gebeden) ook) in de Masjid met de eerste Takbir, Ishraq, Chasht, ontbijt, Halal verdienen, lunch, huishoudelijke activiteiten, avondactiviteiten, goed gezelschap (indien dit niet mogelijk is, dan is eenzaamheid veel beter), vergaderen met Islamitische broeders voor religieuze doeleinden, etc.

Al deze activiteiten moeten worden uitgewerkt en een bepaalde tijd moet worden vastgesteld voor elk van hen. Degenen die niet gewend zijn om dit te doen, zullen in het begin moeilijkheden ondervinden, maar geleidelijk aan zal het een gewoonte worden en zal men zelf de zegeningen ervan ondervinden, إِنَّ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ.

Beste Islamitische broeders! Aan het einde van mijn toespraak wil ik de voortreffelijkheid van de Sunnah evenals enkele Sunnahs en etiquettes vermelden. De Profeet van Rahmah, de

Bemiddelaar van de Ummah, de Eigenaar van het Paradijs **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** zei: ‘Degene die van mijn Sunnah houdt, houdt van mij en degene die van mij houdt, zal samen met Mij in het Paradijs zijn. (*Mishkat-ul-Masabih, Deel. 1, p. 55, Hadis 175, Dar-ul-kutub Ilmiyah, Beiroet*)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

15 Madani Parels van wijsheid met betrekking tot slapen en wakker worden

1. Voordat u gaat slapen, klop uw bed goed af om de insecten of dieren te verwijderen, indien ze er zijn.
2. Reciteer de volgende dua (smeekbede) voor het slapen: **عَزَّوَجَلَّ** ik sterf en leef met Uw naam (betekent slapen en wakker worden). (*Sahih Bukhari, vol. 4, blz. 196, Hadis 6325*)
3. Slaap niet na het ‘Asr Gebed omdat het waanzin zou kunnen veroorzaken. RasulAllah **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** zei: Degene die zijn verstand verliest als gevolg van slapen na het ‘Asr Gebed moet alleen zichzelf beschuldigen.’

(*Musnad Abi Ya’la, vol. 4, blz. 278, Hadis 4897*)

4. Het hebben van een siesta (een dutje) in de namiddag is mustahab (wenselijk). (*Fataawa ‘Alamgiri Deel. 5, blz. 376*)

Sadr-ush-Sharia, Badr-ut-Tariqah ‘Allaamah Maulana Mufti Muhammad Amjad ‘Ali A’zami عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْكَرِيمِ heeft geschreven, ‘Dit is waarschijnlijk voor die mensen die ’s nachts wakker blijven voor Salah om Allah عَزَّوَجَلَّ te gedenken of bezig zijn met het leren van Islamitische kennis. Een middagdutje vermindert de vermoeidheid, die door 's nachts wakker blijven, wordt veroorzaakt.’

(Bahar-e-Shari’at, deel 16, blz. 79, Maktabah-tul-Madinah)

5. Het is Makruh (ongewenst) om aan het begin van de dag of tussen Maghrib en Isha gebed te slapen.

(Fataawa ‘Alamgiri , Deel. 5, blz. 376)

6. Het is wenselijk om in de staat van reinheid te slapen.
7. Het is ook wenselijk om voor een korte tijd op de rechterkant met de rechterhand onder de rechterwang tegenover de Qiblah te slapen en dan op de linkerzijde te slapen. *(Fataawa ‘Alamgiri, Deel. 5, blz. 376)*
8. Voordat u gaat slapen, denk na over het ‘slapen’ in het graf, waar niemand u gezelschap zal geven behalve uw daden.
9. Voordat u gaat slapen, gedenk Allah عَزَّوَجَلَّ (met de woorden die onder deze Madani Parel staan) totdat u in slaap valt. Een persoon zal in dezelfde toestand wakker worden, als

waarin hij in slaap valt en zal op de Dag des Oordeels in dezelfde staat opstaan als waarin hij sterft.

(Fatawa 'Alamgiri, Deel. 5, blz. 376)

اللَّهُ أَكْبَرُ، الْحَمْدُ لِلَّهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

10. Na het wakker worden, reciteer de volgende Du'a (smeekebede):

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Alle lof is voor Allah عَزَّوَجَلَّ die ons leven gaf na de dood en we zullen naar Hem terugkeren.

(Sahih Bukhari Deel. 4, blz. 196, Hadis 6325)

11. Nadat u opstaat, doe de oprechte intentie om vroomheid aan te nemen en zich te onthouden van het kwetsen van anderen. *(Fatawa 'Alamgiri, Deel. 5, blz. 376)*
12. Wanneer een meisje of een jongen de leeftijd van tien bereikt, moeten ze in aparte bedden slapen. Een jongen van deze leeftijd moet niet met zijn vrienden of mannen in hetzelfde bed slapen. *(Durr-e-Mukhtar, Deel 9, blz. 629)*
13. Wanneer man en vrouw op hetzelfde bed slapen, moeten ze niet toestaan dat een kind van tien jaar oud ook met hen

slaapt. Als een jongen de puberteit bereikt, zullen de regels van de mannen op hem van toepassing zijn.

(Durr-e-Mukhtar, Deel 9, blz. 630)

14. Gebruik miswak (om uw tanden schoon te maken) als u wakker wordt.
15. 's Nachts wakker worden om Tahajjud te verrichten is een hele goede deugd. De Profeet van Rahmah, de Bemiddelaar van Ummah صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ zei: 'Na het Fard Salah (gebed), is de beste Salah het gebed dat tijdens de nacht wordt verricht.' *(Sahih Muslim, blz 591, Hadis 1163)*

Om verschillende Sunnahs te leren, schaft u het boek 'Sunnatayn aur Adab' (Sunnahs en Zeden) van Maktaba-tul-Madinah aan. Meereizen met de Madani Qafilahs van Dawat-e-Islami in het gezelschap van de liefhebbers van de Profeet is ook een uitstekende en effectieve manier om Sunnahs te leren en te praktiseren.

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

ZEGENINGEN VAN DE SUNNAH

حَلِّ تَعَامُلِ عَمْرٍو دَلِي دَسْمَر de Sunnah's van de Heilige Profeet **دَسْمَر** worden in veelvoud geleerd en onderwezen in de Madani Omgeving van Dawat-e-Islami. Een wereldwijde, niet-politieke organisatie die de leer van Quran en Sunnah verspreidt. Het is een Madani verzoek om de hele nacht door te brengen in de Wekelijkse Sunnah Inspirerende Ijtima (bijeenkomst), in uw stad (in Babul Madinah Karachi te Pakistan vindt de Ijtima elke donderdag na het Maghrib gebed plaats in Faizan-e-Madinah).

Maakt u er een gewoonte van om te reizen in de Madani Qafilah tezamen met de liefhebbers van de Heilige Profeet **دَسْمَر** **حَلِّ تَعَامُلِ عَمْرٍو دَلِي** om de Sunnah's te leren en dagelijks Fikr-e-Madinah (zelfreflectie van de daden verricht op die dag) te doen door het boekje Madani In'amaat dagelijks in te vullen en dat boekje binnen de eerste 10 dagen van elk Madani maand in te leveren bij de verantwoordelijke broeder van uw buurt.

Met de zegeningen die hieruit voortkomen, zult u met de Wil van Allah **عَزَّوَجَلَّ**, een Madani godachte en een diep verlangen ontwikkelen om uw geloof te beschermen door het eigen maken van Sunnah's en afkerig te zijn van zonden. Elke Islamitische broeder zou de Madani gedachte moeten ontwikkelen dat "ik moet streven om mijzelf en de mensen van de hele wereld te verbeteren" **زِيْنَسَا اَللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ**. Om onszelf te verbeteren moeten wij handelen volgens de Madani In'amaat en om de mensen van de wereld te verbeteren moeten wij reizen in Madani Qafilah's.



MC 1286

Aalimi Madani Markaz, Faizan-e-Madinah, Mahallah Saudagaran
Purani Sabzi Mandi, Bab-ul-Madinah, Karachi, Pakistan

UAN: +923 111 25 26 92 Ext: 1262

Web: www.dawateislami.net / E-mail: translation@dawateislami.net