



ناموش شہزادہ (Dutch)

De Stille Prins

Degene die
zwijgt is verlost

(Jami' Tirmizi, Hadees 2509)

Stilte is
Succes



Sheikh-e-Tarieqat, Ameer-e-Ahlesunnat
oprichter van Dawat-e-Islami Alama Maulana Abu Bilal

MUHAMMAD ILYAS

Attar Qadiri Razavi 

خَامُوش شَهْزَادَه

Khamosh Shahzadah

DE STILLE PRINS

Dit boekje is oorspronkelijk in het Urdu geschreven door Shaykh-e-Tariqat Amir-e-Ahl-e-Sunnat, de oprichter van Dawat-e-Islami, Allamah Maulana Abu Bilal Muhammad Ilyas Attar Qadiri Razavi دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ. De 'Vertalingsafdeling' [Majlis-e-Tarajim] heeft dit boekje vanuit de Engelse vertaling vertaald naar het Nederlands. Mocht u ergens fouten vinden, informeer ons dan op het onderstaande post- of e-mailadres met de intentie van beloning [Sawab].

Majlis-e-Tarajim (Dawat-e-Islami)

Aalami Madani Markaz, Faizan-e-Madinah, Mahallah Saudagran,
Purani Sabzi Mandi, Bab-ul-Madinah, Karachi, Pakistan

UAN: ☎ +92-21-111-25-26-92 – Ext. 7213

Email: ✉ translation@dawateislami.net

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Du'a voor het lezen van een boek:

Lees de volgende du'a (smeekbede) voor het bestuderen van een religieus boek of Islamitische les. U zult zich herinneren wat u bestudeert, إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ:

اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَأَنْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

Vertaling:

Ya Allah عَزَّوَجَلَّ Open het portaal van kennis en wijsheid voor ons, en wees barmhartig voor ons! O, de meest Eervolle en Voortreffelijke!

(Al-Mustatraf, vol. 1, pp. 40)

Opmerking: Reciteer Durud Sharif (Salat 'Alan Nabi) ﷺ voor en na de smeekbede.

Inhoudsopgave

Du'a voor het lezen van de boeken: ii

De Stille Prins..... 1

Voortreffelijkheid van Durud Sharif (Salat-'Alan-Nabi) 1

De Stille Prins 2

Stilte biedt Veiligheid 2

Bahrām en de Vogel 3

Vier Overleveringen met betrekking tot de voortreffelijkheden van het Zwijgen..... 3

Uitleg van 'Beter dan 60 jaar aanbidding' 4

Vier vreselijke nadelen van het Onnodig praten 4

De meest Schadelijke zaak..... 7

Spreek goed of zwijg..... 7

Als u het Paradijs nastreeft, dan 8

Stilte is een middel om Iman (Geloof) te beschermen..... 8

Stilte is bescherming voor een Onwetend persoon..... 9

Stilte is de sleutel van Aanbidding..... 9

Bescherming van Rijkdom is gemakkelijk, maar dat van de Tong... ..9

Degene die veel praat heeft vaak Spijt 10

Het is beter om Spijt te hebben van het Zwijgen dan van het praten.... 11

Een doof en/of niet sprekende persoon is Beschermd 12

Hoe kan het Huis een centrum van Vrede worden?..... 12

Madani oplossing voor het oplossen van conflicten tussen schoonmoeder en schoondochter	13
Een Verzoek aan de Tong.....	15
De voortreffelijkheden van het Goed spreken	16
De Profeet ﷺ en Langdurige stilte	16
Twee soorten van Praten en twee soorten Stiltes.....	17
Definitie van een Schaamteloze gesprek.....	18
Pus en bloed zullen vloeien uit de Mond.....	19
Degene in de Vorm van een Hond	20
Een Faruqi lijst van zeven Madani Parels Amir -ul- Muminin Sayyiduna 'Umar Faruq A'zam رضى الله تعالى عنه heeft verklaard:	21
Als het zo zou zijn.....	22
Het geheim van een Metgezel die een Paradijs bewoner werd.....	22
Voorbeelden van Onnodig praten.....	24
Het is moeilijk voor iemand die Nutteloze gesprekken voert, zich te beschermen tegen de Zonde van Valse overdrijvingen	26
Als we eens zouden profiteren van de gunst van het Wachten en onze woorden zouden Afwegen.....	27
Het nutteloos praten over Terrorisme.....	27
Siddiq-e-Akbar رضى الله تعالى عنه plaatste een Steen in zijn Mond	29
Het zwijgen (stilte) oefenen voor 40 jaar	29
De Heilige Tābi'i die zelfreflectie toepaste door het opschrijven van zijn gesprekken.....	30
De Methode van Zelfreflectie bij gesprekken	31
Sayyiduna 'Umar Bin 'Abdul 'Azīz رضى الله تعالى عنه huilde wanhopig.....	32

Uitzonderlijk middel ter Zuivering van Zinloze gesprekken.....	34
Een Dwaas persoon spreekt zonder na te denken	36
Manier van Controle voor het spreken	36
De Methode om stil te blijven	38
Roep elkaar op een Fatsoenlijke wijze en verdien zegeningen.....	40

Drie Madani gebeurtenissen door de zegeningen van het zwijgen.....42

1. Aanschouwing van de Heilige Profeet ﷺ door de zegening van Stilte	42
2. De rol van het Zwijgen in het Creëren van een Madani omgeving	45
Een Madani wapen voor Madani campagnes.....	46
3. De rol van stilte in Oprichting van Madani omgeving in Huis.....	47
20 Madani Parels met betrekking tot Miswak	54

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

De Stille Prins¹

Het maakt niet uit hoe hard satan probeert te voorkomen dat u dit boekje leest, lees het helemaal. Als u niet voorzichtig bent geweest in het gebruik van de tong dan zult u na het lezen van dit boekje in tranen uitbarsten uit vrees voor Allah عَزَّوَجَلَّ.

Voortreffelijkheid van Durud Sharif (Salat-‘Alan-Nabi)

De Profeet van de gehele mensheid, de Vrede van onze hart en geest, de meest Royale en Vriendelijke صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ heeft verklaard: ‘Het gedenken van Allah عَزَّوَجَلَّ (herinneren van Allah عَزَّوَجَلَّ) in overvloed en het reciteren van Durūd Sharīf op mij voorkomt armoede (ellende)’. (*Al-Qawl-ul-Badi' op blz. 273*)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

¹ Deze toespraak werd gegeven door Amir-e-Ahl-e-Sunnat دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ tijdens de wekelijkse Sunnah -Inspirerende Ijtimā van Dawat-e-Islami (een wereldwijde, niet-politieke beweging voor de verspreiding van de Quran en Sunnah) op de 9^e van Jumādil-Akhir, 1432-AH (12-5-2011). Het wordt hier gepresenteerd met een aantal wijzigingen.

De Stille Prins

Plotseling sprak de prins niet meer. De koning, de ministers en de andere aanwezigen waren verbaasd over wat er was gebeurd. Hij was namelijk gestopt met spreken. Iedereen probeerde er iets aan te doen, maar de prins bleef zwijgen. Ondanks de stilte, kwam er geen verandering in de dagelijkse routines van de prins. Op een dag ging de prins samen met een gezelschap jagen op vogels. Gewapend met pijl en boog stond hij onder een dichtbegroeide boom op zoek naar een aantal vogels daarin. Opeens hoorden ze het gefluit van een vogel vanachter de bladeren van een boom. De prins schoot onmiddellijk een pijl in de richting van het geluid waardoor de vogel gewond raakte en op de grond viel. De vogel begon hevig pijn te lijden. De prins zei spontaan: ‘Zolang de vogel stil bleef, was het veilig, maar zodra het sprak werd het een doelwit van de pijl. Het is jammer dat door het spreken van de vogel ben ik ook gaan spreken!’

Chup rahmay mayn saw sukh hayn tu yeh tajrbah kar lay

Ay bhai! Zaban par tu laga Qufl-e-Madinah

(Wasail-e-Bakhshish, blz. 66)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

Stilte biedt Veiligheid

Lieve Islamitische Broeders! Dit incident kan verzonnen zijn, maar het is een duidelijk feit dat een spraakzaam persoon

anderen ook dwingt om te spreken. Hij verspilt zijn eigen tijd en de tijd van anderen, betreurt meestal wat hij heeft gezegd, heeft daarna spijt en wordt op deze manier geconfronteerd met vele problemen. Het is de realiteit dat zolang een persoon zwijgt, hij beschermt blijft van allerlei problemen.

Baĥrām en de Vogel

Er wordt gezegd dat Bahram zat onder een boom en hij hoorde het geluid van een vogel. Hij schoot het dood en zei: ‘Het bewaken van de tong is gunstig voor zowel mensen als vogels. Als deze vogel zijn tong had onderdrukt, zou het niet gedood zijn.’ (*Mustatraf, blz. 147, vol. 1*)

Vier Overleveringen met betrekking tot de voortreffelijkheden van het Zwijgen

1. **مَنْ صَمَتَ نَجَا** ‘Degene die heeft gezwegen, is verlost.’ (*Sunan-ut-Tirmizi, blz. 225, vol. 4, Hadis 2509*)
2. **الصَّمْتُ سَيِّدُ الْأَخْلَاقِ** ‘Stilte is het hoofd van goede karakter.’ (*Al-Firdaws bima Sawr-ul-Khattab, blz. 417, vol. 2, Hadis 3850*)
3. **الصَّمْتُ أَرْفَعُ الْعِبَادَةَ** ‘Stilte is ee.n hoog verheven wijze van aanbidding.’ (*Ibid, Hadis 3849*)
4. ‘De standvastigheid in stilte van een persoon is beter dan 60 jaar aanbidding.’ (*Shu'ab-ul-Iman, blz 245, vol. 4, Hadis 4953*)

Uitleg van 'Beter dan 60 jaar aanbidding'

De beroemde uitlegger van de Heilige Quran, Hakim-ul-Ummat, Mufti Ahmad Yar Khan Na'imi عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْعَالَمِينَ zegt met betrekking tot de vierde Hadis: 'Als iemand zestig jaar aanbidding verricht, maar veel praat en hij maakt geen verschil tussen een goed en slecht gesprek, dan is het beter voor hem om te zwijgen. Stilte omvat reflectie, verbetering van de Nafs (uw ego), verdieping in goddelijke werkelijkheden en herkenning, het begeven in een oceaan van interne Zikr (gedenken van Allah عَزَّوَجَلَّ) en meditatie (Muraqabah). (*Mirāt -ul-Manājih*, blz. 361, deel. 6)

Vier vreselijke nadelen van het Onnodig praten

Degenen die aldoor maar een praatje maken, degenen die uit een gesprek ruzie laten ontstaan, degenen die nutteloos praten, denkend dat het toegestaan is en dat het geen zonde is, en zelfs degenen die onnodige zaken van tijd tot tijd zeggen, zij allen moeten het gedachtegang van Hujjat-ul-Islam Sayyiduna Imam Muhammad Bin Muhammad Bin Muhammad Ghazālī عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْوَالِيَّ aannemen over nutteloze gesprekken en zichzelf laten schrikken van de vier vreselijke nadelen van het onnodig praten. Hij stelde vast dat nutteloos praten vier nadelen met zich meebrengt. Op basis van deze vier redenen heeft hij zo een gesprek nutteloos verklaard:

1. Kiraman Katibin (de gerespecteerde Engelen die de daden opschrijven) moeten een nutteloos gesprek opschrijven. Een persoon zou zich hiervoor moeten schamen en zou hen niet moeten belasten om zo een gesprek op te laten schrijven. Allah عَزَّوَجَلَّ zegt in vers 18 van Sūrah Qāf in deel 26:

مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

Geen woord spreekt hij uit of de waarnemer is klaar om het te noteren. [*Kanz-ul-Iman (Vertaling van de Quran)*]

2. Het is geen goede zaak dat een boek van daden dat gevuld is met nutteloze gesprekken, in het Hof van Allah عَزَّوَجَلَّ gepresenteerd wordt.
3. Een persoon zal worden bevolen om in het Hof van Allah عَزَّوَجَلَّ voor de gehele schepping zijn daden voor te lezen. De gruwelijkheden van de Dag des Oordeels zullen voor zijn ogen zijn. Hij zal naakt zijn, ongelooflijke dorst hebben en een gebogen rug hebben van de honger. Hij zal weerhouden worden het Paradijs binnen te treden en zal elke vorm van kalmte of rust ontnomen worden.

Staat u er niet bij stil? Hoe verontrustend zou het zijn om in zo een moeilijke toestand een boek van daden voor te lezen dat gevuld is met nutteloze gesprekken? Als we

zouden berekenen dat iemand slechts 15 minuten per dag nutteloos praat. In een maand is dit 7,5 uur, wat neerkomt op 90 uur in een jaar. Laten wij stellen dat iemand 15 minuten per dag, 50 jaar lang nutteloos heeft gesproken. Dan komt dit neer op 187 dagen en 12 uur, dat wil zeggen meer dan zes maanden. Denk na! Wie zal in staat zijn om zijn daden van zes maanden voor te lezen, continu zonder enige pauze in zo'n verschrikkelijke hitte! Op die angstaanjagende Dag des Oordeels wanneer de zon op een afstand van alleen 1.6 km zal zijn!

Dit is slechts de berekening van een nutteloos gesprek van 15 minuten per dag. Wij zijn soms vele uren nutteloos aan het kletsen met vrienden, waarin ook zondige woorden en andere slechtheden voorkomen.

4. Op de Dag des Oordeels zal een nutteloos gesprek van een persoon veroordeeld worden en daardoor zal hij zich schamen. Een persoon zal daarop geen antwoord hebben en uit schaamte voor Allah عَزَّوَجَلَّ zal hij zich vernederd voelen en overvloedig zweten. (*Minhaj-ul-'Abidin, blz. 67*)

*Har lafz ka kis tarah hisab Mayn dun ga
Ah! Allah zaban ka ho 'ata Qufl-e-Madinah
(Wasail-e-Bakhshish, blz. 66)*

صَلِّ اللّٰهُ تَعَالَى عَلٰى مُحَمَّدٍ صَلُّوْا عَلٰى الْحَبِيْبِ

De meest Schadelijke zaak

Sayyiduna Sufyan Bin ‘Abdullah رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ heeft verklaard, ‘Op een dag heb ik in het hof van de Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ gevraagd: ‘Ya RasoelAllah صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! Wat zou u benoemen als het meest gevaarlijke en schadelijke zaak voor mij?’ De Geliefde en Gezegende Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ hield zijn gezegende tong vast en zei: ‘Dit.’

(Sunan-ut- Tirmizi, blz. 184, deel 4, Hadis 2418)

Spreek goed of zwijg

Was het maar zo dat we de volgende overlevering van Bukhari Sharif goed in onze gedachten houden: ‘مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ مِنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ’. Degene die in Allah عَزَّوَجَلَّ gelooft en de Dag des Oordeels, zou goed moeten spreken of zwijgen.

(Sahih Bukhari, blz 105, deel 4, Hadis 6018)

Op pagina 91 van ‘Allah-Walon ki Batayn (bestaande uit 217 pagina’s) een boek uitgegeven door Maktaba-tul-Madinah (de uitgeverij van Dawat-e-Islami), is vermeld dat Amīr-ul-Muminin Sayyiduna Siddiq Akbar رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ heeft verklaard: ‘Er zit geen goedheid in een gesprek waarin geen intentie is om de Tevredenheid van Allah عَزَّوَجَلَّ te verkrijgen!’

(Hilya-tul-Awliyā, blz. 71, deel 1)

Sayyiduna Imam Sufyan Sauri رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ heeft verklaard, ‘Het eerste niveau van aanbidding is stilte, het volgende niveau is

kennis vergaren. Het niveau erna is het onthouden. Daarna het praktiseren en tot slot het doorgeven aan anderen.’

(Tarikh-ul- Baghdad, blz. 6, vol. 6)

Als u het Paradijs nastreeft, dan ...

De mensen vroegen in het hof van Sayyiduna ‘Isa عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ vertelt u ons een handeling waardoor we het Paradijs kunnen bereiken. Hij antwoordde: ‘Spreek nooit.’ Zij zeiden toen: ‘Dat is onmogelijk,’ waarop Hij عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ zei: ‘spreek niet zomaar, alleen als het iets goed is.’

(Ihya-ul-‘Ulum, blz. 136, deel 3)

Aksar mayray haonton pay rahay Zikr-e-Madinah

Allah zaban ka ho ‘ata Qufi-e-Madinah

(Wasail-e-Bakhshish, blz. 66)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

Stilte is een middel om Iman (Geloof) te beschermen

Iemand die voortdurend een andere onderbreekt tijdens het praten, zal niet begrijpen wat de andere te zeggen heeft. In feite is het heel gevaarlijk voor een veel pratende persoon om constant te praten. Er zouden مَعَادَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ Kufriyāt (woorden van godslastering) uit zijn mond kunnen komen. Hujjat-ul-Islam Sayyiduna Imam Muhammad Bin Muhammad Bin

Muḥammad Ghazali عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْوَالِي beschrijft in Ihya-ul-‘Ulum twee kwaliteiten die voorkomen in degene die zwijgt:

1. Zijn Deen (religie) blijft beveiligd;
2. Hij begrijpt goed wat iemand anders zegt.

(Ihya-ul-‘Ulum, blz. 137, deel 3)

Stilte is bescherming voor een Onwetend persoon

Sayyiduna Sufyan Bin ‘Uyaynah عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى heeft verklaard, ‘الصَّمْتُ زَيْنٌ لِلْعَالِمِ وَ سِتْرٌ لِلْجَاهِلِ’ ‘Stilte is de eer van een geleerde, en bescherming voor een onwetende.’

(Shu‘ab-ul-Īmān, blz. 86, vol. 7, Ḥadīṣ 4701)

Stilte is de sleutel van Aanbidding

Het is overgeleverd van Sayyiduna Imam Sufyan عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْكَتَّان ‘Langdurige stilte is de sleutel tot aanbidding.’

(As-Samt ma’ Mawsū‘ah Ibn Abid-Dunya, blz. 255, vol. 7, Ḥadīṣ 436)

Bescherming van Rijkdom is gemakkelijk, maar dat van de Tong...

Sayyiduna Muḥammad Bin Wāsay عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْتَافِع zei tegen Sayyiduna Malik Bin Dinar عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَفَّار ‘Bescherming van de tong is moeilijker voor een persoon dan het beschermen van zijn rijkdom.’ *(Ithaf-us-Sādat-liz-Zubaydī, blz. 144, vol. 9)*

Helaas, over het algemeen is iedereen ervan bewust om zijn rijkdom te beschermen. Terwijl als de rijkdom verloren gaat dan is het slechts een werelds verlies. Het is bedroevend dat de gedachte om de tong te beschermen zeldzaam is! Ongetwijfeld, het gevolg van het niet beschermen van de tong is dat het naast wereldse verliezen ook het risico met zich meebrengt dat men wordt gestraft in het Hiernamaals.

Baq baq ki yeh 'adat na sar-e-hashr phansa dei

Allah Zuban ka ho 'ata Qufi-e-Madinah

(Wasail-e-Bakhshish, blz. 66)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

Degene die veel praat heeft vaak Spijt

Lieve Islamitische broeders! Het is een niet te ontkennen feit dat de kans om beschaamd te voelen zeer klein is tijdens het praktiseren van stilte. Iemand die de gewoonte heeft om veel te praten wordt vaak gedwongen om 'sorry' te zeggen en vergiffenis te vragen, of heeft hij spijt in zijn hart en krijgt hij gedachtes zoals:

'Als ik niet had gesproken op dat moment, zou het beter zijn geweest. Want als gevolg van mijn spreken moest ik harde woorden aanhoren, die en die raakte geïrriteerd, die en die

werd ongelukkig, gevoelens van die en die werden gekwetst, mijn eer verminderde, etc.'.

Het is overgeleverd van Muḥammad Bin Naḍr Ḥārīšī عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِي: 'Eer raakt verloren door veel te praten.'

(Aṣ-Ṣamt ma' Mawsū'ah Ibn Abid-Dunyā, blz. 60, deel 7, Ḥadīš 52)

Het is beter om Spijt te hebben van het Zwijgen dan van het praten

In feite, het is beter om spijt te hebben over het zwijgen dan spijt te hebben na het spreken en het is beter spijt te hebben na te weinig gegeten te hebben dan spijt te hebben na te veel gegeten te hebben. Dit omdat degene die overmatig praat moeilijkheden ondervindt. En degene die de gewoonte heeft overmatig te eten, dat zijn maag hierdoor wordt ontregelt en hierdoor wordt hij slachtoffer van obesitas (overgewicht) en hij lijdt onder allerlei soorten ziektes.

Laten we aannemen dat men beschermd blijft van ziektes gedurende zijn jeugd, dan krijgt hij vaak verschillende ziektes na zijn jeugd. Meer informatie over de gevaren van overmatig eten, de genezing voor obesitas en nog veel meer vindt u in het hoofdstuk: 'Voortreffelijkheden van Honger' in deel 1 van *Faizan -e-Sunnat*.

Een doof en/of niet sprekende persoon is Beschermd

Lieve Islamitische Broeders! Als we ons goed bedenken, is een blinde persoon beschermd, omdat die persoon veilig is van de zondes van het kijken naar verboden (Ḥarām) zaken. Zoals het staren naar niet-Maḥram¹ vrouwen, met lust kijken naar aantrekkelijke mannen (Amrads), het bekijken van films en series en het kijken naar blote knieën en dijen van iemand die een korte broek draagt. Op dezelfde manier is een persoon die stom is (iemand die niet in staat is om te spreken), beschermd tegen ontelbare kwaadheden die de tong kan veroorzaken.

Amir-ul-Muminin Sayyiduna Abu Bakr Siddiq رضي الله تعالى عنه heeft verklaard: 'Was ik maar stom en had ik maar alleen het voorrecht om Zikr te verrichten van Allah عَزَّوَجَلَّ!'

(Mirqāt-ul-Mafātīh, blz. 87, deel 10, Ḥadīṣ 5826)

Het wordt vermeld in Iḥyā-ul-'Ulum dat Sayyiduna Abu Darda رضي الله تعالى عنه een vrouw zag die overdreven veel sprak. Hij zei: 'Als zij stom was, zou het beter zijn geweest voor haar.'

(Iḥyā-ul-'Ulūm, blz. 142, deel 3)

Hoe kan het Huis een centrum van Vrede worden?

Uit de vorige verklaring van de gerespecteerde metgezel صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ van onze Geliefde en Gezegende Profeet رضي الله تعالى عنه

¹ Degene met wie het huwelijk (Nikaah) niet voor altijd verboden is.

zouden die Islamitische zusters een les moeten leren die zich bezighouden met onnodig gesprekken en niet moe worden van het praten over van alles en nog wat.

Als Islamitische zusters in werkelijkheid Qufl-e-Madīnāh¹ op hun tongen zouden toepassen volgens de werkelijke betekenis, zouden veel problemen zoals huiselijke onenigheden, conflicten onder familieleden en onenigheid tussen schoonmoeder en schoondochter zijn opgelost. Het huis zou een centrum van vrede worden omdat de meeste huiselijke problemen door misbruik van de tong worden veroorzaakt.

Madani oplossing voor het oplossen van conflicten tussen schoonmoeder en schoondochter

Als de schoonmoeder scheldt of bekritiseert, dan zou de schoondochter geduldig en verdraagzaam moeten zijn. Ze moet niet eens één woord terug zeggen, noch moet ze klagen bij haar man. Ze zou het niet eens aan iemand van het ouderlijk huis moeten vertellen. Ze zou haar gezicht niet eens moeten fronsen, noch zou ze haar woede moeten afreageren op de kinderen. Zij zal zo **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** succes behalen. Er wordt ook wel gezegd; één stilte brengt honderd zaligheden.

¹ Qufl-e-Madīnāh (hiermee wordt bedoeld: zich onthouden van schadelijke of zondige handelingen van de tong, ogen en buik, naast het onthouden van schadelijke en zondige gesprekken ook onthouden van nutteloze/neutrala gesprekken).

Het is andersom ook zo dat als een schoondochter ruzie maakt met haar schoonmoeder, dan moet de schoonmoeder niet reageren. Zij dient geduldig te zijn en bij geen enkel familielid te klagen, zelfs niet bij haar zoon.

Volgens de gezegde, 'Zwijgen is Goud' zullen ze kalmte en rust verkrijgen. Als deze Madanī methode van Sag-e-Madīnāh (de auteur) goed wordt opgevolgd, zal de onenigheid tussen schoonmoeder en schoondochter binnen de kortste keren worden opgelost en zal het huis vreedzaam worden. Om een oplossing te vinden voor de conflicten tussen schoonmoeder en schoondochter is een Video CD te verkrijgen in Maktaba-tul-Madīnāh die bestaat uit nuttige Madanī Parels, getiteld 'Ghar Aman Ka Gahwārah Kaysay Banay/Hoe kan het huis een centrum van vrede worden?'. Deze is tevens te vinden op de website van Dawat-e-Islami, www.dawateislami.net. Met de zegeningen van deze VCD zullen vele verstoorde huizen centra van vrede worden.

Hay dabdabah khamoshi mayn haybat bhi hay pinhan

Ay bhai! Zaban par tu laga Qufl-e-Madinah

(Wasail-e-Bakhshish, blz. 66)

صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ

Een Verzoek aan de Tong

Lieve Islamitische Broeders! Wanneer de tong onder controle zal blijven en gebruikt zal worden voor het spreken van het goede, dan zal het hele lichaam hiervan profiteren. En als het 'slecht spreekt', bijvoorbeeld: het scheldt, het zweert zomaar, beledigt iemand, roddelt, spreekt kwaad over iemand en vertelt leugens, dan kan het lichaam zelfs in deze wereld fysieke pijn lijden.

De Profeet van Barmhartigheid, de Bemiddelaar van de Ummah, de eigenaar van Jannah صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ heeft verklaard: 'Wanneer een persoon opstaat in de ochtend buigen zijn lichaamsdelen en zeggen tegen de tong, 'Vrees Allah عَزَّوَجَلَّ omwille van ons, omdat wij verbonden zijn met jou. Als jij recht blijft dan zal de rest van het lichaam ook recht blijven maar als jij scheef wordt, dan zullen wij ook scheef worden.'

(Sunan-ut-Tirmizi, blz. 183, deel 4, Ḥadīṣ 2415)

Ya Rab na zarurat kay siwa kuch kabhi bawlun!

Allah zaban ka ho 'ata Quf'l-e-Madinah

(Wasail-e-Bakhshish, blz. 66)

صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ

De voortreffelijkheden van het Goed spreken

De Geliefde en Gezegende Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ heeft verklaard, ‘Er zijn zulke balkons in het Paradijs, waarvan de buitenkant kan worden gezien van de binnenkant en waarvan de binnenkant te zien is van buitenaf. Een bedoeïen (woestijn bewoner) stond op en vroeg: ‘Ya RasoelAllah صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. Voor wie zijn deze?’ Hij antwoordde: ‘Deze zijn voor degene die goed spreekt, anderen voedt, achter elkaar vast en 's nachts wakker wordt om via het gebed Allah عَزَّوَجَلَّ te aanbidden terwijl de (andere) mensen slapen.’

(Sunan-ut-Tirmizi, blz. 237, vol. 4, Ḥadīṣ 2535)

De Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ en Langdurige stilte

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَوِيلَ الصَّمْتِ Vertaling: De Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ onderhield langdurige stilte.

(Sharh-us-Sunnah-lil-Baghwi, blz. 45, deel 7, Ḥadīṣ 3589)

De beroemde commentator, Ḥakim-ul-Ummat, Mufti Ahmad Yar Khan عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْحَقَّانِ schrijft in uitleg van deze Hadis: ‘Stilte betekent hier de stilte van werelds gepraat, want de Gezegende Tong van de Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ was altijd bezig met de Zikr van Allah عَزَّوَجَلَّ. Hij sprak niet onnodig met mensen. Dit verwijst naar toegestane spraak, want ongeoorloofde spraak is nooit uitgesproken door de Gezegende Tong tijdens Zijn zichtbare wereldse leven. Liegen, roddelen, lasteren etc. is nooit

op Zijn صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Gezegende Tong geweest. De Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ is de belichaming van de waarheid, hoe zou dan een leugen hem ooit kunnen naderen!

(*Mirat-ul-Manājih, blz. 81 deel 8*)

Twee soorten van Praten en twee soorten Stiltes

De Geliefde en Gezegende Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ heeft verklaard:

إِمْلَاءُ الْخَيْرِ خَيْرٌ مِّنَ السُّكُوتِ وَالسُّكُوتُ خَيْرٌ مِّنْ إِمْلَاءِ الشَّرِّ

‘Goed spreken is beter dan zwijgen en zwijgen is beter dan slecht spreken.’ (*Shu'ab-ul-Īmān, blz. 58, deel 7, Ḥadīṣ 4639*)

Sayyiduna ‘Ali Bin ‘Usman Hajwairi, bekend als Data Ganj Bakhsh رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ schreef in zijn boek Kashf-ul-Mahjub: ‘Er zijn twee soorten van spraak. Eén is eerlijke spraak en de ander is valse spraak. Zo zijn er ook twee soorten van stiltes:

1. Doelgerichte stilte (bijvoorbeeld: stil zijn om na te denken over het Hiernamaals of over Islamitische wetten, etc.);
2. Achteloos stilte (stilte gevuld met vieze gedachten of wereldse gedachten).

Iedereen die in de staat van stilte verkeert, moet zorgvuldig overwegen of het spreken voor hem deugdzaam is. Zo ja, dan is

het spreken beter dan stilte. Als het spreken voor hem zondig is, dan is het zwijgen beter dan spreken.

Sayyiduna Data Ganj Bakhsh رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ vermeldt een gebeurtenis om de twee soorten van spraak (eerlijke spraak en valse spraak) uit te leggen: ‘Op een dag passeerde Sayyidunā Abu Bakr Shibli Baghdadi عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى هُنَا een wijk in Baghdad. Hij hoorde een persoon zeggen: السُّكُوتُ خَيْرٌ مِنَ الْكَلَامِ ‘Zwijgen is beter dan spreken.’ Hij رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ reageerde hierop: ‘Uw zwijgen is beter voor u dan spreken en voor mij is spreken beter dan zwijgen.’ (Kashf-ul-Majub, blz. 402)

Definitie van een Schaamteloze gesprek

Hoe gelukkig zijn die Islamitische broeders en zusters die hun tong alleen voor zedelijke gesprekken gebruiken en mensen uitnodigen tot het goede. Het is helaas vandaag de dag zeer zeldzaam om bijeenkomsten te vinden die vrij zijn van schamteloze gesprekken. Zelfs mensen met een religieus uiterlijk zijn niet in staat om zichzelf te onthouden van dergelijke gesprekken. Misschien weten ze niet eens wat een schamteloos gesprek is! Luister! De definitie van een schamteloos gesprek is:

التَّعْيِيرُ عَنِ الْمُسْتَفْبَحَةِ بِالْعِبَارَاتِ الصَّرِيحَةِ ‘Het spreken van immorele kwesties (zoals smerige en vieze zaken) in openlijke woorden’.

(Ihyā-ul-‘Ulūm, blz. 151, deel 3)

De jongeren die elkaar aansporen om huwelijksproblemen en kwesties – die verborgen zouden moeten zijn – met elkaar te bespreken, om hun lust tevreden te stellen. Degene die hun harten troosten door te praten over obscene en immorele zaken of zelfs alleen ernaar luisteren. Degene die gebruik maken van smerige vloekwoorden, die walgelijke gebaren maken. Degenen die plezier halen uit deze gebaren en degenen die kijken naar films en series om hun smerige wellustige verlangens te vervullen (meestal is er een overmaat van immoraliteit aanwezig in deze films en series) moeten herhaaldelijk de volgende overlevering lezen en trillen uit vrees voor Allah عَزَّوَجَلَّ !

Pus en bloed zullen vloeien uit de Mond

Het is overgeleverd dat vier soorten mensen van de Hel zullen rennen en dwalen tussen kokend water en vuur. Zij zullen smeken om vernietigd te worden. Een van deze vier zal een persoon zijn uit wiens mond pus en bloed zal druipen. De mensen van de Hel zullen zeggen: ‘Wat is er met deze ellendige persoon dat hij onze pijn en kwellingen laat toenemen?’ Het antwoord zal zijn, ‘Deze ongelukkige en ellendige persoon luisterde naar ongewenste gesprekken en genoot er zelfs van, zoals gesprekken over geslachtsgemeenschap.’

(Ithāf-us- Sādat-liz-Zubaydī, blz. 187, deel 9)

Degenen die hun aandacht besteden aan smerige duivelse

inluisteringen over niet-Maḥram vrouwen en Amrads (aantrekkelijke mannen), zij die opzettelijk aan slechte/vieze dingen denken en zij die plezier halen uit het verbeelden van smerige activiteiten, moeten gewaarschuwd worden door de bovengenoemde overlevering.

Na waswasay ayain na mujhay ganday khiyalat

Day zihn ka or dil ka Khuda! Qufi-e-Madinah

(Wasail-e-Bakhshish, blz. 66)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

Degene in de Vorm van een Hond

Sayyiduna Ibrahim bin Maysarah رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ heeft verklaard: 'Iemand die schaamteloze gesprekken voert, zal op de Dag des Oordeels verschijnen in de vorm van een hond.'

(Ithaf-us-Sādat-liz-Zubaydī, blz. 190, deel 9)

Paradijs is Haram [verboden]

De Profeet van Genade, de Bemiddelaar van de Ummah, de Eigenaar van Jannah صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ heeft verklaard, 'Paradijs is Haram voor die persoon die gebruik maakt van schaamteloze taal (iemand die over vieze en smerige dingen praat).'

(Aṣ-Ṣamt ma' Mawsū'ah Ibn Abid-Dunyā, blz. 204, deel 7, Ḥadīṣ 325)

Een Faruqi lijst van zeven Madani Parels Amir -ul-Muminin Sayyiduna ‘Umar Faruq A’zam رضى الله تعالى عنه heeft verklaard:

1. Degene die nutteloos gesprekken vermijdt, zal gezegend worden met verstand en wijsheid.
2. Degene die nutteloos (onnodig) kijken vermijdt, verkrijgt rust in het hart.
3. Degene die zich onthoudt van nutteloos eten (iemand die zich onthoudt van onnodig veel eten en het eten van verschillende soorten voedsel zonder honger te hebben, maar voor plezier) zal gezegend worden met plezier in Ibādah (aanbidding).
4. Degene die zich onthoudt van nutteloos lachen, krijgt respect en waardigheid.
5. Degene die zich onthoudt van grappen maken en anderen te beledigen, zal gezegend met het licht van Īmān (geloof).
6. Degene die zich onthoudt van het geven van voorkeur aan deze wereld, verkrijgt voorkeur voor het Hiernamaals.
7. Degene die zich onthoudt van het zoeken van fouten in anderen, zal gezegend worden met de mogelijkheid om zijn eigen fouten te corrigeren. *(Afgeleid van Al-Munabbihāt, blz. 89)*

Als het zo zou zijn....

Iedere Islamitische broeder en zuster moet het een onderdeel van zijn/haar routine maken om dit boekje op de eerste maandag van elke Madanī (Islamitische) maand te lezen. U zult een verbazingwekkende verandering in uw hart ervaren.

Een uitstekende manier om onze tong te beschermen is om op Madanī In'ām¹ nummer 45 en 46 te praktiseren. Dat houdt in: de gewoonte ontwikkelen zich te onthouden van nutteloze gesprekken. Beëindig een gesprek in het minst mogelijke aantal woorden en probeer enigszins te communiceren door middel van gebaren en te schrijven. Maak er een gewoonte van om Salat-'Alan-Nabi صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالْه وَسَلَّمَ één- of driemaal te reciteren als u op het punt staat om iets verkeerd te zeggen.

Het geheim van een Metgezel die een Paradijs bewoner werd

Door de Genade van Allah عَزَّوَجَلَّ kon onze Geliefde en Gezegende Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالْه وَسَلَّمَ door gewoon te kijken naar mensen herkennen of ze bestemd waren voor het Paradijs of Hellevuur.

¹ Madanī In'ām: De grote Geleerde en Spirituele persoonlijkheid van deze 15de Islamitische eeuw, Shaykh-e-Tarīqat, Amīr-e-Ahl-e-Sunnat, Oprichter van Dawat-e-Islami, Muḥammad Ilyās Aṭṭār Qādirī Razavī داعية بركاته العالیه صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالْه وَسَلَّمَ heeft een uitgebreide verzameling samengesteld van Shari'ah en Ṭarīqah, in de vorm van een vragenlijst, om gemakkelijk goede daden te kunnen verrichten en om zich te onthouden van zondes in dit tijdperk van onheil. Deze verzameling staat bekend als: 'Madanī In'āmāt. In'āmāt betekent letterlijk cadeaus. In'ām is enkelvoud van In'āmāt.

In feite wist hij صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ voor de komst van een nieuweling al of hij was bestemd voor het Paradijs of de Hel.

Op een dag zei de Geliefde van Allah عَزَّوَجَلَّ, ‘De eerste persoon die door deze deur zal binnentreden, is bestemd voor het Paradijs.’ Vervolgens trad Sayyiduna ‘Abdullah Bin Salam رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ binnen. De mensen feliciteerden hem en vroegen hem over de daad waardoor hij deze zegening had gekregen.

Sayyiduna ‘Abdullah Bin Salam رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ zei: ‘Ik heb zeer weinig goede daden, en datgene waarin ik vertrouwen in Allah عَزَّوَجَلَّ heb, zijn het beschermen van mijn hart en het vermijden van onnodige gesprekken.’

(Aş-Şamt ma' Mawsū'ah Ibn Abid-Dunyā, blz. 86, deel 7, Ḥadīš 111)

De woorden سَلَامَةُ الصَّدْر in deze gezegende Ḥadīš, betekenen ‘bescherming van het hart’ en verwijzen naar het gezuiverd zijn van het hart van immorele gedachten en innerlijke aandoe ningen zoals jaloezie e.d. en de aanwezigheid van een vastberaden Īmān (geloof) in het hart.

Raftar ka guftar ka kirdar ka day day

Har ‘uzoo ka day mujh ko Khuda Qufl-e-Madinah

(Wasāil-e-Bakhshish, blz. 66)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

Voorbeelden van Onnodig praten

Lieve Islamitische Broeders! In nutteloos praten zit geen goedheid. **سُبْحَانَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ**! Sayyiduna ‘Abdullah Bin Salam **رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ** werd gezegend met het goede nieuws van het Paradijs uit de Gezegende Mond van de Heilige Profeet **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ**. Een eigenschap die hij **رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ** bezat was dat hij nooit genoot van nutteloze gesprekken. Hij stelde nooit vragen over zaken die geen betrekking hadden tot hem. Helaas is het zo dat wij nutteloze vragen stellen over zaken waar wij niets mee te maken hebben. Bijvoorbeeld:

- ❖ Voor hoeveel heeft u dit gekocht?
- ❖ Voor hoeveel heeft u dat gekregen?
- ❖ Wat zijn de prijzen van een pand op die en die locatie?
- ❖ Als men een bezoek brengt aan iemands huis of als iemand een nieuw huis heeft dan zijn de vragen: ‘Voor hoeveel heeft u het gekocht? Hoeveel kamers heeft het? Wat is de huur? Wat voor een persoon is de huisbaas?’ (Deze vraag zorgt er vaak voor dat er geroddeld wordt, omdat het antwoord meestal niet volgens de Shari’ah (Islamitische wetgeving) wordt gegeven. Meestal wordt op de volgende manier antwoord gegeven: ‘Onze huisbaas is erg ruw/ onaardig/ oneerlijk/ wild/gek/ wreed/ gierig etc.’)

- ❖ In een soortgelijke context, als iemand een nieuwe winkel, auto of motor koopt, dan worden er vragen gesteld over de prijs, duurzaamheid, of het contant werd aangekocht of op termijnen.
- ❖ Als sommige onverstandige mensen een bezoek brengen aan een ziek persoon die zelf niet in staat is om te praten door zijn ziekte, dan stellen zij vragen aan hem alsof ze senior artsen zijn. Ze vragen details en willen een uitleg over zaken als röntgenrapporten, laboratoriumtesten en in het geval van een chirurgische ingreep willen ze zelfs weten hoeveel hechtingen er zijn. Zelfs als er een ziekte gerelateerd is aan de geslachtsdelen, dan willen deze schaamteloze mensen zonder enige aarzeling de volledige details weten. Ook de vrouwen zijn hierbij betrokken.
- ❖ Er worden ook vaak nutteloze opmerkingen gemaakt en onnodige discussies gevoerd over de toestand van het weer. Bijvoorbeeld bij warm weer zeggen sommige dwaze mensen: 'Het is zeer heet tegenwoordig en helaas is de stroom ook erg vaak weg.'
- ❖ Zo ook, als het weer koud is, klapperen ze met hun tanden en zeggen: 'Vandaag is het ijskoud.'
- ❖ Als het bewolkt is dan wordt onnodig commentaar gegeven zoals: 'Tegenwoordig regent het overmatig, er is

overall water opgehoopt en de gemeente besteedt er geen aandacht aan om modder etc. te verwijderen.’

- ❖ Ook wordt er nutteloos kritiek geleverd op lokale en internationale politiek, zonder enige goede intentie om veranderingen teweeg te brengen.
- ❖ Als iemand andere steden of landen heeft bezocht, begint hij een beschrijving te geven van bijvoorbeeld de bergen en weilanden die hij daar gezien heeft of er wordt een onnodige beschrijving van huizen en wegen gegeven.

Bedenkt u zich wel dat wij niet direct slecht moeten denken over iemand die over deze onderwerpen praat. Het praten over bepaalde wereldse zaken met goede bedoelingen kan soms Sawab (zegeningen) opleveren. En in sommige gevallen valt het niet in de categorie van nutteloze communicatie.

Het is moeilijk voor iemand die Nutteloze gesprekken voert, zich te beschermen tegen de Zonde van Valse overdrijvingen

Houd in gedachten dat nutteloos praten geen zonde is, op voorwaarde dat het gebaseerd is op feiten en dat het zonder enige overdrijving of verzwakking wordt weergegeven. Als iets onjuist wordt overdreven, komt het in de categorie van een

zonde. Maar het is bijzonder moeilijk om dingen zodanig uit te drukken dat het niet de grens van nutteloos praten overschrijdt. Meestal vinden valse overdrijvingen wel plaats en degenen die gewend zijn nutteloos te praten, die vervallen in het roddelen, lasteren, het zoeken naar fouten bij iemand en het kwetsen van de gevoelens van anderen. Daarom is er veiligheid in stilte, want ‘Zwijgen is Goud.’

Als we eens zouden profiteren van de gunst van het Wachten en onze woorden zouden Afwegen.

Als iemand de gewoonte van ‘afweging’ zou ontwikkelen, dan zou die persoon voor het spreken zijn woorden zorgvuldig hebben afgewogen. Zo zult u talloze nutteloze woorden ontdekken die u anders misschien allang al had gezegd.

Ook al is het dan ‘zinloos praten’, het is dan geen overtreding. Het is echter nog steeds wel onnodig gebruik van de tong en het verspillen van kostbare tijd. Als dezelfde tijd wordt gebruikt voor het *Zikr* (gedenken) van Allah **عَزَّوَجَلَّ**, of om religieuze boeken te lezen, of om een *Sunnah* te vertellen, dan zouden er bergen van zegeningen verkregen kunnen worden.

Het nutteloos praten over Terrorisme

Ook als er een terroristische gebeurtenis plaatsvindt **مَعَادَ اللّٰهِ**, krijgen sommige mensen vaak een onderwerp om over te praten die nutteloos is en in sommige gevallen leidt tot zondige

gesprekken. Ze vertellen overal over de terroristische daad met hun eigen interpretaties of ze houden zich bezig met onlogische discussies, roddelend over een groep of leider.

Meestal zijn deze gesprekken niet alleen nutteloos, maar ze verspreiden angst en paniek onder de mensen. Er worden geruchten verspreid en het wordt een bron van onrust. De ego [Nafs] krijgt intense plezier door het praten over en luisteren naar de gebeurtenissen van bomaanslagen en terrorisme. Soms wordt er Dua'a (smeekbede) uitgesproken voor de martelaren, maar het verlangen om te genieten en de opwinding te voelen door hierover te praten en ernaar te luisteren zijn aanwezig in het hart.

Het zou goed zijn als wij deze ellende van de Nafs kunnen herkennen en ons kunnen onthouden van zulke verhalen. Het is wel goed als wij medeleven tonen over degenen die gemarteld worden door onderdrukking, medelijden tonen voor die Moeslims die gewond zijn geraakt, praten over de oplossingen in deze situaties en smeekbeden verrichten voor het herstel van vrede en veiligheid. Deze handelingen worden beloond.

Kortom, wanneer deze gesprekken op tafel komen, moet u zorgvuldig overwegen wat de bedoelingen zijn van dit soort gesprekken. Als u merkt dat de bedoelingen goed zijn, dan is het een goede zaak. Echter, meestal is het doel van zo'n gesprek om een spannend en opwindend verhaal te vertellen.

Siddiq-e-Akbar رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ plaatste een Steen in zijn Mond

Vergeet niet dat de tong ook een grote gunst is van Allah عَزَّوَجَلَّ! Hierover zal ook ondervraagd worden op de Dag des Oordeels, daarom mag het nooit worden misbruikt. Sayyidunā Şiddiq-e-Akbar رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ was (ondanks het bericht van de Profet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ dat hij het Paradijs zal binnenbetreden) zich erg bewust over de gevaren van het misbruiken van de tong.

In verband hiermee wordt er vermeld in Ihyā-ul-‘Ulūm: 'Sayyidunā Abū Bakr Şiddiq رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ plaatste een steen in zijn gezegende mond om zo het kans op het praten te verminderen.' (*Ihyā-ul-‘Ulūm, blz. 137, deel 3*)

Rakh laytay thay patthar sun Abu Bakr dahan mayn

Ay bhai! Zaban par tu laga Qufl-e-Madinah

(Wasail-e-Bakhshish, blz. 66)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

Het zwijgen (stilte) oefenen voor 40 jaar

Lieve Islamitische Broeders! Als u echt de gewoonte wilt ontwikkelen om te zwijgen dan zult u serieus hierover moeten nadenken en dit ook oefenen. Het is moeilijk om Qufl-e-

Madinah¹ toe te passen op de tong met onvoldoende en zwakke pogingen.

Blijf nadenken over de straffen van het misbruiken van de tong. Neem de moeite om de gewoonte van het zwijgen te ontwikkelen en u zult **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** succesvol zijn. Het moet wel regelmatig worden geoefend.

Sayyiduna Artah Bin Munzir **رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** heeft gezegd: 'Iemand beoefende het zwijgen 40 jaar door een steen in zijn mond te plaatsen en hij deed het op zo een manier dat hij behalve voor het eten, drinken en slapen, nooit de steen verwijderde uit zijn mond.' (*Aṣ-Ṣamt ma' Mawsū'ah Ibn Abid-Dunyā, blz. 256, vol. 7, Hadīṣ 438*)

Let op! De steen moet niet zo klein zijn dat het ingeslikt kan worden, want dit zou gevaarlijke situatie kunnen veroorzaken. Bovendien, een steen mag niet bewaard worden in de mond als men aan het vasten is omdat er zand o.i.d. ingeslikt zou kunnen worden.

De Heilige Tābi'ī² die zelfreflectie toepaste door het opschrijven van zijn gesprekken

Sayyiduna Rabi' Bin Khusaym **عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْكَرِيمِ** sprak 20 jaar lang niet over de wereldse zaken. Aan het begin van de ochtend nam

¹ Qufi-e-Madinah (hiermee wordt bedoeld: zich onthouden van schadelijke of zondige handelingen, zoals van de tong, ogen en buik)

² Tābi'ī is de student van een Metgezel van de Geliefde Profeet **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ**.

hij een pen, een inktpot en wat papier en hij schreef op wat hij sprak over de gehele dag. Vervolgens zou hij in de avond terugkijken naar zijn gesprekken. (*Ihya-ul-'Ulum, blz. 137, deel 3*)

De Methode van Zelfreflectie bij gesprekken

Bij 'zelfreflectie' is het de bedoeling om diep na te denken over elk woord dat is uitgesproken en om uzelf te ondervragen. Bijvoorbeeld: 'Waarom zei ik dit en dit?' 'Wat was de noodzaak om te spreken?' 'Dit zou in zoveel woorden gezegd kunnen worden, waarom zijn die extra woorden uitgesproken?'

'Wat ik zei tegen die persoon was niet toegestaan volgens de Shari'ah en het was een belediging die zijn gevoelens kunnen hebben gekwetst. Kom op, toon nu berouw en vraag vergiffenis aan die Islamitische broeder.' 'Waarom ben ik naar die bijeenkomst gegaan terwijl ik wist dat er nutteloze gesprekken zouden plaatsvinden?' 'Waarom ging ik akkoord met die en die zaak? Ik moest zelfs luisteren naar roddels daar en eerlijk gezegd, genoot ik ervan. Kom op, toon oprechte berouw en beloof om uit de buurt te blijven van dergelijke bijeenkomsten.'

Op deze manier kan een verstandig persoon zelfreflectie toepassen op zijn gesprekken en ook op andere dagelijkse activiteiten. Hierdoor kunnen uw zondes, slordigheden en veel van uw zwakke punten en fouten herkenbaar worden voor uzelf en zult u uzelf kunnen verbeteren. In de Madani omgeving van Dawat-e-Islami wordt zelfreflectie 'Fikr-e-Madinah' genoemd.

In Dawat-e-Islami wordt gemotiveerd om tenminste 12 minuten per dag Fikr-e-Madinah te doen en het Madani In'amat boekje in te vullen.

Zikr-o-Durud har ghari wird-e-zaban rahay

Mayri fuzool goi ki 'adat nikal do

(Wasail-e-Bakhshish, blz. 164)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

Sayyiduna ‘Umar Bin ‘Abdul ‘Azīz رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ **hulde wanhopig**

Sayyiduna Abu ‘Abdullah رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ heeft gezegd: ‘Ik heb gehoord dat een geleerde zei, in het bijzijn van Sayyidunā ‘Umar Bin ‘Abdul ‘Aziz رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ: ‘Een stille geleerde is net als een geleerde die spreekt.’ Sayyiduna ‘Umar Bin ‘Abdul ‘Azīz رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ zei toen: ‘Ik heb begrepen dat een geleerde die spreekt, zal op de Dag des Oordeels superieur zijn aan de geleerde die zwijgt. Omdat mensen profiteren van de woorden van een geleerde terwijl de geleerde die niet spreekt, bevoordeelt alleen zichzelf.’

Die geleerde zei vervolgens: ‘Ya Amir-ul-Muminin! Bent u niet bekend met de beproevingen van het spreken?’ Toen hij dit hoorde, barstte Sayyiduna ‘Umar Bin ‘Abdul ‘Azīz رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ wanhopig in tranen uit. (*Aṣ-Ṣamt ma' Mawsū'ah Ibn Abid-Dunyā, blz. 345, deel 7, Ḥadīṣ 648*)

Moge Allah **عَزَّوَجَلَّ** genade hebben op hem en omwille van hem ons vergeven zonder verantwoording.

أَمِينٌ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

Uitleg van deze gebeurtenis

Lieve Islamitische Broeders! Hoe geweldig was de voorzichtigheid en vrees voor Allah **عَزَّوَجَلَّ** van onze vrome voorgangers. Echter, er is geen twijfel over het feit dat religieuze toespraken van Islamitische geleerden, het leveren van Sunnah-Inspirerende toespraken van Muballighin (prekers) en het uitnodigen naar het goede zijn de handelingen die beter zijn dan de stilte. Echter, de woorden van die geleerde in het hof van Sayyiduna ‘Umar Bin ‘Abdul ‘Aziz **رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ**, namelijk: *‘Bent u niet bekend met de beproevingen van het spreken?’* waren ook correct. Amir-ul-Muminin **رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ** begreep deze zin en hij begon wanhopig te huilen uit angst voor Allah **عَزَّوَجَلَّ**!

Het preken van goede daden is zeer gunstig voor de luisteraars maar het kan veel risico’s hebben voor de spreker. Als iemand bijvoorbeeld een goede preker is, kan hij ten prooi vallen aan verschillende beproevingen. Denk hierbij aan de lofprijzingen die hij van anderen krijgt vanwege zijn welsprekendheid, nauwkeurigheid en vlotheid van het spreken, of door hoogmoedigheid over zijn capaciteiten, of door zichzelf beter dan anderen te voelen en anderen als minderwaardig te

beschouwen, of door het gebruik van mooie zinnen indruk maken op anderen en hiermee zijn gevoel van eigenwaarde verhogen. Als hij Arabische taal beheerst, zou hij vaak Arabische zinnen kunnen gebruiken in zijn gesprek om indruk te maken op anderen.

Op dezelfde manier, degene die een mooie stem heeft, kan als gevolg van lofprijzingen door het publiek, lijden aan arrogantie en zijn goede stem zien als zijn eigen vaardigheid in plaats van een zegening van Allah **عَزَّوَجَلَّ**! Dus de waarschuwing van die vrome geleerde over het 'spreken' klopt helemaal. Een preker die deze negatieve eigenschappen heeft, kan het preken een groot probleem zijn en het kan vernietigend zijn voor zijn leven in het Hiernamaals. Ook als het publiek voordeel heeft verkregen van zijn woorden.

Uitzonderlijk middel ter Zuivering van Zinloze gesprekken

Degenen die werkelijk het spreken willen verminderen en verbeteren, wordt de uitzonderlijke methode hier uitgelegd zoals opgenomen in Ihya-ul-'Ulum. Het doel van deze methode is om selectief te zijn in woordkeuze en zo de gesprekken te zuiveren van ongeschikte, onnodige woorden en diverse andere fouten. Hujjat-ul-Islam, Sayyiduna Imam Muhammad Bin Muhammad Bin Muhammad Ghazali **عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْوَالِي** heeft gezegd, 'Er zijn vier soorten gesprekken:

1. Geheel schadelijke gesprekken
2. Geheel voordelige gesprekken
3. Gesprekken die zowel schadelijk als voordelig zijn
4. Gesprekken waarin geen kwaad noch voordeel is

Het is altijd belangrijk om uzelf te weerhouden van het eerste soort gesprek dat volledig schadelijk is. Op dezelfde manier is het ook essentieel om uzelf te weerhouden van het gesprek genoemd onder punt 3, waarin zowel voordeel als schade voorkomen.

Het gesprek benoemd onder punt 4 behoort ook tot de nutteloze gesprekken, omdat als er schade noch voordeel in zit dan is het tijdverlies in zo'n gesprek ook een soort schade. Nu blijft alleen het gesprek benoemd onder punt 2 over. Kortom, in het algemeen zijn driekwart (75%) van de gesprekken verspilling van tijd en slechts een kwart (25%) zijn nuttig.

Echter, in geheel voordelige gesprekken, bestaat het risico van uiterlijk vertoon, verzinsels, roddelen, valse overdrijving, het praten over uw eigen succes en goedheid etc.. Bovendien zijn de gevaren van het vervallen in nutteloze gesprekken gedurende een voordelige gesprek erg groot en vervolgens leidt dat tot zondes. Het vervallen in nutteloze gesprekken gaat heel subtiel

zonder dat dit herkend wordt. Daarom, zelfs tijdens een voordelig gesprek, blijft men omringd door gevaren.

(Ih̄yā-ul-'Ulūm, blz. 138, deel 3)

Een Dwaas persoon spreekt zonder na te denken

Lieve Islamitische Broeders! Een verstandig persoon weegt (weegt eerst zijn woorden af) eerst zijn woorden alvorens uit te spreken, maar een dwaas spreekt spontaan wat zijn hart zegt, ook al is het schandalig voor hem.

Sayyiduna Hasan Basri عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِي heeft hierover gezegd, 'Het was bekend onder de mensen, dat de tong van een verstandig persoon is achter zijn hart, want hij kijkt naar zijn hart alvorens te spreken (dat wil zeggen dat hij zorgvuldig controleert of hij het moet zeggen of niet). Als het gunstig is, spreekt hij het uit, anders zwijgt hij.

Integendeel, de tong van een dwaas persoon gaat voor zijn hart. Omdat hij geen moeite doet om zijn woorden te controleren, komt er van alles uit zijn mond. *(Tanbīh-ul-Ghāfilīn, blz.115)*

Manier van Controle voor het spreken

Lieve Islamitische Broeders! Onthoud dat onze Geliefde en Gezegende Profeet صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ nooit enig nutteloos woord met zijn Gezegende en waarheid sprekende tong heeft

uitgesproken, noch heeft Hij صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ooit hardop gelachen. Moge het zo zijn dat wij deze Sunnah van stilte praktiseren en niet hardop lachen normaal worden. Moge het tevens zo zijn dat we de gewoonte ontwikkelen om ons woorden afwegen (controleren) voor het spreken.

De methode van controle is dat u voor het uitspreken van de woorden uzelf moet afvragen: ‘Wat is het doel om dit te zeggen?’ ‘Nodig ik hierdoor iedereen uit tot het goede?’ ‘Is er een goedheid voor mij of iemand anders in wat ik nu ga zeggen?’ ‘Is, wat ik nu ga zeggen gevormd door overdrijving die mij zou kunnen leiden tot de zonde van het liegen?’

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

Şadr-ush-Sharī’ah Badr-ut-Tariqah Mufti Muhammad Amjad ‘Ali A’zami عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِي vermeldt een voorbeeld van een valse overdrijving. Hij heeft verklaard: ‘Als iemand één keer is gekomen en hij zegt dat hij duizend keer is geweest, dan is hij een leugenaar.’ (*Bahār-e-Sharī’at*, blz. 519, deel. 3)

Het is ook belangrijk om deze zaken te overwegen: ‘Ben ik op het punt om iemand vals te complimenteren?’ ‘Ben ik op het punt om over iemand te roddelen?’ ‘Wordt iemand gekwetst door mij als ik dit zeg?’ ‘Na dit uitgesproken te hebben, zal ik dan mijn woorden terug moeten nemen of smeken uit spijt?’

'Moet ik mijn emotionele woorden terugnemen?' 'Ga ik nu mijn geheim vertellen of die van iemand anders?'

Weeg goed af wat u wilt zeggen, zelfs als het blijkt dat wat er gezegd gaat worden niet gunstig is, noch schadelijk en niet beloningswaardig is, noch zondig. Zelfs dan is er een soort van schade in het spreken, want in plaats van uw tong lastig te vallen met nutteloze woorden, is het beter om ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ﴾ of Salat-'Alan-Nabi te reciteren. Diegene zal zeker een grote beloning verkrijgen en dit is een uitstekend manier van het gebruik van kostbare tijd. Het is ongetwijfeld een groot verlies als iemand geen goed gebruik maakt van zijn tijd.

Zikr-o-Durud har ghari wird-e-zaban rahay

Mayri fuzool goi ki 'adat nikal do

(Wasail-e-Bakhshish, blz. 164)

De Methode om stil te blijven

Lieve Islamitische Broeders! Ondanks het feit dat nutteloos spreken geen zonde is, zijn er aanzienlijk verlies en schade die hiermee samengaan. Daarom is het uiterst noodzakelijk om van dergelijke gesprekken ver weg te blijven. Moge het zo zijn dat

we de kans benutten om stil te blijven door Qufl-e-Madinah¹ toe te passen van de tong.

Verhaal: Sayyidunā Muwarriq ‘Ijlī رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ zegt: ‘Er is een eigenschap die ik al 20 jaar aan het ontwikkelen ben maar ik heb het niet gekregen, ondanks dat ben ik niet gestopt.’ Hij werd gevraagd. ‘Wat is die belangrijke eigenschap?’ Hij antwoordde: ‘Zwijgen.’ (*Az-Zoehd-lil-Imām, blz. 310, Ḥadīṣ 1762*)

Degene die opzoek is naar stilte, moet op zijn minst enige conversatie schriftelijk of door middel van gebaren doen in plaats van het praten met de tong. Op deze wijze zal de gewoonte van stilte beginnen te ontwikkelen. In dit opzicht, een Madanī In’ām, vanuit het boekje Madanī In’amaat (wat een middel is om vroom te worden, gepresenteerd door Dawat-e-Islami) is: 'Heeft u vandaag de Qufl-e-Madīnah¹ van de tong gepraktiseerd en met gebaren gecommuniceerd? En op z’n minst 4 keer schrijvend gecommuniceerd?’

Tijdens uw inspanningen voor het zwijgen, is het mogelijk dat u voor een paar dagen succesvol bent in het onthouden van nutteloze gesprekken, maar dan zou de gewoonte van spreken terug kunnen keren naar de vorige status. Zelfs als dit gebeurt, geef dan niet op en blijf het continu proberen. Als uw passie echt is, dan zult u zeker succesvol zijn.

⁷ Qufl-e-Madīnah (hiermee wordt bedoeld: zich onthouden van schadelijke of zondige handelingen, zoals van de tong, ogen en buik)

Tijdens de momenten dat u het zwijgen oefent, is het beter om te blijven glimlachen zodat niemand de indruk krijgt dat u zich ergert aan diegene die met u praat. Tijdens zulke momenten, wanneer u probeert te zwijgen, kunt u snel woedend worden dus als iemand uw gebaren niet begrijpt dan moet u niet woedend worden. Omdat dit kan leiden tot een zonde van het kwetsen van zijn gevoelens. Communicatie via gebaren is alleen aanbevolen met diegene die begrip heeft voor u. Een vreemdeling of iemand die niet bekend is met u kan geïrriteerd raken door de communicatie met gebaren, daarom moet u met hem praten wanneer dat nodig is.

Het blijft een feit dat spreken wājib (verplicht) is in een aantal gevallen. Bijvoorbeeld, voor het beantwoorden van Salām van iemand die u ontmoet, etc.. Wanneer u iemand ontmoet is het Sunnah om Salām te geven met uw tong, in plaats van met gebaren. Ook wanneer iemand aanklopt op de deur en alleen 'Madinah! Gelieve open! ', Of 'Ik ben het' zeggen, is niet wenselijk. Het is Sunnah om op zo een moment zijn naam te noemen.

Roep elkaar op een Fatsoenlijke wijze en verdien zegeningen

Het is geen fatsoenlijke manier om iemand te roepen of iemands aandacht te trekken met 'Shish Shish'. Als u de naam van die persoon kent dan moet degene niet geroepen worden

met 'Madīnah', het is juist respectvol om hem met zijn naam (of Kunyah¹) te roepen want dit is Sunnah. Het is uiterst belangrijk om zich te onthouden van het roepen van het heilige woord 'Madīnah' in de toiletten of andere vuile plaatsen.

Als u de naam van die persoon niet kent, dan is het beter om volgens de gewoonte van het gebied waar u bent, op een respectvolle manier te roepen. Bijvoorbeeld in onze samenleving, iemand die jong is, wordt meestal geroepen met: 'Broeder!' En iemand die tot de oudere leeftijd behoort wordt meestal 'Oom!' genoemd.

Wanneer u iemand roept neem de intentie om de zegeningen te verkrijgen voor het plezieren van het hart van een Islamitische broeder. Naast de naam van de persoon, gebruik de meest prettige en juiste manier om elkaar aan te spreken. Bovendien, volgens de situatie, voeg het woord 'Broeder' aan het eind toe, indien hij Hajj heeft verricht dan kunt u voor zijn naam ook 'Hajji' toevoegen. Degene die wordt genoemd zou: 'Labbaik' (Betekenis, 'Ik ben aanwezig') moeten zeggen.

In de Madanī omgeving van Dawat-e-Islami , wanneer iemand wordt geroepen, wordt meestal het antwoord 'Labbaik'

^{1 8} Kunyah: de naam van een volwassene afgeleid van zijn of haar oudste kind, bijv: Vader van Umar etc.

gegeven. Dat klinkt erg goed in de oren en bij het horen van dit kan vreugde ontstaan in het hart van een Moeslim.

Het is in de Aḥādīṣ vermeld dat de gerespecteerde metgezellen van de Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ met 'Labbaik' reageerden op de roeping van de Geliefde en Gezegende Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

Deze daad is ook te zien in het voorbeeldige leven van een Wali (Heilige) van Allah. Wanneer iemand de grote leider van miljoenen Hanbalis, Sayyiduna Imam Aḥmad Bin Hanbal رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ aansprak om een vraag te stellen, antwoorde hij vaak met 'Labbaik'. (*Manāqib Imām Aḥmad Bin Ḥanbal lil-Jawzī, blz. 298*) Het wordt vermeld in het beroemde boek van 'Masnūn Du'aas' 'Hisn-e-Hasin', 'Als iemand u roept, zeg 'Labbaik' als antwoord.

(*Hisn Ḥaṣīn, blz. 104*)

DRIE MADANI GEBEURTENISSEN DOOR DE ZEGENINGEN VAN HET ZWIJGEN

1. Aanschouwing van de Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ door de zegening van Stille

Hieronder volgt een samenvatting van de brief van een Islamitische zuster:

Na het beluisteren van een Sunnah-Inspirerende toespraak over de zegeningen van de stilte (uitgebracht door de uitgeverij

van Dawat-e-Islami: Maktaba-tul-Madinah) begon ik Qufl-e-Madinah toe te passen. Met andere woorden: Ik ontwikkelde de gewoonte van het zwijgen. Binnen slechts drie dagen realiseerde ik me dat hoeveel nutteloze woorden ik zei.

Door de zegeningen van het zwijgen, begon ik goede dromen te zien. Op de derde dag van mijn oefening van het onthouden van nutteloze gesprekken, luisterde ik naar een andere Sunnah-inspirerende toespraak uitgebracht door Maktaba-tul-Madinah, met de titel 'Itaat Kisay Kahtay Hayn?' ('Wat is de ware gehoorzaamheid?').

Op die avond toen ik ging slapen, droomde ik over een incident die ook overgeleverd werd in die cassette. Het was een beeld van een oorlog, waarin de Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Sayyiduna Huzayfah رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ stuurde om de vijanden te bespioneren. Toen Sayyiduna Huzayfah رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ de tenten van de ongelovigen bereikte, observeerde hij de leider van de ongelovigen, Abu Sufyan (die toentertijd de Islam nog niet had omarmd) die daar stond.

Hij zocht naar de geschikte gelegenheid, Sayyiduna Huzayfah zette een pijl op zijn boog. Toen herinnerde hij plotseling het bevel van de Geliefde Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ (de samen vassing daarvan is, 'Veroorzaak geen problemen'). Dus, in gehoorzaamheid van zijn Madani Amir (leider), onthield hij zich van het vuren van die pijl. Vervolgens presenteerde hij

zijn bevindingen in het hof van de Geliefde en Gezegende Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

Ik was gezegend met duidelijke aanschouwing van de Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ en twee gerespecteerde metgezellen van de Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ, de rest van het beeld zag er wazig uit.

Er wordt verder geschreven: **الْحَفِظْ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ!** Alleen door drie dagen oefening van het zich onthouden van nutteloze gesprekken, kreeg ik zo'n prachtige gunst van de Profeet van Raḥmah, de bemiddelaar van Ummah صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ! Nu is het mijn oprechte verlangen dat mijn tong nooit een nutteloze woord spreekt. Doet u a.u.b. dua voor mijn succes.

Islamitische zusters moeten een voorbeeld nemen aan deze gelukkige Islamitische zuster. Voor een Islamitische zuster is het een grote uitdaging om te zwijgen, want in vergelijking met mannen zijn vrouwen meestal meer spraakzaam.

Allah zaban ka ho 'ata Qufi-e-Madinah

Mayn kash zaban par lun laga Qufi-e-Madinah

(Wasāil-e-Bakhshish, blz. 66)

صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ

2. De rol van het Zwijgen in het Creëren van een Madani omgeving

Hieronder volgt een samenvatting van de brief die verstuurd werd door een Islamitische broeder naar Sag-e-Madinah (de auteur):

Ondanks dat ik gehecht ben aan de Madanī omgeving, was ik erg spraakzaam en reciteerde Ṣalāt-‘Alan-Nabī niet met hoge aantal. Dit was mijn routine voordat ik had geluisterd naar de Sunnaḥ-Inspirerende toespraak over de stilte in een Sunnaḥ-Inspirerende Ijtima van Dawat-e-Islami.

Sinds ik begonnen ben met de oefening van het zwijgen, ben ik gezegend met het geluk van het reciteren van Salat-‘Alan-Nabi duizend keer per dag. Anders werd mijn kostbare tijd verspild aan roddels. Ik presenteer 12 duizend Salat-‘Alan-Nabi, die ik in 12 dagen heb gereciteerd als een geschenk (d.w.z. als Isal-e-Sawab) aan u.

Bovendien, als gevolg van mijn spraakzame aard, lijdde de Madanī werk van Dawat-e-Islami in mijn Zaili Halqah (wijk). Een paar dagen terug werd een Madani Mashwarah (overleg) gehouden om de onderlinge conflicten van onze Zaili Halqah op te lossen. Verbazingwekkend, als gevolg van mijn stilte, zijn alle geschillen opgelost.

Onze Nigran (hoofdverantwoordelijke) uitte zijn vreugde en zei tegen mij: 'Ik was heel bang dat u misschien argumenten zou geven en er een geschil zou ontstaan en het gesprek zou veranderen in een gevecht. Maar door uw stilte voelden wij allemaal op ons gemak.' Eigenlijk in het verleden, werd de sfeer van onze Madanī Mashwarāḥs (overleg) verpest door mijn verkeerde argumentatie en hardnekkigheid.

Een Madani wapen voor Madani campagnes

Lieve Islamitische Broeders! Heeft u gezien hoe nuttig het is voor het uitvoeren van Madani werkzaamheden om afstand te nemen van nutteloze gesprekken. Daarom moet een preker van Sunnahs serieus blijven en minder spreken. Als hij erg spraakzaam is of herhaaldelijk gesprekken voert wanneer anderen praten, of argumenten begint te geven en conflicten veroorzaakt, dan is er een grote risico dat hij schade brengt aan religieuze zaken. Een dergelijk ongelukkig persoon wordt ontnomen van de stilte. Dat is een Madani wapen om de satan te verslaan.

De Profeet van de mensheid, de Vrede van ons hart en geest, de Meest Genereuze en Vriendelijk صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ gaf een advies aan Sayyiduna Abu Zar Ghifari رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ: 'U moet overmatig stilte praktiseren, hierdoor zal satan worden verdreven en u zult het gemak ervaren in de religieuze activiteiten.' (*Shu'ab-ul-Īmān, blz. 242, deel 4, Ḥadīṣ 4942*)

*Allah is say pahlay Iman pay mawt day day
Nuqsan mayray sabab say ho Sunnat-e-Nabi ka
(Wasail-e-Bakhshish, blz. 108)*

3. De rol van stilte in Oprichting van Madani omgeving thuis

Lieve Islamitische Broeders! Door het loslaten van de gewoonten zoals onnodig praten, lachen en grappen maken en onbeleefd gebruik van woorden, zal uw respect ook toenemen in het huis. En wanneer de leden van uw huishouden onder de indruk zullen zijn van uw serieuze gedrag, dan zal uw uitnodiging naar het goede sneller effect hebben. Als Madani omgeving niet gevestigd was in uw huis, zal het gemakkelijker worden om het wel te vestigen.

Hieronder volgt een samenvatting van een brief die een Islamitische broeder schreef na het beluisteren van een Sunnah-Inspirerende toespraak over 'De kwaliteiten van de stilte' in een Sunnah-Inspirerende Ijtima' van Dawat-e-Islami .

Volgens de leerpunten van de Sunnah-Inspirerende toespraak, ben ik, een spraakzame persoon, begonnen met het ontwikkelen van de gewoonte van stilte. Ik ervaar vele voordelen hiervan. Vanwege mijn nutteloze gepraat waren de leden van mijn huishouden ontevreden met mij. Maar sinds ik begonnen ben met zwijgen, is mijn reputatie in mijn huis sterk verbeterd.

In het bijzonder mijn geweldige moeder, die erg ongelukkig was met mij, is nu erg blij. In het verleden, toen ik nutteloze gesprekken voerde, hadden mijn goede woorden geen effect. Echter, als ik nu een Sunnah etc. vertel aan mijn geliefde moeder, luistert ze er niet alleen naar met belangstelling, maar probeert ze het ook toe te passen.

Barhta hay khamoshi say waqar ay mayray piyaray

Ay bhai! Zaban par tu laga Qufl-e-Madinah

(Wasail-e-Bakhshish, blz. 66)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

19 Madani Parels om thuis Madani omgeving te creëren

1. Wanneer u het huis binnenkomt of verlaat hardop 'Salam' geven.
2. Wanneer u uw vader of moeder ziet aankomen dan opstaan uit respect.
3. Tenminste één keer op een dag zouden Islamitische broeders de handen en voeten van hun vader moeten kussen en Islamitische zusters zouden hetzelfde bij hun moeder moeten doen.

4. Houd u het volume van uw stem laag in het bijzijn van uw ouders, staar ze niet aan en houd uw blik naar beneden als u met ze spreekt.
5. Vervul onmiddellijk elk verzoek die zij u opdragen (mits het niet tegen Shari'ah (Islamitische wetgeving) is).
6. Neem een sober gedrag aan, onthoudt u zich van koppige argumentatie, grappen maken en boos worden om kleine dingen. Minpunten in eten zoeken, het uitschelden of slaan van jongere broers of zussen of ruziën met ouderen thuis. Mocht u die gewoonte hebben, verander uw houding en vraag een ieder om vergiffenis.
7. Als u een sober gedrag aanneemt thuis en buitenshuis dan zult u de zegeningen, *إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ* merken in uw huis.
8. Spreek uw moeder, de moeder van uw kinderen en kinderen of zelfs baby's, thuis op een beleefde manier aan. Tijdens het praten, spreek anderen met 'Āp' (u) in plaats van 'Tū' (jij) aan.]
9. Binnen 2 uren na de tijd van 'Isha Jama'at van de Moskee in uw omgeving naar bed gaan. En mocht u hopelijk wakker worden voor Tahajjud en anders dat u hierdoor op z'n minst makkelijk opstaat voor Fajr (eerste rij in de Jama'at). Zo ervaart u ook geen vermoeidheid op het werk.

10. Als er gezinsleden zijn die laks zijn in het verrichten van het gebed, de zonde begaan van onbedekt zijn volgens Shari'ah, kijken naar films en series, luisteren naar liedjes en u bent niet het hoofd van het gezin, dan in plaats van steeds te verwijten, motiveer ze om te luisteren naar de toespraken die door Maktaba-tul-Madinah worden uitgebracht en overtuig ze om naar Madanī Channel te kijken. U zult een aangename Madani verandering merken.
11. Ongeacht hoe hardhandig u ook wordt behandeld of zelfs wordt geslagen, wees geduldig, wees geduldig, wees geduldig. Als u hetzelfde gedrag gaat aannemen dan is er geen hoop op het creëren van een Madanī omgeving thuis. Sterker nog, dat kan de situatie alleen maar verslechteren. Soms is het zo dat door onnodig streng handelen de satan erin slaagt om mensen koppig te maken.
12. Een uitstekende manier om een Madanī omgeving thuis te creëren is om iedere dag een Dars (korte lezing) van Faizān-e-Sunnat te houden of te beluisteren.
13. Verricht voortdurend Du'a vanuit uw hart met volle overgave voor al het goede in het wereldse en Hiernamaals voor uw gezin zoals onze Geliefde Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ heeft verkondigd. **الدُّعَاءُ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ**. Betekenis: 'Du'ā is het wapen van een gelovige'.

(Al-Mustadrak lil Hākim, vol. 2, pp. 162, Ḥadiṣ 1800)

14. In de bovenstaande context, waar thuis wordt vermeld, moeten degenen die met schoonfamilie wonen dat als thuis aannemen. Wanneer over ouders wordt gesproken, moeten zij hun schoonmoeder en schoonvader op een beleefde manier behandelen zolang er geen geldige (Shar’i) reden is om dat niet te doen.
15. In Masail-ul-Quran op bladzijde 290 is vermeld: ‘Reciteer de volgende Du’ā na elk gebed (met éénmaal Dūrūd Sharīf ervoor en na). *إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ*, gezinsleden zullen de gezegende Sunnah praktiseren en er zal thuis een Madani omgeving ontstaan:

[اَللّٰهُمَّ] رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ

وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا ﴿٤٣﴾¹

Notitie: (اَللّٰهُمَّ) is geen gedeelte van de Vers van de Qurān

16. Wanneer een ongehoorzaam kind of volwassene slaapt, reciteer dan deze gezegende Ayah (vers) 11 dagen lang bij de hoofdzijde op een dusdanige volume dat degene niet wakker wordt:

¹ Vertaling van Kanz-ul-Imān: En zij die zeggen: ‘Onze Heer, maak onze echtgenoten en kinderen tot rust der ogen, en maak ons tot voorbeeld voor de vromen.’

(Sūrah Al-Furqān, Vers: 74)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ اَبْلَ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ ﴿٢١﴾ فِي نُوْحٍ مَّحْفُوْطٍ ﴿٢٢﴾

(Met éénmaal Salat-‘Alan-Nabi ervoor en na)

Onthoud! Wanneer u met een ongehoorzame volwassen te maken heeft, let er dan wel op dat er een kans bestaat dat diegene wakker kan worden door uw recitatie. Vooral als degene nog niet in diepe slaap is. Het is moeilijk vast te stellen of degene gewoon zijn ogen gesloten heeft of in diepe slaap is dus als er een kans bestaat op ruzie of een probleem, voer dit dan niet uit. In het bijzonder zou een vrouw dit niet bij haar man moeten uitvoeren.

17. Om ongehoorzame kinderen gehoorzaam te laten worden, reciteer ﴿يَا شَهِيدٌ﴾ 21 keer per dag na Şalāt-ul-Fajr terwijl u naar de hemel kijkt. U kunt doorgaan tot doel het bereikt is. Maak er een gewoonte van om op de Madanī In’āmāt te praktiseren.

Verder ook degene die u als zachtaardig beschouwt of als u vader bent dan kunt u ook uw kinderen met liefde en wijsheid motiveren om op de Madani In’amat te praktiseren.

¹ Rather it (what they deny) is the Excellent Glorious Quran, in the Preserved Tablet.

[Kanz-ul-Iman (Translation of Quran)] (Part 30, Surah Al-Burooj, verse 21, 22)

Met de Barmhartigheid van Allah ﷺ zal er thuis een Madani verandering plaatsvinden.

18. Reis elke maand op z'n minst 3 dagen in de Madanī Qāfilaḥ met de liefhebbers van de Geliefde Profeet ﷺ en doet u Du'ā voor uw gezin tijdens de Madani Qāfilaḥ. Door te reizen in de gezegende Madanī Qāfilaḥ zijn er in vele gezinnen Madanī omgevingen ontstaan. Zulke Madanī gebeurtenissen worden vaak vermeld. Lieve Islamitische Broeders, ter afsluiting van mijn toespraak wil ik jullie vertellen over de voortreffelijkheid van de Sunnah en enkele Etiquettes.
19. De meest Geliefde Profeet ﷺ heeft gezegd: 'Degene die van mijn Sunnah heeft gehouden, heeft van mij gehouden en degene die van mij heeft gehouden, zal met mij zijn in het Paradijs.' (Ibn 'Asākir, blz. 343, deel 9)

*Sinah tayri Sunnat ka Madinah banay Aqa
Jannat mayn parawsi mujhay tum apna banana*

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

20 Madani Parels met betrekking tot Miswak¹

Ten eerste twee gezegden van de Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

1. Twee Raka'at gebed die na het gebruik van Mišwāk verricht worden, zijn beter dan 70 Rak'at die zonder Miswak verricht worden. (*Attarghīb Wattarhib, blz. 102, deel 1, Ḥadīš 18*)
2. Maak het gebruik van Mišwāk noodzakelijk voor uzelf, want het zorgt voor de reinheid van de mond en het is een middel om de Teverdenheid van Allah عَزَّوَجَلَّ te krijgen. (*Musnad Imām Aḥmad, blz. 438, deel 2, Ḥadīš 5869*)
3. Op pagina 288 van het eerste deel van Bahar-e-Shari'at, (uitgegeven door Maktaba-tul-Madinah, de uitgeverij van Dawat-e-Islami) heeft Allamah Maulana Mufti Muhammad Amjad 'Ali A'zami عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِي verklaard: 'De vrome geleerden zeggen dat degene die regelmatig gebruik maakt van de Miswak, zal worden gezegend met het voorrecht van het reciteren van de Kalimah (geloofsgetuigenis) op het moment van de dood, en degene die opium consumeert, zal geen kans krijgen om Kalimah te reciteren op de tijdstip van het overlijden.

¹ Miswak is een takje van specifieke bomen die worden gebruikt om de mond/tanden schoon te maken in overeenstemming met de Sunnah.

4. Het is overgeleverd door Sayyiduna Ibn ‘Abbas رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا dat er 10 kwaliteiten van de Miswak zijn: Het reinigt de mond, het versterkt het tandvlees, het versterkt het gezichtsvermogen, het verwijdert slijm, het verwijdert de slechte geur van de mond, het is volgens de Sunnah, de Engelen worden hierdoor gelukkig, Allah عَزَّوَجَلَّ wordt tevreden, het verhoogt de goede daden en herstelt de maag. (*Jam’-ul-Jawāmi’ lis-Suyūfī, blz. 249, deel 5, Hadīth 14867*)
5. Sayyiduna ‘Abdul Wahhab Sha’rani قُدَسَ سِرُّهُ الشُّورَانِي vertelt: ‘Op een keer had Sayyiduna Abu Bakr Shibli Baghdadi عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْهَادِي behoefte aan Miswak tijdens het verrichten van Wudu. Hij zocht ernaar maar kon het niet vinden. Dus kocht hij een Miswak voor een dinar en gebruikte het. Sommige mensen vroegen hem: ‘U heeft te veel uitgegeven hieraan. Moet men zo veel besteden voor een Mišwāk?’ Hij antwoordde: ‘Zonder twijfel, deze wereld samen met alles wat het bevat heeft niet eens de waarde van de vleugel van een mug in het hof van Allah عَزَّوَجَلَّ. Hoe zal ik antwoorden als, op de Dag des Oordeels, Allah عَزَّوَجَلَّ aan mij vraagt: ‘Waarom heb je de Sunnah van mijn Geliefde gelaten? De realiteit van het geld en de rijkdom die ik je gaf, is niet eens gelijk aan die van de vleugel van een mug. Dus waarom heb je dat verachtelijke geld niet uitgegeven voor het praktiseren van die grote Sunnah (de Miswak)?’ (*Lawaqah-ul-Anwar, blz. 38*)

6. Sayyiduna Imam Shafi'i عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِي heeft verklaard: 'Vier dingen versterken het verstand; het zich onthouden van nutteloze gesprekken, het gebruik van de Mišwāk, de gezelschap van vrome mensen en het praktiseren van de (religieuze) kennis die u bezit. (*Ihya-ul-'Ulum, blz. 27, deel 3*)
7. Miswak moet van een olijvenboom zijn, of Niem, of soortgelijke bomen/planten met bittere smaak.
8. Dikte van Miswak moet gelijk zijn aan die van de pink.
9. Mišwāk mag niet langer zijn dan een handspan, omdat anders satan hierop zit.
10. De strengen van de Mišwāk moeten zacht zijn, anders kunnen ze ruimten tussen de tanden en het tandvles veroorzaken.
11. Als de Miswak fris en schoon is dan is het prima. Anders weekt u het in een glas water totdat het zacht wordt.
12. Trim de strengen van Miswak iedere dag. Want ze zijn alleen nuttig wanneer ze bitter zijn.
13. Poets uw tanden horizontaal met Miswak.
14. Poets altijd u tanden in drie keren met Miswak.

15. Spoel het na elke keer.
16. Houd de Miswak in de rechterhand zodanig dat de pink eronder blijft en de middelste drie vingers er boven blijven en de duim moet naar boven wijzen (bij de zachte strengen die gebruikt worden om de tanden te poetsen).
17. Eerst borstelt u (met Miswak) uw tanden rechtsboven dan linksboven. Poets vervolgens de tanden rechtsonder en dan de linksonder.
18. In een vuistvorm vasthouden van de Miswak verhoogt risico op aambeien.
19. Het is Sunnah om voor de Wudu Miswak te gebruiken, maar als men stinkende adem heeft, wordt het een Sunnat-ul-Muakkadah (benadrukte Sunnah) om Miswak te gebruiken. (*Fatawa Razawiyyah (Jadid)*, blz. 623, deel 1)

Gooi de gebruikte Miswak of haar strengen niet zomaar weg, want het is een middel dat gebruikt wordt om een Sunnah te praktiseren. Integendeel, houd het ergens met respect, begraaft het of zet het in zee. (Voor het verkrijgen van meer informatie over dit onderwerp, raadpleeg de pagina's 294 tot 295 deel 1 van Bahar-e-Shari'at, gepubliceerd door Maktaba-tul-Madinah).

Om duizenden Sunnahs te leren, schaf twee boeken van Maktaba-tul-Madinah aan: (1) Bahar-e-Shari'at deel 16,

bestaande uit 312 pagina's. (2) 'Sunnatayn aur Adab' (Sunnahs en Etiquette) bestaande uit 120 pagina's. Een van de beste methode om de Sunnahs te leren is het reizen met de Sunnah Inspirerende Madani Qafilahs van Dawat-e-Islami.

Luinay rahmatayn Qafilay mayn chalo
Sikhnay Sunnatayn Qafilay mayn chalo
Haun gi hal mushkilayn Qafilay mayn chalo
Khatm haun shamatayn Qafilay mayn chalo

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

Geef dit boekje cadeau aan een ander na het zelf gelezen te hebben

Deel de boekjes uit van Maktaba-tul-Madīnah tijdens huwelijksfeesten, momenten van verdriet, Ijtimā'āt, andere gelegenheden en verdien daardoor beloningen. Maak het hebben van boeken in uw winkel een gewoonte zodat u deze gratis aan klanten kunt aanbieden. Geef boeken aan de postbode of aan kinderen en distribueer ze in uw buurt. Geef elke keer een nieuw boekje en verdien beloning voor het uitnodigen tot het goede.

Bibliografie

'Abdullāh Asfāhānī, A.N. Ḥilya-tul-Awliyā. Beirut, Lebanon: Dār-ul- Kutub-ul-'Ilmiyyāh.

'Alī Khatīb Baghdadi, A.B. Tarīkh-ul-Baghdad. Beirut, Lebanon: Dār-ul-Kutub-ul-'Ilmiyyāh.

A'zamī, M.A. Bahār-e-Sharī'at. Karachi, Pakistan: Maktaba-tul-Madinah.

'Abdul Rahmān Sakhāwī, I.Ḥ. Al-Qawl-ul-Badī'. Beirut, Beirut: Muwassasa-tur-Riyān.

Al-Mustadrak lil-Ḥākim. Beirut: Dār-ul-Ma'rifaḥ.

Aṣ-Ṣamt ma' Mawsū'aḥ Ibn Abid-Dunyā. Beirut: Al-Maktaba-tul-'Asriyyāh.

Hanbal, I.A. Musnad Imām Aḥmad. Beirut, Lebanon: Dār-ul-Fikr.

Ḥiṣn Ḥaṣīn. Beirut: Al-Maktaba-tul-'Asriyyāh.

Ḥusaīn Bayḥaqī, A. B. Shu'ab-ul-Īmān. Beirut, Lebanon: Dār-ul-Kutub-ul-'Ilmiyyāh.

'Īsā Tirmizī, I. M. Sunan-ut-Tirmizī. Beirut: Dār-ul-Fikr.

Ismā'il Bukhārī, M. B. Ṣaḥīḥ Bukhārī. Beirut, Lebanon: Dār-ul-Kutub 'Ilmiyyāh.

It ḥaf-us-Sādat-liz-Zubaydī. Beirut: Dār-ul-Kutub-ul-'Ilmiyyāh.
'Abdoellah Aṣfāhānī, AN Ḥilya-tul-Awliya.

Beiroet, Libanon: Dar-ul-Kutub-ul-'Ilmiyyāh.

'Ali Khatib Baghdadi, AB Tarikh-ul-Bagdad. Beiroet, Libanon: Dar-ul-Kutub-ul-'Ilmiyyah.

Jam'-ul-Jawami' lis-Suyū fi. Beirut: Dār-ul-Kutub-ul-'Ilmiyyah.

Kashf-ul-Mahjūb. Lahore: Nawā-e-Waqt Printers.

Khān, I.A. Fatāwā Razawiyyah (Jadid). Lahore, Pakistan: Raza Foundation.

Manāqib Imām A ḥmad Bin Ḥanbal lil-Jawzi. Beirut: Dār Ibn Khuldūn.

Manzarī, Attarghīb Wattarḥīb. Beirut, Lebanon: Dār-ul-Kutub-ul-'Ilmiyyah.

Mirqāt-ul-Mafātih. Beirut: Dār-ul-Fikr.

Muhammad Ghazālī, M.B. Iḥyā-ul-'Ulūm. Beirut, Lebanon: Dār-uş- Şādir.

Muhammad Ghazālī, M.B. Minḥāj-ul-'Ābidīn. Beirut, Lebanon: Dār- ul-Kutub-ul-'Ilmiyyah. Mustatraf. Beirut: Dār-ul-Fikr.

Na'imī, M.A. Mirāt-ul-Manājih. Lahore, Pakistan: Zia-ul-Quran Publications.

Shahardār Bin Shaḥarwiya Daylmī, S.B. Al-Firdaus bimā Şawr-ul-Khaṭṭāb. Beirut: Dār-ul-Kutub-ul-'Ilmiyyah.

Sharah-us-Sunnah-lil-Baghwī. Beirut: Dār-ul-Kutub-ul-'Ilmiyyah.

Wasāil-e-Bakhshish. Karachi: Maktaba-tul-Madīnah.

Om Een Praktiserend Moeslim Te Worden

Het is een Madani verzoek om de Wekelijkse Sunnah Inspirerende Ijtima (Bijeenkomst) van Dawat-e-Islami bij te wonen in uw stad, met goede intenties en voor de Tevredenheid van Allah ﷻ. Maakt u er een gewoonte van om te reizen in de **Madani Qafilah** (3-daagse Kennisvergende Bijeenkomst) tezamen met de liefhebbers van de Heilige Profeet ﷺ om de Sunnah's te leren en dagelijks **Fikr-e-Madina** (zelfreflectie van de daden verricht op die dag) te doen door Madani In'amaat dagelijks in te vullen en dat boekje op de eerste van elke Madani (Islamitische) maand in te leveren bij de verantwoordelijke broeder van uw buurt.

Onze Madani Doel: 'Ik moet streven om mijzelf en de mensen van de hele wereld te verbeteren, **اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ**.' Om onszelf te verbeteren moeten wij handelen volgens de **Madani In'amaat** en om de mensen van de hele wereld te verbeteren moeten wij reizen in de **Madani Qafilah**'s, **اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ**



MC 1286

Aalami Madani Markaz, Faizan-e-Madinah, Mahallah Saudagaran
Purani Sabzi Mandi, Bab-ul-Madinah, Karachi, Pakistan
UAN: +92 21 111 25 26 92 | Ext: 7213

Web: www.dawateislami.net | E-mail: translation@dawateislami.net