



مَدَنِي وَصِيَّتْ نَامَه (Dutch)

# MADANI TESTAMENT

(Met regels omtrent begrafenis & lijkwade)



Sheikh-e-Tarbiyat, Ameer-e-Ahlesunnat  
oprichter van Dawat-e-Islami Alama Maulana Abu Bilal

**MUHAMMAD ILYAS**

Attar Qadiri Razavi 

Vertaald door:

Majlis-e-Tarajim (Dawat-e-Islami)

مَدَنِي وَصِيَّت نَامَه

Madani Waṣiyyat Nāmah

# MADANI TESTAMENT

*(Met regels omtrent begrafenis & lijkwade)*

Dit boekje is in het Urdu geschreven door Shaykh-e-Tariqat Amir-e-Ahl-e-Sunnat, de oprichter van Dawat-e-Islami ‘Allamah Maulana Abu Bilal Muhammad Ilyas Attar Qadiri Razavi *دامت برحمتهم العالیہ*. De vertaalafdeling van Dawat-e-Islami heeft dit boekje vertaald naar het Nederlands. Indien u fouten ontdekt in de tekst of opbouw, gelieve, met de intentie van het verkrijgen van zegeningen, contact opnemen met de vertaalafdeling via het onderstaande adres of e-mailadres.

## **Majlis-e-Tarājim (Dawat-e-Islami)**

Aalami Madani Markaz, Faizan-e-Madinah, Mahallah Saudagran,  
Purani Sabzi Mandi, Bab-ul-Madinah, Karachi, Pakistan

UAN: ☎ +92-21-111-25-26-92 – Ext. 7213

Email: ✉ translation@dawateislami.net

# Inhoudsopgave

Du'a voor het lezen van een Boek ..... iii

## **Madani Testament..... 1**

De Zegeningen van Vredesgroet ﷺ ..... 1

De 40 Madani wensen van mijn Madani Testament: .....3

Vergiffenis d.m.v. Testament ..... 12

## **Lijkwade en begraven..... 12**

Lijkwade van de man conform Sunnah ..... 12

Lijkwade van de vrouw conform soennat..... 12

Toelichting van de lijkwade..... 13

De Lijkwassing (Ghoesl) ..... 13

Aantrekken van de lijkwade bij de man..... 15

Aantrekken van lijkwade bij de vrouw ..... 15

Na het Janaza gebed, het begraven ..... 16

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ  
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

## Du'a voor het lezen van een Boek

Lees de volgende du'a (smeekbede) voor het bestuderen van een religieus boek of Islamitische les. U zult zich herinneren wat u heeft bestudeerd *إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ*:

اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَأَنْشُرْ  
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

### Vertaling:

O Allah *عَزَّ وَجَلَّ*! Open de poort van kennis en wijsheid voor ons, en wees barmhartig voor ons! O, de meest Eervolle en Voortreffelijke!

*(Al-Mustatraf, vol. 1, pp. 40)*

**Opmerking:** Reciteer Salat 'Alan Nabi ﷺ (Vredesgroet naar de Geliefde Profeet ﷺ) één keer voor en na de smeekbede.

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ  
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

# Madani Testament

(Met regels omtrent begrafenis & lijkwade)

Al probeert de duivel u nog zoveel te verhinderen dit boek te lezen, probeer standvastig te blijven. Het zal u raken en inspireren. إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ

## De Zegeningen van Vredesgroet ﷺ

De Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ heeft vermeld: Reciteer Vredesgroet op mij, Allah عَزَّوَجَلَّ zal Zijn genade op jou laten neerdalen. (Al- Kamil li Ibn Adi, deel 5, pag 505)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

إِحْسَانِهِ! الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى إِحْسَانِهِ Ik zit nu in de Masjid-e-Nabawi (Moskee van de Geliefde Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ in Madina Munawara) na het Fadjr gebed. Ik heb de eer om “أَرْبَعِينَ وَصَايَا مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ”

de 40 wensen van Madinah Munawwara te schrijven. Het is mijn laatste ochtend in Madinah Sharief. Ook de zon geeft begroetingen en zegt ‘Salaam’ in het Heilige Hof van de Geliefde Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. Als ik voor vannacht geen plek krijg in Jannat-ul-Baqie (heilige begraafplaats van Madinah Sharief) dan word ik weer ver verwijderd van Madinah Sharief. Mijn ogen tranen, hart is verdrietig.

*Afsos chand ghāriyān Taybah kī reh gayī hayn  
Dil mayn judāyī kā gham tūfān machā rahā hay*

*Het zijn de laatste uren in Madinah, de tijd tikt weg  
Het verdriet van het afscheid pijnigt mijn hart*

O, ik ben verzonken in verdriet, mijn glimlach is verdwenen en door vertrek uit Madinah ben ik een en al verdrietig. Nog enkele ogenblikken resteren en mijn hart zal breken. Het vertrek uit Madinah richting huis is alsof een zuigeling door iemand van zijn moeder wordt verwijderd en hij hartverscheurend huilt en blijft kijken naar zijn moeder. In de hoop dat ze hem zal roepen en weer liefdevol in haar armen zal sluiten, zal knuffelen en een slaapliedje voor hem zal zingen.

Met een gebroken hart noem ik mijn 40 wensen, hierbij richt ik mij naar mijn Islamitische broeders die verbonden zijn aan Dawat-e-Islami. Tevens zijn de wensen ook bedoeld voor mijn familie en verzoek ik ook hen om rekening te houden met mijn wensen.

Wat mooi is het als een zondaar als ik in Madinah in de schaduw van de Groene Koepel en in het Hof van de Geliefde Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ als martelaar kan overlijden. En in Jannat-ul-Baqie 2 meter grond mij ten deel valt. Zo niet, dan daar waar het voorbestemd is.

### De 40 Madani wensen van mijn Madani Testament:

1. Tijdens mijn laatste momenten, op mijn sterfbed, verricht elke handeling conform Sunnah. Indien mogelijk leg mij op mijn rechterzijde met mijn gezicht richting de Heilige Qibla. Reciteer Soerah Yaasien en herhaal luid het Kalima Sharief (Shahada) totdat mijn ziel mijn borst bereikt en mijn lichaam verlaat.
2. Nadat mijn ziel is afgenomen, houd zoveel mogelijk rekening met de Sunnah, bijvoorbeeld het z.s.m. verrichten van de handelingen, tot begraven aan toe. Wachten tot er veel mensen zijn gearriveerd is tegen de Sunnah. Breng hetgeen in praktijk dat in Bahare Shariat deel 4 staat. Met oprecht verzoek ik om uzelf niet op de borst te slaan uit verdriet. Dit is haram en leidt tot de hel.
3. De omvang van het graf dient conform Sunnah te zijn. Lehad is Sunnah.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Lehad is dat u na het graven van het graf aan Qibla zijde plek uitholt om het lijk erin te leggen. Als de grond te zacht en de aarde er niet geschikt voor is dan is een 'gewoon' graf toepasselijk.

4. De binnenkant van het graf dient van zachte aarde te zijn. Gebruik in het graf geen stenen of tegels die in vuur zijn bereid, zoals baksteen. Als om praktische redenen daar toch noodzaak toe is, smeer dan de stenen in met natgemaakte aarde.
5. Indien mogelijk: lees Soerah Yaasien, Soerah Mulk en Vredesgroet Taj en blaas het op de binnenkant van de betonnen - of houten bekisting (tagta).
6. De lijkwade (kafan) die conform Sunnah is dient van mijn geld te zijn. Zo niet, dan van het geld van een praktiserende moslimbroeder.
7. De lijkwassing (ghoesl) dient te worden gedaan door moslimbroeders die een baard hebben, amama Sharief dragen en conform Sunnah leven. Dat een Syed<sup>1</sup> de lijkwassing zou doen is naar mijn mening zeer ongepast en respectloos naar hem toe.
8. Houd gedurende de lijkwassing ernstig rekening met de lichaamsbedekking (satr). Van onderkant knie tot en met navel. Gebruik een dik en donker doek voor het satr gedeelte, zodat het niet doorschijnend zal zijn. Zie erop toe dat op het hele lichaam goed water is gestroomd, van top tot teen.

---

<sup>1</sup> Syed is iemand die een nakomeling is van de Heilige Profeet.



9. Als de lijkwade nat wordt gemaakt met Zamzam water of water uit Madinah of met beide, dan zou het een grote gunst zijn. Als een eerwaarde Syed een groene amama op mijn hoofd wilt binden dan ben ik erg dankbaar.<sup>1</sup>
10. Na de lijkwassing, voordat het gezicht wordt bedekt, schrijf op mijn voorhoofd met de rechterwijsvinger de ‘بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ’.
11. Zo ook op de borst de لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ.
12. Op het hartstreek ‘يَا رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ)’.  
 13. Tussen navel en borst op de lijkwade ‘يَا عَوْثَ أَعْظَمَ دَسْتَكِيرِ’  
 يَا إِمَامَ أَحْمَدَ رَضَا رَضِيَ، يَا إِمَامَ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ  
 يَا شَيْخَ ضِيَاءِ الدِّينِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، ‘اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ’.
14. Van navel tot en met voorhoofd dient op de voorzijde van de lijkwade ‘مَدِينَتَهُ مَدِينَتَهُ’ te worden geschreven, dit alles met droge rechterwijsvinger.
15. Op beide ogen een pit van een dadel uit Madinah.
16. Houd tijdens de tocht naar begraafplaats rekening met de sunnah.

---

<sup>1</sup> Alleen het lijk van een shriftgeleerde dient men te versieren met de amama, een ‘gewoon’ persoon niet.

17. Tijdens de tocht dienen alle moslimbroeders de Qasida Vredesgroet van Ala Hazrat رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ لuid te lezen. 'Ka'be ke badroed doeja tum par kararo Vredesgroet.' Ook overige naats die gelezen zullen worden dienen allen door schriftgeleerden geschreven te zijn.
18. Het Janaza gebed dient een praktiserende Soenni schriftgeleerde voor te gaan. Of anders een moslimbroeder die conform de Sunnah leeft. Mijn voorkeur is in de eerste plaats dat een Syed het doet.
19. Wat een eervolle gunst als een Syed mij in het graf neerlegt en aan Allah عَزَّوَجَلَّ toevertrouwt.
20. Aan de gezichts zijde in het graf dient men een inkeping te maken, zodat een moslimbroeder handgeschreven Ahad Nama, Na'le paak (silhouet van voetafdruk van de Geliefde Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ), tekening van de Groene Koepel, Shajra Sharief en dergelijke zegenrijke schatten er kan plaatsen.
21. Als een stukje Jannatul Baqie mij ten deel valt is dat een hele grote eer en gunst. Zo niet, dan dichtbij het graf van een Wali Allah of anders waar moslimbroeders het gepast vinden. Niet een bestaand graf inpikken en nog een keer gebruiken. Dat is haram.
22. Zeg de Azaan op bij het graf.

### 23. Het zou een eer zijn als een Syed de Talqien doet. Wat is Talqin<sup>1</sup> en het voordeel ervan?

<sup>1</sup> De Geliefde Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ heeft verkondigd dat als iemand van jullie overlijdt, ga dan na het begraven aan de hoofdzijde staan en zeg: 'O jij zoon/dochter van die en die'. De overledene zal het horen maar niet antwoorden. Roep hem nog eens, de overledene zal dan rechtop gaan zitten. Roep de overledene nog een keer. Hij/zij zal antwoorden: 'Spreek tot mij, Moge Allah عَزَّوَجَلَّ je genadig zijn'. Maar jij zult zijn antwoord niet kunnen horen. Zeg dan:

أَذْكُرُ مَا خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا: شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ)، وَأَنَّكَ رَضِيتَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) نَبِيًّا وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا

**Vertaling:** Gedenk datgene waarmee jij de wereld verliet, namelijk imaan. Getuig dat alleen Allah عَزَّوَجَلَّ de enige God is en de Profeet Muhammad صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ zijn ware dienaar en Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ is. En dat jij er blij mee was dat Allah عَزَّوَجَلَّ jouw Heer, Islam jouw geloof, Geliefde Profeet Muhammad صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ jouw boodschapper is en Quran jouw leidraad is.

De engelen van het graf, Munkar Nakier, die de 3 vragen stellen in het graf zullen zeggen: Zinloos om deze persoon nog te ondervragen, hij heeft net de antwoorden gehoord. Toen vroeg iemand aan de Geliefde Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: wat nou als wij de naam van de ouders niet weten? De Gezegende Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ antwoordde: Noem in dat geval "Hawwa" (Eva). (*Tabarānī Kabīr, vol. 8, pp. 250, Hadīṣ 7979*)

**Bijvoorbeeld:** O Ilyas bin Amina, dient men te roepen. En als naam van moeder onbekend is, dan O Ilyas bin Hawwa. De Talqin dient in het Arabisch gedaan te worden.

24. Indien mogelijk, dat na het begraven mijn dierbaren zich 12 dagen of anders minstens 12 uren bij mijn graf in een kring bezighouden met zikr, Vredesgroet, Quran recitatie en Naat (Nasheed) om mij te amuseren. **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** zal ik me er snel thuis voelen. Houd hierbij en hierna rekening dat je de 5 gebeden met jama'at in de moskee verricht.
25. Als ik bij iemand een schuld heb, betaal het af vanuit mijn vermogen. Zo niet, dan verzoek ik mijn kinderen of een Islamitische broeder om dit namens mij af te betalen. Dit is erg zegenrijk en zal rijkelijk worden beloond. In meerdere bijeenkomsten op meerdere locaties dient men om te roepen: mocht ik ooit iemand hebben beledigd, gekwetst of onrecht hebben aangedaan het mij te vergeven omwille van Allah **عَزَّوَجَلَّ**. In geval van een openstaande schuld, benader de familie of scheld het kwijt.
26. Doe mij veelvuldig met regelmaat Isale Sawaab (Fatiha doen). Het schenken van de zegeningen van goede daden. Doe ook veelvuldig het smeekgebed van vergiffenis voor mij. Dat zou een enorme gunst zijn.
27. Jullie allen dienen op de maslak van Ala Hazrat **رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ**, namelijk de Sunni overtuiging en de leer van Ala Hazrat Imam Ahmad Raza Khan **رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ**, standvastig te blijven.

28. Blijf ver van ongelovigen. Hun nabijheid kan een reden zijn dat je je imaan verliest en dit aardse leven zonder imaan verlaat. En daardoor je hiernamaals ruïneert.
29. Blijf standvastig in de liefde voor de Geliefde Profeet صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ en in zijn regenrijke Sunnah.
30. De 5 gebeden, vasten in de maand van Ramadan, Zakaat, Hadj en overige geboden, verplichtingen en sunnahs dienen ten alle tijden gedaan te worden zonder enig minpuntje of verslapping.
31. Blijf altijd de Markazi Majlis Shura (Centrale comité van Dawat-e-Islami) trouw, elk lid ervan en elk Nigraan (hoofd) dient te worden gehoorzaamd in zaken omtrent Shariah. Eenieder die hen tegenwerkt of ongehoorzaam is zonder geldige reden, die ergert mij. Al is die persoon nog zo dichtbij mij.
32. Elke Islamitische broeder dient elke week minstens 1x deel te nemen in bijeenkomsten waar uitgenodigd wordt tot het goede (neki ki dawat) van begin tot einde. Probeer ook in 12 maanden, 30 dagen en één keer in je leven voor 12 maanden in de Madani Qafila mee te reizen. Voor standvastigheid en ontwikkeling van je karakter dient elke moslimbroeder en zuster een eigen balans op te maken (zelfreflectie) en Madani In'amat boekje in te vullen en

elke maand bij de verantwoordelijke moslimbroeder in te leveren.

33. Verspreid de liefde en de boodschap van de Geliefde Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
34. Blijf je inspannen tegen slechte overtuigingen, zondes, wereldse liefde, haram inkomen en verboden trends d.m.v. uit te nodigen tot het goede met behulp van je goede karakter.
35. Boosheid en prikkelbaarheid dient men ver van zichzelf te houden. Het belemmert anders jouw Madani werkzaamheden.
36. Madani verzoek aan mijn familie om aan de opbrengst van mijn boeken en audiomateriaal niet te verdienen uit wereldse liefde.
37. In zaken die ik heb nagelaten om te doen dient men volgens Shariah (Islamitische wetgeving) te handelen.
38. Eenieder die mij uitscheldt, verwondt of kwelt op welke manier dan ook heb ik bij voorbaat omwille van Allah عَزَّوَجَلَّ al vergeven.
39. Neem geen wraak op mensen die mij pijn hebben gedaan.
40. Als iemand mij om het leven brengt dan vergeef ik die persoon bij voorbaat en vergeef ik hem mijn rechten.

Mijn familie verzoek ik ook om hun recht te vergeven. Als door de tussenkomst en pleidooi van de Geliefde Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ op Dag des Oordeel mij de gunst ten deel valt zal ik mijn moordenaar met mij het Paradijs in meenemen. Op voorwaarde dat die persoon met imaan is overleden.

Zodra mijn overlijden bekend wordt dient er geen enkele vorm van onrust, rellen of staking gepland te worden. Als 'staking' inhoudt dat ieder onder dwang zijn winkel moet sluiten, winkels en auto's worden gestenigd en mensen schade lijden, dan is er geen enkele mufti van Islam die dit goedkeurt. Dit soort acties zijn haram, leiden tot de hel.

Ik hoop dat Allah عَزَّوَجَلَّ mij in naam van de Gezegende Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ vergeeft. O mijn geliefde Allah عَزَّوَجَلَّ. Houd mij zolang ik leef verzonken in de liefde van de Geliefde Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ dat ik Madinah blijf gedenken en ik mij blijf inspannen in de uitnodiging tot het goede. Als de grote gunst mij ten deel valt, vergeef mij dan zonder afrekening en schenk mij in Jannatul Firdaus de nabijheid van de Geliefde Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. O Allah عَزَّوَجَلَّ! Zend veel Durood en Salaam op uw Geliefde Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ en vergeef zijn volgelingen Ameen.

أَمِينٌ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

Madani Testament, Muharram 1411/ 1990, te Madinah was de eerste versie. Daarna is het uitgebreid en nu definitief gemaakt en gepubliceerd in Jamadil Ulaa 1434/ 23 maart 2013

## Vergiffenis d.m.v. Testament

**Hadith:** Degene die overlijdt na een testament te hebben opgesteld, is op het rechte pad en op sunnah overleden. Zijn dood bevat Godvrezendheid en de martelaarschap (shahied) en diegene is vergeven. Ibne Majah deel 3, pag 4, nr 2701

# Lijkwade en begraven

## Lijkwade van de man conform Sunnah

(1) Lifafa (2) Izar (3) Qamis

## Lijkwade van de vrouw conform soennat

(1) Lifafa (2) Izar (3) Qamis (4) Siena band (5) Orhni

Mensen die gecastreerd zijn of tweeslachtig zijn die dienen net als vrouwen in 5 delen te worden gewikkeld. Het is niet toegestaan dat de lijkwade saffraan of saffloer-kleurig is. Lijkwade mag ook niet van zijde zijn.



## Toelichting van de lijkwade

1. De Lifafa moet zo lang zijn dat je het lijk aan hoofd- en voetenzijde kunt afbinden met touw.
2. De Izar heeft de lengte van het lijk. Langer hoeft niet, want dit bindt je niet af.
3. De Qamis is van de hals tot aan de onderkant van de knie en het is mouwloos. De Qamis van de man is horizontaal geknipt en van de vrouw verticaal.
4. Siena band is de bedekking van de borst. De stof dient van de bovenkant borst tot aan de navel te zijn, bij voorkeur tot aan de dijbenen.<sup>1</sup> Bahare shariat deel 1, Pag 818
5. Een kleed dat dient als hoofddoek en mag eventueel ook het bovenlichaam bedekken.

## De Lijkwassing (Ghoesl)

Draai met geurende wierook of kamfer 3, 5 of 7 rondjes rondom de plank waar het lijk op ligt. Leg het lijk zoals het in het graf geplaatst zal worden en bedek het van de navel tot en met de knie. Houd rekening met satr. Leg een dikke donkere

---

<sup>1</sup> I.p.v. kant en klare lijkwade te kopen is beter om het zelf te knippen op maat. Om te voorkomen dat bij een te grote maat er stof “overbodig en onnodig” wordt gebruikt en tot verspilling wordt gerekend.

doek op de satr-streek, bij voorkeur dubbelgevouwen zodat het niet doorschijnt.

Gebruik een washandje of natte doek om de privé delen van het lijk te wassen. Verricht daarna de gebruikelijke handelingen van de woedoe bij het lijk. Was het gezicht 3x, armen inclusief ellebogen 3x, maak het hoofd (haar) nat en was de voeten inclusief enkels 3x. Het wassen van de handen tot en met pols, mond spoelen, water in de neus hoeft niet. Je kunt met een nat plukje watten tanden, tandvlees, lippen en neusgaten vochtig maken. Was vervolgens het hoofd en baard.

Keer het lijk nu op de linkerzijde. Met lauw water (die bij voorkeur is gekookt met bessenbladeren) wordt van top tot teen water gevloeid over het lichaam. Keer het lijk nu op rechterzijde en doe hetzelfde. Breng vervolgens het lijk in de zithouding met ruggensteun en ga heel voorzichtig met de hand over de onderbuik. Mocht er vocht uit vloeien, veeg het dan schoon. Herhalen van woede en ghoesl is niet nodig. Laat van top tot teen 3x kamferwater vloeien. Dep met een droge doek het lichaam heel voorzichtig droog. Het lichaam 1x wassen is verplicht en 3x is sunnah. Probeer geen water te verspillen, weet dat je op Dag des Oordeel alles moet verantwoorden. Tot een druppel aan toe.

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

## Aantrekken van de lijkwade bij de man

Draai 1, 3, 5 of 7x met geurende wierook rondjes rondom de lijkwade. Plaats de 3 delen van de lijkwade als volgt op elkaar; eerst de Lifafa, dan de Izar en tot slot de Qamis. Plaats het lijk op de lijkwade en trek eerst de Qamis aan, breng geur/attar aan bij de baard en de rest van lichaam. Bij ontbreken van de baard, op de kin. Breng kamfer aan op plekken die in sajda de grond raken, dus voorhoofd, neus, handpalmen, knieën en voeten. Wikkel vervolgens de Izar vanaf links en dan vanaf rechts. Wikkel tenslotte de Lifafa, eerst van links, dan vanaf rechts. Zodanig dat de rechterzijde bovenop ligt. Bind de uiteindes van de lijkwade vast met touw, zowel hoofd- en voetenzijde.

## Aantrekken van lijkwade bij de vrouw

Doe de Qamis aan, verdeel het haar in 2 delen en leg 1 deel links en 1 deel rechts over de Qamis op de borst. Plaats de Orhni onder de rug en leg het aan de voorkant zodanig dat het gezicht bedekkend is zoals een 'niqaab'. De lengte ervan is tot de onderrug, de breedte is van oorlel tot oorlel. Sommigen gebruiken de Orhni bij de lijkwade zoals vrouwen hoofddoeken dragen, maar dat is niet conform de soenna. Wikkel vervolgens de Izar en Lifafa zoals bij de man. Plaats ten

slotte de Siena band, van de borst tot aan de dijen en bind het vast.<sup>1</sup>

## Na het Janaza gebed, het begraven\*

1. Het plaatsen van het lijk in het graf van de Qibla zijde is mustahab. Plaats het lijk niet vanaf de hoofdzijde nadat het eerst bij de voetenzijde heeft gelegen.<sup>2</sup>
2. Indien nodig is het goed dat 2 praktiserende, vrome mensen in het graf gaan staan. Het lijk van een vrouw dienen alleen haar mahariem (zoon, echtgenoot, vader, broer, oom of opa) te dragen. Zo niet, dan overige familieleden. Als dat ook niet kan dan praktiserende Islamitische broeders.<sup>3</sup>
3. Bedek, zolang het graf nog niet dicht is gemaakt, het lijk van een vrouw met een doek.
4. Lees tijdens het laten zakken van het lijk de volgende dua:<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Tegenwoordig kiest men ervoor om de Lifafa als laatst te wikkelen, dat is toegestaan. Maar het beste is als de Siena band als laatst wordt gewikkeld.

\* Voor info over hoe het lijk verplaatst moet worden en over het janaza gebed zie "Namaz ke Ahkam".

<sup>2</sup> Bahare shariat deel, pag 844

<sup>3</sup> Fatawa Aalamgirie deel 1, pag 166

<sup>4</sup> Tanwier ul absaar deel 3, pag 166

## بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَعَلَىٰ مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ

5. Leg het lijk op de rechterzijde en richt het gezicht richting Qibla. Je kunt nu de uiteindes losmaken. Dit is niet meer nodig.<sup>1</sup>
6. Sluit het graf met stenen van zachte klei<sup>2</sup>. Indien de aarde zacht is kan men kiezen voor houten planken.<sup>3</sup>
7. Werp nu aarde op het graf. Beter is het om vanaf de hoofdzijde met beide handen 3x aarde te werpen. Bij de 1ste keer leest men **مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ**<sup>4</sup>, bij 2e keer **وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ**<sup>5</sup> en de 3e keer **وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ**<sup>6</sup>. Hierna kun je aarde met een schep op het graf werpen.<sup>7</sup>

---

<sup>1</sup> Fatawa Aalamgirie deel 1, pag 166; Jauharah pag 140

<sup>2</sup> Het is verboden om in vuur bereide stenen te gebruiken in het graf, maar tegenwoordig wordt het ingesmeerd met cement. Dat gedeelte van de stenen die in het graf zijn dienen in te worden gesmeerd met zachte klei of modder. Moge Allah alle moslims beschermen te het effect van vuur. Amien

<sup>3</sup> Bahare shariat deel 1, pag 844

<sup>4</sup> Wij hebben jou uit aarde geschapen

<sup>5</sup> Daarna maken Wij weer aarde van jou

<sup>6</sup> En daaruit scheppen Wij je opnieuw

<sup>7</sup> Jauharah pag 141

8. Alleen de hoeveelheid aarde die uit is gegraven mag men terugplaatsen in en op het graf. Meer dan dat is ‘makroeh’ (ongewenst).<sup>1</sup>
9. Maak het graf in de vorm van een kamelenbult met ovale rondingen. Het is beter om er na een tijdje niet een stenen graf van te maken in vierkante vorm.<sup>2</sup>
10. Het graf hoort ongeveer 20 cm hoog te zijn. Niet veel meer dan dat.<sup>3</sup>
11. Na het begraven is het Sunnah om een beetje water te sprenkelen.<sup>4</sup>
12. Als men na een tijdje plantjes of bloemen bij het graf legt is het toegestaan om ze water te geven.
13. Sommige mensen blijven later zonder aanleiding water sprenkelen op het graf. Dat is verspilling, dus vermijd dat. Zie Fatawa Razwiyya deel 9, pag 373. Onnodig water gebruiken is verspilling en verspilling is verboden.

---

<sup>1</sup> Fatawa Aalamgirie deel 1, pag 166

<sup>2</sup> Raddul Mugtar, deel 3, pag 169

<sup>3</sup> Aidhan pag 168

<sup>4</sup> Fatawa Razwiyya deel 9, pag 373

14. Na het begraven is het zegenrijk om aan de hoofdzijde het begin van soera Baqarah, **الْم** tot **مُفْلِحُونَ** te lezen. En aan de voetenzijde **أَمِنَ الرَّسُولُ** tot einde soera Baqarah.<sup>1</sup>
15. Het is zegenrijk om Talqin te doen. Het doornemen van de 3 vragen van de engelen met de overledene. (Over 'Talqin' zie voetnoot bij wens nr 23)
16. Het is zegenrijk om bloemen neer te leggen op het graf. Zolang ze niet verwelken zullen ze Allah **عَزَّوَجَلَّ** lofprijzen. De overledene krijgt er zegeningen en rust door.<sup>2</sup>
17. Aan de hoofdzijde van het graf, staande richting Qibla is het zegenrijk om de Azaan op te zeggen.<sup>3</sup>

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ      صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

---

<sup>1</sup> Jauharah 141; Bahare shariat deel 1, pag 846

<sup>2</sup> Raddul mugtar, deel 3, pag 184

<sup>3</sup> Fatawa Razwiya deel 5, pag 370

## Om Een Praktiserend Moeslim Te Worden

Het is een Madani verzoek om de Wekelijkse Sunnah Inspirerende Ijtima (Bijeenkomst) van Daswat-e-Islami bij te wonen in uw stad, met goede intenties en voor de Tevredenheid van Allah ﷻ. Maakt u er een gewoonte van om te reizen in de Madani Qafilah (3-daagse Kennisvergarende Bijeenkomst) tezamen met de liefhebbers van de Heilige Profeet ﷺ om de Sunnah's te leren en dagelijks Fikr-e-Madina (zelfreflectie van de daden verricht op die dag) te doen door Madani In'amaat dagelijks in te vullen en dat boekje op de eerste van elke Madani (Islamitische) maand in te leveren bij de verantwoordelijke broeder van uw buurt.

**Onze Madani Doel:** 'Ik moet streven om mijzelf en de mensen van de hele wereld te verbeteren, *يا ايها الله، صل*.' Om onszelf te verbeteren moeten wij handelen volgens de Madani In'amaat en om de mensen van de hele wereld te verbeteren moeten wij reizen in de Madani Qafilah's, *يا ايها الله، صل*.



Aalami Madani Markaz, Faizan-e-Madinah, Mahallah Saudagaran  
Purani Sabzi Mandi, Bab-ul-Madinah, Karachi, Pakistan  
UAN: +92 21 111 25 26 92 | Ext: 7213

Web: [www.maktabatulmadinah.com](http://www.maktabatulmadinah.com) | E-mail: [feedback@maktabatulmadinah.com](mailto:feedback@maktabatulmadinah.com)