



DUTCH 

# DE LIEGENDE DIEF



Sheykh-e-Tarbiyat Amir-e-Akbar-e-Sunnat, de oplichter van  
Dawa-e-Islami, Allamah Mufti Abu Bilal

**MUHAMMAD ILYAS**

Attar Qadiri Razavi 

جُھوٹا چور

Jhūtā Chaur

## DE LIEGENDE DIEF

Dit boekje was geschreven door Sheikh-e-Tariqat Amir-e-Ahl-e-sunnat, de oprichter van Dawat-e-Islami Allamah Maulana Abu Bilal Muhammad Ilyas Attar Qadiri Razavi دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَهُ in Urdu. De vertaalafdeling (Translation Majlis) heeft het vertaald in het Nederlands. Mocht u een vertaal- of een drukfout ontdekken, wilt u dan graag met de intentie om zegeningen te verdienen de Translation Majlis daarover informeren via de volgende contact mogelijkheden.

### Translation Department (Dawat-e-Islami)

Aalami Madani Markaz, Faizan-e-Madinah, Mahallah Saudagran,  
Purani Sabzi Mandi, Bab-ul-Madinah, Karachi, Pakistan

UAN: ☎ +92-21-111-25-26-92 – Ext. 1262

Email: ✉ translation@dawateislami.net

•  
**De Liegende Dief**

De Nederlandse vertaling van 'Jhūtā Chaur'

**ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN**

Copyright © 2023 Maktaba-tul-Madinah

---

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of overgedragen, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder eerst schriftelijke toestemming van Maktaba-tul-Madina te hebben.

Datum van publicatie:      Şafar-ul-Muzaffar, 1444 AH  
(September, 2023)

Uitgever:                      Maktaba-tul-Madinah

ISBN:

Hoeveelheid:

---

## Du'a voor het lezen van een Boek

Lees de volgende du'a (smeekbede) voor het bestuderen van een religieus boek of islamitische les. U zult zich herinneren wat U bestudeert, **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ**:

اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَأَنْشُرْ  
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

**Vertaling:** Yā Allah **عَزَّوَجَلَّ**! Open de poort van kennis en wijsheid voor ons, en wees barmhartig voor ons! O, de meest Eervolle en Voortreffelijke! *(Al-Mustafraf, deel: 1, blz. 40)*

**Opmerking:** Reciteer vredesgroet naar de Geliefde Profet ﷺ een keer voor en na de smeekbede.

## Inhoudsopgave

DE LIEGENDE DIEF.....	1
Voortreffelijkheid van Vredesgroet.....	1
1. De liegende dief.....	2
Een dief zal verwond en opgegeten worden door twee slangen.....	3
2. De liegende dief en zijn gebogen stok.....	6
3. Kinderen van de leugenaars veranderden in varkens....	9
Het gezicht van een leugenaar zal veranderen in het gezicht van een hond in de Hel.....	10
4. Gevolg van het vertellen van een valse droom .....	13
5. De leugenaars kaak werd uit elkaar gescheurd.....	16
6. De eerlijke herder.....	19
7. Het vertellen van de waarheid heft zijn leven gered....	23

De Liegende Dief

24 Voorbeelden van leugens die vaak voorkomen bij  
kinderen ..... 26

Nuttige Madanī parels voor zowel kinderen als  
volwassenen..... 32

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ  
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DE LIEGENDE DIEF

### Voortreffelijkheid van Vredesgroet

Op een dag bezocht Sayyidunā ‘Abdullāh Bin Salām رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ zijn broer Sayyidunā ‘Uṣmān رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ, die er heel blij uitzag en zei: ‘Ik ben bevoorrecht om de Geliefde en Gezegende Profeet صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ in mijn droom te zien. De Geliefde Profeet صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ gaf mij een vat met water. Ik dronk het water totdat ik vol zat en kan nu nog steeds de koelheid van het water voelen.’ Sayyidunā ‘Abdullāh Bin Salām رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ vroeg: ‘Hoe heeft u deze status verkregen?’ Zijn broer رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ antwoordde: ‘Door de zegeningen van

De Liegende Dief

het veelvuldig reciteren van Vredesgroet naar de Geliefde Profeet صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.’

*(Sa'ādat-ud-Darayn, blz. 149)*

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

## 1. De ligende dief

Er was eens een man die de bezittingen van zijn neef had gestolen. De eigenaar van de bezittingen betrapte de dief in het gezegende Haram (Makkaḥ) en claimde zijn bezittingen terug, maar de dief antwoordde met: ‘Je liegt’. De eigenaar zei toen: ‘Als dat zo is, dan moet je een eed afleggen (zweren) dat, dat zo is.’ Hierna zwoor de dief (voor de Heilige Ka’baḥ) naast ‘Maqām-e-Ibrāḥīm’. Nadat de eigenaar dit zag, hief hij zijn handen op voor een gebed, staande tussen ‘Rukn-e-Yamānī’ en ‘Maqām-e-Ibrāḥīm’. Korte tijd later, op het moment dat de



eigenaar begon te bidden, werd de dief krankzinnig en begon te schreeuwen en te krijsen. 'Wat gebeurt er met mij?'; 'Wat is er gebeurd met de bezittingen?'; 'Wat is er gebeurd met de eigenaar?'

Wanneer dit werd gehoord door Sayyidunā 'Abdul Muṭṭalib رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, de gezegende grootvader van de Geliefde Profeet صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ, kwam hij رَضِيَ اللهُ عَنْهُ en verzamelde hij de bezittingen waarna hij die teruggaf aan de eigenaar en vertrok. Dit terwijl de dief bleef rennen, krijsen en huilen totdat hij uiteindelijk van een berg afviel en vervolgens werd opgegeten door wilde dieren. *(Akhbār Makkah lil-Azraqī, deel: 2, blz. 26)*

## Een dief zal verwond en opgegeten worden door twee slangen

Lieve Madanī kinderen! Vertel nooit een leugen; zweer nooit vals en steel nooit andermans

## De Liegende Dief

bezittingen. Al deze slechte daden leiden tot verlies. Niet alleen in dit leven, maar ook in het hiernamaals. Sayyidunā Masrūq رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ heeft gezegd: “Twee slangen zullen worden losgelaten in het graf van degene die een alcoholist of dief is geweest en deze zullen zijn lichaam verwonden en opeten”. (*Sharḥ-us-Ṣudūr*, blz. 172)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

De Liegende Dief

# DE LIEGENDE DIEF

## DRAGER VAN EEN GEBOGEN STOK

## 2. De liegende dief en zijn gebogen stok

De Geliefde Profeet صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ heeft gezegd: Ik zag een persoon in de Hel. Deze persoon stal bezittingen van Hujjaj (mensen die de Hadj verrichten) met behulp van zijn gebogen stok<sup>1</sup>. Wanneer iemand hem betrapte met stelen zou hij simpelweg zeggen: ‘Ik ben geen dief! Dit ding haakte vast aan mijn gebogen stok.’ Hij was in het vuur van de Hel aan het leunen tegen zijn gebogen stok, zeggend: ‘Ik ben een dief die een gebogen stok bij zich droeg.’ (*Jam’-ul-Jawāmi’ lis-Suyūfī, deel: 3, blz. 27, Ḥadīš 7076*)

---

<sup>1</sup> In de gezegende Ḥadīš, is er een woord ‘مُحَجَّن’ dat is, een stok met een stalen uiteinde dat is gebogen, net als een hockeystick. (*Ashi’a-tul-Lam’āt, deel: 3, blz. 57*)

Lieve Madanī kinderen! Neem de intentie om niet te liegen of te stelen **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ**. Laten we het met z'n allen opzeggen:

**We zullen zelf niet liegen en stelen, noch zullen wij anderen laten liegen of stelen, **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ**.**

De Liegende Dief

# KINDEREN VAN DE LEUGENAARS VERANDERDEN IN VARKENS

### 3. Kinderen van de leugenaars veranderden in varkens

Veel kinderen verzamelden zich rond Profeet Isa عَلَيْهِ السَّلَام. Hij عَلَيْهِ السَّلَام informeerde hen: ‘Dit en dat is gemaakt bij jullie thuis, jullie familieleden hebben dit en dat gegeten en ze hebben dit en dat voor jullie overgehouden.’ Vervolgens zouden de kinderen naar huis gaan om de genoemde dingen te vragen. De ouders gaven hen die dingen en vroegen: ‘Wie heeft jullie dit verteld?’ De kinderen antwoordden: Profeet Isa عَلَيْهِ السَّلَام.’

De ouders schermten hun kinderen af van Profeet Isa عَلَيْهِ السَّلَام en zeiden: ‘Hij is een tovenaars’ (Allah عَزَّوَجَلَّ verhoede). ‘Kom niet in zijn gezelschap!’ Vervolgens verzamelden ze alle kinderen in een huis. Profeet Isa عَلَيْهِ السَّلَام kwam aan bij het huis in

zoektocht naar de kinderen. Bij aankomst vertelden de mensen hem عَلَيْهِ السَّلَام : ‘De kinderen zijn hier niet.’ Profeet Isa عَلَيْهِ السَّلَام vroeg: ‘Wie is er dan in het huis?’ Zij antwoordden (liegend): ‘Er zijn varkens, maar geen kinderen in het huis.’ Profeet Isa عَلَيْهِ السَّلَام zei toen: ‘Ja, zo zal het zijn.’ Toen de deur vervolgens werd geopend, waren er alleen varkens binnen.

*(Tafsīr Khazāin-ul-‘Irfān, blz. 115, Tafsīr Ṭabarī, deel: 3, blz. 278)*

## Het gezicht van een leugenaar zal veranderen in het gezicht van een hond in de Hel

Lieve kinderen! Allah عَزَّوَجَلَّ is de Kenner van het onzichtbare, van de verborgen dingen en Hij عَزَّوَجَلَّ schenkt kennis over het onzichtbare en over verborgen dingen aan eenieder die Hij عَزَّوَجَلَّ wilt. Dit is hoe Profeet Isa عَلَيْهِ السَّلَام in staat was om de



kinderen te vertellen over de dingen die voor hen verstopt waren in hun huis. Het moraal van dit verhaal leert ons dat liegen heel slecht is. Doordat de ouders logen veranderden de kinderen (die verstopt waren in het huis) in varkens.

Sayyidunā Ḥātim Aṣam رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ heeft vermeld: ‘Het is ons doorgegeven dat een leugenaar zal veranderen in een hond in de hel; degene die jaloezie toont zal veranderen in een varken en degene die een roddelaar is zal veranderen in een aap.’

*(Tanbīh-ul-Mughtarrīn, blz. 194)*

Laten we allemaal samen opzeggen:

**We zullen zelf niet liegen, noch zullen wij anderen  
laten liegen, إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.**

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ      صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

De Liegende Dief

**GEVOLG VAN HET VERTELLEN VAN  
EEN VALSE DROOM**

## 4. Gevolg van het vertellen van een valse droom

Een man sprak tegen Imām Muhammad Bin Sīrīn رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ en zei: ‘Ik droomde dat ik een glazen bol met water vast had, die gebroken was, maar het water bleef in de bol alsof het niet gebroken was.’ Na het horen van dit zei Imām Muhammad Bin Sīrīn رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ : ‘Vrees Allah عَزَّوَجَلَّ (vertel geen leugen), omdat je dit niet hebt gedroomd!’ De man antwoordde: ‘سُبْحَانَ اللَّهِ Ik vertel je over mijn droom en jij beweert dat ik die droom niet heb gezien.’ Hij رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ gaf als antwoord: ‘Het is ongetwijfeld een leugen en ik ben niet verantwoordelijk voor de gevolgen van deze leugen. Als je echt liegt over je droom dan zal je vrouw bevallen van een kind en sterven, maar het kind zal in leven blijven.’

De Liegende Dief

Tijdens het weggaan zei de man van achteren: ‘Bij de naam van Allah **عَزَّوَجَلَّ**, ik heb dit niet gedroomd.’ Na dit gehoord te hebben, zei iemand: ‘Maar Muhammad Bin Sirīn **رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ** heeft de interpretatie van deze droom overgebracht.’

De verteller van dit verhaal Sayyidunā Hīshām **رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ** zei: ‘Korte tijd later, nadat de man de leugen had verteld, stierf zijn vrouw en bleef zijn pasgeboren kind in leven.’

*(Tārīkh Damishq, deel: 53, blz. 232)*

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

De Liegende Dief

# DE LEUGENAARS KAAK

WERD UIT ELKAAR GESCHEURD

## 5. De leugenaars kaak werd uit elkaar gescheurd

Lieve kinderen! Het vertellen van een leugen en het vertellen van een valse droom is Ḥarām (strengst verboden) en een zonde die leidt tot de Hel. Een leugenaar zal een brute marteling krijgen na zijn dood. De Geliefde en Gezegende Profeet صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ heeft gezegd: ‘In mijn droom zag ik een persoon die mij verzocht om hem te vergezellen. Ik ging mee in zijn gezelschap en zag twee mensen op een plek waarbij de ene stond en de andere zat.’

Degene die stond had stalen knijptangen in zijn hand die hij op de onderkaak van de zittende man vastklemde en die vervolgens scheurde tot zijn nek. Daarna verwijderde hij de knijptangen van de onderkaak en plaatste die op de bovenkaak waarmee

hij hetzelfde deed. Ondertussen herstelde de onderkaak zich weer en werd alles weer herhaald.

Ik vroeg aan de persoon die mij hier had gebracht: ‘Wat is dit?’ Hij antwoordde: ‘Deze man is een leugenaar en hij zal op deze manier in zijn graf gemarteld worden tot de Dag des Oordeels.’

*(Masāwil Akhlāq lil-Kharāiṭ, blz. 76, Ḥadīṣ 131)*

Laten we allemaal samen opzeggen:

**We zullen vechten tegen het liegen!**

**We zullen zelf niet liegen, noch zullen wij anderen  
laten liegen, *إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ*.**

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

De Liegende Dief

# DE EERLIJKE HERDER



## 6. De eerlijke herder

Sayyidunā Nāfi' رَضِيَ اللهُ عَنْهُ heeft gezegd: 'Sayyidunā 'Abdullāh Bin 'Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا reisde eens met zijn metgezellen. Ze stopten op een plek en legden een stuk kleding op de grond om op te zitten en te eten. Ondertussen kwam er een herder aanlopen. Sayyidunā 'Abdullāh Bin 'Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا zei: 'Kom, eet met ons mee.' Hij antwoordde: 'Ik ben aan het vasten.' ' Sayyidunā 'Abdullāh Bin 'Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا zei: 'Ben je vrijwillig aan het vasten op deze warme dag terwijl je geiten aan het hoeden bent in de bergen!' Hij antwoordde: 'Bij de naam van Allah (عَزَّوَجَلَّ)! Ik doe dit om mijn slechte dagen uit het verleden goed te maken.'

Met de intentie om zijn vroomheid te testen vroeg Sayyidunā 'Abdullāh Bin 'Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا hem: 'Zou je één van je geiten aan mij willen verkopen? Ik geef

je zowel de prijs die je vraagt voor het vlees zodat je het vasten kunt breken.’ Hij antwoordde: ‘Deze geiten zijn niet van mij, ze zijn van mijn eigenaar.’ Om hem verder te testen zei Sayyidunā ‘Abdullāh Bin ‘Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : ‘Zeg tegen je eigenaar dat één van de geiten is opgegeten door een wolf.’ De slaaf (de herder) zei: ‘Hoe zit het met Allah عَزَّوَجَلَّ? (dat wil zeggen Allah عَزَّوَجَلَّ ziet alles, Hij عَزَّوَجَلَّ kent de waarheid en zal mij ervoor straffen).’ Toen Sayyidunā ‘Abdullāh Bin ‘Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا terugkwam naar Madīnah kocht hij de slaaf en de geiten van de eigenaar. Hij رَضِيَ اللهُ عَنْهُ bevrijdde de slaaf en gaf de geiten aan hem. (*Shu’ab-ul-Īmān, deel: 4, blz. 329, Ḥadīṣ 5291*)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ! Door de waarheid te vertellen krijg je succes in zowel het wereldse leven, als in het leven na de dood. Spreek altijd de waarheid en lieg nooit! Laten we allemaal samen opzeggen:

**We zullen zelf niet liegen, noch zullen wij anderen  
laten liegen,      إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ.**

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ      صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

De Liegende Dief

# ZIJN LEVEN GERED

## 7. Het vertellen van de waarheid heeft zijn leven gered

Op een dag liet Ḥajjāj Bin Yūsuf (die geen goede persoon was) een paar gevangenen vermoorden. Een van die gevangene stond op en zei: ‘O leider, ik heb u een gunst verleend.’ ‘Wat is dat dan?’, vroeg Ḥajjāj. De gevangene vertelde: ‘Op een dag waren er mensen die slecht over u spraken en ik verdedigde u.’ Ḥajjāj vroeg: ‘Wie is hier getuige van?’ De gevangene verzocht de andere gevangenen die het gesprek hadden gehoord om te getuigen omwille van Allah **عَزَّوَجَلَّ**. Een andere gevangene stond op en zei: ‘Jazeker! Dit incident heeft voor mijn ogen plaatsgevonden.’

Ḥajjāj gaf bevel om de eerste gevangene vrij te laten. Vervolgens vroeg hij de gevangene die getuigde:

De Liegende Dief

‘Waarom was jij toen niet voor mij opgekomen?’ Hij antwoordde eerlijk: ‘Wat mij ervan weerhield om voor u op te komen was een oude vijandelijkheid voor u in mijn hart.’ Ḥajjāj Bin Yūsuf gaf het bevel: ‘Laat hem ook vrij, omdat hij moedig de waarheid sprak.’ (*Wafyāt-ul-A’yān, deel: 1, blz. 211*)

Degene die de waarheid spreekt is altijd succesvol.  
Laten we allemaal samen opzeggen:

**We zullen zelf niet liegen, noch zullen wij anderen laten liegen,** **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ.**

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

# 24 VOORBEELDEN VAN LEUGENS DIE VAAK VOORKOMEN BIJ KINDEREN

De Liegende Dief

De Geliefde en Gezegende Profeet صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ heeft gezegd: ‘Er is geen goedheid in het liegen.’

*(Muwaṭṭā Imām Mālik, deel: 2, blz. 467, Hadīṣ 1909)*

Een leugen is het tegenovergestelde van de waarheid.

## **24 Voorbeelden van leugens die vaak voorkomen bij kinderen**

Goede kinderen spreken de waarheid en slechte kinderen liegen op verschillende manieren. 24 voorbeelden van leugens die vaak voorkomen bij slechte kinderen zijn hieronder vermeld:

1. Als iemand je niet heeft uitgescholden noch heeft geslagen, vooralsnog roepen “Hij heeft mij uitgescholden”.



2. 'Hij heeft mij geslagen' zeggen, terwijl dit niet is gebeurd.
3. 'Ik heb niks verkeerd tegen hem gezegd.' (Terwijl er wel degelijk iets verkeerd is gezegd).
4. 'Hij heeft mijn speeltje kapot gemaakt.' (Terwijl hij dat niet heeft gedaan).
5. Ondanks dat je honger hebt, zeggen: 'Ik heb geen honger', omdat je niet krijgt wat je wilt eten.
6. Ik lust geen melk. Wanneer je melk krijgt, gooi je het weg in de badkamer, laat je het lege glas zien en zeg je dat je het gedronken hebt.
7. Zeggen dat je, je huiswerk hebt gemaakt of dat je hebt geleerd, terwijl je dat niet hebt gedaan.

## De Liegende Dief

8. Na het stelen van de gum (potloodgum) van je broertje, zeggen dat het van jouw is.
9. Zeggen dat je het bed niet nat hebt gemaakt (plassen in bed), terwijl je dat wel hebt gedaan.
10. Een kind dat in bed plast, dat voor het slapen wordt gevraagd of hij al naar het toilet is geweest, en antwoordt: 'Ik ben naar het toilet geweest.' (Terwijl hij dat niet heeft gedaan).
11. Zeggen dat je niks uit de koelkast hebt gegeten, terwijl je dat wel hebt gedaan.
12. Zeggen dat hij je heeft geduwd, terwijl je zelf bent gevallen.
13. Zeggen tegen je leraar dat je nodig naar de wc moet, terwijl je niet nodig moet.
14. Zeggen dat je geen geluid maakt, terwijl je dit wel doet.

15. Zeggen dat je de opdracht van gisteren niet kon maken, omdat je koorts had, terwijl je geen koorts had.
16. Zeggen dat je potlood in de schoolbus ligt of dat je hem thuis bent vergeten, terwijl je het eigenlijk op school bent kwijtgeraakt.
17. Zeggen dat je niet kon leren vanwege een stroomstoring. Terwijl je niet hebt geleerd, omdat je te lui was of bezig was met het spelen van spelletjes of iets anders.
18. Zeggen dat die en die kattenkwaad hebben uitgehaald en dat jij niet mee hebt gedaan, terwijl je wel hieraan hebt meegedaan.
19. Zeggen dat iemand je potlood heeft gebroken, terwijl je het zelf hebt gebroken.

20. Zeggen dat iemand liegt, terwijl je weet dat diegene de waarheid spreekt.
21. Zeggen dat je het geld in je zak bent kwijtgeraakt of dat iemand het heeft gestolen, terwijl je het geld zelf hebt uitgegeven aan eten.
22. Om geen straf te krijgen, zeggen dat een kind jouw kleren heeft vies gemaakt met pen, terwijl je dit zelf hebt gedaan.
23. Zeggen dat je buikpijn hebt en dat je wilt gaan, terwijl je nergens last van hebt.
24. Opzettelijk hardop kreunen en hoesten voor je ouders om hun medelijden te krijgen. (Dit is de leugen die gekoppeld is aan lichamelijke organen. Alle kinderen en zelfs volwassenen zouden soortgelijke leugens moeten vermijden).

# NUTTIGE MADANI PARELS

VOOR ZOWEL KINDEREN ALS  
VOLWASSENEN

De Liegende Dief

## Nuttige Madanī parels voor zowel kinderen als volwassenen

De Geliefde en Gezegende Profeet صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ heeft gezegd: ‘Allah عَزَّوَجَلَّ is Rein en houdt van reinheid en Hij عَزَّوَجَلَّ is Zuiver en houdt van zuiverheid.’

*(Sunan-ut-Tirmizī, deel: 4, blz. 365, Ḥadīš 2808)*

De beroemde spreker Muftī Aḥmad Yār Khān رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ heeft bij de bovengenoemde Ḥadīš het volgende nader verklaard: ‘Externe reinheid wordt ‘Ṭahārah’ genoemd en interne reinheid wordt Ṭīb’ genoemd. Externe en interne reinheid worden samen ‘Nazāfat’ genoemd en Allah عَزَّوَجَلَّ houdt van interne en externe reinheid van Zijn dienaar. Een persoon zou zijn lichaam, hart, ziel, karakter, innerlijk en alle andere dingen zuiver en netjes moeten houden. Hij zou zijn woorden, daden, zaken

en overtuigingen correct moeten houden. Moge Allah عَزَّوَجَلَّ ons zowel interne als externe reinheid schenken آمين.<sup>3</sup>

- Niet bijten op je nagels, het is Makrûh (ongewenst). Het vormt een risico op huidziekten (bijv. witte vlekken op het lichaam).<sup>1</sup>
- Het zorgeloos plaatsen van zeep in de badkamer op een zodanige plek waarbij het zeep oplost in water en wordt verspild, is Ḥarām (verboden) en is een zonde.
- Was alles weg in het toilet. Als iedereen zich goed wast na het urineren en het ontlasten (met

---

<sup>1</sup> Fatāwā ‘Ālamgīrī, deel: 5, blz. 358

een gepaste hoeveelheid water), dan voorkomt het slechte geuren en de verspreiding van bacteriën **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ**. Bij het doortrekken van het toilet moet je niet al het water in de tank gebruiken, omdat de tank meer water bevat dan nodig.

- Hang een kleine handdoek dichtbij het toilet of leg hem op de tank. Iedereen hoort na het bezoeken van het toilet de wc-bril hiermee goed schoon te maken. Hierdoor kunnen anderen het toilet makkelijk gebruiken. Schrijf niks op de muren of op de deur van het toilet. Als er al iets op is geschreven, probeer dit niet te lezen.
- Gebruik geen water in overvloed bij het wassen van de handen, mond, kleren, gereedschap,



voertuig, Istinjā (schoonmaken van privé delen), een bad nemen (Ghusl) en wudhu.

- Het aanraken van de privé delen in het bijzijn van anderen, het verwijderen van vuil van het lichaam met de vingers, het herhaaldelijk aanraken van de neus, met je vinger in je neus of in je oor zitten en herhaaldelijk spugen zijn geen goede handelingen en zijn zeer ongeliefd door anderen.
- Het is goed om schoeisel dat buiten wordt gedragen niet te dragen in de badkamer, omdat dit de vloer vies maakt.
- Twee paren slippers (één voor mannen en één voor vrouwen) moeten bewaard worden om in het toilet te gebruiken. Regel: Het is een zonde

voor mannen om vrouwelijke slippers te dragen en andersom geldt hetzelfde.

- Houd er rekening mee dat je tijdens het eten zodanig voor je kleding zorgt dat het beschermd wordt van vlekken en tegelijkertijd bedenk jouw lichaam op de juiste manier.
- Sommige kinderen hebben de gewoonte om op hun duim te zuigen. Dit is schadelijk, omdat het vuil op nagels en de duim ziektes kan veroorzaken nadat dit wordt ingeslikt.
- Als er olie of vet aan je handen zit, wrijf je handen dan niet aan een muur, gordijn of laken. Veeg je handen hier ook niet aan af, omdat die dingen hierdoor ook vies kunnen worden.
- Niet onnodig je zweet aan je mouw afvegen,

omdat dit je mouw vies maakt en het geeft een slechte indruk aan anderen.

- Was je kam, tafelmatt etc. één keer per week goed om deze schoon te houden.
- Maak tijdens het aanbrengen van olie op het hoofd gebruik van een bandana (doek). Het voordeel hiervan is dat de ‘Imāmah (Islamitische tulband) of Ṭaupī (Islamitische pet/muts) beschermd zal blijven van de olie. Het gebruik ervan is ook een mooie Sunnah van onze Geliefde Profeet صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ .
- Sommige Islamitische broeders stoppen hun baardhaar in hun mond. Dit kan ervoor zorgen dat de baard slecht ruikt en dat bacteriën van de baard het lichaam binnentreden.

## De Liegende Dief

- Vermijd het uitspugen van speeksel en etensresten, omdat dit kan leiden tot een slechte geur van de baard bij het gedeelte vlakbij de onderlip. Daarom moet men de baard één keer per dag wassen met zeep met de intentie van respect (van de baard).
- Vermijd het afvegen van de neus aan de onderkant van het shirt. Maak in plaats hiervan gebruik van een zakdoek.
- Maak je bord goed schoon na het eten en eet ook de etensresten die om het bord heen zijn gevallen. Sayyidunā Jābir رَضِيَ اللهُ عَنْهُ heeft overgeleverd dat de Geliefde en Gezegende Profeet صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ zei: ‘Je weet niet welk gedeelte van het voedsel zegening bevat.’<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ṣaḥīḥ Muslim, blz. 1122, Ḥadīṣ 2033

- Maak er de gewoonte van om na het eten Khilāl (tandenstoken) te doen, let hierbij op dat je dit niet met je nagels doet. Maak gebruik van tandenstokers gemaakt van de Niem (zure) boom, omdat de bitterheid hiervan helpt bij het reinigen van de mond en het versterken van het tandvlees.

Tandenstokers die te koop zijn in de winkel zijn meestal dun en zwak. Er kunnen veel tandenstokers gemaakt worden van een ongebruikte bezem of van een mat gemaakt van palmblederen met behulp van een mes. (opmerking: Het hiervoor genoemde is niet van toepassing in Nederland, omdat men hier kwaliteit tandenstokers kan kopen). Bij gaten tussen de tanden van de mondhoecken kunnen stukjes vlees vastzitten die niet gemakkelijk met een tandenstoker verwijderd kunnen worden.

Hiervoor kan flosdraad of een sikkelvormige tandenstoker gebruikt worden. Het is zeer belangrijk dat je weet hoe je deze gebitsreinigingsmiddelen moet gebruiken, want anders kan het tandvlees beschadigd raken.

- Sommigen hebben de gewoonte om overal te spugen. Dit is zeer ongepast in het bijzijn van anderen.

## **Draag geen kleding met afbeeldingen erop**

Kleed je kinderen niet in kleding met afbeeldingen van dieren of mensen.

22 Muḥarram-ul-Ḥarām, 1436 AH

November 16, 2014



## Geef dit boekje na het lezen aan een ander

Profiteer van beloningen door het verspreiden van de door Maktaba-tul-Madīnaḥ gepubliceerde boekjes en Madanī parel-bevattende pamfletten bij gelegenheden als trouwerijen, begrafenissen, Ijtimā'āt, 'Urs, optocht van Milād etc. Maak er de gewoonte van om een aantal boekjes in uw winkel te houden en deze te schenken aan klanten met de intentie van het verkrijgen van beloningen. Stuur tenminste één Sunnaḥ-inspirerend boekje of Madanī parel-bevattend pamflet naar elk huis in de buurt met de hulp van kinderen of krantenjongens, waardoor u meer inspanning verricht in het overbrengen van rechtvaardigheid en in het verkrijgen van een grote beloning. U kunt nog vele andere leerzame boekjes gratis lezen en downloaden via onze website: [dawateislami.nl](http://dawateislami.nl).

## The Beloved and Blessed Prophet ﷺ dislikes yellow teeth

The Beloved and Blessed Prophet ﷺ has said,  
‘Use Miswāk, use Miswāk. Do not  
come to me with yellow teeth.’

(Jaaf-ul-Jawami, Hadis 2875)

Some children (and even elders) do not clean  
their teeth, which causes bad breath,  
turning their teeth yellow, growing bacteria  
and gums-bleeding. Sometimes,  
it even results in the tooth  
being extracted.

