



(Dutch) *شجرۂ قادریہ*

# Shajarah

Qadiriyyah  
Razawiyyah  
Ziyaiyyah  
Attariyyah



Sheikh-e-Tarbiyat, Amaz-e-Ahlesunnat  
oprichter van Dawat-e-Islami Alama Maulana Abu Bilal

**MUHAMMAD ILYAS**

Attar Qadiri Razavi

شَجَرَةٌ

# SHAJARAH

**Qadiriyyah, Razawiyyah, Ziyaiyyah, Attariyyah**

Dit boekje was geschreven door Shaykh-e-Tarīqat Amīr-e-Ahl-e-Sunnat, de oprichter van Dawat-e-Islami ‘Allāmah Maulānā Abu Bilal Muhammad Ilyas Attar Qadiri Razavi دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَهُ in het Urdu. De vertaalafdeling, **Translation Department**, heeft dit boekje naar het Nederlands vertaald. Als u fouten ontdekt in de tekst of opbouw, dan kunt u met de intentie van het verkrijgen van Šawāb contact opnemen met de vertaalafdeling via het onderstaand adres of e-mail.

## **Translation Department (Dawat-e-Islami)**

Aalami Madani Markaz, Faizan-e-Madinah, Mahallah Saudagran,

Purani Sabzi Mandi, Bab-ul-Madinah, Karachi, Pakistan

**UAN:** ☎ +92-21-111-25-26-92 – Ext. 1262

**Email:** ✉ translation@dawateislami.net

## Een Nederlandse vertaling van 'Shajarah'



### ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN

Copyright © 2024 Maktaba-tul-Madinah

Geen enkel deel van deze publicatie mag worden gereproduceerd of overgedragen, op welke wijze dan ook, elektronisch, mechanisch, door fotokopiëren, opnemen of anderszins, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Maktaba-tul-Madinah.

**2e Publicatie:** Muharram-ul-Haram, 1446 AH (July 2016)

**Uitgever:** Maktaba-tul-Madinah

**ISBN:** 978-969-631-525-4

**Hoeveelheid:** 5000

### Du'a voor het lezen van het boek

Lees de volgende Du'a (smeekbede) voordat u een religieus boek of een Islamitische les bestudeert. U zult u herinneren wat u bestudeert. *إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ*

اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَأَنْشُرْ  
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

**Vertaling:** Ya Allah *عَزَّوَجَلَّ* Open het portaal van kennis en wijsheid voor ons, en wees barmhartig voor ons! O, de meest Eervolle en Voortreffelijke! (*Al-Mustatraf, vol. 1, blz. 40*)

**Opmerking:** Reciteer een keer salawaat/vredesgroet na de Dua.  voor en na de Dua/smeekbede.

## INHOUDSOPGAVE

SHAJARAH.....	1
Voortreffelijkheid van het lezen van Vredesgroet ﷺ ...	1
Reciteer deze Awraad op elk moment van de dag of nacht 5.....	1
Reciteer deze Awraad op elk moment van de dag of nacht.....	4
Zeven Awraad die na de vijf dagelijkse Gebeden moeten worden gereciteerd.....	5
Panj Ganj Qadiriyyah .....	6
Tien Awraad om 's ochtends en 's avonds te reciteren ...	11
Sayyid-ul-Istighfar.....	18
Awraad die alleen 's ochtends moeten worden gereciteerd .....	20
Salat-e-Ghausiyyah.....	24
Wird die na Fajr en Asr Gebed moet worden gereciteerd .....	25
Awraad om te reciteren na Fajr en Maghrib gebed ....	26
Beloning van Hajj en 'Umrah na Fajr Gebed.....	28
Vier daden tijdens de Nacht .....	30

## *Shajarah*

Zeven daden die moeten worden verricht voor het slapengaan .....	31
Laatste vier verzen van Surah Al-Kahf .....	33
Lezen bij het Wakker worden .....	35
Tahajjud (Het nachtgebed) .....	36
Als u problemen ervaart om uw doelen te bereiken...	37
Recitatie van de hele Koran.....	40
Salwaat-e-Razawiyyah.....	42
17 Madani-parels over het reciteren van Salawaat en Salam .....	43
6 Belangrijke Madani-parels over naar het Goede aansporen .....	46
Kleurrijke Madani-parels ter herinnering:.....	52
Islamitische zusters, graag jullie aandacht hiervoor!..	56
Vier Madani-parels voor islamitische zusters: .....	58
Dawat-e-Islami .....	59
De grote Shajarah .....	63
Bibliografie .....	68

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ط وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَاتَمِ النَّبِيِّينَ ط  
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ط بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

# SHAJARAH

## Voortreffelijkheid van het lezen van Vredesgroet ﷺ

De Tweede leider van de gelovigen, Sayyiduna Umar bin Khattaab رَضِيَ اللهُ عَنْهُ heeft vermeld: Zeer zeker de smeekebede (Dua) blijft tussen hemel en aarde en niets stijgt naar boven totdat men Vredesgroet stuurt naar de Heilige Profeet صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

## Reciteer deze Awraad op elk moment van de dag of nacht 5

In relatie met de zeven letters van 'بِسْمِ اللَّهِ' zeven

## *Shajarah*

Madani-parels over het lezen van de Shajarah 'Aaliyyah Qadiriyyah Razawiyyah:

1. Alle Islamitische broeders en zusters die zijn ingewijd in de spirituele orde van Qadiriyyah Razawiyyah hebben toestemming om Awraad en Wazaaf (recitaties)<sup>1</sup> uit de Shajarah Qadiriyyah te reciteren.
2. Elke letter van alle Awraad en Wazaaf die in deze Shajarah zijn opgenomen, moet worden geciteerd met de juiste uitspraak, volgens de regels van Tajweed en Quranische recitatie<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Wazifah of Wird betekent een reeks heilige en gezegende woorden die gewoonlijk in een vast aantal worden geciteerd om spirituele of fysieke voordelen te verkrijgen. [Opmerking van de vertaler]

<sup>2</sup> Voor details over deze Shar'i-bepaling, lees pagina 557, deel 1 van Bahar-e-Shari'at, uitgegeven door Maktaba-tul-Madinah, de uitgeverij van Dawat-e-Islami. [Sage Madina سنة]

3. Degene die het essentiële onderscheid tussen de uitspraak van الف en ع; س en ص; ه en ح enz. niet kan maken en ze verkeerd uitspreekt, zelfs de betekenis verdraait, mag deze Awraad niet reciteren. Wees voorzichtig; er bestaat gevaar voor schade in het geval van onjuiste recitatie. Controleer daarom u uitspraak van deze Awraad bij een soennitische Qaari of soennitische geleerde die de leer van Qira`at (Quranische recitatie) kent.
4. Als u de volgorde volgt tijdens het reciteren van de Awraad die in volgorde in de Shajarah worden gegeven, zult u meer zegeningen ontvangen, *إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ*.
5. Kies alleen zoveel Awraad dat u met standvastigheid kunt reciteren.
6. Er is geen noodzaak om de vertaling van Awraad te lezen.



7. Reciteer Salawaat/Vredresgroet één keer aan het begin en één keer aan het einde van elk Wird. Als er meerdere Awraad in één sessie worden gereciteerd, dan is het voldoende om de Vredesgroet/Salawaat één keer aan het begin en één keer aan het einde van die sessie te reciteren.

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

**Reciteer deze Awraad op elk moment van de dag  
of nacht**

1. 70 keer      اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ وَ اَتُوبُ اِلَيْهِ
2. 166 keer      لَا اِلهَ اِلاَّ اللهُ
3. 3 keer      مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ

4. 111 keer Elke Soort Vredesgroet/Salawaat

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

Zeven Awraad die na de vijf dagelijkse Gebeden moeten worden gereciteerd

1. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٥٤﴾

وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَهُ

الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٤﴾<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> **Vertaling:** En Hij schiep de zon en de maan en de sterren; allemaal onderworpen aan Zijn bevel. Luister! Het scheppen en bevelen is in Zijn Hand (van macht). Zeer gezegend is Allah, de Schepper van alle werelden. [Kanz-ul-Iman (Vertaling van de Koran)] (Deel 8, Surah Al-A'raf, vers 54)

2. كَرِيمٌ مِّنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ الْمَأْكُولِينَ  
مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْجُو مِنْ غَرَسِ الْجَنَّةِ  
فَلْيَرْوِ الْغُرْسَ بِمِائَةِ مَرَّةٍ أَوْ  
بِأَلْفٍ مَرَّةٍ أَوْ بِأَلْفَيْنِ وَسَبَّحَ  
تِسْمَةَ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
مِائَةَ مَرَّةٍ أَوْ أَلْفَ مَرَّةٍ أَوْ  
أَلْفَيْنِ مَرَّةً أَوْ كَرَّمَ اللَّهُ  
وَجْهَهُ <sup>1</sup>

3. Na het eenmaal reciteren van de bovengenoemde twee Awraad in volgorde, reciteer het derde Wird als Panj Ganj Qadiriyyah (de vijf schatten van de orde van Qadiriyyah) voor die Salah. Het is nog beter als ﴿يَا بَاسِطُ﴾ 72 keer wordt gereciteerd na de Panj Ganj Qadiriyyah.

## Panj Ganj Qadiriyyah

Reciteer elk van de volgende Awraad 100 keer met

---

<sup>1</sup> **Vertaling:** (O Allah, moge er een beschermende cirkel zijn rondom mij, rondom mijn huis, rondom mijn kinderen, rondom mijn vrouw, rondom mijn rijkdom en vrienden; en moge U de Beschermmer en de Voogd zijn.

Salawaat/Vredesgroet driemaal voor en na elk. Iemand die deze Awraad consistent reciteert, zal ontelbare zegeningen verkrijgen in deze wereld en in het Hiernamaals. Reciteer elke heilige naam met een Paysh ( ۞ ).

---

Na Fajr gebed

يَا عَزِيزُ يَا اَللّٰهُ

---

Na Dhor gebed

يَا كَرِيْمُ يَا اَللّٰهُ

---

Na Asr gebed

يَا جَبَّارُ يَا اَللّٰهُ

---

Na Maghrib gebed

يَا سَتَّارُ يَا اَللّٰهُ

---

Na Isha gebed

يَا غَفَّارُ يَا اَللّٰهُ

---

Reciteer de volgende Awraad na het verrichten van de Sunnah en de Nawafil van de vijf dagelijkse gebeden. Nummers zijn slechts voor het gemak gegeven; het is niet noodzakelijk om de Awraad in volgorde te reciteren.

4. Degene die Ayat-ul-Kursi na elk gebed reciteert, zal het Paradijs binnengaan zodra hij sterft. (*Shu'ab-ul-Iman, deel. 2, blz. 458, Hadees 2395*)

5. **أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ  
وَآتُوبُ إِلَيْهِ<sup>ط</sup>**

Reciteer dit drie keer.<sup>2</sup> De zonden van de recitant zullen worden vergeven, zelfs als hij is gevluht van het slagveld.

6. **Tasbih-e-Fatimah** (تَسْبِيحِ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا):

33 keer

**سُبْحَانَ اللَّهِ**

---

<sup>1</sup> **Vertaling:** Ik zoek vergeving van Allah, de enige Aanbiddingswaardige. Hij is Altijd Levend en Hij is de Vestiger. En ik keer berouwvol terug in Zijn hof.

<sup>2</sup> Musannaf 'Abdur Razzaq, deel. 2, blz. 154, Raqm 3201

33 keer

الْحَمْدُ لِلَّهِ

33 keer

اللَّهُ أَكْبَرُ

Reciteer dan

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ط لَهُ الْمُلْكُ  
وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ<sup>1 ط</sup>

Eén keer aan het einde reciteren, waardoor het totaal op 100 komt. Degene die het reciteert, zullen zijn zonden worden vergeven, zelfs als ze gelijk zijn aan het schuim van de zee.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> **Vertaling:** Er is niemand aanbidswaardig behalve Allah. Hij is één en heeft geen partner. Voor Hem is soevereiniteit en voor Hem is verheerlijking. Hij heeft almacht over alles.

<sup>2</sup> Sahih Muslim, blz. 301, Hadees 597

7. Reciteer deze woorden terwijl u de hand op het bovenste deel van het voorhoofd plaatst na elk gebed:

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ط  
اللَّهُمَّ أذْهِبْ عَنِّي الْهَمَّ وَالْحُزْنَ ط<sup>1</sup>

(Brenge de hand omhoog naar het voorhoofd nadat u het hebt gereciteerd.) De recitant van de bovengenoemde woorden zal beschermd zijn tegen elk verdriet en elke zorg. <sup>2</sup> *إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ*.

A'la Hadrat, Imam-e-Ahl-e-Sunnat, Maulana Shah Ahmad Raza Khan *رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ* heeft de volgende woorden toegevoegd aan het einde van de

---

<sup>1</sup> **Vertaling:** Ik begin met de naam van Allah, de enige aanbiddingswaardige, de Meest Vriendelijke, de Meest Barmhartige. O Allah, verwijder verdriet en zorgen van mij.

<sup>2</sup> Al-Wazifa-tul-Karimah, blz. 23

bovenstaande geschreven smeekbede:

وَعَنْ أَهْلِ السُّنَّةِ<sup>1</sup>

(Daarom, reciteer ﴿وَعَنْ أَهْلِ السُّنَّةِ﴾ na وَالْحُزْنَ)

## Tien Awraad om 's ochtends en 's avonds te reciteren

(Houd allereerst de islamitische definities van 'ochtend' en 'avond' in gedachten: De periode van na middernacht tot het eerste schemerlicht van de zon wordt 'ochtend' genoemd. ('Middernacht' verwijst hier naar het moment waarop de nacht even ver is van zonsondergang en Subh-e-Sadiq.) Alles wat binnen deze periode wordt gereciteerd, wordt beschouwd als gereciteerd in de ochtend. Vanaf het begin van de Dhohr-tijd tot zonsondergang wordt 'avond' genoemd.

---

<sup>1</sup> **Vertaling:** En van Ahl-us-Sunnah. (*ibid, blz. 24*)



## *Shajarah*

Alles wat binnen deze periode wordt geciteerd, wordt beschouwd als geciteerd in de avond. Door de volgende Awraad elke ochtend en avond te reciteren, zal de lezer talloze voordelen behalen (het is niet nodig om ze in volgorde te reciteren).



1. Het reciteren van Surah Al-Ikhlās, Surah Al-Falaq en Surah An-Naas elk drie keer is een geweldig middel om beschermd te zijn tegen elke beproeving. Als iemand deze Surahs 's ochtends reciteert, zal hij beschermd zijn tot de avond, en als hij ze 's avonds reciteert, zal hij beschermd blijven tot de ochtend.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Al-Wazifa-tul-Karimah, blz. 13

2. **أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ**<sup>1</sup>

Het reciteren van dit Wird's ochtends en's avonds elk drie keer is een middel ter bescherming tegen slangen, scorpioenen en andere gevaarlijke dieren.<sup>2</sup>

3. **فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿١٤﴾ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴿١٨﴾ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَ**

---

<sup>1</sup> **Vertaling:** Ik zoek toevlucht tegen het kwaad van alle schepselen door (deugd van) de volledige en perfecte woorden van Allah.

<sup>2</sup> Al-Wazifa-tul-Karimah, blz. 14

رُضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ<sup>1</sup> ﴿١٦﴾

Reciteer het een keer in de ochtend en een keer in de avond. Als alle andere Awraad op een dag zijn gemist, zal het reciteren van alleen dit Wird voldoende zijn ter vervanging van alle anderen. Bovendien is het een compensatie voor elk verlies overdag en 's nachts.<sup>2</sup>

4. <sup>3</sup> أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّيِّعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

---

<sup>1</sup> **Vertaling:** Looft daarom Allah, wanneer gij de tijd van de avond ingaat en wanneer gij de tijd van de ochtend ingaat. En aan Hem behoort alle lof in de hemelen en op aarde, en in de namiddag en wanneer gij in de middag zijt. Hij brengt het levende uit het dode voort en brengt het dode uit het levende voort; en Hij geeft de aarde leven na haar dood, en evenzo zult gij er uitgebracht worden.

*[Kanz-ul-Iman (Translation of Quran)] (Part 21, Surah Ar-Roem, vers 17-19)*

<sup>2</sup> Al-Wazifa-tul-Karimah, blz. 16

<sup>3</sup> **Vertaling:** Ik zoek toevlucht bij Allah, de Alhorende, de Alwetende, tegen de vervloekte Satan.

Reciteer het driemaal, reciteer vervolgens de laatste 3 verzen van Surah Al-Hashr eenmaal vanaf **هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ** tot het einde van de Surah. Als iemand dit's ochtends reciteert, zullen 70 duizend engelen tot de avond vergeving voor hem zoeken. Als hij die dag sterft, zal hij een Shaheed (martelaar) zijn. Als iemand dezelfde Awraad 's avonds reciteert, is er dezelfde beloning voor hem tot de ochtend.<sup>1</sup>

5. **اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا نَعْلَمُهُ  
وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُهُ**<sup>2</sup>

Door dit Wird 's ochtends en 's avonds elk drie keer te reciteren, zal de recitant sterven met Iman

<sup>1</sup> Ibid, blz. 17; Sunan-ut-Tirmizi, deel 4, blz. 423, Hadees 2931

<sup>2</sup> **Vertaling:** O Allah, wij zoeken toevlucht bij U tegen het bewust toekennen van deelgenoten aan U, en wij vragen U om vergeving voor dat (polytheïstische daad) wat wij niet weten.

(geloof).<sup>1</sup>

6. بِسْمِ اللّٰهِ عَلَىٰ دِينِيْ بِسْمِ اللّٰهِ عَلَىٰ نَفْسِيْ وَوَلَدِيْ  
وَأَهْلِيْ وَمَالِيْ<sup>2</sup>

Door dit Wird 's ochtends en 's avonds elk drie keer te reciteren, zal de recitant bescherming verkrijgen voor zijn religie, geloof, leven, rijkdom en familie, إِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ.<sup>3</sup>

7. بِسْمِ اللّٰهِ جَلِيْلِ الشّٰنِ عَظِيْمِ الْبُرْهٰنِ شَدِيْدِ  
السُّلْطٰنِ مَا شَاءَ اللّٰهُ كَانَ ، اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ

---

<sup>1</sup> Al-Wazifa-tul-Karimah, blz.17

<sup>2</sup> **Vertaling:** Door de zegen van de naam van Allah moge mijn geloof, leven, nageslacht, familie en rijkdom beschermd zijn.

<sup>3</sup> Ibid

## الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ<sup>1</sup>

Door het eenmaal 's ochtends en eenmaal 's avonds te reciteren, zal de recitant beschermd zijn tegen Satan en zijn troepen.<sup>2</sup>

8. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ  
مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ  
وَالْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلْبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ<sup>3</sup>

Door het eenmaal 's ochtends en eenmaal 's avonds te reciteren, zal de recitant beschermd

---

<sup>1</sup> **Vertaling:** Met de naam van Allah, de meest glorieuze; wat Allah wil, gebeurt. Ik zoek toevlucht bij Allah tegen Satan, de vervloekte.

<sup>2</sup> Al-Wazifa-tul-Karimah, blz. 18

<sup>3</sup> **Vertaling:** O Allah! Ik zoek Uw toevlucht tegen verdriet, hulpeloosheid, luiheid, lafheid, gierigheid, overmatige schuld en de woede van mensen.

zijn tegen verdriet. Voor de afbetaling van schulden, reciteer dit Wird 11 keer zowel 's ochtends als 's avonds. <sup>1</sup>

9. Sayyid-ul-Istighfar ﴿سَيِّدُ الْأَسْتِغْفَارِ﴾: Door deze Istighfar eenmaal of driemaal 's ochtends en ook 's avonds te reciteren, zullen de zonden van de recitant worden vergeven. Als de recitant sterft gedurende die dag of nacht, wordt hij beschouwd als een martelaar. Verder beschermt Allah hem tegen het plegen van daden die hem verlies zouden kunnen bezorgen.

### Sayyid-ul-Istighfar

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ  
وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ

<sup>1</sup> Al-Wazifa-tul-Karimah, blz. 19

شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ  
بِذُنُوبِي فَاعْفُرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ط<sup>1</sup>

A'la Hadrat, Maulana Shah Ahmad Raza Khan رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ  
heeft de volgende woorden toegevoegd aan deze  
Istighfar. (Daarom, reciteer ze ook aan het einde.)

وَاعْفِرْ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنَةٍ<sup>2</sup>

10. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ ط

<sup>1</sup> **Vertaling:** O Allah, U bent mijn Schepper, er is niemand waardig om aanbeden te worden behalve U; U heeft mij geschapen; ik ben Uw dienaar; ik heb me gehouden aan Uw belofte. Ik zoek toevlucht bij U tegen het kwaad van wat ik heb gedaan; ik erken de gunst die U aan mij hebt verleend en ik belijd mijn zonden. Vergeef mij, want niemand vergeeft zonden behalve U.

<sup>2</sup> **Vertaling:** Vergeef elke moslimman en-vrouw.

(Al-Wazifa-tul-Karimah, blz. 20, 21)



Door dit Wird's ochtends en's avonds elk honderd keer te reciteren, zal de lezer beschermd blijven tegen honger in deze wereld, angst in het graf en zorgen op de Dag des Oordeels.<sup>1</sup>

## Awraad die alleen 's ochtends moeten worden gereciteerd

1. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ط

Door de zegeningen van het reciteren van dit Wird zal de lezer succes hebben in elke (wettige) aangelegenheid. Hij zal beschermd zijn tegen

---

<sup>1</sup> Al-Wazifa-tul-Karimah, blz. 21

Satan.<sup>1</sup>

De bovengenoemde smeebede is opgenomen in de ochtend Wazaaif in Al-Wazifa-tul-Karimah, maar het aantal keren dat het gereciteerd moet worden wordt niet vermeld. Er is echter een overlevering in 'Madarij-un-Nubuwwah', volume 1, pagina 236, gerapporteerd door Sayyiduna Anas رضي الله عنه zonder enige beperking van tijd. De overlevering zegt: Degene die deze Du'a 10 keer reciteert, zal zo gereinigd zijn van zonden als hij was op de dag dat hij werd geboren. Verder is hij beschermd tegen 70 wereldse problemen zoals waanzin, lepra, leukoderma en winderigheid, enz.

2. **سُورَةُ الْإِخْلَاصِ**: Elf keer. Zelfs als Satan met zijn troepen probeert de lezer tot zonde te brengen, zal het hem niet lukken tenzij de lezer zelf de zonde

---

<sup>1</sup> Ibid

begaat. (*Al-Wazifa-tul-Karimah, blz. 21*)

3. يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

Door dit Wird 41 keer te lezen, zal het hart van de lezer levend blijven en zullen ze sterven met Iman (geloof). (*Al-Wazifa-tul-Karimah, blz. 21*)

4. سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ

Door het 's ochtends en 's avonds elk drie keer te lezen, zal de lezer beschermd blijven tegen waanzin, lepra, leukoderma en blindheid. (*ibid, blz. 22*)

5. Reciteer ten minste één Sipara van de Heilige Koran vóór zonsopgang, indien mogelijk. Als de zon is opgekomen, wacht dan minstens 20 minuten terwijl u Zikr doet en de Vredesgroet/Salawaat reciteert totdat de zon op hoogte is gestegen. Gedurende de drie tijden waarin het Gebed niet is toegestaan, is het

## Shajarah

reciteren van de Koran ook Khilaf-e-Awla (onwenselijk).

6. Reciteer één hoofdstuk van Dalaail-ul-Khayraat. (Voor of na zonsopgang; recitatie is in beide gevallen toegestaan)
7. De Fatiha Van Qadiriyyah (Spirituele Ketting)

Iedere dag na het Fajr gebed, reciteer eenmaal de Shajarah 'Aaliyyah (te vinden op pagina 56 van dit boekje), Salat-e-Ghausiyyah 7 keer, Surah Al Fatihah een keer, Ayat-ul-Kursi een keer, Surah Al-Ikhlash 7 keer, en Salat-e-Ghausiyyah 3 keer aan het einde. Presenteer de Sawab (zegeningen) hiervan in de heilige hof van de Geliefde Profeet صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ, alle andere Profeten عَلَيْهِمُ السَّلَام, de gezegende metgezellen رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ de Vrome dienaren van Allah, en jouw Murshid (spirituele Gids) met wie u Bay'at hebt gedaan (dwz, in de spirituele lijn). Noem de naam van jouw Murshid

tijdens de Fatihah, omdat Isal-e-Sawab (zegeningen versturen) zelfs tijdens iemands leven kan worden gedaan<sup>1</sup>. En doe ook dua voor zijn lang en beschermd leven.

### Salat-e-Ghausiyyah

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّعْدِنِ الْجُودِ

---

<sup>1</sup> Het is toegestaan om Isal-e-Sawab te doen voor een levende moslim. Daarom vertelt Sayyiduna Saalih Ibn Dirham رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ: Terwijl we onderweg waren naar Mekka voor het verrichten van de Hajj, kwamen we een man tegen die vroeg of er een nabijgelegen dorp was genaamd Ubullah. We antwoordden bevestigend. (Na dit te hebben gehoord) vroeg hij: 'Wie van jullie verzekert mij ervan dat hij twee of vier Rak'aat Gebed in Masjid-e-'Ashshaar voor mij zal verrichten en zal zeggen, 'Deze Gebed is voor (het Isal-e-Sawab van) Abu Hurayrah.' (In feite was de man die hen vroeg dit te doen, Sayyiduna Abu Hurayrah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ zelf). (Abu Dawood, deel 4, blz. 153, Hadees 4308)

وَالْكَرَمِ وَالْإِلَهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ ط

## Wird die na Fajr en Asr Gebed moet worden greciteerd

Reciteer de volgende Wird 10 keer na Fajr gebed en Asr gebed zonder de positie van u voeten te veranderen en zonder te praten:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ط لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ  
الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ  
شَيْءٍ قَدِيرٌ ط<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> **Vertaling:** Er is niemand aanbidswaardig behalve Allah, Hij is Eén, en Hij heeft geen partners. Voor Hem is heerschappij en voor Hem is alle verheerlijking. En in Zijn almacht ligt alle

De lezer van dit Wird zal beschermd blijven tegen alle moeilijkheden, beproevingen, Satan en het kwaad. Zijn zonden zullen worden vergeven; de goede daden van anderen zullen niet gelijkwaardig zijn aan zijn goede daden. *(Al-Wazifa-tul-Karimah, blz. 25)*

## Awraad om te reciteren na Fajr en Maghrib gebed

1. Reciteer het volgende smeekgebed zeven keer na Fajr en Maghrib gebed:

اللَّهُمَّ اجْرِنِي مِنَ النَّارِ<sup>1</sup>

Als de lezer van dit smeekgebed sterft gedurende de dag of de nacht waarin hij het heeft

---

goedheid. Hij geeft leven en geeft de dood. En Hij heeft almacht over alles.

<sup>1</sup> **Vertaling:** O Allah, Bescherm mij van het vuur (van de Hel).

greciteerd, zal Allah hem beschermen tegen de Hel.<sup>1</sup>

2. Degene die standvastig elk van de volgende vier smeekbeden dagelijks 10 keer reciteert na Fajr gebed voor zonsopgang en na Maghrib gebed, zullen al zijn toegestane taken worden volbracht en zijn vijanden zullen onderworpen worden.

إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ

- 1) حَسْبِيَ اللَّهُ <sup>عَلَّمَ</sup> لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ <sup>ط</sup> عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ  
الْعَرْشِ الْعَظِيمِ <sup>2</sup> ﴿١٦٦﴾

---

<sup>1</sup> Abu Dawood, deel 4, blz. 415, Hadees 5079

<sup>2</sup> Vertaling: Allah is voldoende voor mij; er is niemand aanbidswaardig behalve Hem. Ik heb mijn vertrouwen in Hem gesteld, en Hij is de Eigenaar van de Majestueuze 'Arsh. [Kanz-ul-Iman (Vertaling van de Koran)] (Deel 11, Surah At-Taubah, vers 129)



2) رَبِّ اِنِّى مَسَّنِى الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّحِيْمِيْنَ<sup>1</sup>

3) رَبِّ اِنِّى مَغْلُوْبٌ فَاَنْتَصِرْ<sup>2</sup>

4) سِيْهَزَمُ الْجَمْعُ وَاِيُوْتُوْنَ الدُّبُرَ<sup>3</sup> ﴿٤٥﴾

## Beloning van Hajj en 'Umrah na Fajr Gebed

Na Fajr, degene die bezig blijft met het gedenken van Allah zonder de positie van zijn voeten te veranderen

---

<sup>1</sup> **Vertaling:** O mijn Heer, ik ben getroffen; U bent de meest Barmhartige en de meest Vriendelijke.

<sup>2</sup> **Vertaling:** O mijn Heer, ik ben overweldigd; U neemt mijn vergelding.

<sup>3</sup> **Vertaling:** Nu wordt deze bijeenkomst verdreven, en (zij) zullen hun ruggen toekeren. [*Kanz-ul-Iman (Vertaling van de Koran)*] (Deel 27, Surah Al-Qamar, vers 45)

in een zittende houding tot de zon opkomt, dat wil zeggen bijna twintig minuten na de eerste zonnestraal, en vervolgens 2 Rak'aat van Nafl Gebed verricht, zal de beloning krijgen van een volledige Hajj en 'Umrah. *(Al-Wazifa-tul-Karimah, blz. 26; Sunan-ut-Tirmizi, deel 2, blz. 100, Hadees 586)*

Bij het uitleggen van het deel van de Hadith 'Hij moet blijven zitten waar hij Gebed heeft verricht, heeft Sayyiduna 'Allamah 'Ali Qaari verklaard **رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ**: Dat wil zeggen, hij moet bezig blijven in zijn huis of de moskee met het maken van Zikr, meditatie, leren of onderwijzen van religieuze kennis, of het verrichten van de Tawaf van het Huis van Allah. Verder heeft hij, bij het toelichten van het deel van de Hadith 'Hij moet alleen spreken wat goed is', verklaard: Dat wil zeggen, hij moet gedurende de tijd na Fajr tot Ishraq niet deelnemen aan enig gesprek, behalve wat goed is, omdat hiervoor beloning wordt verleend. *(Mirqat, deel 3, blz. 496, Taht Al-Hadees 1317)*

## Vier daden tijdens de Nacht

De periode van zonsondergang tot Subh-e-Sadiq wordt aangeduid als de nacht (in de islamitische jurisprudentie). Daarom wordt alles wat binnen deze periode wordt gereciteerd, beschouwd als gereciteerd tijdens de nacht. Als bijvoorbeeld een bepaald Wird na Maghrib wordt gereciteerd, wordt dit beschouwd als gereciteerd tijdens de nacht. Indien mogelijk, reciteer het volgende gedurende de nacht.

1. Surah Al Mulk: De voortreffelijkheid van het reciteren van deze Surah is dat de lezer van deze Surah bevrijding zal verkrijgen van de beproevingen van het graf. (*As-Sunan-ul-Kubra lin-Nasai, deel 6, blz. 179, Hadees 10547*)
2. Surah Yaseen: De voortreffelijkheid van het reciteren van deze Surah is dat de lezer zal worden vergeven. (*Shu'ab-ul-Iman, deel 2, blz. 480, Hadees 2462*)

3. Surah Al Waqia: De voortreffelijkheid van het reciteren van deze Surah is dat de lezer zal beschermd worden tegen honger. (*Ibid, deel 2, blz. 491, Hadees 2497*)
4. Surah Dukhan: De voortreffelijkheid van het reciteren van deze Surah is dat de lezer zal's ochtends wakker worden in een staat waarin 70.000 engelen smeekbeden voor vergiffenis voor hem zullen doen. (*Sunan-ut-Tirmizi, deel 4, blz. 406, Hadees 2897*)

### **Zeven daden die moeten worden verricht voor het slapengaan**

1. Als iemand 'Ayat-ul-Kursi' eenmaal reciteert, zal een beschermer (een engel) door Allah worden aangesteld voor de lezer en Satan zal hem niet kunnen benaderen tot de ochtend. Het huis van de lezer en ook de naburige huizen zullen beschermd blijven tegen diefstal. Bovendien zullen demonen

en jinns deze huizen niet binnengaan, إِنَّ شَاءَ اللَّهُ  
عَزَّوَجَلَّ.<sup>1</sup>

2. Degene die Tasbih-e-Fatimah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا's nachts reciteert, zal's ochtends gelukkig wakker worden. Er zijn heel veel andere voordelen voor het reciteren ervan.<sup>2</sup>
3. Reciteer Surah Al-Fatihah en Surah Al-Ikhlās elk eenmaal.<sup>3</sup>
4. Reciteer Surah Al-Baqarah vanaf het begin van de Surah tot ﴿مُفْلِحُونَ﴾ en dan vanaf ﴿أَمِنَ الرَّسُولُ﴾ tot het einde van de Surah.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Al-Wazifa-tul-Karimah, blz. 30

<sup>2</sup> Ibid

<sup>3</sup> Attargheeb Wattarheeb, deel 1, blz. 235, Hadees 10

<sup>4</sup> Al-Wazifa-tul-Karimah, blz. 31

5. Reciteer de laatste vier verzen van Surah Al-Kahf, dwz. van ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ tot het einde van de Surah. Als iemand deze verzen reciteert met de intentie om op elk moment tijdens de dag of nacht wakker te worden, zal hij op het gewenste tijdstip ontwaken. <sup>1</sup> إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ.

### Laatste vier verzen van Surah Al-Kahf

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ  
الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿١٠٢﴾ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا  
حِوَلًا ﴿١٠٣﴾ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ  
الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ

<sup>1</sup> Al-Wazifa-tul-Karimah, blz. 33; Sunan Daarimi, deel 2, blz. 546, Hadees 3406

مَدَدًا ﴿١١٠﴾ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا  
إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ ۖ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ  
عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿١١٠﴾

6. Door de handpalmen van beide handen te spreiden en Surah Al-Ikhlās, Surah Al-Falaq en Surah An-Naas elk eenmaal te reciteren, blaas op de handpalmen en wrijf dan met de handen over het hoofd, gezicht, borst, rug en voorkant tot waar de handen het hele lichaam kunnen bereiken. Doe hetzelfde voor een tweede en derde keer; degene die dit doet, zal beschermd blijven tegen elke beproeving, *إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ*.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Al-Wazifa-tul-Karimah, blz. 33

7. Voltooi de Awraad door Surah Al-Kafiroon aan het einde te reciteren. Daarna, als er behoefte is om te praten, kan men praten, maar hij moet dezelfde Surah opnieuw reciteren aan het einde, zodat hij ermee zal sterven [dwz. met Iman]. <sup>1</sup> *إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ*.

### Lezen bij het Wakker worden

*أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ التُّشْوُرُ*<sup>2</sup>

Degene die het bovenstaande smeekebed reciteert, zal op de Dag des Oordeels worden opgewekt in een staat waarin hij Allah aan het prezen is. [*إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ*]. (*Al-Wazifa-tul-Karimah*, p. 34)

---

<sup>1</sup> Ibid, blz. 34

<sup>2</sup> Vertaling: Alle lof is voor Allah die ons leven (wakker zijn) heeft geschonken na de dood (slaap); en wij moeten tot Hem terugkeren. (*Sahih Bukhari*, vol. 4, pp. 192, *Hadees 6312*)



## **Tahajjud (Het nachtgebed)**

Ga slapen na het verrichten van Salat-ul-'Isha. Wanneer u tijdens een deel van de nacht voor Subh-e-Sadiq wakker wordt, zelfs als u slechts een korte tijd hebt geslapen na Salat-ul-'Isha, doe Wudu en verricht minstens 2 Rak'aat Nafil Salah. Deze Salah heet Tahajjud. Het is Sunnah om 8 Rak'aat te verrichten, terwijl de praktijk van de Mashaaiikh رَحْمَةُ اللَّهِ is om 12 Rak'aat te verrichten.

Wat betreft de recitatie van de Heilige Quran in Tahajjud, men kan reciteren uit elk deel of Surah van de Quran. In de Rak'at van Salat-ut-Tahajjud is het beter om zoveel Quran te reciteren als men uit het hoofd heeft geleerd. Als iemand de hele Quran uit het hoofd heeft geleerd, kan hij de recitatie van de hele Quran in Tahajjud voltooien binnen een minimumperiode van 3 dagen en een maximumperiode van 40 dagen. Men kan ook drie keer Surah Al-Ikhlās in elke Rak'at reciteren. Door dit

te doen, verkrijgt men de Sawab van het reciteren van de hele Quran in elke Rak'at.

(Voor gedetailleerde informatie, bestudeer het hoofdstuk 'Zegeningen van Nawafil' uit het boek 'Madani Treasure of Blessings' gepubliceerd door Maktaba-tul-Madinah, de uitgeverij van Dawat-e-Islami.)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ      صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

### **Als u problemen ervaart om uw doelen te bereiken...**

Voor het vervullen van toegestane verlangens, het bereiken van succes en het verslaan van vijanden, reciteer de volgende Awraad:



Reciteer het 450 keer met Vredesgroet/Salawaat elf keer voor en na het Wird. Reciteer het dagelijks totdat het verlangen is vervuld. Er is geen specifieke tijd voor. Op het moment van angst, reciteer dit Wird in overvloed. Angst zal verminderen. *إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ*.

3. **طَفِيلِ حَضْرَتِ دَسْتَكِيْرُ دُشْنِ هُوْمِي زِيْرُ**<sup>1</sup>

Reciteer het bovenstaande Wird 111 keer na Isha gebed met Vredesgroet/Salawaat elf keer voor en na het Wird.

De bovengenoemde drie Awraad zijn niet alleen betrouwbaar, maar ook heel eenvoudig te reciteren. Men moet er niet onachtzaam over zijn. Wanneer u een behoefte hebt, reciteer dan elk van de drie Awraad

---

<sup>1</sup> **Vertaling:** Moge de vijand verslagen worden ter wille van Ghaus-e-A'zam *رَضِيَ اللهُ عَنْهُ*.

in het exact beschreven aantal. Vermeerder noch verminder de aantallen opzettelijk, want een sleutel met verhoogde of verlaagde tanden kan het slot niet openen. Reciteer de bovengenoemde drie Awraad dagelijks in de gegeven volgorde, tenzij de behoefte is vervuld. Als er geen specifieke behoefte is, reciteer dan de eerste twee Awraad dagelijks honderd keer met Vredesgroet/Salawaat drie keer voor en na het Wird.

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

### **Recitatie van de hele Koran**

De Vrome dienaren van Allah hebben gezegd dat de recitatie van de Koran ongetwijfeld een beproefde en betrouwbare daad is voor het vervullen van wensen. Reciteer dagelijks zoveel Koran hoeveel voor u mogelijk is. Als u het volgens de hieronder vermelde methode reciteert, zul u binnenkort succes behalen. Begin met reciteren op Jumu'ah (vrijdag) en voltooi

*Shajarah*

het op donderdag. De recitatie moet worden gedaan in de onderstaande volgorde:

- Vrijdag** Van Surah Al-Fatihah tot het einde van Surah Al-Mai'dah.
- Zaterdag** Van Surah Al-An'aam tot het einde van Surah At-Taubah.
- Zondag** Van Surah Yunus tot het einde van Surah Maryam.
- Maandag** Van Surah Taahaa tot het einde van Surah Al-Qasas.
- Dinsdag** Van Surah Al-'Ankaboot tot het einde van Surah Saad.
- Woensdag** Van Surah Az-Zumar tot het einde van Surah Ar-Rahman.
- Donderdag** Van Surah Al-Waqi'ah tot het einde van Surah An-Naas.

Reciteer in afzondering en vermijd praten tijdens de recitatie. Voor het behalen van elk doel en de

vervulling van elke taak wordt geloofd dat de recitatie van de volledige Koran gedurende 12 opeenvolgende keren de meest effectieve daad is.

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

### Salwaat-e-Razawiyyah<sup>1</sup>

صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَإِلَيْهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ط  
صَلُوتٌ وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ط

Reciteer het bovengenoemde Salawaat/Vredesgroet na het Jumu'ah gebed (Vrijdag gebed) 100 keer gezamenlijk terwijl u staat, met gevouwen handen gericht naar de

---

<sup>1</sup> Imam Ahmad Raza Khan رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ heeft hierin drie verschillende Salawaats gecombineerd naar één Salawaat/Vredesgroet, daarom wordt het 'Salwaat-e-Razawiyyah' genoemd

richting van de gezegende stad Madinah. In de moskeeën waar Jumu'ah gebed niet wordt gebeden, reciteer deze Salawaat/Vredesgroet na Fajr, Zuhr of 'Asr op vrijdag. Als iemand alleen is, moet hij deze Salawaat/Vredesgroet alleen reciteren. Op dezelfde manier zouden islamitische zusters deze Salawaat/Vredesgroet in hun huizen moeten reciteren.

## **17 Madani-parels over het reciteren van Salawaat en Salam**

Degenen die Salawaat en Salam reciteren naar de Heilige Profeet صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ, Hem lief- en in hun hart groter dan iedereen ter wereld -hebben, geen haat hebben in hun harten voor Hem, zullen ontelbare zegeningen ontvangen. Hier zijn 17 Madani parels in dit verband:

1. Allah zendt 3000 genaden naar de lezer van de Salawaat/Vredesgroet.



*Shajarah*

2. Allah zendt 2000 Salam naar hem.
3. 5000 goede daden worden opgeschreven in zijn dadenboek.
4. Hij zal met 5000 rangen stijgen in het hof van Allah.
5. Zijn 5000 zonden worden vergeven.
6. Er zal op zijn voorhoofd worden geschreven dat hij geen huichelaar (hypocriet) is.
7. Er zal op zijn voorhoofd worden geschreven dat hij vrij is van het vuur van de Hel.
8. Allah zal hem bij de martelaren plaatsen op de Dag des Oordeels.
9. Zijn rijkdom zal toenemen.
10. Zijn kinderen en kleinkinderen zullen in aantal toenemen.

11. Allah zal hem overheersing geven over zijn vijanden.
12. Zijn liefde zal in de harten van mensen worden geplaatst.
13. Hij zal gezegend worden met het aanschouwen van de Geliefde Profeet صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ op elk willekeurige dag in een droom.
14. Hij zal sterven met Iman (geloof).
15. De Geliefde Profeet صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ zal op de Dag des Oordeels handen schudden met hem.
16. De bemiddeling van de Heilige Profeet صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ zal verplicht zijn voor hem.
17. Allah zal zo tevreden met hem zijn dat Hij nooit ontevreden zal zijn. (*Hayat-e-A'la Hadrat, deel 1, blz. 713, 714*)

## **6 Belangrijke Madani-parels over naar het Goede aansporen**

1. Het is verplicht (Fard) voor elke verstandige en volwassen islamitische broeder en zuster om vijf keer per dag het gebed te verrichten. Voor mannen is het ook noodzakelijk (Wajib) om het gebed met Jama'at (gezamenlijk gebed) in de moskee te verrichten. Het is alsof degene die geen gebed verricht, lijkt op een menselijk portret met een schijnbaar menselijk gezicht maar niet in staat is om enige handeling uit te voeren die typisch is voor mensen. Onthoud! De persoon die nooit het gebed verricht, is niet de enige die het gebed mist, maar ook degene die opzettelijk zelfs één gebed mist, wordt beschouwd als iemand die het gebed mist. Gebed missen vanwege werk, baan, handel of enige andere bezigheid is ondankbaarheid, absolute dwaasheid en een ernstige zonde. Geen werkgever (zelfs als hij een niet-moslim is) kan zijn

werknemers verhinderen het gebed te verrichten. Als de werkgever werknemers niet toestaat het gebed te verrichten, is een dergelijk soort werk absoluut niet toegestaan en dus Haram. Bovendien is het niet toegestaan om een baan te hebben waarbij de werknemer het verplichte gezamenlijke gebed (Jama'at) van het verplichte (Fard) Gebed moet missen. Onthoud! Geen middel van levensonderhoud kan zegeningen brengen in het levensonderhoud door het missen van Gebed. Levensonderhoud staat onder de almacht van Allah, Die het gebed verplicht (Fard) heeft verklaard. Het missen van verplichte (Fard) gebed is een hele grote zonde. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى (Wij zoeken toevlucht bij Allah.)

2. Moge Allah behoedde, als u het gebed hebt gemist en het nog niet hebt ingehaald, maak dan een voorzichtige benadering van het totale aantal gebeden dat u hebt gemist. Zelfs als de benadering

het werkelijke aantal gemiste gebeden overschrijdt, is dat geen probleem, maar er mag geen enkel gemist gebed worden overgeslagen. Bied al deze gebeden geleidelijk aan, maar zo snel mogelijk aan. Wees niet lui, want de tijd van de dood is niet bekend. Onthoud! Geen enkele Nafl-gebed wordt geaccepteerd zolang de Fard-gebed nog niet is volbracht. Als er een aantal gemiste Gebeden moet worden ingehaald, bijvoorbeeld honderd gemiste Fajr Gebeden, maak dan elke keer de volgende intentie: 'Ik bied het allereerste Fajr-gebed aan dat ik heb gemist.' Maak een soortgelijke intentie voor elk gemist gebed. Gemiste gebeden omvatten alleen Fard van alle vijf gebed en Witr, wat in totaal 20 Rak'aat in een dag is. Voor informatie hierover, download gratis het boekje 'Methode van Gemiste Gebeden' via [dawateislami.nl](http://dawateislami.nl)

3. Op dezelfde manier moeten ook alle gemiste vastendagen worden waargenomen vóór de komst

van de volgende Ramadan, omdat een gezegende Hadees zegt dat de vasten van de volgende Ramadan niet worden geaccepteerd tenzij de vastendagen van de vorige Ramadan zijn ingehaald.

4. Als u rijkdom bezit tot het niveau van de Nisab voor Zakah en de voorwaarden voor Zakah zijn vervuld, dan moet u Zakah betalen. Als Zakah van voorgaande jaren niet is betaald, bereken dan het totale bedrag aan onbetaalde Zakah en betaal het onmiddellijk.

Onthoud! Het uitstellen van het betalen van Zakah na het verstrijken van het (maan)jaar is een zonde. Zakah kan ook in kleine bedragen worden betaald vanaf het begin van het jaar. In dit geval moet u een berekening maken om ervoor te zorgen dat de volledige Zakah tegen het einde van het jaar is betaald. Als er nog steeds enige Zakah niet is betaald, betaal het dan onmiddellijk. Als er te veel

Zakah is betaald, mag het overschot worden afgetrokken van de Zakah van het volgende jaar. Allah laat de daden van geen enkele vrome persoon vruchteloos blijven.

5. Hadj is ook een groot verplichting (Fard) voor degene die in staat is het uit te voeren. Allah zegt in Surah Aal-e-'Imran, vers 97, over de verplichting van de Hadj:

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ

كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Vertaling: En voor het welzijn van Allah is het (verplicht) voor de mensen om de Hadj van dit Huis uit te voeren, voor degenen die daar kunnen komen. En wie dit ontkent, Allah is Onafhankelijk van de hele wereld. [*Kanz-ul-Iman (Vertaling van de Koran)*] (Para 4, Surah Aal-e-'Imran, vers 97)

De Geliefde en Gezegende Profeet صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ zei over degene die de Hadj niet uitvoert ondanks dat het verplicht voor hem is: "Het maakt niet uit of hij sterft als een Jood of een Christen." (*Sunan-ut-Tirmizi, deel 2, blz. 219, Hadees 812*)

6. Onthoud uzelf van liegen, roddelen, het vertellen van verhalen om schade aan te richten, het uiten van vloeken, overspel, sodomie, onderdrukking, bedrog, uiterlijke vertoon, arrogantie, het scheren van de baard of het inkorten tot minder dan een vuistlengte, het kijken van Faasiq (overtreders), het kijken naar films en dramas, luisteren naar muziek en alle andere slechte gewoonten. Degene die Allah en Zijn Geliefde Profeet صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ gehoorzaamt, Allah en Zijn Profeet صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ hebben het paradijs voor hem beloofd.

صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ



## **Kleurrijke Madani-parels ter herinnering:**

*Yaad-daari kay waqt-e-zaadan tu*

*Ham khandaan badand-o-tu-giryaan*

*Aan chunaan zee kay waqt-e-murdan tu*

*Ham giryaan shawand-o-tu-khandaan*

**Vertaling:** Onthoud! Toen u geboren werd, lachten allen, maar jij huilde. Leef zo'n leven dat iedereen huilt bij u dood, maar jij glimlacht.

- ❖ O islamitische broeders en zusters! Als u oprecht blijft huilen in de herinnering aan Allah, met een kronkelend hart in het verdriet van het ver zijn van de Geliefde Profeet صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ, dan zult u op het moment van de dood glimlachen door het aanschouwen en de nabijheid te verkrijgen van de Geliefde Profeet صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ, terwijl anderen huilen in het verdriet van jouw vertrek uit deze wereld. *إِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ*

## Shajarah

- ❖ O islamitische broeders en zusters! Onthoud de belofte die u hebt gedaan met Allah door middel van deze zondaar. Doe du'a (smeekbede) tot Allah om u in staat te stellen om oprecht aan al Zijn geboden te voldoen en volgens de Sunnah te handelen tot het einde van u leven.

اٰمِيْنَ بِجَاہِ خَاتِمِ النَّبِيِّنَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

- ❖ O islamitische broeders en zusters! Jullie hebben beloofd vast te houden aan de leer van 'Ahl-e-Sunnat wal-Jama'at' en af te zien van het gezelschap van elke groep. Blijf strikt standvastig in jullie belofte.

فَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَ اَنْتُمْ مُسْلِمُونَ 

---

<sup>1</sup> Vertaling: "Dus sterf niet, behalve als een moslim." [*Kanz-ul-Iman (Vertaling van de Koran)*] (Deel 1, Surah Al-Baqarah, vers 132)

## *Shajarah*

- ❖ O islamitische broeders en zusters! Onthoud dat u heeft beloofd het Gebed te verrichten, te vasten en alle andere verplichtingen in overeenstemming met de Shari'ah na te komen, en u te onthouden van zonden. Moge Allah u in staat stellen u belofte te houden! Het verbreken van een belofte is een haram (verboden) en buitengewoon slechte daad. Het nakomen van een belofte is verplicht, zelfs als het aan een gewoon persoon is gedaan. Onthoud dat u deze beloftes aan Allah, jouw Schepper, hebt gemaakt.
- ❖ O islamitische broeders en zusters! Wees niet onachtzaam over u dood. Als u eraan denkt, zult u veilig blijven voor vernietiging; u geloof en religie zullen worden beschermd, u zult gezegend worden door het volgen van de Sunnah en het vermijden van zondes.

- ❖ O islamitische broeders en zusters! Blijf vandaag waakzaam, zodat u na uw dood met vrede, bescherming en comfort kunt slapen; de engel zal tegen u zeggen in het graf:

**Vertaling:** slaap als een *نَمَّ كَنُومَةَ الْعَرُوسِ*  
bruid.

*Jaagna hay jaag lay aflaak kay saaye talay*

*Hashr tak sota rahay ga khak kay saaye talay*

*Word wakker! Je moet wakker blijven terwijl je onder de schaduw van de hemel bent, want na de dood zul je moeten slapen onder je graf tot de Dag des Oordeels.\**

- ❖ O islamitische broeders en zusters! Laat u niet meeslepen door de wereld. Een te grote fascinatie voor de wereld is eigenlijk nalatigheid jegens de Schepper.

*Bay-wafa dunya pay mat ker i'tibar*

*Tu achanak maut ka hoga shikaar*

*Vertrouw niet op en word niet verliefd op deze ontrouwe wereld. De dood zal je uiteindelijk achterhalen.*

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

## **Islamitische zusters, graag jullie aandacht hiervoor!**

Het is verplicht voor jullie om de nodige kennis op te doen over jullie menstruatieperiodes. Lees daarom het tweede deel van Bahar-e-Shari'at of vraag een andere zuster om het voor te lezen. Bovendien, om noodzakelijke regels over islamitisch bedekken te leren, lees het boek 'Parday kay baray mayn Suwal Jawab' gepubliceerd door Maktaba-tul-Madinah - de publicatieafdeling van Dawat-e-Islami. Hier is een Hadees met betrekking tot islamitisch bedekken:

Sayyidatuna Umm-e-Salamah heeft overgeleverd: (Sayyidatuna) Maymunah en ik waren aanwezig in de hof van de Geliefde en Gezegende Profeet ﷺ.

(Ondertussen arriveerde een blinde metgezel) Sayyiduna 'Abdullah Bin Umm-e-Maktoom. De Geliefde Profeet vroeg ons om een sluier te dragen. Ik zei: 'Ya Rasoolallah ﷺ, hij is blind en zal ons niet kunnen zien.' De Geliefde Profeet ﷺ antwoordde: 'Zijn jullie beiden ook blind? Zouden jullie hem dan ook niet kunnen zien?' (*Sunan-ut-Tirmizi, deel 4, blz. 356, Hadees 2787*)

Islamitische zusters! De bovenstaande overlevering verduidelijkte dat het net zo verplicht is voor een man om geen Na-Mahram (met wie trouwen toegestaan zou kunnen zijn) vrouw te zien, evenzo moet een vrouw ook vermijden een Na-Mahram man te zien. Er is echter een klein verschil tussen het kijken van een man naar een Na-Mahram vrouw en het kijken van een vrouw naar een Na-Mahram man. Op pagina 443 van het boek Bahar-e-Shari'at, deel 3, gepubliceerd door Maktaba-tul-Madinah - de publicatieafdeling van Dawat-e-Islami, staat het volgende: Voor een vrouw is

het voorschrift voor het zien van een Na-Mahram man hetzelfde als voor een man om een andere man te zien. En dit voorschrift is van toepassing wanneer de vrouw er zeker van is dat ze geen lust zal voelen bij het zien van hem. Als ze zelfs twijfelt over het voelen van lust, mag ze hem niet zien. (*Fatawa 'Aalamgiri, deel 5, blz. 327*)

### **Vier Madani-parels voor islamitische zusters:**

1. Een vrouw mag het lichaam van een Na-Mahram man niet aanraken of handen schudden met hem. Ze mag zelfs niet de handen van haar Na-Mahram Murshid kussen, en ze mag hem niet toestaan haar hoofd te strelen.
2. Een vrouw moet gebroken haren die tijdens het kammen zijn afgebroken op een plaats leggen waar een Na-Mahram man ze niet kan zien.
3. Er is een regelgeving van Shar'i bedekking tussen neefbroers en-zussen. Het niet naleven van de

Shar'i bedekking tussen de zwager (broer van de echtgenoot) en schoonzus (vrouw van de broer) is een oorzaak van vernietiging zoals de dood. Verder moeten islamitische zusters Shar'i bedekking in acht nemen ten opzichte van de echtgenoot van hun zus, de echtgenoot van hun tantes (zowel van moeders- als vaderszijde) en de oudere broer van hun eigen man.

4. Islamitische zusters moeten niet op terrassen buiten het huis zitten of door de ramen gluren, omdat deze handelingen de deur kunnen openen naar slechte zaken.

صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ

## Dawat-e-Islami

Beste islamitische broeders en zusters! Dawat-e-Islami is een niet-politieke organisatie voor de verspreiding van



de Koran en de Sunnah. U zou elke mogelijke samenwerking fysiek, van harte en financieel moeten verlenen. Waar dan ook de wekelijkse Ijtima' (wekelijkse bijeenkomsten) van Dawat-e-Islami plaatsvinden, zou u daarvoor zeker tijd moeten maken om eraan deel te nemen. Op dezelfde manier, waar dan ook de Dars van 'Faizan-e-Sunnat' wordt gegeven, zou u eraan moeten deelnemen. Op plaatsen waar de Dars van 'Faizan-e-Sunnat' niet wordt gegeven, zou u regelingen moeten treffen voor het starten van dagelijkse Dars op die plaatsen. Elke islamitische broeder zou minstens drie dagen per maand moeten reizen met de Madani Qafilah (Kennisvergarende Reis).

O Allah, maak ons allen tot sprekers van Dawat-e-Islami, dienaren die U geliefd zijn, liefhebbers van de Geliefde en Gezegende Profeet صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ en van Madinah, vergeef ons zonder verantwoording.

اٰمِيْنَ بِجَاهِ خَاتِمِ النَّبِيِّنَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

**Hier zijn de data van Wisaal (vertrek uit deze wereld) en de plaatsen van begrafenis van de Sheikhs van de Silsilah Qadiriyyah Razawiyyah 'Attariyyah:**

Nr.	Namen	Datum van heengaan	Rustplaats
1.	De Geliefde Profeet (vrede zij met hem) صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ	12 Rabi'-ul-Awwal, 11 AH	Madinah
2.	Sayyiduna 'Ali رَضِيَ اللهُ عَنْهُ	21 Ramadan, 40 AH	Najaf
3.	Sayyiduna Imam Husayn رَضِيَ اللهُ عَنْهُ	10 Muharram, 61 AH	Karbala
4.	Imam Zayn-ul-'Aabideen رَضِيَ اللهُ عَنْهُ	14 Rabi'-ul-Awwal, 94 AH	Madinah
5.	Sayyiduna Imam Baaqir رَضِيَ اللهُ عَنْهُ	7 Zul-Hijjah, 114 AH	" "
6.	Sayyiduna Imam Ja'far Sadiq رَضِيَ اللهُ عَنْهُ	15 Rajab, 148 AH	" "
7.	Sayyiduna Imam Musa Kaazim رَضِيَ اللهُ عَنْهُ	5 Rajab, 183 AH	Baghdad
8.	Sayyiduna Imam 'Ali Raza رَضِيَ اللهُ عَنْهُ	21 Ramadan, 203 AH	Mashhad
9.	Sayyiduna Ma'roof Karkhi رَضِيَ اللهُ عَنْهُ	2 Muharram, 200 AH	Baghdad
10.	Sayyiduna Imam Sari Saqati رَضِيَ اللهُ عَنْهُ	6 Ramadan, 253 AH	" "
11.	Sayyiduna Imam Junayd Baghdadi رَضِيَ اللهُ عَنْهُ	27 Rajab, 298 AH	" "
12.	Sayyiduna Imam Shibli رَضِيَ اللهُ عَنْهُ	27 Zul-Hijjah, 334 AH	" "
13.	Imam Shaykh 'Abdul Waahid رَضِيَ اللهُ عَنْهُ	26 Jumadal Aakhir, 410 AH	" "
14.	Imam Abul Farah Tartoosi رَضِيَ اللهُ عَنْهُ	3 Sha'ban, 447 AH	" "
15.	Imam Abul Hasan Hakkaari رَضِيَ اللهُ عَنْهُ	1 Muharram, 486 AH	" "
16.	Imam Abu Sa'eed Makhzoomi رَضِيَ اللهُ عَنْهُ	12 Muharram, 513 AH	" "
17.	Sayyiduna Ghaus-e-A'zam رَضِيَ اللهُ عَنْهُ	11 Rabi'-ul-Aakhir, 561 AH	" "

## Shajarah

Nr.	Namen	Datum van heengaan	Rustplaats
18.	Shaykh Sayyid 'Abdur Razzaq رَحْمَةُ الْأَوْعَاتِيهِ	6 Shawwal, 623 AH	" "
19.	Sayyiduna Abu Saalih Nasr رَحْمَةُ الْأَوْعَاتِيهِ	27 Rajab, 632 AH	" "
20.	Sayyid Muhiyyuddin Abu Nasr رَحْمَةُ الْأَوْعَاتِيهِ	27 Rabi'-ul-Awwal, 656 AH	" "
21.	Sayyid 'Ali Baghdadi رَحْمَةُ الْأَوْعَاتِيهِ	23 Shawwal, 739 AH	" "
22.	Shaykh Sayyid Musa رَحْمَةُ الْأَوْعَاتِيهِ	13 Rajab, 763 AH	" "
23.	Shaykh Sayyid Hasan رَحْمَةُ الْأَوْعَاتِيهِ	26 Safar, 781 AH	" "
24.	Shaykh Sayyid Ahmad Jeelani رَحْمَةُ الْأَوْعَاتِيهِ	19 Muharram, 853 AH	" "
25.	Shaykh Bahauddin رَحْمَةُ الْأَوْعَاتِيهِ	11 Zul-Hijjah, 921 AH	Daulatabad
26.	Sayyiduna Ibraheem Ayrchi رَحْمَةُ الْأَوْعَاتِيهِ	15 Rabi'-ul-Aakhir, 953 AH	Delhi
27.	Muhammad Nizamuddin Bhikari رَحْمَةُ الْأَوْعَاتِيهِ	9 Zul-Qa'dah, 981 AH	Kakori
28.	Qadi Ziyauddin Ma'roof Jiya رَحْمَةُ الْأَوْعَاتِيهِ	21 Rajab, 989 AH	Unnao
29.	Shaykh Jamal-ul-Awliya رَحْمَةُ الْأَوْعَاتِيهِ	1 Shawwal, 1047 AH	Jahanabad
30.	Sayyid Muhammad Kaalpuwi رَحْمَةُ الْأَوْعَاتِيهِ	6 Sha'ban, 1071 AH	Kalpi
31.	Sayyid Ahmad Kaalpuwi رَحْمَةُ الْأَوْعَاتِيهِ	19 Safar, 1084 AH	" "
32.	Sayyid Fadlullah رَحْمَةُ الْأَوْعَاتِيهِ	14 Zul-Qa'dah, 1111 AH	" "
33.	Sayyid Barakatullah رَحْمَةُ الْأَوْعَاتِيهِ	10 Muharram, 1142 AH	Marharah
34.	Sayyid Aal-e-Muhammad رَحْمَةُ الْأَوْعَاتِيهِ	16 Ramadan, 1164 AH	" "
35.	Sayyiduna Shah Hamzah رَحْمَةُ الْأَوْعَاتِيهِ	14 Muharram, 1198 AH	" "
36.	Aal-e-Ahmad Achchay Miyan رَحْمَةُ الْأَوْعَاتِيهِ	17 Rabi'-ul-Awwal, 1225 AH	" "
37.	Sayyid Shah Aal-e-Rasool رَحْمَةُ الْأَوْعَاتِيهِ	18 Zul-Hijjah, 1296 AH	" "
38.	Imam Ahmad Raza Khan رَحْمَةُ الْأَوْعَاتِيهِ	25 Safar, 1340 AH	Bareilly

## Shajarah

Nr.	Namen	Datum van heengaan	Rustplaats
39.	Shaykh Ziyauddin Madani رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	4 Zul-Hijjah, 1401 AH	Madinah
40.	Maulana 'Abdus Salam Qaadiri رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ		

### De grote Shajarah

Spirituele afstamming van Shaykh-e-Tareeqat, Ameer-e-Ahl-e-Sunnat, de oprichter van Dawat-e-Islami, 'Allamah Maulana Abu Bilal Muhammad Ilyas 'Attar Qaadiri دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةَ.

*Ya Ilahi rahm ferma Mustafa<sup>1</sup> kay wasitay*

*Ya Rasoolallah karam ki-jiye Khuda kay wasitay*

*Mushkilayn hal ker Shah-e-Mushkil-Kusha<sup>2</sup> kay wasitay*

*Ker bala`ayn rad Shaheed-e-Karbala<sup>3</sup> kay wasitay*

*Sayyid-e-Sajjad<sup>4</sup> kay sadaqay mayn sajid rakh mujhay*

*'Ilm-e-haq day Baaqir<sup>5</sup>-e- 'ilm-e-huda kay wasitay*

*Sidq-e-Sadiq<sup>6</sup> ka tasadduq sadiq-ul-Islam ker*

*Bay-ghazab raazi ho Kaazim<sup>7</sup> aur Raza<sup>8</sup> kay wasitay*

*Shajarah*

*Bahr-e-Ma'roof<sup>9</sup>-o-Saree<sup>10</sup> ma'roof day bay-khud saree  
Jund-e-haq mayn gin Junayd<sup>11</sup>-e-ba-safa kay wasitay*

*Bahr-e-Shibli<sup>12</sup> shayr-e-haq dunya kay kutton say bacha  
Aik ka rakh 'abd<sup>13</sup>-e-Waahid bay-riya kay wasitay*

*Bul-Farah<sup>14</sup> ka sadaqah, ker gham ko farah day husn-o-sa'd  
Bul-Hasan<sup>15</sup> aur Bu-Sa'eed<sup>16</sup>-e-sa'd-zaa kay wasitay*

*Qaadiri ker Qaadiri rakh, Qaadiriyyon mayn utha  
Quadr-e-'Abdul Qaadir<sup>17</sup>-e-qudrat numa kay wasitay*

*أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُمْ رِزْقًا<sup>1</sup> say day rizq-e-hasan  
Banda-e-Razzaq<sup>18</sup> taj-ul-asfiya kay wasitay*

*Nasr<sup>19</sup> Abi Saalih ka sadaqah, saalih-o-mansoor rakh  
Day hayat-e-deen Muhiyyee<sup>20</sup> jan-fiza kay wasitay*

---

<sup>1</sup> Allah heeft hen gezegend met goede levensonderhoud.

*Shajarah*

*Toor-e-‘irfan-o-‘uluw-o-hamd-o-husna-o-baha  
Day ‘Ali<sup>21</sup> Musa<sup>22</sup> Hasan<sup>23</sup> Ahmad<sup>24</sup> Baha<sup>25</sup> kay wasitay*

*Bahr-e-Ibraheem<sup>26</sup> mujh per naar-e-gham gulzar ker  
Bheek day Daata Bhikari<sup>27</sup> badshah kay wasitay*

*Khana-e-dil ko ziya day roo`ay Iman ko jamaal  
Shah Ziya<sup>28</sup> Maula Jamaal<sup>29</sup>-ul-Awliya kay wasitay*

*Day Muhammad<sup>30</sup> kay liye rozee, ker Ahmad<sup>31</sup> kay liye  
Khuwan-e-Fazlullah<sup>32</sup> say hissah gada kay wasitay*

*Deen-o-dunya kay mujhay barakaat day Barakaat<sup>33</sup> say  
‘Ishq-e-haq day ‘ishqee, ‘ishq-e-intima<sup>1</sup> kay wasitay*

*Hubb-e-Ahl-e-Bayt day Aal<sup>34</sup>-e-Muhammad kay liye  
Ker shaheed-e-‘ishq, Hamzah<sup>35</sup> payshwa kay wasitay*

---

<sup>1</sup> Degeen die spirituele liefde heeft.

*Shajarah*

*Dil ko achchha tan ko suthra jan ko pur-noor ker  
Achchhay piyaray Shams-e-Deen<sup>36</sup> badr-ul-‘ula kay wasitay*

*Dau jahan mayn khadim-e-aal-e-Rasoolullah ker  
Hazrat-e-Aal<sup>37</sup>-e-Rasool-e-muqtada kay wasitay*

*Ker ‘ata Ahmad riza`ay Ahmad-e-Mursal mujhay  
Mayray Maula Hazrat-e-Ahmad Raza<sup>38</sup> kay wasitay*

*Pur-ziya ker mayra chehrah Hashr mayn ay Kibriya  
Shah Ziyauddin<sup>39</sup> peer-e-ba-safa kay wasitay*

*أَحْيَيْنَا فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا سَلَامٌ بِالسَّلَامِ<sup>1</sup>*

*Qaadiri ‘Abdus-Salam<sup>40</sup>-e-khush-ada<sup>2</sup> kay wasitay*

---

<sup>1</sup> Zegen ons met vrede in de wereld en verlossing in het hiernamaals.

<sup>2</sup> Eerder werd in het gedrukte Shajarah het couplet vermeld met de woorden ‘عبدُ السلامِ عبدِ رضا’ [‘Abdus-Salam ‘Abd-e-Raza]. Op technische gronden was het moeilijk om de letter ‘م’ volledig uit te spreken. Daarom is deze wijziging aangebracht.

*Shajarah*

*'Ishq-e-Ahmad mayn 'ata ker chashm-e-ter sauz-e-jigar  
Ya Khuda Ilyas<sup>41</sup> ko Ahmad Raza kay wasitay*

*Sadaqah in a'yaan ka day chehh 'ayn 'iz, 'ilm-o-'amal  
'Afw-o-'irfan 'aafiyat is bay-nawa kay wasitay*

O Allah, door de zegen van deze heilige heiligen,  
schenk genade aan deze Islamitische broeder/zuster,  
[Naam] \_\_\_\_\_  
Qadiri Razavi, zoon/dochter van [Naam van de  
vader]\_\_\_\_\_, wonende te  
[Adres]\_\_\_\_\_. En verander  
zijn/haar hart in 'Madinah'.

أَمِينَ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

Date: \_\_\_\_\_ 14 \_\_\_\_ AH<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Opmerking: Schrijf Qadiriyyah Razawiyyah bij de naam van islamitische zusters..



## **Bibliografie**

Fatawa 'Aalamgiri, Dar-ul-Fikr, Beiroet

Sunan Abi Dawood, Dar Ihya-ut-Turas Al-'Arabi, Beiroet

Al-Wazifa-tul-Karimah, Maktaba-tul-Madinah, Karachi

As-Sunan-ul-Kubra, Dar-ul-Kutub 'Ilmiyyah, Beiroet

Attargheeb Wattarheeb, Dar-ul-Kutub 'Ilmiyyah, Beiroet

Bahar-e-Shari'at, Maktaba-tul-Madinah, Karachi

Hayat-e-A'la Hadrat, Maktabah Nabawiyyah, Lahore

Madarij-un-Nubuwwah, Markaz Ahl-e-Sunnat, Hind

Mirqat-ul-Mafatih, Dar-ul-Fikr, Beiroet

Musannaf 'Abdur Razzaq, Dar-ul-Kutub 'Ilmiyyah, Beiroet

Sahih Bukhari, Dar-ul-Kutub 'Ilmiyyah, Beiroet

Sahih Muslim, Dar Ibn Hazm, Beiroet

Shu'ab-ul-Iman, Dar-ul-Kutub 'Ilmiyyah, Beiroet

Sunan Daarimi, Dar-ul-Kitab Al-'Arabi, Beiroet

Sunan-ut-Tirmizi, Dar-ul-Fikr, Beiroet

## *Shajarah*

Door de genade van Allah worden de Soennahs van de Heilige Profeet صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ uitgebreid geleerd en onderwezen in de mooie Islamitische omgeving van Dawat-e-Islami, een wereldwijde, niet-politieke organisatie voor de verspreiding van de Koran en de Soennah.

Het is een Madani-verzoek om de hele nacht door te brengen in de wekelijkse Soennah-Inspirerende Ijtima, die begint na het MaghribGebed, elke donderdag in jouw stad. (In Bab-ul-Madinah (Karachi) wordt het Ijtima gehouden in Faizan-e-Madinah, Maballah Saudagran, Old Sabzi Mandi). Maak er een gewoonte van om regelmatig te reizen in de Madani Qafilah met de liefhebbers van de Heilige Profeet om de Soennah te leren en vul dagelijks het Vrome Daden boekje of App in, waarbij u Zelfreflectie van uw daden doet (Vrome daden app) invult en het inlevert bij de Zimmadar (relevante vertegenwoordiger van Dawat-e-Islami) van jouw omgeving. Door deze zegening zal u een

mentaliteit ontwikkelen en een verlangen koesteren om je geloof te beschermen, om op de Soennahs te praktiseren aan te nemen en afkeer te hebben van zonden.

Iedere islamitische broeder moet de Madani Mentaliteit ontwikkelen dat "Ik moet streven om mijzelf en de mensen van de hele wereld te verbeteren, *إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ*."

Om onszelf te hervormen, moeten we handelen volgens de Vrome daden, en om de mensen van de hele wereld te hervormen, moeten we reizen in de Madani Qafilah.

**IS HET NOODZAKELIJK OM EEN HAND OP DE HAND VAN  
DE SHAYKH (SPIRITUELE GIDS) TE LEGGEN OM MUREED  
(SPIRITUELE LEERLING) TE WORDEN?**

Imam Ahmad Raza Khan رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ heeft vermeld:  
Men kan een Mureed (spirituele leerling) worden  
via een vertegenwoordiger of een brief.

*(Fatawa Razawiyyah, deel 26, blz. 585)*

In het boek Hidayah wordt verklaard: De regel die  
van toepassing is op het aanspreken van iemand,  
geldt ook bij schrijven aan hem. (Hidayah, deel 3,  
blz. 23) Het is dus duidelijk geworden dat het GEEN  
voorwaarde is om Mureed te worden door een hand  
op de hand van de Shaykh (spirituele gids) te leggen  
en om in zijn aanwezigheid te zijn op het moment  
van Bay'at. Een vrouw mag haar hand NIET op de  
hand van haar niet-Mahram Shaykh leggen.  
Kortom, Bay'at op afstand is ook geldig. Daarom  
zijn het uitvoeren en accepteren van Bay'at via een  
telefoongesprek, SMS, internet, e-mail of Madani  
Channel allemaal toegestaan volgens de Sharī'ah.



Aalami Madani Markaz, Faizan-e-Madinah, Mahallah Saudagaran  
Purani Sabzi Mandi, Bab-ul-Madinah, Karachi, Pakistan.

UAN: +92 21 111 25 26 92 | Ext: 1262

Web: [www.dawateislami.net](http://www.dawateislami.net) | E-mail: [translation@dawateislami.net](mailto:translation@dawateislami.net)