



سَمْدَرِی گَنْبِد

# DENİZ KUBBESİ

(Turkish)



İy bu kitap Ehl-i Sünnet ve İslam'a  
davetin Tarikat Şeyh-i başkanı  
Hazret-i Allame Mevlana Ebü Bilal



**MUHAMMED İLYAS**  
Attar Kadiri Razavi رحمۃ اللہ علیہ

سَمُندَرِی گُنُبَد

Samundari Gumbad

# DENİZ KUBBESİ

Bu kitapçık Tarikat Şeyhi ve Daveti İslami'nin kurucusu Hazret-i Allame Muhammed İlyas Attar Kadiri Razavi دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةَ tarafından Urdu dilinde yazılmıştır. İş bu kitapçığı Meclis'in ('Daveti İslami'nin) tercümanı tarafından Türkçeye tercüme edilmiştir. Şayet tercümede veya birleşiminde bir hata bulunursa Meclis'in ('Daveti İslami'nin) tercümanıya irtibata geçmenizi rica ederiz ve siz de bunun karşılığında ödül kazanırsınız.

## Translation Majlis (Dawat-e-Islami)

Alami Madani Markaz, Faizan-e-Madinah, Mahallah  
Saudagan, Purani Sabzi Mandi, Bab-ul-Madinah,  
Karachi, Pakistan.

**Contact:** ☎ +92-21-34921389 to 91

**Email:** ✉ translation@dawateislami.net

أَحْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ  
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## Kitap Okumanın Duası

Dini bir kitap veya ders okumadan önce aşağıdaki duayı okuyun. *إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ*, okuduğunuz her şey aklınızda kalacak. Dua şöyledir:

اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ  
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

### Tercüme

Ya Allah *عَزَّوَجَلَّ* bizlere ilim ve hikmetin kapılarını aç ve üzerimize rahmetini indir. Ey Azametli ve Bağışlayıcı olan!

*(Mustarafa c 1 s.6.Darülfikir Beirut)*

**Not:** Başlangıçta ve sonunda bir kez salat-ü selam okuyunuz.

# İçindekiler

## DENİZ KUBBESİ

Kitap Okumanın Duası .....	ii
Yüksek Sesle Salât Okuyan Affedilmiş .....	1
Yaralı Parmak .....	4
Hergün Cennetin Kapısını Öpünüz .....	4
Annesinin Karşısında Sesi Yükseldiği İçin İki Köleyi Salıvermiş .....	5
Defalarca Haccı Mebrurun Sevabını Kazanın .....	5
Cennet Arkadaşı .....	6
Ebeveynlere Küstahı Hayattayken Cezalandırılır .....	8
Annesine Cevap Vermeyen Dilsiz Olmuş .....	8
Ebeveynlerin Bedduasından Sakınırsanız İyidir .....	8
Ebeveynler Başka Ülkeden Çağırırsa Dahi Gelinecek .....	9
Emen Bebek Konuşmaya Başladı .....	9
Anneyi Omuzlarına Alıp Sıcak Taşlar Üzerinde Altı Mil .....	11
Eğer Kadının Yerine Erkek Çocuk Doğuracak Olsaydı O Zaman ...!	11
Zevce Sempatiyi Hak ediyor .....	12
Emzirme Konusunun Açıklaması .....	13

Zalim Ebeveynlerin İtaati Da Lazımdır.....	13
Çocukken Anne De Evladının “Pisliğini” Çeker.....	14
Eşekimsi Ölü .....	15
Ebeveynlere İtaatsizlik Edenin Hiçbir İbadeti Makbul Değildir .....	16
Ebeveynlere Küfür Ettirenler .....	17
Ateş Dallarına Asılanlar .....	18
Yağmur Damlaları Kadar Kömür Ateşi .....	18
Kabir Kaburgaları Kırır .....	19
Cennete Gitmeyecekler .....	19
Ebeveynler Birbiriyle Kavga Ederse Evlatları Ne Yapsın?.....	19
Ebeveynler Sakal Tıraşı olmayı Emrederse Kabul Etmesin.....	20
Eğer Ebeveynler Küs İken Vefat Etmişse Ne Yapsın?.....	20
Ebeveynlerin Borcunu Ödeyin .....	21
Cuma Günü Ebeveynlerin Mezarını Ziyaret Etmenin Sevabı .....	21
Madani (Medineli) Kanal Her Eve Sünnetlerin Baharını Getirecek. 22	
Ananın Bedduasıyla Bacağı Kesilmiş.....	23
Ayaklarına Sarılarak Ebeveynlerden Af Dileyin .....	24
“Medine Yolunun Yolcusu” ndaki 15 Harfin Nispetiyle Yürümenin 15 Sünneti Ve Adabı .....	25

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ  
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DENİZ KUBBESİ\*

Her ne kadar Şeytan sizi tembelleğe iterse de şu 36 sayfayı tamamen okuyunuz. **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** siz Allah korkusuyla sallanacaksınız.

### Yüksek Sesle Salât Okuyan Affedilmiş

Ermiş birisi vefat eden birisini rüyasında görünce sormuş **مَا فَعَلَ اللَّهُ بِكَ؟** yani Allah **عَزَّوَجَلَّ** sana nasıl bir muamele yaptı? O da şunu demiş: Allah **عَزَّوَجَلَّ** beni affetti. Ermiş yine sormuş neden? Demiş: Ben bir muhaddisin yanında hadisi şerifleri yazardım1. O Hz. Peygambere **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** salât okuyunca be de yüksek sesle salât okudum. Ayrıca bunu duyunca orada mevcut herkes de salât okudu onun bereketiyle Allah **عَزَّوَجَلَّ** hepimizi affetmiştir. *(El Kavl el Bedii Sayfa 254)*

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

---

\*Bu beyan Emir-i Ehli Sünnet **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** Kuran ve Sünnetin global gayri siyasi hareketi Daveti İslami'nin haftalık Sünnetler dolusu toplantısında 18 Recep 1431 veya 1-7-2010 tarihinde vermiştir. Bazı düzeltmelerle yazılı olarak hizmetinize sunulmuştur. Meclisi Mekteb El Medine. **(Majlis-e-Maktaba-tul-Madina)**

Allah **عَزَّوَجَلَّ** Hz. Süleyman'a **عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ** vahi gönderip deniz kenarına git ve bizim kudretimizi seyret demiş. Hz. Süleyman **عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ** musahipleriyle birlikte oraya gitmiş fakat hiçbir şey görünmemiş, nitekim bir cine emretmiş ki denize dal ve içerdeki haberleri getir. Cin denize dalmış ve döndüğünde arz etmiş: Ben dibe kadar gidemedim ve bir şey de görünmedi. Hz. Süleyman **عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ** o cinden daha güçlü olan bir cine emretmiş. O da ilkinden iki katı daha derine dalmış fakat hiçbir haber getirememiş. Hz. Süleyman **عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ** kendi veziri Hz. Asif Bin Berhiya'ya **عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ** emretmiş, o da kısa bir sürede muhteşem ve dört kapılı beyaz bir Deniz Kubbesini getirip Hz. Süleyman'ın **عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ** huzuruna sunmuş. Bu kubbenin birinci kapısı inciden, ikincisi yakuttan, üçüncü kapısı pırlantadan ve dördüncü kapısı ise zümrüttenmiş. Kapılarının dördü de açık olduğu halde kubbenin içinde bir damla bile su yokmuş. Bu Deniz Kubbesinin içinde yakışıklı ve şık giyinmiş genç bir adam namaza durmuş. O namazı bitirince Hz. Süleyman **عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ** ona selam vermiş ve ona Deniz Kubbesinin sırrını sormuş. O da demiş ki Ey Allah'ın Peygamberi benim babam mazurdu ve annem de kördü. **عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ** ben onlara 70 yıl hizmet ettim. Annem vefatından önce dua etti ki: Ya Allah **عَزَّوَجَلَّ** oğluma hayırlı uzun ömürler bahşet.

Babam efendi vefatından önce dua etti ki: Ya Allah **عَزَّوَجَلَّ**! Benim oğlum öyle bir ibadet yeri ver ki Şeytan müdahil olmasın. Merhum Babamın defninden sonra sahile geldiğim zaman bu Deniz Kubbesini gördüm ve içeri girdim. Bu arada bir Melek

geldi ve bu kubbeyi denizin dibine indirdi. Hz. Süleyman **عَلَى نَبِيِّنَا** **عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ** sorunca demiş ki ben Hz. İbrahim **عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ** zamanında buraya gelmişim. Hz. Süleyman **عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ** öğrenmiş ki o şahıs iki bin yıldan beri bu Deniz Kubbesindeymiş fakat hala gençmiş. Onun tek bir saç teli bile ağarmamıştı. Gıdası ile ilgili bilgi verirken demiş ki: Her gün ufak bir kuş gagasında sarı bir şey ile geliyor ve ben de o şeyi yiyorum. Onda dünyanın her şeyin lezzeti vardır. Onunla benim açlığım ve susuzluğum gideriliyor. Ayrıca **الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ** sıcak, soğuk, uyku, tembellik, sersemlik, umursamazlık ve vahşet (yani heyecan ve korku) gibi her şey benden uzak duruyor. Ondan sonra Hz. Süleyman'ın **عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ** emriyle Hz. Asif Bin Berhiya **رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** Deniz Kubbesini alıp denizin dibine indirmiş. Bunun üzerine Hz. Süleyman **عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ** buyurmuş ki: Ey İnsanlar! Allah **عَزَّوَجَلَّ** hepimize rahmet eylesin, siz gördünüz Ebeveynlerin duası ne kadar makbul oluyor! Ebeveynlere itaatsizliğinden sakının. (*Ravs El Riyahin s 223 Muhasa Dar El Kutub El İlmiye Beirut*) Allah'ın **عَزَّوَجَلَّ** rahmeti onların üzerine olsun ve onun vesilesiyle bizim de mağfiretimiz olsun.

**صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ**

Sevgili İslam Kardeşleri! Anlaşıldı ki ebeveynlere hizmetin saadeti çok büyüktür. Eğer onların gönlü razı olursa ve onlar dua ederse her şey hallolur. Buna istinaden bir tane daha imanı tazeleyen hikâyeyi dinleyin ve mest olunuz:



## Yaralı Parmak

Hz. Ba Yezid Bustami رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ buyuruyor ki kışın sert bir gecesinde annem benden su istedi. Ben de bardağı doldurup getirdim fakat annemin uykusu gelmiş ve uyumuş. Ben de uyandırmayı uygun görmedim ve su bardağı ile anneme yakın ayakta durdum ki kalkarsa su vereyim. Ayakta dururken çok geç oldu ve bir miktar su bardaktan taşıp parmağımda donup buz oldu. Neyse ki sevgili annem uyandı ve ben de ona bardağı verdim. Buzlanmadan dolayı parmağım bardağa yapışmıştı ve bardağı anneme verdiğim anda parmağımın derisi soyuldu ve kan akmaya başladı. Annem buyurdu, “Bu ne”? Ben de bütün macerayı beyan ettim. Kendileri de ellerini kaldırıp dua etti: Ey Allah عَزَّوَجَلَّ! Ben ondan razıyım sen de ona razı kal. *(Nüzhet el Macalis c1 s 261 Dar El Kutub El İlmiye Beirut)*

Allah'ın عَزَّوَجَلَّ rahmeti onların üzerinde olsun ve onların vesilesiyle bizim de mağfiretimiz olsun.

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

## Hergün Cennetin Kapısını Öpünüz

Ebeveynleri hayatta olanlar her gün en az bir kez onların ellerini ve ayaklarını öpsünler. Ebeveynlerin hürmetinin derecesi çok büyüktür. Hz. Peygamber'in صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Hadisidir: اَلْجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأُمَّهَاتِ Yani cennet annelerin ayaklarının altındadır. *(Mesned el Şehab c1 s 102 Hadis 119)* Yani onlara iyilik yapmak cennete

girişin bir sebebidir. Daveti İslami'nin yayın kuruluşu Mekteb el Medine'nin yayınladığı 312 sayfalık kitap, 'Bahar-e-Şeriat' 16. bölüm 88. sayfada: 'Validenin ayağını öpebilir, Hadistedir: Her kim annesinin ayağını öptüyse, sanki cennetin kapısını öpmüştür.' (Dürre Muhtar c 9 s 606 Dar el Marifet Beirut)

## Annesinin Karşısında Sesi Yükseldiği İçin İki Köleyi Salıvermiş

Anne veya babayı uzaktan gelirken gördüğünüzde saygıyla ayağa kalkın, gözlerinin içine bakarak konuşmayın, sizi çağırırlarsa hemen ben buradayım deyin. Gayet edeple 'siz efendim'

Diyerek konuşun. Onların sesinden fazla sesinizi yükseltmeyin. Hz. Abdullah bin Aun'u رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ annesi çağırınca cevaben sesi biraz yükselmiş, bundan dolayı iki kölesini salıvermiş. (Hilyat El Evliya c3 s 45 sayı 3103 Dar El Kutub El İlmiye)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

## Defalarca Haccı Mebrurun Sevabını Kazanın

سُبْحَانَ اللَّهِ! Bizim din büyüklerimiz رَحْمَتُهُمُ اللَّهُ الْعَمِيمِينَ ebeveynlerine ne kadar hürmet ederlerdi ve onların ne kadar da yüksek medeni düşünceleri vardı. Biz değil o iki köleyi iki tavuk hatta iki yumurtayı bile bu tarz işlerde Allah عَزَّوَجَلَّ yolunda vermeye yanaşmayız. Allah عَزَّوَجَلَّ bize ebeveynlerimizin önemini anlamayı nasip etsin. Âmin. Gelin hiçbir harcama yapmadan sevap

hazinesine sahip olun. Çok sempati, sevgi ve muhabbet ile ebeveynlerinize bakınız. Ebeveynlere rahmet gözüyle bakmanın anlamı çok büyüktür. Hz. Muhammed ﷺ Allah Te'ali عليه وآله وسلم buyuruyor ki evlatlar ebeveynlerine sevgiyle baktıkları zaman Allah عزوجل onlara her bir bakışları için Haccı Mebrurun (yani makbul haccın) sevabını bahşeder. Sahabeler عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ sormuş: Günde yüz kez baksa bile mi? اللَّهُ أَكْبَرُ وَأَظْيَبُ. Yani 'evet, Allah عزوجل herkesten daha büyüktür ve tayyip yani herkesten daha paktır.' (Şuab El İman c6 s186 Hadis 7856)

Şüphesiz Allah عزوجل Her şeye kadirdir. O ne kadar isterse verebilir. O hiç de aciz ve mecbur değildir dolayısıyla eğer kim kendi ebeveynlerine her gün 100 kez sevgiyle bakarsa ona 100 adet makbul haccın sevabını bahşedecektir.

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

## Cennet Arkadaşı

Hz. Musa Kelimullah ﷺ Allah'a ﷺ arz etmiş: Ya Gaffar Rabbim ﷺ! Cennetteki arkadaşımı bana göster. Allah عزوجل buyurmuş: Filanca şehre git oradaki filanca kasap senin cennet arkadaşın olacak. Nitekim Hz. Musa Kelimullah ﷺ o kasabın yanına gitmiş. (yabancı olduğu halde misafir-ev sahibi münasebetiyle) O Hz. Musa'yı ﷺ ﷺ yemek yedikten sonra o (kasap) büyükçe bir zembil yanına almış. İki el yemek o zembile atar bir el de kendisi yemiş. Bu arada biri kapısını

çalmış. Kasap kalkıp kapıya gitmiş. Hz. Musa Kelimullah **عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام** zembilin içine bakmış ve zembilin içinde çok yaşlı bir erkek ve kadın varmış. Onlar Hz. Musa Kelimullah'ı **عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام** görür görmez gülümsemişler. Onlar Hz. Musa'nın **عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام** peygamberliğine şahadet getirmişler ve o anda vefat etmişler. Kasap geri geldiğinde ebeveynlerinin zembilde vefat ettiğini görünce olayı anlamış ve hemen Hz. Musa'nın **عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام** elini öpmüş ve arz etmiş: Sanki siz Allah'ın **عَزَّوَجَلَّ** Nebisi Hz. Musa Kelimullah' sınız **عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام**. Hz. Musa sormuş: Sen bunu nasıl tahmin ettin? O da arz etmiş: Benim ebeveynlerim her gün ağlayarak dua ederlerdi ki Ya Allah **عَزَّوَجَلَّ**! Bizi Hz. Musa Kelimullah'ın **عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام** ziyaretiyle ölüme kavuştur. Onların böyle aniden vefat etmelerinden ben tahmin ettim ki siz Hz. Musa Kelimullah **عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام** olabilirsiniz. Kasap devam etmiş: Benim annem her yemekten sonra memnuniyetle şu duayı ederdi: Ya Allah **عَزَّوَجَلَّ**! Benim oğlum cennette Hz. Musa Kelimullah'ın **عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام** arkadaşı yap. Hz. Musa Kelimullah **عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام** buyurmuş: Tebrik ederim Allah **عَزَّوَجَلَّ** seni cennette benim arkadaşım yapmıştır. *(Nüzhet el Macalis c1 s 266 Dar El Kutub El İlmiye Beirut)*

Allah'ın **عَزَّوَجَلَّ** rahmeti üzerinde olsun ve onun vesilesiyle bizim de mağfiretimiz olsun.

**صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ**

## Ebeveynlere Küstahlık Hayattayken Cezalandırılır

Sevgili İslam Kardeşleri! Gördünüz mü? Ebeveynlerin duası evlatları için çok kabul oluyor! Eğer ebeveynler kızıp beddua ederlerse de kabul oluyor. Onun için ebeveynleri her zaman memnun etmek lazım. Hz. Muhammed ﷺ buyuruyor ki: Ebeveynlerin senin cehennem ve cennetindirler. *(İbni Maceh c4 s 186 Hadis 3662)* Bir başka yerde de buyuruyor ki: Tüm günhaların cezasını Allah عَزَّوَجَلَّ isterse kıyamete kadar erteler fakat ebeveynlere küstahlığının cezası hayattayken verir. *(El Müstederek Lil Hakim c5 s 216 Hadis 7345 Dar El Marifet Beirut)*

## Annesine Cevap Vermeyen Dilsiz Olmuş

Rivayete göre annesi bir şahsa seslenmiş fakat o cevap vermemiş. Annesi ona beddua etmiş ve o da dilsiz olmuş. *(Bir El Valideyn Lil Ter Tuşi s 79 Müessesese El Kutub El Nikaniye Beirut)*

## Ebeveynlerin Bedduasından Sakınırsanız İyidir

Sevgili İslam Kardeşleri! Gördünüz! Annesinin çağırmasına cevap vermeyen dilsiz olmuş! Burada ebeveynlere küstahlık edenler için ibretin medeni çiçeklerinin yanında ebeveynler için de düşünme fırsatıdır. Özellikle evlatlarına kahrol, patla ve cüzam ol diye beddua eden anneler de dillerine hâkim olmalıdırlar. O duaların kabul olduğu an olmasın, kabul olur da evlatlarınıza bir şeyler olur ve böylece anne de perişan olacak! Dolayısıyla evlatlara sadece hayır dualar etmek daha münasiptir.

## Ebeveynler Başka Ülkeden Çağırırsa Dahı Gelinecek

Daveti İslaminın sünnet ve terbiye dolusu madani kafileleriyle Aşıkân-ı Rasul ile yolculuk etmek elbette bir saadettir. Daveti İslami'nin medeni kafiler ve diğer medeni işlerinin yaygınlaştırılması için yurt dışına yolculuk etmek, orada 12 ya da 25 ay kalmak da büyük bir şereftir fakat eğer ebeveynler rencide ediliyorsa, onlar büyük perişanlıkla karşı karşıya kalıyorlarsa kesinlikle yolculuk etmeyin, Daveti İslami'yi dünya çapında yaydırılmasının amacı şahsi övünmesi değil de Allah rızasını elde etmektir ve ebeveynlerin kalbini rencide ederek Allah rızasının menziline ulaşamaz. Ayrıca diğer şehir ve ülkelerde çalışan veya ticaret yapanlar da ancak ebeveynlerine itaat ederek yolculuklarına çıksınlar ve bu konuyu iyice zihinlerine yerleştirsınler. Daveti İslami'nin yayın kuruluşu Mekteb El Medine'nin yayınlamış olduğu 312 sayfalık kitabı 'Bahar-e Madina'nın' 16. Bölümü ve 202. Sayfasında yazıyor: 'Bu (yani oğul) gurbettedir, ebeveynleri onu çağırıyorsa gelmelidir, mektup yazmak kâfi değildir. Ebeveynleri onun hizmetine ihtiyaç duyduğu an gelsin ve onlara hizmet etsin.'

## Emen Bebek Konuşmaya Başladı

Ebeveynleriniz size seslendiği zaman mazeretsiz cevabı geciktirmeyin. Bazı insanlar bunda çok pervasız davranıyorlar ve gecikmeyi de **مَعَاذَ اللَّهِ** sakıncalı olarak görmüyorlar halbuki onlar nafie namaz kılıyor olsalar bile ve ebeveynleri bunu bilmeden hafiften bile seslenirlerse namazı bırakıp cevap vermelidirler.

(*Alıntı Bahar-e Şeriat c 1 s 638*) (Sonra bu namazı tekrarlamak vaciptir). Ebeveynlerin seslenişine dikkatsizlik gösterip onları rencide edenler büyük günahkar ve ateş azabını hak edenlerdir. Sonuçta anne bir annedir, çoğu zaman yanlışlıkla ağızından bir beddua çıkarsa ve kabul saatine denk gelirse evlatları bir imtihana maruz kalır. Bu konuda ‘Buhari Şerifinde’ Beni İsrail’in bir büyüğünün ders çıkartılacak bir hikâyesi beyan edilmiştir. Nitekim Hz. Peygamberimiz ﷺ buyuruyor ki Beni İsrail’in Cureyuc isminde bir şahıs varmış. O namaz kılarken annesi ona seslenmiş fakat o cevap vermemiş. Ben namaz mı kılayım ona cevap mı vereyim demiş. Annesi tekrar seslenmiş (ve cevap alamadığı için beddua etmiş), “Ya Allah **عَذِّبْهَا!** buna fahişe bir kadın görülmeden ölüm gelmesin.” Cureyuc bir gün ibadethanedeyken bir kadın demiş ki: ben bunu yoldan çıkaracağım. Nitekim kadın gelip Cureyuc ile konuşmaya başlamış fakat o (yani Cureyuc) ona

hayır demiş, sonunda o bir çobana gitmiş ve kendisini ona havale etmiş. Nitekim o bir çocuk doğurmuş ve onu Cureyuc’e mensup etmiş. Halk Cureyuc’e gelmiş, ibadethanesini yıkıp onu dışarı atmış ve onu azarlamış. Cureyuc abdest alıp namaz kılmış ve o bebeğe gelip sormuş: Ey bebek! Senin baban kimdir? O da filanca çoban diye cevap vermiş. Bunun üzerine halk da Cureyuc’e demiş: Biz senin ibadethaneni altından yapacağız. O da hayır eskisi gibi topraktan yapın demiş. (*Buhari c 2 s 139 Hadis 2482 Müslüm s 1380 Hadis 2550*)

Allah'ın **عَزَّوَجَلَّ** rahmeti üzerine olsun ve onun vesilesiyle bizim mağfiretimiz olsun.

## **Anneyi Omuzlarına Alıp Sıcak Taşlar Üzerinde Altı Mil...**

Ebeveynlerin hakları çok fazladır. Onlardan feragat mümkün değildir. Nitekim bir sahabe **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ** Hz. Peygamber'e **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** arz etmiş: Bir yolda öylesine sıcak taşlar vardı ki üzerine et parçası koyulsaydı kebab gibi pişerdi! Ben de annemi omuzlarıma alıp altı mile kadar götürdüm. Acaba ben annemin haklarından feragat ettim mi? Hz. Peygamber **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** buyurmuş: Belki de çektiğin bu zahmet senin doğumunda annenin çektiği sancı sayısının bir sancısı kadar edebilir. *(El Müeccem el Sagir Li Tebrani c1 s 92 Hadis 256)*

Allah'ın **عَزَّوَجَلَّ** rahmeti üzerlerine olsun ve onların vesilesiyle bizim mağfiretimiz olsun.

**صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ**

## **Eğer Kadının Yerine Erkek Çocuk Doğuracak Olsaydı O Zaman...!**

Sevgili İslam Kardeşleri! Gerçekten bir anne çocuğu için büyük sıkıntılar çekmiş oluyor. Doğum sancısını ancak çocuğun annesi bilebilir. Imam-ı Ehli Sünnet, Din ve Milletin Müceddidi Hz.



Mevlana Ahmed Rıza Han رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ Fatava Razviya 27. Cilt 101. Sayfasında buyuruyor ki: Bir erkeğin ilgisi sadece lezzete kadardır ve kadın yüzlerce sıkıntıyla karşı karşıyadır. O dokuz ay taşıyor ki yürümesi ve oturma kalkması bile zorlaşıyor. Sonra doğum esnasında her itişte tam ölümle karşı karşıyadır. Dahası değişik sancılar içindeyken kanama sıkıntısından dolayı uykusu kaçıyor. Onun için Allah عَزَّوَجَلَّ buyuruyor ki:

حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِضْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ط

**Tercüme Kanzul İman:** *Onun annesi onu karnında taşıdı zahmetle ve acılar içinde onu doğurdu ve onu taşıyıp durmak ve otuz ayda onun sütünü kesmek. (p 26 El Ahkaf: 15)*

Nitekim her çocuğun doğumu bir kadın için en az üç yıl ağır hapis cezasıdır. Bir erkeğin karnından bir defa bile “fare yavrusu” doğsaymış hayatı boyunca illallah derdi. *(Fetava Razaviya c 27 s 101)*

## Zevce Sempatiyi Hakediyor

Sevgili İslam Kardeşleri! Ala Hazretin رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ mübarek fetvasından bir annenin derecesinin anlaşılmasıyla birlikte bir zevcenin önemi de açıklığa kavuşmuştur. Kocaya lazımdır ki özellikle hamilik döneminde zevcesine özen ve şefkat gösterebilir. Ev işlerinde ona yardım etsin, ağır iş yaptırmamasın, bağırıp çağırmakla veya herhangi başka bir sebeple onun için stres yaratmasın. Yani mümkün olduğunca ona rahat versin. Bebeğini

severken annesine de rahmetle baksın ki bu güzel ‘oyuncağın’ doğumunda bu biçare kadın ne kadar büyük zahmetler çekmiştir.

## Emzirme Konusunun Açıklaması

Ala Hazertin رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ fetvasında beyan edilen ayeti kerimede Allah عَزَّوَجَلَّ buyuruyor ki ‘Emzirmesinin kesilmesi otuz aydır’, bunun ilgisi süt bağı be hürmeti nikah iledir. Daveti İslami’nin yayın kuruluşu Maktab Al Madina’nın yayınlamış olduğu 1182 sayfalık kitap ‘Bahar-e Şeriat’ 2. Cilt 36. Sayfadadır: Bebek (Hicri yılın hesabına göre) iki yıl süreyle emzirilsin, bundan fazla müsaade yoktur, emzirilen erkek olsun veya kız ve şu halk arasında deniliyor ya kız iki yıl ve oğlan iki buçuk yılına kadar emzirilebilir doğru değildir. Bu emir emzirmek içindir ve nikahın haram olması için iki buçuk yıllık bir süredir yani iki yıldan sonra emzirmek haram olduğu halde fakat (Hicri yılı itibarıyla) eğer iki buçuk yıl emzirirse hürmeti nikah ispatlanmış olacak ve eğer ondan sonda emerse hürmeti nikah yoktur halbuki emzirmek caiz değildir.

## Zalim Ebeveynlerin İtaati Da Lazımdır

Hz. Abbas’tan رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا rivayettir ki Hz. Peygamber صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ buyuruyor: ‘Her kim ebeveynlerine itaatkar olduğu halde sabahlarsa onun için sabah olur olmaz cennetin kapıları açılır. Eğer ebeveynlerden birisi yaşıyorsa tek kapı açılır. Ve her kim ebeveynlerine itaatsiz olarak akşam ederse o Allah’a عَزَّوَجَلَّ itaatsizlik eder ve onun için sabaha karşı cehennemin kapıları açılır ve eğer (ebeveynlerden) birisi varsa tek kapı açılır.

Bir şahıs sormuş: Eğer ebeveynler ona zulmediyorsa. Buyurmuş: Zulmederlerse bile, Zulmederlerse bile, Zulmederlerse bile.’ (Şuab El İman c 6 s 206 Hadis 7916 Dar El Kutub El İlmiye Beirut)

Sevgili İslam Kardeşleri! Şüphesiz ebeveynlerini memnun eden birisi çok şanslıdır, ebeveynlerini rencide eden birisi için berbatlık vardır. Allah عَزَّوَجَلَّ 15. Cüz Beni İsrail süresinin 23. Ayetinden 25 ayetine kadar buyuruyor ki:

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾ وَاحْفَظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا ﴿٢٤﴾ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ۗ

Tercüme Kanzul İman: *Ve ebeveynlerinize iyi davranın, eğer senin önünde onlardan birisi veya her ikisi yaşlanırsa “of” deme ve onlara bağırma ve onlara hürmet sözü söyle. Ve onlara acizlikle kolunu uzat ve deki Ya Rabbim sen bu her ikisine rahmet eyle tıpkı onların beni büyüttüğü gibi. Senin Rabbin çok iyi biliyor sizin kalbinizde olan her şeyi.*

## Çocukken Anne De Evladının ‘Pisliğini’ Çeker

Sevgili İslam Kardeşleri! Yukarıdaki ayeti kerimede Allah عَزَّوَجَلَّ ebeveynlere iyi davranmayı emretmiştir ve özellikle yaşlılıklarında

daha çok hizmet edilmelerini vurgulamıştır. Şüphesiz ebeveynlerin yaşlılığı insanı bir imtihanla karşı karşıya bırakıyor. Yaşlılıkta çoğu zaman yataklar (tuvaletten dolayı) kirlenir ve onun için evlatlar sıkılır fakat unutmayın ki bu tür durumlarda bile ebeveynlere hizmet elzemdir. Çocukken anne de onun pisliğini çekiyor. Yaşlılık ve hastalıklardan dolayı ebeveynler he ne kadar sinirli olsalar, kapris yapar, bağırıp çağırırlar, kavga ederler veya perişan ederlerse bile sabır, sabır ve sabretmek ve onlara hürmet edilecektir. Değil onlara kaba davranmak veya onları azarlamak onların karşısında 'of' bile denmeyecek. Aksi takdirde olay elinizden çıkabilir ve her iki cihanda berbatlık kader olur ki ebeveynleri rencide eden bu dünyada da rezil olur ve ahirette de azabı hak eder.

*Şiirin tercümesi: Ebeveynleri rencide etmeyi bırakın  
Yoksa bunda sizin zararınız vardır*

## Eşekimsi Ölü

Hiz. Avvam Bin Hoşab رحمته الله تعالى عليه (Tabiinden birsi 148 Hicri'de vefat etmiştir) buyuruyor ki: Ben bir keresinde kenarında mezarlık olan bir mahalleden geçtim. İkindiden sonra bir mezar açıldı ve ondan bir adam çıktı. Onun başı eşeğe benziyordu ve vücudunun geri kalanı bir insan gibiydi. O üç kez eşek gibi anırdı (yani bağırdı), sonra mezarına geri döndü ve mezar kapandı. Yaşlı bir kadın oturup iplik eğiriyordu. Kadınlardan biri bana sordu, şu yaşlı kadını görüyor musun? Ben dedim ki ne

oluyor? Bu o mezardan çıkanın annesidir dedi. O ayyaş birisiydi. Akşam eve geldiği zaman annesi

Ona nasihat edermiş ki Ey oğlum Allah'tan عَزَّوَجَلَّ kork. Ne zamana kadar şu pis şeyi içmeye devam edeceksin! O da cevap verirdi: Sen eşek gibi anırıyorsun. O şahıs ikindiden sonra öldü. Öldüğünden beri de her gün ikindiden sonra onun mezarı açılır ve o da eşek gibi üç kez anırıp mezarına geri döner ve mezarı kapanır. *(El Tergib vel Terhib Lil Munzeri c 2 s 226 Hadis 17 Dar El Kutub El İlmiye Beirut)*

### **Ebeveynlere İtaatsizlik Edenin Hiçbir İbadeti Makbul Değildir**

Sevgili İslam Kardeşleri! Allah'ın عَزَّوَجَلَّ huzurunda biz tövbe ederiz ve ona afiyetimiz için dua ederiz. Ah! Ebeveynleri rencide etmek ne kadar rezalet ve acı bir azabın sebebidir. Bir Hadistedir: عَذَابُ الْقَبْرِ حَقٌّ Yani 'kabir azabı hak'tır'. *(Nisai s 225 Hadis 1305)*

Bazen bu dünyada da bunun manzarası gösterilir ki insanlara ibret olsun. Babasına itaatsizlik yapanla ilgili bir soru üzerine Hz. Shah Ahmed Rıza Han رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ buyurdu ki: Bir babanın itaatsizliği Cebbar ve Kahhar Allah'ın عَزَّوَجَلَّ itaatsizliğidir ve bir babanın küskünlüğü Cebbar ve Kahhar Allah'ın عَزَّوَجَلَّ küskünlüğüdür. Kişi ebeveynlerini mutlu ederse onlar onun cennetidir ve küstürürse aynı ebeveynler onun için cehennemdirler. Babasını barıştırmadan onun hiçbir farzı, nafilisi ve hiçbir ameli kesinlikle makbul değildir. Ona ahiret

azabının yanında bu dünyada da büyük bela verilecek (yani acı bir afet). Öürken **مَعَادَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ** Şahadet nasip olmamasının endişesi vardır. *(Fetava Razaviya c 24 s 384-385)*

Ebeveynler **مَعَادَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ** kafir bile olsa yine de onlara şariat kuralları içinde kalarak iyi davranmak lazım. Daveti İslami'nin yayın kuruluşu Maktab Al Madina'nın yayınlamış olduğu 1182 sayfalık kitap 'Bahar-e Şariat' 2. Cilt 452. Sayfada Hz. Allame Müftü Muhammed Emced Ali Azami **رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** Alemgiri'nin referansıylay buyuruyor: 'Eğer bir Müslüman'ın annesi veya babası kafir ise ve ona derse ki beni put haneye götür, o da götürmesin fakat eğer oradan gelmek isterse getirebilir.'

*(Fetava Alemgiri c 2 s 350 Dar El Fikir Beirut)*

## Ebeveynlere Küfür Ettirenler

Başkaların annesini sövmeyi alışkanlık hale getirenler çok kötü insanlardır. Daveti İslami'nin yayın kuruluşu Maktab Al Madina'nın yayınlamış olduğu 312 sayfalık kitap 'Bahar-e Şariat', 16. bölüm 195.. Sayfada Hz. Allame Müftü Muhammed Emced Ali Azami **رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** nakletmiştir: Hz. Peygamber **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** buyuruyor: Bir şahsın kendi ebeveynlerine sövmesi kebire günahlardandır. Etraftakiler sormuş: Ya Resulullah **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** acaba birisi kendi ebeveynlerini de söver mi? Buyurmuş: "Evet, bunun şekli şöyledir ki o başkasının babasını söver, ve o da başkasının annesini söver, bu da onun annesini söver.'

*(Müslüm Şerifi s 60 Hadis 146)*

Bu Hadisi naklettikten sonra Hz. Allame Müftü Muhammed Emced Ali Azami رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ buyuruyor: Arap cehalet zamanını gören Sahabeler عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ bunu anlamamış ki birisi kendi anne babasını neden sövecek yani (biri kendi anne babasını da sövebilir mi) bu söze onların aklı ermemiş. Hz. Peygamber صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ buyurmuş ki bunun anlamı başkasına sövdürmektir ve şimdi ise öyle bir zaman gelmiştir ki bazıları kendileri ebeveynlerini sövüyorlar ve hiç de çekinmiyorlar. *(Bahar-e Şeriat)*

## Ateş Dallarına Asılanlar

Hiz. İmam Ahmed Bin Hacer Mekki Şafei عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِي naklediyor: Hz. Peygamber صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ buyuruyor: Miraç gecesi ben bazı insanları gördüm ki onlar ateş dallarına asılıydı. Ben de sordum: Ey Cebrail! Bunlar da kim? Demiş:

الَّذِينَ يَشْتُمُونَ آبَاءَهُمْ وَأُمَّهَاتِهِمْ فِي الدُّنْيَا

Yani bunlar dünyadayken babalarını ve annelerini azarlarlardı.  
*(El zevacir En İktiraf el kubayir c 2 s 139 Dar el Marifet Beirut)*

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

## Yağmur Damlaları Kadar Kömür Ateşi

Menkul: Kendi ebeveynlerini sövenin kabrine (yağmur) damlaları kadar kömür ateşi gökten iner. *(izen s 140)*

## Kabir Kaburgaları Kırar

Menkul: Ebeveynlere küstahlık eden defnedilince kabri onu sıkar ta ki onun kaburgaları (kırılarak) bir birine girer. (izen)

## Cennete Gitmeyecekler

Hz. Abdullah Bin Ömer'den **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا** rivayettir, Resulullah **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** buyuruyor ki: Üç şahıs cennete gitmeyecek (1) Ebeveynlerini azarlayan ve (2) Deyyus ve (3) Erkek kılığına giren kadın. (El Müstederek c 1 s 252 Hadis 252)

## Ebeveynler Birbiriyle Kavga Ederse Evlatları Ne Yapsın?

Hz. İmam Şah Ahmed Rıza Han **رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** buyuruyor ki: Eğer ebeveynler kendi aralarında kavga ederlerse ne anneye ne de babaya taraf olunmayacak. Sakın anne sevgisiyle babaya sert davranılmasın. Babayı üzme ya ona cevap vermek ya da ona edepsizlik edip gözünün içine bakarak konuşmak bunların hepsi haramdır. Ve Allah'a **عَدْوَجَلَّ** itaatsizliktir. Evladın ebeveynlerinin birisinden yana olmak kesinlikle caiz değildir. Onların ikisi de onun cenneti ve cehennemidir, kimi üzerese cehennemi hak edecektir. **وَالْعِيَادُ بِالله** (Yani Allah **عَدْوَجَلَّ** korusun) Allah'a **عَدْوَجَلَّ** itaatsizlik olacaksa hiç kimsenin itaati yoktur. Mesela bir anne istiyorsa ki oğlu babasını üzsün ve eğer oğlu bunu kabul etmezse o (annesi) küser yani oğlu babasını üzmeyle razı olmazsa annesi küsecek. Küserse küssün kesinlikle onun dediğini yapmasın. Aynı şekilde anne için de babasını dinlemesin. Ulema bunu şöyle bölmüşlerdir ki hizmette anne tercih



edilmiştir ve hürmette babanın payı daha büyüktür ki o annesinin de hakimi ve malikidir. (Alıntı: Fetava Razaviya c 24 s 390)

### **Ebeveynler Sakal Tıraşı olmayı Emrederse Kabul Etmesin**

Anlaşıldı ki ebeveynler eğer caiz olmayan bir iş için emrederse onların dediği yapılmasın çünkü eğer caiz olmayan dediklerini yaparsa günahkâr olacak. Mesela ebeveynler yalan söylemeyi emrederse veya sakal tıraşını isterse veya bir avuçtan kısa kestirmeyi isterse onların dediğini kesinlikle yapmayın, ne kadar kızarlarsa kızsınlar, siz bundan dolayı itaatsiz sayılmayacaksınız. Evet eğer bunu kabul ederseniz Allah'a عَزَّوَجَلَّ itaatsizlik yapmış olursunuz. Aynı şekilde eğer ebeveynler boşanmışsa ve anne he ne kadar ağlayıp sütümü helal etmem diyerek emrederse ki babanı görmeyeceksin, bu emri yerine

getirmeyin. Hem babayı göreceksiniz hem de ona hizmet edeceksiniz ki onların ayrılmalarına rağmen evladın bağı aynen yerinde duruyor. Evlada her ikisinin hakları mevcuttur.

### **Eğer Ebeveynler Küs İken Vefat Etmişse Ne Yapsın?**

Birinin ebeveynleri küs iken ölmüşse o onlar için çokça mağfiret duası etsin ki ölen için en büyük hediye mağfiret duasıdır ve onlara çokça sevap göndersin. Evlatları tarafından sürekli iyilik hediyeleri ulaştığı zaman merhum ebeveynlerin razı olma umudu vardır. Daveti İslami'nin yayın kuruluşu Maktab Al Madina'nın yayınlamış olduğu 312 sayfalık kitap

'Bahar-e Şeriat', 16. bölüm 197. sayfasındadır: Hz. Peygamber ﷺ buyuruyor: 'Birinin ebeveynlerinden biri veya her ikisi vefat etmiş ve o da onlara devamlı itaatsizlik etmiş fakat şimdi her zaman onlara mağfiret diliyor, ta ki Allah عزَّوجلَّ onu iyi amel eden olarak yazar.' (*Şuab El İman c 6 s 202 Hadis 7902*)

Mümkünse Maktab Al Madina'nın yayınlamış olduğu dergileri vb. tevfikiniz kadar alıp sevap gönderme niyetine dağıtınız. Eğer sevap göndermek için ebeveynlerinizin isimlerini ve adresinizin dergi veya kitaba basılmasını istiyorsanız Maktab Al Madina ile irtibat kurun.

## Ebeveynlerin Borcunu Ödeyin

Hz. Peygamber ﷺ buyuruyor ki: Eğer birisi kendi ebeveynlerinin (vefatlarından sonra) yeminini doğrularsa ve onların borcunu öderse ve başkasının ebeveynlerini kötüleyip onları kötüllettirmese o ebeveynlerine iyilik yapan olarak yazılacaktır. (onların hayatında) itaatsiz olsa bile ve eğer birisi onların yeminini doğrulamazsa ve onların borcunu ödemezse ve başkasının ebeveynleri kötüleyip onları kötüllettirirse o itaatsiz olarak yazılacaktır ister onların hayatında 'iyilik yapan' olsa bile.

(*El Müeccim el avsat lil Tibrani c4 s 232 Hadis 5819 Dar El Kutub El İlmiye Beirut*)

## Cuma Günü Ebeveynlerin Mezarını Ziyaret Etmenin Sevabı

Sevgili Peygamberimiz ﷺ buyuruyor ki: Ebeveynlerinden birinin veya her ikisinin kabrini her Cuma

günü ziyaret edenin Allah **عَزَّوَجَلَّ** günahlarını affedecektir ve o ebeveynlerine iyilik yapan olarak yazılacaktır. *(Nevader el usul lil hakim el tirmizi s 97 Hadis 130 Şam)*

## **Madani (Medineli) Kanal Her Eve Sünnetlerin Baharını Getirecek**

Sevgili İslam Kardeşleri! Kendinizi ebeveynlere itaatsizlikten koruyun ve onları itaatinin gayretini elde etmek için ve kalbinizde Resul aşkının ışığını yakmak için ve bağrınızı Resul sevgisinin şehri yapmak için Daveti İslami'nin Madani (Medineli) atmosferine her an bağlı kalınız. **إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** bu Madani (Medineli) atmosferin bereketiyle Sünnet yolunda yürüme, iyilikler yapma, günahlardan sakınma ve imanınızı korumanın derdi edinmenin saadeti nasip olacaktır. Sünnetler terbiyesi için her ay en az üç günlük Madani (Medineli) kabile ile Aşıkân-ı Resul ile birlikte Sünnetler dolusu yolculuğun müdavimi olunuz. Madani (Medineli) Merkezin verdiği salih olmanın reçeteleri 'Madani Ödüller'e göre gece ve gündüzünüzü geçiriniz. Ve her gece en az 12 dakika Madina'yı düşününüz ve bunun için Madani ödüllerin kitapçığını doldurunuz. **إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** her iki cihanda da başarılı olursunuz. Daveti İslami'nin Madani atmosferin bereketlerini anlamak için bir Madani baharı okuyunuz: Mirpur No: 11 (Dakka Bengaldeş)'te Daveti İslami'nin bir mübelliğinin beyanının özetidir ki ben yolda giderken bir bay ile karşılaştım. Beni görür görmez biliyor musun şu anda ailemle nereye gidiyorum diye sordu ve sonra kendiliğinden cevap verdi:

Aslında annem ve babam bana ve ben de onlara küsmüştüm. Daveti İslami'nin Madani Kanal'daki Sünnetler dolusu beyanı 'Ebeveynlerin Hakları' izlemenin bereketiyle hissettim ki ben ebeveynlerime itaatsizlik etmekle büyük günaha girmişim. Dolayısıyla ben hemen ailemle birlikte ebeveynlerimden af dilemeye gidiyorum. Allah ﷺ Daveti İslami'nin Madani Kanalını geceli gündüzlü geliştirisin.

أَمِينٌ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

*Sünnetin yoluna yürütüp herkesi*

*Hedefi budur Madani Kanalın*

*Ya Allah Attarın bir arzı var*

*Herkes Nabi'nin Sünnetine uysun*

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

## **Ananın Bedduasıyla Bacağı Kesilmiş**

Sevgili İslam Kardeşleri! Bu Madani bahar ile Madani Kanalın faydası anlaşılmış oldu. Bu Madani baharda ebeveynlerin haklarının beyanı vardır. Gerçekten de ebeveynlerin haklarını tamamlamak çok zordur. Bunun için ömür boyu uğraşmak lazım ve ebeveynlerin küsmesinden hep sakınmak lazım. Ebeveynlerine sürekli sataşanlar bu dünyada da korkunç bir sonla karşılaşır. Bu bağlamda Hz. Allame Kemaleddin

Damiri'den menkuldur: 'Zamahşeri'nin (Mutezili mezhebinin meşhur bir alimidir) bir bacağı kırıktı. İnsanlar sorunca açıklamış ki bu annesinin bedduasının sonucuydu. Kıssa söylemiş ki ben çocukken bir serçe yakaladım ve bacağına ipe bağladım. Tesadüf eseri serçe elimden kaçtı ve uçarak bir duvarın içine sokuldu fakat ipi dışarıda asılı kalmıştı. Ben de ipinden sertçe çektim ve serçe kıvranarak dışarıya fırladı. Fakat garibanın bacağı kesilmişti. Benim annem bu acı verici manzarayı görünce üzüntüsünden kıvranmış ve ağzından şu beddua çıktı: Allah **عَزَّوَجَلَّ** senin de bacağına kessin.

Neyse ki her şey unutuldu gitti. Bir süre sonra ben eğitim için Buhara'ya gitmek için yola çıktım. Yolculuk esnasında binekten düştüm ve bacağımdan ağır yaralandım. Buhara'ya varınca çok tedavi gördüm fakat iyileşemedim ve sonunda bacağı kestirmek zorunda kaldım. (ve böylece annenin bedduası kabul oldu) (*Hayat el Hayvan el Kübra c2 s 163 Dar el Kutub El İlmiye Beirut*)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

## Ayaklarına Sarılarak Ebeveynlerden Af Dileyin

Sevgili İslam Kardeşleri! Eğer anne ve babanız veya onlardan biri size küerse hemen ayaklarına sarılıp ağlayarak aflatını dileyin. Onların caiz isteklerini kabul edin ki sadece bunda her iki cihan için iyilik vardır. Ebeveynlerin haklarıyla ilgili daha fazla bilgi için Daveti İslami'nin yayın kuruluşu Maktab Al Madina'nın sunduğu iki adet VCD'leri (1) Ebeveynlerin Hakları ve (2) İtikafi

Ramazanı Mübarek 1430'da yapılan Madani Müzakere'nin VCD'si 'Ebeveynlere İtaatsizlik Yapanların Sonu'yu izleyin.

*Ebeveynleri üzmeyi bırakın Yoksa bunda sizin zararınız var  
Müslüman'a kinden kalbini temizle Cihanların sahibine itaat et*

*Ya Allah Attarın bir arzı var  
Herkes Nabi'nin Sünnetine uysun*

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

Sevgili İslam Kardeşleri! Beyanı sonuna getirirken Sünnetin fazileti ve birkaç 'Sünnet ve Adabı' söylemenin saadetine nail oluyorum. Hz. Peygamberimiz صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ buyuruyor ki: Benim Sünnetimi seven beni sevdi ve beni seven cennette benimle beraber olacak. (İbni Asaker c 9 s 343 Dar El Fikir Beirut)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

## 'Medine Yolunun Yolcusu' ndaki 15 Harfin Nispetiyle Yürümenin 15 Sünneti Ve Adabı

1. 15. Cüz İsrail Süresinin 37. Ayetinde Allah عَزَّوَجَلَّ buyuruyor ki:

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ

وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ﴿٣٧﴾

Tercümesi: (Kanzul İman): *Ve yer yüzünde bübürlenerek yürüme Şüphesiz ki ne yeryüzünü yaracak ve ne de yükseklikte dağlara ulaşabilecek (sin).*

2. Daveti İslami'nin Yayın kuruluşu Maktab Al Madina'nın Yayınladığı 312 sayfalık kitabı 'Bahar-e Şeriat' 16. Bölüm 78. Sayfadadır: Sevgili Peygamberimiz *صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ* buyuruyor ki bir şahıs iki çarşafa sarılıp kibirli bir şekilde yürüyordu ki yerin dibine sokuşturuldu, o kıyamete kadar yerin dibine inmeye devam edecek. *(Müslüm s 1156 Hadis 5465)*
3. Hz. Peygamberimiz *صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ* çoğu zaman yolda yürürken sahabelerinden birinin elini kendi eline almış. *(El Müeccim El Kebir Lil Tibrani c 7 s 162)*
4. Hz. Peygamberimiz *صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ* biraz öne eğilip yürürmüş sanki yokuş inermiş gibi. *(El şumail el Muhammediye Lil Tirmizi s 87 sayı 118)*
5. Boyunlarına altın veya metal bir kolye ile dolaşanları gösterip ön düğmeleri açıp kasılarak yürümeyin derdi ki bu ahmak, mağrur ve fasıkların yürüyüşüdür. Altın kolye takmak bir erkek için haramdır ve diğer metaller de caiz değildir.
6. Eğer bir engel yoksa yolun kenarından orta hızla yürüyün, ne çok hızlı ki insanların gözüne batın ki merak edip koşa koşa nereye gittiğinizi merak etsinler ve ne çok yavaş ki

görenler sizi hasta zannetsinler. Şehvetle hiçbir İslami kardeşin elini tutmak veya elini sıkmak veya sarılmak haram ve cehenneme götürecektir.

7. Yolda yürürken aval aval bakmak (yani gereksiz yere etrafa bakmak) sünnet değildir, gözleri öne eğik pür vakar

bir şekilde yürüyün. Hz.Hassan Bin Ebi Sinan رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ bayram namazı için gitmiş dönüşte eşi sormuş bugün kaç kadın gördün? Kendisi رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ cevap vermemiş. Eşi çok ısrar edince buyurmuş: ‘Evimden çıkıp sana geri dönene kadar kendi (ayaklarımın) başparmaklarıma bakmaya devam ettim.’  
(*Kitab el var'a ma'a Mevsua İmam İbni Ebi el Dünya c1 s 205*)

سُبْحَانَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ Allah'ın kulları yolda yürürken gereksiz yere özellikle de kalabalık olduğu zamanlarda etrafa bakmazlar ki şeriatta caiz olmayan bir kimseyi görmesinler Bu o büyük insanın takvasıydı. Gerçek şudur ki eğer birisi sehven bir kadını görürse ve hemen gözünü ondan geri çevirirse günahkar değildir.

8. Kimsenin balkonuna veya penceresine gereksiz yere bakmak caiz değildir.
9. Yürürken veya merdivenlere çıkarken ayakkabın sesi çıkmasın. Sevgili Peygamberimiz صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ayakkabı sesini sevmezdi.
10. Yolda iki kadın duruyorsa veya gidiyorsa onların arasından geçmeyin ki Hadis'te bu menedilmiştir.



11. Yolda yürürken, ayaktayken ve hatta otururken bile başkaların karşısında tükürmek, sümürmek, buruna parmak sokmak, kulağı kaşıyıp durmak, parmaklarla bedenini kirini sökmek ve mahrem yerleri kaşımak hepsi medeniyete aykırıdır.
12. Bazı insanlar yolda yürürken yoldaki her şeyi tekmelerler. Bu kesinlikle medeniyete aykırı bir şeydir. Böylelikle ayakların yaralanması da olasıdır ayrıca gazeteleri, yazılı kutuları, paketleri ve içme suyu şişelerini tekmelemek de edepsizliktir.
13. Yürürken şeriata aykırı olmayan kanunlara uyunuz mesela trafik olduğu zaman yolun karşısına geçmek için varsa yaya geçişi veya üst geçidi kullanın.
14. Arabaların geldiği yöne bakarak karşıya geçin, eğer yolun ortasındaysanız koşmak yerine bulunduğunuz yerde durun ki bu daha emniyetlidir ayrıca trenlerin geliş vakitlerinde rayları geçmek kendi ölümüne davetiye çıkarmaktır. Treni uzakta olduğunu sanıp geçmeye çalışanın bir kabloya filan takılıp düşebilme tehlikesini de hesaba katması lazım. Bazı yerlerde ise rayları geçmek yasalara aykırıdır. Özellikle de istasyonlarda bu kanunlara uyunuz.

15. İbadetlere kuvvet niyeti ile ise mümkünse kırk beş dakika zikir edip yürüyün **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** sağlığınız iyi olacak. Yürüyüşün ilk 15 dakika hızlı adımlarla sonra 15 dakika orta hızla ve sonunda 15 dakika yine hızlı adımlarla yürüyün. Bu tarz yürüyüş ile bütün vucut egzersiz yapmış olur. **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** sindirim sistemi düzenli olacak. Kalp hastalıkları ve diğer sayısız hastalıklardan da **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** korunacak. Binlerce sünneti öğrenmek için Maktab Al Madina'nın yayınladığı iki kitap dahil (1) 312 sayfalık kitap Bahar-Şeriat 16. Bölüm ve (2) 120 sayfalık kitap 'Sünnetler ve Adapları'

hediyeler olarak temin ediniz ve okuyunuz. Sünnetler terbiyesi için en iyi yol da Daveti İslami'nin Madani Kafileleriyle Aşıkân-ı Resul ile sünnetler dolusu yolculuk da vardır.

*Rahmetleri elde etmek için kafilâ ile yürüyün  
Sünnetleri öğrenmek için kafilâ ile yürüyün*

*Müşkiller hallolacak kafilâ ile yürüyün  
Müsibetler yok olacak kafilâ ile yürüyün*

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

1. Hz. Peygambereimiz ﷺ buyuyor ki bana bir kez salât okuyana Allah عزوجل on kez rahmetlerini gönderir. *(Müslim)*
2. Hz. Peygamberimiz ﷺ buyuruyor ki bana salât okumayı unutan cennetin yolunu da şaşırmıştır. *(Tibrani)*
3. Hz. Peygamberimiz ﷺ buyuruyor ki yanında benim ismim anıldığı zaman bana salât okumayan yakinen bedbahttır. *(İbni Sini)*
4. Hz. Peygamberimiz ﷺ buyuruyor ki her kim bana sabah ve akşam onar kez salât okursa o Kıyamet günü benim şefaatime nail olacaktır. *(Majma El Revaid)*
5. Hz. Peygamberimiz ﷺ buyuruyor ki her kimin yanında benim adım anılmış ve o bana salât okumamışsa o zulmetmiştir. *(Abdur Razzak)*
6. Hz. Peygamber ﷺ buyuruyor ki bana Cuma günü salât okuyacak olana ben kıyamet günü şfaat edeceğim. *(Kanzul Amal)*
7. Hz. Peygamber ﷺ buyuruyor ki bana çokça salât okuyunuz şüphesiz bu sizin için bir taharettir. *(Ebu Ya'ali)*
8. Hz. Peygamber ﷺ buyuruyor ki siz nerede olursanız olun bana salât okuyunuz çünkü sizin salâtınız bana ulaşıyor. *(Tibrani)*

9. Hz. Peygamber صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ buyuruyor ki bana 10 kez salât okuyana Allah عَزَّوَجَلَّ yüz kere rahmet gönderir. *(Tibrani)*
10. Hz. Peygamber صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ buyuruyor ki yanında benim adım anılırsa ve bana salât okumazsa o şahıs insanların en cimrisidir. *(Tergib ve Terhib)*
11. Hz. Peygamber صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ buyuruyor ki yanında benim adım anılırsa ve bana salât okumazsa o şahıs insanların en cimrisidir. *(Hakim)*
12. Hz. Peygamber صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ buyuruyor ki Cuma günü bana iki yüz kez salât okuyanın iki yüz yıllık günahı affedilecek. *(Kanzul Amal)*
13. Hz. Peygamber صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ buyuruyor ki bana salât okuyun Allah عَزَّوَجَلَّ size rahmet gönderecek. *(İbni Edi)*
14. Hz. Peygamber صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ buyuruyor ki bana çokça salât okuyun şüphesiz sizin bana salât okumanız sizin günahlarınızın mağfiretidir. *(Cem'e Sagir)*
15. Hz. Peygamber صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ buyuruyor ki bana bir kez salât okuyana Allah عَزَّوَجَلَّ bir ayar ecir yazar ve Allah'ın عَزَّوَجَلَّ ayarı bir dağ kadardır. *(Abdur Razzak)*
16. Hz. Peygamber صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ buyuruyor ki kitabında bana salât yazan için melekler isimim orada yazılı kaldığı sürece istiğfar okuyacaklar. *(Tibrani)*

17. Hz. Peygamber ﷺ buyuruyor ki bana bir kez salât okuyana Allah عَزَّوَجَلَّ 10 kez rahmet eder. *(Müslim)*
18. Hz. Peygamber ﷺ buyuruyor ki bana salât okumayı unutmüş olan cennetin yolunu şaşırmıştır. *(Tibrani)*
19. Hz. Peygamber ﷺ buyuruyor ki yanında benim adım anılmışsa ve o da bana salât okumamışsa muhakkak ki o bedbahttır. *(İbni Sini)*
20. Hz. Peygamber ﷺ buyuruyor ki bana on kez sabah on kez de akşam salât okuyana kıyamet günü şefaath nasip olacak. *(Mecma el Revaid)*
21. Hz. Peygamberimiz ﷺ buyuruyor ki her kimin yanında benim adım anılmış ve o bana salât okumamışsa o zulmetmiştir. *(Abdur Razzak)*
22. Hz. Peygamber ﷺ buyuruyor ki bana Cuma günü salât okuyacak olana ben kıyamet günü şefaath edeceğim. *(Kanzul Amal)*
23. Hz. Peygamber ﷺ buyuruyor ki bana çokça salât okuyunuz şüphesiz bu sizin için bir taharettir. *(Ebu Ya'ali)*
24. Hz. Peygamber ﷺ buyuruyor ki siz nerede olursanız olun bana salât okuyunuz ki sizin salâtınız bana ulaşıyor. *(Tibrani)*

25. Hz. Peygamber صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ buyuruyor ki bana on kez salât okuyana Allah عَزَّوَجَلَّ yüz rahmet indirir. *(Tibrani)*
26. Hz. Peygamber صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ buyuruyor ki yanında benim adım anılırsa ve bana salât okumazsa o şahıs insanların en cimrisidir. *(Tergib ve Terhib)*
27. Hz. Peygamber صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ buyuruyor ki o şahsın burnu toprağa gömülür ki yanında benim adım anılır ve bana salât okumaz. *(Hakim)*
28. Hz. Peygamber صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ buyuruyor ki bana her gün iki yüz kez salât okuyanın iki yüz yıllık günahları affedilecek. *(Kanzul Amal)*
29. Hz. Peygamber صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ buyuruyor ki bana salât okuyun Allah size rahmet gönderecek. *(İbni Edi)*
30. Hz. Peygamber صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ buyuruyor ki bana çokça salât okuyun şüphesiz ki sizin bana salat okumanız sizin günahlarınız için mağfirettir. *(Cem'e Sagir)*
31. Hz. Peygamber صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ buyuruyor ki bana bir kez salât okuyana Allah عَزَّوَجَلَّ bir ayar ecir yazar ve Allah'ın عَزَّوَجَلَّ ayarı bir dağ kadardır. *(Abdur Razzak)*

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

## Sünnetin Baharı

الحمد لله رب العالمين Kuran ve Sünnet tebliğinin dünya çapındaki gayri siyasi hareketi Davet-i İslam'ın güzel ve Medeni (Medineli) bir atmosferinde çok sayıda sünnet öğrenilip öğretilmektedir. Her Perşembe akşam namazından sonra şehrinizde yapılan Davet-i İslam'ın sünnet dolusu haftalık toplantısında sabahlamanızı rica ederiz. Aşkani Resul'un Medeni (Medineli) kâfillesiyle sünnete uygun terbiye için yolculuk yapmak amacıyla ve her gün Fikri Medine'nin vesilesiyle Medeni (Medineli) ödüllerin formunu doldurup bölgenizin sorumlusuna teslim etmeyi alışkanlık haline getiriniz. **إِن شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى** bunun bereketiyle sünnete uyumak, günahlardan nefret etmek ve imanı muhafaza etmek için çırpınma düşüncesi kafanıza yerleşecektir.

Her İslam kardeşi kafasına şu fikri yerleştirsün ki "ben kendimin ve bütün dünya insanların ıslahı için çalışacağım."

**إِن شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى** ben kendi ıslahım için Medeni (Medineli) ödüllere uymak ve bütün dünya insanların ıslahı için çalışmak amacıyla Medeni (Medineli) Kâfileleriyle yolculuk yapacağım. **إِن شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى**

