



میںڈک سوارچھو (Turkish)

Kurbağanın Üzerindeki Akrep

(Musibetlerin Fazileti ve 32 Ruhsal Tedavi Yöntemi)



Seyh-i Tarikat, Emir-i Ehl-i Sünnet,
Davet-i Islami'nin Kurucusu, Hazreti Allame Mevlana Ebu Bilal

MUHAMMED ILYAS

Attar Kadiri Razavi کاتبیہ سہیلہ

مينڈڪ سوار بچھو

Mandak Suwar Bichhu

Kurbağanın Üzerindeki Akrep

Bu kitapçık Tarikat Şeyhi ve Davet-i İslami'nin kurucusu Hazret-i Allame Muhammed İlyas Attar Kadiri Razavi **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَهُ** tarafından Urduca yazılmıştır. İş bu kitapçığı Meclis'in (Davet-i İslami'nin) tercümanı tarafından Türkçeye tercüme edilmiştir. Şayet tercümede bir hata bulunursa Meclis'in (Davet-i İslami'nin) tercümanıyla irtibata geçmenizi rica ederiz ve siz de bunun karşılığında sevap kazanırsınız.

Translation Majlis (Dawat-e-Islami)

Aalami Madani Markaz, Faizan-e-Madinah Mahallah Saudagran,
Purani Sabzi Mandi, Bab-ul-Madinah, Karachi, Pakistan

UNA: ☎ +92-21-111-25-26-92 – Ext. 1262

Email: ✉ translation@dawateislami.net

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

Kitap Okuma Duası

Dini bir kitabı veya dersi okumadan önce aşağıdaki duayı okuyunuz. *إِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ*, okuduğunuz her şey aklınızda kalacaktır. Dua şöyledir:

اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَاَنْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ

Tercüme

Ey Allah'ım *عَزَّوَجَلَّ* bizlere ilim ve hikmetin kapılarını aç ve üzerimize rahmetini indir. Ey Azametli ve Bağışlayıcı olan!

(Mustaraf c 1 s.6.Darülfikir Beirut)

Not: Başlangıçta ve sonunda bir kez Salât-u Selam okuyunuz.

Tip1:Click on any heading, it will send you to the required page.

Tip2:at inner pages, Click on the Name of the book to get back(here) to contents.



İÇİNDEKİLER

Kitap Okuma Duası ii

Kurbağanın Üzerindeki Akrep 1

Salâvat-ı Şerifin fazileti..... 1

Allah'ın Her İşinde Bir Hikmet Vardır..... 3

Allah Ne Yaparsa En İyisini Yapar 3

Ya Hırsız Gelmiş Olsaydı..... 5

Karaciğer Nakli (Hikâye) 5

İmtihan Yağmuru 6

Kör Olarak Yaşamaya Razıyım..... 7

Dertliler Bütün Dertlerini Unutacak! 8

İman Elbisesi (Hikâye)..... 9

Kerbelâ'dakilerden daha fazla sıkıntı çeken Var mı? 10

Nurlu Kabirler..... 10

Bedenlerimiz Keşke Makaslarla Kesilseydi..... 11

Vahşi Hayvanlar Tarafından Karnı Parçalanan kişi (Hikâye) 12

Çamura Bulanana Çocuk (Hikâye) 12

Hiçbir İyilik Yok 14

Bela ve Huzur Hakkında Hikmetli Bir Rivayet	14
Gösterişten Sakının.....	14
Musibetteki Gizli Hikmet (Hikâye).....	15
Dünyada Hemen Verilen Cezalar.....	16
Dünyadaki Musibet Ahirettekinden Kolaydır	16
Hakkımızda Neyin Hayırlı Olduğunu Bilemeyiz	16
Herkes Her An İmtihana Hazır Olmalı	17
Demir Taraklarla Etleri Kemiklerinden Ayrılanlar	18
Musibeti Gizlemenin Fazileti	19
Diş Ağrısından Uyuyamamak (Hikâye)	19

32 MANEVİ TAVSİYE20

Kayıp Kişiyi Bulmak İçin Yapılacak Üç Şey.....	20
İhtiyaçların Karşılanması İçin Yapılacak Üç Şey.....	21
Kar Yağışının Durması İçin	22
Düşmandan Korunmak İçin Okunacak 4 Vird	22
Deniz Taşıtları ve Her Türü Vasıta Üzerindeyken Okunacak 2 Vird.....	23
Yolculuğu Kolaylaştıracak 2 Şey.....	23
Evliliğin Önündeki Engelleri Kaldırmak için 3 Manevi Tavsiye... 24	

Kazalardan Korunmak İçin Yapılacak Amel	25
Mahkemede Davayı Kazanmak İçin Yapılacak 2 Şey	25
Erbain Vaktinde (Çile ya da Halvet) Yaralanma Olursa	26
Hapisten Kurtulmak İçin Yapılacak 2 Şey	26
Su Kuyusu ya da Nehirdeki Su Kıtlığına Karşı Manevi Tavsiye....	26
Dükkânı, Mekânı, Aile ve Eşyaları Korumak İçin Yapılacak 5 Şey	27
Baş Ağrısından Kısa Sürede Kurtulmak İçin Yapılması Gereken	28
Turp ve Limon İle Yapılan Ürik Asit İlacı	28
Diyabet, Kolesterol ve Yüksek Tansiyon İçin Basit İlaç	29
Muhtelif Hastalıklar ve Rahatsızlıklar İçin Manevi Tavsiyeler.....	29
Bu risaleyi okuduktan sonra başkalarına da veriniz	30
40 Yıllık Amel.....	30

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

Kurbağanın Üzerindeki Akrep

Değerli kardeşlerim, bu risaleyi, Şeytan milyon kere hile ve desiseyle sizlere engel olmaya çalışsa da mutlaka okuyunuz.

إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ zorlukların sabırla üstesinden geleceksiniz.

Salâvat-ı Şerifin fazileti

İki cihanın sultanı, nebilerin nebisi صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ şöyle buyurmuştur: ‘Bana salavat getirmek, Sırat Köprüsü’nün üzerindeki nurdur. Her kim Cuma günü benim üzerime 80 kere salavat getirirse işte onun 80 yıllık günahları affolunur.’

(*el-Firdevs Bi-Me'suri'l-Hitâb*)

Hız. Seyyid Yusuf Bin Hasan رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ buyurur ki; ‘Bir keresinde, bir havuz kenarında Hz. Zünnun Mısri عَلَيْهِ رَحِمَهُ اللهُ الْقَوِيُّ ’nin huzurunda bulunuyordum. Aniden gözümüze oldukça büyük bir akrep görüldü. O esnada iri bir kurbağa da havuzdan çıktı. Akrep kurbağanın üzerine çıktı. Kurbağa yüzerek havuzun diğer kenarına doğru ilerlemeye başladı. Bu manzarayı görünce hemen havuzun diğer tarafına geçtik. Kurbağa kenara ulaştıncak akrebi üzerinden indirdi. Akrep hızla

bir tarafa yürüdü. Biz de onu takip ettik. Biraz ilerledikten sonra korkunç bir manzara ile karşılaştık. Bir genç, sarhoş olmuş, kendinden geçmiş haldeydi. Bir yerlerden korkunç bir yılan çıkıp geldi ve gencin göğsüne tırmandı. Tam genci sokacağı sırada akrep o yılanı saldırdı ve öyle bir soktu ki zehrin etkisiyle korkunç yılan çırpınarak gencin vücudundan yere düştü. Sonra da acı içinde can verdi. Akrep, havuzun kenarına gelip aynı kurbağanın üzerine çıktı ve beraber havuzun diğer kenarına doğru gittiler. Genç hala kendinde değildi. Hz. Zünnun Mısri عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِي onu hafifçe sarsınca gözlerini açtı. Mısri, gence, ‘Ey delikanlı! Bak, Rahman olan Allah عَزَّوَجَلَّ senin hayatını nasıl kurtardı.’ dedi. Kurbağanın üzerine çıkan akrebin, korkunç yılanla ibretlik hikayesini anlattı ve mücadelenin sonunda hayatını kaybeden yılanı gösterdi.

Genç, gaflet uykusundan uyandı. Tövbe etti ve Yüce Rabbi عَزَّوَجَلَّ nin sonsuz merhametine sığınarak; ‘Ey Rahman olan Allah’ım عَزَّوَجَلَّ itaatsiz kullarına karşı bu kadar lütuf ve ihsan sahibiysen, itaat eden kullarına karşı gösterdiğin rahmet ne büyüktür!’ diyerek istiğfarda bulundu. Râvî, bu olayı zikrettikten sonra gencin bir yerlere gitme düşüncesinde olduğunu ve ona nereye gideceğini sorduğunda da artık dünya meşgalelerinden elini çekip ormanda yaşayarak Rabbi عَزَّوَجَلَّ ne ibadetle meşgul olacağını söylediğinden bahseder. (Uyun'el-Hikâyât)

Allah'ın Her İşinde Bir Hikmet Vardır

Kıymetli kardeşlerim! Gördünüz mü? Kurbağanın üzerindeki akrep, sarhoş bir genci sonsuz izzet sahibi Allah **عَزَّوَجَلَّ** nin rahmetiyle korkunç bir yılanın akıbetinden nasıl da kurtardı. Rahmeti bol olan Rabbimiz **عَزَّوَجَلَّ** nin hikmetini çoğu zaman anlayamıyoruz. O'nun her işinde bir hikmet vardır. Karşılaştığımız bir musibette hikmet olabileceği gibi, talepte bulunmadığımız halde Allah'ın bizi musibetten kurtarmasında da bir hikmet vardır. Bazen kul bir sıkıntıya düştüğünde Allah'ın sonsuz merhametine sığınır ve ona ibadete yönelir. Bazen de Allah **عَزَّوَجَلَّ** kulunu bir beladan koruyarak ihsanda bulunduğu isyan içinde olan o kul Rabbine itaate yönelir. Bunun örneğini yukarıdaki 'Kurbağanın üzerindeki akrep' adlı hikâyede gördük.

Her günahın sonunda ah çekmek var, Yâ Rab

Ölüm her an kapıda, affet bizi, Yâ Rab

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

Allah Ne Yaparsa En İyisini Yapar

Değerli kardeşlerim! Mektebetül Medine'nin yayın bürosu tarafından basılan 413 sayfalık kitabı 'Uyun'el-Hikâyât' ın birinci cildinin 187'nci sayfasında şöyle bir hikâyeye geçer: 'Allah'ın bir sevgili kulu ormanda bir kasabada yaşardı. Bir

horozu, bir eşiği ve bir de köpeği vardı. Horoz sabah namazlarına uyandırır, eşiğiyle su ve bazı eşyaları taşır, köpeği de onun evine ve eşyalarına bekçilik ederdi. Bir gün horozu tilki yedi. Ev halkı bu duruma çok üzüldü. Ancak o Salih kul sabretti ve; ‘Allah عَزَّوَجَلَّ ne yaparsa en iyisini yapar’ dedi. Birkaç gün sonra kurtlar eşiği parçaladı.

Ev halkı çok üzüldü. Fakat o Salih kul aynı cümleyi sarf ederek; ‘Allah عَزَّوَجَلَّ ne yaparsa en iyisini yapar’ dedi. Bir müddet sonra köpek hastalanıp öldü. Bunun üzerine o yine aynı şeyi tekrarlayıp; ‘Allah عَزَّوَجَلَّ ne yaparsa en iyisini yapar’ dedi. Birkaç gün sonra düşmanlar ormandaki bu kasabaya gece aniden baskın düzenlediler ve hayvanların seslerini dinleyerek tespit ettikleri evlere girdiler. Bütün malları gasp ettiler. İnsanları da tutsak edip götürdüler. O Salih kulun evinde ses çıkaran hiçbir hayvan olmadığından, düşmanlar karanlıkta o kulun evini tespit edemediler. Böylece o kişi ansızın gelen bu musibetten korunmuş oldu. İşte bu sabrın sonunda iyice anlaşıldı ki ‘Allah عَزَّوَجَلَّ ne yaparsa en iyisini yapar.

(Uyun'el-Hikayât)

İzzet sahibi olan Allah عَزَّوَجَلَّ ona rahmet etsin. Onun hatırına bizleri de bağışlasın.

أَمِينَ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

Ya Hırsız Gelmiş Olsaydı

Kıymetli kardeşlerim! Yukarıdaki hikâyeden de anlaşılacağı gibi, hastalık, üzüntü, geçim sıkıntısı vesaire gibi bir imtihanla karşılaştığımızda; ‘Allah عَزَّوَجَلَّ ne yaparsa en iyisini yapar’ demeliyiz. Çünkü her musibetten daha büyük bir musibet mutlaka vardır. Örneğin, evden bir şeyimiz çalınsa belki maddi kaybımız olur. Bu durumda biz yine de; ‘Allah عَزَّوَجَلَّ ne yaparsa en iyisini yapar’ anlayışını idrak etmeliyiz. Zira hırsız malımızı çalmayı bırakın canımıza da kastedebilirdi. Şunu aklımızın bir kenarında tutmalıyız ki bazen dünyalık nimetler büyük musibetlere sebep olabilirler. Örneğin birine piyangodan 50 milyon Rupî para çıksa, görünüşte bu, insanı çılgına çevirecek derecede mutluluk verici bir şeydir. Ancak, bunun bir nimet mi yoksa musibet mi olduğunu bilemeyiz. Bu parayla bir cami mi yaptırılacağını ya da başa bela olup bir hırsızlığa maruz kalınarak bu uğurda candan mı olunacağını bilemeyiz. Bu paralarla zevk u sefa mı sürüleceğini ya da sahibinin veya ev halkından birinin bir hastalığına derman bulmak için mi sarf edileceğini nereden bilebiliriz? Evet, böyle olması da mümkündür. Bu konuyla ilgili gelin aşağıdaki şu hikâyeyi mülâhaza edelim.

Karaciğer Nakli (Hikâye)

Davet-i İslami hizmetine mensup büyük bir vaizin şöyle bir vaazı vardır; ‘Bir akrabam, hayatı boyunca bin bir zorlukla çalışıp dünyalık mal biriktirdi. Bir fabrika sahibi oldu.

Doktorlar ona tedavisi için karaciğerinin değişmesi gerektiğini söylediler. Bunun için 7 milyon 500 bin Rupı gerekiyor. Çaresiz kardeşimiz şimdi yıllardır çalışıp kazandığı fabrikasını satmayı düşünüyor.

Muhterem kardeşlerim! Bu hikâyeden ibret alınız. O, işe başlarken ve ticaretini daha da geliştirip büyütürken ne kadar da mutluydu. Ancak milyonlarca Rupı parayı karaciğer nakli için kazanmak zorunda kalacağını nereden bilecekti ki. Ayrıca İslam fıkhı açısından organ nakli de caiz değildir.

Dünyada ibretlik yüzlerce örnek varken

Renkler ve kokular seni kör etti

Hiç dikkatle bakmayı denedin mi

Cıvıl cıvıl olan saraylar artık harabedir

Bu dünya gönül bağlanacak yer değil

İbret alınacak yer burası, seyredilecek yer değil

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

İmtihan Yağmuru

Ey musibete düşenler! Yese kapılmayın! Musibetler Allah'ın izniyle iki cihanda da kurtuluşa vesile olacaktır. Çünkü Hz. Enes رضي الله تعالى عنه'ın rivayetine göre, Efendimiz, kimsesizlerin yardımcısı صلى الله تعالى عليه وآله وسلم şöyle buyurdu; 'Allah عَزَّوَجَلَّ hangi kuluna muhabbet beslerse, onu imtihan yağmuruna tabi

tutarak defalarca sınar. Sonra da kulu O'na; 'Ey Rabbim **عَزَّوَجَلَّ**' diye yalvardığında Allah **عَزَّوَجَلَّ** da şöyle buyurur; 'Ey kulum, benden her ne dilerse mutlaka sana onu vereceğim. Ya bu dünyada vereceğim ya da senin kefaretin için ahirete bırakacağım'. (*el-Maraz ve'l-Keffârât*)

Davet-i İslami hareketinin basın bürosu Mektebetül Medine tarafından basılan 853 sayfalık 'Cehenneme Götüren Ameller' adlı eserin birinci cildinin 525'inci sayfasında şöyle zikredilir; 'Hz. Medâinî **رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** buyurdular ki; 'Ormanda bir kadını gördüğümde onun çok mutlu bir hayat sürdüğünü sandım. Fakat kendisini dinlediğimde çok dertli ve üzgün biri olduğunu anladım. Bir keresinde kocası bir keçiyi kestiğinde çocuklarından biri de kardeşini aynen öyle kesmeyi aklına koymuş ve onu kesmiş. Sonra da büyük bir telaşla dağlara kaçmış. Kurtlara yem olmuş. Babası da peşinden gitmiş ve susuzluktan o da can vermiş. Hz. Medaini, kadına nasıl sabredebildiğini sorduğunda kadın cevap olarak; 'O yara artık kabuk bağladı' demiş.

Kör Olarak Yaşamaya Razıyım

Görme engelli olan Hz. Ebu Basir **رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** in anlattığı bir olay şöyledir; 'Bir keresinde İmam Bâkır **رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** ın hizmetini görmek için huzurunda bulunuyordum. Zatiâlileri **رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** yüzüme elini sürdüğünde gözlerim görür oldu. Tekrar elini yüzüme sürdüğünde ise eski haline döndü ve

göremez oldu. İmam Bâkır رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ bana; ‘Bu iki halden hangisini tercih edersin? Gözlerin görür olsun da ahirette görme nimetinden ve diğer amellerinden hesap mı sorulsun ya da gözlerin görmez olsun da sorgusuz sualsiz cennete girmek mi nasip olsun’ diye sordu. Ben de cevap olarak; ‘Cennete sorgusuz sualsiz girmeyi tercih ederim. Görmemeye razıyım’ dedim. (Şevâhid-ün Nübüvve)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

Dertliler Bütün Dertlerini Unutacak!

Kıymetli kardeşlerim! Uhrevi azaplar karşısında dünyevi sefanın hiçbir hakikati yoktur. Cehennemdeki en küçük bir azap ömür boyu sürülen sefayı, malı mülkü unutturup yerle yeksan edecek. Aynı şekilde uhrevi nimetlerin karşısında dünyevi sıkıntıların sözü bile edilemez. Cennetteki bir anlık rahatlık, ömür boyu çekilen dünyevi sıkıntıları unutturacak ve dertliler bütün dertlerini unutup sanki hiçbir sıkıntı çekmemiş gibi olacaklar. Medine’nin Efendisi, Gönüllerin Sultanı صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ bu konuda şöyle buyurmuştur; ‘Kıyamet günü dünyada kendisine en çok nimet verildiği halde cehennem ehli olan kimse getirilecek. Ona cehennemden küçük bir azap tattırılıp; ‘Ey insanoğlu, hiçbir güzellik gördün mü? Herhangi bir nimet verildi mi?’ diye sorulacak. O da; ‘Allah’a yemin olsun ki hayır’

diye cevap verecek. Sonra dünyada en çok sıkıntı çektiği halde cennetlik olan kimse getirilecek ve cennetin rahatlığı tattırılıp; ‘Ey insanoğlu, hiçbir sıkıntı çektin mi? Bir zorlukla karşılaştın mı?’ diye sorulacak. O da; ‘Ey Allah’ım, hiçbir sıkıntı çekmedim, zorlukla da karşılaşmadım’ diyecek’. (Müslim)

İman Elbisesi (Hikâye)

Muhterem kardeşlerim! Ne zaman bir afetle karşılaşsak, uzun süreli bir darlığa düşsek ya da hastalıkla boğuşsak sadece sabretmekle ve ahiretimiz için sevap işlemekle meşgul olmalıyız. Hz. Davud عَلَىٰ تَرْبِيَّتَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام Allah عَزَّوَجَلَّ’tan niyazda bulunup; ‘Ey Rabbim! Senin rızan için musibetlere katlanıp da sabreden kulun için karşılığında ne vardır?’ dedi. Allah عَزَّوَجَلَّ; ‘Karşılığında ona iman elbisesi giydireceğim ve üzerinden bir daha da çıkarmayacağım’ buyurdu. (İhyâ-yı Ulûm)

Âlemlerin Rabbi, sonsuz izzet sahibi olan Allah عَزَّوَجَلَّ’ın rahmeti onun üzerine olsun. Onun hatırına bizleri de bağışlasın.

أَمِينَ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

Zorluklardan geçmeyen kimse

Gerçek aşkın lezzetini bulamaz

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَى مُحَمَّدٍ

Kerbela'dakilerden daha fazla sıkıntı çeken Var mı?

Değerli kardeşlerim! Sıkıntı içinde olanlara düşen Allah عَزَّوَجَلَّ'ın rızasına razı olmak ve kendi nefesine daima şunu hatırlatmaktır. Kerbelâ şehitleri ve esirleri عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ ne gelen zorluklar sana gelen sıkıntılardan milyonlarca kat daha fazlaydı. Ancak onlar bu zorluklara büyük bir itminanla tahammül ettiler ve sabrederek Rablerinin katına ulaşma şerefine nail oldular. Sakın sabrı elden bırakıp da ahiret saadetinden mahrum olma. Dünyevi sıkıntılara, yokluklara ve hastalık gibi müşkülâtlara sabredenler için ahirette mutlaka ama mutlaka güzel nimetler vardır.

Nurlu Kabirler

Büyük zatlardan biri رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى Hz. Hasan Bin Zekvan عَلَيْهِ رَحْمَةُ'ın vefatından bir yıl sonra O'nu rüyasında görür ve; 'Hangi kabirler daha nurlu' diye sorar. Hasan Bin Zekvan da; 'Dünyada zorluklara sabredenlerinki' diye cevap verir.

(Tenbîhu'l-Muğterîn)

Aziz kardeşlerim! Gördünüz mü? Dünyada hiçbir ışığın nurlandıramayacağı zifiri karanlık kabirler, Allah عَزَّوَجَلَّ'nin izniyle Efendimiz صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ'nin nuru sayesinde nurlar içinde aydınlanacak.

Kabrimize yayılan böyle bir karanlığı

Rüyada bile görmemiştik

Gelip kabrimizi nurlandır Ya Resûlallah,

Ki, Sen bütün nurların kaynağısın

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

Bedenlerimiz Keşke Makaslarla Kesilseydi

Ne zaman bir musibetle karşılaşsanız sabredip ecir kazanınız. Allah Tebârek u Teâlâ, Zümer Suresi'nin 10'uncu ayetinin ikinci kısmında şöyle buyurur:

إِنَّمَا يُؤْفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١٠﴾

'Ancak sabredenlere mükafatları hesapsız ödenecektir'

(Kenzül İmân)

En faziletli âlimlerden Mevlana Seyyid Naimuddin Muradabâdî Hazretleri, عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْهَامِي, bu ayeti tefsir ederken şöyle der: 'Aliyyül Mürteza, Allah'ın Aslanı, Hz. Ali كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيمُ buyurur ki: 'Sabretmeyenler hariç her iyilik yapan kimsenin yaptığı iyilikler tartılır. Onlara sonsuz ve bitmeyen nimetler ihsan edilir. Şu da rivayet edilmiştir ki: musibet ve bela ile imtihan edilenler çağrılır. Onlara sorgu sual edilmez, amel defterleri açılmaz. Ecir ve sevapları için onlara öyle rahmetler indirilir ki dünyada bolluk içinde yaşayanlar onlara bakıp 'Keşke bunlar gibi musibetle imtihan olsaydık. Bedenlerimiz

ateşten kızarmış makaslarla kesilseydi de sabredip bu mükâfatlara erişseydik’ diye arzularlar. (*Hazâinu'l-İrfân*)

Vahşi Hayvanlar Tarafından Karnı Parçalanan kişi (Hikâye)

Hz. Musa Kelîmullah **عَلَى نَبِيَّتَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ** bir gün vahşi hayvan pençeleriyle karnı parçalanmış bir adamın yanından geçiyordu. Hz. Musa **عَلَى نَبِيَّتَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ** onu tanıdı. Yanında durarak şöyle dua etti: ‘Ey Allah’ım **عَزَّوَجَلَّ** şu kulun sana itaat ederdi. Ben neden onu bu halde buldum? Allah **عَزَّوَجَلَّ** de şöyle vahyetti: ‘Ey Musa! O amellerinin karşılığı olmayan bir makam istedi. Bu makama layık olabilsin diye ona musibet verdik’.

(*Tenbihu'l-Muğterîn*)

Çamura Bulanan Çocuk (Hikâye)

Muhterem kardeşlerim! Yukarıdaki hikayeden de anlaşıldığı gibi Âlemlerin Rabbi Allah **عَزَّوَجَلَّ** yüksek makamlar ihsan etmeden önce salih kullarını imtihanlara tabi tutabiliyor. Şüphesiz sonsuz izzet sahibi olan Allah **عَزَّوَجَلَّ** nin her işinde bir hikmet vardır. Bu musibetler sadece salih amel işleyen kulların üzerine gelmiyor. Günahkâr kulların da başına bazen böyle musibetler verilerek onların günahlardan arınmaları sağlanabiliyor. Müftü İmam Ahmed Yar Han, gönüllere şöyle seslenir: ‘Bâyezid-i Bestâmî **قَدِيسَ سِرَّةِ التَّوْرَانِي** bir yerden geçiyordu. Bir çocuğun çamura düşmüş, üstü başının çamura bulanmış olduğunu fark etti.

İnsanlar sadece bakıp geçiyordu. Kimse umursamıyordu. Biraz uzaktaki annesi görür görmez koşarak geldi. Çocuğa iki tokat attı. Elbisesini çıkarıp yıkadı. Çocuğu da yıkayarak temizledi. Bâyezid-i Bestâmî رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ olanları görüp vecde geldi ve; ‘Bizim durumumuz ve Allah’ın عَزَّوَجَلَّ rahmeti de işte böyledir. Bizler günahların bataklığına düşeriz. Kimsenin umurunda olmaz. Ancak Allah عَزَّوَجَلَّ in rahmet deryası akar gelir. Bizleri musibetleriyle temizler. Tövbe ve ibadet pınarlarıyla yıkayarak pak eder’ (Muallim-i Takrîr)

Şefkatli bir anne çocuğuna ceza verip doğruya yönlendire biliyorsa bizi yaradan yegâne sahibimiz عَزَّوَجَلَّ de işte böyle şefkatlidir. Bazen ceza verip bizleri doğruya sevk ediyor.

Âlemlerin Rabbi olan Allah عَزَّوَجَلَّ müminleri imtihana tabi tutarak günahlardan arındırır ve makamların yükseltir. Dolayısıyla ne zaman bir musibet gelirse Ankebût Suresi’nin ikinci ayetini hatırlamak gerekir. Ayet şöyledir:

أَحْسَبَ النَّاسَ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿٢٠٠﴾

Yani: ‘İnsanlar, imtihandan geçirilmeden, sadece ‘İman ettik’ demeleriyle bırakı verileceklerini mi sandılar?’

(Kenzul İmân)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

Hiçbir İyilik Yok

Hz. Dahhak عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الرَّزَاقِ şöyle buyurur: ‘Kim her 40 gecede bir kere bela ya da musibete uğramazsa Allah عَزَّوَجَلَّ tan ona hiçbir iyilik gelmez’. (Mukâşefetü’l-Kulüb)

Bela ve Huzur Hakkında Hikmetli Bir Rivayet

Pek muhterem ve aziz kardeşlerim! Bela ve musibet Müslüman hakkında genellikle büyük bir nimettir. Bir rivayette şöyle nakledilir: ‘Allah عَزَّوَجَلَّ buyurur ki: ‘Bir kuluma iyilik yapmak istersem onun işlediği kötülüklerin karşılığını bazen hastalık, bazen ailesine bir sıkıntı, bazen de geçim darlığı olarak bu dünyada veririm. Kötülükleri yine de fazla gelirse ölüm anında zorluk yaşatırım. Ölümden sonra huzuruma geldiğinde öyle temizlenmiş olur ki sanki annesinden yeni doğmuş gibi olur. Şanıma yemin olsun ki bir kuluma da azap vermek istersem, yaptığı her iyiliğinin karşılığını, bazen beden sağlığı, bazen rızık bolluğu, bazen de aile saadeti olarak dünyada veririm. İyilikleri yine de fazla gelirse, ölüm anında ona kolaylık gösteririm. Huzuruma geldiğinde cehennem azabından onu kurtaracak hiç bir iyiliği kalmamış olur. (Şerhu’s-Sudûr)

Gösterişten Sakının

Kıymetli kardeşlerim! Yukarıdaki hikâyeden de anlaşılacağı gibi, sahip olduğumuz arabalar, evler, mallar, sağlık ve afiyet gibi türlü türlü nimetlere bakıp da korkmamız gerekir. Sakın bu nimetler iyiliklerimizin bu dünyadaki karşılığı olmasın. Fakirlikler, musibetler, hastalıklar gibi türlü türlü belalara da

bakıp sabretmeli ve gönlümüzü hoş tutmalıyız. Belki bu belalar ahiretimizin selameti için kefarettir. Allah ﷺ iki cihanda da bizlere iyilikler ihsan etsin.

İsyanın cezası dünyada mı verilir, ahirette mi?

Rahmeti bol olan buyurdu ki ikisi de değil

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

Musibetteki Gizli Hikmet (Hikâye)

Hz. İbn-i Abbas رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا buyurur ki: ‘Bir Nebi عَلَيْهِ السَّلَام Rabbimiz ﷺ ye: ‘Ey sonsuz izzet sahibi Rabbim! Mümin sana itaat ettiği ve isyandan sakındığı halde onun elinden dünya nimetleri alınıyor ve türlü türlü imtihanlardan geçiriliyor. Kâfir ise sana itaat etmediği tam tersine isyanda ısrar ettiği halde beladan uzak tutuluyor ve dünyada ona bolluk veriliyor. Bunun hikmeti nedir?’ şeklinde soru sordu. Allah ﷺ da ona şöyle vahyetti: ‘Kullar benim kulumdur. Bela vermek de benim elimdedir. Her şey bana hamd u sena eder. Müminin bir günahı ağır bastığında dünya nimetlerini elinden alırım. İmtihan ve musibet onun günahlarına kefarettir. Huzuruma geldiğinde de yaptığı iyiliklerin karşılığı kendisine verilir. Kâfirin de dünyalık iyiliği ağır basarsa ona rızık bolluğu verir, belalardan uzak tutarım. Böylece onun iyiliklerinin karşılığını dünyada veririm. Huzuruma geldiğinde de günahlarının cezasını çektiririm. (İhyâ-yı Ulûm)

Dünyada Hemen Verilen Cezalar

Kıymetli kardeşlerim! Bütün mahlûkatın Rabbi عَزَّوَجَلَّ nin her işinde bir hikmet vardır. Sıkıntı karşısında sabredip ecir kazanmak gerekir. Çünkü bela ve musibetler günahların kefaretidir. Değerimizin artmasına da vesiledir. Yani bela ve musibetler günahlarımızı ortadan kaldıran ve değerimizi daha da arttıran araçlardır. Nebilerin Nebisi, sonsuz izzet sahibi olan Rabbimizin mahbubu Efendimiz صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ buyurur ki: ‘Allah عَزَّوَجَلَّ bir kuluna iyilik ihsan etmek isterse günahının cezasını hemen bu dünyada verir’. (Müsned-i Ahmed Hanbel)

Dünyadaki Musibet Ahirettekinden Kolaydır

Ah kardeşlerim! Günahlara batmış durumdayız. Keşke başımıza bir musibet geldiğinde ‘İyi ki bela ahirette geleceğine dünyada geldi’ deme iradesini gösterebilsek. Böyle düşünersek sabretmek belki daha kolay olur. Yemin olsun ki ölümden sonra verilecek cezanın yanında dünyadaki cezalar çok hafif kalır. Dünyadaki belaya insan dayanabilir. Ancak ahiretteki belaya dayanmak mümkün değildir. Her kim ‘Kabir ya da cehennem azabına dayanacağım’ derse kâfir olur.

Hakkımızda Neyin Hayırlı Olduğunu Bilemeyiz

Değerli kardeşlerim! Allah عَزَّوَجَلَّ ne yaparsa doğrusunu yapar. Bazen kul başına gelenlere anlam veremez. Fakat çoğu zaman

kulun başına gelenler onun hakkında daha hayırlıdır. Bakara Suresi'nin 216'ncı ayetinde şöyle buyruluyor:

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا
وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

'Olabilir ki siz, bir şeyden hoşlanmazsınız. Oysaki o sizin için bir hayırdır. Yine olabilir ki, siz bir şeyi seversiniz. Oysaki o sizin için bir kötülüktür. Allah عَزَّوَجَلَّ bilir, siz bilmezsiniz'

(Kenzul İmân)

Herkes Her An İmtihana Hazır Olmalı

Muhterem kardeşlerim! Hayatını imanlı şekilde geçirenler başarılı olur. Bu çok hassas bir konudur. Şeytan her daim pusuda bekler. Musibetle imtihan edildiğimizde sabrederek her durumda Rabbi Zülcelâl عَزَّوَجَلَّ'nin takdirine razı olmalıyız. Bizi koruyup gözeten Rabbimiz عَزَّوَجَلَّ bizim sahibimizdir, takdir yetkisi de onundur. Dilediğini cennete koyar, dilediğini de imtihandan geçirip sabretme gücü vererek izzet-i ikramda bulunur. Kamil bir mümin her durumda Rabbi Zülcelâl عَزَّوَجَلَّ'na şükreden bir kul olur. Musibetler nedeniyle Allah عَزَّوَجَلَّ'na karşı gelip kendini ebedi olarak cehenneme hazırlayanın vay haline. Her Müslüman imtihan için hazırlıklı olmalıdır. Rahman olan Allah عَزَّوَجَلَّ Bakara Suresi'nin 214'üncü ayetinde şöyle buyurur:

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ
وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ط

'Yoksa siz, sizden öncekilerin başına gelenlerin kendi başınıza da gelmeden cennete öyle çilesiz, sıkıntısız, ıstırapsız, bedel ödemedен gireceğinizi mi sandınız?'

Demir Taraklarla Etleri Kemiklerinden Ayrılanlar

En faziletli âlimlerden Mevlana Seyyid Naimuddin Muradabâdî Hazretleri, عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْهَادِي Hazâinu'l-İrfân adlı eserinde yukarıdaki ayeti tefsir ederken şöyle der: 'Önceki Müslümanlar öyle zor imtihanlardan geçirilmişlerdi ki siz öyle zorluklarla daha karşılaşmadınız. Bu ayet-i kerime Müslümanların oldukça sıkıntılara, zorluklara düşüp de sıcak ve soğuk ile karşı karşıya kaldığı, kötü bir geçim ve türlü eziyetler onlara gelip çattığı Hendek gazvesi hakkında nazil olmuştur. Burada onlara sabretmeleri telkin edilmiştir. Allah yolunda türlü türlü zorluklara karşı dayanmanın eskiden beri Allah dostlarının başına gelen bir durum olduğu anlatılmıştır. 'Henüz sizler öncekilerin çektiği sıkıntıları çekmediniz'. Bir hadiste nakledil diğine göre, Hz. Habbâb Bin Eret رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ dan şöyle rivayet edilmiştir: 'Efendimiz صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ buyurdu ki: 'Sizden öncekiler esir edilmişlerdi. Yere çukur açılıp da içine atılmışlardı. Sonra da testereyle kesilip ikiye bölünmüşlerdi. Demir taraklarla etleri

taranıp kemiklerinden ayrılmıştı. Çektikleri bu zorluklara rağmen yine de dinlerinden döndürülemedişlerdi'. *(Sahih-i Buhari)*

Musibeti Gizlemenin Fazileti

Muhterem kardeşlerim! Hastalık ve üzüntülerden şikâyet etmek yerine sabretmeyi alışkanlık haline getirmeliyiz. Şikâyet etmekle bela uzaklaşmaz. Tam tersine sabır göstermemekle alacağımız ecir zayi olur. Mecbur kalmadıkça hastalık ve sıkıntıyı ifşa etmek de iyi değildir. Hz. İbn-i Abbas'ın rivayetine göre: 'Resulü Ekrem صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ şöyle buyurdu: 'Malına ya da canına bir musibet gelen kimse bunu gizler ve insanlara şikâyet etmezse o kimseyi bağışlamak Allah عَزَّ وَجَلَّ'nın üzerine haktır'.

(Mu'cemul Evsat)

Diş Ağrısından Uyuyamamak (Hikâye)

Hüccetül İslam Hz. Seyyid İmam Muhammad Gazali عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ eserinde şöyle aktarır: 'Hz. Ahnef bin Kays عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ buyuruyor ki: 'Bir keresinde dişim şiddetli bir şekilde ağrıdı. Ağrının şiddetinden gece boyu uyuyamadım. Ertesi gün amcamın yanında bu durumdan şikâyet edencesine bahsederek 'Bütün gece uyuya madım' dedim. Bu durumu üç kez dile getirdim. Karşılığında bana 'Sadece bir gece çektiğin bir ağrı için bu kadar şikâyet ediyorsun! Hâlbuki ben gözümü kaybedeli tam otuz yıl geçti. Her ne kadar bu durumumu görenler bilse de kendi dilimle kimsenin yanında şikâyet etmedim'. *(İhyâ-yı Ulûm)*

Sonsuz izzet sahibi olan Allah عَزَّوَجَلَّ ona rahmet etsin. Onun hatırına bizleri de bağışlasın.

أَمِينٍ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

Elem ve keder konusunda şikâyet çıkmaz dilimizden

Nebi'ye salâvat getirenlere bu acı vız gelir

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

32 MANEVİ TAVSİYE

Kayıp Kişiyi Bulmak İçin Yapılacak Üç Şey

1. Büyük bir kâğıdın dört köşesine ﴿ يَا حَقُّ ﴾ İsm-i Celile'si yazılarak gece yarısı ya da herhangi bir vakitte avuçların içine alarak gökyüzü görünecek şekilde açık alanda durmak suretiyle dua edilir. إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ kaybolan kişi tez şekilde geri dönüp gelecektir ya da haberi ulaşacaktır. (Bu amel kişi gelene kadar devam etmelidir).
2. 40 gün boyunca her gün iki rekât nafil namazı kılıp 119 defa ﴿ يَا حَقُّ يَا قَيُّومُ ﴾ ismi zikredilirse, إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ kayıp kişi geri dönecektir.

3. Bir şey ya da kişi kayıplara karışırsa 1008 defa ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ kelime-i tevhidi zikredilir. Allah عَزَّوَجَلَّ dileirse kayıp olan şeyin ya da kişinin yeri bulunacaktır. (Arzu edilen şey yerine gelene kadar zikre devam edilir). Kaybolan kişi, araba veya bir eşya, Allah عَزَّوَجَلَّ'nın izniyle bulunur.
4. Sonsuz izzet sahibi olan Allah'ın rahmetine tam anlamıyla tevekkül ederek yürürken ve dururken, abdestli veya abdestsiz, okunabildiği kadar يَا رَبِّ مُوسَى يَا رَبِّ كَلِيمٍ ط بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط ibaresi okunur. Birkaç kez de salavat getirilir. Kayıp kişi, altın, mal, araba vesaire إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ bulunacaktır. Bu amel إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ diğer ihtiyaçların karşılanması için de faydalı olacaktır.

İhtiyaçların Karşılanması İçin Yapılacak Üç Şey

5. 39 defa ﴿يَا اللَّهُ﴾ yazıp kola bağlanır. Ya da boyuna takılır. Bir mahkemeye veya devlet kurumuna caiz bir iş için gidildiğinde, إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ o ihtiyaç, gidilen makam tarafından görülür.
6. 321 defa ﴿يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ zikri okunup elden geldiğince çocuklara sevdikleri şeylerden dağıtılır. إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ ihtiyaçlar giderilecektir.

7. **قَلَّتْ حِيلَتِي أَنْتَ وَسَيْلَتِي أَدْرِكُنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ¹**

duası kalkarken, otururken, yürürken, abdestli ya da abdestsiz okumaya devam edilir. **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** istenilen şey hâsıl olur.

Kar Yağışının Durması İçin

8. Sacın arka tarafına Allah **عَزَّوَجَلَّ** nin ﴿ **يَا حَافِظُ، يَا خَافِضُ** ﴾ mübarek isimleri parmakla yazılarak gökyüzünü görecek şekilde konur. **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** kar yağışı kesilecektir.

Düşmandan Korunmak İçin Okunacak 4 Vird

9. ﴿ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** ﴾ Kelime-i tevhidi, yürürken, kalkarken, otururken çokça okunursa **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** düşmanın şerrinden korunmuş olunur. Gaffar ve rahmeti bol olan Rabbimiz **عَزَّوَجَلَّ** bütün kurnazlık ve hileleri boşa çıkaracaktır.
10. Her gün 30 defa ﴿ **يَا قَابِضُ، يَا بَاسِطُ** ﴾ İsm-i Celileleri okunursa **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** düşmana karşı galip gelinir.

¹ Yâ Resûlallah **حَسْبِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالْيَوْمُ وَالْآخِرَةُ** elimden gelen bu kadar. Bana yalnız sen şefaât edersin. Yardımını esirgeme.

11. Allah عَزَّوَجَلَّ nin ﴿يَا حَافِظُ، يَا حَافِضُ﴾ mübarek isimleri 500 kere zikredilir. إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ düşmanın tehlikesinden korunmuş olunur.
12. Şedit bir düşmanın cana ve mala kastetmesi kaçınılmaz olursa her namazdan sonra ﴿يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ zikri 421 defa (öncesinde ve sonrasında bir kere salavat getirerek) okunur. Sonra içten mırıldanarak kötülüklerden korunma duası edilir. إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ düşmanın şerrinden ve fesadından korunmuş olunur.

Deniz Taşıtları ve Her Türlü Vasıta Üzerindeyken Okunacak 2 Vird

13. Deniz taşıta binmeden önce ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ Kelime-i tevhidi 21 defa okuyanın bütün yolculuğu إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ rahat geçecektir. Deniz taşıtı batmaktan korunmuş olacaktır.
14. Deniz taşıtı ya da herhangi bir vasıtaya binerken 132 defa ﴿يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ﴾ ismi zikredilirse إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ yol emniyeti sağlanmış olur. Hatta şiddetli bir tufan anında bile deniz taşıtı batmaktan korunmuş olur.

Yolculuğu Kolaylaştıracak 2 Şey

15. Yolculuğa çıkmadan önce 11 defa ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ Kelime-i

tevhidi okunursa **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** o yolculuk kolay geçer.

16. 49 defa ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ Kelime-i tevhidi yazılarak yolculuk esnasında beraberinde taşınırsa eve varıncaya kadar yerden ve gökten gelecek belalardan korur. Hangi niyetle yolculuğa çıkılmışsa **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** o niyet gerçekleşir.

Evliliğin Önündeki Engelleri Kaldırmak için 3

Manevi Tavsiye

17. Evliliği gerçekleşemeyen ya da nişanı bozulan gelin, sabah namazından sonra 312 defa ﴿يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ zikrini eder de kendisi için iyi bir kısmet dilerse **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** tez zamanda iyi bir eş bulur ve evliliği gerçekleşir.
18. 143 defa ﴿يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ﴾ ismi yazılarak muska yapılır ve bekâr kimse o muskayı koluna bağlar ya da boynuna takarsa **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** onun evliliği tez zamanda gerçekleşir. Güzel bir yuva hayatı olur.
19. Damat ile gelinin bir araya gelmesinde bir mani ortaya çıkarsa ya da bu konuda işlerin yolunda gitmeyeceği şüphesi olursa, her gün sabah namazından sonra abdestliyken her defasında besmeleyle birlikte 60 defa Tin Suresi okunur. **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** 40 gün içinde maksat hâsıl olur.

Kazalardan Korunmak İçin Yapılacak Amel

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ¹

20. (Ebû Dâvûd). Bu duayı dilinden düşürmeyen bir kimse şöyle demişti: ‘Evden çıkarken yukarıdaki duayı okumaya başladığımdan beri **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ** kaç kez beladan kurtuldüğümü bilemem. Eğer bu duayı okumamış olsaydım kim bilir arabamla kaç defa kaza yapacaktım. Fakat Allah’ın inayetiyle herhangi bir kaza yapıp zarara uğramadım.

Mahkemede Davayı Kazanmak İçin Yapılacak 2 Şey

21. Haksız yere mahkemeye çağrılan kimse duruşmaya çıkacağı gün, 654 defa **﴿يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾** zikrini ederse, **إِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ** mahkemeden çıkacak karar onun lehine olur.

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿٨٧﴾

22. Yani ‘(Ey Muhammad!) De ki: Hak geldi, batıl yok oldu. Elbette batıl yok olmaya mahkûmdur. (İsra Suresi 81’inci ayet). Mahkemede davayı kazanmak için her gün herhangi bir namazdan sonra 133 defa yukarıdaki ayet

¹ Allah **عَزَّوَجَلَّ** nin adıyla, Allah **عَزَّوَجَلَّ** 'ye dayanıp tevekkül ettim. Kötülüklerden koruyan, iyilik ve güzellikler ihsan eden her türlü kuvvet ve kudret ancak yüce Allah **عَزَّوَجَلَّ** 'in yardımınıdır.

okunur. Haklı durumdayken okunmalıdır. Zira haksız durundayken okunursa belaya müptela olunabilir.

Erbain Vaktinde (Çile ya da Halvet) Yaralanma Olursa

23. 11 gün boyunca her gün 3000 defa ﴿يَا وَاحِدٌ﴾ İsm-i Celilesi zikredilirse (Öncesinde ve sonrasında 11'er defa salavat getirilir). **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** kalbe sükûnet gelir.

Hapisten Kurtulmak İçin Yapılacak 2 Şey

24. Haksız yere hapse atılma durumunda ayakta, otururken, kalkarken elden geldiğince ﴿يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ﴾ ismi zikredilir. Kâğıda yazılıp muska yapılarak yanında taşınır. **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** tez vakit özgürlüğe kavuşmayı sağlar.
25. Elden geldiğince ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ Kelime-i tevhidi okunur. **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** tez vakit özgürlüğe kavuşmaya yardımcı olur.

Su Kuyusu ya da Nehirdeki Su Kıtlığına Karşı Manevi Tavsiye

26. Bir kuyunun ya da nehrin suyu azaldığında bir çömlek parçasına ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ yazarak kuyu ya da nehre

atılır. **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** o kuyunun ya da nehrin suyu çoğalıp bereketlenir.

Dükkânı, Mekânı, Aile ve Eşyaları Korumak İçin Yapılacak 5 Şey

27. Dükkân, mekân, ya da eşyanın üzerine her gün 49 defa **﴿يَا اللَّهُ﴾** zikri okunup üflenirse, **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** birçok maddi zarardan korunmuş olunur.
28. Kâğıt üzerine 69 **﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾** Kelime-i tevhidi yazılır ya da yazdırılır ve çerçeveletip mekân, dükkân vesairenin üzerine iliştilir, **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** Şeytan gelmeyecektir. Önceden gelmişse de kaçacaktır.
29. **﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾** Kelime-i tevhidi okunup da kullanılacak herhangi bir şeyin üzerine üflenirse, **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** o şey hem korunmuş olur, hem de bereketi artar.
30. Satın alınan ve satılan bir şey alınıp satılmadan önce **﴿يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾** zikrinin 21 defa okunması alışkanlık haline getirilirse, **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** o alışverişte zarar edilmez.

31. ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ Kelime-i tevhidi 65 defa yazan ve yanında taşıyan kimse, **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** zalimlerin zulmünden emin şekilde korunmuş olur.

Baş Ağrısından Kısa Sürede Kurtulmak İçin Yapılması Gereken

(Bahsedilen tıbbi ve geleneksel tedavi yöntemini önce doktorunuza danışınız)

Bir kaşık şeker ile irisinden iki tane kakule, kabuğundan çıkarılıp ağza konur ve sakız gibi çiğnenerek özü emilir. **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** beş dakika içinde şiddetli baş ağrısından kurtulmuş olunur. Bu uygulama birkaç gün tekrar edilirse Allah'ın izniyle baş ağrısı hastalığı iyileşir. Diyabet hastaları şeker yerine 12 tane yeşil nane yaprağını kakule ile birlikte kullanabilirler.

Turp ve Limon İle Yapılan Ürik Asit İlacı

Orta boy turp kesilerek üzerine limon serpilir. Tuz ve baharat ya da başka bir şey atmaksızın aç karnına yenir. Bir saat boyunca başka bir şey yenmez. **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** ürik asit normale döner. (Bu uygulamaya 7 gün devam edilir).

Diyabet, Kolesterol ve Yüksek Tansiyon İçin Basit İlaç

Kudret narının kabukları soyularak kurutulur. Sonra tohumlarıyla birlikte ezilerek toz haline getirilir. Sabah akşam yarımşar kaşık yenilir. Diyabet, yüksek tansiyon ve kolesterol rahatsızlıklarında Allah'ın izniyle faydası görülecektir.

Muhtelif Hastalıklar ve Rahatsızlıklar İçin

Manevi Tavsiyeler

32. Farklı bedensel, psikolojik hastalıklar, tansiyon, depresyon, cin çarpması, büyü, nazar ve göz değmesi vesaire için etkili ve benzersiz bir uygulama vardır. Bütün ev halkı bu uygulamaları yaparsa **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** aile içi anlaşmazlıklar ve kaygılardan kurtulmuş olunur, eve huzur gelir.

Sabah namazının iki rekât sünneti, öğlen, akşam ve yatsı namazlarının farzlarından sonraki son iki sünnetlerinde Fatiha Suresi'nden sonra Kuran'ı Kerim'in son 6 Suresi okunur. İlk rekâta Kâfirûn, Nasr ve Tebbet Sureleri, ikinci rekâta da İhlas, Felak ve Nâs Sureleri okunur. Her Surenin başında besmele çekilir. (Şifa bulana kadar devam edilir). Bazen bu Surelerin yerine başka Sureler de okunur. Mektebetül Medine'nin yayınlarından 'Bahar-i Şeriat' kitabının birinci cildinde belirtildiği üzere, 'Falanca namazda daima filanca Sureleri okuyun' diyerek sabitlemek tenzîhen mekruhtur. Ancak hadislerle bildirilen

Sureleri ara sıra okumak müstehabtır. Fakat her zaman böyle yapılmamalı ki vacip olduğu sanılmasın.

Bu risaleyi okuduktan sonra başkalarına da veriniz

Gerek nikâh ya da doğum günü gibi mutluluk merasimlerinde gerekse, matem gibi acılı günlerde toplandığınızda ‘Mektebetül Medine’ tarafından basılan hazine değerindeki bu el ilanlarını dağıtarak sevaba eriniz. Müşterilerinize hediye olarak dağıtmak için dükkânınızda bulundurmaya alışkanlık ediniz. Gazete dağıtanlar ya da çocuklar vasıtasıyla evlere ayda en az bir kere dağıtarak onları iyiliğe davet ediniz ve bu sevaptan siz de payınızı alınız.

40 Yıllık Amel

İmam Ahmed Raza Han عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰنِ şöyle der: Kim mescitte dünya işlerinden bahsederse Allah عَزَّوَجَلَّ onun 40 yıllık güzel amellerini boşa çıkarır¹. Kim kasten bir vakit namazını terk ederse, binlerce yıl cehennemde kalmaya müstahak olur.² Hz. Ömer Faruk رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ölümcül bir saldırıda ağır yaralandığı halde namazını kılmaya devam etmiştir.³

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

¹ Fetavâ-i Rızviye.

² Fetavâ-i Rızviye.

³ El-Kebâir.

40 Yıllık Amelleri

İmam Ahmad Rıza Han عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمَنِ der ki:

- ❖ Camide dünya meseleleriyle kendini meşgul eden bir kimsenin, yüce Rabbimiz عَزَّوَجَلَّ 40 yıllık iyi amelleri hiçe sayabilir.

(Gamz-ul-Üyun sayı 3, sayfa 190'a istinaden - Fetva Rızaviya, sayı 16, sayfa 311)

- ❖ Bir kimse bir vakit Namazı da bilerek ve isteyerek kılmadığı zaman binlerce yıl Cehenneme atılma cezasıyla karşılaşır

(Fetva Rızaviya, sayı 9, sayfa 158)

- ❖ Seyiduna Umar Faruk رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ciddi biçimde yaralandığı halde bile Namazını kılmıştır.

(El- Kaba'ir, sayfa22; özetlenmiş)



MC 1286