

سب سے آخري نبى

Sabse Aakhri Nabi

Son Peygamber ﷺ

SON NEBİ

Tarikat Şeyhi, Emir-i Ehli Sünnet,
Davet-i İslami hareketinin Kurucusu, Hz. Allame Mevlâna Ebu Bilal

Muhammed İlyas Attar

Kadiri Razavi دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَهُ



Türkçeye Çeviren

Tercüme Bürosu (Davet-i İslami)

İçindekiler

SON NEBİ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ	1
Salat ve Selam Getirmenin Fazileti	1
Hız. Cebrail'in Selamı (Kıssa).....	1
Elhamdülillah Son Nebinin Ümmetiyiz	3
En Önemli Farz	3
Ayetin Açıklaması.....	4
Hatem'in Anlamı	5
Hayvanların Bile Son Nebi Olduğuna İnanması (Kıssa)	6
Nübüvvetin Son Bulduğuna İmanın Önemi	7
Hiçbir Delilin İstenmemesi	8
Sahte Nebiden Mucize Beklemek	8
Benden Sonra Nebi Yoktur.....	9
İman Selametinden Endişe Etmemenin Sonu	9
İman Endişesi Duymamanın Tehlikesi.....	10
Sabah Mümin Akşam Kâfir	10
Hadisin Açıklaması.....	11
Görünmeyen Bir Din Büyüğünün (eşsiz) Sırrı (Kıssa).....	12
İmanı Arttıran Ölüm Hadisesi (Manevi Tavsiye)	16
40 Hadisi Ulaştırmamanın Fazileti	18
Nübüvvetin Sona Erdiğine Dair 40 Hadis	18
Nur Sarayının Son Tuğlası.....	18
Hatemün Nebiyyin'in (Son Nebi) Anlamı	20
6 Fazilet	20
Ben En Son Gelen Nebiyim	22
Tüm Nebilerin Önderi	23
Hatemül Enbiya (Son Nebi)	23
Ahirü'l-Mescid'in Anlamı.....	24
Cennete Girin	24

İçindekiler

Benden Sonra Nebi Gelmeyecek.....	24
Cennete İlk Girecek Olan Ümmet.....	26
Hikmetli Kısa Söz.....	26
Bütün Nebilerden Üstün Olmasının Sebebi (Kıssa)	27
30 Yalancı Nebi Çıkacak	28
Hz. Ali رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ın Büyüklüğü	29
Doğru Söyledin.....	31
Bir Rüyanın Tabiri	31
Önlerine Nur Serilecek.....	31
Kıyamet Günü Bütün Mahlukat “Son Nebi!” Diyecek	32
Eğer Muhammed Olmasaydı Sizleri Yaratmazdım.....	33
Tevrat’ta Bahsi Geçen Ümmet	34
Hepsinden Önce ve Hepsinden Sonra	34
İlk ve Son Nebi	35
Peygamber Efendimizin Dudağında اِنَّا لَآهِهَا Olacak.....	36
Hiçbir Şeyi Saklamadı, Bir Şey Hariç (Kıssa).....	37
Sahabe ve Tabiinin 5 Sözü	38
1. İki omuz arasındaki yazı	38
2. O olmazsa hiçbir şey olmaz	39
3. Hz. İbrahim عَلَيْهِ السَّلَام a mesaj.....	40
4. Hz. Eşiya عَلَيْهِ السَّلَام a gelen vahiy	40
“Şam İdaresi” nin Açıklaması.....	41
5. Hz. Yakub عَلَيْهِ السَّلَام a gelen vahiy	42
Son Nebi ile İlgili Nidalar	43
Bu Risaleyi Okuyup Başkalarına da Veriniz.....	43

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Son Nebi ﷺ

Ya Mustafa صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ in Rabbi عَزَّوَجَلَّ Kim 42 sayfalık “Son Nebi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ” risalesini okur ya da dinlerse, onu sorgu ve sualsiz mağfired edip Cennet-ül Firdevs'te son nebin Mekke ve Medine'nin önderi Muhammed صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ e komşu eyle.

أَمِيرِنُ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِيرِينَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

Salat ve Selam Getirmenin Fazileti

Peygamber Efendimiz صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ buyurdu ki: “Ey insanlar! Şüphesiz içinizden kıyamet gününün dehşetinden, sorgu sualinden hemen kurtulacak olan kişi bana dünyada çokça salat ve selam getiren olacaktır.” (*el-Firdevs bi Me'sûrül' -Hitâb, c. 5, s. 277, hadis: 8175*)

Hz. Cebrail'in Selamı (Kıssa)

Allah عَزَّوَجَلَّ nin Sevgili son Nebisi, Mekke ve Medine'nin önderi Muhammed Mustafa صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ buyurdu ki:

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ظَاهِرُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بَاطِنُ

“Cebrail عَلَيْهِ السَّلَامُ yanıma gelip bana: “Esselamu aleyküm ya zahir! esselamu aleyküm ya batın!” diye selam verince ona: “Ey

Cebrail عَلَيْهِ السَّلَامُ Bu sıfatlar yüce Allah عَزَّوَجَلَّ ye aittir, ona layıktır, benim gibi fani bir kula nasıl ait olabilir?” diye sordum. Cebrail عَلَيْهِ السَّلَامُ dedi ki: “Allah عَزَّوَجَلَّ sana bu sıfatlarla fazilet lütfetti ve bütün enbiya عَلَيْهِمُ السَّلَامُ ve elçiler nezdinde sana üstünlük bahşetti. Kendi adı ve vasfından (sıfat ve güzelliğinden) senin adını ve vasfını verdi. Yüce Allah عَزَّوَجَلَّ senin adını “Evvel” koydu. Çünkü sen tüm enbiyayı kiram عَلَيْهِمُ السَّلَامُ dan yaratılış bakımından evvel yani ilksin. Senin adını “Ahir” koydu. Çünkü sen bütün enbiyayı kiram عَلَيْهِمُ السَّلَامُ dan sonra dünyaya teşrif edensin ve son ümmetin son Nebisisin. Allah عَزَّوَجَلَّ senin adını “Batın” koydu zira Rabbimiz عَزَّوَجَلَّ kendi adıyla birlikte senin adını parlak nurla arşın sütunlarına Hz. Âdem عَلَيْهِ السَّلَامُ ın yaratılışından iki bin yıl evvel ebedi olarak yazdı. Sonra sana salavatı şerif getirmemi emretti. Ben de sana bin sene salavat, bin sene selam getirdim. Hatta Allah Teâlâ عَزَّوَجَلَّ seni bir parlayan güneş olarak müjdeleyici, uyarıcı ve emriyle ona davet etmen için gönderdi. Adını da “Zahir” koydu. O seni tüm dinlere üstün kıldı. Şeriatını ve üstünlüğünü yer ve gökyüzündekilerin üzerine görünür kıldığında sana salavat getirmeyen kalmadı. Allah عَزَّوَجَلَّ nin rahmeti senin üzerine olsun. Bu yüzden senin Rabbin عَزَّوَجَلَّ Mahmud (övülecek olandır). Sen de Muhammed صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ sin (övülensin). Rabbin عَزَّوَجَلَّ “Evvel ve Ahir, Zahir ve Batın” dır ve sen de (Rabbin عَزَّوَجَلَّ nin lütfu ile) “Evvel ve Ahir, Zahir ve Batın”sın.” Bunları işittikten sonra Allah عَزَّوَجَلَّ nin son Peygamberi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ şöyle buyurdu: “Bütün övgüler Allah عَزَّوَجَلَّ ye aittir ki o bana bütün enbiyayı kiram عَلَيْهِمُ السَّلَامُ a karşı

üstünlük bahşetti. Hatta isim ve vasıf bakımından (hepsinin nezdinde üstünlük verdi.) (*Kari, Şerhu'ş-Şifa, c. 1, s. 515; Fetavayı Razaviyye, c. 15, s. 663*)

Elhamdülillah Son Nebinin Ümmetiyiz

Ey Son Nebi ﷺ'in Sevdalıları! Cenab-ı Hak عَزَّوَجَلَّ biz günahkârlara büyük bir lütuf ve merhamet niyaz etti ki onun en sevdiği son Nebi, Mekke ve Medine'nin önderi, Muhammed ﷺ'in ümmetinden olmayı nasip etti. Elhamdülillah bizim sevgili efendimiz Mustafa ﷺ tüm resul ve enbiyalar عَلَيْهِمُ السَّلَام dan üstündür ve yüce Allah عَزَّوَجَلَّ nin rahmetiyle, ümmeti de önceki tüm ümmetlerden daha hayırlıdır.

Sen tüm resullerden üstünsün, tüm enbiyaların efendisisin

En üstün ümmetin sahibi, Sallallahu aleyk ve sellem

(Saman-i Bahşiş, s. 93)

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

En Önemli Farz

Ey Peygamber ﷺ sevdalıları! Muhammed Rasulullah ﷺ in Allah عَزَّوَجَلَّ nin en son Nebisi ﷺ olduğuna iman etmek dinimizin zaruretindedir. Kim onu inkâr eder veya ondan en ufak bir şüphe duyarsa

İslam'dan çıkar, kafir ve mürted olur. Rabbimiz 22. cüzde yer alan Ahzab Suresinin 40. ayetinde şöyle buyurdu:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ
النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝

Tercüme Kenzül İrfan: “Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o, Allah'ın Resûlü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilendir.”

Ayetin Açıklaması

Hz. Allame Mevlâna Seyyid Muhammed Naimuddin Murad Abadi رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ “Hazain-ul-İrfan” adlı eserde ayetin “وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ” bölümünün tefsirinde şöyle yazmıştır: “Muhammed Mustafa صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ son peygamberdir ki artık ondan sonra hiçbir nebi dünyaya gelmeyecektir ve nübüvvet onunla son bulmuştur. Onun nübüvvetinden sonra kimseye bu nübüvvet verilmeyecek. Hatta Hz. İsa عَلَيْهِ السَّلَام her ne kadar daha evvel nübüvvetle görevlendirilmiş olsa da semadan indiğinde Muhammed صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ in şeriatına uyacak ve onunla hükmedecek. Resulümüz صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ in kiblesine yani Kabe'ye doğru namaz kılacak. (Unutmayınız!) Peygamber Efendimiz صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ in son Nebi olması kesin (mutlaktır). (Bu kesinlik Kur'an ve hadisle sabittir). Kur'an-ı Kerim'in açık ve net ayeti de bunu beyan eder ve ilgili hadisler tevatür

derecesine çıkmıştır¹. Bunların hepsi Huzuru Ekrem ﷺ in son Nebi olduğuna delildir ve ondan sonra hiçbir nebi gelmeyecektir. Her kim Hz. Muhammed ﷺ in nübüvvetinden sonra başka birine de nübüvvetin verilebileceğine inanırsa, nübüvvetin sona erdiğini inkâr etmiş olur, İslam dininden çıkar ve kafir olur. (*Hazainü'l-İrfan*, s. 763, *Siratü'l-Cinan*, c. 8, s. 47)

Hatem'in Anlamı

Elhac Muftü Ahmed Yar Han Naimi رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ der ki: “Hatem” sözcüğü “Hatm” kökünden türemiştir. “Hatm”in anlamı “Mühür” olup “Son” manasına gelir. Belki de bu nedenle mühüre de “Hatem” denir zira bir yazının sonunda mühür basılır. Nasıl ki çuval mühürlendikten sonra içine bir şey giremez ve içinden dışarıya bir şey çıkamazsa aynı şekilde son mühür basılmış, nübüvvet bahçesinin son çiçeği de açılmıştır. Hz. Muhammed ﷺ de “Hatemün Nebiyyin”in anlamını açıklayarak: “لَا نَبِيَّ بَعْدِي” Benden sonra hiçbir nebi yoktur.” buyurmuştur. (*Şan-i Habiburrahman*, s. 171)

Senden sonra başka bir nebi gelmeyecek

Vallahi! İnancım budur, ey son Nebi

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

¹ Tevatür hadis: Bu hadisleri rivayet edenlerin sayısı her dönemde öyle çoktur ki onların yalan (yaşanan vakaya aykırı) olduğu üzerine ittifak etmek muhaldir (mümkün değildir). (*Hadislerden Seçmeler*, s. 25)

Hayvanların Bile Son Nebi Olduğuna İnanması (Kıssa)

Hiz. Abdullah Bin Ömer رَضِيَ اللهُ عَنْهُ dan şöyle rivayet edilir: “Beni Süleym kabilesinden çölde yaşayan bir bedevi, Nebiyi Kerim صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ in huzuruna çıkararak: “Bu kertenkele sana iman edene kadar ben de iman etmem diyerek kertenkeleyi önüne serdi. Peygamberimiz صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ hayvana seslenince, hayvan ‘كَبِيكُ وَ سَعْدِيكُ’ “Sana itaat etmeye hazırım.” dedi ve bunu öyle yüksek bir sesle söyledi ki orada bulunan herkes duydu. Nebimiz صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ sonra: “Mabudun (ibadete layık gördüğün) kimdir?” diye sorunca kertenkele: “Arşı gökyüzünde ve hükümü yeryüzünde olan mabudumdur. Onun rahmeti cennette ve azabı cehennemdedir.” dedi. Allah عَزَّوَجَلَّ Resulü صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: “Ey kertenkele! Söyle ben kimim?” diye sorunca da yüksek sesle: “أَنْتَ رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ” Sen alemlerin Rabbi olan Allah عَزَّوَجَلَّ nin Resulü ve son Nebi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ sin. Senin doğru olduğuna inanan kurtuluşa erer, yalanlayan da hüsrana uğrar.” dedi. Bütün bunlara şahit olan bedevi, öyle etkilendi ki hemen oracıkta kelimeyi şahadet getirerek Müslüman oldu. (Mu'cemü'l-Evsat, c. 4, s. 283, hadis: 5996)

Ey musibet! Akılsız kâfirler, böyle bir gerçeği inkâr ederler

Şahitlik edilecekse, dilsizler bile konuşmaya başlar

(Hedaik-i Bahşiş)

Rıza'nın şiirinin açıklaması: Allah عَزَّوَجَلَّ nin sevgili son Nebisi, Mekke ve Medine'nin önderi Muhammed صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ e

inanmayanlar ne kadar, aptal ve cahillerdir. Oysaki sevgili Peygamberimiz صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ doğru ve son Nebi olduğuna şahitlik yapılmasını isteyince konuşmayan hayvanlar vesaire bile şahitlik etmek için konuşmaya başlar.

Nübüvvetin Son Bulduğuna İmanın Önemi

Ey son Nebi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ in sevdalıları! Nübüvvetin son bulduğuna iman etmek demek sevgili Peygamberimiz صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ in son Nebi olduğuna inanmaktır. Allah عَزَّوَجَلَّ Huzuru Ekrem صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ile birlikte nübüvvet silsilesini de noktalamıştır. Nur yüzlü Hz. Muhammed صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ in yaşadığı dönemden sonra mahşer gününe kadar hiç kimse nebi olamaz. Hz. İsa عَلَيْهِ السَّلَام in yeryüzüne dönüşü ile nübüvvetin sona erdiğine dair inançta bir değişiklik olmayacaktır zira hatemün nebiyyinin manası şudur: Muhammed صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ in dünyaya teşrifinden sonra hiçbir insana nübüvvet verilmeyecektir. Hz. İsa عَلَيْهِ السَّلَام daha evvel nebilik görevine nail olandır. Bir nebi olarak kendi şeriatının tebliğini yapmayacak, Allah عَزَّوَجَلَّ nin son Nebisi Muhammed صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ in şeriatına uyulmasını teşvik edecek ve Hz. Muhammed صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآLِهِ وَسَلَّمَ in ümmetinden biri olacaktır. (*Tefsir-i Nesefti, s. 943*) Unutmamalıdır ki bir nebiye nübüvvet verildikten sonra onun nübüvveti ortadan kalkmaz aksine baki kalır. “Fetevayi Razaviyye” adlı eserin 29. cildinin 110-111’inci sayfalarında şöyle denir: “Haş! Ne bir resul vazifesinden men edilir ne de İsa عَلَيْهِ السَّلَام kendisine verilen görevden ayrılır. Hz. Muhammed صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآLِهِ وَسَلَّمَ in

Son Nebi ﷺ

ümmetinden olmak Allah ﷺ nin elçiliğine aykırı değildir.” Nübüvvetin sona erdiği inancı tevhid inancı ile aynı derecededir. Yani ikisi de dinin zaruretindedir. Sonuç olarak nasıl ki bir Müslüman için Allah ﷺ nin bir olduğuna iman etmek zaruri ise aynı şekilde onun sevgili Habibi Hz. Muhammed Mustafa ﷺ in son Nebi olduğuna iman etmek de zaruridir.

Hiçbir Delilin İstenmemesi

Hiz. İmam Ebu Mansur Maturidi رحمه الله عليه der ki: “Kim Huzuru Ekrem ﷺ den sonra nebi geleceğini iddia ederse ondan hiçbir delil istenmez aksine bu iddiası reddedilir. Çünkü Allah ﷻ nin sevgili Nebisi ﷺ buyurmuştur ki: “لَا نَبِيَّ بَعْدِي” Benden sonra Nebi yoktur.” (Te'vilatü Ehli's-Sünne, c. 8, s. 396)

Sahte Nebiden Mucize Beklemek

“Melfuzat-ı Ala Hazret” adlı eserin 134. sayfasında şöyle denir: “Nebi olduğunu iddia eden sahtekâr birinden mucize istenebilir mi?” şeklinde bir soru sorulursa bunun cevabı şudur: Nebi olduğunu iddia eden bir sahtekârla ilgili gerçeği ortaya çıkarmak için ondan mucize göstermesini istemenin sakıncası yoktur. Ancak, acaba mucize gösterebilir mi gösteremez mi diye merak edip ondan mucize göstermesini isteyen kişi anında kafir olur. (Fetevayı Alamgiri, c. 2, s. 263)

Benden Sonra Nebi Yoktur

İmam Ahmed Rıza Han رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ der ki: “Mütevahir hadiste geçen ‘لَا نَبِيَّ بَعْدِي’ “Benden sonra nebi yoktur” ifadesinin anlamı; (Allah عَزَّوَجَلَّ nin rahmeti onların üzerine olsun) ümmetin vefat etmiş önceki nesilleri ve gelecek olan nesillerinin, daima Hz. Muhammed صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ i son Nebi olarak kabul etmeleridir. Resulü Ekrem صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ in yaşadığı dönemde veya sonrasında mahşer gününe kadar herhangi bir kişiye nübüvvet verilmesi mümkün değildir.” (Fetevayi Razaviyye, c. 14, s. 333)

Şüphesiz enbiyanın önderisin sen

Sana eşdeğer başka kimse yoktur, Ey son Nebi

صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَى الْحَبِيبِ

İman Selametinden Endişe Etmemenin Sonu

Sevgili kardeşlerim! Bir insan için en değerli ve paha biçilemez olan şey onun imanıdır. Allah عَزَّوَجَلَّ nin lütfu ile iman servetine sahip olan bir kimse, mal mülk bakımından fakir de olsa aslında servet sahibidir ve imandan yoksun kimseden çok daha zengindir. İslam zenginliğinden mahrum kalmış mal mülk sahibi insan, aslında yoksul ve fakirdir ve maazallah (Allah korusun) bu vaziyette (yani kafir olarak) öldüğünde sonsuza dek cehennemde kalmaya mahkumdur. Her Müslüman, iman selameti ve hayırlı bir ölüm için sürekli izzet sahibi Rabbi عَزَّوَجَلَّ nin huzurunda dua etmelidir. Salih amel işlemede tembelliğin

Son Nebi ﷺ

had safhada olduđu bu fitne dolu devirde imanı koruma bilinci hayli azalmıřtır. Her geen gn deđiřik yntemlerle eřit eřit fitneler Mslmanların imanını zayıflatmak iin devreye sokulmaktadır. mr boyu salih amellerle meřgul olsak bile iman selametinden endiře etmek gerekir. Allah ﷻ korusun lmmz imanla olmazsa sonsuza kadar cehennemde yanarız. Son Nebi ﷺ Őyle buyurmuřtur: (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنَّوَاتِيغِ) “Ameller sonlarına gre deđerlendirilir.” (Buhari, c. 4, s. 274 hadis: 6607)

İman selameti iin yakarır Attar

Nebi huzurundan eli boř dnmeyecek bu kul

İman Endiřesi Duymamanın Tehlikesi

Nasıl ki dnyevi bir malın korunması konusunda gsterilen bir gaflet, onu kaybetmeye sebebiyet veriyorsa imanın korunması meselesi bundan daha da zor bir konudur. “Melfuzat-1 Ala Hazret” adlı eserin 495. sayfasında getiđi zere limler der ki: “İmanını kaybetmekten korkmayan biri iin lm anında imanını kaybetme tehlikesi oktur.”

Attar, senin ltfunla Mslmandır

Sonum da imanla olsun Ya İlahi!

Sabah Mmin Akřam Kfir

Son Nebi ﷺ Őyle buyurmuřtur: “Gecenin zifiri

karanlıklarına benzeyen fitneler ortaya çıkmadan önce salih ameller yapmakta acele edin! O zamanda insan, mümin olarak sabahlar, kâfir olarak geceler; mümin olarak geceler, kâfir olarak sabahlar. Hatta dinini küçük bir dünyalığa satar.”

(Müslim, s. 69, hadis: 313)

Hadisin Açıklaması

“Sahih-i Müslim” adlı eseri şerh eden Hz. İmam Şerifuddin Nevevi رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ bu hadisi şerifi şöyle yorumlar: “Bu hadiste, salih amel işlemekte zayıflık gösterenler ve sürekli olarak fitnelerle meşgul olanlar mümkün olduğunca acele ederek salih ameller işlemeye teşvik edilmiştir. Zira bir gün gelir ayın görünmediği kapkaranlık geceler gibi bu fitneler de çoğalır durur. Alemlerin Serveri صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ bu ağır fitnelerin bir kısmını şöyle anlatmıştır: “O fitneler o kadar şiddetli olur ki insanın kalbi başka yola meyleder. Bu çok büyük bir sapmadır.” (Nevevi, Şerh-i Müslim, c. 2, s. 133)

Sevgili Kardeşlerim! Fani dünyanın rahatlık ve lükslüğü için maazallah imanını satan, dininden vazgeçip imansızlığa soyunan, cennetin yerine cehennemi kendine mesken yapan bir kimse ne kadar da bahtsızdır. Peygamber صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ sevdalılarını kardeşlerimize, şu duayı etmelerini şiddetle tavsiye ederiz: ‘يَا مُغَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ’ Ey kalpleri halden hale çeviren Allahım عَزَّوَجَلَّ kalbimi dinin üzere sabit kıl! Kerim olan Allahım عَزَّوَجَلَّ sevgili son Nebi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ in vesilesi ile iman

Son Nebi ﷺ

ve inancımızı koruyup İslam dini üzere olmayı nasip eylesin. İman ve afiyetle yemyeşil kubbenin gölgesinde mahubunun yanında şahadet ve Cennetül Baki’de defnedilmeyi ve Cennetül Firdevs’te Medine’nin önderi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ in komşusu olmayı nasip eyle(sin).”

اِمْرَيْنَ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِيرِينَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

Uzaklaştır fitneleri, bizim gibi kulun olanlardan

Rezil ölümden koru, Ey Medine’nin önderi

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

Görünmeyen Bir Din Büyüğünün(eşsiz) Sırrı (Kıssa)

Resul صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ in sahabelerinden Nadla bin Muaviye رَضِيَ اللهُ عَنْهُ 300 muhacir ve ensar ile birlikte Irak’ın Hulvan bölgesinden ganimet (gayrimüslimlerle yapılan savaşta ele geçirilen mallar) toplayıp getiriyorlardı ki bir dağın eteklerinde akşam olduğunda Hz. Nadla رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ezan okudu. “أَللَّهُ أَكْبَرُ أَكْبَرُ” dediğinde dağın tarafından bir ses yükseldi. Biri: “Ey Nadla رَضِيَ اللهُ عَنْهُ sen çok büyük bir söz söyledin.” dedi. Nadla رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: “أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ” deyince aynı ses: “Ey Nadla رَضِيَ اللهُ عَنْهُ halis tevhid kelimesini söyledin.” dedi. Nadla رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: “أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ” deyince aynı ses yine: “Bu öyle bir nebidir ki ondan başka nebi yoktur. O uyarıcıdır. İşte bizlere Meryem oğlu Hz. İsa عَلَيْهِ السَّلَام in müjdesini verdiği nebi odur. Onun ümmetinden sonra kıyamet

kopacak.” dedi. Sahabe Nadla رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ın: “سَحَى عَلَى الصَّلَاةِ” demesi üzerine o ses: “Namaz bir farzdır. Namaza koşana ve ona devam edene ne mutlu!” dedi. Hz. Nadla رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: “سَحَى عَلَى الْفَلَاحِ” dediği zaman da o ses: “Namaz eda etmek için gelenler kurtuluşa ermiştir ve Muhammed صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ e icabet edenler sonsuza dek kurtuluşa ermeyi yeğlemiştir.” dedi. Hz. Nadla رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: “اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ” dediğinde de aynı ses: “Yine halis tevhid kelimesini söyledin! Allah عَزَّوَجَلَّ bundan dolayı senin bedenine cehennem haram kıldı!” dedi. Hz. Nadla رَضِيَ اللهُ عَنْهُ nazamdan sonra ayağa kalktı ve dedi ki: “Ey güzel konuşan. Sözlerini işittik. Melek misin? Cin misin? Yoksa (gözlerden uzak bir kul musun? Karşımıza geçip de öyle konuş zira bizler, Allah عَزَّوَجَلَّ ve onun Nebisi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ve Hz. Ömer رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ın temsilcileriyiz.” dedi. Ardından dağın içinden nur yüzlü, beyaz sakallı, üzerinde yün elbise bulunan yaşlı bir adam görüldü. Gelir gelmez: “السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ” diyerek selam verdi. Oradakiler de selamı aldılar. Hz. Nadla رَضِيَ اللهُ عَنْهُ dedi ki: “Allah عَزَّوَجَلَّ sana rahmet etsin! Sen kimsin?” diye sordu. O da: “Züreyb bin Bersemlâ’yım (Sermela). Allah عَزَّوَجَلَّ nin nebisi Hz. İsa عَلَيْهِ السَّلَام beni bu dağa yerleştirdi. Kendisi semadan tekrar yeryüzüne ininceye kadar benim sağ kalmam için dua etmişti. (Başka bir riyavette de denir ki) Sonra Bersemla: “Resulullah صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ nerededir?” diye sordu. Hz. Nadla رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: “Vefat etti (bu dünyadan öteki aleme intikal etti.)” diye cevap verdi. Bunun üzerine yaşlı adam hüngür hüngür ağladı ve: “Ondan sonra halife kim oldu?” diye sordu. Nadla رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: “Hz. Ebubekir Sıddık رَضِيَ اللهُ عَنْهُ” dedi. “O

nerede?” diye sorunca: “O da vefat etti!” denildi. “Sonra kim halife oldu?” diye sordu. “Hz. Ömer رضي الله عنه” denildi. Bunun üzerine: “Hz. Ömer رضي الله عنه a selamımı söyleyin ve ona deyin ki Ey Ömer رضي الله عنه idareciliği düzgün yap! İnsanlara yakın ol. Kıyamet yaklaştı. Ey Ömer رضي الله عنه Ümmeti Muhammediye’de şunlar vuku bulmaya başlayınca bu dünyadan göçüp gitmek (vefat etmek) daha yeğdir. (Onlardan bazıları şöyledir)

1. İnsanlar soylarını (Üst soyları, öyle olmadığı halde kendilerini seyyid, sıddık, Ali’nin soyuna dayandırmaya) başlamaları,
2. Büyüklerin Küçüklere şefkat göstermemeleri,
3. İyiliği emretmeyip, kötülükten sakındırmamaları,
4. Mal ve dünyalık kazanmak uğruna (dini) ilim öğrenmeleri,
5. Yağmurun çoğalması,
6. Evlatların anne-babalarını canlarından bezdirmesi,
7. Camilerin ihtişamlı olmaya ancak içinde ibadetin azalmaya başlaması,
8. Rüşvetin yaygınlaşması,
9. Görkemli binaların yapılmaya başlanması,
10. İnsanların heva ve heveslerinin peşinden gitmeye başlamaları,
11. İnsanların dünya karşılığında dinlerini satmaya başlamaları,
12. Akraba bağlarının koparılması,

13. Faizin yaygınlaşması,

14. Zenginliğin saygınlık görmesi. Bütün bunlar yaygınlaşmaya başlayınca toplumdaki uzaklaşıp bir dağın mağarasında gizlenmek ve orada Allah ﷻ'i yad etmek iman selameti için daha güvenli olacaktır. (Böyle deyip o yaşlı adam oradan kayboldu)

Hiz. Nadla رضي الله عنه bu vakayı sahabelerden Hiz. Sa'd bin Ebi Vakkâs رضي الله عنه a ayrıntılı şekilde yazıp göndermiştir. O da Müminlerin emiri Hiz. Ömer Faruk رضي الله عنه a yazmıştır. Cevabında Hiz. Ömer Faruk رضي الله عنه Hiz. Sa'd bin Ebi Vakkâs رضي الله عنه a emir vererek, beraberinde muhacirler, ensar ve sahabeyi kiramı alıp o dağa götürmesini ve eğer o yaşlı adamı tekrar görürlerse ona selamını iletmesini söyledi. Hiz. Sa'd bin Ebi Vakkâs رضي الله عنه 4 bin muhacir, ensar ve sahabe ile o dağa gitti ve 40 gün boyunca ezan okudu ancak karşılık olarak herhangi bir ses ya da cevap alamadı. (*Tarih-i Bağdad*, c. 10, s. 254; *Beyhaki, Delailü'n-Nübüvve*, c. 5, s. 425-427; *Fetavayı Razaviyye*, c. 15, s. 691)

İzzet sahibi olan Allah ﷻ onlara rahmet, onların hatırına bizlere de sorgu sualsiz, mağfiret nasip etsin.

اٰمِيْنَ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

*Bütün sahabelerin sarsılmaz akidesi şudur
O, yaratılmışların hayırlısı, hatemül enbiya'dır*

İmanı Arttıran Ölüm Hadisesi (Manevi Tavsiye)

Değerli kardeşlerim! Nübüvvetin sona erdiği inancındaki istikameti koruma (kuvvetlendirme) ve imanı muhafaza etmenin önemini idrak etmek için Peygamber صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ sevdalılarının dini hareketi olan “Davet-i İslami”nin manevi ortamlarıyla her daim içli dışlı olunuz. İnşallah öyle bereketler nasip olacaktır ki hayattayken olduğu gibi ölüm anında da imrenilmeye değer olacaktır. Geliniz! Şevk ve isteğimizi arttıracak şu hadiseye bir bakalım. Emir-i Ehlisünnetin yanına Muhammed Vesim Attari adında bir kardeşimiz gelirdi. Bu çaresizin sol elinde kanser çıkmıştı da doktorlar onun elini kesmişlerdi. Bu kardeşimizin ikamet ettiği bölgeden başka bir kardeşimiz Emir-i Ehlisünnete şöyle anlatır: “Vesim kardeşimiz, şiddetli ağrısı nedeniyle çok sıkıntı çekiyordu. Ziyaret için hastaneye gittim ve onu teselli ederek: “Sol elinin kesilmiş olmasını dert etme! Elhamdülillah Sağ elin yerinde. En önemlisi de imanın sağlam.” dedim. Elhamdülillah kendisini oldukça sabırlı gördüm. Mütebessim bir şekilde zor da olsa yatağından kalkıp beni dışarıya kadar uğurladı. Zamanla elindeki ağrı dindi. Ne var ki bu kez de ikinci imtihanı başladı. Göğüsü su toplamıştı. Gün boyu çok sıkıntı çekmeye başlamıştı. Sonunda bir gün ağrısı çok arttığında Allah عَزَّوَجَلَّ yi zikretmeye koyuldu. Allah Allah عَزَّوَجَلَّ sesleriyle odada mırıldanıyordu. Sağlığı oldukça endişe verici olmuştu. Kendisine doktora gitmesi telkin edilse de o bunu kabul etmedi. Ninesi, onun başını şefkatle bağına bastı. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) “La ilahe

illallah Muhammeden Resulullah” şeklinde Kelimeyi Tayyibeyi okudu ve 22 yaşındaki Muhammed Vesim Attari vefat etti. *إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ط* “İnna lillahi ve inna ileyhi raciun.” Merhum, gusül abdesti için götürülürken aniden kefen yüzünden açıldı. Yüzü gül rengini almıştı. Gusül abdesti aldırdıktan sonra yüzüne daha da nur geldi. Defnedildikten sonra Peygamber *صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ* sevdalıları naat okuyorlardı. Kabirden güzel koku geliyordu. Ev halkından birisi, rüyasında merhum Muhammed Vesim Attari’yi, çiçekler içinde bir odadayken gördüğünde ona nerede olduğunu sordu. Eliyle bir odayı işaret ederek: “Burası benim mekânım. Burada çok mutluyum.” dedi ve süslerle donatılmış bir yatağa uzandı. Babası da rüyasında kendini Vesim Attari’nin mezarının yanında gördü. Aniden mezar açıldı ve merhum başında sarık, bembeyaz kefen içinde dışarı çıktı. Bir müddet sohbet ettikten sonra mezarın içine girdi ve mezar tekrar kapandı. Sonsuz izzet sahibi olan Allah *عَزَّوَجَلَّ* ona rahmet, onun hatırına bizlere de sorgusuz sualsiz mağfîret ihsan etsin.

اٰمِيْنُ بِجَاہِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

Sen bize İslam’ı lütfettin, bizi ümmetine kabul ettin

Sen gönlü çok yücesin, bu lütfun bizden geri alınmasın

Raza’nın şiiirinin açıklaması: Ya Rasulallah *صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ* İslam’la tanıştıranak bizleri lütfunla sevindirdin. Bizleri

Son Nebi ﷺ

ümmetine kattın. Sen çok şefkatlisin. İslam'ı bizlere lütfettikten sonra, bu lütfu bizden geri alır mısın? (Asla hayır)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

40 Hadisi Ulaştırmannın Fazileti

Son Nebi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: “Kim, ümmetime ulaştırmak üzere din ile ilgili 40 hadisi ezberlerse Allah عَزَّوَجَلَّ kıyamet gününde onu alimlerle birlikte diriltir, ben de kendisine şefaata ederim.” buyurdu. (*Şuabu'l-İman, c. 2, s. 270, hadis: 1726*)

Bu hadisten kastedilen, ezberlenmiş olmasa da 40 hadisi insanlara kadar ulaştırmaktır. (*Eşiatü'l-Lemeat, c. 1, s. 186*) Elhamdülillah! Hadisi şerifte anlatılan fazilete ulaşmak niyetiyle Seygili Peygamberimiz Muhammed Resulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ in son Nebi olmasıyla ilgili 40 hadis aşağıda sunulmuştur:

Nübüvvetin Sona Erdiğine Dair 40 Hadis

Nur Sarayının Son Tuğlası

1. "Benimle, benden önce gönderilen peygamberlerin durumu, yaptırdığı evi bitirdikten ve binayı donatıp tezyin ettikten sonra evin bir köşesinde bir tuğlalık boş yer bırakan kişinin durumuna benzer. Bu bitmiş evi ziyaret edenler, binanın içini gezip dolaşırlarken gözleri bu eksik

birakılan yere iliřtiđi zaman: ‘Keřke evin řu kőřesi boř bırakılmasaydı!’ derler. İřte ben, peygamberlik binasında tıpkı yeri boř bırakılan o tuđla gibiyim. Ben, peygamberlerin sonuncusuyum." (*Buhari, c. 2, s. 484, hadis: 3535*)

2. İkinci rivayette “Tuđlanın yerini dolduran benim. Ben geldim ve böylece nebilerin silsilesine son verdim.” ifadesi de geçmektedir. (*Müslim, s. 966, hadis: 5963*)

Nübüvvet sarayının son tuđlası odur

řanı büyük Efendimizin sözü, “hatemül enbiya”

Hadisin açıklaması: Müftü Ahmed Yar Han رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ bu hadisi řerifin açıklamasında der ki: “Süphanallah! Ne güzel bir örnek. Burada nübüvvet, nur sarayına nebiler عَلَيْهِ السَّلَام da onun tuđlarına Peygamber Efendimiz صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ de onun son tuđlasına benzetilmiştir. O tuđlayla bina tamamlanmıştır. Buradan da anlaşılmaktadır ki Peygamber Efendimiz صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ son Nebidir. Onun zamanında ve ondan sonra başka nebi yoktur. Nasıl ki son tuđlayla o saray tamamlanıyorsa ve başka tuđla koyacak yer kalmıyorsa aynı řekilde onunla nübüvvet sarayı tamamlanmıştır. Artık başka bir nebiye yer yoktur. Unutmamalıdır ki İsa عَلَيْهِ السَّلَام kıyamete yakın bir zamanda yeryüzüne gönderilecektir. Ancak o önceki nebilerdendir. Sonraki deđil ve o tuđla önceden döřenmiştir. Hatta o kendi nübüvvetinin hükümlerini uygulamak için gelmeyecektir. Aksine Peygamber Efendimiz صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ in ümmetine katılacaktır. Unutulmamalıdır ki bir kimse hakkında “Evin son çocuđu”

deniyorsa, ondan sonra çocuk doğmamış demektir. Ancak “Bu, evin son çocuğu” demek ondan önceki çocukların öldüğü anlamına gelmez. Peygamber Efendimiz صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ in son Nebi olmasının anlamı onun zamanında ve “Ondan sonra başka bir nebi dünyaya gelmeyecek.” demektir. Eğer önceki herhangi bir nebi (zahiri bile olsa) hayatta olsa bunda bir sakınca yoktur. Dört nebi şu ana kadar (gerçek anlamda) hayattadır. İki yeryüzünde, Hz. Hızır عَلَيْهِ السَّلَام ve Hz. İlyas عَلَيْهِ السَّلَام. Diğer ikisi de semada, Hz. İdris عَلَيْهِ السَّلَام ve Hz. İsa عَلَيْهِ السَّلَام in hayatta olmaları, Peygamber Efendimiz صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ in son Nebi olmasına aykırı değildir. Peygamber Efendimiz صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ yaratılanların ilki ve son Nebidir. (*Mir'at*, c. 8, s. 7)

Hatemün Nebiyyin'in (Son Nebi) Anlamı

“Sahih-i Buhari” adlı eseri şerh eden Müftü Şerifulhak Emedî رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ der ki: “Son nebinin anlamı, Peygamber Efendimiz صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ in bizzat kendisinin “Son Nebi” olduğunu bildirmesidir. Sahabeyi kiram da bunu söylemiş olup ümmetin kati surette bu konuda icması vardır yani ümmet bu konuda ittifak etmiştir. Eğer bir kimse çıkar da “Hatemün nebiyyin'in anlamı, nübüvvetin sona erdiği şeklindeki görüş halkın düşüncesidir ve bir değeri yoktur, methedilmeye (övülmeye) değer değildir.” derse şüphesiz kafir olur. (*Nüzhetül Kari*, c. 4, s. 510)

6 Fazilet

3. “Bana 6 sebepten ötürü enbiyayı kirama عَلَيْهِمُ السَّلَام nispeten

üstünlük verilmiştir.

- a. Cevâmiu'l-Kelim yani özlü söz söylemek.
- b. Kâfirlerin kalplerine korku salarak zafer kazanmak.
- c. Ganimetlerin helal kılınması.
- d. Tüm Yeryüzünün mescit ve temiz kılınması.
- e. Bütün mahlukatın üzerine nebi olarak gönderilmem.
- f. Nübüvvetin benimle son bulması. (Müslim, s. 210, hadis: 1167)

Hadisin açıklaması: Onun diğer nebilerden üstünlüğü 5, 6 maddeyle sınırlı değildir. Peygamber Efendimiz ﷺ e sayısız üstünlükler verilmiştir. (Bana. Cevâmiu'l-Kelim yani özlü söz söyleme fazileti verilmiştir.) ifadesinin açıklamasında Müftü Ahmed Yar Han رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ der ki: “Kur’an-ı Kerim’in anlatımı da son derece özlü ve güçlüdür, Peygamber Efendimiz ﷺ in hitabeti de zira sözcükler kısa ve öz, anlam ise zengindir. Nitekim Peygamber Efendimiz ﷺ şöyle buyurmuştur: “Ameller niyetlere göredir.”, “Dinin hakikati iyi niyettir.”, Kâmil mümin, boş ve faydasız işleri terkedendir.” Bunlar kısa ifadeler olsa da şeriat ve tarikat için oldukça zengin anlamlar içerir.” Hadisin, (Bana, kâfirlerin kalplerine korku salarak zafer kazanma fazileti verilmiştir.) kısmının açıklamasında Müftü Efendi der ki: “Benimle savaşmaya gelecek düşman, bir aylık mesafede durur zira onun kalbine benim heybetimin korkusu yerleşir. Benimle savaşsa da korkarak savaşır.” Hadisin (Bütün mahlukatın üzerine nebi

olarak gönderildim.) kısmıyla ilgili olarak Müftü Efendi der ki: “Bütün mahlukat ister canlı olsun ister cansız, akıl sahibi olsun ya da olmasın, hepsinin üzerinde Peygamber Efendimiz صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ in nübüvveti, emirleri geçerlidir.” Müftü Efendi, hadiste geçen (Nübüvvet, benimle son bulmuştur.) ifadesinin açıklamasında da Peygamber Efendimiz صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ in sözünün, “Ben son Nebiyim. Benimle birlikte nübüvvet son bulmuştur. Benim zamanımda ve benden sonra başka nebi yoktur.” şeklinde anlaşılması gerektiğini belirtmiştir. (*Mir'at*, c. 8, s. 10-11) Dört nebi: Hz. Hızır, Hz. İlyas, Hz. İdris ve Hz. İsa عَلَيْهِمُ السَّلَام gerçekte henüz vefat etmemişlerdir. Şüphesiz onlar nebidirler. Ancak en son Nebi Peygamber Efendimiz Muhammed صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ elçi olarak gönderildikten sonra bu nebilere kendi şeriatlerini tebliğ etmeyeceklerdir.”

Ben En Son Gelen Nebiyim

4. “Benim 5 ismim vardır. Ben, Muhammed'im, ben Ahmed'im, ben Mahi'yim (ortadan kaldıran), zira Allah عَزَّوَجَلَّ benimle küfrü ortadan kaldıracaktır. Ben Haşir'im ki insanlar benim ayağımın ökçesi üzerinde (beni takip ederek) haşrolunur. Ben Âkib'im.” (*Buhari*, c. 2, s. 484, hadis: 3532) Büyük tabiiilerden İmam Zühri رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ der ki: “Âkib, kendisinden sonra nebi olmayan kimsedir.” (*Müslim*, s. 985, hadis: 6107)

*Enbiyaların en üstünü, Allah عَزَّوَجَلَّ nin sevgilisidir
O nebilere sonuncusudur*

*O, Muhammed'dir, Ahmed'dir, Mekke'nin sultanıdır
O nebilerin sonuncusudur*

Tüm Nebilerin Önderi

5. “Ben resullerin önderiyim ve bunu övünmek için söyleyemiyorum. Ben bütün nebilerin sonuncusuyum. Yani en son Nebiyim ve bunu övünmek için söyleyemiyorum. Ben herkesten önce şefaati eden, herkesten önce şefaati kabul olunanım ve bunu övünmek için söyleyemiyorum.” (Darimi, c. 1, s. 40, hadis: 49)

Hadisin açıklaması: Hadisi şerifin (Ben resullerin önderiyim) kısmıyla ilgili olarak “Mir’at” isimli eserde denir ki: “Peygamber Efendimiz صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ cennete bütün nebilerden önce girecektir ve diğer bütün nebiler onun arkasında sıralanacaklardır. Bu bakımdan Peygamber Efendimiz صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Kaid-i Mürselin (resullerin önderidir.)” (Mir’at, c. 8, s. 28)

Hatemül Enbiya (Son Nebi)

6. “Şüphesiz ben, Hz. Âdem عَلَيْهِ السَّلَام su ile toprak arasında yani balçık iken Allah عَزَّوَجَلَّ katında Hatemül enbiya olarak yazıldım.” (el-İhsan bi-Tertib-i Sahih-i İbn Hibban, c. 8, s. 106, hadis: 6370)
7. “Şüphesiz ben ahirü'l-enbiya (nebilerin sonuncusuyum) ve benim mescidim ahirü'l-mescid (mescitlerin sonuncusudur.)” (Müslim, s. 553, hadis: 3376)

Ahirü'l-Mescid'in Anlamı

8. Diğer bir rivayette “Ben nebilerin sonuncusuyum ve benim mescidim nebilerin mescitlerinin sonuncusudur.” buyurulmuştur. (*el-Firdevs, c. 1, s. 45, hadis: 112*) Burada anlatılmak istenen Peygamber Efendimiz ﷺ den sonra başka bir nebi gelmeyeceği ve başka bir nebinin mescidinin de inşa edilmeyeceğidir.

Cennete Girin

9. “Ey insanlar! Şüphesiz benden sonra başka bir nebi, sizden sonra da başka bir ümmet gelmeyecektir. Aklınızda bulunsun! Rabbiniz ﷺ ye ibadet ediniz! Beş vakit namazlarınızı kılınız. Ramazan orucunuzu tutunuz. Mallarınızın zekatını gönül rızasıyla veriniz. Sizden olan emir sahiplerinin (caiz olan) emirlerine uyunuz. Rabbiniz ﷺ nin cennetine giriniz.” (*Mu'cemü'l-Kebir, c. 8, s. 110, hadis: 7535*)

Benden Sonra Nebi Gelmeyecek

10. “İsrailoğullarında enbiyayı kiram عَلَيْهِمُ السَّلَام devlet idaresini yürütürdü. Bir nebi vefat ettiğinde diğer nebi onun halefi olurdu. (Ancak unutmayınız!) Benden sonra asla başka bir nebi gelmeyecektir. Elbette yakında birçok halifeler gelecektir.” (*Buhari, c. 2, s. 461, hadis: 3455*)

Hadisin açıklaması: “Harun عَلَيْهِ السَّلَام ın, Hz. Musa عَلَيْهِ السَّلَام Tevrat'ı almaya Tur Dağı'na gittiğinde birkaç günlüğüne geçici

olarak onun halefi olduğu gibi ne benim zamanımda başka bir nebi vardır ne de benim halefim olacaktır. Benim halifelerim dinin başındakilerdir, görünmeyen halifeler de evliyalardan ve alimlerdir.” (*Mir’at*, c. 5, s. 346)

11. Peygamber Efendimiz صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ buyurmuştur ki: “Nübüvvetten geriye bir şey kalmamıştır. Sadece mübeşşirat (müjdeciler) kalmıştır.” Sahabeyi Kiram: “Ya Resûlullah صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ mübeşşirat da nedir?” diye sorduklarında: “Salih rüyadır.” buyurdu. (*Buhari*, c. 4, s. 404, *hadis: 699*)
12. “Benden sonra nübüvvetten geriye bir şey kalmayacaktır. Sadece mübeşşirat (Yani) salih rüya kalacaktır ki salih rüyayı salih kişi görür veya ona gösterilir.” (*Müsned-i İmam Ahmed bin Hanbel*, c. 9, s. 450, *hadis: 25031*)
13. “Şüphesiz risalet ve nübüvvet son bulmuştur. Benden sonra ne bir resul gelecektir ne bir nebi.” (*Tirmizi*, c. 4, s. 121, *hadis: 2279*)
14. “Ben Muhammed’im, ben Ahmed’im, ben rahmet nebisiyim, ben tövbe nebisiyim, ben en son nebiyim. Ben Haşir’im², ben cihatların nebisiyim.” (*Şemâil-i Tirmizi*, s. 210, *hadis: 361; Fetavayı Razaviyye*, c. 15, s. 657)

Onun her adına ve sıfatına selam ve salat olsun

Onun her anına ve haline binlerce selam

(Hedayik-i Bahşîş)

² “Haşir” hakkındaki ayrıntılı bilgi hadis 4’te verilmiştir.

15. “Ben Muhammed'im, ben Ahmed'im, ben Mukaffi'yim.”
(*Mu'cem'ül-Evsat, c. 1, s. 622, hadis: 2280*) Mukaffi'nin anlamı ahir'ül-enbiya yani nebilerin sonuncusudur. (*el-İstizkarü'l-İbn Abdilberr, c. 2, s. 326*)
16. “Biz, Dünya'da son, kıyamette ilkiz.” (*Buhari, c. 1, s. 303, hadis: 876*)

Cennete İlk Girecek Olan Ümmet

“Sahih-i Müslim” adlı eseri şerheden İmam Nevevi رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ bu hadisle ilgili ulemayı kiramın: “Biz Dünya'ya gönderilme bakımından sonuncu, üstünlük ve cennete girme bakımından ilkiz. Bundan dolayı bu ümmet, önceki bütün ümmetlerden önce cennete girecektir.” şeklinde anlaşılması gerektiğini belirttiklerini ifade eder. (*Nevevi, Şerh-i Müslim, c. 6, s. 142*)

17. “Biz Dünya'ya gönderilen son, kıyamet gününde hakkında ilk karar verilen, en öndeki ümmet olacağız.” (*Müslim, s. 332, hadis: 1982*)

Hikmetli Kısa Söz

18. “Allah عَزَّوَجَلَّ benim için mükemmeli özetlemiştir. Biz Dünya'ya en son gönderilen kıyamet günü en önde olan ümmetiz.” (*Darimi, c. 1, s. 42, hadis: 54*) Hadisi şerifin (mükemmeli özetledi) kısmının anlamı: “Bana özlü konuşma (az söz ile geniş anlam ifade eden etkileyici söz söyleme kabiliyeti) lütfedildi.” şeklindedir.

19. “Şüphesiz ben rahmet deryasını açmak, nübüvvet ve risaleti mühürlemek için gönderildim.” (*Şuabu'l-İman*, c. 4, s. 308, hadis: 5202; *Fetavayi Razaviyye*, c. 15, s. 661)
20. “Ben bütün nebilerden önce yaratıldım ve hepsinden sonra gönderildim.” (*Müsnedü'ş-Şamiyyin*, c. 4, s. 34, hadis: 2662)
21. “Ben son Nebiyim, sizler de son ümmetsiniz.” (*İbn Mace*, c. 4, s. 404, hadis: 4077)

Bütün Nebilerden Üstün Olmasının Sebebi (Kıssa)

Hiz. Sehl bin Salih Hemedani رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ Hz. İmam Bakır رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ e: “Nebiyi Kerim صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ bütün enbiyayı kıram عَلَيْهِمُ السَّلَام dan sonra gönderildiği halde onlardan daha fazilet ve üstünlüğe nasıl sahip oldu?” diye sordu. Hiz. İmam Bakır رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ bu soruya şöyle cevap verdi: “Allah عَزَّوَجَلَّ misak günü (sözlerin alındığı gün) insanların bellerinden nesillerini çıkarttı ve onları şahit tutarak: “Ben sizin Rabbiniz عَزَّوَجَلَّ değil miyim? diye sordu. İlk önce Resülü Kerim صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: “Evet! Rabbiniz عَزَّوَجَلَّ sin” dedi. Bundan dolayı Nebiyi Kerim صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ e bütün enbiyayı kıram عَلَيْهِمُ السَّلَام dan daha fazla fazilet ve üstünlük verildi. Oysa o hepsinden sonra Dünya'ya gönderildi.” (*Hasaisü'l- Kübra*, c. 1, s. 7)

*Yüzyıllar boyunca resuller değişti
Ay değişti, bizim Nebimiz geldi*

Kaç yıldız doğdu, kayboldu bilir misin

Ama bizim Nebimiz kaybolmadı

(Hedaik-i Bahşış)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

22. “Bütün enbiyaların عَلَيْهِمُ السَّلَامُ içinde ilk nebi Hz. Âdem عَلَيْهِ السَّلَام son Nebi ise Hz. Muhammed صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ dir.” (*el-Evail li't-Taberani, s. 39, hadis: 13*)

23. ‘لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ’ “Eğer benden sonra nebi gelseydi Ömer olurdu.” (*Tirmizi, c. 5, s. 385, hadis: 3706*)

Hadsin açıklaması: İmam Ahmed Raza Han رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ bu hadisi açıklarken der ki: “Hz. Ömer رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ın fitratı öyle yatkındı ki eğer nübüvvet kapısı kapanmasaydı Allah عَزَّوَجَلَّ nin fazlı ve keremiyle nebi olabilirdi zira kişilik bakımından nübüvvete layık başka kimse yoktu.” (*Fetavayi Razaviyye, c. 29, s. 373*)

24. “Ebu Bekir رَضِيَ اللهُ عَنْهُ enbiyadan عَلَيْهِمُ السَّلَام ve gönderilen elçilerden sonra insanların en faziletlisidir.” (*İbn Adi, el-Kâmil, c. 6, 484*)

30 Yalancı Nebi Çıkacak

25. “Yakında benim ümmetimin içinden 30 yalancı (büyük yalancılar) çıkacaktır. Her biri kendisinin nebi olduğunu iddia edecek. Oysa ben peygamberlerin sonuncusuyum.

Benden sonra başka nebi gelmeyecektir.” (Ebu Davud, c. 4, s. 132, hadis: 4252)

Hadisin açıklaması: Müftü Ahmed Raza Han رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ bu hadisin açıklamasında der ki: “Bu 30 yalancı, insanların nebi olduklarına inandıkları, fitnelerinin yayıldığı kişilerdir. İkinci kısım nübüvvet iddiasında bulunanlar da vardır ki kimse onların nebi olduklarına inanmaz, saçmalıklarıyla ölüp giderler. İşte onların sayısı çoktur.”

(Müftü Efendi ilave olarak şöyle der:) “Anlaşılacağı üzere, hatemün nebiyyin’in anlamı “son nebi” demek olup, mevcut nebinin döneminde ve sonrasında başka nebi gelmeyecek demektir. Bunun üzerinde ümmetin icması vardır. (Ümmet ittifak etmiştir.) Kim “Bunun anlamı son nebi değil, o dönemin nebisidir” derse kafir olur.” (Mir’at, c. 7, s. 219, 220)

26. “Ümmetimin içinde yalancı ve deccaller (Çok yalancı ve hilekâr) çıkacak. İçlerinde 4 de kadın olacak. Ben son Nebiyim. Benden sonra nebi gelmeyecektir.” (Mu’cemü’l-Kebir, c. 3, s. 169, hadis: 3026)

Hz. Ali رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ın Büyüklüğü

27. Peygamber Efendimiz صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Tebuk gazvesine çıktığında Hz. Ali رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ı Medine’de bıraktığında: “Ya Resûlullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ beni kadın ve çocuklarla birlikte mi bırakıyorsun?” diye sordu. Peygamber Efendimiz

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : “Musa عَلَيْهِ السَّلَامُ Rabbi عَزَّوَجَلَّ ile konuşmak için hazırlandığında yerine Harun عَلَيْهِ السَّلَامُ 1 vekil olarak bıraktığı gibi benim de seni yerime vekil bırakmamdan hoşnut değil misin? Harun عَلَيْهِ السَّلَامُ nebi idi. Ancak ben Nebi olduktan sonra başka kimseye nübüvvet verilmeyecektir.” buyurdu. (Müslim, s. 1006, hadis: 6218; Tirmizi, c. 5, s. 407, hadis: 3745)

Hadisin açıklaması: “Sahih-i Buhari” adlı eseri şerh eden Müftü Şerifulhak Emcedi رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ der ki: “Hz. Musa عَلَيْهِ السَّلَامُ Tur Dağı’na Tevrat’ı almaya giderken Harun عَلَيْهِ السَّلَامُ 1 geçici olarak kendisi dönene kadar varis olarak bırakmıştı. Dönünce de bu görevlendirme sona ermişti. Bu örnek de göstermektedir ki Peygamber Efendimiz صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Hz. Ali رَضِيَ اللهُ عَنْهُ 1 geçici olarak kendisi Tebuk’ten dönene kadar vekil tayin etmişti. Bu görevlendirme de idari işlerle sınırlıydı.” (Nüzhetü’l-Kari, c. 4, s. 602)

28. “Ali رَضِيَ اللهُ عَنْهُ in bana olan yakınlığı Musa عَلَيْهِ السَّلَامُ in Harun عَلَيْهِ السَّلَامُ a olan yakınlığı gibidir. (Hem kardeşir hem de vekil) ancak benden sonra nebi yoktur.” (Tarih-i Bağdadi, c. 7, s. 463)
29. Peygamber Efendimiz صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : “Ben Muhammed’im, ümmi (Kimseden okuma öğrenmeden okuyan) Nebiyim. (Bunu üç defa tekrar etti) ve ‘لَا نَبِيَّ بَعْدِي’ “Benden sonra nebi yok.” buyurdu. (Müsned-i İmam Ahmed, c. 2, s. 666, hadis: 7000)
30. “Ne istediysem Allah عَزَّوَجَلَّ bana lütfetti. Ancak bana:

“Senden sonra nebi yoktur.” buyuruldu.” (*es-Sünnetü'l-İbn Ebi Asım, s. 303, hadis: 1348*)

*Ey Mekke ve Medine'nin son resulü
İki alemde de senin dengin yok*

Doğru Soyledin

31. “Melekler kabirde mevtaya sorar ki: “Rabbim kimdir? Dinin nedir? Nebim kimdir?” Mevta buna: “Rabbim Allah ﷺ dir. Onun ortağı yoktur. Dinim İslam’dır. Nebim Hz. Muhammed ﷺ dir ve o son Nebidir.” şeklinde cevap verir. Melekler de: “Doğru söyledin.” derler.” (*Zikru'l-Mevt Ma Mevsuatu'l-İbn Ebiddünya, c. 5, s. 474, hadis: 254; Şerhu's-Südur (Urduca), s. 130*)

Bir Rüyanın Tabiri

32. Peygamber Efendimiz ﷺ Hz. İbn Ziml رضى الله عنه ın gördüğü bir rüyanın tabirini şöyle yapar: “Senin rüyanda gördüğün ve benim sürdüğüm o deveden maksat kıyamettir. Ne benden sonra nebi olacaktır ne de ümmetinden sonra başka ümmet.” (*Beyhaki, Delailü'n-Nübüvve, c. 7, s. 38*)

Önlerine Nur Serilecek

33. Şüphesiz Allah ﷺ kıyamet gününde diğerlerinden önce Hz Nuh عليه السلام ı ve onun kavmini çağırıp o kavme:

“Sizler Nuh عَلَيْهِ السَّلَام ın tebliğine ne karşılık verdiniz? diye soracak. Kavmi: “Nuh عَلَيْهِ السَّلَام bizi senin yoluna çağırmadı. Hükmünü bizlere ulaştırmadı. Nasihatte bulunmadı. Emir ve yasaklarını bildirmede.” diyecek. Nuh عَلَيْهِ السَّلَام: “Ya İlahi! Onlara öyle davette bulundum ki o davet birbiri ardına, baştan sona hepsine yayıldı. Hatta son Nebi Hz. Ahmed صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ e kadar ulaştı. Hatta onlar bunu yazıp okudular (Kur’an-ı Kerim’de bildirilenler yazılıp okundu) ve iman edip tastik ettiler.” diyecek. Allah عَزَّوَجَلَّ: “Ahmed صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ve onun ümmetini çağırın!” buyuracak. Resûlullah صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ve ümmeti Allah عَزَّوَجَلَّ nin huzuruna getirilecek. Onların önüne nurlar serilecek ve onlar, Nuh عَلَيْهِ السَّلَام ın lehine şahitlik edecekler. (Onu tasdik edecekler.) (el-Müstedrek, c. 3, s. 415, hadis: 4066; Fetavayi Razaviyye, c. 15, s. 690)

Kıyamet Günü Bütün Mahlukat “Son Nebi!” Diyecek

34. “Öncekiler ve sonrakiler benim önüme gelip: “Ya Resûlullah صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ sen, Allah عَزَّوَجَلَّ nin resulü ve hatemün Nebi yani son Nebisin. Bizlere şefaathat et! diyecekler.” (Buhari, c. 3, s. 260, hadis: 4712)

يَا نَبِيَّ الْهُدَى سَلَامٌ عَلَيْكَ

يَا شَفِيعَ الْوَرَى سَلَامٌ عَلَيْكَ

سَيِّدَ الْأَصْفِيَاءِ سَلَامٌ عَلَيْكَ

خَاتَمَ الْأَنْبِيَاءِ سَلَامٌ عَلَيْكَ

Eğer Muhammed Olmasaydı Sizleri Yaratmazdım

35. “Hz. Âdem عَلَيْهِ السَّلَامُ hata işlediği zaman arşa doğru mübarek başını kaldırıp Allah عَزَّوَجَلَّ nin huzurunda: “Ey Allahım عَزَّوَجَلَّ Muhammed صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ in hatırı için beni affet!” diye yalvardı. Allah عَزَّوَجَلَّ: “Ey Âdem عَلَيْهِ السَّلَامُ sen Muhammed صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ i nereden tanırsın? Oysa ben onu henüz yaratmadım.” buyurdu. Hz. Âdem عَلَيْهِ السَّلَامُ: “Ey Allahım عَزَّوَجَلَّ Sen beni kudretinle yarattığında başımı kaldırıp baktım. Arşın sütunlarında ‘لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ’ “Lâ ilâhe illallah, Muhammedün rasulullah” yazılı olduğunu gördüm ve bildim ki sen onun adını kendi adınla yan yana yazdın zira o bütün cihandan daha çok sevilendir ve senin katında onun büyük saygınlığı vardır.” Allah عَزَّوَجَلَّ buyurdu ki: “Ey Âdem عَلَيْهِ السَّلَامُ doğru söyledin. Şüphesiz o bana bütün cihandan daha sevgilidir. Sen onun adını vererek bağışlanma dilediğin için ben de senin hatanı affettim. ‘وَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُكُمْ’ “Eğer Muhammed صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ olmasaydı, sizleri yaratmazdım³.” Taberani’nin rivayetinde şu ilave de vardır. “Ve o, senin evlatlarının içinde son Nebidir. Onun ümmeti de senin evlatlarının içinde son ümmettir.” (Mu’cemu’s-Sağir Cüz’Sani, s.82; Fetavayi Razaviyye, c. 15, s. 633)

O yokken hiçbir şey yoktu, o olmazsa hiçbir şey olmaz

O cihanın canıdır, Can varsa cihan da vardır

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

³ El-Müstedrek, c. 3, s. 517, hadis: 4286

36. “Âdem عَلَيْهِ السَّلَام Cennet'ten Hind diyârına indirilince telaşa kapıldı. Cebrail de inerek ezan okudu. Muhammed صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ in ismi ezanda geçince Hz. Âdem عَلَيْهِ السَّلَام: “Muhammed صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ kim?” diye sordu. Cebrail: “Senin evlatlarının içinde son nebidir.” karşılığını verdi.”
(İbn Asakir, c. 7, s. 437; Fetavayi Razaviyye, c. 15, s. 640)

Tevrat'ta Bahsi Geçen Ümmet

37. “Hz. Musa عَلَيْهِ السَّلَام a Tevrat indirildiğinde onda bir ümmetten bahsedildiğini okudu. Allah عَزَّوَجَلَّ ye: “Ey Rabbim عَزَّوَجَلَّ bu kitapta bir ümmetten bahsedildiğini okudum. Zaman olarak en son, mertebe olarak da en önde gelecek bir ümmet. Bunu benim ümmetim yap.” dedi. Allah عَزَّوَجَلَّ de: “Bu Ahmed صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ in ümmetidir.” buyurdu.” (İbn Nuaym, Delailü'n-Nübüvve, s. 33, hadis: 31; Fetavayi Razaviyye, c. 15, s. 633)

Hz. Musa'nın kitabında onun vasfı vardır

İsa'nın kitabında ondan bahsedilir

Ounla ilgili naati Zebur'dan dinle

Kur'an'ın dilinde onun maşî vardır

(Saman-i Bahşiş, s. 125)

Hepsinden Önce ve Hepsinden Sonra

38. “Allah عَزَّوَجَلَّ Hz. Âdem عَلَيْهِ السَّلَام ı yarattığında ve kendisine

evlatları gösterildiğinde içlerinde birinin diğerlerinden daha faziletli ve mertebe olarak daha itibar sahibi olduğunu gördü. Evlatlarının en sonuncusunda parlak bir nur gördüğünde Allah ﷻ ye: “Ey Allahım ﷻ bu kimdir?” diye sordu. Allah ﷻ: “Bu senin evladın Ahmed ﷺ dir. İşte bu evvel olandır ve en sonuncudur. İlk şefi’ (şefaata edecek) olandır. Şefaati de ilk kabul edilecek olandır.” buyurdu.” (Beyhaki, *Delailü'n-Nübüvve*, c. 5, s. 483; *Kenzü'l Ummal*, c. 11, s. 197, hadis: 32053; *Fetavayi Razaviyye*, c. 15, s. 634)

Zatı doğdu, üstün vasfına diyecek yok

İsmi oldu Mustafa, sana binlerce salat ve selam olsun

İlk ve Son Nebi

39. Hz. Ebu Hüreyre رضى الله عنه der ki: “(Mirac gecesinde) Resûlullah ﷺ semada enbiyayı kiram عَلَيْهِمُ السَّلَام ile görüştüğünde hepsi Allah ﷻ ye övgüde bulundu ve sonunda son Nebi Muhammed ﷺ buyurdu ki: “Hepiniz Allah ﷻ ye övgüde buldunuz. Şimdi ben de derim ki bütün övgüler Allah ﷻ içindir. O beni alemlere rahmet olarak yaratıp gönderdi ve bütün insanlar için müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdi. Üzerime Kur’an-ı Kerim’i indirdi. Onda herşey açıkça bildirildi. Benim ümmetimi en üstün ümmet olarak yarattı. Cennete ilk girecek bu ümmeti insanlara en son gösterdi. Benim zikrimi yükseltti. Benimle nübüvveti başlatıp, benimle

sona erdirdi.” Bunu işiten Hz. İbrahim Halilullah عَلَيْهِ السَّلَام bütün enbiyaya عَلَيْهِ السَّلَام: “Bu sözler nedeniyle Muhammed صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ hepinizden üstündür.” dedi. Sonra Peygamber Efendimiz صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Sidretül Münteha’ya çıkartıldı. Sonra Allah عَزَّوَجَلَّ kendisiyle görüştü ve: “Ben seni bütün nebilerden عَلَيْهِ السَّلَام üstün yarattım ve hepsinden sonra gönderdim. Seni fatih ve hatem (açan ve kapatan) olarak tayin ettim.” buyurdu. (*Tefsir-i Taberi, c. 8, s. 9-11, hadis: 21, 22; Fetavayi Razaviyye, c. 15, s. 637*)

*Sen ilksin, sen sonsun, sen gizlisin, sen aşikarsın
Hakk Teala bu isimleri bahşetti*

Peygamber Efendimizin Dudağında ‘أَنَا هِيَ’ Olacak

40. “İnsanlar bütün enbiyadan عَلَيْهِ السَّلَام şefaata alma konusunda ümitsizliğe kapıldıklarında Hz. İsa عَلَيْهِ السَّلَام ın huzuruna gelip şefaata isteyecekler. Hz. İsa عَلَيْهِ السَّلَام: “Ben bu makama ehil değilim. Hz. Muhammed صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ hatemün nebiyyindir (Nebilerin عَلَيْهِ السَّلَام sonuncusu) ondan isteyin.” diyecek. İnsanlar benim huzuruma gelip şefaata isteyecekler. Ben de onlara diyeceğim ki: ‘أَنَا هِيَ’ Ben bu makama haizim.” (*Müsned-i Ebu Ya'lâ, c. 2, s. 368, hadis: 2324; Fetavayi Razaviyye, c.15, s. 639*)

*Diğer nebiler “إُدْهِبُوا إِلَىٰ غَيْرِي” (Başkasına git)” diyecek
Peygamberimiz ise “أَنَا هِيَ” (Bu makama haizim)” buyuracak*

Yukarıdaki sözün açıklaması: Kıyamet günü insanlar diğer nebilerin عَلَيْهِ السَّلَام huzuruna gelip onlardan kendileri için şefaathane olmalarını isteyecekler. Nebiler عَلَيْهِ السَّلَام: “Başkasına git!” diyecekler. Hayal kırıklığı içinde Allah عَزَّوَجَلَّ nin en son Nebisi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ e sığınarak onun huzuruna şefaathane istemek için gelecekler. Onlara: “Evet ben bu makama haizim.” denilecek.

Bana iyilik ederek şefaathane et

Kıyamet günü bunu bahset son nebi

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

Hiçbir Şeyi Saklamadı, Bir Şey Hariç (Kıssa)

Büyük tabii Hz. Kâ'b el-Ahbâr رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ der ki: “Babam Tevrat’ı en iyi bilenlerdendi. Hz. Musa عَلَيْهِ السَّلَام a indirilene babamdan daha iyi bilen yoktu. İlmini de benden gizlemezdi. Vefatına yakın, beni çağırıp dedi ki: “Ey oğulum! Sen de bilirsin ki senden ilmimi gizlemedim. Ancak iki sayfa hariç. Bu sayfalarda bir nebiden behsedilir. O nebinin gelmesi yakındır. Birisi çıkıp nebi olduğu iddiasında bulunur da onun arkasından gitmeden korktuğum için sana o iki sayfadan bahsetmemiştim. Şu karşıdaki duvarın içine o iki sayfayı koyup üzerini toprakla kapattım. Henüz kimse görmedi. Adı zikredilen o nebi, teşrif ettiğinde eğer Allah عَزَّوَجَلَّ sana nasip ederse o nebinin yolundan gidenlerden olacaksın.” Babam bunları söyleyip vefat etti. Babamı defnettikten sonra bu

Son Nebi ﷺ

sayfaları görmeyi çok istedim. Duvarı açtım ve sayfalara baktım ki şöyle yazıyordu:

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ مَوْلِدُهُ بِمَكَّةَ وَمُهَاجَرُهُ بِطَيْبَةَ

(Muhammed ﷺ Allah عَزَّوَجَلَّ nin resulüdür. Son Nebidir. Ondan sonra nebi gelmeyecektir. O Mekke’de doğacak ve Medine’ye hicret edecektir.) (*Hasaisü'l-Kübra, c. 1, s. 25*)

*Senden sonra başka nebi asla gelmeyecek
Vallahi! Benim imanım budur Ey son nebi!*

*El bağı, baş eğik isteğim budur gönlümün sultanı!
Rüyada yüzünü göster Ey son Nebi!*

*Gönlümü kirden arındırıp
Gel, sirayet et, gönlümü onar, Ey son Nebi!*

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

Sahabe ve Tabiinin 5 Sözü

1. İki omuz arasındaki yazı

Resulün sahabetisi Hz. Cabir bin Abdullah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ der ki: “Hz. Adem عَلَيْهِ السَّلَام in iki omuzu arasında şöyle yazılıydı:

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ

“Muhammed ﷺ Allah عَزَّوَجَلَّ nin Resulüdür ve o son

Nebidir.” (Muhtasarı Tarih-i Dimaşk, c. 2, s. 137; Fetavayi Razaviyye, c. 15, s. 634)

2. O olmazsa hiçbir şey olmaz

Resulün sahabesi Hz. Selman Farisi رَضِيَ اللهُ عَنْهُ der ki: “Hz. Cebrail صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ gelip Peygamber Efendimiz صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ e şöyle dedi: “Ya Resûlullah صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Rabbin عَزَّوَجَلَّ buyurdu ki: “Şüphesiz seninle enbiyayı kirama عَلَيْهِمُ السَّلَام son verdim. (Sen son nebisin) Benim katımda izzeti senden daha yüksek kimseyi yaratmadım. Nerede ben zikredileceksem orada sen de zikredilesin diye senin adını benim adımın yanına yazdım. Şüphesiz dünyayı ve içindekileri, kendi katımda senin izzet ve mertebenin ne kadar yüksek olduğunu onlara göstermek için yarattım. Sen olmasaydın göğü ve yeri ve bunların içindekileri yaratmazdım. (Muhtasarı Tarih-i Dimaşk, c. 2, s. 136; Fetavayi Razaviyye, c. 15, s. 636)

Onun sebebiyle, dünya ihtişamında bahar vardır

O yokken alem yoktu, o olmazsa alem olmaz

Raza'nın şiirinin açıklaması: Bütün dünyanın ihtişamı ve güzelliği Allah عَزَّوَجَلَّ nin son Nebisi sebebiyle vardır. Eğer benim sevgili Peygamberim صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ dünyaya teşrif etmeseydi bu dünya da olmazdı.

Ey Nebi! Senin varlığın iki cihana da sebeptir

Ey Nebi! Senin varlığın kâinatın güzelliğidir

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

3. Hz. İbrahim عَلَيْهِ السَّلَام a mesaj

Büyük tabii Hz. Amir Şa'bi رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ der ki: “Allah عَزَّوَجَلَّ nin Hz. İbrahim عَلَيْهِ السَّلَام a gönderdiği sayfalarda⁴ (semavi kitapta) şu da yazılıydı: “Şüphesiz senin evlatların içinde pekçok kabileler olacaktır. Hatta ümmi Nebi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ (Kimseden okuma öğrenmeden okuyan) son Nebi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ bile gelecektir.” (İbn Sa'd, et-Tabakatü'l-Kübra, c. 1, s. 130; Fetavayı Razaviyye, c. 15, s. 635)

İmam Ahmed Raza Han, şiirinde şöyle der:

*Böyle ümmi, niçin öğreticiye katlanınsın ki
'اِقْرَأْ رَبُّكَ الْاَكْرَمُ' (Oku! Rabbin Ekrem'dir) cümlesi kâfidir*

Raza'nın şiirinin açıklaması: Allah عَزَّوَجَلَّ sevgili ve son Nebisi Muhammed صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ e okumayı bizzat kendisi öğretti. Bununla ilgili bahis 30. Cüzdeki Alak Suresinde geçmektedir. Allah عَزَّوَجَلَّ okumayı bizzat öğrettiğine göre Peygamber Efendimiz صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ niçin bir beşerin zahmetini çeksin ki. Onun صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ümmi olması büyük bir mucizedir zira dünyada kimseden okuma öğrenmemişti. Buna rağmen bütün ilimlere vakıftı.

4. Hz. Eşiya عَلَيْهِ السَّلَام a gelen vahiy

Büyük tabii Vehb bin Münebbih رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ der ki: “Allah عَزَّوَجَلَّ

⁴ “Sahife” sözlükte İlahi kelamın yazılı olduğu sayfalara denmektedir. Istilahta (terim anlamı) ise kitapçık şeklinde nebilere indirilen İlahi kelimadır. (Nuru'l İrfan, s. 977)

nin sevgili nebisi Hz. Eşîya عَلَيْهِ السَّلَام a vahiy göndererek: “Ben ümmi nebi gönderenim. Onunla (vasıtasıyla) işitmeyenin kulağını, gafilin kalbini, görmeyenin gözlerini açacağım. O Mekke’de doğacak. Hicret edeceği yer Medine olacak. İdaresi Şam’da olacak. Onun ümmetini gelmiş geçmiş bütün ümmetlerden üstün ve faziletli kılacağım. Onun kitabıyla diğer kitapların hükmünü kaldıracağım. Şeriatıyla bütün şeriatları, diniyle bütün dinleri tamamlayacağım.” (İbn Nuaym, *Delailü'n-Nübüvve*, s.36, hadis:33; *El-Hasaisü'l-Kübra*, c. 1, s. 23; *Fetavayi Razaviyye*, c. 15, s. 635)

Konuşan, temiz, mesih, seçkin, dost, sevilen, resul ve nebi

Kadim, vasi, zengin, makamı yüksek, övgüler senin için

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

“Şam İdaresi”nin Açıklaması

Ey son Nebi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ in sevdalıları! Biraz önce bahsi geçen hadisi şerifte son Nebi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ in idaresinin “Şam’da” olacağı ifade edilmektedir. Bununla ilgili sahabe ve ehli beyte gönülden bağlı bir eser olan “Fetavayi Razaviyye”den bir alıntı şöyledir: İmam Ahmed Raza Han رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ der ki: “Hz. Muaviye رَضِيَ اللهُ عَنْهُ İslam ülkelerinin (İslami yönetimlerin ilk emiridir). Bu konuya Tevrat’ta da şu şekilde işaret edilmiştir: ‘مَوْلِدُهُ بِمَكَّةَ وَ مَهَاجِرُهُ طَيْبَةَ وَ مَلِكُهُ بِالشَّامِ’ “O son Nebi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Mekke’de dünyaya gelecek ve Medine’ye hicret edecek. Onun

Son Nebi ﷺ

idaresi Şam'da olacak.” Dolayısıyla Emir Muaviye رَضِيَ اللهُ عَنْهُ in idaresi her ne kadar saltanat olsa da yine de Muhammed Resûlullah صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ adına kurulmuş bir yönetimdi. (Fetavayi Razaviyye, c. 29, s. 357)

Nebi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ in her sahabeti cennetlik

Bütün kadın sahabiler de cennetlik

Nebi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ in dört can dostu cennetlik

Hz. Siddık Ebubekir de cennetlik

Ve Ömer Faruk da cennetlik

Osman-ı Gani cennetlik

Fatma ve Ali cennetlik

Hasan Hüseyin cennetlik

Nebi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ in anne-babası cennetlik

Nebi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ in her zevcesi cennetlik

Ebu Süfyan da cennetlik

Muaviye de cennetlik

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

5. Hz. Yakub عَلَيْهِ السَّلَام a gelen vahiy

Büyük tabii Hz. Muhammed bin Ka'b Kurazi رَضِيَ اللهُ عَنْهُ der ki: "Allah عَزَّوَجَلَّ Hz. Yakub عَلَيْهِ السَّلَام a gönderdiği vahiyde şöyle

buyurdu: “Ben senin evlatlarından idareciler ve enbiyalar göndereceğim. Hatta Harem-i Muhterem bölgesinden Nebi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ i de göndereceğim. Onun ümmeti, Beytül Makdis'i inşa edecek. O son Nebidir. İsmi Ahmed صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ dir. (İbn Sa'd. et-Tabakatü'l-Kübra, c. 1, s. 129; Fetavayı Razaviyye, c. 15, s. 635)

Son Nebi ile İlgili Nidalar

Muhammed Mustafa, son nebi, Ahmed-i mücteba, son nebi

Amine'nin sevgilisi, son nebi, herkesin önderi, son nebi

Enbiyanın başı, son nebi, Allah عَزَّوَجَلَّ nin sevgili kulu, son nebi

Şefâat edendir, son nebi, isyancıların sığınağı, son nebi

Fatma'nın güvendiği, son nebi, Aişe'nin inandığı, son nebi

Sahabelerin inandığı, son nebi, ehli beytin inandığı, son nebi

Gavsın inandığı, son nebi, küçük yaşta konuşan, son nebi

Raza'nın inandığı, son nebi, Attar'ın nidası, son nebi

Bu Risaleyi Okuyup Başkalarına da Veriniz

Nikahta, cenaze törenlerinde, toplantılarda, düğün ve konvoylarda, mevlid vesaire programlarında “Mektebetül Medine” tarafından basılan risale ve manevi tavsiyelerden oluşan broşürü dağıtıp sevaba nail olunuz. Müşterilere, sevap niyetine hediye olarak vermek için dükkanınızda da bulundurmaya alışkanlık haline getiriniz. Gazete dağıtıcıları ya da çocuklar

Son Nebi ﷺ

vasıtasıyla mahallenizdeki evlere elinizden geldiğince risale ya da manevi tavsiyeler broşürünü her ay ulaştırarak salih amele davette bulununuz ve bu vesileyle sevaba nail olunuz.

Medine'deki Baki kabristanına defnedilmeyi, sorgu sualsiz mağfiret edilmeyi, cennetül firdevste Peygamber Efendimiz صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ e komşu olmayı dilerim.

17 Rebiülevvel, hicri 1444

10.10.2022