



عفو و درگزر کی فضیلت

# Bağışlama ve Hoşgörüdeki Fazilet

(Önemli Bir Mede nî İrade ile)



Tercüme Yapan:  
Meclis-e Taracim (Davet-e İslami)

Seyh-i Tarikat, Emir-i Ehli Sunnet,  
Davet-i İslami'nin Kurucusu, Hazretî Allame Mevlana Ebu Bîlâl

**MUHAMMED ILYAS**

Attar Kadiri Razavi

عَفْو و دَرگُزَر کی فَضیلت

'Afw-o-Darguzar ki Fazeelat

## Bağışlamanın ve Hoşgörünün Fazileti

(Önemli Bir Medenî İrade ile)

Bu kitapçık Tarikat Şeyhi ve Davet-i İslami'nin kurucusu, Emir-i Ehli Sünnet, Hazreti Allâme Mevlânâ Ebu Bilal Muhammed İlyas Attar Kadirî Rezavî (دَاعَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَّةُ) tarafından kaleme alınmıştır.

**Majlis-e-Tarajim** (Tercüme Meclisi) Bu eseri Türkçeye tercüme etmiştir. Metinde herhangi bir hata bulursanız, sevap kazanmak niyetiyle lütfen aşağıdaki posta veya e-posta adresinden Tercüme Departmanına bildiriniz.

### Tercüme Meclisi (Daveti İslami)

Aalami Madani Markaz, Faizan-e-Madinah, Mahallah Saudagran,  
Purani Sabzi Mandi, Bab-ul-Madinah, Karaçi, Pakistan

UAN: ☎ +92-21-111-25-26-92 - Ext. 1262

E-posta: ✉ translation@dawateislami.net

## Bağışlama ve Hoşgörüdeki Fazilet

'Afw-o-Darguzar ki Fazeelat'ın Türkçe Tercümesi



### TÜM HAKLARI SAKLIDIR

Telif Hakkı © 2024 Mektebet'ül Medine

Bu yayının hiçbir bölümü, Mektebet'ül Medine'nin yazılı izni olmaksızın, elektronik, mekanik, matbu, başka herhangi bir şekilde çoğaltılamaz veya kayıt altına alınamaz, iletilemez.

<b>2. Baskı:</b>	Jamadir-Awwal, Hicri 1446 - (Mayıs, 2024)
<b>Tercüme:</b>	Tercüme Meclisi (Daveti İslami)
<b>Yayın:</b>	Mektebet'ül Medine
<b>Adet:</b>	3000

#### SPONSORLUK

Vefat eden aile üyelerinizin İsal-i Sevak'ı için İslami bir kitap veya metnin basımına destek olmak isterseniz lütfen bizimle iletişime geçin.

#### Mektebet'ül Medine

Aalami Madani Markaz, Faizan-e-Madinah Mahallah Saudagran,  
Purani Sabzi Mandi, Bab-ul-Madinah, Karaçi, Pakistan

✉ **E-posta:** maktabaglobal@dawateislami.net -  
maktaba@dawateislami.net

☎ **Telefon** +92-21-34921389-93

🌐 **Web:** [www.dawateislami.net](http://www.dawateislami.net)

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَاتَمِ النَّبِيِّينَ  
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## Kitap Okumak İçin Dua

**B**ir İslam eserini ve kitabı okurken yahut ders çalışmadan önce aşağıdaki duayı okuyun, Yüce Allah'ın izniyle çalıştığınız her şeyi aklınızda kalacak:

اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَأَنْشُرْ  
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

### Tercüme

Ey en yüce ve en kerim olan Allah'ım! Bizim için ilim ve hikmet kapılarını aç ve bize merhamet eyle. (*el-Müstatref, 1. cilt, s. 40*)

#### **Not:**

Duayı okumadan önce ve okuduktan sonra Hazreti Peygamber'e (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) Salâtüselâm okuyunuz.

## İçindekiler



Bağışlamanın ve Hoşgörünün Fazileti .....	1
Hazreti Peygamber'e (ﷺ) Salâtüselâmda Bulunmanın Fazileti .....	1
Sevgili Peygamberimiz'in (ﷺ) Bağışlayıcılığı ve Hoşgörüsü.....	1
Hesabı Kolay Vermek İçin Üç Sebep .....	3
Cennet'teki Saray .....	3
Affetmekle Şerefiniz Artar .....	4
Kim Şereflidir?.....	4
Bağışlamayan Bağışlanmaz.....	4
Dünyanın ve Ahiretin En Güzel Ahlakı.....	4
Bağışlayın Bağışlanın.....	5
Bağışlayan Hesapsızca Bağışlanmakla Mükâfatlandırıldı .....	5
Cinayete Teşebbüste Bulunan Kişiyi Bağışladı .....	6
Zulmedenlerin İslam'ı Kabul Etmeleri İçin Dua Etti.....	7
Büyü Yapanı Bağışladı.....	8
Sevgili Peygamberimiz'in Büyüklüğü (ﷺ) .....	8
Günde Yetmiş Kez Bağışla.....	8
Hakaretimiz Mektuplara Karşı Âlâ Hazretlerinin Hoşgörüsü ve Bağışlaması.....	9
Önemli Bir Medenî İrade.....	11
Fetâvâ-yı Rızviyye Mühim Alıntılar .....	13

Bağışlama ve Hoşgörüdeki Fazilet

Kimliğini Değiştiren Kişi .....	14
İftira Atmak Haramdır .....	15
Daveti İslami'den Ayrılanlara Kavuşma Özlemiyle Davet.....	16
Daveti İslami ile Çalışmak İstenmiyorsa .....	17
Ey Yüce Allah'ım! Şahidim ol .....	19
Gıybet Karşı Savaş.....	20
Ben İlyas Kadiri'yi Affettim.....	23
Alacaklı Olanlara Rica.....	23
Konuşma engelli bir kız konuşmaya başladı: .....	24
Bu Kitapçığı Okuduktan Sonra Başka Birine Verin.....	26

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَاتَمِ النَّبِيِّينَ  
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## Bağışlamanın ve Hoşgörünün Fazileti

(Önemli Bir Medeni İrade ile)

Şeytan size ne kadar hantal hissettirirse hissettirsin, bu kitapçığı tamamen okymaya gayret edin, nihayetinde inşallah bağışlamanın faziletini elde edeceksiniz.

### Hazreti Peygamber'e (ﷺ) Salâtüselâmda Bulunmanın Fazileti

Sevgili Peygamberimiz (ﷺ), “Ey insanlar! Şüphesiz, Kıyamet Günü'nün dehşetinden ve hesap vermekten hızla kurtuluşa erecek olan, dünyada bana bolca salavat getiren olacaktır.”

(el-Firdevs bi me'suri'l-hitab, 5. cilt, s. 375, Hadis 8210)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

### Sevgili Peygamberimiz'in (ﷺ) Bağışlayıcılığı ve Hoşgörüsü

Hazreti Enes (رضي الله عنه) şöyle rivayet ediyor: “Bir defasında Rahmet Peygamberi (ﷺ) kalın ve sert kenarları

olan Necrani şal<sup>1</sup> takmıştı, ben de yanında yürüyordum. Aniden bir Bedevi (mübarek beldelerde bir köylü) o şalı tuttu ve Resulullah Efendimiz'in (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) mübarek boynunda iz bırakacak kadar şiddetli bir şekilde çekti. Bedevi, “bana Allah'ın size vermediği mallardan bir şey verilmesini emret” dedi. Resulullah Efendimiz (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) ona döndü, tebessüm etti ve mal verilmesini emretti.” (*Sahih-i Buhârî, c. 2, s. 359, Hadis 3149*)

*Her khata per mayri chashm-poshi*

*Her talab per 'ata`awn ki baarish*

*Mujh gunahgar per kis qadar hayn*

*Maharban Tajdar-e-Madinah*

*Her hatâ benim gözyaşlarım*

*Her arzuya rahmetin yağmuru*

*Benim gibi günahkâr kulun hâli ne kadar acıdır*

*Ey Sutan-ı Medine, merhametin ne büyüktür*

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ      صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

Kıymetli Müslüman kardeşler, Sevgili Peygamberimiz'in (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) bir bedeviye nasıl davrandığını fark ettiniz mi? Ey Peygamber sevdalılar, insanlar sizi ne kadar zorlarsa zorlasın, gönlünüz kırılrsa da onları bağışlayın ve onlara çok

<sup>1</sup> Suudi Arabistanı'nın güneybatısındaki Najran bölgesine özgü bir şaldır.



büyük bir muhabbet ve hoşgörülle yaklaşmaya gayret edin.

## Hesabı Kolay Vermek İçin Üç Sebep

Hazreti Ebû Hüreyre (رضي الله عنه) rivayet etmiştir: Resulullah Efendimiz (صلى الله عليه وآله وسلم), “Kimde üç şey bulunursa Yüce Allah, Kıyamet Günü o kimsenin hesabını çok kolay bir şekilde sorar ve rahmetiyle cennetine alır” buyurmuştur. Bunun üzerine Sahabeler (رضي الله عنهم), “Ya Resulullah (صلى الله عليه وآله وسلم), bu üç şey nedir?” diye sordular. Resulullah Efendimiz (صلى الله عليه وآله وسلم) de üç şeyi şöyle anlatmıştır:

1. Sizi mahrum bırakanlara karşı ihsanda bulunun,
2. Sizinle bağlarını kesmek isteyenlerle ilişki kurun,
3. Size zulmedenleri bağışlayın.

*(el-Mu'cemü'l-evsat, 4. cilt, s. 18, Hadis 5064)*

## Cennet'teki Saray

Hazreti Übey bin Kâ'b (رضي الله عنه) rivayet etmiştir: İnsanlığın Peygamberi, aklımızın ve kalbimizin huzuru (صلى الله عليه وآله وسلم) buyurmuştur, “Kendisi için (cennette) bir saray yapılmasını ve derecesinin âli(yüksek) olmasını isteyen kimse kendisine zulmedeni bağışlasın, kendisini mahrum edene ihsanda bulunsun ve kendisiyle ilişkisini kesen kimseyle ilişkisini sürdürsün.

*(el-Müstedrek, Hâkim, 3. cilt, s. 12, Hadis 3215)*

## Affetmekle Şerefınız Artar

Sevgili Peygamber (ﷺ): “Sadaka malı eksiltmez, Allah başkalarını bağışlayanın makamını yüceltir. Kim Allah rızası için tevazu gösterirse, Allah onun makamını yükseltir” buyurmuştur.

(*Sahih-i Müslim, s. 1397, Hadis 2588*)

## Kim Şerefliidir?

Hazreti Musa (عليه السلام), Ey Yüce Allah’ım, Senin huzurunda en şerefli olan kimdir? diye sordu. Yüce Allah, “intikam almaya gücü yettiği hâlde bağışlayandır” buyurdu. (*Şu’ab-ul-İman, c. 6, s. 319, Hadis 8327*)

## Bağışlamayan Bağışlanmaz

Sahabelerden Hazreti Cerîr (رضي الله عنه) rivayet etmiştir: Hazreti Peygamber (ﷺ), “Başkalarına merhamet etmeyen merhamet göremez, bağışlamayan bağışlanmaz” buyurmuştur. (*el-Müsned İmam Ahmed, 7. cilt, s. 71, Hadis 19264*)

## Dünyanın ve Ahiretin En Güzel Ahlakı...

Hazreti Ukbe bin Âmir (رضي الله عنه) Sevgili Peygamberimizle (ﷺ) karşılaşma şerefine nail olduğunda, hızla mübarek elini tuttuğunu anlatmıştır. Hazreti Peygamber de (ﷺ) hemen onun elini tutmuş ve “Ya Ukbe, dünya ve ahiretteki en güzel ahlaki seninle ilişkisini kesen kimseyle

Bağışlama ve Hoşgörüdeki Fazilet

ilişkini sürdürmen, sana haksızlık edeni bağışlamandır. Bol rızık ve uzun ömür isteyen akrabalarına iyilikte bulunsun” buyurmuştur.

*(el-Müstedrek, Hâkim, c. 5, s. 224, Hadis 7367)*

## Bağışlayın Bağışlanın

İnsanlığın Peygamberi, aklımızın, kalbimizin huzuru, merhametli ve şefkatli Peygamberimiz (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ), başkalarına merhamet edin ki size de merhamet edilsin, bağışlayın ki Yüce Allah da sizi bağışlasın, buyurmuştur.

*(el-Müsned İmam Ahmed, 2. cilt, s. 682, Hadis 7062)*

*Ham nay khata mayn na ki, tum nay 'ata mayn na ki*

*Koi kami Sarwara, tum pay karoron Durood*

*Biz hata yapmaktan geri durmadık,*

*Sen ise lütuf ve ihsan etmekten vazgeçmedin,*

*Üzerine milyonlarca salat ve selam olsun efendim.*

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

## Bağışlayan Hesapsızca Bağışlanmakla Mükâfatlandırıldı

Hazreti Enes (رضي الله عنه), Sevgili Peygamberimiz'in (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) Hadisini şöyle rivayet ediyor: “Kıyamet Günü, Allah'ın rahmetinden mükâfatı alan ayağa kalksın ve Cennet'e girsin

diye ilan edilecektir. *Bu kimlerin mükâfatıdır?* diye sorulacak, *onlar bağışlayanlardır* diye cevap gelecektir. O zaman binlerce insan ayağa kalkacak ve hiçbir hesap vermeden Cennet'e girecektir.

*(el-Mu'cemü'l-evsat, 1. cilt, s. 542, Hadis 1998)*

### **Cinayete Teşebbüste Bulunan Kişiyi Bağışladı**

Davet-i İslami'nin yayın kuruluşu, Mektebet'ül Medine'nin yayınladığı 862 sayfalık kitabı 'Seerat-e-Mustafa'nın 604. ve 605. sayfalarında şu yazılmıştır, *Bir yolculuk esnasında Hazreti Peygamber (ﷺ) uyuyordu. O esnada Gavres bin Hâris kılıcını onu öldürmek niyetiyle kınından çıkardı. Peygamber Efendimiz (ﷺ) uyandığında, “ya Muhammed (ﷺ) şimdi seni benden kim kurtarabilir?” dedi. Hazreti Peygamber (ﷺ) “Allah” diye cevap verdi. Peygamberliğin azameti karşısında paniğe kapılarak kılıcı elinden düşürdü. Resulullah Efendimiz (ﷺ) kılıcı mübarek eline aldı ve “şimdi seni benden kim kurtaracak?” diye sordu. Gavres canının bağışlanması için yalvarıp yakardı. Peygamber Efendimiz (ﷺ) onu bağışladı ve saldı. Gavres kabilesine döndüğünde onlara, bütün insanların en hayırlısı olan bir kişiden döndüğünü söylemiştir. (eş-Şifâ, 1. cilt, s. 106)*

*Salam us per kay jis nay khoon kay piyasaun ko quba`ayn deen*

*Salam us per kay jis nay gaaliyan sun ker Du'a`ayn deen*



## Büyü Yapanı Bağışladı

Lebîd bin A'sam, Sevgili Peygamberimiz'e (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) bir büyü yapmıştı, fakat Rahmet Peygamberi (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) ondan intikam almamıştır. Üstelik Peygamber Efendimiz (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) kendisini zehirleyen Yahudi kadını da bağışlamıştır. (*el-Mevâhibü'l-Lediünniyye, el-Kastallânî, 2. cilt, s. 91*)

*Kyun mayri khata`on ki taraf daykh rahay ho*

*Jis ko hay mayri laaj who Lajpal bara hay*

*Niçin benim hatalarıma bakarsın?*

*Benim kusurlarımı örten, yüce bir himaye sahibidir*

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

## Sevgili Peygamberimiz'in Büyüklüğü (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ)

Müminlerin annesi Hazreti Aişe (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا), Sevgili Peygamberimiz'in (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) asla irticalen yahut kasten kötü sözler sarf etmediğini, kötülüğe kötülükle karşılık vermediğini ve çarşıda bağırıp çağırmadığını, bağışlatıcı ve hoş görülü olduğunu söylemiştir.

(*Sünen-i Tirmizî, 3. cilt, s. 409, Hadis 2023*)

## Günde Yetmiş Kez Bağışla

Sevgili Peygamberimiz'in (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) huzuruna bir kişi

gelerek, “Ya Resulullah (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ), hizmetkârlarımızı kaç kez bağışlamalıyız?” diye sormuştur. Peygamber Efendimiz (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) sessiz kalmıştır. O kimse soruyu tekrar sordu, Resulullah Efendimiz (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) yine sessiz kalmıştır. Üçüncü kez sorulduğunda, Resulullah Efendimiz, (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) “Günde yetmiş kez” diye cevap vermiştir. (Sünen-i Tirmizî, 3. cilt, s. 381, Hadis 1956)

Meşhur Kur'an müfessiri Müftü Ahmed Yâr Han Naîmî (رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ) bu mübarek hadisi tefsir ederken, Arapçada 70 sayısı çokluk veya bolluk anlamlarına gelmektedir, dolayısıyla bu rivayet, hizmetkârların her gün birçok kez bağışlanmaları gerektiğine işaret etmektedir demiştir.

Elbette bu durum hizmetkârların taksirli olarak hata yaptıkları veya hatalarının sadece efendilerinin mallarına zarar verdiği durumlar için geçerlidir. Ancak hata kasten yapılmışsa veya hata İslam'a, kamu mallarına yahut millî çıkarlara zarar veriyorsa bağışlanmamalıdır.

(Mirât'ül-Menâce, 5. cilt, s. 170)

## Hakaretimiz Mektuplara Karşı Âlâ Hazretlerinin Hoşgörüsü ve Bağışlaması

Keşke biz de nefsimizdeki öfkeyi terk etme konusunda, salihler gibi bir tutkuya sahip olsak. Onlar, kendilerine ne kadar zulmedilirse edilsin, zalimi merhametle karşılayan bir tutkuya sahiptiler. Bu bağlamda, “Âlâ Hazretlerinin Hayatı” kitabında

şöyle anlatılır, Bir gün, Âlâ Hazretleri, Mevlâna, İmam Şah Ahmed Raza Han'a (رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ) birtakım mektuplar sunulmuştu. Bu mektuplardan bazıları hakaretlerle doluydu. Müritleri öfkeleni ve bu mektupları gönderenler aleyhine dava açmak istediler.

Ehlişünnet İmamı Şah Ahmed Raza Han (رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ), önce övenlere hediyeler dağıtılması, ardından bu ahlaksız mektupları yazanlara karşı dava açılması gerektiğini söyledi.

*(Âlâ Hazretlerinin Hayatı, 1. cilt, s. 143'ten özetlenmiştir)*

Sözün özü, eğer siz övenleri ödüllendirmiyorsanız, size kötülük edenlerden öç alamazsınız.

*Ahmad Raza ka taazah gulistan hay aaj bhi  
Khursheed-e-'ilm un ka darakhshan hay aaj bhi*

*Ahmed Reza'nın<sup>1</sup> bahçesi hâlâ çiçek açıyor;  
İlminin güneşi hâlâ parlıyor.*

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ      صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ  
تُوبُوا إِلَى اللَّهِ      أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ  
صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ      صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

<sup>1</sup> Ehlişünnet İmamı, Ahmed Reza Han.



## Önemli Bir Medenî İrade

Sevgili Müslüman kardeşler! Bu satırları yazarken neredeyse altmış yaşındayım. Ölüm adım adım yaklaşıyor. Kim bilir gözlerim ne zaman ebediyen kapanacak? Yüce Allah'tan huzurunda, rahmetiyle imanımı muhafazasını, sekerat anında kabirde ve Kıyamet Günü'nde huzur ve sükûnet niyaz ediyorum.

Kıyamet Günü'nde sorgusuz necat, Sevgili Peygamberimiz'e (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) Cennet-ül Firdevs'te komşuluk niyaz ediyorum. Bu kısa ömrümde, dünya hayatının iniş çıkışlarını, şaşaalı hâllerini, sadakatsizliğini ve samimi olmayan yanlarını gördüm. Bazen bir insanın ihaneti, kendisine milyonlarca kez iyilikte bulunmuş anne babasının hayretlerini unutmaması ve onları ufak bir sebeple yanından kovması olabilir. Ne yazık ki kovuşmuş Şeytan, akılları ve kalpleri allak bullak etti, fakat elhamdülillah milyonlarca müslüman da Daveti İslami'ye katıldı.

Her büyük organizasyonda olduğu gibi burada da insanlar katılır ve ayrılır. Aynı şekilde, bazıları darılıp olup bu dini ortamlardan uzaklaşırlar. Sonrasında, İslam'la ilgili sebatlarında sekteye uğradırlar. Bazı dargın kardeşlerimiz kendi “gruplarını” kurdular. Bazıları bana karşı konuştu, yazılar yazdı ve Daveti İslami'nin Merkezi Şura Meclisi kararlarına diledikleri gibi muhalefet ettiler. Tüm bunlara rağmen elhamdülillah bu yazıyı yazdığım an bile Daveti İslami

gelişmeye devam etmekte ve şu ana dek hiçbir “grup” Daveti İslami’yi geçmek bir yana yakın bile değildir.

Hayatımın büyük bir kısmını gönüllü hizmetlerde geçirdim, bu sebeple tecrübelerim ışığında tüm Müslüman kardeşlerimiz için son derece mütevazı bir şekilde ahiret akıbeti hayrına vasiyetimi sunuyorum:

“ Ben hayatta olduğum sürece ve hatta vefatımdan sonra bile unutmamanız, sıkı sıkıya bağlı kalmanız gereken şey: Daveti İslami’ye katıldıktan sonra onun kimliğini benimsemeniz, ona bir sarık gibi sımsıkı bağlanmanız ve asla onun usulünden saparak paralel bir grup kurmanızdır.

Dinî çalışmalarını geliştirmek için birtakım faaliyetleri başlatsanız bile kendinizi gıybetten, iftiradan, suizandan, kırmaktan, Müslüman kardeşlerimize karşı hasımlık gütmekten, karşılıklı nefretten korumanız imkânsız olacaktır. Bu büyük günahlara birçok Müslümanın da düşmesi muhtemeldir. Eğer bir kimse Daveti İslami’den ayrılıp grup kurarak dine büyük bir hizmet yaptığını düşünüyorsa, dikkatini bazı gerçeklere çekmek istiyorum. Ayrılma sebebiyle gıybet ya da diğer ciddi günahlara bulaştı mı? Eğer bulaşmadıysa, onu tebrik ediyorum. Fakat eğer bu günahlara bulaştıysa, kendi vicdanına, bu dinî hizmetin müstehap kıymeti, bu süreçte içinde düştüğü gıybet gibi günahlardan daha mı büyüktür? diye

sorsun. Kalp Allah korkusu taşıyorsa, kişi dinî bilgiye hâkim ve vicdanlıysa cevabı, kesinlikle işlenen bir tek dedikodu bile, ömür boyu yapılan müstehap amellerden daha ağırdır, çünkü müstehap amelleri yerine getirmemenin cezası yokken, gıybet kişiyi azaba götürür.

Daveti İslami'ye katıldıktan sonra, ister kendi isteğinizle ayrılmış olun, ister Davet-i İslami tarafından uzaklaştırılmış olun, bir grup oluşturarak (مِنْ حَيْثُ الْمَجْمُوعِ), topluca faydadan çok zarar verebileceğiniz açıkça ortadadır.



### Fetâvâ-yı Rızviyye Mühim Alıntılar

Gerçekçi bir bakış açısıyla farz, vacip veya sünnet-i müekkeke olmayan ve icrası Müslümanlar arasında nefret uyandıran dinî işleri her ne kadar bu ameller faziletli (أَفْضَلُ) ve müstehap da olsa terk etmek daha hayırlıdır. Müslümanların birliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla, mürşidim Âlâ Hazretleri, İmam Ahmed Raza Han (رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ) bir yerde, *insanların kalbini hoşnut etmek ve Müslümanları birleştirmek için, insanların nefret etmemesi adına, tercih edilen bir ameli terk etmek caizdir. Rahmet Peygamberi (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) İslam'ı yeni kabul edenler arasında yanlış anlaşılmalara yaşamanmaması için Kâbe'nin inşasını Kureyşlilerin yerleştiği temeller üzerinde korumuştur, buyurmuştur.*

(Fetâvâ-yı Rızviyye, 7. cilt, s. 680)

Müslümanlar arasında nefrete yol açtığı takdirde müstehap amelden kaçınılması emredilmiştir. Mürşidim Âlâ Hazretleri İmam Ahmed Raza Han (رحمته الله عليه) Müslümanlar arasında sevgi ve yakınlık tesis etmek için bir ilke beyan etmiştir. Buna göre müstehap ameli yerine getirmektense insanların hoşnutsuzluğunu dikkate almak gerekmektedir. Fitneden, insanlara zarar vermekten, onları üzmetten, nefret ve düşmanlık uyandırmaktan kaçınmak için elimizden geleni yapmamız gerekmektedir. Bu ilke vurgulanmasa da farz, vacip ve sünnet olan ameller için söz konusu değildir.

(Fetâvâ-yı Rızviyye, 4. cilt, s. 528)

Mürşidim Âlâ Hazretleri İmam Ahmed Raza Han (رحمته الله عليه) İslam fikhının kaidelerinden birisini açıklayarak, 'دَرْءُ الْمَقَائِدِ أَهَمُّ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ' kötülüklerin yolunu kapatmak, iyiliklerin yolunu açmaktan daha mühimdir, buyurmuştur.

(Fetâvâ-yı Rızviyye, 9. cilt, s. 551)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

### Kimliğini Değiştiren Kişi

Daveti İslami'nin örneğin 'sarık' gibi kimliğinden ayrılan ancak şer'i bir gerekçe olmadan Daveti İslami'ye karşı çıkmayan ve gıybet, iftira, suizanda bulunmaksızın dinî

hizmetlerde bulunanların salih amellerini Yüce Allah kabul eylesin.

Bununla birlikte, Daveti İslami'nin kimliğini terk eden, ayrılmış "gruplar" oluşturan ve şer'i zeminden uzakta Daveti İslami'ye muhalefet edenler bu Dini hareketi, iyiliğe davet çağrısını yayma amacını zayıflatmaya çalışmaktadır. Gıybet, iftira, suizan, noksan arayışları, karalama, suçlama, kötü propaganda, laf taşımalar da onların silahlarıdır ve bunu büyük bir din hizmeti olarak görmekteydiler. Oysa onlar yalnızca amel defterlerini günahlarla doldurmaktadırlar.

Daveti İslami' kimliğini muhafaza ediyor olsa bile şer'i bir sebep olmaksızın Daveti İslami'ye karşı çıkan, Müslümanların kalbinde kin uyandıran, Daveti İslami'nin itibarına ve usulüne zarar vermeye çalışan kimse, müsaade edilmemiş bir iş yapmış olacaktır.

### **İftira Atmak Haramdır**

Birisinin bir başka kişiye muhalefet ettiği durumlarda gereksiz yere eleştirme, detaylı kusur arama, Yüce Allah'ın mufaza ettikleri kimseler hariç eksikleri münasip olmayan yollarla dile getirme gibi durumlar sıklıkla gözlemlenir. İki insanın arası iyiyken ter bile misk gibi kokarken, araları kötü olunca misk bile kötü kokar.

Unutmayın, özellikle sünni bir âlimin veya bir mübelliğin kusurlarını, münasip bir şer'i sebep olmadan başkalarına ifşa

etmek yahut onun hakkında olumsuz sözler sarf etmek, İslam'ın yayılmasına ve iyiliğe çağrıya çok ciddi zarar vermekte ve ahirette azaba sebep olmaktadır.

Mürşidim Âlâ Hazretleri İmam Ahmed Raza Han (رحمة اللوعليه) Fetâvâ-yı Rızviyye eserinin 29. cildinin, 594. Sayfasında, “Eğer herhangi bir sünni Müslüman, beşerî bir hatayla yanlış yaparsa, bu hatayı gizlemek vaciptir. Aksi takdirde, Allah korusun, insanlar ondan yüz çevirir, İslam'a ve sünnete hizmette onun konuştuklarından ve yazdıklarından gelen fayda kesilir. Bu hataları ve kusurları açığa çıkarmak, iftira atmak anlamına gelir ve iftira atmak haramdır” buyurmuştur.

Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur,

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ  
فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۖ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ

Müslümanlarda ahlaksızlığın yayılmasını arzu edenlere  
dünyada ve ahirette acıklı bir azap vardır.

(Kenzü'l İman Kur'an Meali, 18. Cüz, Nur Suresi, 19 Ayet)



## Daveti İslami'den Ayrılanlara Kavuşma Özlemiyle Davet

Bugüne kadar, şahsımdan ya da Merkez Şura Meclisi'nden

hoşnutsuzluk duyduğu için Daveti İslami'den ayrılan, kırılmış yahut benden dolayı hakkı yenmiş olan herkesten tüm içtenliğimle özür diliyorum. İki oğlum, Şura Başkanı ve Merkez Şura Meclisi üyeleri de aynı şekilde özür diliyor. Yüce Allah ve Resulü (ﷺ) hatırına bizleri bağışlayın... Biz, Yüce Allah ve Resulü'nün (ﷺ) rızasını kazanma niyetiyle hakkımıza giren herkesi bağışlıyoruz.

Hoşnutsuzluk ya da fikir ayrılığı sebebiyle kendi grubunu veya organizasyonunu kuran herkesi, Yüce Allah ve Onun Sevgili Resulü (ﷺ) hatırına tekrar kavuşmaya açık yüreklilikle davet ediyorum. Yüce Allah'ın rızası uğruna hoşnutsuz duyan her Müslüman ile hiçbir şart öne sürmeksizin barışmaya hazırım. Görüş ayrılıklarını diyalogla çözmek isteyenler için de kapımız ardına kadar açıktır. Lütfen en kısa zamanda bizimle iletişime geçin ve Merkez Şura Meclisi ile görüşme ayarlayın. Arzu ederseniz ve mümkünse inşallah ben de Şura ile birlikte orada olacağım. Gelin hep birlikte Yüce Allah ve Sevgili Resulü'nün (ﷺ) inayetiyle, dine birlikte hizmet edelim ve inşallah hep birlikte yürüterek Şeytan'ın planları yok edelim.

## Daveti İslami ile Çalışmak İstenmiyorsa

Davet-i İslami tarafından yürütülen Dini faaliyetlere katılmak istemeyen herhangi bir kırgın Müslüman kardeşimiz, bu kırgınlığı bırakıp en azından bizleri bağışlamalıdır. O da bu şekilde bir Müslümanı memnun etmenin sevabına nail olabilir.

Böylece inşallah gazez ortadan kalkar, mesafeler azalır, Şeytan mağlup olur ve bağışlayan sevinçle nurlanır.

Sevgili Peygamberimiz (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ): “Kim Müslüman kardeşinden af diler ve kardeşi (meşru bir şer’i sebep olmaksızın) bu özrü kabul etmezse, ona Havz-ı Kevser’den<sup>1</sup> içmek nasip olmayacaktır” buyurmuştur. Kardeşlerimizin bu sözler hürmetine bizleri bağışlamasını istirham ediyorum.

*(el-Mu’cemü’l-evsat, 4. cilt, s. 376, Hadis 6295)*

Emir-i Ehisünnet, Muhammed İlyas Attar Kadiri Rezavî bizimle görüşmeye bizzat gelmeli, gelemiyorsa Şura Başkanı yahut herhangi bir Şura üyesini liderlerimizden birisiyle görüşmeye göndermeliler gibi ifadeler kullanmak tamamen adaba aykırıdır, bu unutulmamalıdır.

Bu tür ifadelerde bulunanlar uzlaşmayı yokuşa sürdükleri yönünde söylentilere yol açabilir. Bu özrü yazarak uzlaşma yolunda ilk adımı attığımıza göre, kalbinde samimiyet taşıyanlar için herhangi bir engel kalmamıştır. Allah rızası için, küskün olan her Müslüman kardeşimiz bir adım atmalı ve yeniden bir araya gelmelidir. Eğer gelip bizimle görüşmek

---

<sup>1</sup> Havz-ı Kevser, Kıyamet Günü’nde Sevgili Peygamberimiz (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) tarafından seçilmiş kimselere su ikram edilecek havuzdur. Kevser kelimesi, anlamı itibarıyla “bolluk” anlamına gelmektedir.



Bağışlama ve Hoşgörüdeki Fazilet

istemiyorsanız, en azından Merkez Şura Meclisi'nin herhangi bir üyesiyle telefon irtibatına geçebilirsiniz.

*Allah karay dil mayn utar jaye mayri baat*

*Yüce Allah dilerse, sözlerim kalplere işler*

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ



### **Ey Yüce Allah'ım! Şahidim ol**

Ey Yüce Allah'ım! Şahidim ol ki, küskün Müslüman kardeşlerime uzlaşma çağrımı duyurdum. Ey Yüce Allah'ım, onların kalplerinde merhamet peyda et ki beni bağışlasınlar ve benimle aralarındaki ihtilaflar kalksın. Ey Yüce Allah'ım! Sen benim kalbimden haberdarsın, benim bu kavuşmayı istememdeki tek gayem ahiretin hayırlı akıbeti içindir. Ölümümden önce, sırf senin rızan için bütün küskün Müslümanları bir araya getirmek ve onlarla barışmak istiyorum. Ey Yüce Allah'ım! Senin gizli takdirinden korkuyorum. Ey Yüce Allah'ım, yalvarırım benden hoşnutsuz olma.

Ey Yüce Allah'ım! İmanımı bir an bile kaybetmeme izin verme. Ey Yüce Allah'ım! Beni, dargın Müslüman kardeşlerimle birlikte ve Daveti İslami'ye bağlı olan tüm insanlarla birlikte, hesapsız bağışla. Ey Yüce Allah'ım! Sevgili Peygamberimiz'in

(صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) hürmetine tüm İslam ümmetini bağışla. Ey Yüce Allah'im! Saflarımızda birlik sağla ve bizlerin arasında karşılıklı anlayış nasip et. Bize dinine, birlikte samimiyetle ve sahih bir aidiyetle hizmet etme gücünü ver.

أَمِينٍ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

*Sunnatayn 'aam karayn Deen ka ham kaam karayn*

*Nayk ho jayain Musalman Madinay walay*

*Sünnetleri yayalım, din için çalışalım*

*Müslümanlarla hayır yolunda, Ehl-i Medine gibi olalım*

صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

أَسْتَغْفِرُ اللهَ

صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ

تُوبُوا إِلَى اللهِ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ



## Gıybet Karşı Savaş

Gıybet ne yazık ki birçok Müslümanı esir almış durumda. Şeytan, gıybet yoluyla insanları Cehenneme sürüklüyor. Dikkatli olun. Gıybetle savaş ilan edip kalelerinizde sağlam

durun. Gıybet edenler, tövbe edip Yüce Allah'tan bağışlanma dilemekle meşgul olsunlar. Kesin olarak *“inşallah artık ne gıybet edeceğiz ne de gıybeti dinleyeceğiz”* sözünü verin.

Maalesef gıybet, Dini ortamımıza tahtakurusunun ağacı kemirdiği gibi zarar vermektedir. Bu nedenle, tüm sorumlu Müslüman kardeşlerimize yürekten, gıybetle savaş esnasında, gıybetle yol açabilecek tüm kapıları kilitli tutmaya devam etmeleri yönünde bir Dini çağrıda bulunuyorum. Bizim sorumluluğumuzda bir kişi Dini ortamdan uzaklaştıysa, yüzlerce kez hatırlayıp düşünün, acaba o kişi hakkında gıybet ettiğiniz olmuş muydu? Ya da onun sizin hakkınızda gıybet etmesine sebep oldunuz mu? Tüm bunların sonucunda darılarak Dini ortamı terk etmiş olabilir mi? Eğer böyle bir durum varsa, Yüce Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla hemen o kişiden gözyaşları içinde özür dileyin. Onu ayağınıza çağırın, bizzat siz ona gidin. Gerçekten Daveti İslami'den uzaklaşmış herkesi bulup ziyaret edin, içtenlikle özür dileyin ve bir şekilde onu yeniden Daveti İslami'nin hakikatle tanzim edilmiş Dini ortamına kazandırın. Kişisel çabalarınızla onu tekrar sünnetin irşadı yoluna katılmaya teşvik edin.

(Daveti İslami'de resmî olarak vazifesi olmayan kişiler de bu uzlaşmaya katılabilirler. Yalnızca resmî olarak Daveti İslami'den uzaklaştırılmış kişilere iletişime geçilmemelidir. Bu konuda Daveti İslami'nin üst makamlarının kararlarına uyulması gerekmektedir.)



*Ay khasa-e-khasaan-e-Rusul waqt-e-Du'a hay*

*Ummat pay tayri aa kay 'ajab waqt para hay*

*Chhotaun mayn ita'at hay na shafqat hay baraun mayn*

*Piyaraun mayn mahabbat hay na yaraun mayn wafa hay*

*Jo kuch hayn woh sab apnay hi hathaun kay hayn kertoot*

*Shikwah hay zamanay ka na qismat ka gilah hay*

*Daykhay hayn yeh din apni hi ghaflat ki badawlat*

*Sach hay kay buray kaam ka anjam bura hay*

*Ham nayk hayn ya bad phir aakhir hayn tumharay*

*Nisbat bahut achchhi hay ager haal bura hay*

*Tadbeer sanbhalnay ki hamaray nahin koi*

*Han aik Du'a tayri kay maqbool-e-Khuda hay*

*Ey Resûlü Kibriyâ, vakit dua etme vaktidir,*

*Ümmetini fırtınalar ve zorluklar kuşatmıştır.*

*Gençler saygıdan, ihtiyarlar sevgiden yoksun,*

*Dostlukla vefa, müanebetlerde sevgi yoksun.*

*Tüm bunlar yanlış amellerimizdendir,*

*Müsthaktır bize ki ne zaman ne kadere sebep buluruz.*

*Salih yahut günahkâr, nisabımız sanadır,*

*Nisabın ahsendir, elimizde tarumar olmuşken bile.*

*Naçar, tek yol duandır,*

*Senin duaların ki müstesna, kabulü hazırdır.*

## Ben İlyas Kadiri'yi Affettim

Ellerim bağlı tüm Müslüman kardeşlerime gönülden rica ediyorum eğer ben, oğullarım, Şura Başkanı ve Şura üyelerinden herhangi biri size karşı gıybet ettiyse, iftirada bulunduyorsa, azarladıysa ya da bir şekilde kalbinizi kırdıysa, lütfen bizi bağışlayın. Oğullarımın, Şura Başkanının ve Şura üyelerinin; hayatınız, malınız, aileniz ve onurunuz dahil konularda küçük ya da büyük ölçüde hakkınızı yediğini düşünüyorsanız, lütfen bizleri affedin ve büyük sevap kazanın.

Yine ellerim bağlı, gönülden size rica ediyorum, en azından bir kez, içinizden gelerek, “*İlyas Attar Kadiri Rezavi’yi, oğullarını, Şura Başkanını, Şura üyelerini Allah rızası için affettim*” deyin. Biz de Yüce Allah ve Sevgili Peygamberimiz hürmetine (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) küçük veya büyük hakkımıza giren herkesi affettik.

## Alacaklı Olanlara Rica

Eğer sizlere herhangi bir borcum veya ödünç alıp geri vermediğim bir eşyanız varsa, lütfen Daveti İslami'nin Şura Başkanıyla yahut oğullarımla iletişime geçin. Eğer geri almak istemezseniz, Allah rızası için beni bağışlayın ve ahirette sevaba nail olun. Ben de her kime borç verdimse, tüm kişisel alacaklarımı bağışlıyorum.

Ey Allah عَزَّوَجَلَّ:

Eğer herhangi birine borcum varsa veya herhangi birinden

geçici olarak bir şey ödünç aldıysam ve geri vermediysem, lütfen Davet-i İslami'nin Şura Başkanıyla veya oğullarımla iletişime geçin. Eğer geri almak istemezseniz, Allah عَزَّوَجَلَّ rızası için beni bağışlayın ve öbür dünyada mükâfatlara layık olun. Kimin bana borcu varsa, bütün borçlarımı affediyorum.

*Tu bay-hisab bakhsh kay hayn bay-hisab jurm*

*Dayta hoon wasitah Tujhay Shah-e-Hijaz ka*

*Bütün suçlarımı, sonsuz merhametinle affeyle*

*Ya Rabb, Şah-ı Hicaz hürmetine yakarışımı kabul eyle*

صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ

أَسْتَغْفِرُ اللهَ

تُوبُوا إِلَى اللهِ

صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ

### **Konuşma engelli bir kız konuşmaya başladı:**

Sevgili Müslüman kardeşler, gıybet etme ve dinleme alışkanlığından kurtulmak, namaz kılmak ve sünnete uymak için kendinizi Daveti İslami'nin Dini ortamında bulundurun. Haftalık sünnet dolu sohbetlere düzenli olarak katılın ve sünneti öğrenmek için Peygamber sevdalılarıyla birlikte Medenî Kafile ile yolculuk edin. Dünyada huzur bulmak ve ahirette muvaffak olmak için 'İslah-ı Amel' risalesine göre hayatınızı geçirmeye çalışın. Kendinizi muhasebe ederek

Bağışlama ve Hoşgörüdeki Fazilet

‘İslah-ı Amel’ risaledeki kutuları doldurun ve her Hicri ayın ilk gününde Daveti İslami’nin sorumlusuna teslim edin. Sizleri haftalık sünnet dolu sohbetlere katılmaya teşvik etmek için oldukça etkileyici bir kıssa anlatmak istiyorum.

Pakistan’ın ‘Khushab’ bölgesinde bir köyde yaşayan bir Müslüman kardeşimizin sesi gitti ve konuşamaz oldu. Denenen tedaviler sonuç vermeyince, Pakistan’ın Karaçi şehrine sevk edildi. Ancak burada da tedavilerden sonuç alınamadı.

Bu durum altı ay kadar sürdü. Ardından bu kardeşimiz, dünya çapında Kur’an ve sünneti, iyiliği yaymayı hedefleyen bir hareket olan Daveti İslami’nin Müslüman hanımlar için düzenlenen haftalık sünnet dolu sohbetine katıldı.

Bu sohbette, bir hanım kardeşimiz onu art arda on iki sohbete katılmaya ikna etti. Dilsiz kardeşimiz, haftalık sohbetlere düzenli olarak katılırken, Hicri 1430’da, Ramazan ayının 8. gününde, 6. sohbetine katılmışken, o sohbet sonunda salatüselam okunurken elhamdülillah aniden sesi çıktı ve konuşmaya başladı.

*Hazret-i Şebbir-üş-Şebbar kay tufeyl*

*Taal her aafat ay Nana-e-Husayn*

*Torunlarınız (Hasan ve Hüseyin'in) hürmetine  
Her türlü afetten muhafazaya dua eyle*

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

---

### **Bu Kitapçığı Okuduktan Sonra Başka Birine Verin**

Mektebet'ül Medine'nin yayınladığı kitapçıkları ve Dini bilgi içeren broşürleri düğün, cenaze, sohbet, mevlit gibi vesilelerle başkalarına vererek sevap kazanın. Dükkânınızda kitapçıkları bulundurma alışkanlığı edinip, bu kitapçıkları müşterilerinize hediye ederek sevap kazanabilirsiniz. Mahallenizdeki her eve çocukların ya da gazete dağıtılan kimselerin yardımıyla en az bir sünnet dolu kitapçık veya Dini bilgileri içeren broşür ulaştırın. İyiliğe davet etmek ve çokça sevap kazanmak için çaba gösterin.

---



21. yüzyılın büyük manevi ve ilmî münevveri Allâme Mevlânâ Ebu Bilal Muhammad İlyas Attar Kadirî Rezâvî **داعية برحمتهم العالیة** Kur'an ve sünneti, iyiliği yaymayı hedefleyen bir hareket olan Daveti İslami'yi kurdu. Onun kitapları hakkında ve Davet-i İslami'nin farklı departmanları hakkında bilgi edinmek iserseniz [www.dawateislami.net](http://www.dawateislami.net) adresini ziyaret edebilirsiniz.

Ayrıca, Davet-i İslami, %100 dini bir kanal olan "Madani Channel" Medenî Kanal aracılığıyla İslam'ın mesajını tüm dünyaya yaymaktadır. Dünyanın neresinde olursanız olun, Medenî Kanalı izlemek isterseniz, verilen frekansları takip edebilirsiniz. Bizimle iletişime geçmek isterseniz, bize e-posta gönderin: [overseas@dawateislami.net](mailto:overseas@dawateislami.net)

## Medenî Kanal - Küresel Kapsam Parametreleri

Yayın: Dijital

Uydu	Bema Türü	Pozisyon	Downlink	Hertz	Polarizasyon	Sym. Oran	FEC
Asiasat (A7-C3V)	Küresel	105.5 E	C-Band	3739	Dikey	2815	3/4
Intelsat 20	Afrika	68.5 E	KU-Band	12562	Yatay	26657	2/3
Eutelsat 7	Orta Doğu	7 Batı A	KU-Band	10815	Yatay	27500	5/6
Astra 2F	Avrupa	28.5 E	Sky Platform	12640	Dikey	22000	5/6
Galaxy 19	ABD	97 Batı	KU-Band	121835	Yatay	22000	3/4

## İYİ BİR KUL OLMAK İÇİN TAVSİYE

Her Perşembe akşam namazından sonra Davet-i İslami'nin sünnet dolu haftalık sohbetlerine katılarak Allah عزوجل rızasına niyet ederek itikafa girip sabahlayınız. Sünneti yerine getirmek ve yaşatmak adına Davet-i İslami'nin Medeni Kafilesine katılarak, peygamber sevdalıları ile birlikte her ay üç günlük yolculuğa iştirak ediniz. Her gün "İslah-ı Amel" risalesini doldurup hicri ayın ilk gününde bölgenizdeki sorumlu müsülman kardeşe iletmeyi adet ediniz.

**Medeni Maksadımız:** Ben Kendimin ve bütün dünyanın insanlarının ıslahı için çalışacağım. بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Nefis terbiyemiz, sünneti (İslah-ı amel risalesini doldurarak) hayatımıza tatbik etmekte, tüm insanların ıslahı ise "Medeni Kafiler" ile yolculuk yapmaktır.

