

عاشق اکبر

'Ashiq-e-Akbar

Aşık-ı Ekber (Büyük Aşık)

Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ın (رضی اللہ عنہ) kısa biyografisi

Bu kitapçık Tarikat Şeyhi ve Davet-i İslami'nin kurucusu Hazret-i Allame Muhammed İlyas Attar Kadiri Razavi دامت برکاتہم و العالیہ tarafından Urduca yazılmıştır. İş bu kitapçık Meclis'in (Davet-i İslami'nin) tercümanı tarafından Türkçeye tercüme edilmiştir. Şayet tercümede bir hata bulunursa Meclis'in (Davet-i İslami'nin) tercümanı ile irtibata geçmenizi rica ederiz ve siz de bunun karşılığında sevap kazanırsınız.

Translation Majlis (Dawat-e-Islami)

Aalami Madani Markaz, Faizan-e-Madinah Mahallah Saudagran,
Purani Sabzi Mandi, Bab-ul-Madinah, Karachi, Pakistan

UNA: ☎ +92-21-111-25-26-92 – Ext. 7213

Email: ✉ translation@dawateislami.net

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَاتَمِ النَّبِيِّينَ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Kitap Okuma Duası

Dini bir kitabı veya dersi okumadan önce aşağıdaki duayı okuyunuz. *إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ*, okuduğunuz her şey aklınızda kalacaktır. Dua şöyledir:

اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

Tercüme

Ey Allah'ım *عَزَّوَجَلَّ* bizlere ilim ve hikmetin kapılarını aç ve üzerimize rahmetini indir. Ey Azametli ve Bağışlayıcı olan!

(Mustaraf c 1 s.6.Dariülfikir Beirut)

Not: Başlangıçta ve sonunda bir kez Salât-u Selam okuyunuz.

İçindekiler

Büyük Aşık	1
Hazreti Ebu Bekir-İ Sıddık'ın (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) Kısa Biyografisi	1
Salavat-I Şerife'nin Fazileti:.....	1
Çocukluk Döneminde Yaşanan Harika Bir Olay:.....	2
Hazreti Ebu Bekir'in رَضِيَ اللهُ عَنْهُ Kısa Tanıtımı:	3
İslam'ı İlk Kabul Eden Kimdir?	4
En Faziletli Kimse (Peygamberlerden Sonra).....	5
Had Cezası:.....	6
Malını Ve Canını Resûlullah صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ İçin Feda Etti:.....	6
Canım Sana Feda Olsun:	7
Allah Yolunda Zorluklara Karşı Sabır:	10
Yedi Köle Satın Alıp Serbest Bıraktı:	11
Üç Şeyi Seviyorum:	11
Her Üç Arzusuna Da Kavuştu:	12
Keşke Bu Arzu Bizde De Olsa:.....	12
Sevginin Sahte İddiaları:.....	13
Mal Fedakarlığı:	13
Kur'an'da Hazreti Ebu Bekir'in رَضِيَ اللهُ عَنْهُ Erdemi:	14
A'lâ Hazret, İmam Ahmed Razâ Hân'in رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ Konu Hakkındaki Beyanı:.....	14
Minber'in Basamaklarına Saygı:	16
Peygamber Efendimiz صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ 'ın Sevgili Dostu:	16
Kâmil Mürit:	18

Hazreti Ebu Bekir رَضِيَ اللهُ عَنْهُ Namaz Kıldırıldı:	18
Sevr Mağarasındaki Yılan:	20
Allah Bizimle Beraberdır:	21
Örümceğin Şanslı Kısmeti:	24
Mağaranın Diğer Tarafında Okyanus Görüldü!:	24
Zor Durumlarda Peygamber Efendimiz' den صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Yardım İstemek Sahabelerin Amelidir:	25
Sıddik-İ Ekber'in Eşsiz Arzusu:	25
Ahret Yolculuğunda Benzerlikler:	26
Hazreti Ebu Bekir'in رَضِيَ اللهُ عَنْهُ Resûlullah صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ İçin Duyduğu Üzüntü:	28
Keşke Peygamber Efendimiz'in صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Sevgisini Biz De Kazanabilsek :	28
Peygamber Efendimiz'in صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Rüyada Rü'yeti:	29
Kefenleme Ve Vefat Tarihindeki Benzerlik Tutkusu:	30
Ebu Bekir'in رَضِيَ اللهُ عَنْهُ Vefatının Sebebi Resûlullah'a صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Olan Özlemiydi:	31
Resûlullah'ın صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Aşkıyla Hastalanması:	32
Kalbimizin Dünyevi Cazibelere Olan Takıntısı:	32
Hazreti Ebu Bekir'e رَضِيَ اللهُ عَنْهُ Zehir Verildi:	33
Ah, Rezil Dünya!:	34
Yâ Resûlallah صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! Ebu Bekir Burada!	35
Sıddik El-Ekber 'Hayyat-Un-Nebi'ye İnanyordu:	35
Hayatü'l Enbiya(Peygamberlerin Hayatı):	36

Peygamber Efendimiz'e ﷺ Saygısızlık Edenlerden Uzak Durun:.....	37
Sahâbeye Saygısızlık Edenlerden Uzak Durun:.....	38
Şeyhân' İle Manevi Bağ: Mezarda Yardıma Vesile	38
Kıyamet Gününde Mübarek Mezarlardan Çıkmanın Güzel Manzarası:	40
Allah Yolundaki Zorluklara Sabredin:	40
Dünyanın Kederi Yerine, Peygamber Efendimiz'e ﷺ Olan Sevgi İçin Gözyaşı Dökün:	41
Bu Ne Büyük Bağlılık Ve Sevgi!	42
Kıyamet Gününe Kadar 'Ümmetim' Demesi:	44
Muḥaddis-İ A'zam Pakistan'ın Sözü:	45
Kıyamet Gününde Ümmetin Endişesi:	45
Keşke Resulullah'ın ﷺ Gerçek Sevdalıları Olabilsek: ...	47
Siddîkilerin(Ebû Bekir'in رضى الله عنه Soyundan Gelenlerin) Ayak Başparmağında İz:.....	48
Hazreti Ebu Bekir-İ Siddîk'in رضى الله عنه Bir Hastanın Rüyasına Gelerek Tedavi Etmesi:.....	49
Zülf(Sünnete Göre Saç Uzatmak) Ve Saçların 22 Sünnet Ve Adabı: 52	
Kaynakça	57

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَاتَمِ النَّبِيِّينَ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Büyük Aşık

Hazreti Ebu Bekir-İ Sıddık'ın (رضي الله عنه) Kısa Biyografisi

Her ne kadar Şeytan sizi tembelliğe iterse de şu risaleyi tam olarak okuyunuz. *إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ* sevap ve bilginin yanı sıra sevgi hazinesini de elde edeceksiniz.

Salavat-I Şerife'nin Fazileti:

Resûlullah Efendimiz صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ buyurdular: Allahü Teâlânın meleklerinden bir melek vardır. Onun biri doğuda diğeri batıda iki kanadı vardır. Bir kul severek benim üzerime salevât-ı şerife okuduğu zaman melek suya dalar, sonra silkinir Allahü teâlâ melekten damlayan her damladan bir melek yarattır. Bu melekler bana salevât okuyan kişiye kıyamete kadar istiğfar eder.” (*Al-Qaul-ul-Badî'*, p. 251; *Al-Kalâm-ul-Waḍa'-fî-Tafsîr Alam Nashrah*, pp. 242-423)

صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ

Çocukluk Döneminde Yaşanan Harika Bir Olay:

Davet-i Islâmî'nin yayın kuruluşu Mektebe-tül-Medine'nin yayımladığı 561 sayfalık "Malfûzât-ı-A'lâ Hazret" adlı kitabın 1-4. bölümlerinin 60-61. sayfalarında şöyle geçmektedir: Hazreti Ebu Bekir رَضِيَ اللهُ عَنْهُ hiçbir zaman putlara secde etmemiştir. Çocukluğunda bir defasında babası onu bir mabede (put evine) götürmüş ve şöyle demiş: "Bunlar senin yüce ve lütufkâr ilahlarıdır, onlara secde et." Hazreti Ebu Bekir رَضِيَ اللهُ عَنْهُ putların önüne gelince, "Ben açım, bana yemek ver; elbisem yok, bana elbise ver; sana taş atacağım, eğer ilahsan kendini koru," demiş.

Put da nasıl cevap verebilirdi ki! Hazreti Ebu Bekir رَضِيَ اللهُ عَنْهُ puta bir taş attı ve put yere düştü. Bunu gören babası öfkeleni ve mübarek yüzüne tokat attı. Daha sonra onu oradan annesinin yanına götürüp tüm hikayeyi anlattı. Annesi, "Onu kendi haline bırak, çünkü o doğduğunda meçhul bir kaynaktan şöyle bir ses duyuldu: 'Ey Allah'ın عَزَّوَجَلَّ sadık kulu! Sana müjdeler olsun - Bu çocuk 'Atik'tır (azat edilmiş), göklerdeki adı Siddik'tır (çok sadık) ve o Muhammed'in صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ arkadaşı ve yakın dostudur.

Bu olayı bizzat Siddik el-Ekber رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, Peygamberimiz'in صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ mübarek huzurunda anlattı. Bunu anlattıktan sonra Hazreti Cibril عَلَيْهِ السَّلَام, Peygamber Efendimiz'in صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ huzuruna geldi ve "Ebû Bekir رَضِيَ اللهُ عَنْهُ doğru söylemiştir ve o sıddıktır," dedi. İmam Ahmed Kastalanî bu hadisi Sahih-i

Büyük Aşık

Buhârî' Şerhinde zikretmiştir. (*Irshād-us-Sārī, Sharh Şahîhî Bukhârî, Vol. 8, p. 370; Malfūzât A'lâ Hađrat, pp. 20-21*)

Hazreti Ebu Bekir'in رَضِيَ اللهُ عَنْهُ Kısa Tanıtımı:

İlk halife, Müminlerin Emiri Hazreti Ebû Bekir-i Sıddîk'ın رَضِيَ اللهُ عَنْهُ mübarek ismi Abdullah'tır. Künyesi 'Ebû Bekir'dir ve unvanları Sıddîk ve 'Atîk'tır.

سُبْحَانَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ Sıddîk'ın manası 'doğru söyleyen' demektir. Her zaman doğruyu söylediği için cahiliye döneminde bile bu unvanla anılmıştır. 'Atîk'in manası ise 'azat edilmiş' demektir. Peygamber Efendimiz صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ onu şu sözler müjdelemiştir:

أَنْتَ عَتِيقٌ مِّنَ النَّارِ

Sen cehennem ateşinden azat edilmişsin

Bu nedenle O رَضِيَ اللهُ عَنْهُ bu unvanı almıştır (*Târîh-ül-Hulefâ, s. 29*), Kureyşî'dir ve yedi nesil geriye gidildiğinde, nesebi Cennetin Sahibi, Ümmetin Şefaathçisi, Rahmet Peygamberi'nin صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ nesebiyle birleşir.

Hazreti Ebu Bekir رَضِيَ اللهُ عَنْهُ , Fil Vakasından yaklaşık iki buçuk yıl sonra Mekke'de رَاذَهَا اللهُ شَرْقًا وَتَعْظِيمًا doğdu. O, tüm insanlar arasında Sevgili Peygamberimiz'in صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Peygamberliğini ilk tasdik eden kişiydi. O kadar yüce faziletler

ve mükemmellikler sahibidir ki, Peygamberler'den عَلَيْهِمُ السَّلَام sonra, insanlar arasında en yüce ve en faziletli odur.

O, tüm insanlar arasında İslam'ı ilk kabul eden kişiydi. Peygamber Efendimiz'in صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ yanında tüm cihadlara cesaretle katılarak, savaş ve barış kararlarında onun vekili ve danışmanı oldu. Hayatının her aşamasında Peygamber Efendimiz'e صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ sadakat ve vefa ile destek verdi. İki yıl yedi ay süren muhteşem halifelik döneminin ardından, Hicretin 13. yılında, 22 Cemâziyelâhir Pazartesi günü vefat etti. Müminlerin Emiri Hazreti Ömer رَضِيَ اللهُ عَنْهُ cenaze namazını kıldırdı ve Sevgili Peygamberimiz'in صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ yanına defnedildi. (*Al-Kamâl-fi-Asmâ-ur-Rijâl*, p. 387; *Târih-ul-Khulafâ*, pp. 27-62)

İslam'ı İlk Kabul Eden Kimdir?

Davet-i İslaminin yayın kuruluşu Mektebe-tül-Medine'nin yayınladığı "Savânih Kerbelâ" adlı kitabın 37. sayfasında şöyle geçmektedir: "Sahabelerin çoğu رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ve tâbiînin, Sıddîk el-Ekber'in رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ilk Müslüman olduğunu vurguladığı halde, bazıları Hazreti Ali'nin رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ilk Müslüman olduğunu, bazıları ise Hazreti Hatice-i Kübra'nın رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ilk İslam'ı kabul ettiğini belirtmiştir. İmam Ebu Hanife رَضِيَ اللهُ عَنْهُ bu durumu şöyle açıklamıştır: Erkekler arasında ilk İslam'ı kabul eden Hazreti Ebu Bekir رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, kadınlar arasında ilk Müslüman olan Hazreti Hatice رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ve erkek çocuklar arasında ilk İslam'ı kabul eden Hazreti Ali'dir "كَرَّمَهُ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيم" (*Târih-ul-Khulafâ*, p. 26)

En Faziletli Kimse (Peygamberlerden Sonra)

Davet-i İslaminin yayın kuruluşu Mektebe-tül-Medine'nin yayınladığı "Savāniḥ Kerbelā" adlı kitabının 38-39. sayfalarında şöyle yazmaktadır: "Ehli-Sünnet'in icmâsına göre, Peygamberler'den ﷺ sonra, Hazreti Ebu Bekir رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, tüm dünyada en faziletli ve yüce şahsiyettir. Onu takiben Hazreti Ömer رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, sonra Hazreti Osman رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, ardından Hazreti Ali كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيمِ gelir. Daha sonra ise Aşere-i Mübeşşere'nin geri kalanları yer alır. [Cennet'le müjdelenmiş 10 sahabe]."

Ondan sonra Ehl-i Bedir (Bedir'de savaşan sahabeler), sonra Ehl-i Uhud (Uhud'da savaşan sahabeler), ardından Ehl-i Biat-ı Rıdvan (Peygamber Efendimiz'e صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Rıdvan ağacı altında biat edenler) ve son olarak tüm Sahabeler رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ gelir. Bu icmâ (fikir birliği), Hazreti Ebû Manşûr Bağdadi رَضِيَ اللهُ عَنْهُ tarafından nakledilmiştir. İbn-i Asâkir عَلَيْهِ السَّلَام tarafından Hazreti İbn-i Ömer'den رَضِيَ اللهُ عَنْهُ şöyle rivayet etmektedir: 'Biz, Hazreti Ebû Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali'yi رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ fazilet konusunda sahabeler arasında tercih ederdik (üstün sayardık); halbuki Peygamber Efendimiz صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ aramızdaydı. (yani sukutuyla bu davranışımızı onaylardı) (*Ibn-e-Asâkir, Vol. 30, p. 346*)

İmam Ahmed عَلَيْهِ السَّلَام ve diğer alimler, Hazreti Ali'den رَضِيَ اللهُ عَنْهُ şu rivayeti nakletmişlerdir: Hazreti Ali عَلَيْهِ السَّلَام şöyle buyurmuştur: "Peygamber Efendimiz'den صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

sonra Ebu Bekir ve Ömer رضي الله عنهم bu ümmetin en faziletlisidir.
(*Ibn-e-'Asâkir, Vol. 30, p. 351*)

Zâhabî رضي الله عنه, Hazreti Ali'nin كرد الله وجهه الكريم bu rivayetine
'Tevatür'(Yani çok yaygın kesin bilgi) demiştir. (*Tārîkh-ul-Khulafā, p. 34*)

Had Cezası:

İbn-i Asâkir رضي الله عنه, 'Abdurrahman İbn-i Ebi Leilâ'dan
رضي الله عنه Hazreti Ali'nin كرد الله وجهه الكريم şu şekilde
buyurduğunu rivayet etmiştir: 'Kim benim Ebu Bekir ve
Ömer'den رضي الله عنهم daha üstün olduğumu söylese, ona iftira
atma cezası (had cezası) vereceğim. (*Tārîkh-e-Dimishq lâ Ibn-e-'Asâkir, Vol. 30, p. 383*)

Malını Ve Canını Resûlullah صلى الله عليه وآله وسلم İçin Feda Etti:

Hazreti Ebü Hureyre رضي الله عنه şöyle anlatıyor: "Gayb ilmi
kendisine bahşedilen Yüce Peygamberimiz صلى الله عليه وآله وسلم,
'Kimsenin malı bana Ebu Bekir'in malı kadar fayda
sağlamamıştır' buyurdu. Bu sözleri duyan Hazreti Ebu Bekir-i
Sıddık رضي الله عنه ağlamaya başladı ve 'Ey Allah'ın Peygamberi
صلى الله عليه وآله وسلم, benim ve servetimin sahibi sensin' dedi." (*Sunan
Ibn-e-Majāh, Vol. 1, p. 72, Hadîş 94*)

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

Büyük Aşık

Bu mübarek rivayetten, Peygamber Efendimiz'in ﷺ sevdalıları olduğumuzu ve bir sevdalının bütün mal ve mülkünün sahibinin onun efendisine ait olduğunu, Hazreti Ebu Bekir'in رضى الله عنه akidesinden öğreniyoruz. Biz Peygamber hizmetçilerine ait olan ne olabilir ki?

*Kyā paysh karayn jānā kyā chīz hāmārī hāy
Yeh dil bhī tumhārā hāy yeh jān bhī tumhārī hāy*

*What can we present, O Beloved? What belongs to us?
Even this heart is Yours! Even this life is Yours!*

Canım Sana Feda Olsun:

İslam'ın ilk dönemlerinde, müslümanlar Peygamber Efendimizin ﷺ emri gereği, kafirlerin zorluklarından ve zulümlerinden korunmak için imanlarını gizlerdi. Erkek müslümanların sayısı 38'e ulaştığında, Hazreti Ebû Bekir Sıddık رضى الله عنه Peygamber Efendimiz'in ﷺ huzuruna çıkarak, "Ey Allah'ın Peygamberi ﷺ! Artık İslam'ı açıkça tebliğ etmemize izin verin," diye arz etti.

Resûlullah ﷺ önce izin vermedi, ancak Ebu Bekir Sıddık'ın رضى الله عنه ısrarı üzerine izin verdi. Bunun üzerine bütün Müslümanlar Mescid-i Haram'a رَادَهَا اللهُ شَرْقًا وَتَمَطُّيْمًا gittiler ve İslam'ın ilk hatibi Hazreti Ebu Bekir Sıddık رضى الله عنه hutbeye başladı. Hutbe başlar başlamaz kâfirler ve müşrikler her taraftan Müslümanlara saldırdılar. Hazreti Ebû Bekir'in رضى الله عنه makamı

ve haysiyeti Mekke'nin her yerinde bilinmesine rağmen, kâfirler öyle bir saldırdılar ki, onun mübarek yüzü fena halde yaralandı ve bilinçsiz hale geldi.

Kabilesinin insanları onun durumunu öğrenince onu oradan çıkardılar ancak onun hayatta kalıp kalamayacağından emin olamadılar. Hazreti Ebu Bekir رضي الله عنه akşama doğru kendine gelince, mübârek ağzından gelen ilk sözü şu oldu: 'Allah'ın Resulü صلى الله عليه وآله وسلم nasıldır? Bunu duyunca insanlar, 'O'nu desteklediğin için bu musibetlere uğradın, hala O'nu mu anyorsun' diye onu azarladılar.

Hazreti Ebû Bekir'in رضي الله عنه annesi, Ümmü'l-Hayr ona yemek getirdi ama hala: Resûlullah صلى الله عليه وآله وسلم ne yapıyor, ne hâldedir?" diye sorup duruyordu. Annesi bilmediğini söyleyince, Hazreti Ebû Bekir رضي الله عنه annesinin Ümmü Cemil'e رضي الله عنها (Hazreti 'Ömer رضي الله عنه 'in kız kardeşi) sormasını istedi. Çok sevdiği oğlunun mazlum halini gören annesi Hazreti Ümmü Cemil'e رضي الله عنها giderek Peygamber Efendimiz'i صلى الله عليه وآله وسلم sordu. Hazreti Ümmü Cemil رضي الله عنها dönemin zor şartlarından dolayı imanını gizliyordu. Zira, Ümmü'l-Hayr(Hazreti Ebu Bekir'in رضي الله عنه annesi) henüz Müslüman değildi. O yüzden Hazreti Ümmü Cemil رضي الله عنها bilmiyormuş gibi davranarak şöyle dedi: 'Muhammed'in صلى الله عليه وآله وسلم ve Ebu Bekir'in رضي الله عنه kim olduğunu bilmiyorum, ancak oğlunun durumunu duyunca çok üzüldüm; istersen onu görmeye gelebilirim.

Daha sonra Ümm'ül-Hayr, Hazreti Ummü-Cemil'i رَضِيَ اللهُ عَنْهَا evine götürdü. Hazreti Ummü- Cemil رَضِيَ اللهُ عَنْهَا, Hazreti Ebu Bekir 'in رَضِيَ اللهُ عَنْهُ durumunu görünce dayanmayıp ağlamaya başladı. Hazreti Ebu Bekir Sıddik رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ona, 'Sevgili Peygamberim'in صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ nasıl olduğunu anlat' deyince, Hazreti Ümmü-Cemil رَضِيَ اللهُ عَنْهَا annesine dikkatini çekti. Hazreti Ebu Bekir رَضِيَ اللهُ عَنْهُ 'Ondan korkma' deyince Ümmül Cemil رَضِيَ اللهُ عَنْهَا şöyle anlattı: 'Allah'ın عَزَّوَجَلَّ izniyle Resûlullah صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ güvenli ve sağlamdır ve şu anda Dâru'l-Erkâm'dadır [Hazreti Ekram'ın رَضِيَ اللهُ عَنْهُ evi].

Hazreti Ebu Bekir رَضِيَ اللهُ عَنْهُ şöyle dedi: 'Allah'a yemin ederim ki, Resûlullah'ı صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ görmeden hiçbir şey yiyip içmeyeceğim. Gece olunca annesi onu Dâru'l-Erkâm'da Resûlullah'ın صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآLِهِ وَسَلَّمَ yanına götürdü. Peygamber Efendimiz' صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ in en büyük sevdalısı Hazreti Ebu Bekir Sıddik رَضِيَ اللهُ عَنْهُ Sevgili Peygamberimiz'in صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ dizlerine kapandı ve ağlamaya başladı. Peygamber Efendimiz صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ve orada bulunan diğer Müslümanlar da Hazreti Ebû Bekir'in رَضِيَ اللهُ عَنْهُ acılı halini görünce dayanamayıp ağlamaya başladılar. Sonra Ebu Bekir رَضِيَ اللهُ عَنْهُ Peygamber Efendimiz'e صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ, kendi annesinin hidâyete ermesi ve islama girmesi için dua etmesini istedi. Sevgili Peygamberimiz صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ, onu İslam'a davet edince annesi hemen islam'ı kabul etti! (*Al-Bidāyah Wal-Nihāyah*, Vol. 2, pp. 369-370)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

Allah Yolunda Zorluklara Karşı Sabır:

Sevgili Müslüman Kardeşler! İslam'ın tebliği yolunda karşılaşılan sıkıntıları ve baskıları gördünüz mü? İslamın en büyük mübelliği, bütün mallarını, emeklerini ve canlarını Allah yolunda feda ettiler. Dolayısıyla bugün Medeni Kafile ile yolculuk yaparken, kişisel çabalarıyla Peygamber Efendimiz'in صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ sünnetlerini öğretirken veya öğrenirken, sünnete göre amel ederken herhangi bir zorlukla karşılaşırsak, Hazreti Ebū Bekir-i Siddik'in رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ yaşadığı durumları hatırlamalı ve ondan ders almamızdır.

Dini faaliyetlerimizi daha da artırmalı ve Hazreti Ebu Bekir-i Siddik رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ gibi, dinimiz için malımızı, çabalarımızı ve canımızı da feda etme tutkusunu ve teslimiyetini Rabbim nasip eylesin amin. Hazreti Ebu Bekir رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ son nefesine kadar tam bir ihlas ve sebatla dini yaşamış ve sürdürmüştür. Allah yolunda malını ve canını feda etmekten kaçınmadı ve bu yolda en ufak bir aksaklığa bile izin vermemiştir.

İslam'ı kabul ettikten sonra zulme maruz kalan Sahabeler için rahmet ve şefkat nehirleri akıttı. Allah katında "Takva Sahibi" unvanını kazandı. Malını Allah'ın dini ve Peygamberimiz'in صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ sevgisi için harcadı. Sevgili Peygamberimiz صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ, onun bu yüce vasıflarını övgüyle dile getirdi ve onu çok sevdi.

Yedi Köle Satın Alıp Serbest Bıraktı:

Fetâvâ-i Rızâviyye'nin 28. cildinin 509. sayfasında geçmek üzere: Müminlerin Emiri Hazreti Ebu Bekir رضي الله عنه Allah yolunda zulme uğrayan yedi köle satın alıp azad etmiştir. Sonra Onun hakkında şu ayet nazil olmuştur:

وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى

Tercüme: Temizlenmek için malını hayra veren en muttaki (Allah'a karşı gelmekten en çok sakınan) kimse o ateşten uzak tutulacaktır.

[Kanz-ul-İmân (Translation of Quran)] (Part 30, Sūra'h La'il, Verse 17)

512. sayfada, İmâm Fahrüddîn Razi'ye رضي الله عنه atıfla, bu ayetteki 'etka' kelimesinin Hazreti Ebu Bekir'e رضي الله عنه işaret ettiğine dair bütün Sünnî müfessirlerin icma'sının olduğu belirtilmiştir. (*Fatâwâ Razaviyyah*)

Üç Şeyi Seviyorum:

Resûlullah'ın صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ sevdalısı, Hazreti Ebu Bekir-i Sıddîk رضي الله عنه şöyle dedi: 'Ben üç şeyi seviyorum:

1. Sevgili Peygamber'in صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ nûrlu yüzüne sürekli bakmak.
2. Malımı Peygamber Efendimiz صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ için harcamak.

3. Ümmetin Şefaathçisi, Cennetin Sahibi olan Sevgili Peygamberimiz'in صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ huzurunda bulunmak.
(Tafsîr Rûh-ul-Bayân, Vol. 6, p. 264)

Her Üç Arzusuna Da Kavuştu:

Sevgili Peygamberimiz'e صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ olan sevgisi hürmetine, Allah عَزَّوَجَلَّ Hazreti Ebu Bekir 'in رَضِيَ اللهُ عَنْهُ bu üç arzusunu da yerine getirdi.

1. Yolculuklarda, ikamet sırasında ve yalnızken bile Peygamber Efendimiz صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ile arkadaşlık etme şerefine nail oldu. Sevr mağarasının yalnızlık anında bile Peygamber Efendimiz'in صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآLِهِ وَسَلَّمَ mübarek yüzünü görme şerefine kendisinden başka kimse erişmedi.
2. Aynı şekilde onun servet fedakarlığı öyle eşsizdi ki malının tamamını Peygamber Efendimiz'in صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ yoluna feda etti.
3. Peygamber Efendimiz صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ nurlu türbesinde bile ona sonsuz dostluğunu ve yakınlığını bahşetti.

Keşke Bu Arzu Bizde De Olsa:

Sevgili Müslüman kardeşler! Hazreti Ebu Bekir-i Sıddîk'ın (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) bu aşk dolu tutkusu bizim için bir yol göstericidir. Bir mümin, sevdiği için kendini umursamadan sahip olduğu her şeyi feda eder. Keşke bu tutku bizde de olsa ve biz de Allah

Büyük Aşık

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ve O'nun Sevgili Peygamberi عَزَّوَجَلَّ için her şeyimizi feda etme coşkısına sahip olsak.

Sevginin Sahte İddiaları:

Ne yazık ki! Günümüz Müslümanlarının çoğu, sahte sevgi ve bağlılık iddialarını, mal ve can feda etme sloganlarına indirgenmiş durumda. Bu durum son derece üzücüdür. Görünüşe bakılırsa, dünya işlerine o kadar önem veriyorlar ki, İslami değerlere hiç önem vermiyorlar gibi görünüyorlar. Maalesef, Sevgili Peygamberimizin (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) gözlerinin serinliği olan namaza özen göstermiyorlar. Gayrimüslimleri taklit etmekle o kadar meşguller ki, Peygamber Efendimiz'in (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) sünnetlerini umursamıyorlar. Allah (عَزَّوَجَلَّ), bize Hazreti Ebu Bekir'in (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) vesilesiyle Peygamberimizin (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) gerçek sevgisini ve Onun sünnetini takip etme şevkini nasip etsin.

آمِينَ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

Mal Fedakarlığı:

Peygamber Efendimiz, صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ, İslam savaşçılarının yiyecek ve ulaşım ihtiyaçlarının karşılanması için, ümmetinin zengin Müslümanlarına, mallarını Allah rızası için

bağışlamalarını emretti. Bu emri üzerine, bütün malını Allah yolunda bağışlayan kişi Hazreti Ebu Bekir رضي الله عنه idi. Tüm malını ve ev eşyalarını Peygamber Efendimiz'in صلى الله عليه وآله وسلم huzuruna getirip bağışladı.

Allah'ın son Peygamberi صلى الله عليه وآله وسلم sahabelinin bu fedakarlığını görünce, "Evine bir şey bıraktın mı?" diye sordu. Hazreti Ebu Bekir (رضي الله عنه) saygıyla, "Ben onlar için Allah'ı (عز وجل) ve O'nun Peygamberi'ni صلى الله عليه وآله وسلم bıraktım." dedi. (Yani Allah عز وجل ve Sevgili Peygamberi صلى الله عليه وآله وسلم bana ve aileme yeterdir dedi). *(Sabl-ul-Ĥudā wa-Rishād-ŧi-Sīrah̄ Khair-ul-'Ibād, Vol. 5, p. 435)*

Kur'an'da Hazreti Ebu Bekir'in رضي الله عنه Erdemi:

A'lā Hazret, İmām Aḥmed Razā Hān عليه رحمة الرحمن naklediyor: Hazreti İmām Fahreddin er-Rāzî عليه رحمة الله الهادي, Mefātiḥu'l-ğayb (Tefsîrü'l-kebir) adlı eserinde şöyle yazmıştır: "Leyl suresi Hazreti Ebu Bekir (رضي الله عنه) için, Duha Suresi ise Sevgili Peygamber Efendimiz صلى الله عليه وآله وسلم için indirilmiştir."

A'lā Hazret, İmām Aḥmed Razā Hān'ın رحمة الله عليه Konu Hakkındaki Beyanı:

İmām Fahreddin er-Rāzî 'nın عليه رحمة الله الهادي bu beyanını A'lā Ḥazret, İmām Aḥmed Razā Khān رحمة الله عليه şöyle anlatmıştır: "Leyl suresi Hazreti Ebu Bekir (رضي الله عنه) için, Duha Suresi ise Sevgili Peygamber Efendimiz صلى الله عليه وآله وسلم için indirilmiştir."

Büyük Aşık

Peygamber Efendimiz (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ), Sıddıku'l-Ekber (Hazreti Ebu Bekir رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) için nur ve hidayettir. Hazreti Ebu Bekir-i Sıddık (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ), Peygamber Efendimiz (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) için huzur, sükûnet ve gönül tatmininin kaynağıdır. Ayrıca Peygamber Efendimiz'in (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) özel işlerinin sırdaşıdır. Zira, Allah (عَزَّوَجَلَّ) şöyle buyurmuştur:

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ رِيَّاسًا ۝۱۰

Tercüme: Geceyi bir örtü yaptık.

[Kanz-ul-İmân (Translation of Quran)] (Part 30, Sûrah Nabâ, Verse 10)

Bir başka yerde Allahu Teala söyle buyurdu:

جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ

لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝۷۳

Tercüme: Allah, rahmetinden ötürü geceyi içinde dinlenesiniz; gündüzü de, lütfundan isteyesiniz ve şükredesiniz diye sizin için yarattı.

[Kanz-ul-İmân (Translation of Quran)] (Part 20, Sûrah Al-Qaşş, Verse 73)

Din sistemi, Peygamber Efendimiz (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) ve Hazreti Ebu Bekir-i Sıddık (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) üzerine kurulmuştur. Bu durum, dünya düzeninin gece ve gündüz gibi iki temel üzerine kurulu olmasına benzer. Gündüz olmadan hiçbir şey görülemez, gece

olmadan ise dinlenme ve huzur olmaz. Aynı şekilde, bu iki şahsiyet olmadan din sistemi tam ve dengeli olamaz. (*Mākhūz-az Fatāwā Razawīyyah*, Vol. 28, pp. 679-681)

Minber'in Basamaklarına Saygı:

Taberānī, El-Evsat'ta Hazreti İbn-i Ömer'e رَضِيَ اللهُ عَنْهُ atıfta bulunarak şöyle demiştir: Hayatı boyunca, Hazreti Ebu Bekir-i Sıddık رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, Peygamber Efendimiz'İN صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Mimberde oturduğu yere oturmadı. Aynı şekilde, Hazreti Ömer de hazreti Ebu Bekir'in yerine, Hazreti Osman da Hazreti Ömer'in yerine oturmadı (رَضِيَ اللهُ عَنْهُم). (*Tārīkh-ul-Khulafā*, p. 72)

Peygamber Efendimiz صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ 'İN Sevgili Dostu:

Sevgili Müslüman Kardeşler! Hazreti Ebu Bekir-i Sıddık رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, Peygamber Efendimiz'i صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ sevdiği kadar Peygamber Efendimiz صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ de ona büyük bir sevgi ve şefkat gösterirdi.

'Fetāvâ Razâviyye'nin 8. cildinin 610. sayfasında, Ehl-i Sünnet'in büyük alimi Ala Hazret İmam Ahmed Razâ Han عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن, Peygamber Efendimiz'İN صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Hazreti Ebu Bekir رَضِيَ اللهُ عَنْهُ 'ın makamı ve rütbesi hakkında söylediği hadisleri bir araya getirmiştir. Üç hadis şunlardır:

1. Hazreti Abdullah ibn Abbas (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا) şöyle rivayet ediyor: Bir zamanlar Peygamber Efendimiz (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ)

ve sahabeler (عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان) bir gölete girmişlerdi. Peygamber Efendimiz (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) : "Herkes en yakın arkadaşına yüzün." Buyurdu. Hepsi kendisine en yakın gördüğü arkadaşına yüzdü ve sadece Peygamber Efendimiz (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) ve Hazreti Ebu Bekir (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) kaldılar. Resûlullah (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآLِهِ وَسَلَّمَ), Hazreti Ebû Bekir'e (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) doğru ilerledi ve şöyle buyurdu: "Herhangi birini Halîl'im (çok samimi dost) yapsaydım, o da Ebû Bekir (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) olurdu, ancak o benim en yakın arkadaşımdır." (*Mu'jam Kabîr, Vol. 11, p. 208*)

2. Hazreti Câbir İbn-i Abdullah (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) şöyle rivayet etmiştir: "Bir gün Peygamber Efendimiz'in (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) huzurundaydık. Resulullah (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) şöyle buyurdu: 'Şimdi, benden sonra en hayırlı ve en şerefli kılınan bir kişi karşınıza çıkacak. Onun şefaati, Peygamberler'in (عَلَيْهِمُ السَّلَام) şefaati gibi olacaktır.' Biz de oradaydık ve kısa süre sonra Hazreti Ebu Bekir-i Sıddık (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) oraya geldi. Allah Resülü (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) hemen ayağa kalktı, onu öptü ve ona sarıldı. (*Tārîkh-e-Baghdād, Vol. 3, p. 340*)
3. Hazreti Abdullah İbn-i Abbas (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) şöyle rivayet etmiştir: "Bir gün, Resûlullah'ı (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) Müminlerin Emiri Hazreti Ali (كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ الْكَرِيم) ile birlikte ayakta gördüm. Bu sırada Hazreti Ebu Bekir (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) geldi. Sevgili Peygamberimiz (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآLِهِ وَسَلَّمَ) onu selamladı, kucakladı ve yüzünden öptü. Bunun üzerine Hazreti Ali (كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ الْكَرِيم)

sordu: 'Ey Allah'ın Resûlü صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ, Ebu Bekir'in yüzünü mü öptünüz?' Peygamber Efendimiz صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ şöyle cevap verdi: 'Ey Ebu'l-Hasan! Ebu Bekir'in benim yanımdaki makamı, benim Allah'ın huzurundaki makamım gibidir.' (*Fatāwā Razawiyyah, Vol. 8, pp. 610-612*)

Kâmil Mürit:

Ehl-i Sünnetin büyük alimi İmâm Aḥmad Razā Hān عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ الرَّحْمَنُ 'Fetāvâ Razâviyye' adlı eserinde şöyle anlatmıştır: 'Evliyalar [Allah'ın dostları] رَحْمَةُ اللهِ şöyle buyurmuştur: Tüm kainatta, Peygamber Efendimiz صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ile kıyaslanacak bir Şeyh (manevi rehber) ve Ebû Bekir Sıddık رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ile kıyaslanacak bir Mürit yoktur. (*Fatāwā Razawiyyah, Vol. 11, p. 326*)

Kī Muhammad ﷺ say wafā to ḥam tayray ḥayn

Yeh jāhān chīz ḥay kyā, Lauḥ-o-Qalam tayray ḥayn

If you are loyal to Muhammad ﷺ then we are yours

What the universe is! The Divine Tablet and Pen are yours!

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

Hazreti Ebu Bekir رَضِيَ اللهُ عَنْهُ Namaz Kıldırıldı:

Davet-i İslami'nin yayın kuruluşu Mektebe-tül Medine'nin yayınladığı 92 sayfalık "Savani Kerbela" adlı kitabının 41. sayfasında şöyle geçmektedir: "Buhari ve Müslim, Hazreti Ebu

Musa Eş'arî'dan رَضِيَ اللهُ عَنْهُ şöyle rivayet ediyor: Peygamber Efendimiz صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ şiddetli hasta olunca, Hazreti Aişe'ye رَضِيَ اللهُ عَنْهَا, 'Ebû Bekir'e namaz kıldırmasını söyle,' buyurdu. Ayşe annemiz رَضِيَ اللهُ عَنْهَا, 'Ya Resulallah صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ! O yumuşak kalplidir; namaz kıldırmak için sizin yerinizde duramaz,' dedi. Peygamber Efendimiz صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ tekrar buyurdu: 'Ebû Bekir'e namaz kıldırmasını emret.' Hazreti Aişe رَضِيَ اللهُ عَنْهَا yine aynı özrü dile getirdi. Peygamber Efendimiz صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ aynı emri vurguyla tekrar etti. Bunun üzerine Hazreti Ebû Bekir رَضِيَ اللهُ عَنْهُ Peygamber Efendimiz صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ hayattayken namaz kıldırdı. Bu hadis mütevâtîr'dir, çünkü Hazreti Aişe, İbn-i Mes'ûd, İbn-i Abbâs, İbn-i Ömer, Abdullah İbn-i Zemah, Abû Sa'îd, Ali İbn-i Ebi Talib, Hafsa رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ve diğerleri tarafından rivayet edilmiştir. Alimler, bu hadisin, Hazreti Ebû Bekir'in رَضِيَ اللهُ عَنْهُ bütün sahabelerden daha yüce bir makamda olduğuna ve hilafet ve önderliğe en layık ve yetenekli olduğuna dair açık bir delil olduğunu söylerler." (*Tārīkh-ul-Khulafā*, pp. 47-48)

Sevgili Müslüman Kardeşler! Gerçek müminin hayatının her anında esas olan sevdiğini anmak olur. Peygamber Efendimiz'in صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ sevgisinin tadını bilmeyenler, müminlerin hayat tarzlarını anlayamadıklarından, onlarla alay eder ve onları eleştirirler. Böyle insanlara öğüt veren ve gerçek müminlerin tutkularını büyük bir duyguyla dile getiren bir şair şöyle demiştir:

*Na kişī kay raqş pay tanz kar
Na kişī kay gham ka mażāq uṛā
Jisay chāḥay jaysay nawāz day
Yeḥ mizāj-e- 'ishq-e-Rasūl ḥay*

*Do not object to anyone's movement
do not make fun of anyone's grief
To whoever he wants, he grants his favour
This is the nature of the love of the Prophet*

"Hazreti Ebû Bekir-i Sıddık'ın رَضِيَ اللهُ عَنْهُ sahip olduğu Peygamber sevgisinin milyonda biri bile bize bahşedilmiş olsa, her iki cihanda da saadete kavuşuruz."

Sevr Mağarasındaki Yılan:

Medine-i Münevvere'ye hicret ederken, Peygamber Efendimiz'in صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ sırdaşı ve en yakın dostu, ilk halifemiz Hazreti Ebu Bekir (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) olağanüstü ve eşsiz bir sevgi örneği sunmuştur. Bu kıssa, çeşitli kitaplarda birkaç kelime farklılığıyla şöyle anlatılmaktadır: "İki Dünyanın Sultanı Peygamber Efendimiz (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) Sevr Mağarası'na yaklaştığında, Hazreti Ebu Bekir (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) mağaraya girdi, onu temizledi ve orada bulunan tüm delikleri kapattı. Son iki deliği kapatacak bir şey bulamayınca, mübarek ayaklarıyla tıkadı ve sonra Resulullah'ın صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ içeri girmesini istedi."

Peygamber Efendimiz صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ daha sonra mağaraya girip mübarek başını sadık ve fedakâr dostunun kucağına koydu ve

Büyük Aşık

uyumaya başladı. Mağarada Hazreti Ebu Bekir'i (رضي الله عنه) bir yılan ısırıldı. Bu sevgi ve bağlılığın vücut bulmuş hali için kurban olalım! Peygamber Efendimiz'in صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ rahatını bozmamak için, yoğun acı ve ıstıraba rağmen tamamen hareketsiz ve sessiz kaldı. Ancak acının şiddetinden dolayı mübarek gözlerinden istemsizce yaşlar akmaya başladı. Sevgili ve Kutsal Peygamber Efendimiz'in صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ yüzüne birkaç damla gözyaşı düştüğünde uyandı ve “Ey Ebû Bekir (رضي الله عنه), neden ağlıyorsun?” diye sordu. Hazreti Ebu Bekir (رضي الله عنه) yılanın kendisini ısırıldığını anlattı. Bunun üzerine Sevgili Peygamberimiz صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ mübarek tükürüğünü Ebu Bekir'in ayağının ısırılan kısmına sürdü ve yara hemen iyileşti. (Mishkāt-ul-Maşābīh, Vol. 4, p. 417, Hādīš 6034)

Na kyūn kar kahūn ‘Yā YAḤIBBĪ AĠŪNĪ!’

Isī nām say ḥar muşibat talī ḥay

*Why should I not say ‘O Beloved ﷺ, help me!’
Because of his name every problem is distanced*

Allah Bizimle Beraberdir:

Hazreti Ebu Bekir (رضي الله عنه), Peygamber Efendimiz (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) ile birlikte mağaraya girdiğinde, kâfirler neredeyse mağaraya ulaşmıştı. Allah (عَزَّوَجَلَّ), bu iki saygın şahsiyetin varlığını Kur'an-ı Kerim'in Tevbe Suresi'nin 40. ayetinde şöyle belirtmiştir:

ثَانِي اثْنَيْنِ إِذْهُمَا فِي الْغَارِ

Eğer siz, ona (Peygamber'e) yardım etmezseniz, Allah vaktiyle ona yardım ettiği gibi yine eder. Hani, Mekke kâfirleri onu Mekke'den çıkmaya mecbur ettiklerinde, iki kişinin ikincisi (arkadaşı Ebû Bekir) ile (Sevr dağında) mağaradaydılar. O vakit Peygamber, arkadaşına (Ebû Bekir'e), "Üzülme, zira Allah ('ın yardımı) bizimle beraberdir" diyordu. Allah ona (yardım etti ve arkadaşının kalbine) sekînet verdi. Onu, görmediğiniz askerlerle kuvvetlendirdi. Böylece inkâr edenlerin sözünü (bâtıl davalarını) alçalttı. Allah'ın (tevhîd) kelimesi ise çok yücedir. Allah her işinde mutlak galip olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.

[Kanz-ul-Îmân (Translation of Quran)] (Part 10, Sûrah Taubâh, Verse 40)

Allah, bu iki muhterem zat için öyle fiziksel koruma kaynakları yaratmıştır ki, Peygamber Efendimiz (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) ve Hazreti Siddik'el-Ekber (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) mağaraya girer girmez ilahi bir koruma devreye girmişti. Bir örümcek mağaranın ağzına ağını örmüş ve bir güvercin de mağaranın kenarına yumurtalarını bırakmıştı.

Davet-i İslami'nin yayın kuruluşu Mektebe-tül-Medine'nin yayınladığı 680 sayfalık Mukâşefe-tül-Kulûb'un 132. sayfasında şöyle yazmaktadır: "Bütün bunlar, kâfirlerin mağarayı

Büyük Aşık

bulmasını engellemek için yapıldı. Allah ﷺ, o iki güvercine öyle eşsiz bir mükafat vermiştir ki, bugüne kadar mübarek Mekke'de güvercinlerin tamamı o güvercinlerin yavrularındandır. Onlar Allah'ın emriyle Peygamber Efendimiz'i (ﷺ) korudukları gibi, Allah da onların Haram'da avlanmasını yasaklamıştır.” (*Mukāshafa-tul-Qulüb, Vol. 1, p. 57*)

Kureyş kâfirleri güvercinin yuvasını ve yumurtalarını görünce, "Eğer burada bir insan olsaydı, örümcek ağını örmezdi ve güvercin de yumurtlamazdı," şeklinde konuşmaya başladılar. Bu konuşmaları duyan Hazreti Ebu Bekir (رضي الله عنه) endişelendi ve Peygamber Efendimiz'e ﷺ şu şekilde seslendi: "Yâ Rasûlallah ﷺ, düşmanlar bize o kadar yaklaştılar ki, ayaklarına baksalar bizi görürler." Peygamber Efendimiz (ﷺ) de şöyle buyurdu:

لَا تَحْزَنَنَّ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا

Tercüme: "Üzülme, zira Allah (ın yardımı) bizimle beraberdir"

[*Kanz-ul-İmân (Translation of Quran)*] (Part 10, Sûrah Taubâh, Verse 40)

Sonrasında Hazreti Ebu Bekir (رضي الله عنه)'in kalbine huzur indi ve tamamen sakinleşip hoşnut oldu. Dördüncü gün, (Rebi'ul-Evvel ayının ilk Pazartesi günü), Sevgili Peygamber Efendimiz (ﷺ) mağaradan çıkarak Medine'ye (زَادَهَا اللَّهُ شَرَفًا وَتَعْظِيمًا) mağaradan çıkarak Medine'ye

doğru yola çıktı. (*Mākhūz-az 'Ajāib-ul-Qurān Ma' Gharāib-ul-Qurān, pp. 303-304*)

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

Örümceğin Şanslı Kısmeti:

Sevgili Müslüman Kardeşler! Allah'ın (عَزَّوَجَلَّ) izniyle, Resulullah (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) ve Hazreti Ebu Bekir-i Sıddık (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) başarılı ve huzur içinde olurken, kâfirler arayışlarının sonucunda başarısız ve hayal kırıklığına uğradılar. Örümcek, mağaranın ağzına öyle bir ağ örmüştü ki, kâfirler bu ağ nedeniyle mağarayı gözetlemeyi akıllarına bile getiremediler. Hayal kırıklığına uğrayan kafirler geri döndüler, örümcek ise sonsuz bir onur kazandı.

Bu konuyu Hazreti İbn-i Nakîb (رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ) Mukâşefa-tül-Kulûb'da şöyle anlatmıştır: "İpekböcekleri eşsiz güzel bir ipek türü örerler, ancak örümcek onlardan binlerce kat daha üstündür. Zira, Peygamber Efendimiz'i صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ korumak için Sevr Mağarası'nın ağzına ağını örmüştür." (*Mukâshafa-tul-Qulûb, Vol. 1, p. 57*)

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

Mağaranın Diğer Tarafında Okyanus Görüldü!:

Bazı âlimler şöyle anlattılar: Hazreti Ebû Bekir-i Şıddık (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ),

Büyük Aşık

düşmanların onları görme tehlikesini ifade ettiğinde, Sevgili Peygamber Efendimiz (ﷺ), "Eğer buraya girerlerse, biz de diğer taraftan çıkarız." buyurmuştu. Hazreti Ebû Bekir (رضي الله عنه), mağaranın diğer tarafına baktığında, yanında bir okyanus gibi görünen bir kapı ve mağaranın duvarına bağlı bir tekne gördü. (*Mukāshafa-tul-Qulüb, Vol. 1, p. 58*)

Zor Durumlarda Peygamber Efendimiz'den (ﷺ) Yardım İstemek Sahabelerin Amelidir:

Sevgili Müslüman Kardeşler! Peygamber Efendimiz'in (ﷺ) büyük teselli edici mucizesini okuduk. Hazreti Ebû Bekir (رضي الله عنه), Sevgili Peygamber Efendimiz'in (ﷺ) nurlu ve merhametli bakışlarının bereketi vesilesiyle tekneyi ve denizi gördü ve büyük bir ferahlık hissetti. Bu hadis, ümmetlerin şefaathçisi ve Cennetin sahibi olan Peygamberimiz'den (ﷺ) yardım istemenin, musibetler karşısında veya ihtiyaç anında sahabelerin uyguladığı bir amel olduğunu bize öğretmektedir.

Sıddik-İ Ekber'in Eşsiz Arzusu:

Hazreti İmam Muhammed İbni Sirin (عليه رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِي) şöyle buyurur: Hazreti Ebu Bekir-i Sıddık (رضي الله عنه), Peygamber Efendimiz (ﷺ) ile mağaraya doğru giderken, bazen Resûlullah'ın (ﷺ) önünde, bazen de arkasında yürüyordu. Peygamber Efendimiz (ﷺ) 'Bunu neden

yapıyorsun?' diye sorduğunda, Ebu Bekir (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) şöyle cevap verdi: 'Bizi arayanları düşündüğümde arkanıza geçiyorum ve pusu kurmayı bekleyen gizli düşmanları düşündüğümde size zarar gelmesin diye önünüzde yürüyorum.' Medine'nin Efendisi Sevgili Peygamberimiz (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) 'Tehlike halinde benden önce ölmeyi mi tercih edersin?' diye sorduğunda, Hazreti Ebu Bekir (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ): 'Allah'a yemin ederim, tek arzum budur,' diye cevap verdi. (*Dalā'il-ul-Nubūwwah-lil-Bayḥaqī, Vol. 2, p. 476*)

Ahiret Yolculuğunda Benzerlikler:

Hakim-ul-Ummat, Şeyh Müftü Ahmed Yâr Khân Na'imî (رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ) şöyle buyurmuştur: "Peygamber Efendimiz'in (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) zahiri vefatının sebebi, zehrin etkisinin tekrarıydı. Aynı şekilde, Hazreti Ebû Bekr Sıddîk'ın (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) vefatı da, hicret gecesi Sevr mağarasında kendisini sokan yılanın zehrinin etkisinin tekrarlanmasından olmuştur. Hazreti Ebu Bekir-i Sıddîk (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) 'Fenâ-fır-Resûl' makamının yüksekliğine sahipti. Zira, vefatı bile Peygamber Efendimiz'in (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) vefatına benzemiştir." (*Mirā-tul-Manāḡīḡ, Vol. 8, p. 295*)

Peygamberimiz'in (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) vefat günü Pazartesi idi ve Ebu Bekir-i Sıddîk (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) da aynı Pazartesi gecesi bu dünyadan ayrıldı. Peygamber Efendimiz'in (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) vefat

Büyük Aşık

ettiği gün, evde kandili yakacak yağ yoktu ve Hazreti Ebû Bekir رضي الله عنه vefat ettiği gün evde kefen almak için dahi para yoktu.

Jān hay ishq-e-Muṣṭafā ﷺ, roz fuzūn karay Khudā

Jis ko hō dard kā mazā nāz-e-dawā uihāye kyūn

Life is the love of Muṣṭafā ﷺ, may it thrive ever

He who enjoys the pain of love, why should he look for cure?

Sevgili Müslüman Kardeşler! Medine'nin Efendisi Peygamber Efendimiz (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) ile Hazreti Ebû Bekir'in (رضي الله عنه) ahiret yolculukları arasındaki benzerliği öğrendik. Peygamber Efendimiz (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ)'in vefatı sırasında kandilde yağ yoktu. Salih dostu Hazreti Ebû Bekir (رضي الله عنه) ise, dünyanın geçici malının peşinden koşmak yerine, Resulullah'ın (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) sevgi hazinesini kazanmış, büyük zorluklara katlanmış ve her iki dünyada da gerçek tatminin kaynağını bu sevgiyle bulmuştur.

Buradan öğreniyoruz ki, Allah katında şerefli ve değerli olan, zenginliğe sahip olan değil, takvaya sahip olandır. Allahu Teala, 26 cüz, Hucurât Suresinin 13. Ayetinde şöyle buyuruyor:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ط

Tercüme: Allah nezdinde en üstün olanınız, en çok takva sahibi olanınızdır.

[Kanz-ul-İmān (Translation of Quran)] (Part 26, Sūrah Hūjurāt, Verse 13)

Hazreti Ebu Bekir'in رَضِيَ اللهُ عَنْهُ Resûlullah صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ İçin Duyduğu Üzüntü:

Peygamber Efendimiz'in (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) divanının Parlayan Yıldızı, Hazreti Ebû Bekir (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ), Peygamber Efendimiz'in (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) vefatı ile ilgili yoğun bir acıyla şiir şeklinde şu sözleri söyledi:

لَمَّا رَأَيْتُ نَبِيَّنَا مُتَجَدِّلاً ضَاقَتْ عَلَى بَعْرَضِهِنَّ الدُّورُ
فَارْتَأَى قَلْبِي عِنْدَ ذَلِكَ لِهَلِكِهِ وَالْعَظْمُ مِنِّي مَا حَيَّيْتُ كَسِيرُ
يَا لَيْتَنِي مِنْ قَبْلِ مَهْلِكِ صَاحِبِي غَيَّبْتُ فِي جَدْتِ عَلِيٍّ صَحُورُ

Tercüme:

Resûlullah'ın (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) zahiren vefat ettiğini görünce, evler geniş olmasına rağmen bana dar göründü.

Resûlullah'ın (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) vefatından dolayı kalbim paramparça oldu ve kemiklerim sonsuza dek kırık kalacak.

Keşke Resûlullah'ın (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) vefatından önce mezarıma gömülseydim!

(Al-Mawâhibu-li-dunyâh-lil-Qastalânî, Vol. 3, p. 394)

Keşke Peygamber Efendimiz'in صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Sevgisini

Biz De Kazanabilirsek :

Sevgili Müslüman Kardeşler! Peygamber Efendimiz'in

Büyük Aşık

(صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) sahabeleri Ebû Bekir (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ), sevgisini ve bağlılığını bu sözlerle büyük bir tutku ve duyguyla ifade etmiştir. Keşke Ebû Bekir'in (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) Peygamberimiz'e (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) olan sevgisinden akan gözyaşları hürmetine, bize de Peygamberimiz'in (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآLِهِ وَسَلَّمَ) sevgisiyle ağlayan gözler nasip olsa.

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

Peygamber Efendimiz'in صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Rüyada Rü'yeti:

Allâme İmâm 'Abdur Rahmân Câmî (فَيْسِسْ سِيْرَةُ الشَّاهِدِي) "Şevâhid-ün-Nubûvve" adlı meşhur kitabında, ilk Halife Hazreti Ebû Bekir-i Siddîk'in (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) mübarek hayatının son günlerinden iman tazeleyici bir rüyasını nakletmiştir. Rüyanın bir kısmı şu şekildedir:

Hazreti Ebû Bekir (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) şöyle buyurmuştur: "Bir defasında, gecenin son kısmında Resûlullah'ı (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) görmek rüyamda bana nasip oldu. Resûl-i Ekrem (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) iki beyaz kumaş parçası giymişti ve ben de her ikisinin kenarlarını birleştiriyordum. Aniden her iki kumaş parçası da yeşile döndü ve parlamaya başladı. Işıltıları ve ihtişamları gözümü kamaştırıyordu. Allah Resûlü (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) 'Esselamu Aleyküm' diyerek beni selamladı, elimi sıktı ve elini ağırlı göğsümün üzerine koydu. Onun sayesinde kalbimin üzüntüsü geçti." Resûlullah (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) şöyle buyurdu: "Ey Ebû Bekir

(رَضِيَ اللهُ عَنْهُ), seninle görüşmeyi çok arzu ediyorum. Bana gelmenin vakti gelmedi mi?" Bu sözleri rüyamda duyduğumda çok ağladım. Öyle ki, aile bireylerim bile bu durumdan haberdar oldular ve rüyadan uyandıktan sonra ağladığımı bana anlattılar. (*Shawāhîd-un-Nubūwwah-li-Jāmī, p. 199*)

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

Kefenleme Ve Vefat Tarihindeki Benzerlik Tutkusu:

Davet-i İslami'nin yayın kuruluşu Mektebe-tül Medine'nin yayınladığı 274 sayfalık "Saḥābe-Kirām Kā Işk-e-Resūl" adlı kitabının 67 sayfasında şöyle yazmaktadır: Hazreti Ebu Bekir Siddık (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) vefatından birkaç saat önce sevgili kızı Hazreti Ayşe'ye (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا), Peygamber Efendimiz'in (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) bu dünyadan zahiren vefat ettiği zaman kefeninde kaç parça kumaş olduğunu ve o günün tarihini sordu. Soruların sorulma sebebi, Hazreti Ebû Bekir Siddık'ın (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ), Peygamber Efendimiz'e (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) benzemeyi büyük bir arzu ve sevgiyle istemesidir. Zira, hayatı boyunca Peygamber Efendimiz'e (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) nasıl uyum sağlamışsa, ölüm anında da aynı uyumu ve benzerliği arzulamıştı. (*Şaḥîḥi Buhārī, Vol. 1, p. 468, Ḥadīṣ 1387*)

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

Ebu Bekir'in رَضِيَ اللهُ عَنْهُ Vefatının Sebebi Resûlullah'a

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Olan Özlemiydi:

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ "Müminlerin Emiri Ebû Bekir-i Sıddîk رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, Peygamber Efendimiz'e صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ karşı öyle büyük ve eşsiz bir sevgiye sahipti ki, onun günlerini ve gecelerini mükemmel bir şekilde geçirmesi, Sevgili Peygamber'e صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ duyduğu derin sevgiyi göstermektedir."

Onun hayatı, Peygamber Efendimiz'in صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ vefatından sonra kederle doldu. Ömrünün geri kalan günlerini (yaklaşık 2 yıl 7 ay) Resûlullah صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ siz geçirmeyi son derece zor buldu ve sürekli Sevgili Peygamberimiz'i صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآLِهِ وَسَلَّمَ anarak kederli kaldı. Hazreti İmam Celaleddin Süyûtî eş-Şâfi'î, Hazreti Abdullah İbn-i Ömer'in رَضِيَ اللهُ عَنْهُ şöyle dediğini nakletmiştir: 'Ebû Bekir'in رَضِيَ اللهُ عَنْهُ vefatının asıl sebebi, Peygamber Efendimiz'in صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ zahiri vefatıydı. Zira bunun şoku ve üzüntüsünden vücudu zayıflamaya başladı ve sonunda vefat etti. (Tārīkh-ul-Khulafā, p. 62)

Mar hî jājūn mayn agar is dar say jāūn do qadam

Kiyā bachay bīmār-e-gham qurb-e-masîhā choṛ kar

*I would die if I left this court by the distance of even two steps
How can the patient of love survive away from the closeness of
his Beloved?*

صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ

Resûlullah'ın ﷺ Aşkıyla Hastalanması:

"Hazreti İmam Abdurrahman Celaleddin Süyûtî eş-Şâfi'î, 'Târih-ül-Hulefâ'da şöyle demiştir: Hazreti Ebû Bekir'in رضى الله عنه hastalığı döneminde, insanlar onu ziyarete geldiklerinde, 'Ey Peygamber Efendimiz'in ﷺ varisi! "Tabip çağırılmayalım mı?" diye sorunca, O şu cevabı verdi: "Tabip yanıma geldi ve bana: 'إِنِّي فَعَّالٌ لِمَا أُرِيدُ': "Ben istediğimi yapacağım" dedi. (*Târîkh-ul-Khulafâ*, p. 62)

Bunun manası, Allah عَزَّوَجَلَّ Hakimdir. Hiç kimse O'nun kararından kaçamaz ve O'nun dilediği mutlaka olacaktır. Bu, Hazreti Ebû Bekir'in رضى الله عنه Allah عَزَّوَجَلَّ'ye olan imanı ve güveniydi ve Allah'ın عَزَّوَجَلَّ rızasına razı olmasıydı." (*Sawanih Karbalâ*, p. 48)

Main marîz-e-Muştafâ hûn mujhây chayro na tabtbaun

Merî zindağî jo chaâho mujhây lay chalo Madînañ

I am a patient of Muştafâ – leave me alone O doctors

If you wish for me to live – then take me to Madînañ

Kalbimizin Dünyevi Cazibelere Olan Takıntısı:

"Sevgili Müslüman Kardeşler! Müminlerin Emiri Hazreti Ebû Bekir رضى الله عنه, Peygamber Efendimiz ﷺ'in eşsiz dostuydu. Resûlullah'ı ﷺ özleyerek çektiği acı, onun en büyük mümin olduğunun bir delilidir. Kalbindeki kederin tek sebebi, Peygamber Efendimiz'i ﷺ anmak ve

O'ndan ayrılmasıydı. Oysa bizler kalplerimizi tamamen dünya sevgisine, onun geçici güzelliğine ve kısa süreli faydasına kaptırılmış durumdayız. Kalplerimiz sadece bunları arzulamakta ve özlemektedir; bencil içsel arzularımız gerçekleşmediğinde ise üzüntüyle iç çekiyoruz."

Hazreti Ebu Bekir'e رَضِيَ اللهُ عَنْهُ Zehir Verildi:

Hazreti Ebu Bekir'in (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) vefatının farklı nedenleri aktarılmıştır. Bazılarına göre onun vefatı, Sevr mağarasında yılanın zehrinin etkisinin tekrarlanmasından kaynaklanmıştır. Bir başka rivayete göre ise, onun vefat nedeni Resûlullah'a (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) olan özlemiydi. İbn-i Sa'd ve Hakim, İbn-i Şahâb'dan şu şekilde rivayet ederler: Hazreti Ebu Bekir'in (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) vefatının sebebi, kendisine birinin Huzeyrah (bir tür kıyma) hediye etmesiydi. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Hâriş İbn-i Kaladah (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) bu yemeği yerken, hakim olan Hâris, biraz yedikten sonra şöyle dedi: "Ey Resûlullah'ın varisi! Bu yemeği yemeyi bırakın, çünkü içinde zehir var. Bu zehrin etkisi bir yıl içinde ortaya çıkacak. Göreceksiniz ki, bir yıl içinde ikimiz de aynı gün ölüyoruz." Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) yemeyi bıraktı ama zehir çoktan etkisini göstermişti. Sonuç olarak, her ikisi de bir yıl sonra aynı gün bu zehrin etkisiyle vefat ettiler. (*Tārīkh-ul-Khulafā*, p. 62)

Ah, Rezil Dünya!:

Hakim'in Şa'abi'nin aktardığı bu rivayeti şöyledir: "Allah'ın Peygamberi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ve Sıddıku'l-Ekber'e رَضِيَ اللهُ عَنْهُ zehir verildiği bu dünyadan ne bekleyebiliriz?" (*Tārīkh-ul-Khulafā, p. 62*)

Yukarıdaki rivayetlerin hiçbirinde (Hazreti Ebu Bekir'in (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) vefat sebebi ile ilgili) herhangi bir çelişki yoktur. Aslında, onun vefatına yol açan bu üç nedenin birleşimidir. (*Nuzḥa-tul-Qārī, Vol. 2, p. 877*)

Sevgili Müslüman Kardeşler! Şüphesiz bu dünya sevgisi kördür. Sevgili Peygamber Efendimiz (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) ve onun en büyük yoldaşı Ebu Bekir'e (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) zehir verilmesi, işte bu rezil dünya sevgisi yüzündendir. Yaratılmışların en hayırlısına, yani Peygamber Efendimiz'e (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) zehir verilmişken, bundan kendisini korunmuş sayabilecek kim var ki?

Bu nedenle, İslam alimlerinin ve din adamlarının özellikle dikkatli olmaları gerekmektedir. Bu lanetli dünyanın aşkına kapılan alçak bir kişi, Hazreti İmam Hasan Mücteba'ya رَضِيَ اللهُ عَنْهُ da zehir vermişti ve sonunda bu zehir onun vefatına sebep oldu. Ayrıca Hazreti Bişr İbn-i Berā رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, Hazreti İmām Ca'fer-i Şādik رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, Hazreti İmām Mūsā kazim رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, Hazreti İmām 'Alī Razā رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ve Hazreti İmām-i A'zam Ebū Ḥanīfe رَضِيَ اللهُ عَنْهُ da zehirlenerek vefat etmişlerdir.

Yâ Resûlallah ﷺ! Ebu Bekir Burada!

Vefatından önce Hazreti Ebu Bekir (رضي الله عنه) şöyle vasiyet etti: "Cesedimi Peygamber Efendimiz'in (صلى الله عليه وآله وسلم) türbesinin önüne götürün. Alçakgönüllülükle يَا رَسُولَ اللَّهِ dedikten sonra, 'Yâ Resûlallah (صلى الله عليه وآله وسلم), Ebû Bekir buradadır' diye arz edin. İzin verilirse içeri götürün; izin verilmezse, cesedimi Cennet-ül-Baki'ye defnedin."

Vasiyetnameye göre, mübarek cesedi, türbenin önüne koyuldu ve, 'Ebû Bekir buradadır' diye arz edildi. Bunu söyledikten sonra kapı hemen açıldı ve şöyle bir ses duyuldu:

أَدْخِلُوا الْحَبِيبَ إِلَى الْحَبِيبِ فَإِنَّ الْحَبِيبَ إِلَى الْحَبِيبِ مُشْتَاقٌ

Habibini, Habibine yakınlaşturun: zira Habip, Habibine hasret kalır. (Tafsîr Kabîr, Vol. 10, p. 167)

Sıddık El-Ekber 'Hayyat-Un-Nebi'ye İnanıyordu:

Sevgili Müslüman Kardeşler! Eğer Ebu Bekir Sıddık (رضي الله عنه), Peygamber Efendimiz'in (صلى الله عليه وآله وسلم) hayatta olduğuna inanmasaydı, cenazesinin Resûlullah'ın (صلى الله عليه وآله وسلم) nurlu türbesinin önüne konulmasını ve halkın onun için izin istemesini talep edecek bir vasiyette bulunmazdı. Hazreti Ebu Bekir (رضي الله عنه) bu vasiyeti yaptı ve diğer Sahabeler (رضي الله عنهم) de

ona göre hareket etti. Bu durum, Hazreti Ebu Bekir رضي الله عنه ve tüm Sahabeler'in رضي الله عنهم akidesini açıkça göstermektedir. Onların imanına göre, Peygamberimiz صلى الله عليه وآله وسلم zahiri vefatından sonra bile nurlu kabrinde diridir ve Allah'ın izniyle güç ve yetki sahibidir. الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ

*Tū zindah̄ hay Wallāh̄, tū zindah̄ hay Wallāh̄
Mayray chashm-e-‘ālam say chup jāny wāley*

*You are alive – by Allah عَزَّوَجَلَّ! You are alive
You are just hidden from my physical sight*

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

Hayatü'l Enbiya(Peygamberlerin Hayatı):

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ Peygamber'in عليه السلام hepsi diridir. Bu konuda İbn-i Mâce'nin bir hadisinde şöyle geçmektedir:

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ

Cenab-ı Hak Hazretleri toprağa, peygamberlerin cesedini çürütmeyi haram etmiştir. Allah'ın Peygamber'i her zaman diridir, rızka mazhardır." (*Sunan Ibn-e-Mâjah̄, Vol. 2, p. 291, Hadîs̄ 1637*)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

Büyük Aşık

Bir Başka Hadisi şerifte:

الْأَنْبِيَاءُ أَحْيَاءُ فِي قُبُورِهِمْ يُصَلُّونَ

"Nebiler (Peygamberler), kabirlerinde diridirler, namaz kılarlar."

(Musnad Abū Ya'lā, Vol. 3, p. 216, Hadīş 3412)

Peygamber Efendimiz'e صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Saygısızlık

Edenlerden Uzak Durun:

Sevgili Müslüman Kardeşler! Her Müslümanın, Peygamber Efendimiz صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ hakkında Sahabelerin sahip olduğu inançlara sahip olması gerekir. Eğer şeytan, مَعَاذَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ, zihinlerimizde şüphe yaratmaya çalışırsa veya mantıksal deliller sunarak Peygamber Efendimiz'in صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ büyüklüğünü ve yüce makamını aşağılamaya yönelik bir komplo oluşturursa, bundan tamamen kaçınmalıyız.

Davet-i İslami'nin yayın kuruluşu Mektebe-tül Medîne'nin yayınladığı 162 sayfalık "İmân ki Peḥḥān" adlı kitabının 58. sayfasında Ehl-i Sünnet'in büyük alimi A'lā Hazret, İmam Ahmed Razā Han عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن, Peygamber Efendimiz'in صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ sevdahlarını şöyle uyarmıştır: 'Kötü insanlar, Peygamber Efendimiz'in صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ izzet ve şerefine hakaret ederse, kalbinizde onlara karşı hiçbir sevgi ve saygı beslemeyin. Sineğin süttten çıkarılıp atıldığı gibi, onları da derhal

hayatınızdan çıkarıp atın. Bu tür iğrenç kişilerin isimlerinden ve yüzlerinden bile nefret edin. Onlarla herhangi bağ ve dostluk kurmayın, onların görünürdeki dini bilgilerine, ilim durumlarına, entelektüel yeteneklerine aldanmayın.

Sonuçta, onlarla herhangi bir ilişki ve bağ, yalnızca Peygamber Efendimiz'in صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ sevgisine ve tam itibasına dayanıyordu. Allah Resulü'ne صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ hakaret ederlerse, onlarla ilişkiniz nasıl devam edebilir? (*Īmān kī Peḥchān*, p. 58)

Unḥayn jānā unḥayn mānā na rakhā ghair se kām

بِاللّٰهِ الْحَمْدُ! Mayn dunyā say Musalmān gayā

(Ḥadāiq-e-Bakhshish)

Sahâbeye Saygısızlık Edenlerden Uzak Durun:

Sevgili Müslüman Kardeşler! Hazreti Allâme Celâluddîn Süyûtî eş-Şâfi'î (رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ), Şerḥüs-Sudûr'da şöyle buyurur: “Bir adamın ölüm vakti yaklaştığında ona Kelime-i Tayyibe'yi okuması hatırlatıldı. Adam ise, 'Ben okuyamıyorum çünkü Hazreti Ebû Bekir ve Hazreti Ömer'e رَضِيَ اللهُ عَنْهُM hakaret edenlerle otururdum,' diye cevap verdi.” (*Sharḥ-us-Şudûr*, p. 38)

Şeyhân' İle Manevi Bağ: Mezarda Yardıma Vesile

Değerli Müslüman Kardeşler! Bu rivayetten, Şeyhayn-ı Kirameyn'in (Hazreti Ebu Bekir Sıddık ve Hazreti Ömer رَضِيَ اللهُ عَنْهُM) yüce makamını ve üstün rütbesini öğrendik. Onlara hakaret

Büyük Aşık

edenlerle arkadaşlık eden bir kişinin, ölüm anında Kelime-i Şerif'i okuma şansını kaybetmesine sebep olduğu düşünülürse, bizzat hakaret edenlerin akıbetinin ne olacağını bir düşünün!

Bu nedenle, Şeyhayn-ı Kirameyn'e (Hazreti Ebu Bekir-i Sıddık ve Hazreti Ömer رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا) saygısızlık edenlerden uzak durmak hayati önem taşır. Sadece Peygamber Efendimiz صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ, sahâbe ve evliyaların sevgisiyle dolu olanlarla arkadaşlık kurun. Bu büyük şahsiyetlere olan sevginin ışığını kalbinizde aydınlatın ve her iki dünyanın da bereketine nail olun. Allah'ın عَزَّوَجَلَّ salih kullarının sevgisi, kabirde ve ahirette son derece faydalıdır.

Bu hususta bir kimse şöyle anlatıyor: “Hocamın bir arkadaşı vefat ettikten sonra, hocam onu rüyasında gördü ve ona, ‘Allah عَزَّوَجَلَّ sana ne muamele yaptı?’ diye sordu. O da, ‘Allah عَزَّوَجَلَّ beni affetti’ diye cevap verdi. Hocam daha sonra, ‘Münker ve Nekir sana ne yaptılar?’ diye sordu. Arkadaşı, ‘Beni oturtup sorguya başladıklarında, Allah عَزَّوَجَلَّ kalbime bir düşünce koydu ve meleklere, ‘Hazreti Ebu Bekir ve Ömer رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا hatrına beni bırakın’ dedim.’ Bunu duyan meleklerden biri diğere, ‘Çok yüce şahsiyetleri vesile etti, bırakalım’ dediler. Bunun üzerine beni rahat bırakıp gittiler.” *(Sharh-us-Şudür, p. 141)*

صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ

Kıyamet Gününde Mübarek Mezarlardan Çıkmanın Güzel Manzarası:

Mektebe-tül Medine'nin yayınladığı 561 sayfalık "Malfūzāt-ı-Alā Hazrat" kitabının 61. sayfasında, A'lā Hazret İmam Ahmed Rıza Han رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ şöyle buyurmuştur: "Bir zamanlar Peygamber Efendimiz صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ, Hazreti Ebu Bekir'in رَضِيَ اللهُ عَنْهُ mübarek sağ elini ve Hazreti Ömeri Fârûk'un رَضِيَ اللهُ عَنْهُ mübarek sol elini tuttu ve şöyle buyurdu: 'هَكَذَا تُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ' (Kıyamet günü biz böyle dirileceğiz)." (Jāmi' Tirmizī, Vol. 5, p. 378, Hādīş 3689; Tārīkh Dimishq, Vol. 21, p. 297)

Maḥbūb-e-Rab-e- 'arsh ḥay is sabz qubbaḥ main

Pehlū main jalwaḥ-gāḥ 'Atīq-o-'Umar ki hai

The Beloved of the Lord is present under the emerald dome

Beside him is the resting place of Abū Bakr and 'Umar

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

Allah Yolundaki Zorluklara Sabredin:

Sevgili Müslüman Kardeşler! Müminlerin Emiri Hazreti Ebu Bekir-i Siddık رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, kesinlikle Peygamber Efendimiz'in صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ en büyük sevdalısıydı. O, Peygamberimiz صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ'e olan sevgisini ve sadakatini her daim davranışları ve karakteriyle dile getirmiştir. Aşk yolunun dikenlerle kaplı olduğu ve çeşitli zorluklarla karşılaştığı

zamanlarda bile, Peygamberimiz'e صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ olan sevgisi hiç bir zaman azalmamıştır. İslam'ın ilk hatibi olma şerefini elde ederken, İslam için verdiği mücadelelerde ciddi yaralar da almış, fakat adanmışlık yolunda en ufak bir sapmaya dahi asla izin vermemiştir. Onun zorluklarla dolu hayatından alacağımız ders şudur: İyiliğe çağrı yolunda herhangi bir sorunla karşılaştığımızda, bu yoldan vazgeçmeyi veya geri çekilmeyi düşünmemeliyiz.

Dünyanın Kederi Yerine, Peygamber Efendimiz'e

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Olan Sevgi İçin Gözyaşı Dökün:

Sevgili Müslüman Kardeşler! Hazreti Ebu Bekir-i Sıddık'ın رَضِيَ اللهُ عَنْهُ mübarek ve aşk dolu hayatından çıkarabileceğimiz önemli derslerden biri, üzüntülerimizin ve iç çekişlerimizin dünya için olmaması gerektiğidir. Gözyaşlarımızın bu dünya sevgisi uğruna akmaması ve kalplerimizin dünya şöhret ve şerefi için yanmaması gerekmektedir. Bilakis, kalbimizin arzusu, Yüce Peygamberimiz'in صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ sevgisi için olmalıdır. Gözyaşlarımız bu dünya yerine, Sevgili Peygamberimiz'i صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ anmak için akmalıdır. Bu dünyaya takılıp kalmamalıyız; aksine Sevgili Peygamberimiz'e صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ tutkuyla bağlanmalıyız. İsteklerimizi, Resûlullah'ın صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ istekleri uğruna feda etmeliyiz ve tek arzumuz, malımızı ve canımızı Kutsal Peygamberimiz'in صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ şerefi uğruna feda etmek olmalıdır. Ona bağlı olan her şey kalbimize sevilmelidir. Kim böyle bir hayat

yaşamayı başarırsa, Allah ﷺ dünyayı onun önünde diz çöktürür ve insanları ona itaatkar kılar. Göklerde övülen ve her şeyden önce Allah'ın ﷺ ve Resûlullah'ın ﷺ ve Resûlullah'ın ﷺ ve Resûlullah'ın ﷺ sevdalısı olacaktır.

Ne yazık ki, günümüz Müslümanlarının büyük bir kısmı, Sevgili Peygamberimiz'in ﷺ "Üsve-i Hasene" olarak sunduğu mükemmel hayat tarzını ideal olarak benimsemek yerine, İslam düşmanlarının yol ve modalarına saplantılı hale gelmiştir. Bu nedenle, maalesef, oldukça rezil bir duruma düşmüşlerdir.

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ
تُوبُوا إِلَى اللَّهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ
صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

Bu Ne Büyük Bağlılık Ve Sevgi!

Sevgili Müslüman Kardeşler! Anne-babalarını sevenler, onları asla kırmazlar. Çocuklarını seven anne-babalar ise, onların mutsuz olmasına izin vermezler. Hiç kimse arkadaşının onun yüzünden üzülmesine dayanamaz ve kimse sevdiklerine sıkıntı vermek istemez. Ne yazık ki, bugün Sevgili Peygamberimiz'i ﷺ sevdiğini iddia eden birçok Müslümanların yaptıkları, Allah ﷺ'in Resulü'nü ﷺ memnun edecek nitelikte değildir.

Büyük Aşık

Unutmayın! Ümmetin Şefaathçisi, Cennetin Sahibi Sevgili Peygamberimiz ﷺ buyurdu: *'مُجِئَتْ فُرْقَةٌ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ* "Gözlerimin serinliği namazdadır".

Resulullah'ın ﷺ mübarek kalbine, namazlarını umursamayarak ve bilerek namazlarını kaçırarak acı veren bu insanlar, nasıl bir Resulullah ﷺ adanmış olabilirler? Bu ne tür bir sevgidir ve ne tür bir adanmışlıktır ki, Sevgili Peygamberimiz ﷺ Ramazan ayında oruç tutmanın önemini vurguladığı halde, kendilerine Peygamber'in ﷺ adanmışları diyenler bu emri takip etmekten kaçınırlar ve böylece Sevgili Peygamberimiz ﷺ için hoşnutsuzluk kaynağı olurlar.

Resulullah ﷺ teravih namazını teşvik etmiştir, fakat gaflet içindeki Müslümanlar teravih namazını kılmazlar. Kılınsalar bile, Ramazan ayının sadece ilk birkaç günü kılıp, Ramazan ayının tamamında teravih namazını kıldıklarını sanırlar. Sevgili Peygamberimiz ﷺ şöyle buyurmuştur: "Müşriklere muhalefet edin; sakallarınızı serbest bırakın/uzatın, bıyıklarınızı kısaltın." (*Sharh Ma'ānī Al-Aşar-lil-Taḥāwī, Vol. 4, p. 28*). Ancak, Peygamber'i ﷺ sevdiğini iddia eden bazı kişiler, yüzlerini Peygamberimiz'in ﷺ düşmanlarına benzetmektedirler.

Bu, Sevgili Peygamber'e ﷺ olan sevgi ve bağlılık mıdır? Tefekkür edin! Bu nasıl bir sevgi ve nasıl bir bağlılıktır ki, insanlar Yüce Peygamber'in ﷺ düşmanları gibi

görünmekten ve davranmaktan gurur duyuyorlar? Kendinizi muhasebe edin!

Sarkār kā ‘ashiq bhī kiyā dārḥī mundātā ḥay?

Kyūn ‘ishq kā cheḥray say iẓḥār naḥi ḥotā!

Can a devotee of the Prophet shave his beard?

Why is the sign of love not expressed through the face!

Sevgili Son Peygamber صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ bizi hiçbir zaman unutmadı. Hatta doğduğu vakit, dünyaya gelir gelmez secde etti. O zaman, mübarek dudaklarında şu dua vardı: رَبِّ هَبْ لِي أُمَّتِي: "Rabbim! Ümmetimi bana bağışla." (*Fatāwā Razawīyah, Vol. 30, p. 717*)

Kıyamet Gününe Kadar 'Ümmetim' Demesi:

Medaric-un-Nübüvve'de ifade edildiğine göre, Hazreti Kusam رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, Peygamber Efendimiz'i صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ nurlu kabrine indirdikten sonra çıkan son kişiydi. O şöyle anlatıyor: "Ben, Peygamber Efendimiz'in صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ nurlu kabrinde nurlu bedenini gören son kişiydim. Peygamber Efendimiz'in صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ mübarek dudaklarının oynadığını gördüm. Kulaklarımı Peygamber Efendimiz'in صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ mübarek ağzına yaklaştırdığımda, O'nun رَبِّ هَبْ لِي أُمَّتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ' yani 'Ey Rabbim! Ümmetimi bana bağışla' buyurduğunu duydum." (*Madārij-un-Nubūwwah, Vol. 2, p. 442*)

'Kenz-ül-Ummâl' adlı kitabın 7. cildinin 178. sayfasında rivayet edilmiştir ki, 'İki Cihanın Sultanı Sevgili Peygamberimiz **صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** şöyle buyurmuştur: "Zahiren vefatımdan sonra, kıyamete kadar kabrimde **يَا رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي** [Ey Rabbim! ümmetim, ümmetim].' demeye devam edeceğim". (*Kanz-ul-'Ummâl*)

Muhaddis-İ A'zam Pakistan'ın Sözü:

Muhaddis-e-A'zam Pakistan Mevlana Serdar Ahmed **رَحْمَةُ اللّٰهُ عَلَيْهِ** şöyle dedi: "Sevgili Peygamberimiz **صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ**, hayatı boyunca bizi 'Ümmetîm, Ümmetîm' diyerek anmıştır. Nurlu kabrinde dahi 'Ümmetîm, Ümmetîm' demeye devam etmekte ve kıyamet gününe kadar da bunu yapacaktır. Öyle ki, kıyamet gününde bile 'Ümmetîm, Ümmetîm' diyecektir."

Gerçek şu ki, eğer O **صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** sadece bir kez "Ümmetîm" deseydi ve biz de tüm hayatımız boyunca "Yâ Nebi, Yâ Resûlallâh, Yâ Habîb Allah **صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ**!" deseydik, yine de Onun **صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآLİHİ وَسَلَّمَ** bir kez "Ümmetîm" demesinin karşılığını ödeyemedik.

Kıyamet Gününde Ümmetin Endişesi:

Hazreti Abdullah İbn-i Abbas **رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا**'dan rivayet edildiğine göre, Sevgili Peygamberimiz **صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** şöyle buyurmuştur: "Kıyamet günü bütün Peygamberler **عَلَيْهِمُ السَّلَام** altın minberlerinde bulunacaklar; fakat benim minberim boş kalacak. Çünkü ben Allah'ın **عَزَّ وَجَلَّ** huzurunda sessizce

duracağım. Çünkü, Allah ﷺ ümmetim arkamda endişe içinde iken bana Cennete gitmemi emretmesin diye böyle yapacağım.”

Allah ﷺ şöyle buyuracak: “Ey Habibim! Senin ümmetin hakkında dilediğin gibi karar vereceğim.” Ben de bu durumda şöyle azr edeceğim: “Ey Rabbim ﷺ! Onların hesabını görmeye başla, çünkü onları da yanımda götürmek istiyorum.” Bu isteğimi, cehenneme gidecek olanların bir listesi bana verilmeye kadar tekrar tekrar dile getireceğim. (Cehenneme girmiş olanlara şefaathane edeceğim ve onları oradan çıkaracağım). Bu şekilde ümmetimden hiç kimse Allah'ın ﷺ azabıyla karşı karşıya kalmayacak. (*Kanz-ul-'Ummāl, Vol. 7, p. 14, Hādīš 39111*)

*Allah ﷺ! Kyā Jahannam ab bhī na sard ho gā
Ro ro kay Muşafā ne daryā bahā diay hain*

*Allah ﷺ! Has the fire of Hell not yet been put out?
Having cried and wept, Muşafā has made rivers flow*

Ey Peygamber sevdalılar! Kendinizi Sevgili Peygamberimiz ﷺ'e feda edin. Ömrünüzü hem Onun sevgisiyle hem de O'nun sevdalılarının sevgisiyle geçirin. Davet-i İslami'nin ortamında bulunun, Medeni Kafilleleriyle vakit geçirin ve Peygamber Efendimiz'in ﷺ şefaathane layık olun.

Görünüşünüzü, kıyamet günü ümmetin şefaathane olan Sevgili

Büyük Aşık

Peygamberimiz'in **صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ** yüzüne bakacak şekilde düzenleyin. Yahudilerin ve Hıristiyanların görünüşü gibi olmaktan kaçının, Zira böyle bir görünüm, kıyamet günü O'nun **صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ** yüzüne bakmaktan sizi uzaklaştırır.

Yüzünüzü bir tutam sakalla süsleyin, Batı usulüne göre saçınızı kestirmek yerine, saçlarınızı Sünnete uygun olarak uzatın. Başı açık dolaşmak yerine, sarık takarak başınızı parlak tutun. İçinizi ve dışınızı Sevgili Peygamber'in **صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ** sünnetiyle renklendirin.

Ehl-i Sünnet'in büyük alimi Ala Hazret İmam Ahmed Raza Han **عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن** bir şiirinde şöyle buyurmuştur:

Jo na bhūlā hūm gharībaun ko Razā

Yād us kī apnī 'ādat kījiye

Make it your habit to remember him O Razā!

He who never forgot poor people ever!

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ مُجْتَمَعِهِ

Keşke Resulullah'ın صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ Gerçek Sevdalıları

Olabilsek:

Hazreti Ebu Bekir **رَضِيَ اللهُ عَنْهُ** vesilesiyle, keşke biz de Sevgili Peygamber Efendimiz'in **صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ** gerçek sevdalıları olabilsek. Keşke kalkmamız, oturmamız, yürümemiz,

uyumamız, uyanmamız, almamız, vermemiz, yaşamamız ve ölmemiz gibi tüm hallerimizi Sevgili Peygamberimiz'in ﷺ sünnetine uygun hale getirebilsek.

Değerli Müslüman Kardeşler! İçinizi gerçek sevgiyle aydınlatın. **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ**, hem iç hem de dış yaşamınız güzelleşir ve her iki dünyada da şerefi ve başarıyı elde edersiniz.

Sıddîkilerin(Ebû Bekir'in رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ Soyundan Gelenlerin) Ayak Başparmağında İz:

Hazreti Ebu Bekir'in (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) soyundan gelenlere "Sıddîkî" denilir ve bugün bile ayak başparmağında yılan ısırığı izinin görülmesi mümkündür. Ancak bu iz belirgin olmasa da, "Sıddîkî" olduklarından şüphe etmek caiz değildir. Çünkü bu işaretin her bireyde açıkça görülmesi beklenmez.

Ben, (Emir-i Ehli Sünnet Mevlana İlyas Attar Kadiri) , bir gün bir Sıddîkî âlimden ayağındaki izi göstermesini talep ettim. Âlim, "Babam, işareti kaşıyarak belirgin hale getirdi, ama şimdi yine görünmez oldu" diye cevap verdi.

Mufti Ahmed Yar Han Na'imî رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ, "Mirā-tul Menācih" adlı kitabının 359. sayfasında şöyle demiştir: "Bazı sâlihlerin şöyle dediğini duyduk: 'Sıddîkî'yi [Hazreti Ebu Bekir-i Sıddîk'ın oğlu Muhammed İbn-i Ebû Bekir'in رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) soyundan gelenleri yılanlar sokmaz, sokarsa da zehirin hiçbir

Büyük Aşık

etkisi olmaz. Bu durum, Peygamber Efendimiz'in ﷺ, Sevr mağarasında yılan tarafından ısırılan Hazreti Ebu Bekir'in رضى الله عنه ayak başparmağına mübarek tükürüğünü sürmesinden kaynaklanmaktadır."

Onun çocuklarının ayak başparmağında siyah bir ben vardır. Eğer anne ve baba her ikisi de Ebu Bekir'in رضى الله عنه soyundansa, çocuğun her iki ayağının başparmağında birer ben olacaktır. Bu benleri birçok Sıddıkî'nin ayak başparmağında gördüm. Kısacası, bunlar son derece hayret verici harikalarlardır. Yani, yılanların Sıddıkî'leri sokmaması veya yılan soktuğunda zehrin onlara etki etmemesi ve bugüne kadar ayak parmaklarında ben bulunması; bunların hepsi Resulullah'ın ﷺ mübarek tükürüğünün hayret verici mucizeleridir.

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

Hazreti Ebu Bekir-İ Sıddık'ın رضى الله عنه Bir Hastanın Rüyasına Gelerek Tedavi Etmesi:

Sevgili Müslüman Kardeşler! Sevgili Peygamberimiz'in ﷺ sevgisinin ışığını kalbinizde aydınlatmak ve kalbinizi onun sevgisiyle Medine bahçesine dönüştürmek için Davet-i İslami'nin dini ortamına bağlı kalmaya çalışın.

Bu dini ortamın bereketiyle, Sünnet yolunda yürüyerek

mübarek kılınacak ve Hazreti Ebu Bekir-i Sıddık'ın رَضِيَ اللهُ عَنْهُ feyzinin bereketine nail olacaksınız. Sünnetleri öğrenmek için, her ay en az üç gün Peygamber sevdalılarlarıyla birlikte Medenî Kâfile ile yolculuk yapmaya özen gösterin. 'Medenî Merkez' tarafından verilen 'İslah-I Amel' risalesine göre amel etmeye çalışın. Ayrıca, her gün en az 12 dakika kendinizi düzeltmek, hesaba çekmek ve iyi-kötü amellerinizin muhasebesini yapmak için 'İslah-I Amel' kitapçığını doldurun. Bu şekilde, her iki cihanda da başarılı olabilirsiniz. Bir Medenî Bahar hadisesi vasıtasıyla, Hazreti Ebu Bekir-i Sıddık'ın رَضِيَ اللهُ عَنْهُ Davet-i İslami'ye olan feyzi ne kadar derin ve etkili olduğunu görebilirsiniz. Bu bağlamda, bir kişinin rüyasını kendi tarzımda ve kendi sözlerimle ifade etmeye çalışacağım.

Bizim Kâfilemiz sünnetleri öğrenmek için (Pakistan Belucistan'ın eyalet şehri Nâkaâh K̄hařî'ye) gitti. Medenî Kâfile'de bulunanlarından birinin başında dört küçük yumru vardı ve bu yumrular yüzünden başının bir tarafında ağrı çekiyordu. Bu ağrıdan muzdarip olduğunda, ağrıyan taraftaki yüzü siyaha dönerdi ve acı içinde kıvranırdı. Ona ilaç verip uyuttuk.

Sabah kalktığına oldukça sağlıklı ve dinç görünüyordu. Bize şöyle anlattı: "Allah'ın عَزَّوَجَلَّ lütfuyla, Peygamber Efendimiz'i صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ve dört Halife'yi رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا rüyamda görmek nasip oldu. Sevgili Peygamberimiz صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ bana işaret ederek Ebu Bekir-i Sıddık'ı رَضِيَ اللهُ عَنْهُ işaret etti ve 'Bunun baş ağrısını

Büyük Aşık

gider' buyurdu. Hazreti Ebu Bekir-i Sıddık رَضِيَ اللهُ عَنْهُ başımı açıp beynimden dört siyah yumruyu çıkardı ve ardından, 'Oğlum, artık sana bir şey olmaz' dedi. Olayı anlatan kişi, hastanın tamamen iyileştiğini belirtti. Medenî Kâfile'den dönüp muayeneye gittiğinde, doktor hayretler içinde kaldı ve 'Bu inanılmaz! Beynindeki dört yumru da yok olmuş!' dedi. Bunun üzerine, hasta adam ağlamaya başladı ve doktora Medenî Kâfile ile yolculuk yaptığını söyledi."

Doktor son derece etkilendi. Hastaneden bazı doktorlar da dahil olmak üzere toplam 12 kişi, on iki günlük bir Medenî Kafile ile yolculuk yapmaya niyet ettiler. Doktorlardan bazıları, hemen yüzlerinde Sevgili Peygamber'in صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ sünneti olan sakalı bırakmayı da niyet ettiler.

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

Hum ko Abū Bakr-o- 'Umar se piyār hāy

اِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ *apnā bayrā pār hāy*

The love of Abū Bakr and 'Umar we do possess

اِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ *we will attain ultimate success*

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

Sevgili Müslüman Kardeşler! Sohbetimi sonuna getirirken, Sünnet'in fazileti ve birkaç 'Sünnet ve Adabı'nı anlatmanın saadetine nail oluyorum. Sevgili Son Peygamberimiz صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

şöyle buyurmuştur: "Kim benim sünnetimi ihya ederse beni sevmiş olur. Beni seven de cennette benimle beraber olur"

(*Mishkāt-ul-Maṣābīh*, Vol. 1, p. 55, Ḥadīṣ 175)

Sīnaḥ tayrī sunnat ka Madīnaḥ banay Aaqā ﷺ

Jannat may paṛausī mujḥay tum apnā banana

*O Master! For your Sunnaḥ, may my heart become an abode
In your proximity in Paradise, grant me a beautiful home*

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

Zülf(Sünnete Göre Saç Uzatmak) Ve Saçların 22 Sünnet Ve Adabı:

1. Sevgili Peygamberimiz'in صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ saçları (zülf) bazen mübarek kulaklarının yarısına kadar,
2. Bazen kulak memelerine kadar,
3. Ve bazen de mübarek omuzlarına kadar uzanırdı. (*Ash-Shamāil al-Muḥammadīya lil-Tirmizī*, pp. 18 & 34-35)
4. Biz, bu üç sünnetin her birini uygulamaya çalışmalıyız. Yani bazen saçlarımızı kulağın yarısına kadar, bazen kulak memesine kadar, bazen de omuzlara kadar uzatmalıyız.
5. Saçları omuzlara kadar uzatmanın sünneti, nefsimiz için çoğu zaman daha zordur. Yine de herkes, hayatında en az bir kez bu sünnete uymaya çalışmalı, ancak saçların

omuzların altına inmemesine dikkat etmelidir. Saçın uzunluğu, saç ıslakken doğru bir şekilde görülebilir, bu nedenle bu sünnete uyduğunuz günlerde banyo yaptıktan sonra saçınızı düzgün bir şekilde tarayın ve saçların omuzların altına inip inmediğini kontrol edin.

6. A'lā-Hazret İmam Ahmed Razā Han رَحْمَةُ الرَّحْمٰن عَلَيْهِ şöyle buyurmuştur: "Saçlarını kadınlar gibi omuz altına kadar uzatmak erkekler için haramdır." (*Fatāwā Razawiyyah, Vol. 21, p. 600*)
7. Sadr-uş-Şerî'a Mevlanā Emced 'Alī رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ şöyle demiştir: "Bir erkeğin kadınlar gibi uzun saçlara sahip olması caiz değildir. Kendilerine Sufi diyen bazı kişiler, göğüslerinin üzerinden yılan gibi geçen aşırı uzun saç uzatıyorlar ve bazıları da saçlarını kadınlara benzer şekilde at kuyruğu veya topuz yapıyorlar. Bunların tamamı caiz değildir ve Şeriata aykırıdır." (*Bahār-e Sharī'at, Vol. 16, p. 230*)
8. Bir kadının başını tıraş etmesi haramdır. (*Fatāwā Razawiyyah, Vol. 22, p. 664*)
9. Kadınların, bu zamanın Hristiyan kadınları gibi saçlarını kısa kestirmeleri caiz değildir ve günahtır; bu amel lanetlenmiştir. Koca böyle bir şeyi istemiş olsa bile, bunu yapan kadın günahkar olacaktır, çünkü anne, baba, koca vb.'nin emri şeriata aykırıysa yapmamalıdır. (*Bahār -e Sharī'at, Vol. 16, p. 231*)

10. Bazı kişiler saçlarını sağdan veya soldan yana ayırarak tararlar; böyle taramaları sünnete aykırıdır.
11. Saçları ortadan ayıracak şekilde taramak sünnettir. (*Bahar-e Sharī'at, Vol. 16, p. 231*)
12. Hac dışında, Peygamber Efendimiz'den صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ mübarek başını tıraş ettiğine dair kanıt bulunmamaktadır. (*Fatāwā Razawīyyah, Vol. 22, p. 690*)
13. Günümüzde, saçların bir kısmının makas veya makine ile kesilip kısa bırakıldığı, diğer kısımlarının ise uzun bırakıldığı modern kesim şekilleri sünnet değildir.
14. Peygamber Efendimiz صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ buyurdu: "Saçı olan ona iyi baksın, özen göstere." (*Sunan Abī Dāwūd, Vol. 4, p. 103, Hadīş 4163*)
15. Hazreti İbrahim Halilullah عَلَيْهِ السَّلَام, misafirlere ilk ziyafet veren, sünnet yaptıran, bıyıkları kesen ve beyaz saçı ilk gören kişiydi. Şöyle sordu: "Ya Rabbim! Bu nedir?" Allah عَزَّوَجَلَّ, "Ey İbrahim! Bu senin azametindir," buyurdu. İbrahim عَلَيْهِ السَّلَام, "Ya Rabbim! Azametimi artır," dedi. (*Mu'attā İmām Mālik, Vol. 2, p. 415, Hadīş 1756*)
16. Davet-i İslami'nin yayın kuruluşu Mektebe-tül Medine'nin yayınladığı 312 sayfalık "Baḥār-i Şerī'at" adlı kitabın 16. bölümünün 224. sayfasında şöyle geçmektedir: Sevgili Peygamber Efendimiz صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ şöyle buyurmuştur:

"Kim bilerek beyaz bir kılı koparırsa, o, Kıyamet Günü'nde kendisine saplanacak bir mızrak olur." (*Kanz-ul-'Ummāl, Vol. 6, p. 281, Hadīş 17276*)

17. Alt dudak ile çene arasındaki kılların yan taraflarını tıraş etmek veya yolmak bid'attır. (*Fatāwā Alamgīrī, Vol. 5, p. 358*)
18. Boyundaki saçları tıraş etmek mekruhtur. (*Fatāwā Alamgīrī, Vol. 5, p. 357*) Yani, baş tamamen tıraş edilmediğinde ve sadece boyundaki saçlar tıraş edildiğinde mekruh sayılır (çoğu kişi sakallarını düzelttirirken bunu yapar). Ancak, başın tamamı tıraş edilirse, boyundaki saçlarını tıraş edilebilir. (*Bahār-e Sharī'at, Vol. 16, p. 230*)
19. Dört şeyin gömülmesine hükmedilmiştir: Saç, tırnak, kan ve kadının adet kanını temizlemek için kullandığı bez. (*Bahār-e Sharī'at, Vol. 16, p. 231; Fatāwā Alamgīrī, Vol. 5, p. 358*)
20. Erkeklerin sakal veya başındaki beyaz saçlarını kızıl veya sarı renge boyamaları müstehaptır; bunun için kına kullanılabilir.
21. Sakal veya saç kına sürüp uyumaktan kaçınmak gerekir. Bir Hekim'e göre, saç kına sürülmüş halde uyumak başın sıcaklığının gözlere inmesine neden olabilir ve bu durum görme duyusuna zarar verebilir. Hekim'in bu tavsiyesi, bir kör kişinin "Bana"(Yazar\Emir-i Ehl-i Sünnet)' gelmesiyle doğrulandı. Doğuştan kör olmadığını, ancak bir keresinde

saçına kına yakıp uyuduğunu ve uyandığında görme yeteneğini kaybettiğini söyledi.

22. Kına sürüldüğünde bıyık, alt dudak ve sakalın altındaki saçların beyazlığı birkaç gün sonra belirginleşebilir ve bu hoş bir görüntü değildir. Bu nedenle, tüm sakalı tekrar boyayamayacaksınız, en azından beyazlığın belirginleştiği bu yerlere az miktarda kına sürmeye çalışın.

Çeşitli sünnetleri öğrenmek için, Davet-i Islami'nin yayın kuruluşu Mektebe-tül Medine'nin yayınladığı 312 sayfalık "Baḥār-i-Şerī'at" adlı kitabın 16 bölümünü ve 120 sayfadan oluşan "Sünnet ve Adabları" adlı kitabı satın alarak okuyabilirsiniz. Sünnetleri öğrenmenin en iyi yollarından biri de Peygamber sevdalılarıyla birlikte Davet-i Islami'nin Medeni Kâfilesi ile yolculuk yapmaktır.

*To learn the Sunnah, travel with the Qāfilah
To seek mercy, travel with the Qāfilah
Pains will ease, travel with the Qāfilah
Blessings you will reap, travel with the Qāfilah*

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَيِّبِ صَلَّى اللهُ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

Büyük Aşık

Kaynakça

Al-Jāmi'-uṣ-Ṣaghīr, İmām Jalāluddīn Şuyūtī, Dār-ul-Kutub 'Ilmiyyah.

Al-Kāmil Fit-Tārīkh, İmām Abul Ḥassan 'Alī Bin Abi Karam, Dār-ul-Kutub 'Ilmiyyah.

Al-Kāmil Fit-Tārīkh, İmām Abul Ḥassan 'Alī Bin Abi Karam, Dār-ul-Kutub 'Ilmiyyah.

Al-Mustadrak, İmām Muhammad Bin 'Abdullāh Ḥākīm, Dār-ul-Ma'rifaḥ.

Al-Taḥqāt-ul-Kubrā, 'Allāmah 'Abdul Wahhāb Sha'rānī, Dār-ul-Kutub 'Ilmiyyah.

Kanz-ul-'Ummāl, 'Alāuddīn 'Alī Muttaqī Hindi, Dār-ul-Kutub 'Ilmiyyah.

Mu'jam Awsaṭ, İmām Sulaymān Bin Aḥmad Ṭabarānī, Dār-ul-Kutub 'Ilmiyyah.

Mu'jam Kabīr, İmām Sulaymān Bin Aḥmad Ṭabarānī, Dār İhyā-ut-Turāṣ-ul-'Arabī.

Mukāshafa-tul-Qulūb, Muhammad Bin Muhammad Ghazālī, Dār-ul-Kutub 'Ilmiyyah.

Musnad İmām Aḥmad, İmām Aḥmad Bin Ḥanbal, Dār-ul-Fikr.

Muwaṭṭā Imām Mālik, Mālik Bin Anas, Dār-ul-Ma'rifaḥ.

Rūḥ-ul-Bayān, Ismā'il Ḥaqqī Barūsawī, Quetta.

Şaḥīḥ Bukhārī, Imām Muhammad Bin Ismā'il Bukhārī, Dār-ul-Kutub 'Ilmiyyaḥ.

Şaḥīḥ Muslim, Imām Muslim Bin Ḥajjāj Nayshāpūrī, Dār Ibn-e-Ḥazm.

Sawāniḥ Karbalā, Muftī Muhammad Na'imuddīn Murādābādī.

Shām-e-Karbalā, Maulānā Muhammad Shafī' Okārvī.

Sharḥ-uş-Şudūr, Imām Jalāluddīn Suyūfī, Dār-ul-Kutub 'Ilmiyyaḥ.

Shawāḥid-un-Nubūwwaḥ, 'Allāmah 'Abdur Raḥmān Jāmī, Maktaba-tul-Ḥaqqīqah.

Shu'ab-ul-Īmān, Abū Bakr Aḥmad Bin Ḥussain Bayḥaqī, Dār-ul-Kutub 'Ilmiyyaḥ.

Sunan-ut-Tirmizī, Imām Muhammad Bin 'Īsā Tirmizī, Dār-ul-Fikr.